

**STAR**

**Yalçın AKDOĞAN**

## Öncelikli görev, milleti daha iyi anlamak...

Millete küsmeyeceğiz...

Millete darılmayacağız...

Milleti suçlamayacağız...

Kulağımızın üzerine yatmayacağız...

**Milletin mesajını görmezden gelmeyeceğiz...**

Milletin sevgisine ve güvenine layık olacağız...

Bunlar, Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup konuşmasında verdiği mesajlardı.

Seçimler siyasetçi için muhasebe günleridir, millet hem hesap sorar, hem görev verir, hem uyarıda bulunur. Bu yüzden **seçim sonuçlarının doğru analiz edilmesi demek, milletin mesajını doğru anlamaya çalışmak** demektir.

**AK Parti, her seçimden sonra bu analizi, sorgulamayı, özeleştiriyi yapabildiği ve milletin mesajını en doğru şekilde alabildiği için bir sonraki seçimde daha büyük başarılarla imza atmıştır.**

2009 seçimlerinde yüzde 38'lere düşen AK Parti'nin bir sonraki seçimde yüzde 49'lara çıkması, Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 41'lere düşen AK Parti'nin bir sonraki seçimde yüzde 49'lara çıkması tesadüf değildir.

Sonuçlardan ders almayı beceren AK Parti, seçmenin yeniden gönlünü kazanabilmeyi de başarmıştır.

**Seçmeni doğru anlamak ile seçmenin sevgisini yeniden kazanmak** arasındaki ilişki doğru orantılıdır.

Siyasette **kendimizi ne kadar iyi anlatmaya çalıştığımız** elbette çok önemlidir. Ama daha önemli olan **milleti ne kadar iyi anladığımızdır.**

**Siyaset kendimizi iyi anlatmaktan önce milleti iyi anlamayı gerektirir. Çünkü siyasetin öznesi millettir.**

Bu yüzden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türk siyasetine kazandırdığı **Balkon Konuşmaları 'milleti iyi anlama'** üzerine kuruludur.

Balkon konuşmalarının ana teması olan **'empati'** doğrudan milleti anlamayı ifade eder.

Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşmasında milletin mesajını anlamaya yönelik vurgusu hayati derecede önemlidir.

**Tüm AK Parti teşkilatları bunu temel görev bilmelidir,** tüm AK Parti kadroları bunun üzerine yoğunlaşmalıdır. Seçmeni anlamadan siyasetin doğasını anlayamayız. Seçmen sadece fiziksel, biyolojik bir varlık da değildir. Onun maddi ihtiyaçları gibi, manevi ihtiyaçları, duygusal beklentileri, psikolojik halleri de vardır.

AK Partisiyaset mühendisliği yapanlara karşı, siyaset psikolojisi vesiyaset sosyolojisi konusunda kendisini öne çıkararak büyük başarılarla imza atmıştır. İstanbul seçimlerinde AK Parti’li seçimde görülen fire, **sevgiden doğan bir tepkisellik** veya kızgınlıktır. AK Parti’yi devirmeye çalışanların nefret kızgınlığı ile bunu birbirine karıştırmamak gerekir. AK Parti’yi seven insanlar bazı seçimlerde bu tavırlarını ortaya koymuşlar, tavırları doğru algılanınca ve gereği yapılıncaya da sevgilerini daha büyük bir coşkuyla ortaya koymaya devam etmişlerdir.

Bu yüzden büyük AK Parti ailesine düşen, daha büyük olan Türkiye ailesinin bir ferdi olarak herkesi daha iyi anlamaya, daha fazla kucaklamaya çalışmaktır.

Çünkü “**siyasetin patronu (işvereni) da, müşterisi de millettir**”.

**Talimatı, görevi, iktidarı millet verdiği gibi; beklentisi, arzusu, talebi karşılanması gereken de millettir.**

Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşmasında dediği gibi, “Son seçim kimin kazandığının ötesinde **milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırmış** olması bakımından başlı başına değerlidir, kıymetlidir”.

31 Mart’ta seçimin yenilenme kararı sonrasında **kimi mahfillerin sandığa, demokrasiye, seçimlere yönelik inancı**

**sarsıp, başka yolları öne çıkarma gayretleri, seçimlerin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasıyla akamete uğramıştır.**

Kim kazanırsa kazansın demokrasi kazanmış; diğer yol ve yöntemleri tezgâhlama arzusuyla yanıp tutuşanların hevesleri kursaklarında kalmıştır.

Demokrasiye, seçime, sandığa yönelik güveni kırmaya çalışan vesayet özlemcilerinin oyunları Türk demokrasisinin gücüyle bir kez daha bozulmuştur.

**STAR**  
**Ahmet KEKEÇ**

### İhanet böyle bir şeydir!

Seçim bitti... İçinde “**seçmen davranışı**”, “**İmamoğlu niçin kazandı?**”, “**AK Parti nerede hata yaptı?**” ifadelerinin geçtiği değerlendirmeler de, tedricen azalacak ve etkisini kaybedecek...

Gerçek gündemimize dönmenin zamanıdır...

Ha, “**muhalefet cephesi**”, İstanbul’u kazanmış olmanın sevincini ve zafer sarhoşluğunu bir süre daha yaşayacaktır; anlaşılabilir bir durum bu... Bir süre böyle devam etsinler. Ama yine de (*neresinden bakarsak bakalım*), ağır bir gündem bizi bekliyor.

Muhalefet cephesi ne düşünüyor?

**S-400'den F-35'e, Doğu**

**Akdeniz'den Suriye'ye, FETÖ'den PKK'ya**

çok sayıda problemle boğuşuyoruz.

İstanbul adayları İmamoğlu, bu konulardaki

bilgisizliğini ya da aldırışsızlığını sergileyen

bir-iki zayıf açıklama yapmış, sanki bunlar

Türkiye'nin meseleleri değilmiş havası

uyandırmıştı ama muhalefet cephesinin ne

düşündüğü, bu problemlere nasıl katkı

sunacağı merak konusudur...

Bunu, ikide bir **“davranışları”** masaya

yatırılan seçmen de merak ediyor...

Seçmen her zaman kazandırmaz.

Bazen de kaybettirir.

Dolayısıyla muhalefetin **“gerçek**

**gündemimiz”** konusunda ne düşündüğü

önem arz ediyor.

Bugünkü başlığımız şu olsun:

Nasıl oldu da ya da ne değişti de Amerika'yla bu noktaya geldik?

Bir diğer ifadeyle, müttefikimiz ve stratejik ortağımız Amerika bize niçin bu kadar kızgın?

Sadece Amerika değil... **“Bileşenleri”** de kızgın.

Bu **“bileşenler”**in içine, kendilerine **“Türk solu”** adını veren emperyalist uşaklarını da dahil edebiliriz.

Hatırlayalım...

Rahip **Brunson** krizinde, Amerika'dan gelen yaptırım kararını bazı solcu

arkadaşlarımız **“Gol”** diye alkışlamışlardı.

Bir darbe olsaydı ya da tahayyüllerindeki

ekonomik kriz gerçekleşseydi, huzura

ereceklerdi.

Kambersiz düşün olur

mu? **“Yaptırım”** kararını sevinçle karşılayan

odaklardan biri de **HDP**'ydi... Meclis'te

bulunan partiler, mahut kararı bir bildiriyle

kınadılar ama HDP katılmadı.

Ülkelerinin yanında olacaklarına dair

Meclis'te **“namusları ve şerefleri”** üzerine

yemin edenler, yeminlerinin gereğini yerine

getirmediler.

Bunlar da **“solcu”** geçiniyor. Yani **“Kürt**

**solu”**nun mümtaz temsilcileri... Aralarına

aldıkları güya antiemperyalist çakallarla

birlikte Amerika'nın yaptırım kararını

alkışladılar ve bu ihaneti namuslarıyla

bağdaştırdılar...

Kendilerine **“sosyalist”** süsü veren

dangalaklar **27 Mayıs**'la övünürler, bu

darbeyi **“devrim”** sayarlar (bu

darbenin **“devrim”** olduğuna

*ilişkin Anayasa Mahkemesi'nden karar*

*çıkartmışlıkları bile vardır*), darbecilerin

yaptığı anayasayı **“gelmiş geçmiş en**

**özgürlükçü anayasa”** kabul ederler ama 27

Mayıs'ın en sofistike tarafından kotarılmış bir

Amerikan darbesi olduğunu hatırlarına

getirmezler. Üstelik Menderes'i  
Amerikancılıkla suçlarlar...  
Sadece 27 Mayıs mı?

**12 Mart** da bir Amerikan darbesiydi.  
**12 Eylül** zaten bir Amerikan darbesiydi.  
Bu konuda tartışma yok...

**28 Şubat** ha keza...  
Fakat kendilerine “**anti-emperyalist**” süsü  
veren solcularımız, 28 Şubat'ın “**irtica  
karşıtı**” bir hareket olduğunu ve  
tamamen “**yerli malzemeye**” kotarıldığını  
zannediyor. Daha doğrusu, bu  
şekilde “**pazarlıyor...**”

Bu darbeye aparat olarak da, “**yiğidim  
aslanım**” çığırtışları eşliğinde kitleleri  
meydana toplayıp gaza getiren bazı detone  
sesli türküçüler kullanıldı.  
Müttefikimiz ve stratejik ortağımız Amerika  
bize çok kızgın...

Bunu anlıyoruz...

İlk kez bir darbeyi tamama erdiremediler...

İlk kez bir darbeye aparatlarıyla birlikte  
suçüstü yakalandılar...

İlk kez hesap verme mevkiine itildiler...

Bunu anlıyoruz da, “**Amerika S-400  
konusunda bizi sıkıştırırsın da, gidişleri  
daha çabuk olsun**” diyen anti-emperyalist  
solcularımızı anlamıyoruz, ihanetlerini tevیل  
etmekte güçlük çekiyoruz!

## SABAH Salih TUNA

### Çaplarını gördük

AK Parti 17 yıl kesintisiz bir şekilde  
merkezde, İstanbul başta olmak üzere 25 yıldır  
da yerelde iktidar olmuştur.

Harici ve dahili onca saldırıya rağmen merkezi  
iktidarını hâlâ sürdürmektedir.

Nerden bakarsanız bakın bu misli görülmemiş  
siyasi bir başarıdır.

Her şeyden evvel **AK Parti** kendi başarısının  
farkına varmalıdır.

Mezkur başarısının üzerinde el ense  
yatmaması gerektiği gibi İstanbul Belediyesi'ni  
kaybetti diye de "öldük, yandık, bittik" algısına  
kapılmamalıdır.

Zira "**muarızlarının**" özellikle yerleştirmeye  
çalıştığı bir algıdır bu.

Şayet AK Parti bu **zokayı yutarsa** sağlıklı bir  
muhasabe yapmak yerine panikle hareket  
edecek, "muhaliflerini" iktidara taşıyacak  
rüzgarı bizzat kendi elleriyle oluşturmaktan  
öteye geçemeyecektir.

Elbette büyük bir özgüvenle hiçbir gerçekliği  
savsaklamadan İstanbul seçim sonuçlarını  
teşrih masasına yatırması gerekiyor.

\*\*\*

Söylediğim dilimden düşürmediğimdir:  
İktidarların zehri goygoy ilacı da eleştirel  
mesafedir.

Ötesi pazarlama memurluğudur.

## Köşe Yazıları – 26/06/2019

Yıllar yılı bu hakikati her fırsatta dile getiriyoruz adımız "**yandaşa**" çıkıyor, herifçioğlu otelde basılıyor, "**bağımsız gazeteci**" oluyor. İş bittikten sonra öyle demiştim böyle demiştim demenin anlamı yok. Ona bakarsanız bu satırların yazarı da seçimin tekrarlanmasının hiçbir maddi gerekçeyle önünün alınamayacağı mağduriyet algısına neden olacağını dile getirmiştım. Zaten 2011'den itibaren "**algı operatörlerinin**" organize bir şekilde zehirledikleri sosyolojinin havadan nem kapmaya müsait hale getirildiğini dilim döndüğünce anlatmaya çalışmışım. Tekrar seçim kararı alınmadan evvel bu köşecikte şunu yazmışım: "Sayım yapılsın yine, kim ne kadar oy aldı tastamam bilelim. Lakin, **Binali Yıldırım** kazanırsa, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, '**İmamoğlu kazandı**' diye ilan etsin..."

Olmadı.

Olmadı ama tevekkeli denilmemiş "olanda hayr vardır."

\*\*\*

Şaşacaksınız ama söyleyeyim: AK Parti mahut seçim sonuçları sayesinde geleceğini garantiye alma fırsatını ele geçirmiştir. **AK Parti**'nin ciddi bir şekilde silkinmeye ihtiyacı vardı. Öyle 15 - 20 bin oy farkıyla kaybetmiş veya kazanmış olsaydı meseleleri adamakıllı teşrih

masasına yatırmayacak, palyatif çözümlerle öteleyecekti. Öteleyince de kuvvetle muhtemel merkezi iktidarı ilk seçimde kaybedecekti. Unutmayın, rakibiniz stratejik hareket ediyorsa, **tuluat** yaparak cevap veremezsiniz. Rakibinizin hamlelerini daha önceden öngörüp hareket etmelisiniz. Bunun için de "ortak aklı" her daim devreye sokmalısınız. Eleştirel mekanizmayı çeperlere atmak yerine içe çekerek düşünsel zenginlik üretmelisiniz. Sakın ola **AKP'li fırladıkların ve sinsilerin** eleştirisinden bahsettiğimi sanmayın. Çaplarını gördük onların. Liyakat deyip duruyorlardı, Binali Yıldırım'a gündüz gözüyle Ekrem Bey'i tercih ettiler.

### **SABAH** **Mehmet BARLAS**

#### **Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İstanbul seçimi sadece bir madde**

Devletlerin ve bireylerin yaşamları birbirlerini etkiler ama çok da farklıdır. Son İstanbul seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yaşamını mutlaka derinine etkilemiştir. Bu seçimin AK Parti yönetimine nasıl yansıtacağını en yakın zamanda göreceğiz. Ama bir yanda da onu

bekleyen zorlu görevler var ki, bunlar devletin yaşamını derinine etkileyecektir.

### **Putin'le görüşme**

Katılacağı Tokyo'daki zirvede hem Putin'le hem de Trump'la çok temel sorunları yüz yüze görüşecek. Özellikle Suriye'deki Esad rejiminin Rusya ile bağlantılarının İdlib'den başlayarak Türkiye ile Rusya arasındaki dostluğu sabote eden girişimleri, Erdoğan- Putin görüşmelerinin ana zeminini oluşturacaktır.

### **Farklı bir Trump**

Trump'la 29 Haziran'da yapacağı görüşmeye gelince... Cumhurbaşkanı Erdoğan bu defa Trump'ı eskisinden çok farklı bir yapı içinde bulacaktır. Çünkü Trump şimdi 2020 Başkanlık seçimine kilitlenmiş bir siyasetçidir. Zaten ölçsüz olan davranışları seçim sürecine girmiş olması dolayısıyla daha da tırmanma eğilimindedir.

### **Ortadoğu karışık**

Trump şimdi damadı Kushner aracılığı ile Ortadoğu'ya 50 milyar dolar dağıtıp buna karşı Filistin'i yok etme ve İsrail'i yüceltme programını pazarlamaya çalışıyor. Bunun yanında İran'a daha da geniş bir yaptırım uygulayarak, Tahran'ı mefluç edebileceğini zannediyor. İran Dışişleri Sözcüsü Abbas

Musevi, ABD'nin İran dini lideri Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'i de kapsayan son yaptırımlarıyla ilgili olarak, yaptırımların '**diplomasi kanalının sonsuza dek kapanması**' anlamına geldiğini söyledi.

### **S-400'ler sorunu**

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye yapılan S-400'lere ilişkin F-35'ler şantajını anlatırken, Trump'ın beyinde kim bilir neler dolaşıyor olacaktır. Bu arada Trump'ın FETÖ'ye ilişkin yeni bir tutum sergileyeceğini beklemek de belki sadece hayallerle uğraşmak anlamına gelebilir.

### **Doğu Akdeniz krizi**

Erdoğan'ın ilgilenmesi gereken sorunlardan biri de Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol aramalarıdır. Dün Yunan Başbakanı Çıpras, "**Türkiye, Kastellorizo (Kızılhisar Adası) çevresinde sondaj çalışması yapmayı aklına bile getirmesin**" diye konuya değindi. Çıpras ayrıca AB'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde "**hukuka aykırı faaliyetlerine**" dair kesin ve açık karar aldığını belirterek, bunu "**Yunanistan ve Kıbrıs'ın büyük bir diplomatik zaferi**" şeklinde nitelendirdi. Kastellorizo Adası Antalya kıyılarına sadece 2 km uzaklıkta bulunuyor.

### HÜRRİYET

### Abdulkadir SELVİ

#### Erdoğan değişim sinyali verdi mi?

Bazı anlar vardır. İşi gücü bırakıp, Erdoğan'ın karşılanmasını izlemek için Meclis'in kapısına koşarım. AK Parti'ye kapatma davası açıldığında Erdoğan'ı 4 kişi karşılamıştı. Ama seçim zaferlerinden sonra Erdoğan'ın Meclis'e gelişi sırasında izdiham yaşanır. Dün ise ortalama bir karşılamaydı. Parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilat mensupları vardı. AK Parti, İstanbul seçimlerini ezici bir çoğunlukla kazansa, Erdoğan'ı karşılamada izdiham yaşanacağından kuşku yoktu. Demirel, **“Siyasetin tek bir ilacı var, o da başarı”** derdi. Erdoğan, kurulduğu günden bu yana AK Parti'yi bir başarıdan diğerine taşıdı. Girdiği tüm seçimleri kazandı. 23 Haziran İstanbul seçimleri hariç. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti grubundaki konuşmasına Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek başlaması şık bir davranıştı. İstanbul seçimleri için “FETÖ'yü, PKK'yı sevindirir” diyerek milli iradeye saygısızlık yapanlara rağmen **Erdoğan, “İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır”** dedi. Yetinmedi, **“Altını çizerek**

**ifade ediyorum. Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en güvenli, en şaibesiz şekilde tecelli etmesidir”** diye konuştu.

Erdoğan'ın milli irade vurgusu çok güçlüydü. Belli ki içeride birilerine mesaj verme ihtiyacı hissetti. “Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, millete darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur” sözlerinin adresi ise doğrudan doğruya AK Parti kadrolarıydı. AK Parti'ye yakın medyada, İmamoğlu'nun seçilmesini “sandık darbesi” olarak nitelendiren milli irade düşmanları çıktı. İmamoğlu'nun yüzde 54'le kazandığı seçimleri, Kandil ve Pensilvanya'yı sevindirecek bir sonuç olarak nitelendirenlere inat **Erdoğan, “İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır”** dedi. **Erdoğan** da çok iyi biliyor ki **“Muhtar bile olamaz”** diyenlere inat Cumhurbaşkanı olduysa, milli irade sayesinde.

#### MESAJ ALINDI

Erdoğan, İstanbul seçimlerinin ardından kapsamlı ilk değerlendirmesini AK Parti grubunda yaptı. O nedenle verdiği mesajlar önemliydi. Erdoğan iki hususa dikkat çekti. 1- “Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üzerine yatma lüksüne sahip değiliz” dedi. 2- “Gerek 31 Mart'ta gerek 23 Haziran'da milletimize kendimizi niçin

## Köşe Yazıları – 26/06/2019

anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız” diye konuştu.

Erdoğan, milletin sandıkta verdiği mesajın alındığını söyledi. **AK Parti’de hesap zamanı. Ama bir nokta var ki, geçmişte “Mesaj alındı” denilip beklenen değişimin gerçekleşmediği durumlar oldu. Bu kez aynı şeyin olmaması gerekiyor. Erdoğan’ın konuşmasındaki en kritik nokta, “Atmamız gereken adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz ama dışarıdan birilerinin yaptığı tanımlara göre değil. Biz kendi tanımlarımızı kendi içimizde hep birlikte yapma kudretine sahibiz”** cümlesiydi.

Erdoğan çok güçlü bir lider. Elbette ki yapılacak değişiklikleri birileri istediği için değil, kendisi inandığı için yapacak. Ancak bu cümlenin bir siyasi arka planı var. Erdoğan, bir süre sonra parti yönetimi ve kabinede değişimi gerçekleştiriyor ama kimi zaman toplumun beklentileri karşılanmıyor. AK Parti’nin sandıktan çıkan mesajın gereğini yerine getirmediği izleniminin doğmasına neden oluyor.

### **DEĞİŞİM GERÇEKLEŞECEK Mİ?**

Erdoğan, grup toplantısından sonra gazetecilerin kabine değişimiyle ilgili sorularına, “Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz” dedi. Erdoğan şimdiye kadar da bu yöntemi izledi. Eğer kabine değişikliği çok

yoğun bir şekilde yazılıp çizilmeye başlandıysa Erdoğan, yapacağı değişikliği bile yapmadı. **“Zamanını ve kapsamını ben belirlerim, bana değişiklik dikte edemezsiniz”** mesajını verdi. Güçlü liderliğin bir özelliği bu. Ama seçmen sandıkta değişim mesajı verdiyse, ona karşı direnmek de olmaz. **Erdoğan’ın** grup konuşmasında Ekonomi, Adalet, Milli Savunma ve Dışişleri bakanlarının çalışmalarından söz etmesi, AK Parti grubunda Ekonomi, Adalet, Milli Savunma ve Dışişleri bakanları kalıyor yorumuna neden oldu. Diğer bakanlara haksızlık etmek istemem ama ben bir algıyı yansıttım. Ben de benzer bir izlenime sahibim.

AK Parti’deki sorun bir bakanın gidip diğerinin gelmesinden öte, partinin söyleminden siyaset tarzına, ülke yönetiminden toplumsal huzura kadar köklü değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından ve AK Parti kulislerine yansıyan bilgilerden köklü değişiklikler yapılacağı izlenimi edinmedim. Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin olumlu değerlendirmelerinden ise ekonomi yönetiminin devam edeceği sonucunu çıkardım.



**YENİŞAFAK**

**İbrahim KARAGÜL**

**\* “Organize eleştiri” hastalıklı ‘müdahale’ biçimine dönüştü. \* Destek vereni küçümse, kibirli bir dille ayar ver. \* Onlar Erdoğan’a neden düşman, biliyoruz. Peki siz neden düşmansınız? \* Asıl vesayet zihinlerimizde!**

Sokak terörü üzerinden hükümet devirmeye, Türkiye’yi kontrol altına almaya dönük Gezi vandalizmine ilişkin dünkü duruşma, bütün Avrupa tarafından, birçok ülke tarafından yakından izleniyor. Herkes kendi adamını koruma telâşında. Bunlar bize bir şey anlatıyor mu?

15 Temmuz’da Türkiye’yi iç savaşın ve işgalin eşiğine getiren saldırının failleri ABD, Avrupa ve NATO korumasına alınıyor. Bir terör örgütü üzerinden Türkiye saldırıya maruz kalıyor. “Yeni 15 Temmuz” tehditleriaçıkça dile getiriliyor. Bunlar bize bir şey anlatıyor mu?

**ÇİPRAS “SAVAŞ” DİYOR, “SONDAJ GEMİNİZİ BATIRIRIZ” DİYOR. BİZE BİR ŞEY ANLATIYOR MU?**

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ABD’nin, Avrupa’nın, İsrail’in, Yunanistan’ın “iç meselesi” haline geliyor. Biz

o başkentlerin, şehirlerin belediye başkanlarının kim olduğunu, seçimlerinin ne zaman yapıldığını bile bilmezken bütün Batı dünyası İstanbul’u izliyor. Dışarıdan içeriye doğru yoğun müdahaleler zinciri yaşanıyor. Bunlar bize bir şey anlatıyor mu?

Yunanistan Başbakanı Çıpras, “Türkiye Meis adası açıklarında sondaj yaparsa savaş çıkar” diye tehdit ediyor, sondaj gemisini batırılabileceğini ima ediyor. Arkasına bütün Avrupa gücünü alıyor ve o cesaretle konuşuyor. Bunla bize bir şey anlatıyor mu?

Doğu Akdeniz, İsrail’in, Mısır’ın, Yunanistan’ın, ABD’nin ve bütün Avrupa’nın donanma üssü haline geliyor. Doğalgaz ve jeopolitik hesaplar doğrultusunda bir çokuluslu cephe, Türkiye’yi Akdeniz’den sıkıştırıyor, tecrit etmeye çalışıyor çok daha ötesi; çevreliyor. Bunlar bize bir şey anlatıyor mu?

**TÜM ÇEVRELERDEN KUŞAT, İÇERİDEN HAREKETSİZ BIRAK!**

ABD, İsrail, birkaç Arap ülkesi ve AB ülkeleri, Ege adalarını silahlandırıyor, füze üslerine döndürüyor, Türkiye’yi Ege’den, Batı’dan da çevreliyor, tehdit ediyor. Aynı şekilde Yunanistan, Bulgaristan, Romanya’ya askeri yığınaklar yapılıyor. Bunlar bize bir şey anlatıyor mu?

Suriye'nin kuzeyinde yüzlerce kilometre boyunca bir cephe inşa ediliyor. Ordulara yetecek askeri yığınak yapılıyor.

Bölgenin demografik yapısı değiştiriyor. Bir terör örgütü üzerinden Türkiye'ye cephe açılıyor. Bunu yapanlar da, yukarıdakileri yapanların kendisi. Türkiye'nin tehdide müdahalesi engellenmeye çalışılıyor. Bunlar bize bir şey anlatıyor mu?

Bütün bu saydıklarımıza paralel biçimde içeride bir cephe inşa ediliyor, edildi. Bir çokuluslu cephe... Siyasi partiler, terör örgütleri, daha önceki müdahalelerde kullanılan her çevre bu cephenin içine yerleştiriliyor. Onların dilini, onların sözünü, onların tezlerini kullanıyor. Onlara göre tavır alıyor. Onlara göre Erdoğan'la hesaplaşmaya giriyor. Bunlar bize bir şey anlatıyor mu?

**ONLAR ERDOĞAN'A NEDEN DÜŞMAN, BİLİYORUZ. PEKİ SİZ NİYE DÜŞMANSINIZ!**

AK Parti İstanbul İBB seçimini kaybedince bütün Avrupa ve Arap medyası, ABD basını sevinç çığlıkları atıyor. "Erdoğan'dan intikam aldık, sonu geldi" söylemleri daha güçlü dile getiriliyor. "İşte şimdi Türkiye'nin direncini kırdık" düşünce ve söylemleri öne çıktı. Bundan sonra bütün girişimlerini bunun üzerine kuracaklar. Türkiye'nin etrafındaki çevreleme ile bu müdahale dalgasına daha da

güç verecekler. Bunlar bize bir şey anlatıyor mu?

İstanbul İBB seçimi kaybedilince herkes AK Parti'ye, Erdoğan'a ayar vermeye başlıyor. Kendisini, ailesini-çevresini, ona destek verenleri suçluyor. Kendisini yalnızlaştırmaya dönük küresel kampanyanın izdüşümü içeride de aynen servis ediliyor.

**DESTEK VERENİ KÜÇÜMSE, KIBIRLI BİR DİLLE AYAR VER. PEKİ, SİZ KİM OLUYORSUNUZ?**

Erdoğan'a yakın durmayı, destek vermeyi "suç" gibi algılatmaya dönük bir psikolojik operasyon yürütülüyor. Onun mücadele ettiği milli eksenin güç kazanması için mücadele edenleri ayıplamaya, küçük düşürmeye dönük bir propaganda programı anında harekete geçiriliyor. Dışarıda kullanılan cümlelerle içeride kullanılan cümleler aynlaşıyor. Bunlar bize bir şey anlatıyor mu?

Eleştiren, tepki gösteren herkesin kesin bir gerekçesi var. Ama bakıyorum, en ağır eleştirileri yapanlar çoktan bu mücadeleyi terk edenler oluyor. Kibirli, tepeden bakan, küçümseyici bir dil ile ekranlarda, sosyal medyada, köşelerde ahkâm kesiyor. "Ben neyim, ne yapıyorum, ne kadar varım" diye bir soruyu bir kez bile kendilerine sormuyor. Erdoğan yönetiminden en çok "nasıplenen" ve

bunu kaybedenler en ağır sözleri söylüyor. Gerekçeleri tamamen kişisel, beklentilerle alakalı. Bunlar bize bir şey anlatıyor mu?

### **“ORGANİZE ELEŞTİRİ” YIKICI BİR HASTALIK HALİNİ ALDI..**

AK Parti çevresinde, muhafazakâr çevrede, eleştiri-samimiyet, -doğruluğun, bir şeyleri yeniden güçlü hale getirmenin ötesinde yıkıcı, yıpratıcı, intikam alıcı bir “hastalık” haline geldiğini, bunun eleştirinin ötesinde bir şey olduğunu, alttan alta servis edildiğini, aynı ezberlerin her yerde tekrar edildiğini, bir yıkıcı projeye dönüştüğünü görüyorum.

Bence bu, AK Parti ile sınırlı bir şey değil. Erdoğan’a, bugün durduğu milli eksene, Türkiye’nin bölge ve küre ekseninde verdiği mücadeleye dönük kampanyanın psikolojik ayaklarından biri. Eleştiri tabi ki olacak ama ben bunun artık bir müdahale projesine dönüştürüldüğünü görüyorum. Bu bize bir şey anlatıyor mu?

### **MÜDAHALELER ZİNCİRİNİN PARÇASI: YILGINLIK, YIPRATICILIK, TÜKETİCİLİK..**

Son on yılda, Türkiye’ye dönük müdahaleler zincirinin bir parçasının da bu “organize eleştiri” olduğunu düşünüyorum. Ve bu aslında eleştiri değil, bir müdahale biçimi.. Yılgınlık, yıpratıcılık, tüketicilik, aşındırıcılık

içeren, inşa etmeye değil dağıtmaya ayarlı bir kampanya bu.

Bazıları saf biçimde, “ucuz cümlelerle” aynı senaryoya destek veriyor. Kastettikleri sonuç olursa Türkiye’nin ne olacağına dair bir adım sonrasına ilişkin cümle bile kurmayı düşünmeden yapıyor bunu. Bu çevrelerin, eleştiriden gözleri o karar körleşti ki, Türkiye’nin etrafında nasıl bir çevreleme olduğunu, ne gibi tehditlerin kapımıza dayandığını, bunun hepimiz için ne tür bir yıkım olabileceğini, tarihsel bir hesaplaşma yaşandığını ve Türkiye için en öncelikli konunun bu olduğunu, içeride buna yönelik bir direnç olduğunu ve bütün rüzgârların bu direnci aşındırmaya dönük olduğunu göremiyorlar. Bunlar bize bir şey anlatıyor mu?

### **ERDOĞAN İÇİN “ABDÜLHAMİT” SENARYOSU, İÇERİDEN SALDIRMAK VE ARKASINA GİZLENEN YIKIM.**

Siyasi tarihe bakalım. Osmanlı’nın son dönemine bakalım. Abdülhamit dönemine bakalım. “Haklı, masum” eleştiri, tepki ile hareket edenlerin, çok daha büyük tehditleri nasıl göremediğinin örnekleriyle dolu. Ve bu tavırların ne büyük yıkımlara yol açtığını bugün görüyoruz ve ağlıyoruz. Erdoğan’a da bir “Abdülhamit” senaryosu uygulayanlar ortada.

En acı tarafı, aslında Türkiye'nin büyük mücadelesini omuzlayacak olanların arasında durup da, kurşunu içeriden atmak, saldırıyı evin içinden yapmaktır. Tarih bize bir daha aynı basiretsizliği göstermez diye umarken “içeriden müdahale”nin aslında bir dışarıdan müdahale olduğunu bir kez daha görmeye başladık. Bunlar bize bir şey **anlatmıyor mu?**

### **“TÜRKİYE EKSENİ” VE ‘YARIN’ HESABI YAPMAYANLAR. TARİHİ ANLAMAK BUGÜNÜ ANLAMAKTIR.**

“Türkiye Ekseni”nde mücadeleye devam edeceğiz. Yılmadan, korkmadan, tedirgin olmadan, yarın hesabı yapmadan. Çünkü bunun, bu mücadelenin Anadolu’da Malazgirt’ten beri var olan bir eksenolduğunu biliyoruz. Bu, siyasi partileri de aşan bir kimliktir. Ve sandığınızdan çok daha güçlüdür. Temel duruş noktamız, kimin ne kadar içeriden, kimin ne kadar dışarıdan olduğudur. İçeriden eleştirilerin önemli bir kısmının aslında “dışarıdan bakış, başkalarının aklı” olduğunu görüyoruz artık.

Bugünü anlamayanlar, bugün ülkemizin içinde bulunduğu büyük mücadeleyi anlamayanlar, bu mücadeleyi her şeyin üstünde tutamayanlar, ona göre pozisyon alamayanlar ya da en kötüsü, az bir zafta dağılanlar, ya da bir güçlü direnci dağıtmak için harekete geçenler Çanakkale’yi

anlamamış, İstiklal mücadelesini anlamamış, Birinci Dünya Savaşı’ndaki coğrafya paylaşımını anlamamış demektir. Tarih kitaplarında okumak kolaydır, bugün yazılan tarihi bugünden görebilmektir esas olan. Bunlar bize bir şey anlatıyor mu?

### **ASIL VESAYET ZİHİNLERİMİZDE.**

“Erdoğan’a destek vermek yalakalıktır” diye bir söz üretiliyor ve birileri bundan etkilenerek hareket ediyorsa, o birilerinin zihinleri esaret altındadır, çok ciddi siyasi körlük yaşamaktadır. Onlar bir cümle ile saf dışı edilebilen adamlardır.

Erdoğan’a “Abdülhamit senaryosu” reva görenler, dünyanın tasfiye etmeye çalıştığı adama onların cephesinden vuranlar asıl kurşunu Anadolu’ya, İstanbul’a, coğrafyaya sıkmaktadır. Vesayet zihinlerimizdedir. Bu yüzden en ağır eleştiriye bu alana yoğunlaştırmak acil bir ihtiyaçtır. Bunlar bize bir şey anlatıyor mu?

### **TARİHİN İKİ DÖNEMİNDE DE, AYNI ÇEVRELER AYNI YERDE DURUYOR. İŞTE BU İBRET LİK!**

Abdülhamit çöküş döneminin lideri idi. Bir imparatorluğun çöküşünü geciktirmeye çalıştı ve bu yönde çok çile çekti. Ama Erdoğan yükseliş dönemi lideridir. Bu yükseliş bir tarih dönüşüdür. Yanlış safta duranlara rağmen

devam edecektir. Tarihin bu iki döneminde de, aynı çevrelerin aynı yerde durması, oradan vurması acınası bir durumdur.

Onlar o zaman da dünyayı, tarihi okuyamadı, bugün de yanlış okumaktadır. O zaman da yanlış yerde durdu, bugün de yanlış yerde durmaktadır. Ve “organize eleştiri” onlar üzerinden içeriye servis edilmektedir. Bunlar bize bir şey anlatıyor mu?

### **BÜYÜK MÜCADELEYİ, ONLARIN KÜÇÜK HİKÂYELERİNE KURBAN ETMEYECEĞİZ.**

Büyük mücadeleleri, onların küçük hikâyelerine kurban etmeyeceğiz. En azından bunu biliyoruz. Onların küçük hesapları için bir kez daha tarihi ıskalamayacağız. Direnmenin, mücadele etmenin ne olduğunu iyi bilen bir gelenekten geliyoruz.

“Organize eleştiri” üzerine bu sözlerim, gerçekten samimi, canı yanan, bir şeyler için fedakârca çalışanlara değildir. Onların candan eleştirileri, içlerindeki sızıyı dışa vurmaları baş tacı edilmelidir. Çünkü bu büyük yolun asıl yolcusu, mimarı onlardır. Bedel ödeyenler de onlardır.

### **BİRİLERİNİN GÖLGESİNE SİĞİNİP ORADAN ATEŞ ETMEYE BAŞLADILAR**

Az bir kayıpta başkalarının gölgesine kaçıp ateş edenleri, eleştirilerin arkasına gizlenen bir operasyon, bir müdahale biçimini anlatmaya çalıştım. Bence herkes biraz kendine, biraz çevresine, kimin nerede durduğuna, kimlerin silahını kullandığına da bakmalı.

İBB seçimini kaybeder kaybetmez, başka adres arayanlara, Erdoğan’ı yalnız bırakanlara dikkat çekmeye çalıştım sadece. Onlar hiçbir mücadelenin adamı değildir!

### **YENİŞAFAK** **Mehmet ACET**

#### **Neden böyle oldu?**

İngilizler literatüre “**elephant in the room/ odadaki fil**” diye bir tabir kazandırmışlar.

Diğer detaylarla örtülmesine izin vermeden öncelikle bariz gerçeği görme anlamına gelen bir deyiş.

#### **23 Haziran ile ilgili bariz gerçek nedir?**

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun 3 ayı bile doldurmayan bir zaman dilimi içerisinde oylarını çok güçlü bir şekilde artırması, miktar olarak 800 bin, oran olarak yüzde 9 puan farkla net bir galibiyet elde etmesi.

**Neden böyle oldu sorusuna şimdi gelebiliriz.**

Yaygın olarak dillendirilen, seçimlerin yenilenmesi kararının en temel faktör olduğu görüşüne katılıyorum.

Elimizde bu fikri destekleyecek veriler de var.

AK Parti, 6 Mayıs'tan sonra yaptırdığı ilk ankette İmamoğlu ile Yıldırım arasında yüzde 11'lik bir fark olduğunu tespit etmişti.

Sonradan belki de meselenin içine biraz da “wishfull thinking/ temenniye dayalı” duyguların da girmesi nedeniyle bu farkın istikrarlı bir şekilde kapandığına inanıldı.

**Hatta son gün yapılan araştırmalarda Yıldırım'ın bir puan öne geçtiği bile söylendi.**

Ama işin aslı, 6 Mayıs'tan itibaren devam eden zaman dilimi içerisinde seçmen tutumunda gözle görülür bir değişim olmamış, o tarihte oluşan kanaatler ve verilen kararlar, 23 Haziran'a kadar korunmuştu.

Kampanya dönemi diye bildiğimiz 47 günlük vakit içerisinde gördüklerimizin de ‘vakit öldürmekten’ ibaret olduğu anlaşılıyor.

Seçimlere iki hafta kala, Optimar'dan Hilmi Daşdemir ile konuştuğumda aradaki farkın 7,5 olduğunu söylemişti.

**Bunu niye paylaşıyorum?**

6 Mayıs'tan sonra seçim takvimi yaklaştıkça aradaki farkın hızla kapandığı fikrini çürüttüğü için.

Seçim tahminlerinde isabet oranı yüksek olan Daşdemir, buna yakın bir sonuç beklediğini o konuşmamızda bana söylemişti.

Konda'nın seçimlere iki gün kala açıkladığı ‘seçim eğrisini’ gösteren tabloda da seçmen tercihinin Mayıs ayından itibaren düz bir çizgi halinde kaldığı görülüyordu.

Yani son hafta yaşananlar (Öcalan'ın HDP mesajı vs.) tabloyu lehte ya da aleyhte değiştirmemişti.

**Bu noktada şöyle bir soru karşımıza çıkıyor?**

23 Haziran'da oluşan farkı, yüzde 9'luk bir kesimin salt YSK'nın İstanbul kararına verdiği bir tepki olarak, ‘bundan ibaret bir çıktı’ olarak mı görmeliyiz?

Yoksa AK Parti'ye ait ana gövdeden kopan, bir daha dönmesi de zor görünen bir parça olarak mı?

Bu iki soru ilk bakışta birbirinin alternatifi gibi gözükse de, iç içe geçen yönlerinin olmadığını da söyleyemeyiz.

Yani bu yüzde 9'un içerisinde salt o gerekçeyle hareket edenler olabileceği gibi, başka başka

## Köşe Yazıları – 26/06/2019

gerekçelerin hepsini birden kafasında toplayıp İmamoğlu'na yönelenler de olacaktır.

'Baskı' unsurunun 1 Kasım 2015'ten itibaren yapılan bütün seçimlerde sonuçlar üzerinde tayin edici bir rolünün olduğunu düşünüyorum.

Bu cümleyi iktidarın seçmen üzerinde kurduğu baskıdan ziyade, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası olup bitenlerin, 15 Temmuz dahil olmak üzere bütün o yaşanmışlıkların, yani yarına dönük fiili endişe üreten gelişmelerin seçmen üzerinde oluşturduğu psikolojik baskıya atıfla kullanıyorum.

**-Suriye gibi mi oluruz?**

**-Venezüella gibi mi oluruz?**

-Çocuklarımız, torunlarımız yapacağımız tercihler nedeniyle yangın yerine dönmüş bir ülkede mi yaşamak zorunda kalacaklar?

-Vereceğimiz oylarla desteklememiz halinde daha iyisini yapabilecek bir aktör/parti var mı?

Milyonlarca kişinin oy vermeye giderken bu türden soruları aklının bir köşesinde tuttuğu gerçeğini bir kenarda tutabilir miyiz?

Yerel seçimler olmasına rağmen 31 Mart'ta da bu duygunun bir karşılığı vardı.

Pazar günü tekrarlanan İstanbul seçimi ise, Kasım 2015 seçimlerinden itibaren yapılan bütün oylamalardan bu anlamda bir istisna olarak ayrışıyor.

**Bir başka deyişle** 'dengeleme/ders verme' arzusunu canlı tutan ama memleketin yarınlarına dönük tehditler nedeniyle bu arzusunu sürekli bir şekilde erteleyen bir grup seçmen (İstanbul özelinde bunu 800 bin kişi olarak düşünebiliriz) 23 Haziran'ı kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak gördü.

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Nerelerde eksiklik, kopukluk, yanlışlık varsa bunları gidermenin yollarını arayacağız. Buna göre de atmamız gereken adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üzerine yatma lüksüne sahip değiliz" dedi.

Bu ifadeler, 31 Mart'tan sonra da gündeme gelen ama muhtemelen İstanbul seçimlerinin tekrarlanması nedeniyle ertelenen muhasebe yapma/tespitte bulunma/adım atma iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

Ders çıkartılıp adımlar atıldığını görmek, sanıyorum en fazla geçmişte AK Parti'ye oy vermiş, sonradan başka adreslere yönelse de geri gelebilecek durumdaki kitleleri mutlu edecektir.

### YENİ AKİT

### Abdurrahman DİLİPAK

#### İmamoğlu nereye koşuyor?

Siyaset bazan “**dua ile istenen bela**”ya dönüşür. Aslında sadece siyaset değil, ihtirasla istediğiniz her şey sizin için “fitne”dir.. O ihtirasla istediğiniz şey sizin imtihanınız olur. Ne isteyeceksek hayırlısını isteyelim. Daha önce de yazdım. İmamoğlu’nun işi zor. Geldiği yerde beslediği yamyamlardan yakasını zor kurtarır. Şimdi bir de HDP’si, İyi Parti’si var. Dolaylı da olsa destek aldıkları SP var.

**Bunları başımıza toplamak zor değil. Bu iş cin toplamak gibidir. Toplamak kolay, dağıtmak zordur.**

Tiyatro maskesi gibidir bunlar. Önce güler yüzlerini gösterirler, sonra asık suratlarını. Pembe dizilerdeki acemi aşıkların kalp işareti ile billboardlardan gülücük dağıtmaktan da ibaret değil.

Sahi İmamoğlu CHP’de hangi kanadı temsil ediyor? CHP Ankara ve İstanbul’u aldı da, Ankara’da eski bir MHP’li, İstanbul’da Kur’an hafızlığı için Kur’an Kursuna gitmiş bir “İmamoğlu” ile kazandı bu seçimi. İstanbul il örgütünde ateist olduğunu söyleyen bir hatun kişi var.

Kılıçdaroğlu’nun karşısında şimdi yeni bir rakip var. Solcular, Sosyal Demokratlar, Sosyalistler, Marksistler, Kemalistler, Alevi

seçmen şimdi bu gerçek karşısında nasıl bir pozisyon alacak. CHP’de asıl hesaplaşma şimdi başlıyor. İstanbul’da kadrolaşma ve rant kavgası ne zaman başlayacak bekleyip göreceğiz.

**Bir defa, Belediye meclisinde AK Parti önde.** Onun için İmamoğlu’nun işi zor. AK Parti Merkezi yönetimde gücünü koruyor. AK Parti yönetiminin onayını gerektiren işlerde çok rahat “ben yaptım oldu” diyemeyecek. İçişleri, Maliye, Şehircilik Bakanlıkları doğrudan belediyelerin işlerinde müdahil konumda.

Daha önce ilk geldiğinde ilk hamlesi serverleri klonlama şeklinde olmuştu. Öyle anlaşılıyor ki, AK Parti döneminin eski icraatları üzerinden bir dosya oluşturarak şantaj yapabilir miyim diye düşünen bir akıl hocası var. Belediyelerde iş yaparken, Trabzonlu müteahhitlere dikkat. Kendi adamları ile AK Parti döneminde iş yapanları ya ortaklaştıracak, ya da harmanlayacak. Bu arada merkezi yönetim, İBB’nin borçları yüzünden ödemelerden alacağını mahsup etmeye kalkarsa, ciddi anlamda kaynak sıkıntısı çekeceği açık..

Görünen o ki, ciddi anlamda bir kaynak tenkisiatı yoluna gidecek. **Bu arada kendi sanatçı, STK ve mediası belediyelerde sahne alacak. Burada AK Parti kurulduğundan beri iktidar olma alışkanlığı içindeki AK Parti teşkilatı,** hem belediye dışında, hem de belediye



## Köşe Yazıları – 26/06/2019

meclisinde muhalefet görevi üstlenecek. İktidar acemisi bir CHP ve muhalefet acemisi bir AK Parti karşı karşıya gelecek. AK Partililer bu media, trol ve STK'larla, işadamları ile seçimi kaybettiler. Bu kadro ile yola devam edecek olurlarsa, korkarım muhalefeti de yüzlerine gözlerine bulaştırır bu ekip. AK Parti içindeki AKP'lilerle bu iş olmaz! Şu bir gerçek, AK Partililer, İmamoğlu'nun her icraatını mercek altına alacaklar. İmamoğlu ensesinde hep AK Parti'nin nefesini hissedecek. Hata yapma lüksü yok. "kafasının tası atınca, ağızından çıkanı kulağının duymadığı durumlar" açısından da İmamoğlu çok riskli biri. İmamoğlu'nu "sofra" arkadaşları da rahat bırakmayacak. "Kaşığı belinde dolaşan adamlar"dan yakasını kurtarması kolay olmayacak! Eski defterler, eski hesaplar karıştırılmaya başlanacak olursa İstanbul'u zor günler bekliyor demektir.. Bana kalırsa şimdi, durup bekleyin.. İzleyin. Serbest hareket etsinler. Zaten toplumdaki yüksek gerilim havasının da biraz yumuşaması gerek. AK Parti önce kendini gözden geçirsin. **"Şehirleri imar ederken, genç nesillerin** ahlaken ihyasını ihmal ederseniz o gençler, o imar ettiğiniz şehirleri tarumar ederler."

AK Parti'nin önce kendi içinde bir restorasyon hamlesi başlatması gerek. Tepeden tırnağa teşkilatın MR'ının çıkarılması ve gereğinin yapılması şart. **"Kem alat ile kemalat**

**olmaz"**. Bir şekilde bu noktaya gelindi, ama bundan sonra böyle devam edilemez. Eğer bu yapılmazsa söyleyeyim, ne AK Parti kalır, ne CHP! CHP gırtlığına kadar oportünizme saplandı. Bu seçimi kazanmış olmalarına bakmayın, kendi içlerinde 4 parçaya ayrıldılar. Şimdi Ankara ve İstanbul üzerinde rant kavgası, kadrolaşma kavgası başlayacak. Göreceksiniz bu işi yüzlerine gözlerine bulaştıracaklar. CHP'nin bütünlüğü de tehlikede, Kılıçdaroğlu'nun geleceği de. CHP hiç bu kadar ağır bir tehditle karşı karşıya kalmadı. Göreceksiniz! **CHP'ye bu zaferi AK Parti içindeki AKP'liler, AK Parti Media'sı, AK Parti trolleri armağan etti.** Tamam dış destek de vardı, FETÖ desteği de, HDP desteği de vardı. Ama AK Parti'den gelen dolaylı destek hepsinden daha önemli idi. Yoksa %45-54 dengesizliğinin nasıl oluştuğunu açıklayamazsınız. CHP'ye HDP, İyi Parti desteği daha önce de vardı. SP'nin oyu da belli. Bana yeni bir adres göstermeniz gerek. CHP'ye dışarıdan ve içeriden sağlanan destekler vardı. Bu kaynaklar şimdi İmamoğlu'nun önüne talep listelerini koyacaklar, ona yön vermeye çalışacaklar. İşte asıl kıvılcık kıyamet o zaman kopacak. İmamoğlu eski sofrada arkadaşlarının taleplerine mi yetişsin, CHP Genel Merkez taleplerine mi, İl Başkanlığı taleplerine mi? Trabzonlu hemşehrilerinin talebine mi yetişsin, HDP'lilerin, İyi Parti'nin taleplerine

## Köşe Yazıları – 26/06/2019

mi? ABD'den gelen taleplere mi yetişsin, AB'den gelen taleplere mi, Alevi taleplerine mi yetişsin, hangisine yetişsin.

İmamoğlu'nu bekleyen tehlike ne? O hemşehri taraftarları, kaz gelecek yerden tavuk esirgememiş olabilirler. **Gezi bileşenleri, destek veren uluslararası çevreler, Media, STK, vakıf, dernek, sendika, oda, sosyal gruplar ve sermaye çevreleri, dini klikler, İmamoğlu'nun kapısını çalacaklardır. İmamoğlu da onların kapısını çalabilir. Bunlara dikkat etmezse daha ilk günden kaybeder.**

Biz herkesi "kurtuluşa çağırmalıyız". O okuduğu ayetlerin manasını okur, anlar, gereğini yaparsa, tevbe eder, iyi şeyler yaparsa o zaman biz de destekleriz. Benim durduğum yer açık: Sözü dinleyecek, doğrusuna tabi olacağım. İşe bakacak, doğrusuna destek vereceğim, haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı duracağım. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. İş ehline verecekse buna ne itirazım olabilir ki! Değilse geçmişte, mesela 28 Şubat'ta ne yapmışsam yine onu yapacağım. Ben Müslümanlardanım. Müslümanlarla Müttehid, erdemli insanlar ve mazlumlarla Müttefik, değer üreten herkesle, insanların beş temel emniyetine yönelik tehdit oluşturmadıkları müddetçe, nimet-külfet dengesine dayalı İtilaflar kuracağım. Dinleyecek kulağı olan herkese söyleyecek

sözüm, söyleyecek sözü olan herkese verecek kulağım var.

**Bu arada, AK Parti içindeki dürüst, cesur ve bilgili insanlar, parti içindeki AKP'liler kadar cesur olamazlarsa, bu işin sonunun nereye varacağı belli.**

Futbol taraftarlığının din, ideoloji, siyaset, ehliyet ve liyakattan öte geçtiği toplumlarda bu tür sonuçlar sürpriz olmaz. Selâm ve dua ile..

**AKŞAM**

**Hikmet GENÇ**

**Kaybedince; 'diktatörlük', kazanınca; 'demokrasi destanı'!..**

Milli iradenin üstünlüğünün bir kez daha tecelli ettiğini ve bunun sağlam temellere oturan demokrasiyle gerçekleştiğini, milli iradenin yanında ve emrinde olduğunu net bir şekilde vurguladı Başkan Erdoğan...

"Milletle kızılmaz, varsa bir hata, varsa bir nakısa kendimizde aramalıyız" dedi...

\*\*\*

**Aradaki farkı görebiliyor musunuz?..**

Ardı ardına onca seçim kazandı AK Parti. Rekorlar kırdı...

## Köşe Yazıları – 26/06/2019

Muhalefetin tepkisi ne oluyordu peki?..

Makarnaya kömüre oyunu satan milletin kabahatiydi. Aziz Nesin'e göre milletin zaten yüzde bilmem kaç aptaldı. Olurdu böyle şeyler!

Kaybettikleri her seçimin suçlusunu cahil vatandaştı. Ya "bidon kafalı" oldular, ya "göbeğini kaşıyan adam"

**"Bu millet, 'Stockholm Sendromu' yaşıyor" diyen de çıktı.**

O kadar çok kaybettiler ki uyduracak mazeret kalmadı.

Dediler ki Türkiye'de diktatörlük var. Diktatörü sandıkta yenemiyorlardı?!..

Lakin 7 Haziran 2015'te "Diktatörlüğü yıktık, demokrasi kazandı" demişti Kılıçdaroğlu. Yüzde 41 ile seçimlerden 1'inci çıkan AK Parti hükümeti kuramadı. 1 Kasım'da tekrar sandığa gidildi. AK Parti yüzde 49 ile kazandı.

1 seçimle diktatörlüğü yıkan, bir sonraki seçimle diktatörlüğü geri getirmeyi beceren CHP Genel Başkanı olarak tarihe geçmişti Kılıçdaroğlu?!..

Mazeret kalmayınca her seçim öncesi ve sonrası; "Ülkede demokrasi yok, diktatör var!" mottosuyla devam etti CHP.

Dün de yenilenen İstanbul seçimini yorumladı Kılıçdaroğlu; "Hep beraber güzel bir demokrasi destanı yazdık. Bu, demokrasi tarihimizin en önemli seçimidir!.."

**Ha, doğru...**

Seçim oldu değil mi?.. Öyle ya, vatandaş sandığa gitti, oyunu kullandı, CHP kazandı. Kazanmak ne kelime?.. Demokrasi destanı yazdı CHP. Hem de diktatörün ülkesinde?!..

23 Haziran için Başkan Erdoğan ne diyor peki;

**"Milletimizin iradesi her zaman, her şeyin üstündedir..."**

"Milli irade bir kez daha tecelli etmiş, sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır..."

Dün olduğu gibi yarın da milli iradenin yanında ve milli iradenin emrinde olacağız" diyor...

**"23 Haziran'ın tek kaybedeni CHP'dir" demiyor mesela!..**

Kimin demokrat, kim faşizan statükocu olduğu çok belli değil mi?!..

\*\*\*

## **Köşe Yazıları – 26/06/2019**

Kaybedince, “diktatörlük var”.., kazanınca  
“demokrasi destanı”.., hem de diktatöre  
rağmen sandıkta yazılmışı?!..

### **Acaba biraz utanma duygunuz var mı?..**

Yıllardır iktidara söven, Erdoğan’ı  
düşmanlaştırmaya çalışan, sürekli kin ve  
nefret pompalayan Babıali kaşalotları.., ya  
siz?!..

Çatlamamış ar damarınız kaldı mı?!..