

**STAR**

**Ardan ZENTÜRK**

**Sayın Başkan, bu Trump'tan bi'si çıkmaz, yormayın kendinizi...**

*Siyaset, bazen, “uzlaşmaz çelişki” olarak adlandıracağımız bir noktaya gelir, tıkanır, Türkiye-Amerika ilişkisi bu halde... Böyle durumlarda, kendini “güçlü gören” muhatabını, “ikna değil, razı etmeye” çalışır, elindeki kartları tek tek masaya sürmeye başlar.*

*Türkiye-Amerika ilişkisinde gelinen nokta bu: Artık ikna edemeyeceklerini anlamış durumdadılar, razı olmaya zorlayacaklar...”*Bu satırları 1 Eylül 2017’de Erdoğan, New York’ta Trump’la buluşmaya giderken yazmışım. **O günden bu yana Amerika’nın tehdit ve şantajının arttığını görüyoruz... Yani, Japonya’nın Osaka kentinde yarın başlayacak G-20 Zirvesi çerçevesinde gerçekleşmesi planlanan Erdoğan-Trump buluşmasından elle tutulur bir sonuç çıkmaz, hepsi bu olur... Çünkü ikna edemeyeceklerini anladıkları günden bu yana sürekli saldırıyorlar... Bu saldırıların boyutunu ekonomik alandan askeri tehditlere kadar vardırırmış durumdadılar...**

**Böyle bir Amerika ile ne konuşacağız, konuşsak da ne elde edeceğiz, hiç!.. Amerikan vergi mükelleflerinin ordusunu siyonizmin emrine vermiş bir yönetim anlayışından Türkiye’ye dönük olumlu bir hamle mi bekliyorsunuz, geçiniz...**

**O din raporu alçaklıktır...**

Osaka’daki buluşmaya dönük hazırlıklar sürerken yaşanan iki **alçaklık** Amerikan emperyalizminin Türkiye’ye dönük gerçek hedeflerini göstermesi açısından önemlidir. Başkan Yardımcısı **Pence** üzerinden dünyaya **aşırı dinci evanjelik yönetim anlayışını** sergileyen bir devletin dışişleri bakanlığının “**2018 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu**” isimli bir rapor yayınlaması bile yüzsüzlüktür... Bırakın mazlum coğrafyalarda Müslümanlara yaptıklarını, Siyonistlerin katliamlarını desteklemelerini, bizzat Meksika sınırındaki Latin mültecilere Katolik oldukları için sergiledikleri insanlık dışı muamele bile yeter durumu anlatmaya...

FETÖ elebaşından “*Müslüman vaiz ve siyasi figür*” olarak söz edilmesi ise tam bir itiraftır, 15 Temmuz’u kimin planladığını bundan daha iyi gösteren bir metin olabilir mi?

FETÖ ve PKK’ya kadar uzanan bir dizi ilişki nedeniyle yargılanıp cezasını çektikten sonra ülkesine dönen **Rahip**

**Brunson** ise *Müslümanlar’dan zulüm görmüş bir papaz, öyle mi?*

## Köşe Yazıları – 27/06/2019

Zamanında söyledik<sup>2</sup> vermeyin bu adamı,**kesin cezasını tığın içeri, bunun üzerinden bir uzlaşma ararsanız, karşınıza çok büyük bir liste ile çıkarlar diye**, buyurun, yaşıyoruz.

Aynı raporda Mescid-i Aksa'ya saldıran Yahudiler'den tek satır yok...

### **Karşımıza donanmasını diyecek**

Her geçen gün pervasızlaşan bir emperyalist saldırıyla karşılaştık.

Osaka buluşmasına üç gün kala Amerikan senatosunun ABD, Yunanistan, İsrail ve Rum yönetimi arasında *Doğu Akdeniz enerji merkezi kurulması kararı* bunun açık örneği. Karar, emperyalizmin Türkiye'yi Antalya ve İskenderun limanlarına hapsedme stratejisinin yeni bir adımı.

**Adam, bizimle savaşmaya hazırlandığını açıkça ifade ediyor, biz düşmanın askerini İncirlik'te barındırıyoruz!..**

S-400'ün ilk partisinin Anadolu topraklarına inmesinden az sonra Amerikan donanmasını karşımızda bulacağız.

**“Finansal saldırı” ile “gunboat diplomacy”i birleştirerek saldıracak ve gördüğümüz kadarıyla içeriden de kalabalık bir işbirlikçi zemini bulacak...**

**Gerekirse hesaplaşacağımızı söyleyin**

İki kaleyi birlikte yıkmak hedefindeler:

Türkiye ve İran çöktüğünde, insanlık için nihai yıkım başlayacaktır, devamında ne Rusya ne de Çin bir şey yapabilir.

O nedenle Sayın Başkan **Erdoğan**, o adamla bulduğunuzda bir tek mesaj verin: **Çok zorlarsan hesaplaşırız...**

Şerefli milletiz, hesaplaşma alanımızı zaten ilan etmiş durumdayız, silahı seçmeyi onlara bırakalım...

## **STAR** **Hüseyin GÜLERCE**

### **23 Haziran'ın siyasi sonuçları ne olur?**

Fay hatlarında bir İstanbul depremi beklerken, 806 binlik farkla bir siyasi deprem yaşadık.

İtiraf etmeliyiz ki, Cumhur İttifakı'nı destekleyen ve Binali Beyin kazanması için gayret eden bizler için İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, aradaki farkın 806 bin oy olması çok şaşırtıcı ve gerçekten çok üzücü oldu.

Seçmene kızmamız, bir takım mazeretler üretmemiz akıl dışı, insaf dışı olur. Bizim desteklediğimiz insanlar seçim kazanırken seçmen doğruyu yapıyor da, muhalefet adayları kazanınca yanlış mı yapıyor?

## Köşe Yazıları – 27/06/2019

Kaldı ki hata bir kusurdur, mazeret onu 10'a katlar...

Demokratik olgunluk, seçmen iradesine saygıyı gerektirir.

İmamoğlu ve Millet İttifakı kazanmıştır, nokta.

Partileri teker teker analiz etmeden önce genel olarak şunu söyleyebilirim.

Bir teselli olarak değil, inancımız gereği biz “olanda hayır vardır” diyoruz.

Benim görebildiğim ilk hayır, siyasette çok yükselen ve toplumda da ciddi kutuplaşmalara sebep olan gerilim düşmüştür.

Farklı yaşam tarzlarından kaynaklanan toplumsal yüksek tansiyonu bu ülke daha fazla kaldıramazdı. Üstelik bu derinleşen kutuplaşma, fay hatlarında negatif enerji biriktiriyor ve bu da ülkemizi ve devletimizi yabancı hesaplarına iyice müsait hale getiriyordu.

Çok sevinmelerinden de anlıyoruz ki, muhalefet cephesi rahatladı. Üzerlerindeki ölü toprağı gitti. Buna gerçekten ihtiyaçları vardı. O taraftan kimileri, Türkiye'nin artık yaşanmaz hale geldiğini, ülkeyi terk etmeyi düşündüklerini yazıp konuşmaya bile başlamışlardı.

Şimdi AK Parti'nin sandıkla gidebileceğini gördüler, rahatladılar ve demokratik tercihleri

öne geçti. (İmamoğlu kaybetseydi, Gezi kalkışması benzeri olaylar an meselesiydi.)

Kısacası, 23 Haziran, hayatî organları tehdit eden yüksek tansiyonu düşürdü, toplumsal basıncı azaltan bir emniyet supabı oldu.

23 Haziran'ın siyasi sonuçlarına gelince;

Saadet Partisi aynı minval üzerine yürüyecektir.

İYİ Parti'de Meral Akşener'in genel başkanlığı kurtulmuştur.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu rakipsiz kalmıştır.

HDP, en kazançlı çıkan partidir. Fakat şimdi demokrasiden yararlanmanın getirdiği yeni yol telkini ile Kandil'in baskıları arasında sıkışacaklardır. Öcalan'ın Kandil'den farklı düşündüğü söylenemez. Kendini kurtarmak için samimiyetsiz bir mektup yazmıştır. Zaten HDP yönetimi de Öcalan'ın asıl niyetini bildikleri için mektubu kaale almamıştır. Öcalan-Kandil-HDP cephesinde çatlak olmaz. Çünkü ABD gibi bir yapıştırıcıları var...

CHP-HDP-İyi Parti-SP bloğu, İstanbul'da netice aldıkları için birbirlerine daha da kenetlenenlerdir. Bundan sonra hedefleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini yıpratmak, ilk fırsatta Türkiye'yi erken bir seçime zorlamaktır. Dışarıdan gelecek baskılardan medet umdukları, onlara hala ümit bağladıkları da bir sır değil. Bunun için en az 1 yıl bekleyeceklerdir.

## Köşe Yazıları – 27/06/2019

AK Parti'yi içeriden hedef alacak yeni partiler yola koyulmuştur.

Cumhur İttifakı bir sadme yemiş ama hem AK Parti, Hem MHP yönetimi kendilerine yakışan şekilde dayanışma ve güç birliğine devam edecektir.

MHP ve lideri Sayın Bahçeli, -kimileri hafife de olsa- beka meselemizin garantörüdür.

Sayın Erdoğan, hem İmamoğlu'nu iki defa tebrik ederek, hem de 23 Haziran'da verilen mesajı görmezden gelemeyeceklerini söyleyerek demokratik olgunluk gösterdi.

Bundan sonrası tamamen Sayın Erdoğan'ın alacağı kararlara bağlı. 17 yıldan beri büyük badirelerden ustaca geçen Erdoğan'ın liderliğini rehber edinenler, iktidarı ve partisi için isabetli yolu bulacağına inanıyorlar.

**SABAH**

**Mehmet BARLAS**

### **CHP'nin AK Partileşmesi siyasi gerçekçiliğin sonucudur**

Siyasal gerçekçilik sonunda CHP'yi de AK Parti benzeri bir görüntüye sokmadı mı? Bu durumu iyi ya da kötü diye nitelemek yanlıştır. Çünkü bu durumun gerçekleşmesi kaçınılmazdı.

#### **İmamoğlu portresi**

CHP'nin Ankara'dan Belediye

Başkanı seçilen adayı Mansur Yavaş bir MHP'li değil midir? Ya da İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, kadınlarla erkekler için ayrı yüzme havuzları ve alkolsüz mekanlar vaat eden bir muhafazakar değil midir? Ya da CHP'nin bir önceki dönemde Cumhurbaşkanı çatı adayı muhafazakar Ekmeleddin İhsanoğlu değil miydi?

#### **Yeni CHP'liler**

Bütün bu gerçekleri sıraladığınızda, CHP'nin çaresizlik ya da eziklik sonucu kendi özünden farklı arayışlar içine girmesini kolayca anlarsınız. Aslında bu kınanacak değil alkışlanacak birdurumdur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli yenilmişlik sürecinden çıkabilmeyi mümkün kılacak arayışdır bu... Muhafazakar Bekaroğlu'nun ya da AK Parti kurucusu Şener'in kendilerine CHP içinde milletvekilliği bulmaları da bu çerçeveden ele alınabilir.

#### **CHP'ye payanda olmak**

Siyasi gerçekçiliğin radikal bir pragmatizme dönüşmesi ise, "**Millet İttifakı**" içinde CHP'nin İYİ Parti ve Saadet'le birlikteliğidir. Bu pragmatizmin ayıplı bir fırsatçılığa

dayanması da, Öcalan'ın söylemi ile HDP/PKK birlikteliğinin Batı kentlerinde ve özellikle İstanbul'da CHP'ye payanda olması değil midir?

### Uyum çabaları

İstanbul belediye başkanı seçimleri dolayısıyla AK Parti'deki yanlışları arayanların, CHP'deki çarpıcı doğruları gözden uzak tutmamaları gerekiyor. Çünkü AK Parti de CHP de aynı siyaset ortamının ürünleridir. Dikkati çeken durum ise, CHP'nin kendi konumunun getirdiği ezikliği aşmak için AK Parti'nin alanına sızma çabalarını artırmış olmasıdır. Bakarsınız bu süreç, sonunda CHP Genel Merkez binasında bir mescit yapımına kadar dayanabilir. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na uyum için örtünmesi ise an meselesidir.

**SABAH**

**Salih TUNA**

### Bir acaip hale düştük

FETÖ'nün "Ergenekon davası" sanıklarından eski bir orgeneralin telefonla bir başka generali arayıp, "**YARSAV'daki arkadaşla mutlaka görüşmemiz lazım**" dediği bir hayli konuşulmuştu. FETÖ'nün yargıya, polise ve hatta (15

Temmuz'da açığa çıktığı üzere) TSK'ya hakim olduğu dönemdi.

Öyle ki...

FETÖ kumpasları gündemi belirliyor, "aydınlarımız"

derseniz **Abant** toplantılarından gelmiyordu.

Pardon, "**YARSAV'daki arkadaş**" dedikleri kim miydi?

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve eski YARSAV Başkanı **Ömer**

**Faruk Eminağaoğlu**'ndan başkası değildi.

FETÖ medyası, çürük raporu uydurarak askerlikten yırttığını iddia ettiği bu muhtereme tabiri caizse matine - suare dayak atıyordu.

İşbu muhterem dün öyle bir tweet attı ki aklınız durur.

Buyrun okuyun bakalım, abartıyor muyum:

**"AKP, FETÖ'den de esinlenerek S - 400'lerle ordu içinde kendi paralel hava savunma sistemini kuruyor..."**

"Ergenekon sanığı" söz konusu generalimizin medet umarcasına, "mutlaka görüşmemiz lazım" dediği "arkadaşın" çapı bu!

Bunlar nerde nasıl güzelleşiyor, bilemiyorum.

Benim bildiğim, mesele münferit değil.

İP'in **Meral Hanım**'ı ve CHP'li adı lazım değil bir milletvekili de "S - 400'ler sarayın korunması için alınıyor" demişti.

Takdir edersiniz ki bunun, "hendek terörüne" karşı Mehmetçiğin verdiği "**vatan savaşı**"na "saray savaşı" diyerek PKK adına "bozgunculuk" yapmaktan pek farkı yok. Hadi bunları anladık, FETÖ'nün gadrine uğramış değiller; ya **Ömer**

**F. Eminağaoğlu**'na ne oluyor?

Hiç insan kendine sormaz mı; bana vaktiyle zulmeden FETÖ kimin taşeronuydu ve FETÖ elebaşına hangi ülke yardım ve yataklık ediyor hâlâ?

Dedim ya mesele münferit değil.

Adam emekli bir orgeneral; FETÖ'nün "**Balyoz davası**" kapsamında kelepçe vurup içeri tıktığı mağdurlardan.

Böylesi birinden normalde ne beklenir?

En azından FETÖ'nün hedefe koyduklarına empati duymasını ve FETÖ'nün desteklediklerine de kuşkuyla bakmasını değil mi?

Geçen gün **Nihat Genç** arkadaşımız da değişti; işbu generalimizin kavline göre İmamoğlu'nun zaferiyle cumhuriyetin restorasyonu sağlanacakmış!

Kurmay zeka şuncağızı sormaz mı: "Balyoz kumpasıyla beni içeri tikan FETÖ, neyin restorasyonu umuduyla İmamoğlu'nun zaferi üzerine bayram yapıyor?"

Muhafif ol yine, dibine kadar. AK Parti'ye ve Erdoğan'a da karşı çık.

Lakin FETÖ mağduru bir generalin tavrının bir **Gülben Ergen**'den veya bir **Murat Boz**'dan farklı olması gerekmez mi?

Hayır yani, bunlar da emekli asker, her yazısı ufuk açan **Soner**

**Polat ve Cem Gürdeniz** de.

Öyle acayip bir hale düştük ki...

"Solcu" solcuya, "dindar" Müslümana, "Atatürkçü" Atatürkçüye benzemiyor.

CHP'ye bakıyorsun, AK Parti'nin (FETÖ'nün desteklediği) AKP dönemine benzemekle övünüyor.

**SABAH**

**Mahmut ÖVÜR**

### **Seçim sonrası Kılıçdaroğlu siyaseti**

Son İstanbul seçimi, 25 yıl sonra yerelde iktidarı değiştirmesi ve 31 Mart'a göre de aradaki farkın çok yüksek olması nedeniyle üzerinde diğer seçimlerden daha fazla ve farklı durulması gereken bir seçim.

İstanbul seçimleri gelecek için bir laboratuvar niteliğinde ve büyük farkı yaratan çok sayıda parametreden söz etmek mümkün. Toplumun değişim arzusundan ekonomik krize, AK Parti'nin süreci eski parametrelerle okumasından CHP'nin ince siyaset mühendisliğine, kutuplaşmadan Öcalan açıklamasına, muhafazakar kesimdeki ayrışmadan yalanı ustaca bir siyasi argüman olarak kullanan "**Post-Truth**" (gerçek dışı diye tanımlanan bu eğilimi genişçe ele almak gerekiyor) dalgaya

## Köşe Yazıları – 27/06/2019

kadar seçimleri etkileyen çok şey var. Mesele bu süreci partilerin nasıl değerlendireceğinde... Bu konuda, AK Parti'nin refleksi biliniyor. Kendisini yenileme konusunda iddiasını sürdüren AK Parti'nin yapacağı hamle önümüzdeki seçimsiz 4 yılın nasıl seyredeceğinin de işaretini verecek. Ancak sadece AK Parti değil, 17 yıl sonra ilk kez yerelde kazanan CHP'nin ne yapacağı ve nasıl siyaset üreteceği de önemli. Peki, CHP ne yapıyor ve ne yapacak? Önce şunu söyleyelim, bu seçimlerle CHP'deki parti içi iktidar kavgaları bitti. Sonra nükseder mi bilemem ama şimdilik kimse sesini çıkaracak durumda değil. Partinin tek hakimi artık **Kemal Kılıçdaroğlu**. CHP'nin önünde 2020 Şubat veya Mart'ında Kurultay var. Orada da ters bir durum beklenmiyor. Bir yıl önce adı genel başkanlık için geçen **Muharrem İnce** dahil hiçbir siyasi aktörün esamisi bile okunmuyor. Ama beklenenin ötesine geçen yeni bir aktör var: **Ekrem İmamoğlu**. Onun ne yapacağı ise İstanbul'daki performansına bağlı. CHP'lilere göre **İmamoğlu**, "**şimdilik**" belediyelediğine işine yoğunlaşacak. Parti tabanı sonuçtan memnun ama geleceğe de şüpheyle bakıyor. En çok merak ettiği ise İP ve HDP'yle kurulan ittifakın 4 yıl nasıl süreceği...

Aralarında yerel iktidar kavgası mı yaşanacak yoksa ortak yeni bir siyasi hat mı oluşacak belirsiz. Bazı CHP'liler dış politika dahil Türkiye'nin temel sorunları üzerine yeni siyaset geliştirilmesi gerektiğini söylüyor, hatta yeni anayasadan söz eden bile var. Ama Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yaptığı açıklamalarda böyle bir işaret yok. Peki, ne var? İki yoldan söz ediliyor. Biri İstanbul dahil büyük şehirlerde **hizmete** ağırlık vermek diğeri de genel siyasette "**Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini**" tartışmaya açmak. Kısaca CHP, AK Parti belediyeciliğine karşı "**israf**" üzerinden bayrak açarken, merkezi iktidarı da "**tarafsızcumhurbaşkanlığı**" teziyle sıkıştırarak. Bunun ipucunu da önceki gün **Kılıçdaroğlu** verdi: "**Cumhurbaşkanının tarafsızlığı konusunda referandum hazırız**" Gördüğünüz gibi **Kılıçdaroğlu**, halkın üst üste yapılan seçimlere tepkisinden dolayı erken seçimi seslendirmekten kaçınırken, bunun yerine **kendisini güçlü hale getiren sistemi tartışmaya açarak** gerilim siyasetini sürdürüyor. Bu da önümüzdeki süreçte siyasi gerilimin devam edeceği anlamına geliyor. Anlayacağınız Batı cephesinde değişen bir

şey yok.

Gündemlerinde

ne **Akdeniz'deki kuşatma**, ne **Fırat'ın Doğusu** veya **S-400'ler var**, ne de **Türkiye'nin önünü açacak köklü reformlar...**

Oysa halk, gelen **tehlikeye görerek** son seçimlerde genelde Cumhuriyet İttifakı'nı, yerelde ise Millet İttifakı'na destek vererek siyasetteki gerilime bir son vermek istedi.

Açıkçası, iktidarı **uyarıırken**, muhalefete de "**elini taşın altına koy**" dedi.

Ne yazık ki muhalefet şu ana kadar mesajı almış gibi davranmıyor. Bundan sonra alırmı göreceğiz.

**YENİŞAFAK**  
**Mehmet ACET**

### **Nehrin suları nereye doğru akıyor?**

Nehir metaforunu kullanmanın tam zamanı olsa gerek.

Hep beraber bir nehir suları içerisinde yüzüp gittiğimizi düşündükten sonra, bir an için kıyıya çıkıp akışın nereye doğru ilerlediğini izlemek.

Birbirinden haberdar olmayan milyonlarca insanın seçim dönemlerinde yine

birbirlerinden habersiz şekilde ortak bir refleks gösterebilmesi.

### **O refleks nedir?**

İstanbul özelinde soruyu şöyle biçimlendirebiliriz:

806 bin kişi neden fikir değiştirdi, nasıl bir gerekçeyle, birbirlerini tanımadıkları halde ortak bir yönelim içerisine girebildiler?

Her seçimden sonra kazananların da kaybedenlerin de odaklanması gereken soru bu olmalı.

### **Siyaset geçmişe değil, geleceğe doğru yapılır.**

Seçimler de geleceğe dönük atılacak adımlar, geliştirilecek inisiyatifler üzerinden değerlendirilmesi halinde kazanç ya da kayıp getirir.

### **Nehir metaforuna dönüp gidişata dair okumalar yapmaya çalışalım.**

Birkaç yıldır Ortadoğu'dan, merkez üssü Körfez ülkeleri olan, Kuzey Afrika ülkelerini de, Türkiye kıyılarını da etkileyen yeni bir dalga yükseliyor.

Mısır'da, Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Sudan'da, Libya'da, Tunus'ta büyük sarsıntılar oldu, olmaya devam ediyor.



Yakın zamanda Avrupa ülkelerinde yapılan seçimlerde olduğu gibi, buralarda da ‘Türkiye faktörünün’ güçlü yansımaları oluyor.

Tunus’tan yeni dönen bir tanıdığımız, Ekim’de yapılacak olan seçimlerin ana tartışma konusunun Türkiye ve Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

### **Muhallifleri Nahda’yı, Tunus’u Türkiye’nin 82. vilayeti yapmaya çalışmakla suçuyorlarmış.**

Birkaç gündür, İstanbul seçimlerinin bu saydığımız ülkelerdeki yönetimler ve yandaşları tarafından nasıl bir coşkuyla karşılandığına dair haberler okuyoruz.

Bu coşkunun gerekçesini sunan bir anket sonucu da var önümüzde.

İngiliz The Guardian Gazetesi’nde yer alan habere göre, Princeton Üniversitesi’nin yaşları 18 ile 29 arasında değişen Arap gençleri arasında yaptığı, 25 bin kişinin katıldığı bir anket bu.

Ankete katılan Arap gençler, ‘Güvenilir’ buldukları dünya liderleri arasında Tayyip Erdoğan’a yüzde 51 oranında oy kullanmışlar.

İkinci sıradaki Putin’e yüzde 28, Trump’a yüzde 12 oy çıkmış.

Körfez’de paranın, propagandanın ve fiili durumun gücüyle yeni bir düzen kurmaya çalışanların, bu konuda da ciddi mesafeler kaydetmiş olanların İstanbul seçimlerini coşkulu şekilde karşılamalarının gerekçesi bu.

O coşku halinin Türkiye’de karşılığını bulan halini görmek içinse yabancı dil bilmeye ya da tercüme haberlere bakmaya gerek yok.

### **İstanbul seçimlerini ‘Sonun başlangıcı’ olarak görüyorlar.**

‘Başlangıcın sonu’ olarak da uzak bir takvime değil, sonbahara kadar vadeyi kısaltmış durumdalar.

Seçimlere normal şartlarda 4 yıllık bir süre olduğu halde, erken seçim kararı almanın Meclis’te aritmetik bir karşılığı olmadığı halde, vadeyi bu kadar kısa tutmalarını şu kısa vakit içerisinde yaşanabilecek bir şeylere umut bağlamakla açıklayabiliriz.

### **Bu bir şeylerin neler olduğunu da herkes biliyor.**

Ekonomi çöksün, toplumsal olaylar peydah olsun, Erdoğan ülkeyi yönetme kapasitesini kaybetsin ki, bütün bunlar olabilsin.

Nehirden çıkıp, suyun akışını izleyip, ne yapmak gerekir sorusu üzerinden ilerlenmesi halinde, bu vahşi senaryoya bel bağlayanların temennileri bir kere daha havada kalacaktır.

CHP, İstanbul seçimlerini açık ara aldı ama bunu özlü bir değişim sinyaliyle değil, Ak Parti'nin seçmene karşı kullandığı kozları elinden alarak, kozmetik, seçime endeksli bir duruş sergileyerek yapabildi.

Genelleme yapmak istemem ama bu yıkıcı senaryonun aynı çevrelerde epeyce müşteri bulduğu da bir gerçek.

**Öbür yandan bir değişim, dönüşüm ihtiyacı olduğu da ortada.**

Ak Parti'ye destek veren çevrelerde İstanbul seçimleri sonrası artan eleştiri, özeleştirme çağrılarının önemli bölümünün iyi niyetli ve geleceğe dair endişeler üzerine bina edildiğini düşünüyorum.

Bu endişeler üzerine geliştirilen yapıcı tutumları dikkatle not etmek gerekir.

Ama bu yapılırken, yıkıcı senaryonun peşinde koşanların ekmeğine yağ sürmeyecek bir dengeyi tutturulması da sanıyorum büyük kıymet arz ediyor.

**Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Salı günü yaptığı açıklamaları tekrar hatırlatalım:**

“Nerelerde eksiklik, kopukluk, yanlışlık varsa bunları gidermenin yollarını arayacağız. Buna göre da atmamız gereken adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Milletimizin verdiği

mesajları görmezden gelerek kulağımızın üzerine yatma lüksüne sahip değiliz.”

**Değişim mantığı üzerine kurulu yeni bir politika inşasına ihtiyaç var.**

31 Mart'tan sonra Erdoğan'ın gündeme getirdiği Türkiye ittifakı üzerinden yapılacak yumuşatıcı hamleler memlekete iyi gelebilir.

**YENİAKİT**

**Ali KARAHASANOĞLU**

**Unutana unutturana aldığı nefes haram olsun!**

İddia şu idi:

**“Belediyede büyük bir israf var!”**

İddia şu idi:

**“Belediyede büyük yolsuzluklar var!”**

İddia şu idi:

“Vakit yetmedi.. Ne yapacaktım biliyor musunuz? Sadece özel kaleme ait araçları Yenikapı'daki büyük alana dizecektim. Medyayı da çağıracaktım. ‘İşte benim arabalarım’ diyecektim. Modelleri ile tüm bilgileriyle gösterecektim. Bir genel sekreterin 3 arabası olur mu? Yazlık, kışlık, baharlık... Bakın bu israf.”

İddia şu idi:

“Biz 17 günde suya indirimini, akbile indirimini gerçekleştirdik. Tekrar seçilirsek, bakın daha neler yapacağız. Dar gelirliye ekmek, süt bedava.”

## Köşe Yazıları – 27/06/2019

Haydi taahhütü bire bir kendi ağızlarından verip, mealen aktarım sırasında çarpıtma yapma ihtimalini sıfırlayalım:

“Hiç geliri olmayan ya da açlık sınırı altında gelirle yaşamaya mahkum edilen her aile Halk-Ekmek ve Halk-Süt satış noktalarından ihtiyacına göre ücretsiz ekmeğe, süt alabilecek. Ücretsiz damacana suyu alacak.”

### **Bu vaatler yapıldı mı?**

Yapıldı!

Daha başka vaatler de vardı..

İddialar ve o iddialar eşliğinde verilen sözler böyle böyle gidiyordu..

CHP adayı, 807 bin oy farkı ile başkan seçildiğine göre..

### **Sıra icraata geldi..**

“Sorun, seçimin iktidar tarafından kabullenilip kabullenilmeyeceğidir. AK Parti'nin seçim kaybettiğinde, sonucu kabul edip etmeyeceğidir” çıkışı yapanlar, hiçbir itirazla karşılaşmadılar..

“AK Parti kazanana kadar seçim mi yapacağız” diyerek, halkın üzerine sis bombası atıp, gerçekleri gizlemeye çalışanlar..

Algıyı çok iyi oluşturdular..

Başardılar..

Seçimden galip ayrıldılar..

AK Parti'nin, yenildiğinde.. “Biz kazanana kadar seçim yapılacak” demediği ortaya çıktı..

Şimdi bir başka sürece geçtik..

Bugünden itibaren artık yapılması gereken ne?

Sülün Osman'dan örnek verecek olursak..

Satılıp, parası ödenen Dolmabahçe Saat Kulesi'nin tapu kaydına bakmak.. Dolmabahçe Saat Kulesi'ne bakıp, saatini ayarlayanlardan para toplama imkanı var mı, bunu test etmek.. Para vermeyenden tahsil etme hakkı var mı, görmek..

Galata Kulesi'nin kime ait olduğuna bakmak. Galata Köprüsü'nün sahibinin resmi kayıtlarda sahibine bakmak..

Sülün Osman'ın sözleri doğru mu, değil mi görmek..

Buyrun 23 Haziran öncesinde söylenenleri, taahhütleri takip edip, icraatları görelim.. Dolandırıldık mı anlayalım..

•

### **Nelere bakacağız?**

Büyükşehir'deki genel sekreterin baharlık, kışlık ve yazlık olmak üzere üç makam aracı var mı, yok mu, takipçisi olacağız.. Yenikapı'da gösterilmesini her daim hatırlatacağız..

Madem ki büyükşehirde 1700 makam aracı olduğu iddia edilmiştir..

CHP'li başkanın, o makam araçlarını Yenikapı'ya çektirip, tüm Türkiye'ye göstermesinin takipçisi olacağız..

Su bedelindeki indirim devam edecek mi, etmeyecek mi, takipçi olacağız..

Su indirimi geri alınmadan devam edildiğinde, İSKİ icraat yapamaz duruma düşecek mi, düşmeyecek mi takipçi olacağız.

Öğrenciye akbil ücretinde indirimde destek verdik..

Ama devam ettirilecek mi, ettirilmeyecek mi, takip edeceğiz..

Halk Ekmek, geliri olmayan ailelere ekmek dağıtacak mı?

Süt dağıtılacak mı?

Asgari ücret net 2.020 TL iken.. CHP Genel Başkanı'nın talimatı ile.. Belediyelerde asgari net ücret 2.200 TL olacağı vaad edildiğine göre..

**Bunu da bir kenara yazdık..**

**Bunu ve diğer tüm vaadlerini..**

Hepsini not ettik..

Takip edeceğiz.

Unutmak da yok..

Unutturmak da..

•

“Bu icraatlar yanlışdır, onun için not ettik” demiyorum..

Bu icraatlar olması gereken icraatlardır..

Ama..

Başka illerde CHP'li başkanların gerçekleştirmeyi düşünmediği, hiç gündeme bile getirmediği icraatlardır..

“İzmir'de bizim rakibimiz yok ki, uçuk vaadler yapalım” rahatlığı ile..

İzmir'de çok daha az, bedava ekmek ve süt dağıtılacak insan olduğu halde..

İzmir CHP adayının böyle bir vaadde bulunulmadığını hatırlatıp..

İstanbul'daki CHP adayının..

Halkı kandırmak için gerçekleştireceğini söylediği, bu yalan vaadleri not ediyoruz..

Halkı kandırmaya yönelik vaadler olduğunu belirtiyoruz...

Tek hedefleri; belediye başkanlığını hakkı ile yapacak adayı kazandırmamak olanların, işkembeden salladıkları vaadler olduğunun altını çiziyoruz...

Bunun için de..

Tüm vaadleri, madde madde not aldık..

Hepsinin takipçisi olacağız..

**Unutmak da yok.**

**Unutturmak da yok..**

•

Görüyorum ki..

Ekrem medyası, şimdiden yan çizmeye başladı..

Kenardan kenardan..

“Büyükşehir'in borcu 26 milyar” haberleri ile..

Verilen vaadleri gerçekleştirmemenin altyapısını hazırlamaya koyuldular..

Beylikdüzü Belediyesi'nin borcu 700 milyon liraya varmış iken..

Beylikdüzü belediyesi, İstanbul'un 39 ilçesinden biri olduğuna göre..

Beylikdüzü'nün borcunu 39 ile çarparsak..

Büyükşehir'in borcundan fazlasına ulaşırız.

Demek ki..

**Ekrem İmamoğlu'nün Beylikdüzü'nde yaptığı borç..**

Oransal olarak. Büyükşehir'in borcundan fazla..

Dolayısı ile..

Kimse, “Büyükşehir'in borcu vardı, onun için yapılan indirimler geri alındı, yapılan vaadler

gerçekleştirilemedi” bahanesine sığınmaya hazırlanmasın..

Takipteyiz..

Ensenizdeyiz..

### YENİAKİT

### Abdurrahmen DİLİPAK

#### Siyasette yeni dengeler

CHP seçimi kazandı ama, sanırım başka bir şeyi kaybetti. CHP artık eski CHP değil. Bu bir gelişme de değil. Bir “Başkalaşım” sözkonusu. Hele CHP’nin seçim sarhoşluğu, AK Parti’de yenilginin oluşturduğu şokun etkisi geçsin çok şey olacak.

**CHP, İmamoğlu ile birlikte artık sol ya da Atatürkçü bir parti değil.** İstanbul ve Ankara tecrübesi CHP’yi bir yandan merkeze doğru sürüklerken, öte yandan kendi içinde kadrolaşma ve rant konusunda ciddi bir hesaplaşmanın eşiğine getirdi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce diye biri idi değil mi? Sesini duyuyor musunuz, unutuldu gitti. Şimdi Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki o liderlik kavgası yakında İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanacak. Göreceksiniz İmamoğlu, TÜSİAD ile TİSK’le birlikte yürümeye çalışacak. Kadrosunu CHP’nin klasik isimleri arasından seçmeyecek. Daha sol değil, daha liberal bir politika izlemeye çalışacak.

Bekleyin, eylül ayına doğru medya yeniden yapılandırılacak.

Bu süreçte CHP önce HDP ve İyi Parti ile yollarını ayırabilir. Ardından CHP’de bir çözülme, bölünme, dağılma süreci başlayabilir. Bakarsınız İmamoğlu da bağımsız kalmış! Hatta eğer Babacan bir parti kurarsa, İmamoğlu da oraya geçerse, benim için sürpriz olmaz!

**Birileri Babacan’ı ANAPvari, dört eğilimi içinde barındıran bir parti için ikna etmeye çalışıyor.** Bu lobinin etki alanı içinde 30 kadar milletvekilinden söz ediliyor. Bunların ağırlığı AK Parti olsa da, aralarında CHP’den de, MHP’den de, İyi Parti’den de isimler olduğu söyleniyor. Eğer CHP’de bir bölünme yaşanacak olursa, Ankara Anakent Belediye Başkanının bu yeni oluşuma katılması da sürpriz olmaz.

**AK Parti’de Bakanlar Kurulunda bir değişim bekleniyor.** Erdoğan zaman kazanmaya çalışıyor. Şimdi yurtdışı seyahatleri var. Bu zaman diliminde bu konuda karar verecek. Bugün için “Birileri istiyor diye bakanlıklarda değişiklik yapılmaz” diyor. Bunu daha önce de söyledi. Burada asıl sorun şu: Bazı bakanları geri çektiğinizde onu nereye koyacaksınız. Onları dışarıda bırakacak olursanız, bu defa bir iki düzine milletvekili de onların peşine takılıp gidebilir.

Sorun bununla da bitmiyor. Bir kişiyi görevden aldığında o makama talip olan bir düzine isim var. Bunlardan birine görev

## Köşe Yazıları – 27/06/2019

vereceksin, kalanları küsecek. Yani bu konuda karar vermek sanıldığı kadar kolay değil. 40-50 kişi partiden giderse dengeler altüst olur. Bunlar seçilme garantisi alırlarsa, Türkiye erken seçime gidebilir.

Birileri bugünü bekliyordu. Bugünü bekleyenlerin beklentileri gerçekleşti. Şimdi karşı takım harekete geçmek için AK Parti ve CHP'nin atacağı adımları bekliyor.

AK Parti acele etmeyecek ve yavaştan alacak. CHP'nin kaçacak yeri yok. Bir karar vermesi gerek. CHP'de bir bölünme yaşanacak olursa, bu domino etkisi ile diğer bütün partileri de etkileyecek.

Söylüyorum: **Bugünkü süreç devam edecek olursa, ne AK Parti eski AK Parti olacak, ne CHP eski CHP olacak, ne MHP, ne HDP, ne İyi Parti eski İyi Parti olacak. Kartlar yeniden karılacak.**

Görüldü ve onaylandı: HDP'nin geleceği yok. Apo eski Apo değil, Demirtaş eski Demirtaş değil, PKK ya da Karayılan eski konumlarında değiller. PYD de artık PKK'nın yan kolu değil. İlişkiler bir şekilde devam etse de artık doğrudan Pentagona bağlı bir paralı asker grubu. Bu anlamda Türkiye'de Kürt siyaseti için yeni bir siyasi oluşumun ortaya çıkması da sürpriz olmayacaktır.

Babacan projesine destek veren çevreler, İstanbul seçiminin sonucundan son derece memnunlar. Seçim sonrası tartışmalardan da aynı şekilde memnunlar. Şimdi bekledikleri; Erdoğan'ın kabine, teşkilat, yerel yönetimler

ve başta Beştepe olmak üzere bürokraside değişiklik..

Benim; Müslümanların atanmamış ve seçilmemişlerin sözcülüğü gibi bir rolüm var. Mesela; **AK Parti'nin sessiz yığınlarının vicdanının sesiyim. Ben kendime böyle bir rol yükledim. Bu insanlar da fiilen bu rolümü desteklediler. Bağımsız ve bağlantısız bir rolden söz ediyorum. Bir bakıma bu yazılarımla onların sesi oluyorum.** Yanıldığımda da onların geri dönüşleri ile kendimi yeniden düzenlemeye çalışıyorum..

Bu kitle, nasıl oluyor da bu kadar cemaat, kanaat önderi, vakıf, dernek varken, bu süreçte bu kadar dağınık ve sessiz kalıyor buna anlam veremiyorlar. Yani “emri bil maruf, nehyi anil münker” sorumluluğu konusunda neden kenarda duruyorlar? İnsanlar buna anlam veremiyor.

Bu seçim sürecinde **CHP eli ile AK Parti, AK Parti eli ile CHP törpülendi.** Diğerleri “uvertür”, siyasi “dolgu malzemesi” haline getirildi ve halk büyük ölçüde “siyasetten soğutuldu” Bu seçimde CHP kazandı gözüküyor ama, siyasi partilerin üzerinde hareket ettikleri siyaset kaybetti. Çok ciddi bir depolitizasyon süreci yaşandı. Siyasiler izledikleri keskin sirke politikası ile kendi küplerine zarar verdiler. Adeta bindikleri dalı kestiler.

Bakın siyasette taşlar bir defa yerinden oynadı mı, bu işin sonunun nereye varacağı belli

olmaz. Ne TBMM aritmetiği kalır ve ne belediye başkanlıkları, ne de belediye meclisleri. Eğer süreç kontrol altına alınmaz, birtakım “silahsız kuvvetler” ve lobiler devreye girerse yeni bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Dikkat ederseniz, **Gül** ve **Davudođlu**’ndan söz eden yok. Ortalıkta **Babacan**’ın adı dolaşiyor. Daha yeni sürpriz isimler de çıkacak ortaya. Sürecin aceleye tahammülü olmadığı gibi, ertelemeye de tahammülü yok. Siyaset kan kaybetmeye devam ediyor. Kriz bu şartlarda kronikleşmeye ve derinleşmeye devam eder. Mevcut krizin, ekonomik, sosyal, politik olaylarla da desteklemesi halinde, iş daha da içinden çıkılmaz ve geri dönülmesi daha da güç bir hale gelebilir..

Belirsizlik, söylentiye kapı aralar. Sıradan bir söylenti, zaman içinde efradına cami, ağyarına mani inandırıcı bir cevap bulamaz ise şüyuu vukuundan beter bir hadise halini alabilir. O zaman sıradan bir söylenti zaman içinde tehlikeli bir gerçekten daha tahripkâr olabilir. Şimdilik siyasi piyasada söylenti gerçeğin yerine oturmuş gibi gözüküyor. Bakalım yarın nasıl bir sabaha uyanacağız. Gelecek günler birçok sürprize gebe gibi gözüküyor. **Siyasi dalgalanmanın ve bulanıklığın ne zaman ve nasıl bir dengede duracağını hep birlikte yaşayarak göreceğiz.**

Selâm ve dua ile..

**AKŞAM**

**Markar ESAYAN**

### **Seçmen hata yapmaz, biz kendimize bakalım...**

AK Parti olarak hata yapmasaydık, şüphesiz bu seçimleri kaybetmezdik. AK Parti öncelikle bu konunun üzerine eğilecektir. Sosyal medyaya bakarak “*AK Parti’nin yenilgiyi üzerine almadığını*” ifade edenler oluyor. Dün bir bugün iki. Bu ne acelecilik! O platform değerlidir, ama herhalde partiyi temsil edemez. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar.

\*\*\*

Hep söyledim, 31 Mart’ta sandığa darbe yapılmak istendi. Bunun önlenmiş olması İstanbul’u kimin kazandığından daha önemlidir. Gerçek seçim 31 Mart’ta olmuştu. Eğer oyların tamamı yeniden sayılısaydı, Binali Yıldırım seçimi kazanacaktı. Bu çok net.

\*\*\*

Bu nedenle seçimi tekrar ettirmek asla bir hata değildi. Bu demokratik bir prensip meselesidir. Sandığı ayakoyunlarına teslim ederseniz size bu ülkeyi bir daha yönettirmezler. Bu eleştirileri çok saçma buluyorum.

\*\*\*

## Köşe Yazıları – 27/06/2019

Beka söylemi kendi işlevini gördü çünkü yakıcı bir gerçekliğe dayanıyor. Millet bunu takdir ediyor. Ülkeyi Millet İttifakı'nın yönetemeyeceğini bildiği için 24 Haziran ve 31 Mart'ta yetkiyi yine Cumhur İttifakı'na verdi.

\*\*\*

31 Mart-23 Haziran sürecini ise Millet İttifakı'nın daha iyi yönettiğini kabul etmemiz gerekiyor. Seçmenlerimizin daha fazla bir kısmı, Binali Bey'in değil, Ekrem Bey'in mağdur olduğunu düşündüler. Bir seçimin iptal edilmesi seçmenleri haklı olarak kızdırabilir ve mazbatasını alanın mağdur olduğunu düşünebilir. Konunun doğası gereği bu haklılığı anlatmak bizim açımızdan daha zordu. Ama bu, anlatamadığımız gerçeğini değiştirmez.

\*\*\*

Görsel, yazılı ve sosyal medyamız çok fazla Ekrem İmamoğlu'na endekslendi. Kendi elimizle rakibin reklamını yaptık. Bu mağduriyet algısını daha da güçlendirdi. Daha sakın ve kendi halimizde bir kampanyayı başarmamız gerekirdi.

\*\*\*

Herhalükarda tüm seçimleri bitirdik.  
“Türkiye’de diktatörlük var” iftirasını

atanların utanacaklarını sanmam. Ancak şimdi önümüzde çok değerli bir dört yıl var. Başkan Erdoğan'ın eli rahatladı. Ortadoğu, Doğu Akdeniz gibi kritik meseleler üzerine çok daha kararlı şekilde gidilecektir.

Seçmen hata yapmaz. Ülke için mutlaka hayırlısı olmuştur. Ben hayatım boyunca hep buna inandım. Tarih de bu görüşü teyit ediyor.