

**STAR**

**Ahmet KEKEÇ**

### CHP belediyeleri FETÖ'nün çiftliği mi?

Samsun'daki **“liderler fotoğrafı”** güzeldi...

En azından, **Kemal Kılıçdaroğlu**'nun şerrinden emin olundu, bu fotoğrafa dâhil edilerek...

Çıkıp abuk-sabuk konuşacaktı.

Can sıkacaktı.

Konuyla ilgisi olmayan laflar edecekti...

Çift taraflı ajan ve silah tüccarı **Parvus**'u yeniden yedirmeye kalkacak mıydı, **“Parvus Efendi en önemli değerimizdir, Erdoğan onu niçin ihmal ediyor?”** diyerek?

Bunu bilemeyiz ama okuduğu son kitap **“İnce Memet”** olan bir entelektüelden beklenen potları kıracaktı, Parvus olmasa bile, onun ayarında bir ajanı kaktırmaya çalışacaktı. (*Kılıçdaroğlu, üstelik, Parvus Efendi'nin ismini Nazım Hikmet'in yanına yazdırmak istiyordu. İlginçtir, Nazım eyyamını **ekmek parasına** dönüştürmüş hiçbir entelektüelden ses çıkmadı.*)

Parvus dedim de, aklıma geldi...

En az onun kadar **“liberal”** fikirlere sahip **Fetullah**, Afrika'daki Türk okullarına İngiliz, Fransız, Amerikan bayrağı asılması talimatını vermiş.

Maksat, bu okulların Türkiye'ye devredilmesini engellemek... **Maarif Vakfı** yetkilileri geldiğinde, **“İngiliz, Fransız ve Amerikan egemenliğindeki okulları devralmaya çalışıyorsunuz”** demek ve yerel yöneticilerin kafasını karıştırmak.

Fetullah bu işleri yapıyor...

Emrindeki ajanlar da **CHP**'de cirit atıyor...

En son, **“belediyeler imamı”** (*şu an tutukludur*) **Erkan Karaarslan**'ın marifetleri düştü ajanslara...

CHP'li belediyeleri sağmal inek gibi sağan Karaarslan, Beylikdüzü'ne de şöyle bir uğramış, Ekrem İmamoğlu'ndan **“hizmet bedeli”** olarak külliyatlı miktarda para almış. Detayını **Akşam** gazetesi yazarı **Kurtuluş Tayiz**'den okuyalım: **“İmamoğlu, 2016'da aldığı hizmet üzerinden Erkan Karaarslan'a toplamda 2 milyon 100 bin TL para aktarmış belediyenin kasasından. Evet bir hizmet almış, karşılığını ödemiş Beylikdüzü Belediyesi. Bundan daha normal bir alışveriş olamaz. Tabii, hangi hizmeti aldığı, verdiği paraya değip değmediği burada önem kazanıyor. Neymiş o hizmet? Erkan Karaarslan 'Belediyenin gelirleri nasıl artırılır' konulu bir konferans vermiş. Yani Karaarslan 'para nasıl kazanılır'ı anlatmış ve bunun için 2 milyon 100 bin TL'yi cebe indirmiş. Karaarslan'ın konferansından sonra**

**Ekrem İmamoğlu'nun verdiği paranın karşılığında gelirlerini kaç misli artırdığı sorusu haliyle merak konusu. İmamoğlu çıkıp 'Erkan Karaarslan'dan çok yararlandık, gelirlerimiz beş misli arttı, acayip gelir artırıcı yöntemler geliştirdik' diyebilir. Akıl edebilirse gazetecinin biri, her gün ayrı bir kanalda ağırlanan İmamoğlu'na bu soruları yöneltebilir."**

Hangi gazeteci (*daha doğrusu muhabir*) böyle bir soru yöneltir?

Böyle bir muhabir var mı?

CHP adayı, umumiyetle, kendi çalıp kendi oynuyor.

Daha doğrusu imajına hanel getirecek sorulardan uzak duruyor.

İnsanlarla bire bir temas kurmaktan (*ve onları kucaklamaktan*) hoşlanıyor ama hoşuna gitmeyen sorularla karşılaştığında **"cevap"** seçeneğini kullanmıyor, mahkemeye koşuyor. Cevap seçeneğini kullanacaksa, ben de aynı soruyu yöneltmek isterim.

FETÖ'nün **"belediyeler imamı" Erkan Karaarslan**'dan aldığınız hizmetin karşılığını nasıl **"kâr"**a ve **"gelir"**e dönüştürdünüz? Belediyenin kasasına kaç milyon lira girdi? Çıkanı biliyoruz...

FETÖ'cü Karaarslan'a tamı tamına 2 milyon 100 bin lira para aktarmışsınız...

Bu harcamanızın karşılığını aldınız mı?

Delikanlı gibi cevap mı vereceksiniz?

Dava mı açacaksınız?

**SABAH**

**Hasan BASRİ YALÇIN**

### Ezber eleştiriler

17 yıllık AK Parti iktidarının eleştirilecek tonlarca yönünü bulabilirsiniz. Özgün ve tutarlı eleştirilere kimsenin söyleyecek zerre kadar lafı olamaz. Zaten bunca zamandır her türlüşünü gördük.

Ancak benim dikkat ettiğim başka bir yön var ki bu son derece zararlı ve yıkıcı bir eleştiri türü. Bunların neredeyse tamamı ezber ve tutarsız. Başı yok sonu yok.

Piyasada ne kadar ezber varsa onlardan meydana getirilen salatalar. Öylesine ezber ve öylesine tutarsız ki, tek bir kişinin ağzından bile birbirine zıt ezberlerin üretildiğine bile şahit olursunuz. Mesela aynı kişi hem kelle almak gerektiğini düşünüyor hem de çok adam harcamamak lazım diyor.

Bu ezberlerin hepsini tek tek burada çürütmek mümkün değil. Ancak Türkiye'de iktidarın kontrol alanından tutun da basın özgürlüğüne hukukun üstünlüğünden tutun da demokratik uygulamalara kadar tonlarca başlıkta Türkiye ve AK Parti iktidarı

hakkında yaklaşık on yıldır her türlü karalama kampanyası yapıldı. Hem içeride hem dışarıda.

Bunların hepsini tartışmaya açmak mümkün. Ancak AK Parti muhalifleri tam da bundan kaçıyor. Gerçeğin değil bir algı yaratmanın peşinde. Üretilen peşin hükümleri sorguladığınızda ilk önce sizi ciddiye almamaya kalkışıyor. Alay etmeye yelteniyor. Sonra örneklerle üzerine giderseniz kulaklarını tıkayıp ıslık çalmaya başlıyor. Onların derdi gerçekler değil. Bilerek AK Parti iktidarı hakkında ürettikleri kurgulanmış hikayeleri sürekli tekrarlayarak beyinlere beton dökmenin peşindeler.

Bu ezberlerin aksini rasyonel yöntemlerle bile iddia etmeye kalkanlar mahkûm ediliyor. Alternatif bakış açıları ya yandaş ya da yalaka olarak nitelendiriliyor. **Muhalefet partisinin kongresinde göbek atan gazeteciler tarafsız sayılıyor ancak iktidarla organik bağı olmayan fakat iktidara yakın düşünen tüm insanlar ahlaksızlıkla itham ediliyor.** Bu baskı kültürünün hepsi sosyal medyada üretiliyor. Oradan da konvansiyonel medyayı etkiler hale geliyor. **Linç kampanyaları üzerine kurulu bir bilgi üretim mekanizması var. İktidarla aynı tarafa düşen herkes her türlü küfrün ve**

**hakaretin hedefi haline geliyor.**

Bunları gerçekten anlarım. Bir taraf kavgasını veriyor. Bu uğurda her türlü yöntemi mubah görüyor. Küfürse küfür, linçse linç. Şamataysa şamata. **Benim için asıl anlamsız olan şu. Bu dili kuranlar AK Partilileri de etkiliyor. Birçok AK Partilinin ağzından buralarda üretilenezberleri dinlemek mümkün.** Dolayısıyla AK Partililerin çoğunlukla özeleştiri dediği şey özeleştiri falan değil. Kendisini yıkmak üzere üretilen her türlü bombayı AK Partililer kendi içlerine taşımış oluyor. Bir de partiye yakınmış gibi duran ancak kişisel ikbal ve hevesleri karşılanmadığı için küskünler grubuna dahil olanlar var. Onlar zaten bizatihi bu karalama kampanyasında payanda rolü oynuyor. Bunlar ahlakçı ama ahlaksız bir dille AK Parti'ye vurdukları vuruyor. Samimi AK Partililere tavsiyem bu iki grubu da göz ardı etmek ve her şeyden önce kritik dönemlerde partiye ve lidere sahip çıkmak. **İstedığınız kadar eleştirebilirsiniz ama unutmayın ki, bu parti hâlâ Türkiye siyasi tarihinin en başarılı partisi lideri de bu başarının tek mimarı. Eleştiri adı altında partiye zarar vermek yerine herkes partisinesahip çıksa daha iyi olmaz mı?**

**SABAH**

**Mahmut ÖVÜR**

## CHP-HDP ittifakı sarsılıyor

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerine tam 33 gün var. Siyaset için uzun bir süre ve çok şey değişebilir. En başta da 31 Mart'ta CHP'nin siyaset mühendisliğiyle oluşturduğu ve bazı muhafazakar siyasi aktörlerin de destek verdiği CHP-İP ve HDP ittifakı eski haliyle sürmeyebilir.

Bu şaşkıncu değil çünkü AK Parti karşıtlığı dışında bu ittifakı bir arada tutan hiçbir siyasi ilke yok. Bu ilkesizlik yüzünden CHP adı öne

çıkartılmıyor, **Canan Kaftancıoğlu** gibi toplumu irite edici siyasi aktörler sahadan uzak tutuluyor ve

parlatılan **Ekrem İmamoğlu** suya sabuna dokunmayan "**sevgi pıtırıcıları**" siyaseti izliyor, o kadar... İmamoğlu, bazen ipin ucunu kaçırsa da açık ve net Türkiye'nin temel siyasi sorunlarına ilişkin tek kelime etmiyor. Edemez de çünkü birini memnun etse öteki ayağa kalkacak.

Ortada yapay bir ittifak var ve bu da o ittifakın her an dağılabileceğini gösteriyor.

Bunun ipuçlarını şimdiden görmeye başladık bile. Konjonktürel her fırsatı, siyasi pazarlığa çevirme konusunda mahir olan

HDP ve çevresinde, şimdi çok yoğun biçimde "**AK Parti'ye mi oy verelim yoksa CHP'ye mi?**" tartışması yapılıyor. Bunun işaretini ister Öcalan versin, isterse kendileri akıl etmiş olsun sonuç değişmiyor, tartışma şu an itibariyle başlamış ve CHP'nin oluşturduğu ittifak sorgulanıyor. Tartışmayı "**Kürtler, İstanbul'da AK Parti'ye oy verebilir**" sözleriyle başlatan HDP Milletvekili **İmam Taşçier**, şöyle diyordu: "**Geçmiş seçimlerde AKP'ye oy veren 300 bine yakın Kürt vardı. Bunlar da 31 Mart seçimlerinde AKP'ye oy vermedi. Ama gidip CHP'ye de oy vermedi. Çünkü CHP'nin Kürtlere yönelik geçmiş sicili de bozuk. Dolayısıyla Kürtler artık kendi çıkarları doğrultusunda, pragmatist bir şekilde oyunu kullanacak.**"

Bu çıkışa ilk destek, terör örgütünün etkili isimlerinden Selahattin Demirtaş'ın kardeşi **Nurettin Demirtaş**'tan geldi. Demirtaş, **Bese Hozat** ve **Duran Kalkan** gibi terör örgütü tepeyöneticilerinin "**İmamoğlu'nu destekleyeceğiz**" açıklamalarına rağmen İstanbul seçimleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yapıyordu: "**CHP Kürt oylarını çantada keklik görmemelidir. AKP ile çözüm olur mu olmaz mı tartışması ayrı bir konu, burada ifade etmeye**

**çalıştığımız bu misyonu CHP'nin yüklenmesi gerektiğidir. Fakat CHP bu sorumluluk altına girmediği halde Kürt halkından destek bekleyemez."**

Anlaşılan Batı Yakası'nda çarşı karışıyor.

Daha önce de yazdım, gözünü AK Parti düşmanlığıyla karartan CHP, şiddetle ilişkisini sorgulamadığı

HDP'yle **"ittifak"** yapmayı bile açıkça üstlenemedi. 7 Haziran'da HDP'nin aldığı yüzde 13 oyu Kandil'e peşkeş çekmesine de itiraz etmedi. Bu yüzden uzun yol yürümleri kolay olmayacak. Bu yol, hiçbir siyasi riske girmeden sadece HDP'yi yöneten solcuların Erdoğan düşmanlığıyla da yürümez

Şimdi seçime giderken HDP, CHP'nin kendisiyle ilgili açık siyasi tavrı koymasını istiyor. Bunu da bir pazarlık olarak kullanıyor. Burada önemli olan CHP'nin HDP'ye nasıl tepki vereceği. O tepki de HDP oylarının yönünü belirleyecek.

Bu da doğal olarak AK Parti için yeni bir fırsat sunuyor. Buna muhafazakar Kürtleri ve sandığa gitmeyen AK Partili seçmenleri de ekleyin, 23 Haziran'da bambaşka bir tablonun ortaya çıkması şaşırtıcı olmayacak.

### SABAH

### Okan MÜDERRİSOĞLU

#### **Ekonomi ekonomi ekonomi!**

23 Haziran İstanbul yenileme seçimlerinin hukuki yönüyle ilgili hemen her şey söylendi. Hatta siyasi boyutta sert değerlendirmelere de girildi.

#### **Ardından...**

32 gün sonra tekrarlanacak seçimde ön plana çıkacak pek çok faktör de sıralandı.

#### **Ve nihayet...**

31 Mart'taki seçimin iptaline ilişkin gerekçe Yüksek Seçim Kurulu'nda son aşamaya geldi. Bu çerçevede de tartışmalar bir süre daha sürecektir olsa dahi aslolan 23 Haziran'ın kazanılması.

#### **Evet bu seçimde...**

■ **Sandığa gitmeyen veya küskün seçmenin yeniden gönlüne girilmesi tabii ki önemli.**

■ Geçersiz oyların nedeni ve oranının azaltılması kuşkusuz etkili.

■ **Kürt kökenli seçmenin ikna edilmesi her halûkârda gerekli.**

■ Hemşehri derneklerinin gezilmesi elbette faydalı.

■ **Mağduriyet algısına karşı tezler üretilmesi muhakkak değerli.**

■ Mahalle mahalle çalışılması, sokak sokak yerel sorunların çözülmesi ise işin doğası.

#### **Lakin...**

## Köşe Yazıları – 21/05/2019

Seçimin kaderini belirleyecek ana unsurlar "**ekonomi, demokrasi, yapısal reformlar**" olacak.

■ **Geleceğe ve ekonomiye güven duyulmasını sağlayacak inandırıcı mesajlar,**

■ **Önümüzdeki dönemde demokrasinin kalitesini yükseltecek adımlar,**

■ **Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini geliştirecek kararlar... Unutmayalım...**

Cumhurbaşkanı **Tayyip Erdoğan** da son dönemdeki konuşmalarında sadece İstanbul özelinde bir yerel seçime gittiğimizi, hükümet seçimi yapmadığımızı vurguladı. (TOBB Genel Kurulu, AK Parti Milletvekilleriyle İftar vb) Bu hususu da şu mealde ifade etti:

**"Siyasette kazanmak da var, kaybetmek de var.**

**Kazanırsak İstanbul'a ve onun en önemli temsilcisi olduğu kadim medeniyetimize en güzel hizmetleri yapmanın gayreti içinde olacağız.**

**Kaybedersek, 2023'e kadar olan dönemi ülkemize ve şehirlerimize en güzel hizmetleri kazandırarak bir sonraki seçimde yeniden milletimizin gönlüne daha güçlü şekilde girmenin mücadelesini vereceğiz. Bunun için seçim tarihine kadar geçecek her günü dolu-dolu değerlendireceğiz!"**

**Özetle...**

23 Haziran'da İstanbul ölçeğinde yapılacak seçimi, doğal sınırlarında tutmak gerek. Zira; İstanbul'dan, istikrarsızlık üretmeye hazır zinde (!) gruplara fırsat vermemek, bilhassa stratejik risklerin çok arttığı bir dönemde ülkemizin istikbaline odaklanmak her türlü mülahazanın ötesinde hayati önemde.

### **HÜRRİYET** **Abdulkadir SELVİ**

#### **AK Parti'nin sloganı ve seçim stratejisi**

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal kararı, sıradan bir karar değil. Siyasi süreçlere damgasını vuracak kadar önemli bir karar. Seçmenlerin siyasi tercihlerini etkileyecek kadar önemli bir karar. Çünkü 23 Haziran'da sadece adaylar ya da partiler oylanmayacak, YSK'nın kararı da oylanacak. O nedenle gerekçenin güçlü bir hukuk metni olması gerekiyor.

Her defasında uyarma gereği duyuyorum. YSK'nın gerekçeli kararı yayınlandığında tartışmalar sona erecek değil. Çünkü halkımız gerekçeyi değil, iptal kararını tartışıyor.

YSK kararı beklenirken, bir yandan da AK Parti ve CHP'nin seçim kampanyasına ilişkin bilgileri paylaşmak istiyorum. AK Parti ve

## Köşe Yazıları – 21/05/2019

CHP, 23 Haziran seçimlerine yeni sloganla, yeni taktiklerle hazırlanıyorlar.

CHP yarın Bomonti Hilton Oteli'nde seçim kampanyasını başlatacak. Seçim otobüsünün önüne çıkan bir gencin "Ekrem abi, her şey çok güzel olacak" diye seslenişi CHP'nin ana sloganı olacak. Onun bir tık altında yeni bir sloganın da kullanılacağı söyleniyor.

AK Parti ise CHP gibi bir lansman yapmayı planlamıyor. Bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapılacak. Ama Erdoğan yeni bir başlangıç ve taze bir moral olması açısından bir tanıtım toplantısı düzenlenmesini isteyebilir.

### **BU KEZ FARKLI KAMPANYA**

AK Parti bu kez sakın bir kampanya yürütmeyi planlıyor. Medyada çok fazla görünür olmak, billboard'ları doldurmak, seçmenin başını her çevirdiğinde AK Parti'yi görmesi gibi bir amaç güdülmeyecek. Çünkü "baskın" bir seçim kampanyasının bir aşamadan sonra seçimde rahatsızlık oluşturduğu tespit edildi. Zaten iletişim tekniği açısından da "baskın kampanya" tarzı sorunludur. Bir noktadan sonra rakibe mağduriyet sağlar, kampanyayı yapana karşı bir tepkinin oluşmasına neden olur. AK Parti, gösterişli kampanya yerine birebir iletişimi tercih ediyor. 1994 seçimlerinde olduğu gibi birebir insanların kazanılması hedefleniyor. Bunun için hemşeri grupları üzerinde çalışılmaya başlandı. Ramazan ayı olması nedeniyle iftar ve sahur programları

yapılıyor. Bunlara da "gönül sofraları" deniliyor. Ramazan ayı boyunca AK Parti teşkilatlarının 3-4 bin gönül sofrasına katılması hedefleniyor.

AK Parti'de öncelikli hedef, sandığa gitmeyen seçmenleri ikna etmek. Bunların arasında kırgın AK Partililerin önemli bir oranı oluşturduğu düşünülüyor. İlginç gelecek belki ama AK Parti, sandığa gitmeyen AK Partilileri anlamak için araştırma yaptırıyor. Neden sandığa gidilmediği ve ne yapılırsa oy kullanacağı yönünde sorular soruluyor.

AK Parti'nin seçim kampanyası 31 Mart'taki kampanyanın neredeyse tam tersi. O zaman yapılanlar yapılmayacak, o zaman yapılmayanlar yapılacak.

O nedenle bol vaat yağmuru olmayacak.

Daha çok **"Biz İstanbul için söyleyeceklerimizi zaten 31 Mart'tan önce söylemiştik. Onlar aynen geçerli" denilecek.**

**Seçimlerin iptali nedeniyle kullanılacak olan mağduriyeti CHP'nin elinden almak için karşı kampanya planlanıyor. Binali Yıldırım'ın önplana çıkarılacağını söylemiştim. AK Parti, "Asıl mağdur Binali Yıldırım" diyecek.**

### **POZİTİF KAMPANYA**

31 Mart'ta beka temelli negatif bir kampanya yürütülmüştü. Oysa AK Parti her zaman pozitif bir kampanya yapardı. Negatif

kampanyanın İstanbul’da yararlı olmadığı görüldü. Bu kez pozitif bir kampanya yürütecek. Ticaret ve ekonominin merkezi olan İstanbul’da seçmene umut verilmeye çalışılacak. AK Parti’nin seçim sloganı “umut” eksenli olacak. Huzur iklimini esas alan ve kitlelere umut verecek bir kampanya olacak.

AK Parti’de Kürtler ve Karadenizlilere yönelik olarak özel bir strateji uygulanıyor. Kamuoyu önüne çıkmak istemeyen kanaat önderleri Kürtlerle birebir görüşmeler yaparak, istek ve taleplerini tespit edip ikna olmaları için çalışacak.

### **İMAMOĞLU’NA OY VEREN İLLER**

Ekrem İmamoğlu’nun Trabzonlu olması Karadenizli seçmeni önplana çıkardı. AK Parti’nin sandık bazlı yaptığı incelemede Ordu, Kastamonu ve Trabzonlu seçmenlerden İmamoğlu’na destek gittiği tespit edildi. Karadenizli seçmenlere yönelik olarak sandık bazlı çalışma yapılacaktır. 31 Mart seçimlerinde İstanbul Fatih’te Karadenizli bir seçmen, bunu şöyle formüle etmişti: “Bizim uşaklar ‘iki D’ diyor. Büyükşehirde Trabzonlu Ekrem’e, ilçede Trabzonlu Ergun’a.”

Bizim Trabzonlular, 31 Mart’ta ‘T’ye ‘D’ dediler ama seçimin sonucunu değiştirdiler. Bakalım bu kez ‘T’ye ne diyecekler?

## **YENİŞAFAK**

### **İbrahim KARAGÜL**

**ABD-İran değil, Arap-Fars savaşı bu.. \* O iki Veliaht bütün coğrafyayı yakacak. \* O toplantı neden Mekke’de yapılıyor? \* Kudüs’ten sonra Mekke de rehin düşmesin!**

“Mekke savaşları” ve “Tanklar Kabe’ye dayanmadan” başlıklı yazılar yazıp, kitap hazırladığım zaman, çoğu insan bunun çok ileri bir yorum ya da endişe olduğunu düşündü.

Irak işgali, Suriye savaşı, Yemen iç savaşı gibi lokal savaş alanlarının dışına taşacak yeni bir fırtına yaklaşıyordu, bunu görüyordum, ama bu boyutta bir felaketi anlatmak oldukça zordu.

Çünkü sessizlik zamanlarında neler döndüğünü anlamak da anlatmak da zordur. Artık ülke düzeyinden bölgeselsavaş düzeyine geçiliyordu ve iyi takip edenler için, bunun güçlü işaretleri ortaya çıkmıştı.

### **BİZE MEZHEP SAVAŞI OLARAK PAZARLADILAR..**

1991 Körfez Savaşı’ndan bu yana aslında hep aynı proje işliyordu. Her krizde, her işgalde,



## Köşe Yazıları – 21/05/2019

her çatışmada biz bu büyük hesabın o anki aşamasına tanık oluyorduk.

Yaptığımız hata; bütün bunları birbirinden bağımsız olaylar gibi algılamamızdı. Bu yüzden de bölgemize yönelik yüzyıla yayılan hesapların çok ağır faturalarını ödüyoruz.

Bu savaşlar bize bazen Taliban ve el Kaide gibi terör örgütleri olarak, bazen Kaddafi ve Saddam gibi otoriter lider sorunu olarak, bazen kimyasal silah, bazen başka başlıklarla pazarlandı. En vahimi de bazen mezhep savaşı olarak, Şii-Sünni kavgası olarak pazarlandı.

### **ONLAR SÖYLEDİ BİZ İNANDIK, OYSA KENDİMİZİ VURUYORDUK**

Açık söyleyeyim bunların hepsinde büyük oranda başarılı da oldular. “İslam kendi içinde savaşacak”, “İslam iç savaşı” söylemleri bu amaçla üretildi ve uygulamaya sokuldu.

Sadece mezhepler değil, modern, geleneksel, sufi, batıcı ya da batı karşıtı diğer birçok kategoriler oluşturuldu ve buna göre siyasi, ekonomik projeler uygulandı.

Otuz yıldır bu anlatılanların yüzlerce örneğini yaşadık. Aslında harita da, fotoğraf da netti ama zihinlerimiz öyle bulandırıldı, gözlerimiz öyle kör edildi ki, bütün bu savaşları sadece onların anlatımıyla, söylemiyle algılama durumunda kaldık.

Hesap şuydu: Batı, Müslüman dünyayı tarih dışına itmeyi, bu coğrafyadan yeni bir gücün yükselişini engellemeyi, coğrafyada ikinci bir 20. yüzyıl denetimi ve paylaşımı yapmayı 21. yüzyıla dönük küresel hesaplarının merkezine koymuştu.

### **İSLAM’I İSLAM’LA SAVAŞTIRMAK. TARİHİ, COĞRAFYAYI, DİNİ VURMAK.**

Aslında coğrafyaya “Haçlı Seferleri” mantığı ile bir kez daha topyekün savaş ilan ediliyordu. Bu, coğrafyamız için ikinci kez “1. Dünya Savaşı” müdahalesiydi.

Detaylar gözlerimizi körleştirmesin. 21. yüzyıla, dünyadaki güç kaymalarına, yeni siyasi ve ekonomik blok/güç yükselişlerine dikkatle bakalım. Batı bu büyük değişimde hem İslam’la savaşıyor hem de Müslümanları dünyanın diğer yükselen güçlerine karşı bir silah olarak kullanıyor.

Daha ileri gidelim, Batı İslam’la İslam’ı savaştırıyor, Müslümanları kendi coğrafyalarına, tarihlerine hatta dinlerine karşı kullanıyordu. İşte şimdi, örgütler üzerinden yürütülen, coğrafyanın tamamını yakıp yıkacak bir fırtına ekiliyor.

### **ARAP-FARS SAVAŞI: O İKİ VELİAHT COĞRAFYAYI YAKACAK.**

İran-ABD gerilimi olarak gösterilen şey aslında Arap-Fars savaşı çıkarmanın

hazırlıklarıdır. İran'ın devrimi bir kenara bırakıp tam bir Fars yayılmacılığı ile Arap topraklarına doğru genişlemesi, S. Arabistan Velihtı Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Muhammed bin Zaid üzerinden bir Arap milliyetçiliği ile eşleştirildi.

Tamamen Batı'nın hegemonya hesabı altına gizlenmiş bir Fars ve Arap güç mücadelesi izliyoruz. Onlar kendi çıkarlarına sanıyorlar ama bu fırtınanın sonu coğrafyanın yıkımı, ABD ve İsrail'in zaferi olacaktır.

Böyle bir savaşta İslami ve dini olan ne varsa kullanılacak, savaş din ve mezhep üzerinden pazarlanacak, kitleler böyle yönlendirilecektir.

### **O TOPLANTI NEDEN MEKKE 'DE YAPILIYOR? "SAVAŞI DİNLE PAZARLAMA"YA BAŞLADILAR**

Biraz güncel hatırlatma yapayım:

1. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Arap yönetimleri, İran'a karşı ABD askeri gücünün topraklarında konuşlanmasına izin verdi. Artık onların kara sahası da hava sahası da ABD ve İsrail'in olacak. Zaten öyleydi, bu daha da artacak.

2. S. Arabistan, KİK üyesi ve Arap Birliği üyesi olan ülkeleri Mekke'de toplayacak. Onlara İran tehdidini anlatacak, savaşa karşı güçlü bir Arap Bloku oluşturmayı deneyecek.

3. Peki, neden Cidde ya da Riyad değil, neden Dubai değil, neden başka bir başkent değil de Mekke? Toplantı neden burada yapılıyor? Çünkü savaşın pazarlanması şimdiden başlatıldı. Araplar ve İranlılar bu savaşta tamamen dini değerleri kullanacak.

### **"BİZ HAZIRIZ" ÇAĞRISI YAPACAKLAR**

4. Öyle çirkinlikler göreceğiz ki, İslam dünyası çok ciddi zihinsel bir parçalanma dönemine girebilir. Çünkü amaçları Müslümanları, utançlarından başlarını bile kaldıramayacak hale getirmektir. Hesapbudur. Asıl yıkım budur.

5. Muhtemelen Mekke toplantısında ABD ve İsrail'e "Biz hazırız" çağrısı yapılacak.

6. ABD öncülüğündeki Atlantik ittifakı, İslam'la savaşlarında İran'ın kontrolsüz ihtiraslarını, yayılmacılığını çok iyi kullandılar. Araplara da bu tehdidi büyüterek anlattılar ve onları ikna ettiler. S. Arabistan ve BAE'nin başını çektiği ülkeler bütün geleceğini, kaynaklarını İran'la savaşa kilitlediler.

### **PEKİ, TÜRKİYE'YE NİYE BU KADAR SALDIRIYORLAR?**

7. İşler bu noktaya gelmeden belki "sakinleştirici" bir müdahale söz konusu olabilirdi. Türkiye burada bir rol üslenebilirdi.

## Köşe Yazıları – 21/05/2019

Ama BAE'nin korkunç Türkiye düşmanlığı ve açık saldırganlığı bu yolu kapattı.

8.BAE, Mısır ve S. Arabistan, İran düşmanlığını alabildiğine yayarken “Türkiye tehdidi” ve düşmanlığını da bütün coğrafyaya yayıyorlar.Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Sudan'da, Somali'de, Türkiye nerede varsa oradan Türkiye'yi vuruyorlar. Bir yandan İran'la savaşa hazırlanırken aslında Türkiye ile açıktan savaşa başladılar bile.

### **KUDÜS'TEN SONRA MEKKE Mİ?**

9.ABD İran'a açıktan saldırmaz. İsrail de saldırmaz. İran tehdit üzerine gelirken sınırlarının çok uzağında savaşlar çıkartır. Bu sefer de Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da savaşacaktır. ABD-İsrail ve Araplarla İran'ın savaşı bu ülkelerde olacaktır.

10. Böyle bir durumda Batı, bu savaşı keyifle izleyecek, belki onlarca yıl sürecek bu kaostan alabildiğine yararlanacaktır. Aslında coğrafya diye bir şeyin kalmayacağını herkes görebilir.

11. İşte o zaman Mekke ve Medine meselesi bütün Müslümanların ortak siyasi sorununa dönüşecektir. Kudüs'ten sonra Mekke'nin de rehin düşmesi, BAE-Suud siyasi körlüğünün sonucu olacaktır.

12. “Tanklar Kabe'ye Dayanmadan” bu

fırtınayı durdurma çağrılarını bu yüzden yapıyordum.

13. Basra Körfezi'ndeki yığınak İran'ı vurmak için değil, Arap dünyasını paramparça etmek, İslam'ı evinde vurmak içindir..

## **YENİAKİT** **Ali KARAHASANOĞLU**

### **Çoğunluk gerekçeyi yazdı, hani muhalifler?**

Önce bir hakkı teslim edelim..

Geçmişten bir örneği hatırlatarak, hakkı teslim edelim..

#### **Yıl 1992.**

DYP-SHP koalisyon hükümeti kurulmuş.

O tarihte Adalet Bakanı müsteşarı üçlü kararname ile değiştirilebiliyor.

Seyfi dede..

Kendi ekibinden birisini Turgut Özal'a kabul ettiremediği için..

Kanun değişikliği yapıyorlar..

Daha önce bakan, başbakan, cumhurbaşkanı onayı ile ataması yapılan müsteşar düzenlemesini..

Bakan-başbakan onayı ile yapacak hale geliyorlar.

Cumhurbaşkanını bypass eden düzenleme değişikliğinin iptali için Anayasa

Mahkemesi'nde iptal davası açılıyor..

**Tarih 25.6.1992.**

Seyfi dede, Anayasa Mahkemesi kararını bekler mi?

Anında atamayı yapıyor..

Adalet Bakanı müsteşarı **Arif Yüksel'i müsteşarlıktan alıp, yerine Seyfi dede ekolünden Yusuf Kenan Doğan'ı müsteşar yapıyor. Başbakan Süleyman Demirel'in de katkısı ile..** Ama

Cumhurbaşkanı'na götürmeden..

Anayasa Mahkemesi'nde açılan iptal davası, Yaklaşık bir yıl sonra karara çıkıyor..

**29.4.1993'de..**

“İptaline” diyor..

Kanunların iptali, geriye yürümeyeceği için, atı alan Üsküdar'ı geçmiştir..

Kanunun iptali, Seyfi dede ekolünden olup müsteşarlık koltuğuna oturan kişinin konumunu değiştirmez..

Ama ilginçtir..

**29 Nisan 1993'de** verilen Anayasa Mahkemesi'nin kararının gerekçesi, bir yıl, hatta iki yıl, hatta 2,5 yıl açıklanmaz.. Tâ ki, Yusuf Kenan Doğan müsteşarlıktan alınmak istenince..

Anayasa Mahkemesi, alelacele iptal gerekçesini Resmi Gazetede yayınlatır..

Tarih, 17.10.1995'tir..

Böylece..

Müsteşarı değiştirmek isteyenler, Seyfi dede ekolünden birisini müsteşarlıktan almak isteyenler.

Seyfi dedeye dava takibi için vekaletname de çıkarmış olan Süleyman Demirel'den onay alsın..

Onay alamazsa, müsteşarı değiştiremesin..

Yani özet şu:

Turgut Özal Cumhurbaşkanı iken, müsteşarın değiştirilmesinde Cumhurbaşkanı onayına gerek yok dediler..

İstediklerini müsteşar yaptılar..

Sonra..

Yeni gelen bakan, o müsteşarı değiştirmek istediğinde..

2,5 yıl önce verilen iptal kararını önüne koyup, “Cumhurbaşkanının (O tarihte Süleyman Demirel) onayı olmadan, müsteşarı değiştiremezsin” dediler..

**Hukuku bu kadar paspas ettiler..**

Bu kadar alçakça işlere imza attılar..

Karar verip, gerekçesini yıllarca yazdırmadılar..

Sonra, işlerine geldiği için, gerekçeyi bir haftada yazdırıp, Resmi Gazete'de yayınlatıp, onun da üzerinden menfaat devşirdiler.. Şimdi o güruh..

**Kalkmış, Yüksek Seçim Kurulu kararının gerekçesini niye açıklamadı tartışması yapıyor..**

Alın işte..

YSK, usul kanunlarında, diğer mahkemeler için getirilmiş olan 15 günlük süre daha dolmadan..

Dün itibari ile gerekçeli kararını hazırladı..

Çoğunluk üyeleri açısından söylüyorum..

200 sayfalık gerekçelerini hazırlayıp,  
bitirdiler..

“İstemezük”çüler memnun oldular mı?

Ne gezer?

Düne kadar, “YSK toplantısında, seçimin  
yenilenmesi yönünde oy kullanan **7 üye,  
müzakerede tek kelime etmemiş.**

**Muhalif olan 4 üye konuşmuş”** diyerek,  
seçimin yenilenmesini isteyenlerin aslında bir  
gerekçeleri olmadığını, emirle hareket ettiğini  
iddia edenler..

Şimdi..

“Ohaa.. Bu ne ya.. 200 sayfalık gerekçe mi  
olur? Kitap mı yazıyorsunuz, karar gerekçesi  
mi?” demeye başladılar..

Durun beyler, durun.

Daha bu, iyi günleriniz..

O “200 sayfalık” gerekçe açıklanıp, her bir  
gerekçe yüzünüze tokat gibi yapıştıkça..

Kaçacak delik arayacaksınız..

Ama bunlarda utanma yok..

“Ha ha.. Anladık, uzun tutuyorsunuz ki,  
karambole gelsin” diye, uzun gerekçeye de  
itiraz etmeyi sürdürdüler.

Evet, seçimde hırsızlık olduğunu belirten 7  
üye, dün sabah itibari ile gerekçelerini  
yazdılar.. Bitirdiler.

Peki..

Seçimde hırsızlık yok diyen 4 üyenin gerekçesi  
nerede?

Kızılca kıyamet kopuyordu..

“Kardeşim, bunlar gerekçelerini bilmeden mi  
kararlarını verdiler. ‘Seçimin yenilenmesine’

diye karar açıkladılar ama. Bir haftadır, 10  
gündür, gerekçesini yazamadılar..” diyorlardı..

Şimdi dün itibari ile..

Seçimin yenilenmesi yönünde oy kullananlar,  
gerekçelerini bitirdiler..

Ama bakıyoruz, toplantı sırasında uzun uzun  
konuştukları, bilgili oldukları, haklı oldukları,  
çoğunluğu konuşamaz hale getirdikleri iddia  
edilen **4 muhalif üye, henüz  
gerekçelerini tamamlamamışlar..**

“Biz biraz daha çalışalım” deyip..

Dün itibari ile gerekçelerin açıklanmasına  
yönelik kamuoyunun beklentisinin önünü  
tıkamışlar..

Bakalım, bugüne yetiştirebilecekler mi?

Kısa karar açıklandığı 6 Mayıs günü..

Muhalif olanlar da, gerekçelerini yazmaya  
başlayabilirlerdi..

Anlaşılan, başlamamışlar..

Denilebilir ki, “Çoğunluğun ne dediğine  
bakacaklar, sonra muhalif olmanın gerekçesini  
açıklayacaklar!”

İyi de bey abiler..

Muhalifler, kararlarını verirken, çoğunluğu  
dinlemediler ki..

Çoğunluktaki üyeler, hani hiç

konuşmamışlardı ya..

Konuşmadıklarına göre..

Muhalifler, neye muhalif kaldılar?

Yoksa.. Neye muhalif olduklarını bilmeden mi  
oy kullandılar?

Öyle gibi görünüyor..

Tıpkı. İsmi önünde prof etiketi olan hukukçuların..

“YSK gerekçesini açıklamadan seçime gidilecek. Bekleyin göreceksiniz” diye, insanları iddialaşmaya koyuluyorlardı..

Şimdi YSK gerekçesini hazırladı..

Muhallifler bekleniyor..

Ama hiç kimse, o profesörün rektörü, ne YÖK'teki bir yetkili, o prof'a sormuyor: “Sen şaklaban mısın, öğretim üyesi misin? Üç gün önce, ‘Gerekçe açıklanmayacak’ dedin.

Gerekçe açıklandı, kısacık bir özür bile dilemedin!”

Sahi, o prof ve benzerleri..

Akşamdan kalma kafa ile.. “YSK’da yedek üyelerin sayesinde iptal kararı alındı. Yedek üyeler katılmasaydı, seçim iptal olmuyordu” yalanını da atmadılar mı?

Attılar.

Gerçek tam tersi çıktı mı? Çıktı.

Rektör veya YÖK'ten bir yetkili, o hukuk profesörüne sordu mu, “Sen kasap mısın, hukuk profesörü mü? Yedek üyeler ne oy kullandığını bilmiyorsan, işkembeden ne sallıyorsun?”

Dün sorulmadı.. Bugünden sonra da, bu yalanların hesabı sorulmayacak..

Yine iş, millete düşüyor..

**23 Haziran’da okkalı bir tokadı, profesörü ile rektörü ile YÖK’ü ile.. Hepsine birden vuracak..**

Binali Yıldırım’ı seçip, hepsinin defterini düreceğ.. Beklentim bu!

**AKŞAM**

**Markar ESAYAN**

**Ne yaparsan yap, tuzu kokutma...**

Şu an için Cumhurbaşkanı ve AK Parti karşısında oluşan siyasi/sosyolojik/ekonomik tahkimatın gözleri tek ve nihai bir hedefe kilitlenmiş, adeta bu amaçla büyülenmiş vaziyette.

\*\*\*

**Başarı, ne pahasına olursa olsun başarı...**

\*\*\*

Bu başarı, kendilerini siyasi süreçlerde defalarca yenmiş, şeffaf seçimlerle, üstelik birçok darbe girişimine rağmen iktidara gelmiş meşru siyasi bir aktör karşısında kutsallaştırılmaya, hani sanki “*bir şeytanın iyilik güçlerince alt edilmesi*” hikayesine dönüştürülmeye çalışılıyor.

\*\*\*

Aslında ben bu Erdoğan karşıtı tahkimata baktığımda seneler öncesine dönüp “*Vampire Dairies*” veya “*Walkin Dead*” dizilerini izler gibi hissediyorum. Bu his sanırım pek de yersiz değil. Çünkü mesela Gezi’den beri yaşadıklarımızın hiç de bize dair,

## Köşe Yazıları – 21/05/2019

doğal süreçler olduğunu düşünmüyor, bir kurgunun ülkede sergilenmeye çalışıldığını bal gibi görüyorum.

\*\*\*

Benim bildiğim, beşeri planda halktan büyüğü yoktur. Dünyanın en güçlü iktidarı bile halkın rızası olmadan veya onun tepesini attığında yerinde kalamaz. Büyük büyük kalabalıkların kendi kendilerini yönetmek için bir hükümet seçmesi, ona belirli bir süre yetki devretmesi de beşeri planda bir mucizedir. Biz bu beşeri mucizeye demokrasi diyoruz.

\*\*\*

Demokrasinin değerli olması onun kırılğan, çok hassas dengelere bağlı ve hızla bozulabilir olmasından kaynaklanır. Çünkü büyük büyük kalabalıkların, bu zor ve çekişmeli dünyada birbirlerine saldırmadan yaşamaları için gereken otorite/güç yoğunlaşmasını adil biçimde yaratmak, kazanamayanların da ona rıza göstermelerini sağlamak kolay bir iş değildir.

\*\*\*

İşte Erdoğan karşıtı tahkimatın büyülenmiş halleriyle göremedikleri şeylerden en önemlisi bu. Ne yaparsan yap, tuzu kokutma, şehir suyunu zehirleme.