

**STAR**

**Ahmet KEKEÇ**

### Davutoğlu ne istiyor?

Eski başbakanlardan **Ahmet Davutoğlu**'nun sosyal medya hesabından yayınladığı 15 sayfalık manifesto (Dümdüz bir metindi... 15 sayfa olduğu bilgisini Davutoğlu yandaşlarından aldım) gereği gibi tartışılmadı.

Bu işin **“gereği”** nedir, bilmiyorum. Kıyametin kopması bekleniyordu herhalde.

Ki, Davutoğlu yandaşlarının **“görülebilir”** bir burukluğu söz konusu.

Neden konuşulmadığını dert etmiş görünüyorlar.

Bir arkadaşımız (ki, vaktiyle Erdoğan için **“Efendim, biz hayal ederken siz gerçekleştiriyorsunuz”** demişliği vardır), **“metinde dile getirilen gerçeklerle yüzleşmekten korktukları için...”** anlamına gelen şeyler yazmış.

Kim korktu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan mı? Hükümet yetkilileri mi? AK Parti'nin ileri gelenleri mi?

Kaba kaçacağını bilmesem, **“kimse sallamadığı için tartışılmadı”** derdim. Üzülmesinler...

**Kati Piri** imzalı **“2018 Türkiye İlerleme Raporu”** da gereği gibi tartışılmamıştı.

Çünkü Davutoğlu'nun beyannamesi, Kati Piri'nin kaleme aldığı çirkin, yanlı ve haksız rapora çok benziyor.

Metindeki **“partimiz”** ibarelerini çıkarın, altına **“Kati Piri”** yazın. Hiç sırtmaz.

Metnin konuşulmamasından çok rahatsız olduğunu bildiren ilgili

Davutoğlucu, **“Muhteva konusundaki sükût, beynamede eleştirilen şeylerin savunulamayacak şeyler olduğunu ikrardan geliyor”** diyordu, **“Muhtevayı konuşmayı bir kere kabul ettiler mi, Davutoğlu'na hak vermekten veya gülünç duruma düşmekten başka alternatiflerinin olmayacağını bilirler...”**

İlgili Davutoğlucu kime seslendiğini net olarak yazmamış.

Erdoğan'a seslendiğini sanıyoruz.

Erdoğan'ın suskunluğunun **“ikrar”**dan (*bir bakıma suç* *kabullenmekten*) kaynaklandığını söylüyor ve bu nedenle beynamede dile getirilen eleştirilere (o **“ıslahat”** diyor) gereğince cevap veremeyeceğini iddia ediyor.

Bence aşırı **“iyimser”** bakıyor.

Erdoğan o beyannameyi görmemiştir bile. Okumamıştır.

Okusa da, yüzünü buruşturmuştur.

Ciddiye almamıştır...

Erdoğan ciddiye almamıştır ama biz öyle yapmayalım. Ciddiye alıp okuyalım, değerli

## Köşe Yazıları – 30/04/2019

Ahmet Davutoğlu'nun “**ıslahat**” fikriyatı ne tür düzenlemeleri (iyileştirmeleri) içeriyor, anlamaya çalışalım.

Haksızlık yapmamak için, metni iki defa okudum.

Bununla da yetinmedim, (etkilenmek için) “**Çok şahane bir metin**” diyen “**Davutoğlucu**” kalemlerin yazılarını okudum.

Beyannamedeki “**ıslahat önerisi**”, bir süredir dile getirilen “**AK Parti kurucu ilkelerine dönmelidir**” ezberinden başka bir şey değil.

Davutoğlu (dolambaçlı ifadeler kullanarak) “**açıkça**” şunları istiyor:

**BİR**- Bir an önce parlamenter sisteme dön. Genel başkanlıktan istifa et. Sen yeniden Cumhurbaşkanı ol, ben Başbakanlık koltuğuna oturayım. (Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tutmadığı görüşünde. Bidayetinden beri darbe üretip duran 68 yıllık parlamenter sisteme şans tanıyor, şans tanımaya devam ediyor ama şurada 1 yılını bile doldurmamış yeni

sisteminin “**tutmadığını**”, hatadan dönülmesi gerektiğini söylüyor. Hani insaf!)

**İKİ**- Ekonomi kötü yönetiliyor. Ekonominin yönetimini **Babacan** tipinde birine ver...

**ÜÇ**- Batılı müttefiklerimiz ve ortaklarımızla kavga etme... Ne istiyorlarsa ver...

**DÖRT**- Etrafını derhal boşalt. Bizim çocuklardan mürekkep yeni

bir “**etraf**” oluştur ve medyadaki adamlarımıza yer aç.

**BEŞ**- Fabrika ayarlarına dön. Uzatılabilir...

Sayın

Davutoğlu, “**hırsları**” ve “**beklentileri**” olan bir siyasetçi.

Doğaldır. Öyle olması beklenir.

Fakat bu isteklerine cevap alabileceğini (isteklerinin yüzüstü bıraktığı partisinde, hele sokakta bir “**karşılık**” oluşturacağını) zannetmiyorum.

Kendisi bilir!

Muhalefetine bu argümanlarla devam etmek istiyorsa, kendisi bilir!

**STAR**

**Sevil NURİYEVA İSMAİLOV**

### **ABD'nin İran hamlesi sonuç verirse...**

Amerika bir gün herkese ve her şeye karşı ambargo uygularsa ne olur? Dünyanın sonu ne olur?

Bir anlık düşündüğümüzde; bir gün ABD, Rusya'dan petrol veya doğalgaz konusuna ambargo, yani alım ambargosu uygularsa ve buğday, elmas, başka bir ülkeye kahve veya muz ambargosu gelirse ne olur?

İran konusuna, şimdilik bu parametreden bakmamız şarttır. “**Neden**” diye sorarsanız, cevabı şudur: Eğer bu sınırları zorlayan taleplere karşılık verilmez ise ileride aynı akıbet, bugün sessiz kalanın da kapısına dayanabilme ihtimalidir!

ABD'nin İran'la ilişkileri, savaş haddine gelirse ne olur? Bölgesel taşlar nasıl yerinden oynatılır? Uzun zamandan beridir yazıyorum, İran'la ilgili bir kaç versiyonun masada olduğu, artık Tahran yönetimi tarafından da seslendirilmeye başlandı. Bir zamanlar bunları hiç dillendirmeyen Tahran, artık yüksek perdeden ABD'nin yapmak istediği nihai hedeflerden bahsediyor.

Rejim değişimi konusu gündemde ilk sırada. Bunu teyit eden, bir takım dışarıdaki gelişmeler vardır. Mesela İran'ın devrilmiş Şah ailesi, başta babasından sonra ailece ‘**Şah**’ ilan edilen oğul Reza Pehlevi ve esasen de ‘**Şahbanu**’ titrini halen zinde tutan, etnik olarak Türk kökenli olan devrik Şah'ın eşi Farah Pehlevi; hem Amerika'da, hem Avrupa'da aktifliklerini giderek artırmış gözükmekte. Etraflarına artık gizli değil, açıktan taraftarlar toplanmakta. Bu versiyon pek parlak olmasa da, masada bekleyen versiyon olarak dikkatleri çekmekte! İkinci en önemli konu, **İran'ın parçalanması** süreci. Bunun da esas enstrümanı olarak ‘**İran Türkleri**’ gösterilmekte. **İran'ın Azerbaycan**

**eyaleti**’, ABD'nin masasında alternatif planlardan biri olarak görülmekte. Hatta İran Kürtlerinin de sürece başka boyuttan destek vermesi, Suriye ve Irak'tan sonra İsrail merkezli Kürdistan için ‘**kayıp toprak parçası İran arazisinden alınabilir**’ fikri devrede. İşte tam da bu nedenle meseleye ilkeli bakmak ve dünyanın nizamı için ‘**devletler hukukunun yok sayılmamasına gayret**’, hayatidir. İran'dan doğalgaz alan ülkelere bakıldığında, ciddi potansiyeli görebiliyoruz. Çin, Hindistan, Türkiye hatta Japonya bunlardan bir kaç! Çin kendince, açıktan tehdit diline karşı duracağını ilan etti. Japonya sessizdir, şimdilik! Hindistan vazgeçecek gibi durmuyor, lakin beklentisi kendi şirketlerine yönelik Trump'tan yumuşak tavır. Türkiye açık ve net beyan ediyor. “**Kimden, neyi, nasıl alacağımıza yön vermek, açıkça sınırları zorlamaktır. Bunu kabul edemeyeceğiz**” diyor. Evet, şimdilik tablo böyle! Mesele İran değil! Mesele bu yöntemin hayat bulamaması meselesidir. Aksi takdirde ilkeler yok olur. Sonuç olarak, **nizam ortadan kalkar** ve pervasız siyaset anlayışı, dünyanın düzenini yok edecek kadar ağır tahriplere kapı açar. Demek ki zaman; **ilke ve ilkeli durma zamanı!**

**SABAH**

**Salih TUNA**

## Cevap verir misiniz lütfen?

**Sputnik Türkiye** Rus haber ajansı ama nedense **S - 400'lerin** alınmasına karşı çıkan muhalefete her daim daha sempatik.

Haberleri veriş tarzlarını hülasa edecek olursak iktidara karşı çokluk negatif algı oluşturduklarını söylersek dilimiz şişmez.

O kadar ki, "Fetullah kapatması aydınların" buluşma yeri olan adı lazım değil o internet sitesini pek aratmıyorlar.

Diğer haber ajanslarını anlıyoruz da Sputnik Türkiye'ye ne oluyor?

Diğer haber ajanslarını dediğim, **Euronews Türkçe**, VOA Türkçe, Deutsche Welle'den Türkçe ve **BBC News Türkçe**.

Bunlara seçim sonrası (15 Nisan'da) yayın hayatına başlayan **Independent Turkish** eklendi.

**Ceyhun Bozkurt arkadaşımız**, "1 Nisan'dan sonra birileri ülkemizin medya alanı açısından düğmeye basmış görünüyor" diyor. "Yayın gerekçesi olarak sürekli olarak '**basın özgürlüğü,özgür medya, halkın haber alma özgürlüğü**' gibi kavramlar kullanılıyor. Ancak bu güçlerin '**halkın haber alma özgürlüğü**' adı altında aslında emperyalist güçlerin yalan üretim merkezi olarak çalıştığını bilmek gerekiyor..."

\*\*\*

**Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök**, "Sizleri **29 Nisan günü açılacak yeni YouTube kanalımızın tanıtımına davet ediyoruz...**" şeklinde aldığı bir davetiye üzerine geçenlerde şunu yazdı:

"Dünyanın en büyük yayın kuruluşlarından İngiltere'nin BBC'si, Almanya'nın Deutsche Welle'si, Fransa'nın F24'ü ve Amerika'nın VOA'sı, yani Amerika'nın Sesi kuruluşu.../ Bu 4 kuruluş bir araya gelmiş ve Türkiye'ye yönelik Türkçe bir YouTube haber kanalı açıyor... / Üstelik açılışa bu 4 kuruluşun en üst düzey yetkilileri katılıyor..."

Özkök'ün "bana çok ilginç göründü" dediği bu girişim hakkında **Ceyhun Bozkurt şöyle diyor:**

"Dikkat çekici olan ortak yayının YouTube üzerinden yapılacak olması. Yani bu yayın organları Türk uydularına güvenmiyor. Bu nedenle internet üzerinden ortak yayını tercih ettiler..."

Anlaşılan o ki Türkiye'yi istedikleri rotaya oturtmadan bırakacak değiller.

Kumda oynamanın vakti geçti.

Türkiye medya alanında behemehal önlem almanın yollarını bulmak zorundadır.

Böyle giderse maazallah elde direnecek sosyoloji de kalmaz.

Unutmayalım: İşgal edilmekten daha vahim olan, işgal edilmeye elverişli zihin yapısıyla malul hale gelmektir.

Zira, o vakit "**Kurtuluş Savaşı**" da veremezsiniz.

\*\*\*

Bakınız, BBC Türkçe ne kadar İngiliz kanalıysa **FOX TV** de o kadar Amerikan kanalıdır. Fakat zihinler öyle mefluç hale getirildi ki FOX TV Türk kanalı muamelesi görüyor.

Kimi zaman kaptırıp, "**Türkiye PKK'ya teşekkür etmeli**" diyen **FOX TV'nin Portakal'ı** da **Joe Biden'ın kahramanlarından** olduğunu kanıtlamak istercesine, Erdoğan'a Bahçeli'ye karşı sürekli algı operatörlüğü yapıyor. İçişleri Bakanı'na da parmak sallayabiliyor. Sevgili arkadaşım **Ahmet Kekeç** vaktiyle bu Amerikan kanalı hakkında şöyle yazmıştı:

"Siz Amerika'da, Amerika'nın içişlerine bu kadar müdahil ve bir güvenlik sorunu oluşturacak kadar sinir uçlarında gezinen, sürekli kaosa ve kargaşaya oynayan bir televizyon yayınına hayata geçirebilir misiniz?"

Buna izin verilir mi sanıyorsunuz? Siz niçin, **Gezi** ve **17/25 Aralık**'tan başlayarak, ülkenin altını oymaya çalışan girişimlerin tümünde '**aktör**' olarak pozisyon almış bu '**yabancı**' kanala izin veriyorsunuz?.."

**SABAH**

**Mahmut ÖVÜR**

### **Kaftancıoğlu'nun değişmeyen sevgisi**

CHP'den işbirliği yaptığı HDP'yi PKK'dan uzaklaştırıp, merkeze çekmesi beklenirken, İstanbul İl

Başkanı **Canan Kaftancıoğlu** tam tersini yaparak bir skandala imza attı.

Birkaç gün önce bir televizyon programında Kaftancıoğlu'nun 2013 yılında Paris'te öldürülen PKK'nın kurucularından **Sakine Cansız**'la ilgili attığı şu iki twiti tartışılıyordu.

**"İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder" demiş Sakine Cansız. "Ve insanlık kaybetti." "Üç kadın sözünü uzak, resmi, sıradanlaştırıcı buluyorum. 'Üç devrimci kadın' denmeli.**

**Devrimci oldukları**

**için öldüler."** Tartışmayı açan öğretim üyesi **Hüseyin Alptekin**, atılan tweet'lerden yola çıkarak, CHP'li siyasi aktörlerin PKK ve HDP'yle ilişkileri nedeniyle oluşan algıya dikkat çekiyor ve bunu da ancak onların değiştirebileceğini söylüyordu: **"Düşünceler zaman içinde değişebilir önemli olan bunu açıkça söyleyebilmek. Bugün Canan hanıma Sakine Cansız kim diye sorsak acaba ne der?"**

### **Çıkar PKK'lı bir teröristtir der**

**mi?"** Soruya CHP Genel

Başkanı **Kemal Kılıçdaroğlu** ve yönetimi ne der bilemem ama Kaftancıoğlu, hiç vakit kaybetmeden hemen canlı yayına bağlandı ve önce siyasideğişimi aşağılayan bir tespit yaptı:

**"İnsanlar değişebilir dedi, mesele tam da bu. Ne yazık ki siyasi konjonktüre göre değişen insanlar toplumun bu hale gelmesine sebep olanlardır."** İnsanın,

doğanın, düşüncelerindeğişimine karşı çıkan Kaftancıoğlu, 6 yıl önce PKK'lı Sakine Cansız için söylediği **"devrimci kadın"** tespitinin arkasında durdu ve şunları söyledi:

**"Şunu söyleyeyim ben Canan Kaftancıoğlu olarak hiç değişmedim.**

**Saniyorum bundan sonra da değişmeyeceğim..."** Kaftancıoğlu'nun bu sözleri bir kez daha CHP'li

kimliğinin sorgulanmasına yol açtı.

Aslında onun CHP İstanbul İl Başkanı seçilmesiyle başlayan çok sayıda soru henüz cevaplanmamış değil. CHP içinde de bu hep sorgulandı.

Kimse de **Kılıçdaroğlu**'nun onu neden il başkanı yaptığını ve neden ısrarla arkasında durduğu sorusuna bir cevap bulamadı. Büyük olasılıkla HDP ve sol marjinallerle ilişkiyi sıcak tutmasını istedi.

Kaftancıoğlu, onun gereğini de HDP ve sol marjinallere selam yollayan, toplumun sinir uçlarına dokunan şu tweet'leriyle yerine

getirdi:

**"Tekbir getirerek, boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir.**

**İnanmışınız Allah'ınız sizin de belanızı versin." "Boşuna demiyoruz devlet katil değil serikatil."**

**"Demıştim tekrarlayayım alın size nur topu gibi darbe mağdurumuz hayırlı olsun, Meclis'in bombalanması bile asıl niyetin ne olduğuna**

**dair ipucu." "Bu saatte ezan**

**okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek ne yapacağız şimdi"** Anlaşılan içinden geçtiğimiz siyasi süreç

merkezde buluşmayı gerekli

kılarken, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP bizzat İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu eliyle marjinal siyaset alanına sürüklenmeye devam edecek.

PKK'lıları devrimci ilan etmesi bunun göstergesi.

Bu noktada ilginç olansa, bu gidişata

Cumhuriyet değerlerine sahip

çIKAN, **"Mustafa Kemal'in**

**askerleriyiz"** sloganı atan klasik CHP kitlesinin sessiz kalması.

Bu sessiz kabulün gelecekte nasıl siyasi sonuçlara yol açacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

**SABAH**

**Hasan BASRİ YALÇIN**

## **CHP, HDP çizgisine savruluyor**

Herkes HDP normalleşir mi diye beklerken CHP HDP çizgisine doğru savruluyor. HDP ile yapılan ittifak öyle bir hal aldı ki, CHPlı yöneticiler PKK saldırılarında şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınlarken bile PKK'nın adını anmamaya özel bir önem veriyor.

Daha da acısı bazı CHP yöneticileri daha da ileri gidip PKK'yı mutlu edecek açıklamalar yapıyor. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tweetlerini hepimiz görmüş olmalısınız.

Yenilir yutulur cinsten değil.

Geçenlerde bir televizyon programında kendisinin açıklamaları konu olunca yayına bağlandı. Sakine Cansız hakkında yaptığı açıklamalar ve hâlâ aynı görüşte olup olmadığı sorulduğunda biraz lafı dolandırdı ama yine de "ben değişmedim.

Değişmeyeceğim" dedi. Sakine Cansız'ı terörist olarak görmüyormuş.

Keşke kendisine daha ayrıntılı sorular sorulsaydı. Öcalan hakkında ne düşünüyor?

Karayılan terörist mi değil mi?

Cemil Bayık kimdir? Gerçekten merak ediyorum. CHP'nin İstanbul İl Başkanı bu kimseler hakkında ne düşünüyor?

Çünkü yaptığı başka bir açıklamada

Kaftancıoğlu benim açıklamalarım partimizin siyasetiyle aynıdır deme cesaretini de göstermişti. **O zaman biz de soralım diğer CHPlilere. Gerçekten aynı mı? Siz de Sakine Cansız'ı terörist olarak görmüyor musunuz?**

CHP yanlısı kimseler de elinden geldiğince bunları tevil etmeye çalışıyor.

En çok kullanılan söylem ise 'bu mesajların eski dönemlere ait olduğu' iddiasıydı. Ancak Kaftancıoğlu açıkça söyledi. Görüşleri değişmemiş.

Değişmeyecekmiş. Acaba kendisini cansiperane savunan arkadaşlar şimdi ne diyecek? 'Bunları eskiden söylemiş' deseler 'hâlâ aynı fikirdeyim' diyor. 'Bunlar partiyi bağlamaz' deseler 'parti benimle aynı görüşte' diyor. Daha fazla bunu zorlamaya gerek yok. **'Ya CHP'nin içinden birileri çıkacak ve Kaftancıoğlu'nun tavrı CHP'yi temsil etmez' diyecek ya da biz CHP'nin HDP çizgisinde siyaset yaptığını düşünmeye devam edeceğiz.**

Mehmet Barlas dünkü yazısında açık bir uyarı yapmış. Katılmamak mümkün değil. CHP kendini toparlamazsa hem kendisine büyük zarar verecek hem de ülkenin geleceğine darbe vuracak.

Seçim kazanmak uğruna HDP'yle ittifaka girmek bile toplum vicdanında ciddi yaralar açtı. Bunun da ötesine geçerek CHP'yi HDP çizgisine sürüklemek anlaşılabilir bir durum

değil.

**Şu tür işlerin onda birini başka biri yapsa CHP'liler yeri göğü inletir herkesi vatan haini olmakla suçlardı.** İş kendilerine gelince "ortada ittifak yok" gibi veya "HDP bir siyasi partidir" gibi akla zarar savunmalar yapıyorlar.

Tabii ki hayır. Ortada bir ittifak var ve bu ittifak CHP'yi dönüştürüyor.

**HDP hukuken bir siyasi partidir ama PKK kontrolündedir. Kimse kimseyi kandırmaya kalkmasın.**

**Durum çok açık. HDP sırtını PKK'ya dayamaktadır. CHP de HDP'ye yaslanmaktadır.** Erdoğan nefretinde birleşmiş tüm siyasi gruplar PKK'yla yol yürümeye devam edecekse ortada ciddi bir sorun var demektir.

**HÜRRİYET**

**Abdulkadir SELVİ**

### **YSK kararı ne olacak, kabine değişecek mi?**

AK Parti'nin Kızılcahamam kampına iki şey damgasını vuruyor.

#### **1- İstanbul seçimleri.**

#### **2- Ekonomi.**

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için YSK'ya başvuruda bulunan AK Parti'de beklenti yüksek.

Hatta YSK'nın kaçta kaç oranında iptal vereceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. 7-4 ya da 8-3 iptal edilir diyenler var. Ama partide bir grup ise süreci sessiz bir şekilde takip etmeyi tercih ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçimize sinse de sinmese de YSK kararına uyacağız" demişti. Bu arada ikinci ara kararla ilçe seçim kurumlarına verilen ek süre bugün saat 17.00'de doluyor. YSK önce bu dosyaları inceleyecek, ardından karar toplantısı yapılacak. Bu hafta cuma günü karar çıkabilir ya da haftaya kalabilir deniliyor. AK Parti'deki iptal beklentisine rağmen seçimin yenilenmeyeceği görüşünü savunanlar da az değil. Hatta yüzde 60 ret yüzde 40 kabul diyorlar. Bu iş borsaya döndü. Yüzde 50 yüzde 50 diyenler de var. YSK'nın kararını verip belirsizliği gidermesi gerekiyor. Çünkü piyasalar YSK'dan çıkacak karara kilitlendi.

### **İSTANBUL'A ÖZEL UYARILAR**

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam kampında bir araya geldiği İstanbul teşkilatına "yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklı olmaları" uyarısında bulundu. İstanbul'da belediye başkanlığı koltuğunda CHP'li Ekrem İmamoğlu oturuyor. Ancak belediye meclisinde çoğunluk AK Parti'nin elinde. Erdoğan'ın belediye meclis üyelerine talimatları oldu.

### **1- Belediye meclisine sağlam devam edin.**



**2- Milletin yararına olan şeylere destek verin.**

**3- Belediyede yapılan icraatları takip edin.**

YSK kararı ne olur bilinmez. Ben YSK'nın saygınlığına gölge düşürmeyecek bir karar vereceğini bekliyorum.

### **GÖZLER KABİNEDE**

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam kampında “değişim” mesajının altını çizmesi AK Parti'de dalgalanmaya yol açmış durumda. Erdoğan, “Her alanda ihtiyaç duyulan değişimi gerçekleştireceğiz” demişti. Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'ndan sonra teşkilatlarda değişimin düğmesine basacağı söyleniyor. Bu arada parti yönetiminde de önemli değişiklikler bekleniyor. Peki kabine? Erdoğan, MKYK toplantısında kabineden memnun olduğunu söylemişti. Kabinede değişim beklentisi yüksek değil. Olursa da küçük çaplı bir değişim sürpriz olmamalı. Ama ekonomi, dış politika, milli savunma gibi temel alanlarda değişim beklenmiyor.

Partide ve kabinedeki değişim için en erken bayram sonrasında beklemek gerekiyor. Tabii bu işin bir ucu da İstanbul seçimleriyle ilgili olacak. Eğer seçimlerin yenilenmesine karar verilirse değişiklikler için en erken temmuz

ayına kalır deniliyor. Eğer İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilirse bir de takvim sorunu ortaya çıkacak. Aynı seçmen listesi olacağı için 2 Haziran'a yetişir deniliyor. Ama 24 Haziran beklentisi içinde olanlar da var. Onlar 16 Haziran'da üniversite sınavlarının yapılacak olmasını da hesaba katıyorlar. Tabii eğer bir iptal kararı çıkarsa. AK Parti ilk başlarda kısıtlı seçmenlerden dolayı çok umutluydu. Beklendiği gibi olmadı. Bu kez sandık kurullarının teşkili ve zihinsel engellilerden dolayı iptal bekliyor. YSK ise önündeki dosyaya bakıyor.

### **SEVGİ DİLİ**

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarına çok önemli uyarıları oldu. Bunu bir kısmı, “fabrika ayarlarına dönüş” olarak değerlendirdi. Erdoğan'ın belediye başkanlarına yönelik, kibirden uzak durmaları, vatandaşa tepeden bakmamaları yönündeki uyarılarını biliyorsunuz. Erdoğan, ikili görüşmelerinde de başkanlardan kaynak üretmelerini, sosyal belediyeciliğe ağırlık vermelerini, herkesi kucaklamalarını istiyor. “Gönüllere girin, sevgi dilini kullanın” diyor. Sevgi diline sadece belediye başkanlarının değil, Türkiye'nin de ihtiyacı var.

24 Haziran seçimlerine soğan, yerel seçimlere ise domates ve biber damgasını vurmuştu. Belediye başkanlarıyla baş başa görüşmelerinde Erdoğan'ın “Önümüzdeki

günlerde ekonomi daha iyi olacak” dediği ifade ediliyor. Erdoğan’ın daha önemli tedbirler alınmasını istediği ama ekonomi yönetiminde bir değişiklik yapmayı planlamadığı söyleniyor.

### **YENİŞAFAK**

#### **İbrahim KARAGÜL**

**\* BAE’nin suikastçısı neden intihar etti? Yeni bir Kaşıkçı cinayetini mi önledik? Yoksa yeni hedef Türkiyeli biri miydi? \* İki Veliht, o kadar pervasızlaştı ki, siyasî suikastlara bile girişebilirler? \* Independent ve suikastçılar: Para da aynı, patron da aynı...**

BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) tarafından İstanbul’a gönderilen ve on gün önce MİT tarafından ele geçirilen sonra da tutuklanan iki casustan biri, Zaki Yusuf Hasan, önceki gün Silivri’de intihar etti.

Konuşmamak için mi intihar etti, çok konuştuğu için nasılsa beni buraya gönderenler işkenceyle öldürecekler diye korkup da mı intihar etti, henüz bilinmiyor. Net bilginiz yok ama kişisel kanaatim; konuştu, bilgi verdi, başına gelecekleri bildiği için intihar etti şeklinde..

Çünkü Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme biçimi onlar için de, o tetikçiler için de ürkütücü bir örnek teşkil ediyor.

Başarısızlığın, efendilerini ele vermenin nasıl bir son olduğunu biliyorlar. Kaşıkçı cinayetinde de, sonrasında da herkes, bu adamların nasıl bir vahşete imza atabildiklerini gördü.

### **YENİ BİR KAŞIKÇI CİNAYETİ Mİ? YOKSA BU SEFER TÜRKİYELİ BİRİLERİ HEDEFTE OLABİLİR Mİ?**

Bir gün parçalara ayrılıp bavullarla bir yerlere nakledileceğini ya da yok edileceğini elbette o da düşünmüştür.

Peki, o iki BAE’li casus, İstanbul’a niye gönderilmişti?

Kaşıkçı cinayeti benzeri yeni bir cinayet mi işlenecekti?

Bir Arap muhalifi mi öldürecek ya da kaçıracaktı?

Kaşıkçı cinayetinden sonra deşifre edilen operasyon ekibini yeniden kurmak için mi görevlendirilmişlerdi?

Ya da Türkiye’de bir başka sansasyonel bir suikasta ya da bombalamaya mı hazırlanıyorlardı?

Bu sefer Türkiyeli birileri hedefte olabilir miydi?

### **DAHLAN'IN TERÖR ÇETESİ TÜRKİYE'DE NE YAPIYOR? KONU ÇOK CİDDİYE ALINMALI..**

Son günlerde, 31 Mart seçimleri öncesi ve sonrası gelişmelere, içeride bazı örgütlenmelere, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sıcak hareketliliğe, Türkiye'yi her alanda köşeye sıkıştırmaya dönük çokuluslu organizasyonlara, S. Arabistan, BAE ve Mısır istihbarat örgütlerinin bu kapsamlı projede aldıkları yeni ihalelere bakınca, karşı karşıya olduğumuz şeyin hiç de küçük çaplı olmadığı aşikâr.

Muhammed Dahlan'ın ekibinden, Filistinli, Yaser Arafat'ı zehirleyen çetenin parçası, BAE ve Suud ortak amaçlarına çalışan, ama açık biçimde İsrail istihbaratı tarafından yönetilen bu adamlar, Türkiye'de ne tür bir örtülü operasyon için hazırlık yapıyordu? İki suikastçıdan başkaları da var mı?

Bu kişilerin “içeriden operasyon” ya da “iç işgalci” olarak tanımladığımız çevrelerle ilişkileri nedir? Bu kişiler Türkiye'de kimlerle görüştü, nerelere gitti, bağlantıları neler?

### **İKİ VELİAHT: MUHAMMED B. SELMAN VE BAE'Lİ MUHAMMED B.**

### **ZAİD YENİ 15 TEMMUZ'UN YOLUNU MU AÇIYOR?**

Dahlan, bütün coğrafyanın kiralık katili ve suikast ve terör timlerini yönetiyor. İsrail, Mısır, Suud, BAE ve ABD istihbaratından ihaleler alıyor. Ekibi tamamen İsrail istihbaratının kontrolünde, kendisi de.

Suudi Muhammed bin Selman ve BAE'li Muhammed bin Zaid, bu iki veliaht, coğrafyanın en yaygın terör, suikast timlerini yönetiyor, örtülü operasyonlar yapıyor, cinayetler işliyor, terör örgütlerini finanse ediyor.

Bu yeni eksen, Libya'da, Yemen'de, Sudan'da, Somali'de, Cezayir'de, Suriye'de ve hemen hemen bölgenin her noktasında oldukça kirli işler, açık müdahaleler yürütüyor.

Öyle bir Türkiye düşmanlığı var ki, Türkiye'ye ait ne varsa hepsine saldırıyor. Türkiye içinde bile bazı çevreleri fonluyor, yeni bir 15 Temmuz, yeni bir Gezi gibi büyük operasyonların alt yapısını oluşturuyor.

### **YÜZ YIL ÖNCE OSMANLI'YA KARŞI BÖYLE CEPHEYE SÜRÜLMÜŞLERDİ..**

Muhammed bin Zaid ve Muhammed bin Selman, terör örgütlerine, suikast çetelerine nasıl ihale dağıtıyorsa kendileri de ABD ve İsrail adına ihaleler alıyor, bütün coğrafyayı onların denetimine hazırlamak için var

güçleriyle çalışıyor. BAE'nin parası, Suudilerin gücü, Mısır'ın istihbarat imkânı bu anlamda seferber edilmiş durumda.

Türkiye, bu ülkelerin açık düşmanlığı ile yüz yüze. Coğrafyanın her köşesinde Türkiye'nin karşısında bu ülkeler var. En büyük hedefleri Türkiye'yi durdurmak, büyük bir yıkıma uğratmak.

Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz saflarında kimler varsa, o zaman Osmanlı karşısına kimler dikilmişse, bugün yine onların torunları Türkiye ile savaşıyor.

### **İKİ VELİAHT, O KADAR PERVASIZLAŞTI Kİ, SİYASİ SUIKASTLARA BİLE GİRİŞEBİLİRLER..**

Mesele Türkiye'ye düşman olmalarıyla sınırlı değil. İki Veliht'ın yaptığı kötülükler tahammül sınırlarını çoktan aşmış durumda. Ellerinden gelse, bu ülkenin siyasi liderlerini hedef alacaklar, bu kadar pervasızlaşmış durumdalar.

Ege'de ardı ardına tatbikatlar, adaların silahlandırılması, Doğu Akdeniz'e askeri yığınak ve Türkiye'nin çevrenin, Suriye'nin kuzeyinde yüzlerce kilometrelik cephe açılması ile başatmaya çalışan Türkiye, bu iki Veliht'ın, Muhammed Dahlan'ın terör çetesi, FETÖ ve PKK ile

organize biçimde ülkemize karşı pis işleriyle de uğraşmak durumunda.

Sadece terör, suikast meselesi değil. Ekonominin çökertilmesinden coğrafyadan yalıtmaya, yeni iç işgallerden medya operasyonlarına kadar büyük bir kötülükle karşı karşıyayız.

### **INDEPENDENT VE SUIKASTÇILAR: PARA DA AYNİ, PATRON DA AYNİ.**

Mesela Independent ve Şark-ul Avsat'ın Türkiye'de mevzilenmesi ile BAE casusları aynı damardan besleniyor, organik olarak aynı yapının birer alt unsuru. Biri soft power, biri en alçakça cinayet (istihbarat bile demiyorum) şebekesi.

Para aynı yerden, organizasyon aynı yerden, yönetim aynı yerden, talimatlar aynı yerden, kullanılan insan kaynağı özellikle belirlenmiş yerlerden.

Biri cinayet işliyor, diğeri zihinsel operasyon yürütüyor. Her ikisi de ülkemize karşı açık savaş yürütüyor.

### **BÜTÜN BATI VE İKİ VELİAHT'IN ORTAK MEDYA ATAKLARI: BU, BİR MEDYA MESELESİ DEĞİL!**

İngiliz BBC, Alman Deutsche Welle, Fransız F24, Amerikan Voice of America gibi, dört Batılı ülkenin resmi yayın organları

## Köşe Yazıları – 30/04/2019

sadece Türkiye'ye yönelik yayın yapmak için ortak YouTube kanalı açıyor, sizce neden?

Deutsche Welle Erdoğan'ı devirmek için milyonlarca avro yeni bütçe ayırıyor, sizce neden? 31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında FETÖ'cü sosyal medya ağları bu gelişmelerle paralel biçimde yeniden organize ediliyor, sizce neden?

Bu oluşumlarla, yabancı medya operasyonları arasındaki paralellik kimsenin dikkatini çekmiyor mu? Bu sadece bir medya meselesi değil, kimse anlamıyor mu?

Bu oluşumlarla istihbarat operasyonları arasındaki ilişki kimseyi rahatsız etmiyor mu? Bırakın ilişkiyi, açık biçimde bu ülkede operasyonlar yapılıyor, buna ne kadar tahammül edilebilir?

Hiç kimse, bu çerçevede Türkiye'ye aktarılan fonların izini süremiyor mu?

### **YENİ BİR FIRTINA BU VE FOTOĞRAF NET. “TÜRKİYE EKSENİ” GÜÇLENDİRİLMELİ..**

Kapsamlı bir “müdahale”nin zemini hazırlanıyor. Her alanda yoğun bir mesai izliyorum şahsen. Dışarıdaki hareketlilik, içerideki hareketlilik, bu hareketliliklere bağlı daha kirli gelişmeler... Fotoğraf netleşiyor...

“Türkiye Ekseni” sarsılmamalı, çok daha güçlendirilmeli. Çok cephelibir mücadele içindeyiz. Bunun siyasi partisi yok. Bu sadece “Türkiye'ye ait” olmakla ilgili bir durum. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyet'e ve sonrasına doğru akıp giden bir siyasi mirasla, genetiklelakalı bir durum..

Ve artık, “Türkiye Ekseni”nin üstünde bir siyasi kimlik yoktur. Olmadığını yakın gelecekte çok daha net göreceğiz. Herkes durduğu yeri bir daha kontrol etsin...

### **YENİŞAFAK** **Hasan ÖZTÜRK**

#### **NATO'nun hedefindeki müttefik ülke Türkiye**

NATO ve Süper NATO'ya karşı uyanık olmak, bizi başka bir kampa itmeli mi? Sorunun karmaşıklığının farkındayım ancak bu soruya vereceğimiz cevap önümüzdeki dönemin yol haritası niteliğinde.

26 Nisan'da Yeni Şafak'ta sevgili hocam Süleyman Seyfi Ögün, “Tercihe zorlanan Türkiye” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazıda, “Türkiye'den Atlantik ile Avrasya arasında bir tercih yapması isteniyor” deniyor. Ve “Hasılı, mesele ne S 400 ne de F 35... Mesele Türkiye'nin topyekun geleceği...” denerek bitiyor.

(Yazının tamamı)

Sorumuza bir soru daha ekleyelim. Türkiye, Rusya ilişkilerinin her geçen gün güçlenmesi ve S 400 hava savunma sistemi anlaşmasının imzalanması, NATO'nun Türkiye'yi düşman kampında görmesinden mi kaynaklanmaktadır?

### **DIŞ MÜDAHALEYE AÇIK FAKAT PİYADE OLARAK GÜÇLÜ İŞTE NATO'NUN TÜRKİYE FORMÜLÜ**

15 Temmuz'a kadar "örtülü darbe" sürecini yönetenler o gün "doğrudan darbe" ve işgal girişiminde bulunmuştu.

Peki Türkiye'nin hem "güçlü bir NATO" üyesi olması, hem de dış müdahaleye karşı "zayıf" tutulmasının anlamı ne olsa gerek?

Düşünün, "piyade" olarak NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahipsiniz. Buna mukabil ne hava savunma sistemi olarak ne de hava taarruz sistemi olarak yeterlisiniz. Hatta sınır güvenliği konusunda büyük zaafılar yaşıyorsunuz.

Dışarıdan gelecek tüm taarruzlara karşı açık hedef bir Türkiye. Bunu da NATO'ya borçlu! Neden? Çünkü, NATO üyesi olan müttefiklerimizden istediğimiz silah ve mühimmatı, ekipmanları "abuk" gerekçelerle alamıyoruz.

Patriotların satışını engelleyen Amerikan Kongresi şimdi de F-35 uçaklarının teslimini engellemeye çalışıyor görüyorsunuz.

Buna bir de "S 400'leri alırsanız, ekonomik yaptırım uygularım" tehdidini ekleyin.

O zaman baştaki sorulara geri dönelim.

NATO, Türkiye'yi "düşman" kampında görmüştür. Çünkü, uzun vadeli Amerikan stratejisinde "bölünmüş bir Türkiye" hesabı vardır!

Çünkü, Türkiye'nin kontrol edilebilir olmaktan çıktığına karar verilmiştir.

Ve NATO müdahalesine zemin hazırlanması için mesela 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ'cüler tarafından yapılmıştır.

NATO'cu askeri bürokrasi 15 Temmuz'dan sonra geriletildi...

Fakat hatırlayın darbe girişiminden sonra NATO'da görevli 200'e yakın askeri personel ya geri çağırıldı, ya ordudan atıldı. Geri çağırılanlar ise siyasi sığınma talep etti, dönmedi.

Tam o dönemde, NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti FETÖ'cü askerler için şöyle konuşmuştu, "Bu subaylar, NATO'ya önemli hizmetler verdi... Burada yetenekli ve yetkin

## Köşe Yazıları – 30/04/2019

insanlarla birlikte çalışıyordum ve şu anda ekibimde yetenek, uzmanlık ve üretilen iş anlamında bir zayıflama görüyorum!”

Anladık mı, NATO üzerinden Türkiye'nin nasıl kontrol altında tutulduğunu?

### **BATI İLE DOĞU ARASINDA KALAN TÜRKİYE KENDİNİ BULABİLECEK Mİ?**

Sonuçta, Türkiye, güvenliği için ve NATO tehdidine karşın mecburen yeni bir yol buldu.

Ancak bu yol Avrasya ittifakı değildir. Türkiye tam da jeopolitik konumu gereği yönü Avrupa'ya dönük ancak kökleri Asya'da olan bir devlettir.

Bu tutumu Osmanlı'dan bu yana değişmemiştir.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bu böyleydi şimdi de.

Türkiye'nin NATO ile birlikte Atlantik eksenine “piyade” olarak dahil olmasının ağır sonuçları oldu. Süleyman Seyfi Öğün'ün hatırlattığı gibi örneğin hiç tanımadığı, bilmediği bir ülkede NATO için savaşmak zorunda kaldı.

NATO'nun 11 Eylül 2001 saldırılarından sonraki tehdit algısındaki değişiklikse tüm

İslam coğrafyası gibi Türkiye'yi de hedefe koydu.

Bu yüzden, yakın gelecekte NATO ile aramızın daha da açılacağını düşünüyorum.

NATO'dan kopmak Batı'dan kopmak anlamına gelir mi sorusunun cevabı ise Amerika ve NATO'nun bugünlerde Fransa ve Almanya'yı da tehdit ettiğini hatırlamakta yatıyor.

Türkiye'deki bütün askeri darbeler NATO menşelidir.

Türkiye'nin içinden ve dışından yükselen tehditlerin merkezinde yine Atlantik Pakti vardır.

Bu gerçekler bizi yol ayrımına getirmiştir.

Ne ki bu yol ayrımı topyekun bir kopuşu gerektirir mi kestiremiyoruz.

Rusya ile geliştirilen ilişkilerin boyutları nereye varacak takip edip göreceğiz.

**AKŞAM**

**Markar ESAYAN**

### **Kutuplaşma, uzlaşma, normalleşme...**

Havaalanında görevli genç kadına yapılan ağır hakaretlerin sonrasında ortaya çıkan tepkiler eğer konu siyasi bir bağlamda değilse

## Köşe Yazıları – 30/04/2019

ortaklaşabildiğimizi gösteriyordu. Kadınlardan herhangi birisini siyasi bir kimliğe oturtabilseydik, muhtemelen bu konuyu da gerçek bağlamında tartışamayacak, kamplaşacaktık.

\*\*\*

Bu türden “karşılaşmalarda” Batıcıların çok daha keskin bir tutum içinde oldukları doğru. Ancak, unutmayalım ki son 17 yıllık sürecin “kazanarı” muhafazakarlar, “kaybedeni” ise Batıcılardır. Bu nedenle asabiye bu cenahta birikmiştir. Tırnak işaretleri, bunun aslında bir kazanç/kayıp hikayesi değil, bir eşitleme/normalleşme süreci olduğunu vurgulamak içindir. Olağanüstü bir durum yoktur. Değişimin sıhhatli evreleri, kutuplaşma, uzlaşma ve normalleşmedir.

\*\*\*

Muhafazakarlar ve batıcılar arasındaki bu karşılaşma er veya geç yaşanacaktı. (Şaşırmasanız, hep birlikte bu işi çok iyi götürdüğümüzü söyleyebilirim.) Batı'nın Osmanlı'yı parçalaması sürecinde Batılılaşma ile yaşadığımız etkiler Türkiye Cumhuriyeti'ni belirlemişti. “Kurtuluş” süreci şüphesiz saygıdeğerdir, ancak “Kuruluş” sürecindeki kimi hatalar fay hatlarında enerji biriktirmiştir. Yapılan en büyük hata ise laikliğin, jakoben-pozitivizm ile karıştırılması, bir iktidar aracı olarak suiistimal edilmesiydi.

(Son 17 yıllık süreçte bunların çoğu tarih olmuştur.)

\*\*\*

Kasetle yönetimi değiştirilen CHP, batıcı vatandaşlardaki bu kayıp duygusunu acımasızca sömürdü. Normalleşmenin sağaltıcı yollarını aramak yerine, seçmenlerinin yaşam biçimsel korkularını kışkırtarak gerçeklerden kopmasını sağladı. Öyle ki, gayrimillî tavırlarını hiçbir tepki almadan sürdürebilsin.

Oysa Batı'nın Erdoğan'ı hal etmek istemesinin nedeni dindar olması değil, Sisi gibi kullanışlı olmamasıdır. Batı istediklerini alması/almaması halinde ülkeyi Taliban'a bile teslim eder.

\*\*\*

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam kampında “Cumhur İttifakı'nın genişlemesi” şeklinde yorumladığı Türkiye İttifakı işte böyle bir “siyaset üstü” uzlaşma teklifidir. Normalleşmek, uzlaşmak için ise kimsenin siyasi görüşlerinden ve yaşam biçimlerinden vazgeçmesi gerekmez. Siyasi yüklerden kurtulup, yurtseverlik zemininde buluşmamız fevkalade mümkündür.