

**STAR**

**Yalçın AKDOĞAN**

**En büyük başarısı olan koltuğunu koruyabilecek mi?**

**Türkiye'nin muhalefet**

**sorunu ile CHP'nin lider sorunu** arasında doğrudan bir ilişki olduğunu biliyoruz.

CHP'deki 'lider sorunu'nun yeterince büyük bir hadiseye dönüşmemesinin de birçok sebebi var. Ama bunların başında **CHP'nin oy oranı olarak dar bir alana sıkışması** ve '**başarının ne demek olduğunun unutulması**' geliyor.

CHP'de genel başkanlar uzun yıllardır daha büyük bir oy oranına ulaşamadıkları için, CHP ortalamasını tutturana koltuklarını koruyorlar.

2002'den bu yana **CHP yüzde 20-26, AK Parti yüzde 34-50** bandında hareket ediyor.

Yani birisinin yelpazesi **yüzde 6'lık bir genişlik** ifade ediyor, diğeri **yüzde 16'lık**. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy oranı ise AK Parti'nin de üzerinde, yüzde 53'lere ulaşmış durumda.

AK Parti yüzde 34'den başladı, yüzde 41, 42, 46, 47, 49 gibi oylar aldı.

2009 yerel seçiminde yüzde 39'a düştükten hemen sonra yüzde 49'a çıktı. 2015 Haziran'ında yüzde 41'e geriledikten 5 ay sonra yüzde 49.5'a yükseldi. **AK Parti 10**

**puanlık sıçramalar yaparken CHP yüzde 24-26 arasında gidip gelmiş.**

Bunları niçin söylüyorum?

İki parti arasında elbette büyük farklar var. **Siyaset tarzı, hizmet kalitesi, dünya görüşü, vizyon, ufuk ve yönetim kapasitesi açısından... Birisi Türkiye'yi kucaklayacak bir kitlesel güce ulaşmış durumda, diğeri kendi tabanı etrafında dolaşiyor. Bu yüzden de CHP Genel Başkanı kim olursa olsun gerçek bir başarı veya başarısızlık tam olarak görünmüyor.** Bir iki puanlık oynamalar bir yönetimle diğeri yönetim arasındaki farkı ortaya koymuyor. İşte tam da bu sebeple Kılıçdaroğlu ne kadar başarısız da olsa çarpıcı bir tablo ortaya çıkmıyor. **Ondan öncekiler ne kadar kötüyse o da ancak o kadar kötü algılanıyor.**

Düşünün bir genel başkan ki, girdiği 9 seçimi de kaybetmiş ama sanki her seçimi kazanıyor gibi parti yönetimi üzerinde tam bir hâkimiyete sahip. Beklediği koltuğa getirilmeyenlerin eleştirileri dışında sesini çıkaran yok. Az değil; 2010 yılından beri 2 halk oylaması, 3 genel seçim, 2 yerel seçim ve 2 cumhurbaşkanlığı seçimi kaybetmiş, ama partiden ciddi bir tepki yok.

Kılıçdaroğlu'nun genel seçimlerde aldığı oylar yüzde 25.9, yüzde 24.9, yüzde 25.9 ve yüzde 22.6. Peki, siyaseten böyle bir tablo başarı sayılabilir mi?

Kılıçdaroğlu'nun oy trendi yukarıya doğru seyretmiyor. Tam aksine son seçimde yüzde 3 geriye gitmiş. **Muhalefetteyken eriyen, tükenen, en iyimser ifadeyle sıkıştığı alanda patinaj yapan bir siyasi parti ve onun yenilgiden baygın düşen lideri... Kılıçdaroğlu delege listelerindeki hâkimiyetle parti içinde kontrol sağladığı gibi, yerel seçim listelerindeki hâkimiyetle de partideki gücünü perçinlemeyi hedefliyor.** Büyük imkâna sahip il ve ilçelerin yönetimini kendi kontrolünde tutabilmek için kendi yanında duruyor gibi görünen isimlerin bile devre dışı kalmasını kabullenmiş durumda.

**Kılıçdaroğlu partideki gücünü korusa da, partisinin siyasetteki gücünü kaybediyor.**

Başka ülkelerde 'iktidar yorgunluğu' gibi kavramlar öne çıkarken, Türkiye'de 'muhalefet yorgunluğu' diye bir kavram var. CHP kaybettikçe kaybediyor. Muhalefet olmak ona ayrı bir enerji vermiyor aksine **çaresizlik ve tükenmişlik** sendromuna sürüklüyor. Bunun başlıca sebeplerinden birisi, **CHP'deki liderlik mücadelesi için sergilenen tutum ve davranışların, Türkiye'deki iktidar mücadelesinde CHP'yi daha da zayıflatmasıdır.**

Kılıçdaroğlu **koltuğunu korumak için oyunu korumaya çalışıyor; oyunu korumak için ise ilkesiz işbirliklerine ve**

**'amaca ulaşmak için her yolu mubah gören' taktik hamlelere** başvuruyor. Bunun sonucu ise **Türk siyasetinde büyük hezimetler yaşayan** ama parti içinde pozisyonunu koruma başarısıyla avunan bir genel başkan oluyor.

**STAR**  
**Ahmet KEKEÇ**

### **Gürsel Tekin neden açık konuşamıyor?**

İsterseniz sözü önce **CHP İstanbul** milletvekili **Gürsel Tekin** dostumuza verelim.

Buyuruyor ki, **"Biz eskiden kim CHP'ye bir oy fazla kazandırırorsa o aday olmalıdır derdik. Bugün CHP'nin oy kazanmasından ve başarısından başka ölçütler de devreye girmiş durumda. Kişisel, şahsi ölçütler ve keyfilik ne yazık ki maliyetsiz değildir. 31 Mart'ta bu maliyet ile partimizin karşılaşmamasını umut ediyoruz."**

Daha ağır ifadeleri de var ama **"zararsız"** olması hasebiyle ve de **"açıklayıcı"** kimi ifadeleri içerdiği için, konuşmasının bu kısmını seçtim. Önce kötü haberi verelim:

Dostumuz Gürsel Tekin umut etmese de, kaçınılmaz **"kötü son"**u şimdiden ilan edebiliriz.

## Köşe Yazıları – 13/02/2019

Çünkü “**keyfiliğin**” ve “**ölçütsüzlüğün**” de bir bedeli var.

CHP bu bedeli ödeyecek.

Haddizatında **Kemal Kılıçdaroğlu**'nun görevi, hangi “**bedel**”e mal olursa olsun, CHP'ye “**istikamet**” tayin etmek, CHP'yi belli bir siyasal arzunun enstrümanı haline getirmek.

Kılıçdaroğlu bunun için var.

Nasıl bir istikamet mi?

Bunu anlamak çok da zor değil.

Partinin ve Kılıçdaroğlu'nun son altı yıl içinde yöneldiği siyasete (“tape siyaseti”dir bu)

bakın, “**istikameti**” anlarsınız:

Kendisini “**kurucu**

**değerlerle**” tanımlayan “**sol merkez**” parti gitti, Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlerin “**içerideki**” mutemet partisi geldi.

Sosyal demokrat ve “**solcu**” olması beklenen

Kemal Kılıçdaroğlu gitti, illegal dinleme kayıtları üzerine siyaset bina eden **FETÖ yancısı** geldi.

Bu “**yönelimlerine**” bakarak, CHP'nin seçim kazanıp iktidara gelmek gibi bir “**amacı**” olmadığını rahatlıkla söktürebilirsiniz.

Gürsel Tekin'in açıklamalarına gelecek olursak...

İyi söylüyor, doğru söylüyor

da, “**net**” konuşmıyor.

Keyfiliği ve kişisel ölçütleri anlıyoruz...

Doğrudur.

Kılıçdaroğlu belediye başkanı adaylarını seçerken ya da milletvekili listelerini oluştururken olabildiğince keyfi davranıyor.

Eskiden (genel başkanlık ve parti kurulları seçiminde) çarşaf listeyi savunurdu... Aday belirlerken ya da milletvekili listelerini oluştururken “**ön seçim**” yapardı. Bunların hepsini kaldırdı.

Partiyi artık “**demir yumruklarla**” ve “**tek adam keyfiliği**” içinde yönetiyor...

Buna itiraz edenlerin de kafasını koparıyor...

Buraya kadar anlıyoruz da, Gürsel Tekin'in demek istediklerini, niçin daha cesur bir şekilde dile getiremediğini, niçin “**paravan ifade**” kullandığını anlayamıyoruz.

Mesela, konuşmasının yukarıya alıntılamadığım bölümünde, ayrıca, “**başka ölçütler**”den söz ediyordu.

Nedir bu “**başka ölçütler?**”

Eski Mersin milletvekili **İsa Gök**, adını koymuştu, “**CHP giderek bir Alevi partisine dönüşüyor**” demişti.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı **Murat Hazinesar**, tıpkı kendisi

gibi “**yolsuzluk**” suçlamasıyla görevden alınmış eski Ataşehir belediye başkanı **Battal İlgezdi**'nin yeniden aday gösterilmesi üzerine sinirlenmiş, “**Kılıçdaroğlu'nun partide kimlik siyaseti yaptığını**” söylemişti.

O da açık konuşamamıştı.

Gürsel Tekin'den, bu “**başka ölçütler**”i açmasını rica ediyoruz...

İşin içinde bir “**FETÖ dayatması**” ya da “**yönlendirmesi**” olabilir mi?

Murat Hazinedar'dan da, “**kimlik siyaseti**”yle neyi kastettiğini, CHP'de tercih edilen “**öncelikli kimliğin**” hangisi olduğunu açıklamasını rica ediyoruz.

**SABAH**

**Salih TUNA**

### ‘AK Parti’nin hiç mi hatası yok’

Serlevhamızdaki soruya cevap vererek başlayalım bugünkü yazı yolculuğumuza:

Var elbette, hiç olmaz olur mu?

Zaten **AK Parti**'nin

hatalardan münezzeh olduğunu veya hata yapmadığını söyleyen de yok.

İmdi, sizinle saf tutmayanları itibarsızlaştırmak için fasılasız yürüttüğünüz bu algı faaliyetine kısa süre de olsa ara verin de aynı soruyu tersinden soralım:

**AK Parti'nin hiç mi doğrusu yok?**

Yahu hepsinden geçtim; AB ülkelerinde 18 milyon bilim insanının yüzde 59'u erkek, yüzde 41'i kadın. Türkiye'deki kadın bilim insanının oranı ise yüzde 44, yani, AB ortalamasından yüzde 3 daha fazla.

Hani "AKP kadınları kafese sokacaktı" n'oldu?

Efendim?

CHP'li Engin Altay gibi "**Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok**" mu diyorsunuz?

Muhalefet yapın, lakin "küresel iktidarın" kullanışlı aptalları olmayın.

Ekonomik gidişatı eleştiriyor bizden de bunu bekliyorsunuz ama çözümünüz, bugünkü sıkıntılarımızın da kaynağı

mesabesindeki **Kemal Derviş** zihniyetinden öteye geçmiyor.

Siyaset ufkunuzu da "çatı adayı" girişiminiz **Gül**'den biliyoruz.

Hayır yani, sadra şifa hangi eleştiriniz var da lağaluga ediyorsunuz?

\*\*\*

Şaşacaksınız ama söyleyeyim: AK Parti'nin en büyük başarısı "eleştirel mekanizmayı" çalıştırmasıdır.

Hatta onca yıl iktidarda kalmasının sırrı da buradadır.

Mesela, **Başkan Erdoğan**, FETÖ konusunda bile özeleştirici

yapmaktan çekinmemiş, "zamanında bunların büyük bir ihanet şebekesi olduğunu bilmiyorduk, aldatıldık" demişti.

Peki siz ne yaptınız?

Sahi ne yaptınız; "yine kandırılacak" yollu lakırdılarla dalga geçmenin dışında?

Üstelik, "**gönüllü kandırılmak**" için 2013'te ABD'yi yol yapan **Kılıçdaroğlu**'na tek kelime etmeden!..

## Köşe Yazıları – 13/02/2019

Peki, Erdoğan "kandırıldı" da Genelkurmay eski Başkanı **İlker Başbuğ** kandırılmadı mı? Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da içinde yer aldığı 958 kişiyi FETÖ'nün yargılamasına kim izin verdi?

**"Benim genelkurmay başkanı olarak yaptığım en iyi şey kozmik odayı açmaktır"** diyen kimdi?

Bunları Sayın Başbuğ'u eleştirmek maksadıyla hatırlatmıyorum. Ergenekon mağdurlarından olduğu halde FETÖ'yü vakitlice "göremediğini" söylüyorum.

\*\*\*

Kılıçdaroğlu, hiçbir zaman FETÖ'ye karşı çıkmamıştır; Ergenekon ve Balyoz kumpası dönemi dahil.

Bakınız, FETÖ'nün işadamları örgütü **TUSKON** 2012'de eleştirildiğinde, "Cemaatten neden rahatsızlar, bilemiyoruz" demiştir.

Dershane tartışmaları döneminde, **2004 tarihli MGK** tutanaklarını Taraf gazetesi yayımladığında, **Kılıçdaroğlu**, "MGK kararına nasıl imza attın" diyerek Erdoğan'ı eleştirmiş, hatta F. Gülen'e "ihanet etmekle" suçlamıştı.

Örnekleri çoğaltmaya gerek yok.

Malumunuz, 17 - 25 Aralık'ta ve MİT TIR'ları kumpasında **FETÖ' nün siyasi sözcüsü** gibiydi.

FETÖ de Kılıçdaroğlu CHP'sinin "zehirlediği sosyolojiye" güvenerek 15

Temmuz işgaline kalkışmıştı.

Bugün de...

Kılıçdaroğlu'nun partisi, FETÖ'nün umudu ve PKK'nın siyasi kanadının gizli ortağıdır.

**SABAH**

**Melih ALTINOK**

### Rahatsız mısınız?

Yaz sebze ve meyvelerinin fiyatları kışın biraz artar. Ancak bu rutin, **seçim sürecine denk** gelmişse bizde kantarın topuzu hep kaçır.

Yine aynısı oldu. Raflardaki yangını görüyorsunuz.

Bahanelerin bini bir para...

Ne var ki hiçbiri, evimin karşısındaki manavda **14 TL'ye satılan ıspanakla**, az ilerideki **markettekilosu 6 TL olanı arasındaki** uçurumu izah etmiyor.

Anlaşılan maliyetler karşısında her tüccarın yaşadığı **"Şok"** başka!

Şimdi AK Partili belediyeler devreye girdi.

Tanzim satış noktalarında kâr amacı gütmeyen **halka uygun fiyatla ürün** satıyorlar.

Ürün satıyorlar.

Tıpkı Halk Ekmek uygulamasında olduğu gibi vatandaş memnun.

Ne var ki 15 Temmuz

gecesi **sıkıyı görünce** tüymek için

bankamatikler önünde kuyruklar oluşturanlar,

market kasalarında birbirlerini ezenler bu kez **cool** takılıyorlar.

"Nerede bu devlet, etiketler almış başını gidiyor, bunlar seyrediyor" diye yakınanlar şimdi "**Devlet manavlık mı**

**yaparmış ayol**" diye komiklik yapıyorlar.

Ha bir de "**alt tabaka**" dedikleri vatandaşın ucuz ürün almak için tanzim satış noktalarında sıraya girmesini "**şık**" bulmuyorlarmış...

Değil mi efendim "Ne o öyle ucuz gıda bulunca koyun gibi sıraya girmeler falan..." Tabii sonuçta bir Starbucks ya da İphone kuyruğu değil **vatandaşın kalabalığı!**

Neyse ki akli başında herkes bu **şımarıklığın** farkında.

İnanmayan, dün tanzim kuyruğu önünde selfie videolar çekip "**milleti kuyruğa sokanlar utansın**" tiratları atan **meşhur bir ağlağa** vatandaşların verdiği tepkiye baksın:

"**Hayırdır kar'daş rahatsız mısınız?**  
Biz ucuza alış veriş yapıyoruz diye **sen niye rahatsız oldun?**"

**Yok böyle bir serbest piyasa!**

**Siyasal iktidarın** piyasadaki **tıkanıklığı açıp rekabeti canlandırmak** için belediyeler aracılığıyla yaptığı **geçici** hamleyle "teorik" itirazları olanlar da var.

"Devlet tezgâhın arkasına **bir kez bile olsa** geçerse oyunun kuralları bozulur" diyorlar.

Kusura bakmasınlar... **Piyasayı**

**düzenleyeceğini** varsaydığımız o doğal denge, **gizli elini** bugünlerde **nereye koyacağını** şaşırılmış durumda.

Yaşanan türbülânsta, **meşru bir ticari refleks** olan stokçuluk, tekellilik seviyesine gelmiş durumda. Yani ilk fırsatta vurgunculuğa sıçrayan serbestliğin bizzat kendisi **piyasayı kilitlemeyiriski** oluşturur halde.

Ortodoks solcular gibi, **teorik olarak böyle bir şey imkânsız** demeyin lütfen.

İdeolojinize mi inanacağız yoksa hayatımızın pratiklerine mi?

Kaldı ki kapitalizmin kalesi ABD 2008 krizinde piyasaya açıktan müdahale ederek o oyunun kurallarını zaten bozmuş... Trump demir çelik vergisi üzerinden, sıcak çatışmanın işaret fişeği olan **ekonomik savaş** ilan etmiş...

Türkiye ise bu **cangılda** elini cebine sokup, önünde her hangi bir **yasal engel**

**bulunmayan** icraatlarının **uzun vadeli psikolojik etkilerini** hesaplayacak... İslık çalarak meleklerin cinsiyetinden hallice teorik tartışmalarla meşgul olacak, öyle mi?

Yeryüzünde nerede var Allah aşkına **böyle bir serbest piyasa?** Ütopyalarınız da mı?

İyi de **burası Orta**

**Doğu!** Gerçekliğin **tam ortası.**

Ve bizler sararmış **kitap**

**sayfalarında yaşayan ideolojik**

**dedeleriniz** gibi **fotosentezle**

beslenmiyoruz.

### HÜRRİYET

### Abdulkadir SELVİ

#### Dolar ne olur, ekonomide tepeyi aştık mı?

Seçimlere odaklandık ama bu arada ekonomide çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yerli ve yabancı yatırımcı gözlerini 31 Mart'a çevirmiş durumda. Seçim sonuçları, siyasi istikrar açısından önemli bir gösterge olacak.

Ama 2023 yılına kadar seçim olmayacağı için, iktidarın yeni döneme ilişkin yerli ve yabancı yatırımcıya yol haritası sunması gerekecek. O nedenle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması sadece içeride değil, dışarıda da dikkatle takip edilecek.

Bugün izninizle siyasi gelişmeler ara verip ekonomi kulislerini yazmak istiyorum.

Çünkü seçimler yaklaştıkça yabancı sermayenin ziyaretleri arttı. Seçimlerden sonraki yatırım iklimini görmek istiyorlar.

Ama bir yandan da beklentilerine dair mesajlar veriyorlar.

1) Uzun vadeli yapısal düzenlemelerin yapıldığı bir döneme geçilmesini istiyorlar. 2023 yılına kadar seçim olmaması, Türkiye'ye yapısal düzenlemeleri yapma imkânını sunuyor.

2) Türkiye cephesindeki risklerin azaltılması gerekiyor. İnşaat ve enerji odaklı büyümeden

daha rekabetçi ve uzun vadeli bir modele geçilmesi, ihracatta bir üst lige sıçrama yapılması isteniyor.

3) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mali disiplinden vazgeçilmeyeceğini söylüyor. Yabancı sermaye, önümüzdeki dönemde harcamalarla maliyetlerin nasıl dengeleneceğini görmek istiyor.

4) Yeni dönemde özel sektörün borçlanmasının nasıl düzenlendiği görülmek isteniyor.

5) İstihdama dair alınacak önlemler yabancı yatırımcı açısından da önemli bir gösterge olacak.

İşin özü, yerli ve yabancı sermaye açısından en önemli gösterge öngörülebilir olmak.

Yatırımcı yerel seçimlerden sonra 4-4.5 yıl içerisinde bir daha seçim olacak mı olmayacak mı onu görmek istiyor.

Heybenin bizim açımızdan bir de dolu tarafı var. Yabancı yatırımcılar, Türkiye'nin yaşanan sıra dışı şoklara direnç gösterdiğinin altını çiziyorlar. Bir ekonomik ve siyasi kaos yaşanmadığını belirtiyorlar. Hasar almamıza rağmen ekonominin şoklara karşı güven testini geçtiğimizi ifade ediyorlar. "Güçlü liderliğiniz ve ekonomideki tek seslilik sayesinde geminin su alması önlendi" diyorlar.

### DOLARIN DURUMU

Şimdi gelelim herkesin merakla beklediği sorunun yanıtına. Yok yok, “Ne olacak bu memleketin hali?” demeyeceğim. Ama “Ne olacak bu doların durumu?” diye soracağım.

Biz CHP’deki tespit sürecini izlerken ABD’de FED genişleme kararı aldı. Peki bu bizi nasıl etkileyecek, dolar ne olacak? Merkez Bankası’nın FED’in kararını ve devamında beklenen değişimleri dikkatli bir şekilde izlediği söyleniyor. Bir süredir faiz artışı yapan FED, frene bastı. Bundan sonra genişleme yönünde yumuşak bir geçiş döneminin yaşanması bekleniyor. Peki bu bizi nasıl etkileyecek? Bir siyasi kulis yazarından iddialı bir ekonomi tahmini demezseniz, FED’in faiz indirimi dahi yapabileceği söyleniyor. Bu durumda dolardaki gevşemenin süreceği söyleniyor. Uluslararası bir kriz patlak vermediği sürece doların düşmesi bekleniyor. Bu durumda bizde de Merkez Bankası bir faiz indirimine gider mi? Merkez Bankası’nın önceliğinin öngörülebilirliği korumak olduğunun altı çiziliyor. Güvenilir ve öngörülebilir olmak önemli. “Merkez Bankası fırsat penceresi açar” deniliyor. Bunu bir faiz indirim sinyali olarak görmek mümkün mü? Tabii bir de madalyonun öteki yüzü var. Hükümetin de açılan o pencereyi iyi değerlendirmesi gerekiyor.

### ERDOĞAN’IN BALKON KONUŞMASI

2008’den bu yana küresel büyümede rahatlama sağlanamadı. Ancak alınan önlemlerle risklerin azaldığı fakat buna rağmen karamsarlığın arttığı gözleniyor. FED’in politika değişikliğiyle birlikte karamsarlıkların giderilmesi amaçlanıyor. Peki bizde durum nasıl? Ekonomi çevreleri, “Artık ‘Biz tepeyi aştık’ denilebilir” diyor. “Domatesin, biberin, patlıcanın tanzim satışlarda satılma durumunda kaldığı bir dönemde, tepenin aşılmasını nereden çıkarıyorsunuz?” diyenler çıkabilir. Aktardığım ekonomi çevrelerinin değerlendirmesi. Ayrıca “**Tepeyi aştık” deniliyor, henüz “Düzlüğe çıktık” denilmiyor.** Ayrıca bu değerlendirmeyi siyasi popülizmden arındırarak aktardığının bilinmesini isterim. Çünkü bir kırılma anı. Ağustos ayından bu yana göstergelerin kademe kademe iyileşmeye devam ettiği söyleniyor. Dövizde oynaklığın azaldığı, ağustos ayında olduğu gibi büyük sıçramaların yaşanmayacağı belirtiliyor. Hani derler ya “Futbol sadece futbol değildir” diye. Ekonomi de sadece ekonomi değildir. Seçimlere 45 gün var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşması şimdiden önem kazandı.



### **YENİŞAFAK** **Mehmet ACET**

#### **31 Mart akşamı iki kere iki kaç edecek?**

Kayserili tüccara “İki kere iki kaç eder” diye sormuşlar.

“Alırken mi, satarken mi” diye karşı bir soru ile cevap vermiş.

31 Mart yolunda bu soru şimdi siyasetçilerin diline düşmüş durumda.

İttifaklarla gidilen seçimlerde iki ile ikiyi çarpınca kaç çıkacak?

Beş mi? Dört mü? Üç mü?

Yoksa iki bile etmeyecek mi?

Kanaatimce, bu çarpmayı yaptıktan sonra üçün biraz üstüne çıkabilen seçimlerin de galibi olacak.

Geçen hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan zirvenin sonuncusundan, sadece 30 büyükşehir ile yetinilmeyip, durumu kritik olan illerde de ortaklık kurulması fikri çıktı.

Kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, 18 il yeniden masaya yatırılacak.

Erdoğan Ak Parti’ye, Bahçeli de MHP’li kurmaylarına bu 18 ilde kamuoyu araştırması yapmaları yönünde talimat verdi.

#### **18 İLİN DURUMU YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLİYOR**

Mevcut haliyle seçimlere gidilmesi halinde, kritik durumda olduğu düşünülen bu 18 ilde anket sonuçları da benzer bir sonuç verirse, ittifak alanının genişletilmesine karar verilecek.

Ak Parti yönetiminde sandalye sahibi olan bir isimle konuşurken, Iğdır’da HDP riskinden söz etti.

Yapılan çalışmalar sonrasında, MHP’nin o bölgede güçlü olduğu tek il olan Iğdır’daki Ak Parti adayının çekilmesi ve MHP’ye destek verilmesi gibi bir karar çıkabilir.

Diğer yandan, Kars, Burdur, Isparta, Çanakkale gibi 18’in içinde yer alan illerin durumuna da yapılan kamuoyu araştırmalarına bakılarak bir karar verilecek.

Önceki gün bir açıklama yapan, Bahçeli’nin sağ kolu olarak bildiğimiz Semih Yalçın’ın işaret ettiği nokta burası.

## Köşe Yazıları – 13/02/2019

Yalçın, “Bugüne kadar yaptığımız uzlaşmayı bu hafta iki parti yetkilileri tekrar ele alacak. Şer ittifakının ön plana çıktığı her ili, her noktayı tekrar değerlendireceğiz” dedi.

Bu durumda iki partinin de saha çalışmalarını bitirmesi ile bu 18 ilin tamamı ya da, bir bölümünün ittifak kapsamına alınmasını bekleyebiliriz.

### **BEKA TARTIŞMALARINA BİR DE BURADAN BAKMALI**

31 Mart seçimlerinin ‘Mottosu’ ne olacak?

Ya da ne olmalı?

Önceki birkaç seçimde olduğu gibi Türkiye’nin bekasını ilgilendiren bir iklimde mi ilerliyoruz?

Yoksa nasılsa iktidar değişikliği olmayacak, o nedenle yerel seçimlere olduğundan fazla anlam yüklememek gerekir diye mi düşünmeliyiz?

Ben de hala bu sorular üzerinde kafa yormaya devam ettiğim için, Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un fikrini merak ettim.

Numan Bey, bugüne kadar pek kimsenin dillendirmediği bir noktadan hareketle soruma yanıt verdi.

“Türkiye için beka tehdidi üretenlerin siyaset içinden de destek aldıklarını, yerel seçimlerle beka meselesinin bu noktada kesiştiğini” söyledi.

Bu yaklaşımı yabana atmak mümkün değil.

Beka başlığının içini, PKK ve FETÖ üzerinden dolduracak olursak, PKK ile ilişkisini gizlemeyen bir HDP ile 15 Temmuz için ‘Kontrollü darbe’ diyen bir CHP’nin seçim zaferi elde etmesinin yerel seçimleri kazanmanın ötesinde anlamlar içereceğini düşünmemek bir hayli zorlaşıyor.

### **POZİTİF SİYASET DİLİNİN ÖNEMİ**

Madalyonun bir de tabii öteki yüzü var.

‘Beka tehdidi’ uyanık olmak, farkında olmak, gaflete düşmemek gibi anlamlar içerse de, korku ve endişe psikolojisini tetikleyici bir iklimin de önünü açabilir.

Yerel seçim sonuçlarının Cumhur ittifakı açısından yenilgiyle bitmesi halinde, bunun Türkiye’ye dönük beka tehdidi üreten çevrelere ve bu çevrelerin siyasetteki ortaklarına cesaret vermesi gibi bir ihtimal ve risk söz konusu.

Ancak, bu yaklaşım tek ayaklı olarak kalır ve ‘Korku pompalama’ biçiminde algılanırsa, istenilenin tersi yönde sonuçlar üretmesi de mukadder hale gelebilir.

## Köşe Yazıları – 13/02/2019

Ak Parti Türkiye'nin tek merkez partisi.

Bütün bölgelerden yüksek oranda oy alabilen tek parti de diyebiliriz buna.

Önceki seçimlerin her birinde, partinin stratejisini belirleyen ekip içinden “**Pozitif kampanya yapacağız**” cümlesini sıklıkla duymuşluğumuz var.

Buradan bakıldığında, 31 Mart'a gidilirken bütün odaklanma 'Beka tehdidi' üzerinde olursa, merkezdeki seçmenin bir bölümü 'Ya davulcuya, ya zurnacıya' yönelebilir.

O nedenle beka kavramını dozajında tutmak, bunu Türkiye'nin başka reel sorunlarının kamufleji olarak sunmamak, bir başka deyişle pozitif dili daha ön planda tutmak yararlı olabilir.

**YENİŞAFAK**  
**Tamer KORKMAZ**

### İşte, budur!

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Hürriyet'teki röportajda şöyle diyor: “Fetullah Gülen TSK'nın Milli Ordu niteliğinden rahatsızdı. Sadece Gülen de değil yabancılar da yani Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri de rahatsızdı. İsimleri çoğaltabilirsiniz.”

Başbuğ, FETÖ'den bahisle “Askeri liseye soktuğu bir çocuğu kırk sene sonra orgeneral yapmayı hedefleyen bir örgütün çok tehlikeli bir örgüt olduğunu, çok dikkatli olmak gerektiğini” vurguluyor.

### TAM OLARAK NEDİR?

İşte bu örgüt; Türkiye'deki Baronsal Gladyo'nun “dini cemaat” maskeli derin örgütü olarak kurulmasından “50 Yıl Sonra” yani 2016'da Askeri Darbe'ye teşebbüs etti:

Eğer darbe başarı olsaydı; Türkiye, FETÖ'yü yöneten NATO-ABD tarafından işgal edilecekti!

### HEDEFTEKİ BAŞBAKAN

Hürriyet'teki röportajdan devam edelim...

İlker Başbuğ “FETÖ'nün mücadelesinde hep çitayı yükselterek hareket ettiğini görüyoruz. Muvazzaf bir orgenerali almak ilk hedefleri olmuştu” diyerek şunları söylüyor:

“Orgeneral Balanlı'nın tutuklandığı gün 'Sıra bana geldi' dedim. Ama bunu kimseye söylemedim. Burada kaldı mı? Hayır. 2012'de MİT Müsteşarı'na gittiler. Orada asıl hedef Başbakan Erdoğan'dı. Engel olununca örgüt yeni bir hedef koydu: 17 ve 25 Aralık 2013! Nihai hedef hep Başbakan'dı...” (Hürriyet, 11 Şubat 2019)

## Köşe Yazıları – 13/02/2019

Başbuğ, “2014’ün başından 15 Temmuz 2016’ya kadar olan sürece bakılırsa Erdoğan’ın Gülen’in örgütüne karşı yürüttüğü mücadelede yeterli desteği almadığını, yalnız bırakıldığını düşünüyorum” diyor!

### GERÇEKLER, ENİNDE SONUNDA ORTAYA ÇIKAR

İlker Başbuğ, 30 Ağustos 2008’den itibaren iki sene süreyle Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Bu süre zarfında o dönemde Başbakan olan Tayyip Erdoğan ile “uyumlu” bir biçimde çalıştı. Bu hususu, vaktiyle “Erdoğan’ın da ifade ettiği” biliniyor.

Buna mukabil; İlker Başbuğ, sadece Genelkurmay Başkanlığı döneminde değil, Kara Kuvvetleri Komutanı iken bile Paralel Yapı’nın hedefindeydi!

Hatta...

YAŞ toplantısıyla Genelkurmay Başkanlığı’na getirildiği, ancak henüz “Kara Kuvvetleri Komutanı” sıfatını taşıdığı günlerde (21 Ağustos 2008’de) İzmir’de havalimanına doğru yol alırken PKK terör örgütünün hedefi oldu; kıl payı kurtuldu...

Buraya dikkat: Org. Başbuğ’un aracının da içinde yer aldığı konvoya yapılan bombalı saldırıyı “organize eden” Paralel Yapı idi!

\*\*\*

O saldırıyla ilgili kimi gerçekler 9 Ocak 2012 tarihli Takvim’in manşetinde yazıldığında; CIA elemanı Mister Emre Yaramaz ve benzeri Paralel Kahpeler, hakikatin üzerini örtmeye yeltenerek klasik düzenbazlıklarına başvurular! Ama, hasıraltı etmek istedikleri gerçek değişmedi!

\*\*\*

Başbuğ, Pensilvanya’daki Locaefendi’nin talimatıyla 5 Şubat’ı 6 Şubat’a bağlayan gece yarısı (2012) tutuklandı: Yargı kararları mı; “Locaefendi’nin iki dudağı arasındaydı!”

“İnternet Andıcı” ile yani “Kara propaganda siteleri kurdurmakla” ve de “AK Parti Hükümeti aleyhinde yayın yaptırmakla” suçlandı! “Bu yayınların AK Parti kapatma davasında gerekçe olarak kullanıldığı” da “ısrarla” iddia edildi!

(Paralel Yargı’nın İnternet Andıcı İddianamesi’nde, bu bağlamda İrtica.org sitesinden bahsedilmiştir)

Peki, ya gerçekte ne olmuştu? AK Parti’ye kapatma talebinde bulunduğu tarih 14 Mart 2008’di...

Kapatma davasının neticesi, Haşim Kılıç’ın “AK Parti kapatılmamıştır” dediği 30 Temmuz 2008’de belli oldu...

Başbuğ, bu tarihten bir hafta sonraki YAŞ'ta Yaşar Büyükanıt'ın yerine Genelkurmay Başkanı oldu. Göreve 30 Ağustos 2008'de başladı! Sözkonusu İnternet Andıcı Genelkurmay Karargâhı'nda hazırlandığında, Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı idi! Genelkurmay'da Yaşar Büyükanıt ve İkinci Başkan Ergin Saygun vardı!

Ezcümle, sadece bu örnek bile FETÖ'nün Başbuğ'a attığı büyük iftirayı belgelemeye yetiyor!

Bu satırların yazarı ise; işbu hususu şimdi söylüyor değil: Ya? Ta “ilk günden beri” dile getirdi, getiriyor!

Bundan dolayı da; FETÖ'cü kahpelerin muhtelif tehditleri ile ağır hakaretlerine/küfürlerine muhatap oldu!

### KADERİN CİLVESİ

26. Genelkurmay Başkanı “Terör Örgütü Lideri” ilan edilmişti! Müebbet hapis cezasıyla yargılandı! İki yıl iki ay süreyle hapis yattı...

Paralel Yapı'nın yönlendirmesiyle, medyada Başbuğ hakkında birçok iftira sahne aldı. FETÖ'nün üretimi olan sayısız yalan haber yayınlandı. Bu yalanlara dayanarak yine onlarca köşe yazısı ve yorum yayınlandı; Başbuğ hakkında FETÖ'yü çok mutlu eden “hayli menfi hükümler” verildi!

Kaderin bir cilvesidir: İlker Başbuğ'un dün ve önceki gün röportajını yayınlayan gazetenin Devşirme Yazarı da bu kapsamdaki isimler arasındaydı!

### YENİAKİT

### Abdurrahman DİLİPAK

#### Kılıçdaroğlu yokuş aşağı koşuyor!

**Kılıçdaroğlu da “Manifesto”su-nu açıkladı.**

**Gazeteci Sırrı Çağlar aradı. “Siyasi Karikatür” olarak yorumladı,**

**Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP'nin geldiği noktayı. Manifesto açıklıyor, salon dolu değil. Heyecan yok. Ama Kılıçdaroğlu hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.**

**Tutabilene aşk olsun. Yokuş aşağı koşar gibi gidiyor. Duramaz. Bir yerlere çarpacak ya da yuvarlanacak. Sonuçta kolu kanadı kırılacak. Geldiği gibi gidecek.**

Kılıçdaroğlu hani şu Araplarla İsrail'i barıştırmak isteyen **Dahlan** diye bir adam var ya, ona benziyor. Birileri diyor ki, **“bu kadar tabansız, güçsüz bir adam nasıl böyle ayakta durabiliyor?”**

Bunun anlaşılacak tarafı yok. Onun gücü güçsüzlüğünde, bu bir. İkincisi kullanılma süresi dolmadı. Uluslararası güç dengesi, konjonktür değişince o da değişecek. Kuklacı

ölmeden kuklaları ölmez. Kuklacı ölse de, bir başka kuklacı çıkabilir. Ama onun gücü kuklacının marifeti kadardır.

**Kılıçdaroğlu’nu destekleyen güç, giderek güç kaybetse de hâlâ gücünü bir ölçüde koruyor.**

**Kılıçdaroğlu’nun güçsüzlüğünün nasıl gücünün kaynağı olduğuna gelince, CHP’nin içi bitpazarı gibi. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ağzı olan konuşuyor. 40 çeşit CHP’li var.** Solcusu, sosyal demokrati, sosyalisti, liberali, demokratik solu, ulusalcısı, gelenekçisi, çağdaşı, mezhepçisi, Kürtçüsü, pragmatik olanı, Avrupa yanlısı, Amerika yanlısı.

Zaten hep öyleydiler. Bir dönem Sovyetçi oldular, sonra Amerikancı oldular. Bir dönem Hitlerci-Musolinici idiler, bir dönem İngiliz yanlısı oldular, daha sonra AB’ci oldular. Her zaman darbeciydiler, Laikçi oldular, Şeriata karşı çıktılar. Milliyetçi oldular, Ulusalcı oldular. Devletçi oldular, karma ekonomici oldular, serbest piyasadan yana oldular.

**Baksanıza dün FETÖ’nün kumpasına gelen Ergenekoncuların ve Balyozcuların avukatlığına soyundular. BÇG’ye sahip çıktılar, bugün gittiler FETÖ’cülerin desteklediği İyi Parti ile ittifak kurdular. Daha önce MHP ile ortak aday çıkarırken, bugün HDP ile**

ittifak **kuruyorlar. Netekim (!)** “dün dündür, bugünse bugün”. Sahi nasıl hem Ulusalcı, Kemalci, hem de HDP ile birlik oluyorlar! Olmaz olmaz demeyin olmaz olmaz. CHP bu. Her kalıba, kılıfa girerler. Bu geldikleri nokta pragmatizmin oportünizmle bulunduğu noktadır. CHP bu anlamda iktidara karşı bir “intikam tugayı”na dönüşmüş vaziyette. Onlar için “Gayeye giden her yol meşru!”

Bakın, Erdoğan Maduro’yu destekliyor ya, CHP bu olayı görmezden geliyor. Bu koalisyon eğer bir tarafa destek verecek olsaydı Juan Guaido’yu desteklerdi. En azından HDP ve İyi Parti ABD’nin karşısında yer almak istemez. Zaten, bütün darbelerin arkasında ABD ve İsrail varsa, CHP de darbecilerin yanındaysa, durum belli değil mi. Hani meşhur bir söz var. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.

Bunların öfkesi akıllarını zail etmiş olmalı. Gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar, kalpleri var hissetmiyorlar.

**Yoksa hangi akılla İzmir’e Tunç Soyer’i aday gösterebilir. Celal Doğan’ı G.Anteb’e aday göstermek hangi akla hizmet eder.**

Bunun anlamı CHP’nin bu illeri HDP’ye verdiğidir. Soyer bir darbecinin, babasının mirasına sahip çıkan oğludur. Hayat tarzı, fikriyatı belli. Can Dündar’la yakın aile ve dostluk bağları olan biri. Celal Doğan deseniz, kurban keserek genelev açan biri! Bu tiplerde Şeytan tüyü var.

## Köşe Yazıları – 13/02/2019

Şeytanın avukatlığının sözkonusu olduğu her yerde bunlar da var. Her ikisi de aslında Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine ve bunlar arasındaki koalisyona çok yakışıyor. Diğer CHP'liler de bu tabloyu kendilerine yakıştırıyorlarsa bence bir sorun yok. Seçmenin bu konudaki fikrini ise seçim günü sandıkta göreceğiz. Kılıçdaroğlu'nun bu gibi isimleri vitrine taşıması, biraz da onun içine düştüğü, mecbur kaldığı bir durumla ilgili olsa gerek. Geri dönmek istese de artık dönemez. Sahi bu partiler bu adayları belirlerken hangi mantıkla hareket ediyorlar? Öyle kişiler aday gösteriliyor ki, bunlar kendilerinden ibaret adamlar değil. Bunlar Trojan gibi. Kendilerini oraya gönderenlerin Truva atı. "Arzı ihlas" edecekleri makam kesinlikle partileri olmayacak. Ama görünürde kıraldan fazla kıralcı olacaklar. CHP'nin yapısal temel iki sorunu var. Biri "Tek adam" sorunu. Adının "Cumhuriyet" **olduğuna bakmayın, bu durum soyadı "Cüce" olan bir uzun boylu adam hayal edin, o hesap.** CHP Monarşik bir yapıdır. "Tek Adam", ancak Monarşilerde olur. Diğer sorun "Ebed" sorunu!? CHP'nin "Ebed" sorunu, "Ebedi şef" sorunudur. **Bugün Kılıçdaroğlu, bu her iki sorunla da malül.. Zatı devletleri, hem "Tek adam" olma, hem de "Ebedi şef" olma** hayalindedir. İsmet (Paşa)nın bile beceremediği bu rolü Kılıçdaroğlu'nun başarması imkansızdır. Ama yine de

Kılıçdaroğlu bu yolda canfeda çabalamaktadır. Bu işi siyasi hayatına malolsa da, o bu yolda ilerlemeye devam edecektir. Çünkü bu makam onun için "olmak ya da olmamak" meselesidir. "Kılıçdaroğlu'nun gücü güçsüzlüğündedir" demiştim. CHP kendi içinde adeta bir koalisyondur. Kimse bu partiyi ötekine bırakmak istememektedir. Kendi alanında ve tabanında değerli bir markadır. Ve bu partinin bir bankası vardır. Bu parti adı ile hâlâ devletin partisidir ve tek parti havasındadır. Anayasanın başlangıç ilkeleri ve CHP'nin parti programı, adeta anayasa tarafından Atatürk ilke ve inkılabları etiketi ile etiketlenilip, "değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen" bir düzenlemeye dönüştürülmüştür. Herkes hâlâ hangi partiden olursa olsun, onun ideolojisine, dünya görüşüne bağlılık andı içmek zorunda olduğu bir partidir. Kim böyle bir imtiyazlı konumu başkasına kaptırmak ister ki. İkinci husus şu: CHP'ye güçlü bir lider gelirse, ötekilere hayat hakkı tanımaz. Onun için güçsüz biri, tabanı olmayan, arkasından kimsenin ağlamayacağı biri tepede olsun ki, biri güç sahibi olduğunda onu indirebilsin ve kendi partiye hakim olabilsin. Bu olana kadar da herkes pazarlıklarla kendi talebini zayıf bir genel başkana dikte ettirebilsin. Ama gelinen noktada, **Kılıçdaroğlu adeta AK Parti'ye çalşır hale geldi. CHP, CHP olmaktan çıktı. Eski CHP'liler yeni CHP'yi tanıyamıyorlar, olup-bitenlere bir anlam da veremiyorlar.**

## Köşe Yazıları – 13/02/2019

Bu arada bir şey daha oluyor, **CHP’den kaçanlar DSP’nin yolunu tutuyor. Göreceksiniz bu seçimde DSP yeniden toparlanmaya başlayacak. Eğer CHP ağır bir yenilgi alırsa ve Kılıçdaroğlu yine direnmeye kalkarsa ve sonuçta başka bir genel başkan seçerlerse ya da seçemezlerse de, her iki halde de belli bir kesim, yani yeni oluşumda umduğunu bulamayanlar rotalarını DSP’ye çevirebilirler..**

CHP’nin bütün seçim stratejisi AK Parti kazanmasın da kim kazanırsa kazansın anlayışı ile temellendirilmiş. AK Parti’de de, “bak bize oy vermezseniz CHP-HDP-İyi Parti gelir, bu da içeride ve dışarıda yeni birtakım sorunların yaşanmasına sebep olur” diye bu senaryo üzerinden oy toplamaya çalışan birileri var.

Bu seçimde de bana göre önemli bir seçmen grubu, kimi istediklerinden çok kimi istemediklerinden yola çıkarak bir tercihte bulunacaklar. Yani umutları ile değil korkuları ile hareket edecek. Partilerin aday gösterdikleri isimlerin önemli bir kısmı, halkın beklentilerinden çok uzak isimler. Konuşan kişinin söyledikleri ile o kişi hakkında şüyu bulan iddiaların bir arada düşünülmesi mümkün değil.

**Kılıçdaroğlu nereye koşuyor**, bunu Kılıçdaroğlu bile bilmiyor olabilir. Görünen o ki, ortada ciddi bir savrulma, günübürlük politikalarla, günü kurtarma çabaları var. Bu yarışın sonunu görmek için 1,5 ay gibi bir

zaman kaldı. Olacakları bekleyip göreceğiz. Selâm ve dua ile.

### **AKŞAM** **Hikmet GENÇ**

#### **Kuyruk var, kuyruk var!..**

“Hadi bakalım, bunun nesine itiraz edecekler?” dediydik...

#### **Bizdeki de saflık işte. Etiler!**

Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek, fırsatçıların çanına ot tıkamak, tüketicinin hakkını korumak için tanzim satışları başladı.

#### **Fiyatlar düştü, vatandaş bunu sevdi.**

Ama muhalefet rahatsız oldu.

“70’li yıllara geri döndük, meyve sebze kuyruğu, bu ne ‘hâl’?!..vs, gibi manşetlerle çıktılar...

#### **Hep söylerim. Salağa yatmayı öylesine abarttılar ki, sonunda salaklaştılar.**

Babıali kaşalotları öyle anlatıyorlar ki, sanırsın ülkede domates biber patlıcan kalmamış. Millet sivri biber için kuyruğa girmiş. Yokluk dönemi yaşıyoruz. Menemen ve imam bayıldı yiyemiyoruz?!..



## Köşe Yazıları – 13/02/2019

Sonunda ‘hamakat’ın ‘Nirvanası’na erdiler.

### **Kuyruklar geri gelmiş!..**

Anlayacak değiller tabii ama biz yine de söyleyelim.

Domates biber patlıcan yok diye değil, daha ucuzunu bulduğu için vatandaş kuyruğa girdi.

Biz ki kuyrukları iyi biliriz. 1970’li yılların ‘yokluk’ kuyruklarıydı. Ucuzu için değil, bulunmadığı için kuyruktaydık.

**Margarin kuyruğu, tüp kuyruğu, şeker kuyruğu, benzin kuyruğu, gazyağı kuyruğu... Taksim’de rakı kuyruğu. (“Bu ne biçim iş, paramızla içki bulamıyoruz” diye isyan eden vatandaş vardı.)**

Merak ettik yahu. Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla belediyelerin tanzim satışlarına başlamasını ve vatandaşın buna teveccüh etmesini ‘kuyruklara geri döndük’e nasıl bağladınız?!

Yokluk kuyruklarıyla, ucuz sebze meyve kuyruğunun ne alakası var dingil?!

Üstelik maksat da hasıl olmuş, fiyatlar düşmüş. Güya solcu, halkçı, proleter devrimcisin.., bundan niye rahatsız oldunuz şavalaklar!..

Efendim kuyruk varmış! ‘Erdoğan Türkiye’siymiş?!

Elin gâvuruna özenip cuma günü ‘alışveriş çılgınlığı yaşamak isteyenler de kuyruğa giriyor. AVM’lerde indirimli fiyatlardan yararlanmak amacıyla sabah saatlerinde kapı önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Onları hangi tür kuyruk peki?..

Elindeki akıllı telefonun 2 bin dolarlık yeni modelini almak isteyenler sabahın köründe kalkıp yüzlerce metrelik kuyruğa giriyorlar.

**“Kuyruklu döneme dönüş” dediğiniz bu mu?**

Yoksa o da, iPhone tanzim kuyruğu mu?..