

**STAR**

**Yalçın AKDOĞAN**

### **‘Seni başkan yaptırmayacağız’ senaryosunun yerel ayağı**

31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaştıkça CHP ile HDP arasındaki işbirliği daha da belirginleşiyor.

HDP önce **üç büyük şehirde (İstanbul, İzmir ve Adana)** aday çıkarmayacağını açıklamıştı. Şimdi ise bu şehirlere ilave olarak **dört büyükşehirde (Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Gaziantep)** daha aday çıkarmayacağını açıkladı.

HDP’nin milletvekili çıkarabildiği ve kendince iddialı olduğu şehirlerde aday çıkarmaması girdikleri ittifaklarda büyük tavizler verdiğini gösteriyor.

HDP Şanlıurfa’da yüzde 29 oyla ikinci parti olmuştu, Adana’da yüzde 14, Mersin’de yüzde 17 oy almıştı.

**HDP’nin bu şehirlerde aday çıkarmaması nasıl bir mantığa ve stratejiye dayanıyor olabilir?**

**HDP’nin amacı kendisinin kazanması olmadığına göre, kimin kazanmasını istiyor?Aslında bu strateji kimin kazanacağından ziyade kimin kaybedeceği üzerine yapılan bir hesaba dayanıyor.**

HDP, “**AK Parti kazanmasın da kim kazanırsa kazansın**” üzerine oynuyor. CHP, SP, İP veya başka partiden herhangi bir aday, fark etmez; HDP için AK Parti karşıtlığı gözleri kör eden bir etki oluşturmuş.

Bu strateji Selahattin Demirtaş’ın 2015’deki bir grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir devamı...

Ne demişti Demirtaş? “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, **HDP var oldukça, HDP’liler bu topraklarda nefes aldığı müddetçe sen başkan olamayacaksın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, seni başkan yaptırmayacağız.** Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız”.

**HDP bu topraklarda var ve nefes alıyor ama Erdoğan Başkan oldu, Başkan oldu, Başkan oldu...**

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan yüzde 51.9 oy alıp zafer kazanırken, HDP’nin adayı Demirtaş yüzde 9.7’de kaldı.

HDP Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmemesi, yani Erdoğan’a başkanlık yolunun açılmaması için elinden geleni yaptı, ama 16 Nisan 2017 referandumunda evet yüzde 51.5 ile başarı elde etti. HDP’nin desteklediği blok yine amacına ulaşamadı.

HDP’nin ‘**Erdoğan’ı başkan yaptırmama**’ hedefi yeni sistemin ilk seçimi olan 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aynı hararetle devam etti ama yine fiyasko

oldu. Erdoğan yüzde 52.6 ile Başkan olurken, Demirtaş partisinin bile altında oy alarak yüzde 8.4'te kaldı.

**HDP'nin belirlediği stratejinin çöktüğü** çok aşikâr. Ama HDP yenilgiye doymuyor. Aynı hatta yürümeye, Erdoğan karşıtlarının uluslararası zeminde planladığı oyunların figüranı olmaya devam ediyor. 'Erdoğan karşıtlığı'nın vardığı nokta HDP'nin yerel seçimlerdeki hedeflerini de şekillendiriyor. HDP bu seçimde de iddialarının önemli bir kısmından da vazgeçme pahasına aynı ham hayale dalmış durumda.

Kendisi kazanamasa da rakibine kaybettirme motivasyonu tam anlamıyla bir 'kaybet-kaybet' sarmalı oluşturuyor. Sonuçta ise **kaybeden sadece kendisi ve müttetikleri** olurken, AK Parti süreçlerden güçlenerek çıkıyor.

HDP'nin ideolojik farklılıkları bu kadar görmezden gelerek yani siyasi benliğinden bu kadar saparak hareket etmesi, bir gün elbette **tabanında bir kırılmaya** sebep olacaktır.

**Seçmenini farklı ideolojideki bir partiye veya adaya topyekûn delege edilebilir bir güruh gibi görmesi mutlaka günün sonunda bir çatlama oluşturacaktır.**

HDP, girdiği çıkmaz yolda sürat yaptıkça hazin sonuna daha da yaklaşıyor.

## STAR Ahmet KEKEÇ

### Beka sorunu diyenlerin vicdan sorunu!

Türkiye'nin bir beka sorunu var mı?

Gizli Erdoğan düşmanlarına soracak olursanız, **“Yok böyle bir şey, alt tarafı yerel seçimlere gidiyoruz.”**

Gizli Erdoğan düşmanlarının ortak özelliği şu: **AK Parti** sosyolojisi içinden konuşuyorlar ve **“AK Partili”** biliniyorlar... Ya da AK Partiyi savunuyormuş gibi yapıyorlar. Ama hepsi de Erdoğan düşmanı... Biricik hayalleri, **“tapulu”** AK Parti arazisine gecekondurmak. Bu takımdan biri...

Sesine **“derviş tınısı”** katan bir arkadaş... İsmi anmak istemiyorum. Neme lazım... Derviş ve mütevazı görüntüsünden çıkıp anında **“terbiyesizleşecek”**, kibriyle ortalığı kokutacaktır.

Başıma geldi de, oradan biliyorum.

Saygı çerçevesinde yürüttüğüm (yürüttüğümü zannettiğim) tartışmayı, **“Hazmet... Hazmedemiyorsan gargara yap...”** türünden laflarla **“seviyesiz sokak dalaşına”** çevirmiş, naçar bu satırları yazarı tarafından kendi haline bırakılmakla cezalandırılmıştı.

## Köşe Yazıları – 06/02/2019

Geçenlerde bir kanala çıkmış, 28 Şubat sürecinde bile kendisini bu kadar “**kısıtlanmış**” hissetmediğini söylemiş. Ayrıca, 28 Şubat sürecinde yazdığı gazetelerde bugün yazamıyormuş. Beyanları internette dolanıp duruyor, meraklısı izleyebilir...

Kim bu arkadaşta kendisini kısıtlanmış hissettiriyor bilmiyorum ama 28 Şubat sürecinde yer bulabildiği gazetelerde yazamamasının sorumlusu yine kendisidir. Mesela, o sıralarda başyazarlığını yaptığı gazetenin patronları, **Adil Serdar Saçan** adlı polis şefi marifetiyle işkenceye yatırılmıştı ama bizim “**kibir küpü**” arkadaş, işin ucu **Ali Müfit Gürtuna**’yla **Mahmut Kuş**’a dokunacak diye (dokunacak korkusuyla) tek satır yazamamıştı.

Bilakis yazanlara, yani “**işkence**” hadisesinin “**dolaylı**” sorumluları olan Ali Müfit Gürtuna ve Mahmut Kuş’un ideolojik aidiyetini kurcalayanlara (yani **Ali Bayramoğlu** ve **Ahmet Kekeç**’e) sarlamıştı. Çünkü kendisi de o aidiyettendi ve meselelere grup asabiyeti çerçevesinde bakıyordu. Hâlâ öyle bakıyor ve (mesela) Fetullah’ın hukuk düzenini “**hukukun üstünlüğü**” sanan eski **Hürriyet** yazarına toz kondurmuyor.

Bir zamanlar başyazarlığını yaptığı gazetenin kapısı, bugün muhtemelen kapalıdır kendisine...

İstifa edip gittiği gazetenin kapısı da kapalıdır...

Bir dönem **Fetullah Gülen**’in gazetelerinde (aynı anda iki gazetede birden) yazıyordu... Herhalde (yayında olsalar) o gazetelerin kapısı da kapalıdır.

Neyse ki şu sıralarda (her şeraitte kendisine kucak açacak) bir gazetede yazıyor da, “**vicdan yükü**” gibi ortalarda dolaşmıyor.

İşte bu arkadaş, “**beka sorunu**” lafzından çok rahatsızmış...

Siyasetçilere kızıyor.

Neden bu sözü tükettiklerini sorguluyor.

Sanki ülke, aynı anda ABD güdümlü üç terör örgütünün (**PKK, DEAŞ ve FETÖ**’nün) “**sistemik**” saldırısı altında değilmiş gibi...

Ne olacaktı yani?

Ne söyleyecekti siyasetçiler?

Uludere katliamı ortadayken... “**Diktatör**” kampanyaları, **Gezi**’ler, **7 Şubat**’lar, **MİT TIR**’ları operasyonları, “**Türkiye DEAŞ’a silah gönderiyor**” tezviratları, **17/25 Aralık**’lar, **15 Temmuz**’lar, “**kur manipülasyonları**” ortadayken siyasetçiler neyi tüketecekti?

Türkiye’nin bir beka sorunu var...

Ciddi bir sorun bu!

Sizin peki?

Sizin nasıl bir sorunuz var ki, doğrudan diyemediklerinizi kavram (yani lafız) pataklayarak demeye çalışıyorsunuz?

Sizin “**vicdan sorununuzu**” ne yapmalı?

**SABAH**

**Salih TUNA**

### **ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne gönderdiği belge**

Sorun aynı mantık düzleminde muhatabının argümanına cevap vermek yerine onun kişilik özelliklerinden dem vurma (*ad hominem*) safsatasından ibaret olsa, gülüp geçersiniz. Hiçbir konuda doğru dürüst mantıklı tartışma yok.

Mesela, **AK Partililer**, CHP'yi FETÖ'yle birlikte hareket etmekle "itham" ediyorlar.

Argümanları mı?

17- 25 Aralık

"**yolsuzluk susturuculu**" darbe girişimi üzerinden siyaset yapmak, **MİT**

**TIR'ları** ihanetini savunmak, FETÖ medyasına göğüs germek, 15 Temmuz direnişine Fetullah'la ağız birliği içinde

"**tiyatrosu**" demek, ila ahir.

CHP'nin cevabı mı?

Hülasası şu: "**AKP de vaktiyle FETÖ'yle birlikte hareket ediyordu...**"

Böyle bir yanıt olabilir mi?

Bu her şeyden evvel, söz konusu "ithamı"

kabul etmek anlamına gelmiyor mu?

Kaldı ki...

**AK Parti**'nin dünkü yanlışı, CHP'nin bugün (*FETÖ deşifre olduktan sonra*) bilerek yaptığı "yanlışın" gerekçesi veya mazereti olabilir mi?

\*\*\*

Varsayalım, "saltanatı" savunan bir insan evladı, "Atatürk de saltanatın paşasıydı; Anadolu'ya onu Vahdettin gönderdi" diyerek **Atatürk üzerinden "saltanata" gerekçe uydurmaya çalışsa**, ne yaparsınız?!

En azından, "Saçmalama yahu, saltanatı kaldıran zaten Atatürk" demez misiniz?

Hayır, benzerlik veya koşutluk kurmuyorum. Şayet Atatürkçü olduğunuzu iddia ediyorsanız, empati duygunuzu devreye sokarak anlamanıza yardımcı olmaya çalışıyorum sadece.

Anlayın ki...

Gladyoyu (*FETÖ*) yıkan da **Başkan Erdoğan**'dır.

Vaktiyle onu demiş bunu demiş, geçiniz.

Sonuç ortadadır: "**Teknik nakavt**" yöntemiyle ülkeyi ele geçirmeye çalışan FETÖ'yü tasfiye eden **Erdoğan**'dır.

Ayrıca, soru şudur:

AK Parti FETÖ'yle "ölümüne" savaşırken CHP neden (*mesela*) yargıyı itibarsızlaştırarak FETÖ'yü kurtarmaya çalışıyor?

Aynı mantıksızlık...

CHP'nin PKK'nın siyasi kanadıyla kurduğu "mahcup ittifak" için de devreye sokuluyor.

Efendim, AKP de "çözüm süreci" başlatmıştı... Her şeyden evvel o süreç devlet politikasıydı ve karşılığında (*Erbakan döneminde olduğu gibi*) terör örgütüne silah bırakmak şart koşulmuştu.

Lagalugayı bırakın da cevap verin: Siz şimdi neyin karşılığına, kime karşı "ittifak" kurdunuz?

\*\*\*

Şayet mantığınız böyle sakatlanmışsa, **28 Şubat sürecinin FETÖ'ye çalıştığını belgelese** de fayda etmez.

Ama yine de deneyelim:

Tarih 30 Ekim

1996'dır; **Erbakan Hükümeti**'nin

devrilmesine karar verilir.

ABD Dışişleri

Bakanı **Warren Christopher** imzalı bir belge Ankara Büyükelçiliği'ne ulaştırılır.

Bu belgedeki "değerlendirmelerden"

birini, **İsmail Nacar**'ın "**Gördüğüm Derin Devlet ve Neo-Haşhaşi FETÖ**"

kitabından aktaralım: "Türkiye, Birleşik Devletler'in anahtar stratejik ortağı olarak

kalmak mecburiyetindedir ve onun bu pozisyonunu gerçekleştirip sürdürmedeki

başarımız, bizim milli menfaatlerimizi doğrudan etkileyecektir. Türk askeriyesi, bu

sonucu elde etmeye doğru daha büyük çaba sarf etmesi için harekete geçmeye

zorlanmalıdır. Bu konudaki aksiyon

planlarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum..."

Post - modern darbe böyle start aldı.

Erbakan, **10. Yıl Marşı** eşliğinde "mürteci" ilan edilirken...

CIA yetkilisi **Fuller**'in "İslam'ın gülen yüzü" dediği (*gerçekte, "Amerikancı İslam'ın"*)

Fethullah anavatanına "hizmete" alındı.

**SABAH**

**Melih ALTINOK**

### **Türkiye'yi yine ideolojilere mahkûm etmeye çalışıyorlar**

Dünya sahnesinde en güçlü aktörlerden değilseniz **denge politikasından** başka şansınız yok. Ötesi hamaset, oyalanma...

Örneğin **Osmanlı güçlü**, şaşaalı dönemlerinde dünya siyasetinde **at koşturuyordu**.

Sanayi Devrimi'ni yakalamayıp işler sarpaya sarmaya başlayınca, en azından sırtını sağlama alacak güçlerle **tekli denge politikaları** oluşturmaya çalıştı.

**Profesör Fahir Armaoğlu** bu süreci kaba hatlarıyla şöyle tarif eder:

1700'lerin sonundan 1800'lerin son çeyreğine kadar **Rus tehlikesine karşı İngiltere'yedayandık...**

Daha sonra, Birinci Dünya Savaşı bitene kadar da **Rus ve İngiliz tehdidine karşı Almanya'ya** yaslandık...

1920- 1936 arası, **Batılılara karşı sırtımızı Sovyet Rusya'ya** verdik.

Ve **Faşist İtalya'ya karşı İngiltere'yle** 10 yıl süren bir yakınlaşmanın ardından, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ile "beraberiz."

\*\*\*

Yakın tarihimizdeki bu **çağı yakalama hamlelerimizin** tümüne ne yazık ki ideolojik yaklaşımlarönderlik etti.

İslamcılık, İttihatçılık, Batıcılık, Türkçülük, Kemalizm derken tümü yereli aşamadan hüsrarla sonuçlandı.

Geçen onca yılda **Türkiye ne uzadı ne de kayboldu.**

Şimdi Türkiye yeni bir dönüşüm sürecinde. **Sert geçecek bir dönemin** işaretleri

olan **izolasyonun** ve **kutuplaşmanın** belirginleştiği dünya sahnesinde aktör olmaya çalışıyor.

Bu kez işimiz daha zor. Tekli denge politikaları olsa olsa Üçüncü Dünya'nın çaresiz devletlerinin işine yarar. Artık gerekli olan, **kutuplar içindeki ve arasındaki** ikili anlaşmaları da içeren **çoklu denge politikaları.**

\*\*\*

Ama **umutluyuz.** Çünkü bu dönemi yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan **ideolojik bariyerleriaşıp** gerçekçiliğe terfi etmiş bir lider.

Ciddi, rasyonel bir devlet refleksiyle hareket

edip, kendisine **ideolojik çelmeler takmaya** çalışan

çevrelerin **ajitasyonlarını** elinin tersiyle itiyor.

Rusya'yla bir anlaşma yapınca bir anda **Amerikancı kesilen İslamcılara;** Çin'e gidince ABD'de ikamet eden (sanırım Pensilvanya'da) değil bir kadının kayığına binen **Türkçülere;** ABD'nin işgalle tehdit ettiği Venezuela'da ne diyeceğini tam olarak kestiremeyen **Kemalistlere** bakmıyor... İdeolojilerin değil aklının sesine kulak veren **halkı ve çağı dinliyor...**

Nasıl geldikleri ortada olan makamlarını, mevkilerini, etkili köşelerini

kaybedince **ideolojikeleştiri**

**moduna** geçen ikbal pervanelerine, yobazlara siz de kulak vermeyin.

Zira Türkiye için en gerçekçi yolun inşasında **değerli enerjinize, aklınıza ihtiyaç var.**

**YENİŞAFAK**

**Kemal ÖZTÜRK**

**Muhalefet için büyük tuzak:  
Karşıtlık teorisi**

Siyaseten ya da fikren muhalefet etmenin en büyük sorunu, karşıtlık üzerine tüm paradigmayı kurmaktır.

Bu yüzden, “**düşmanımın düşmanı, dostumdur**” sözü, karşıtlık üzerine kendini var eden her muhalifin en sık içine düştüğü tuzaktır.

Türkiye’den ve dünyadan örnekler vererek konuyu açayım.

### **DÜNYANIN EN KÖTÜ SİYASETÇİSİ**

“Şu sıralar dünyada en kötü siyasetçi kimdir?” diye sorsanız, ABD’ye/Trump’a sırtını dayayarak iktidar olabileceğini ve ülkesini yönetebileceğini düşünen, Venezuela muhalefet lideri Guaido derim.

Maduro karşıtlığını öylesine merkezine oturtmuş ki, ona düşmanlık eden Amerika’yı dost olarak kabul etmek durumuna gelmiş. Önceki gün Guaido taraftarları yaptıkları bir gösteride, Amerikan bayrağı açarak geldikleri perişan durumun son halini gösterdi herkese.

Maduro karşıtlığı, hepsinin gözlerini öylesine kör etmiş ki, başka bir ülkenin egemenlik haklarına müdahale etmesini normal görmelerine neden olmuş artık.

Dünyada yabancı bir ülkenin müdahalesiyle iş başına gelen hiçbir iktidar kendi halkı tarafından benimsenmemiştir. Ya iç savaş çıkmış, ya demokrasileri diktatörlüğe dönüşmüş ya da çözümsüz siyasi krize girmişlerdir.

Düşmanlaştırılmış siyasetin sonu, düşmanının düşmanını dost edinmekle sonuçlanır. Bu, öfke ve nefretin, mantığı ve akli esir almasıdır.

Venezuela muhalefeti, ABD ya da Avrupa sayesinde iktidarı ele geçirse bile, o ülkede asla huzura kavuşamayacağını göremiyor şu anda. Daha da önemlisi, kendi partileri bile vücut bütünlüğünü ve varlıklarını uzun süre devam ettiremeyecektir.

### **KARŞITLIK ÜZERİNDEN İKTİDAR OLUNAMAZ**

Karşıtlık üzerine politika yapan hiçbir parti, siyasette alternatif iktidar olarak görülmez. O parti, karşıtı olan parti var oldukça hayatta kalabilir, muhalefet edebilir. Ancak asla onun yerine geçemez.

Bir tez değil de antitez olan fikirler de hiçbir zaman uzun ömürlü olamaz. Bu fikirler de karşıtı olduğu fikir ortadan kalktığında yok olurlar.

Türkiye’de CHP’nin AK Parti karşısında iktidara gelememesinin tek nedeni, kendisini AK Parti karşıtlığı üzerine inşa etmesidir. Hatta daha da ileri gidip, kendilerini sadece Erdoğan karşıtlığı üzerine konumlandırıdılar.

Bu öylesine arttı ki, Erdoğan’ın düşmanı olan herkesle ittifak yapmayı, onlarla birlikte hareket etmeyi normal karşıladılar. 15 Temmuz darbesi öncesi FETÖ ile birlikte

## Köşe Yazıları – 06/02/2019

çalışmalar, Avrupa’da Türkiye düşmanı gruplar ve siyasetçilerle yakınlaşmalar, ‘düşmanımın düşmanı, dostumdur’ tuzağının ta kendisidir.

CHP kendisi gibi olmayı değil de, AK Parti karşıtı bir parti olmayı tercih ettiği sürece, asla iktidar olamayacaktır.

### CHP VE SAADET’İN AÇMAZI

CHP’nin kendine özgü bir tezi ve hedefi olmadığından, parti içi yönetimini ve tabanını da konsolide edemiyor. Bir vizyonu yok. Bir gelecek vaat etmiyor. Bu yüzden de parti içi kavgalar, ‘ne kazansam kardır’ diyerek rant üzerine sürüyor.

İstanbul ve İzmir’de yaşananları ‘parti içi demokrasi’ diye anlatmaya çalışsalar da, aslında karşıtlık üzerine kurulu siyasetin iflası ve dağılmanın başlangıcı olarak görmek de mümkün.

CHP’de 16 yıldır AK Parti karşıtlığı üzerine kurulu paradigma iflas etmiştir. İktidar olmayı hedefinden çıkarmış olan CHP’deki en büyük kavga, parti içi iktidar olmak üzerine devam ediyor artık.

Gelecekte parti genel başkanı olma ihtimali olan adaylar tasfiye ediliyor, rant getiren ilçelere parti statükosunu destekleyen isimler getiriliyor... Ortaya saçılan sevimsiz kavganın sebebi bunlardır.

Aynı tuzağa Saadet Partisi de düştü. **Erdoğan ya da AK Parti karşıtlığı yüzünden 15 Temmuz darbesini, ‘batılla batılın mücadelesi’ diyerek büyük bir yanlış imza attılar.** Tıpkı CHP gibi, tüm söylemlerini karşıtlık üzerine konumlandıklarından, bir süre sonra tıklandılar. Saadet Partisi, kurucu liderleri Erbakan’ın ‘**Adil Düzen**’ teorisini bile kullanamıyor. En azından bir tezdi o. Şimdi CHP gibi sadece karşıtlık üzerine kendilerini konumlandıklarından, hiçbir zaman alternatif iktidar olarak görülmeyecektir.

Dünyada ve Türkiye’de muhalefet etmenin en büyük sorunu karşıtlık tuzağıdır. Oysa ki alternatif olmak için bir tez üretmek gerekir.

Bir fikri olmaya kişinin, her gün bir başka fikre itiraz etmesi, eleştirmesi ve polemige girmesinin sebebi de budur.

Karşıtlık üzerine kendini var etmiş bir insanın, söyleyecek yeni bir sözü yok demektir. Bu yüzden yok olmaya mahkumdur.

### **YENİAKİT** **Ali KARAHASANOĞLU**

**Bir bebek üzerinden,  
önlenemeyen “kara  
propaganda!”**

Haberi okuyunca, içim cız etti.

Bir anne..



Cezaevinde iken, doğum yapmak üzere hastaneye sevkediliyor.. Doğumu yapıyor.. İddialar, “doğumdan hemen 5-6 saat sonrası”nı dillendiriyor ama.. Haydi diyelim, abartıyorlar.. Bir gün sonra, bilemediniz, iki gün sonra, tekrar cezaevine konuluyor.. Emzirme vesair zorunluluklar sebebi ile.. Hani bir yakını “Ben bebeğe bakarım” dese.. Kimse “Hayır, annesi ile cezaevine konulacak” demez ama.. Kimse sahip çıkmıyor olmalı ki.. Veya, “**bebek de cezaevinde**” diye bir algı oluşturmak isteniyor olmalı ki.. Bebeği de anne ile birlikte.. Cezaevine giriyor.. “Suç nedir” diye merak ettim.. “ByLock” imiş.. Tek bilgi, “ByLock tespiti üzerine tutuklandığı”na ilişkin.. Ben vicdanımda sorguluyorum.. FETÖ’cülerden bağımsız olarak.. FETÖ’cülere destek çıkan CHP’lilerden bağımsız olarak.. Sadece ve sadece, ByLock tespiti sebebi ile bir anne hakkında tutuklama verildi ise, bu bir yanlış.. Doğumu yaklaştığı halde, sadece ByLock iddiası ile tutuklanmış bir anne tahliye edilmedi ise ikinci yanlış.. Doğumu sonrasında tekrar cezaevine konuldu ise üçüncü yanlış.. Hele hele..

ByLock dediğiniz programı henüz tümü ile çözemediniz ise.. **Bir tarihte ByLock sebebi ile tutukladığınız kişileri, daha sonra**, “aynı IP’deki başka bir programa girmişler.. FETÖ ile bir bağları yokmuş” **tespitini yapıp, tahliye ettirdiniz, hatta beraat ettirdiniz ise..** ByLock sebebi ile tutuklama ne demek? Bu tutuklamanın, FETÖ’cülerini cezalandırma değil, tam aksine FETÖ’cülerin ekmeğine bal sürmek olduğunu bile bile, doğumdan sonra dahi tutuklamayı sürdürmek ne demek? İki gündür bekliyorum ki, ilgili savcılık, bir açıklama yapsın.. Mahkemedен bir bilgi gelsin.. “Hayır, iddia edildiği üzere, sadece ByLock programı sebebi ile değil, ayrıca şu şu sebeplerle tutuklama kararı verilmiştir. Şüphelinin ifadesi şudur.. Hakkındaki deliller şunlardır” denilsin.. Bekliyorum ki, tutuklamanın gerekçesi kamuoyuna açıklanıp, yapılacak kara propaganda önlensin.. **CHP milletvekillerinin istismarlarına zemin hazırlanmasın..** Maalesef.. Tutuklamaya sevkedenler.. Tutuklama kararı verenler.. “**Biz yaparız, kimseye de hesap falan vermeyiz**” modundalar.. Aslında hesap da vermelerini istediğimiz yok.. Doğru bir iş yapmış iseler.. Yalan söyleyenlerden hesap soracaklar..

“Suç isnadı sadece ByLock değil, bakın neler var neler” diyecekler..

Ya da..

Haksız bir karara imza atmışlarsa, düzelterekler..

Ama, kimseden çıt yok..

O zaman görev bize düşüyor..

Açıyoruz, haberleri tek tek..

“Şeyma Tekin 3 günlük Yusuf Burak bebek ile cezaevinde. Lohusa bir anne ve yeni doğan bebek nasıl tutuklanır?” söyleminin etkisinde kalmadan..

**“Suç işledi ise, tutuklanmasını gerektiren ağır bir suç isnadı var ise.. Mesela, bir cinayet işlemiş ise, doğum yaptı diye, katil tutuklanmayacak mı?”** karşı cevabımızı verip, bu söylemi es geçiyoruz..

Bu ülkede binlerce asker ve polisin katili PKK'ya destek çıkan Sezgin Tanrıkulu'nun riyakar açıklamalarını görüyoruz, başörtülü bir anneye destek veriyormuş gibi yaptığı açıklamalardan midemiz bulaniyor..

Gözümüze, cezaevindeki “anne” için tahliye dilekli paylaşımlarda bulunan “baba”Halil Tekin'in aktarımları ilişiyor.

“Anne için, ‘ByLock suçlamasından başka bir şey yok’ deniliyor, yetkililer bir açıklama yapmıyor, belki babasından bir kanaat olur” diyor, taramaya başlıyoruz..

“Hey Erzurum.. Dereceyi biraz yükselt te.. Yusuf Burak cezaevinde üşümesin. Dört gün

oldu.. Ses Yok. Hasbünallahu veni'mel vekil” diyor, baba Halil Tekin..

Dindar bir profil veriyor..

Derinlere indikçe..

Ya yalnızlığın verdiği çaresizlikle..

Ya da, örgütün verdiği cesaretle..

Siyasi iktidara, ne hakaretler, ne saldırılar.. Ne iftiralar..

Direkt kendisi yapmamış olsa bile..

FETÖ'cülerin attıkları iftiraları beğenme, paylaşma, yayma şeklindeki aktif örgüt üyeliği diyebileceğimiz bir söylem..

Hani bir an.. **“Baba adına açılmış bir hesaptan, babanın haberi olmadan birileri mi yapıyor bu paylaşımları”** diye, şüphe de ettim ama..

Böylesi ihtimaller, olayların vahametini daha da ağırlaştırıyor..

Bir mağduriyet üzerinden, örgüt dandik hesaplar açıp, onun istismarını sürdürüyor, devlet ise buna seyirci kalıyorsa..

Durum daha vahim..

Daha büyük bir operasyonla karşı karşıyayız..

O sosyal medya hesabının, cezaevindeki annenin babasına ait olduğunu kabul edip, paylaşımları aktarmaya devam edelim..

**FETÖ'cü internet sitesi Kronos'tan aktarımlar..** Ve diğer FETÖ'cü internet sitelerinden, tanıdık isimlerden aktarımlar..

Fetullah Gülen'in yurtdışına kaçan avukatı Nurullah Albayrak'ın (doğum yapan kadınların tutuklanamayacağı iddiasını

içeriyor olsa da) açıklamalarının aktarıldığı bölümler..

Düşünün.

Kızınız, yurtdışında yaşayan bir örgüt liderinin Türkiye üzerindeki haince planları sebebi ile, (belki de haksız yere) tutuklanmış..

**En azından, baba olarak, siz böyle bir iddia ile halkın önüne çıkıyorsunuz..**

Böylesi bir ortamda, Türkiye’de darbe yapmaya kalktığı için onlarca davada yargılanan Pensilvanya’daki zatın avukatından, paylaşım yapıyorsunuz.. Türkiye’de 250 insan şehit edilmiş. Sivil insanların gövdeleri, tankların altında kalmış... Kadınların başları, atılan bombalarla, vücutlarından ayrılıp, binaların çatısına uçmuş.. Bu vahşi darbeyi yapan adamın avukatına yapışıp, kızınıza özgürlük istiyorsunuz!..

Dahası var..

Kızı 3 gün önce doğum yapmış.. Torun ile birlikte cezaevine dönmüş..

Böyle bir ruh hali içinde.. Bir dede.. Bir baba, bakın nelerle uğraşiyor:

**“Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur’un İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasının 14. duruşması yapıldı.”**

Böylesi kokuşmuş, böylesi çirkefliğe batmış, riyakarlıkta zirve yapmış bir örgüt yapısı..

Bu ülkede darbe yapmaya kalkmış, dindar bir Cumhurbaşkanı’na, “Ankara’da başka senaryolar var.. Bu iş böyle gitmez. Benden

söylemesi.. **Askerler buna izin**

**vermez”** diye, darbeden iki gün önce

tehditler savurmuş adamların

yargılanmalarını kendisine konu edinmiş bir dede..

Bebek istismarı ile karşımıza çıkıyor..

Vicdanlara sesleniyor..

Ben de...

Savcılara, hakimlere hatırlatıyorum:

“Erzurum’un bilmem neresindeki bir kadını tutukluyorsanız.. Yapılan kara propagandaya da cevap verin.. Cevap vermiyorsanız, FETÖ’cüyü tutuklamış olmuyorsunuz.. FETÖ’cülere kara propaganda yapma zemini hazırlamış oluyorsunuz..”

**AKŞAM**

**Emin PAZARCI**

**Zillettir bu, utançtır!**

Tepki gösteriyoruz, eleştiriyoruz; ama çok iyi oldu. **CHPi**yi ki bunu yapıp, İzmir’de **Tunç Soyer** gibi bir ismi aday olarak halkın karşısına çıkardı. **“Bir musibet bin nasihatten iyidir”** sözünün ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görme imkânı bulduk.

**Soyer**, bir **“turnusol kağıdı”** işlevi gördü. Herkesin gerçek yüzü ve meşrebi ortaya çıktı!

Nasıl mı?..Çünkü **Tunç Soyer, Diyarbakır Sur**’da hendek kazan **PKK**’lılara güzelleme yapan bir isimdir. Geçmişte, **FETÖ**’nün yayın

organlarına açıktan sahip çıkmıştır. En önemli özelliklerinden biri de **12 Eylül Darbecilerinin Ankara Sıkıyönetim Başsavcısı Nurettin Soyer**'in oğlu olmasıdır. Hayatı boyunca babasıyla övünmüş. Araştırın, bakın eski konuşmalarına: Hep babasının “**hukukçu**” kimliğini göklere çıkarmış!

Oysa o dönemde hukuk ayaklar altındaydı...

Darbeciler insanlık dışı uygulamaların altına imza attılar. On binler işkenceden geçti. İçlerinde öldürülenler sakat kalanlar oldu. Çocuk yaştaki kızların ırzına geçildi. Olmayan, işlenmeyen suçlara cezalar verildi...

O darbenin mimarı olan **Kenan Evren** ve **Tahsin Şahinkaya** müebbet hapisle cezalandırıldı. Rütbeleri söküldü, er yapıldı.

\*\*\*

Doğal olarak toplumsal tepki de beraberinde geldi. **Tunç Soyer**'in gururla bahsettiği babasının gerçek kimliği ve uygulamaları ortaya döküldü...

Sen misin bunu yapan?..

Başta **Kemal Kılıçdaroğlu** olmak üzere ayağa kalkanlar çıktı. Darbecilerin hukukunu uygulayan **Askeri Savcı Nurettin Soyer**'e övgüler düzüldü. Dönemin işkencelerinin üzeri kapatılmaya çalışılıp, vicdanlar kanatıldı.

Peşine başka siyasetçiler ve akademisyenler ile gazeteciler katıldı. En ilginç ise daha düne kadar “**İnsanlık onuru işkenceyi yenecek**” sloganları atanlar ve “**işkencecilerden hesap soracaklarını**” söyleyenler sırra kadem bastı. Onlar bile kendilerinin de muhatap olduğu zulümleri gizlemeye çalıştı.

Hatta, bütün dünyanın “**insanlık suçu**” olarak kabul ettiği işkenceleri görmeyip, işkencecileri kutsayanlar dahi oldu.

Adeta **12 Eylül Darbesi**'ni destekleyen açıklamalar peş peşe geldi.

Lafı evirip çevirmeye gerek yok: Tam bir zillettir bu, büyük bir utançtır!

\*\*\*

Birileri de bu zillet ve utançı gölgelemek için “**Ama o Soyer var ya**” diye ortaya atladılar:

**-Askeri Savcılığı döneminde Fetullah Gülen'e ilk davayı açan isimdir.**

Doğru, açmış, “**laikliğe aykırı eylemlerden**” dolayı.

Sözde **Gülen**'in “**Müslüman kimliği**” hedef alınmış. Bir mağduriyet algısı oluşturulmuş, ama **Gülen** dönemin sağcı-solcu gençleri gibi mağdur edilmemiş. Zindanlara kapatılmamış. Hatta bu tür davalarla mütedeyyin insanlara adeta bir adres gösterilmiş. “**Müslüman Gülen**” algısı pekiştirilmeye çalışılmış.

Bir NATO Subayı olan **Nurettin Soyer, Fetullah Gülen**'e bu iyiliği de yapmış! CIA destekli bu adamı parlatmak için uğraşmış!

Oğlu da **O**'nun yolundan yürümüş zaten. Attığı twitlerle **Zaman Gazetesi** ve **Samanyolu Televizyonu**'na “**Özgür basın susturulamaz**” diye destek vermiş.

Dedim ya, iyi oluyor, çok iyi...

“**Bir musibet bin nasihatten iyidir**” atasözü sanki bugün için söylenmiş. Herkesin gerçek yüzü ortaya çıkıyor!

### **TAKVİM**

### **Bülent ERANDAÇ**

#### **Şer ittifakı ve Derin Almanya**

**CHP'NİN** ciğerini biliyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun perde gerisi temaslarından haberdarız.

Ve Kılıçdaroğlu'nun Almanya aşkı! Dikkatlerden kaçmıyor. Acaba neden? Çok anlamlı bir atasözümüz var.

**"Ateş olmayan yerden**

**duman çıkmaz"** Bu atasözümüz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun perde gerisinde, arka kapılarda yürüttüğü **DERİN TEMASLARI** akla getiriyor. Tarihlerle dikkat ederek, perde

gerisinde Derin Almanya'nın kurguladığı, CHP-HDP(PKK) ve CHP-İP ağlarını aralayalım.

**1) 21 EKİM 2018:** Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gitti. Oxford Union'u ziyaret etti. Alan Duncan ve İşçi Parti'nin gölge dışişleri bakanının da dahil olduğu siyasetçilerle bir araya geldi. BBC'de skandal ifadelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle ittifak yapabileceklerini açık bir şekilde belirtti. 2017 yılında, aniden Londra'ya giden Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütü ile görüşmeler ve ortak çalışmalar yapan **CEFTUS** Başkanı İbrahim Doğuş ve Centre for Kurdish Progress Başkanı Raife Aytek ile görüşmüşlerdi.

İbrahim Doğuş ve Raife Aytek, PYD terör örgütü lideri Salih Muslim'e kadar birçok PKK terör örgütü üyesi ile İngiltere Parlamentosu'nda düzenledikleri toplantılar ve etkinliklerle tanınıyor.

**2) 8 KASIM 2018:** Kılıçdaroğlu, HDP siyasetinin güçlü ismi Ahmet Türk ile buluştu. HDP(PKK) siyasetini domine edebilen bu kişi ile CHP lideri el sıkıştı.

**3) 28-29 KASIM 2018:** Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti. Türkiye aleyhtarlıklarıyla bilinen Sol Parti milletvekilleri Sevim Dağdelen, Gökay Akbulut ve Helin Evrim Sommer ile de bir araya geldi. Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı görevini de yürüten Sevim Dağdelen, yaptığı

## Köşe Yazıları – 06/02/2019

açıklamalarıyla, Almanya'da terör örgütü PKK'ya yönelik yasağın kalkması için çaba gösteren isimlerin başında geliyor. Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut da kamuoyunda PYD/PKK ile bağlantılı dernek ve platformlara yakınlıklarıyla biliniyor. Sol Parti Milletvekili Dağdelen, yaklaşık bir yıl önce Federal Meclis'te kürsüde yaptığı bir konuşma sırasında terör örgütü YPG/PKK'ya ait sembolü açarak örgütün propagandasını yapmıştı. Dağdelen daha önce de PYD/PKK'nın elebaşı Salih Müslim'i Federal Meclis'te ağırlamasından dolayı gündeme gelmişti. Dağdelen 2013'teki Gezi Park'ı eylemlerine de destek verdi.

### **ARKA KAPILARDA NE OLDU?**

- 1)CHP ile İP pazarlığı tamamlandı.
- 2)Ahmet Türk Mardin HDP belediye başkan adayı oldu.
- 3)HDP- PKK, 7 kritik şehirde CHPKemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkan adaylarını destekleme kararı aldı. Resim ne kadar açık. Süfleler, Derin Avrupa'dan.

Almanya'dan. CHP-HDP-PKK ittifakının perde gerisinde network'u tamamlandı.

### **SONUÇ: RİCCIORDONE –**

### **KILIÇDAROĞLU KARDEŞLİĞİ**

2013'e de dikkat: Neo-Con Eric Edelman ve Alan Makovski, CHP-Amerika köprüsünü kuruyordu. Kılıçdaroğlu için Amerikan Büyükelçisi Ricciardone devreye girdi. Özel olarak onu Aralık 2013'te ABD'ye götürüldü.

Kılıçdaroğlu burada Ankara'da görev yapmış İngiltere Büyükelçisi Westmacott'la konuştu. Tanınmış Neo- Con ABD'nin eski Ankara büyükelçileri Abramowitz, Edelman, FETÖ lideri Gülen hareketinin perde gerisindeki beyinleri, CIA'nin Ortadoğu masası şefliğini yapmış olan Fuller'le ve Barkey'le baş başa görüştü. Ne tesadüf! Ankara'ya dönünce FETÖ, 17/25 ARALIK darbe girişiminde bulundu. Sonra Kılıçdaroğlu ile FETÖ ilişkileri göz yaşartıcı oldu.

Kasetler kullanıldı.

**KEMAL BEY**, Bu gök kubbenin altında hiçbir şey gizli kalmaz....