

STAR

Ahmet KEKEÇ

Trump'ın Kürtleri!

Trump'ın, “Türkiye Kürtleri vurursa, onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız” açıklaması, Türkiye karşıtı çevrelerde heyecan uyandırdı...

“Türkiye karşıtı çevreler”e CHP’yi de dâhil edebilir miyiz?

Bugün anlayacağız...

Bugün illa ki “grup toplantısında” konuyla ilgili bir değerlendirme yapacaklardır...

Daha önceki değerlendirmeleri umut vermiyordu... “DEAŞ’la savaşmak size mi kaldı?” diyorlardı.

Bunu kim söylüyordu?

CHP genel başkanı **Kemal Kılıçdaroğlu**...

Hatırlayalım:

Kılıçdaroğlu, geçen yıl, Amerika’nın terör örgütüne binlerce TIR dolusu silah göndermesini güya eleştiren bir açıklama yapmış, kabahatin çoğunu yine Türkiye’ye yüklemişti.

Şöyle demişti:

“Silah göndermeyin terör örgütlerine dedik, silah gönderdiler. Aynı olayı Amerika yapıyor. Buradan uyarmak bizim namus borcumuzdur. İnsanlık bizim temel forumumuzdur diyorsanız, ne PKK’ya ne onun uzantılarına, ne

DEAŞ’a, ne onun uzantılarına silah göndermeyin.”

Açıklamadaki “yalvarma” tonu dikkatinizi çekmiştir.

ABD’ye adeta “lütfen” diyor, “**Lütfen terör örgütlerine silah göndermeyin...**”

Dahası, “**terör gruplarına silah gönderen ülkeler**” listesine Türkiye’yi de dâhil ederek, bölgede bir terör devleti kurmaya çalışan Amerika’nın cürümünü yumuşatıyor...

Silah göndermeyin demişmiş, göndermişlermiş... Aynı şeyi Amerika yapıyormuş...

Namuslu ve onurlu bir insan iddiasını kanıtlar; Türkiye’nin DEAŞ’ı silahlandığına dair ikna edici deliller sunar ve “**aynı şey**” diye toleransla baktığı ABD cürümünü (*PYD’nin silahlandırılmasını*), başkasının “**muhayyel**” cürümü üzerinden meşrulaştırmaz.

Fakat bunlar, “**normal insanlar**” için geçerlidir...

“**Yalan**”ı sistematik hale getirmiş ve arkadaşlarına “**iftira fonu**” kurduran Kılıçdaroğlu’dan söz ediyoruz...

Elbette, iddiasını kanıtlamak gibi bir yükümlülüğü bulunmuyor.

Hülasa...

Kılıçdaroğlu “**Amerika’ya itiraz ediyormuş gibi**” yaparak, özetle şunu söylüyordu:

“Sen DEAŞ’ı silahlandırırın, Amerika da PYD’yi silahlandırır.”

İlginçtir, **“Türkiye, DEAŞ’a silah gönderiyor”** kabulü üzerine siyaset bina edenler (*başta Kılıçdaroğlu CHP’si ve FETÖ olmak üzere*) bu iddialarını kanıtlayamadılar.

Sonra da dönüp, **“DEAŞ’la savaşmak size mi kaldı?”** demeye başladılar.

Kılıçdaroğlu’nun iki hafta kadar önce grup toplantısında söyledikleri ibretlidir...

Özetle, **“ABD Suriye’den çekiliyor diye bizim girmemiz mi gerekiyor? DEAŞ’la savaşmak için neden Mehmetçiği gönderiyoruz? DEAŞ’la savaşmak bize mi kaldı?”** demişti.

Aklı sıra Türkiye’yi korumuştun... **“Fırat’ın doğusunda işimiz ne?”** diyemediği için, bugüne kadar hiçbir savaşa destek vermediği Mehmetçiği öne sürmüştü...

Trump’ın, **“Türkiye Kürtleri vurursa, onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız”** açıklamasını fırsat bilip, PYD/YPG lehine bir pozisyon oluşturur mu? Bunu yapacaktır.

Daha doğrusu, **“Niye silah bıraksınlar ki? Onlar işgale karşı vatanlarını savunuyor...”** dediği PYD/YPG’yi, bu kez Trump’ın açıklamaları üzerinden meşrulaştıracaktır.

Trump’ın Kürtlerinden (yani PYD/YPG terör örgütünden) kaçan yüz binlerce Kürde

sığınma imkânı sunduğumuzu bile bile yapacaktır bunu.

Demedi demeyin!

STAR
Resul TOSUN

Kirli tezgahta rol alan kuklalar!

25 Aralık 2018 günü İsrail istihbarat sitesi olan DEBKA’da yayınlanan rapor, BAE ve Mısırlı subayların Münbiç’e istikşafi bir ziyarette bulduklarını ve çekilecek ABD askerlerinin yerini alma hazırlığı yaptıklarını haber veriyor!

Aynı rapor bir yandan da Beyaz Saray’ın Velihaht Muhamed b. Zayed ve Sisi ile çekilen ABD askerlerinin yerine Mısır ve BAE askerlerinin yerleştirilmesiyle ilgili görüşmeler yaptığını, Beşşar Esed’in de buna onay verdiğini aktarıyor.

Arap ülkelerinin son zamanlarda Esed’e meşruiyet kazandırma yarışı da hatırlanacak olursa tezgah biraz daha netleşmiş oluyor.

Bir başka haber de Londra merkezli Middle East Eye kaynaklı. Buna göre İsrail, Mısır, BAE ve Suudi Arabistan’ın istihbarat şefleri Türkiye’yi hedef alan gizli bir toplantı yaptı. Bu habere göre bir Körfez ülkesindeki toplantıda İran ve Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini kırma kararı alındı. Mossad

Köşe Yazıları – 15/01/2019

Başkanı Cohen “**İran'ın gücü kırılğan, gerçek tehdit Türkiye'den geliyor**” dedi.

Medyaya sızan bu haberler aslında müttefikimiz görünen ABD dâhil, bölgedeki emperyal güçlerin kuklası Arap yönetimlerinin asıl hedeflerinin DAİŞ veya iddia ettikleri gibi İran yayılmacılığı olmadığı asıl hedeflerinin Türkiye olduğunun açık fotoğrafıdır..

Bölgeyle ilgili B planı olmadığı anlaşılan **ABD, Trump'ın** çekilme kararıyla inisiyatifi neredeyse tamamen **İsrail'e** bırakmış durumda.

Twitter üzerinden hamleler yapan **Trump'ın** ekonomik tehdidi, niceliği bilinmeyen 20 millik güvenlik şeridi taktiği ve **Pentagon** ile anlaşmazlığı süredursun **İsrail** kendince bölgeyi dizayn etme planını uyguluyor!

Tarihin cilvesine bakın ki **100 yıl önce Osmanlıyı parçalamak** için İngilizlerle koalisyon kuran kimi Arap kardeşlerimiz şimdi İsrail ile kurdukları koalisyon ile Türkiye'nin güneyinde bir **Arap NATO'su** kurma peşindeler. 100 sene önceki koalisyon İsrail'in kurulmasını sağlamıştı şimdi ise İsrail güdümünde sözde bir Kürt devleti kurmayı planlıyorlar.

Ama bu sefer **plan işlemiyor**. İşleyemiyor çünkü karşılarında oyunun farkına varan ve **tedbirini alan bir Türkiye** var.

Türkiye'nin kararlılığını gören şebeke, binlerce tır silah ve mühimmat verdikleri **Peşmergenin** direnemeyeceğini gördükleri için şimdi **BAE, Suud ve Mısır** askeri göndermeyi planlıyorlar.

Sadece planlıyorlar hayata geçirme imkân ve ihtimali sıfır olan bir çaba.

Muhal farz gönderdiklerini düşünelim. **BEA ve Suud** ordusu bırakın dışarda savaşmayı kendi vatanlarını korumaktan bile acizdirler. Asıl misyonları kendi halklarına kaşı yönetimi korumak olan bu orduların Türk ordusunun karşısına çıkma cesareti bile gösteremeyeceklerini söylesek abartmış olmayız. **Yemen**'de yıllardır üç buçuk çapulcunun karşısında varlık gösteremeyen bu ordu mu Türk ordusunun karşısına çıkacak? Mısır ordusu desen yıllardır bir avuç İsrail ordusu karşısında varlık göstermekten aciz bir konumda.

Bırakın, **BAE Suud ve Mısır askerini**, Arap ordularının tamamı 8 sene İran'a karşı Saddam'ın yanında yer aldılar da ne oldu?! Bir karış ilerleyebildiler mi?

Aksine yıllarca birikmiş olan silah stoklarını bitirdiler ve silah tüccarlarını zengin ettiler!

Geçin bunları.

Savunma sanayiinde %70'lere varan yerli üretimiyle, kendi güvenliğini kendi kararlarıyla sağlamaya çalışan yönetimiyle ve **dirayetli başkanıyla** Türkiye, kurulan tuzakları ve tezgahları bozma istidadına sahiptir hamdolsun.

Rabbim ihlas ve istikametten ayırmasın.

Esprî nüktedan bir dostumdan geldi, dedi ki: 'Bazen, bu zor günlerde Kılıçdaroğlu başkan olsaydı diye düşünüyorum da bu soğukta beni ter basıyor!'

SABAH
Salih TUNA

Yetişiiiiiiin!..

Anlı şanlı ekonomistlerimiz sağ olsun, ekonominin ABD'yle veya "**dış güçlerle**" alakası olmadığına "yurdum insanını" ikna ettiler.

Haliyle, ekonomimize operasyon çekilemeyeceğini ulusça öğrenmiş olduk, rahatladık.

Trump da öğrenecek!

Öyle "**ekonominizi mahveder / perişan ederiz**" kolpasının bize sökmeyeceğini görecektir, boşa kostaklandığına ikna olacaktır.

Doların ikna olması biraz zaman alacaktır.

Fakat bizim için fark etmez.

Dolar ikna olmuyor diye ABD'nin

himayesindeki terör koridoruna "**eyvallah**" çekecek değiliz.

Türkiye'nin Kürtlerin de anavatanı olduğunu, Kürtlere karşı değil Kürtlerle birlikte teröre karşı savaştığımızı Trump bilmiyor mu?

Hiç bilmez olur mu?

Mesele, bilgiyle değil algıyla alakalı.

Suriye'den çekilme kararına itiraz edenlere karşı algı faaliyeti yapıyor işte.

Enformasyon çağındayız ama önce gerçekler vuruluyor.

Hülasa, algı faaliyeti her yerde.

Mesela, **Başkan Erdoğan** ve AK Parti'nin "yaşam tarzına" müdahale ediyor algısı gündüz gözüyle yerleştirilmeye çalışılmıyor mu?

Yılmaz Özdil arkadaşımız, Erdoğan bira içmiş olsaydı, bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu, demişti.

Erdoğan da bunu faşizan bulduğunu söyledi.

Geçen gün baktım, Özdil cevap veriyor:

"Sümerler faşistti demek ki. /

Birayı onlar icat etti."

Şaka yapmıyorum. Argümanı bu! Sanki bira tartışması yapılmış gibi.

Demek konu vejetaryenlik olsaydı, "ilk insanlar çiğ çiğ et yiyordu" diyecekti.

Bir de şu argümanı var: "**Hitler ağzına bira sürmezdi, demokrat mıydı?**" (Bunun bir de liberallerimize mahsus, "Hitler de sandıkla geldi" versiyonu vardı.)

Konuyla alakası mı?

Nasıl olsun?! Hitler'in bile aklına, "**Yahudiler domuz eti yeseydi, Almanya dahi iyi olurdu**" sözü gelmedi.

Sonra da gazetesine isyan ediyor, neden beni savunmuyorsunuz diye.

Nesini savunacaklar bilemiyorum...

Fakat gazetesinin

yazarlarından **Soner Yalçın** şöyle tevil etti:

"Yılmaz Özdil espri yapmış, insanları gülümsetmiş (...) Her konudan gerginlik çıkartmaya ne gerek var?.." Burda tek sorun, **Yılmaz Özdil espri**

yaptığının farkında değil. O kadar ki ancak "esprisini" savunurken gülebiliyoruz.

Soner Yalçın "her konudan gerginlik çıkartmaktan" şekvacı ama kendisi olmayan konudan "gerginlik" çıkartabiliyor.

Ortada "müzik haram mıdır" diye bir tartışma var mı muhterem?

"Biz 21. yüzyılda... Mozart - Beethoven dinlemeyi tartışıyoruz! / 'Müzik haramdır' sözünü tartışıyoruz" ne demek oluyor?

Konu müzik değil. Konu, "Mozart - Beethoven dinlesin, belki iyi gelir" şeklinde bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na tahkir etmekten ibarettir.

Yani, bir rahatsızlığı hissedencesine "iyi gelir" vurgusudur.

Bu "muhteşem görgüsüzlüğe" söyleyecek sözünüz yok mu?

Soner Yalçın böyle algı

yürütürse, Cumhuriyet'in aklı evvel

Balbay'ı "Mozart'tan faşizm anlayan bir bakış" der tabi. "Atatürk ilahımdır" diyen o frankofil de çok sesli müzik dinlenmediği

için "tek adama" maruz kaldığımızı

dillendirir. Demek, **Ruhi Su** rahmetli,

ömür boyu "tek adama" çalışmış!

Enver Aysever arkadaşımız da

"**Mozart**'ın sanık sandalyesinde olduğu

günlerden geçiyoruz" diyebiliyor.

Ortam kaptırıp gitmeye müsait nasılsa.

"Yetişiiiiin!...Mozart'ı kesiyorlar!..."

demelerine ramak kaldı.

SABAH

Burhanettin DURAN

Tehdit mi, Trump usulü pazarlık mı?

Başkan Trump kendi nobran usulüyle pazarlığa başladı.

Suriye'den çekilme planının Türkiye ile koordinasyonu üzerine bir tweet attı.

"**Kürtlerivururlarsa Türkiye'yi ekonomik açıdan mahvederiz**" dedi.

YPG'yi teskin etme amaçlı bu kaba cümlelerin hemen peşinden de Türkiye'nin Suriye sınırında 20 millik (yaklaşık 32 kilometrelik) güvenli bir bölge oluşturulabileceğini söyledi.

Ankara ise Türkiye'nin bu tür tehditlere boyun eğmeyeceği cevabını vermekte gecikmedi.

Köşe Yazıları – 15/01/2019

Türkiye'nin mücadelesinin terör örgütü ile olduğunu ve Kürtlerin düşmanı değil aksine hamisi olduğunu vurguladı.

Elbette Trump'ın cümlelerinde bir müttefike yönelik havuçsopa yaklaşımının nezaketsizliği var. Bu kabul edilemez. Tıpkı Brunson krizindeki üslubu takınmış.

Ancak Trump, Ankara'nın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ve diğerlerinden duyamadığı önemli bir öneride bulunuyor. Bu öneri aslında YPG'yi ve Washington'daki destekçilerini rahatsız edecek mahiyette.

"ABD,Türkiye ile değil Rusya-Esed ile çalışsın" diyenleri de mutsuz edecek nitelikte. Trump, eğer samimi ise, YPG kontrolündeki M4 karayolunu ve sınırdaki bütün yerleşim yerlerini (Ayn el Arab, Tel Abyad, Resulayn, Cezire'yi) içeren bir güvenli bölgeyi Türkiye'nin idaresine bırakmaktan bahsediyor. Nezaketsiz cümlelerinde Trumplık yapıyor. YPG adına kaygılananlara taviz veriyor.

Ve ekonomik yaptırım tehdidine rağmen, hem çekilme hem de **"Türkiye ile çalışma kararlılığını"** ifade ediyor.

YPG kontrolündeki bölgenin tamamını hızlıca ele geçirmenin zorluğu, Rusya ve İran'ın boşluğu doldurma isteği düşünüldüğünde Türkiye'nin ABD ile müzakeresi kritik önemde. Ankara, YPG ile mücadelesinde zamanlama ve kademelendirme seçeneklerini

değerlendirebilir. Trump'ın **"güvenli bölge"** pazarlığının üslubuna değil, (diplomatik cevabı zaten verildi), içeriğine odaklanmak daha rasyonel olur.

Bitmeyen hayat tarzı tartışması Yerel seçimlere giderken hayat tarzı tartışması yeniden arzı endam etti. Suriyeli mültecilerin yılbaşı kutlaması, bir oyuncunun başörtülülere **"SuudiArabistan'a gidin"** hakareti, CHP'li milletvekilinin çocuklara namazın özendirilmesini eleştirmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a **"bira içmesi, Bethoven dinlemesi"** tavsiyeleri yapılması gündeme gelen son örnekler. Bu örnekler demokratik toplumlardaki klasik hayat tarzı tartışmasının ötesine geçiyor. Hatta CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı İmamoğlu'nun Erdoğan'ı ziyaret etmesine muhalefet mahallesinden sosyal medyada verilen sert/ hakaret dolu tepkiler kontrolden çıkmış bir nefretin tezahürüydü.

Nefretin arkasında İslami talepleri baskılayan ve tüm farklılıkları homojenleştiren Kemalist hegemonyanın kaybından duyulan öfke bulunuyor. Bu hegemonyanın bir daha geri gelemeyeceğini düşündükçe dil daha da sertleşiyor.

Bu yüzden Erdoğan'a **"bira içme"** önerisi **"bizi anla"** önerisi değil. Cumhurbaşkanı bizim yaşam tarzımızdan birisi olmalı anlayışının baskıcılığı. Ve belki

de "**Erdoğan gibi güçlü bir liderneden çıkaramadık**" duygusunun negatif itirafı.

Ülkemizdeki hayat tarzı tartışmaları sadece tolerans ve bir arada yaşama hakkında değil. Aynı zamanda Türkiye'nin dönüşümü ve geleceği üzerine verilen elit "**kavgasıyla**" da irtibatlı.

AK Parti'nin siyasetin ve toplumun merkezine yerleşmesine tepki. AK Parti tecrübesi, bütün başarıları ve eksikleri ile, bu ülkeye has yeni bir modernlik arayışı.

Siyasetçilerin bütün ideolojik kapışmalara rağmen, AK Parti döneminde Türkiye toplumundaki İslami talepler ile seküler yaşam bir arada normalleşti. Kemalizmin anomalileri (FETÖ dahil) AK Parti eliyle tashih edildi. Ancak muhalefetin elitlerinin Erdoğan karşıtlığına dayalı psikolojisi yüzünden bu dönüşümü yeterli ölçüde tartışmıyoruz.

Erdoğan'ı bir türlü yenemeyen muhalefet çevreleri siyasi mücadeleleri ile bir arada yaşama meselesini birbiriyle karıştırıyorlar. Çelişkileri de bitmek bilmiyor.

AK Parti'yi hem

"**ülkeyi İslamlaştırmakla**" hem

de "**İslamcılığı bitirmekle**" suçluyorlar.

"**Diktatör**" ya da "**İslamcı**

faşizm" şeklindeki suçlamaları o kadar çok kullanıyorlar ki bunlar artık siyasi etki

üretmekten çoktan uzaklaştı. Bilmem ne zaman fark ederler.

SABAH

Mahmut ÖVÜR

Hür dünya liderliğinden, terör hamiliğine

ABD'nin Suriye'den çekilmesi tam bir siyasi oyuna döndü.

Küresel siyaset açısından bakıldığında

ABD'nin çekilmeyeceğini söylemek

mümkün ama Trump'ın yaklaşımı ve terör

örgütleriyle birlikte fotoğraf veren ve

Türkiye gibi "**stratejikortağı**"nı karşısına

alan ABD açısından bakıldığında ise

çekilmesi ihtimali yüksek görünüyor.

Son 10 gün içinde Trump dahil ABD

yetkililerinin söylediklerini alt alta

koyduğunuzda ortaya rezil bir tablo çıkıyor.

Kimin ne dediği belli değil.

Belki de Trump dönemi ABD'si tam da

budur. Ashında **Obama** döneminde de

ABD'nin bir Suriye siyaseti yok deniyordu.

Gerçekte ise yürütülen terör örgütleriyle iç

içe geçen ABD'nin yeni küresel siyasetiydi.

DEAŞ ve PKK'yla ABD ilişkisi bu süreçte

doğdu.

Trump dönemindeki gel gitlerin nedeni de

bu siyaset. **Trump**'ın son açıklamasına

bakın, metinde hem Türkiye'ye yönelik ağır

ithamlar var, hem de çekilmenin devam

edeceği var;

"Kürtler'e saldırırlarsa

Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz. Şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı.

Sonsuz Savaşları

Bitireceğiz." Türkiye'nin bu dengesiz açıklamaya sert tepki vermesinden hemen sonra devreye giren Dışişleri Bakanı **Pompeo**'nun şu açıklaması da yukarıdaki tezi doğruluyor:

"Trump'ın sözleri Suriye'den çekilme

kararımızı değiştirmez." Aslında bu siyaset, Suriye'yi iç savaş yıkımına sürükleyen ABD siyasetinin bir devamı niteliğinde... ABD, Suriye iç savaşının başlamasından sonra Türkiye'nin önünü kesmek ve çevresiyle ilgilenmesini engellemek için darbe ve terör dahil her şeyi yaptı.

Başaramayınca da şimdi **"yeni bir siyaset"** devreye sokuyor; Türkiye'yi sıkıştırarak **"en aza"** razı etmek siyaseti... Bir anlamda Kuzey Irak modeli... Bunun için de Türkiye'yi tehdit ediyor, bölgede İsrail-Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'dan oluşan **Şer İttifak'**ını harekete geçiriyor. Farkında olmadıkları şu, ne bölge eski bölge ne de Türkiye eski Türkiye... Bütün bunlar Suriye'de yeni bir durumun

olduğuna işaret. Kilidi büyük olasılıkla Münbiç'teki gelişmeler açacak. Münbiç ilginç şeylere gebe... Şehrin çevresi TSK tarafından sarılmış ve PKK-PYD hedefleri topçu ateşi altında. Gelen bilgilere göre içeride ise bambaşka bir fotoğraf var. ABD askerleri hala PKK-PYD unsurlarıyla kol kola. Onlar da **Esad** rejimiyle irtibat kurmak ve rejimin bölgeye gelmesi için canhıraş bir çaba içinde.

Kirli ilişkiler ve oyun içinde oyun var. Kürtler adına siyaset yapanların kanlı rejimden medet ummaları, emperyalistlerle kol kola olmaları Kürt halkından ve aydınlardan büyük tepki alıyor ve bir utanç belgesi olarak yorumlanıyor.

Bu tabloya şu ayrıntıyı da eklemek gerekiyor: Trump'ın Türkiye'ye yönelik ağır ithamlarının altında büyük olasılıkla **Jonh Bolton**'ın da katkısı var. Bolton Türkiye'den ayrılırken ABD iç siyasetini iyi bilen bir dostum aynen şöyle diyordu:

"Bolton, Türkiye'nin kendisine verdiği cevabı unutmaz. Trump da onun Mike Pence ile bir araya gelmesini istemez. Çünkü bu Trump'ı zora sokabilir." Son söz; ABD son 5 yılda terör, darbe ve ekonomik kuşatma dahil her yolu denedi ve başaramadı. Bu kez hiç başaramayacak.

HÜRRİYET

Abdulkadir SELVİ

Anketten hangi çarpıcı sonuçlar çıktı?

İSMET Paşa, “Gece yarısı eşkiyanın ne yapacağı belli olmaz” demişti. Söz konusu bir tweet’le bakan azleden Trump olunca, ne yapacağı belli olmuyor. Trump’ın “Eğer Türkiye Kürtlere saldırırsa Türkiye’yi ekonomik yönden mahvederiz” tweet’i gözleri tekrar döviz kuruna çevirdi.

Trump, Brunson krizinin yaşandığı sırada da Türk ekonomisi hedef almış, 13 Ağustos’ta dolar 7.2’ye kadar fırlamıştı. Ama bu kez Trump’ın tehdidinde piyasaların tepkisi kontrollü oldu.

Bugün Trump etkisinden sıyrılıp yerel seçimlere giderken bir kamuoyu araştırmasını paylaşmak istiyorum.

Başkanlığını Hilmi Daşdemir’in yaptığı Optimar Araştırma Şirketi’nin 28 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2523 kişi ile yüz yüze konuşma yöntemiyle yaptığı araştırma, seçimlere ilişkin önemli ipuçları veriyor.

Türkiye’nin en önemli sorununda, yüzde 35.5 ile “ekonomi” ilk sırada geliyor. Onu yüzde 25.7’yle işsizlik takip ediyor. Ekonomi ile işsizlik birbirini destekleyen veriler olarak

görülüyor. Terör ise yüzde 14.7’yle üçüncü sıraya gerilemiş durumda.

EKONOMİDE KADIN FAKTÖRÜ

Sadece Trump’ın neden ekonomiyi hedef aldığı sorusuna cevap teşkil etmiyor bu sonuçlar. Aynı zamanda

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın birbiri ardına açıkladıkları piyasaları rahatlatıcı kararların altında da ekonomi yatıyor. Belli ki yerel seçimlerde ekonomi, partiler ve adaylar kadar belirleyici

olacak. “Ekonomi” diyenler arasında kadınlar, erkeklere göre daha önde çıkıyor. Kadınların yüzde 38.8’i ekonomi derken, erkeklerde bu oran yüzde 32.2’de kalıyor. Çünkü mutfağı kadınlar biliyor. Aman ha, sadece Trump’a değil, kadınlara ve dar gelirlilere dikkat.

Peki Fransa’da olduğu gibi bizde bir “sarı yekekliler” eylemine halkımız nasıl bakıyor?

Bu soru da sorulmuş. Türk halkı, sarı yekekliler tarzındaki eylemleri

desteklemiyor. “Türkiye’de sarı yekekliler eylemi olursa katılır

mısınız” sorusuna “Evet” diyenlerin oranı yüzde 28.2’de kalıyor.

Ama “Katılmam” diyenlerin oranı yüzde 57.5 çıkıyor. Ama Fırat’ın doğusuna operasyon

yapılması sorulunca yüzde 60.1 oranında destek geliyor. Bu oran operasyon sürecinde tırmanır.

PARTİLERİN OY ORANI

Köşe Yazıları – 15/01/2019

Ankette yerel seçimlere ve siyasete ilişkin de çok önemli sonuçlara ulaşılmış.

En beğenilen lider

sıralamasında Erdoğan yüzde 25’le ilk sırada gelirken, onu 9.1’le Kılıçdaroğlu takip ediyor.

MHP Lideri Bahçeli ise yüzde 6.9’la üçüncü sırada yer alıyor. Bahçeli bir süredir tırmanış

içinde. Yerel seçimlerin özelliği nedeniyle

adayların önemli olduğunu söylüyoruz. Ama

parti tercihi hâlâ ilk sırada yer

alıyor. “Desteklediğim partinin adayına oy

veririm” diyenlerin oranı yüzde 51.5

çıkıyor. “Beğendiğim adaya oy

veririm” diyenler yüzde 34.9’da kalıyor.

Yerel seçimlerde sosyal medyaya ağırlık

verileceği söyleniyor ama seçmen tercihlerini

en çok ne etkiliyor?

“Adayın projeleri” diyenlerin oranı yüzde

28.6’yla ilk sırada yer alırken onu mahalle

toplantıları, ev ve işyeri ziyaretleri izliyor.

Sosyal medya ise 8.8’le dördüncü sırada

geliyor. Seçmen tercihlerinde sosyal medya

etkisi yükselirken, seçimlerin olmazsa olmazı

olan mitingler ise bir gerileme içinde.

Mitinglerin oranı, yüzde 5.6’yla altıncı sırada

yer alıyor.

Seçimlere giderken partilerin oy oranları

nasıl görünüyor?

Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde

45.5, CHP yüzde 28.6, MHP yüzde 7.6, İYİ

Parti yüzde 7.7, SP yüzde 1.4, HDP ise yüzde

7.6 olarak görünüyor. 24 Haziran’a göre AK

Parti ve CHP oylarında bir artış dikkat

çekiyor. Ancak seçimlerde sandığa sadece

partiler değil, ağırlıklı olarak ittifaklar

girecek. Cumhur ittifakı ile millet ittifakı

yarışacak. O nedenle sadece partilerin oy

oranını değil, artık ittifakların alacağı oyu

ölçmemiz gerekiyor.

KARARSIZLARIN ORANINA DİKKAT

Ankette benim dikkatimi çeken ise farklı bir

veri oldu. Seçim ortamına girdik ama hâlâ

kararsız olduğunu ifade edenlerin oranı

yüksek. Seçmenlerin yüzde

27’si “Kararsızım” diyor. Partilerin bunu

dikkate alması gerekiyor.

YENİŞAFAK

Kemal ÖZTÜRK

Trump/Suriye/PYD açmazında popülizme karşı strateji

Gece saat 02.00’de Tivit atıp yine ortalığı

karıştırdı Trump. Geçen sefer ‘Suriye’den

çekileceğiz’ diye tüm dünyayı uykusundan

uyandırmıştı. Şimdi de Türkiye’yi açıktan

tehdit ederek yine tozu dumana kattı.

Adam ABD Başkanı mı, sosyal medya trolü mü belli değil?

Ancak ortada bir gerçek var ki, dünyanın en

güçlü ordusu ve ekonomisi onun emrinde.

Sadece bizim değil, dünyanın işi zor.

TRUMP'IN KARAKTERİ: POPÜLİZM VE TİCARET

Trump'ın açıklamalarının analizini yapanlar iki şeyle karşılaşır:

Popülizm ve ticaret (hem siyasi hem ekonomik alışveriş).

Bir tüccar ve şovmen olan Trump'tan başka bir şey beklemek mümkün değil. Karakteristik özelliği, yüksek egosu ve popülizme olan düşkünlüğü. Bu yüzünden ABD içindeki ve dünyadaki tüm dengeler altüst oldu zaten.

Bunun çok büyük bir dezavantaj olduğunu düşünenlere karşı, bir avantaj olduğunu hatırlatmak isterim. Önemli olan bunu nasıl kullanacağımızdır.

Şu anda Suriye'den çekilme konusunda tam olarak karşımızda bu mesele duruyor. Burada Trump'ın popülizmine karşı, aynı şekilde popülist bir tarzda cevap verirsek bu işten kârlı çıkmayız. Hamaset size sadece sabun köpüğü kazandırır. Strateji ise kalıcı bir avantaj.

ABD İLE NASIL MÜCADELE EDELİM?

Şimdi madde madde bu konuda oluşturulacak strateji için parametreleri sıralayayım acizane.

1. ABD'nin attığı her adımı, Türkiye merkezli düşünmek yanlış. ABD'nin Çin, Rusya ve

kendi iç sorunlarıyla derdi öylesine büyük ki, Türkiye çoğu kez aklına bile gelmiyor.

2. Trump'ın, Pentagon ve CENTCOM ile yani askerlerle arası çok açık bu sıra. Suriye'den çekilme kararının sebebi de askerlere iyi bir tokat atmaktı. Yumruk gibi oldu! Bu kararı, 'Türkiye zorla Trump'a geri adım attırdı' diye düşünmek hata ve hamaset olur. Oysa Trump-Pentagon çekişmesini nasıl kullanacağız, buna odaklanmalıyız.

3. ABD medyası Suriye'den çekilme kararını eleştiriyor, Kürtler konusunda Türkiye aleyhine yayınlar yapıyor. Bunun sebebi Trump-merkez medya çekişmesidir, Türkiye düşmanlığı değil. Nitekim Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'ye övgüler dizmiş, yine Trump'ı sıkıştırmışlardı. O zaman Trump-merkez medya çekişmesini lehimize nasıl çevireceğiz, bunu düşünelim.

4. ABD devletini tek parça olarak görmek hatadır. ABD'nin kendi içinde çok şiddetli bir kavga var. Kurumların, sermayenin, siyasi odakların ve dini grupların arasında akıl almaz bir güç savaşı yaşanıyor. Bunlar bizim için avantaj. Hepsi potansiyel dost ve hasımdır. Bu güç çekişmesinden nasıl faydalanacağız, ona bakalım.

5. ABD'nin en büyük kavgası Çin'ledir. Attığı tüm uluslararası adımlar Çin'e karşı, Çin'i hesaba katarak atılmıştır. İkinci sırada Rusya

gelir. Sakın bize karşı yapıldı zannedip ortaya atılmayalım. Arada ezilmemin âlemi yok. Biz bu büyük güçlerin kavgasından yara almadan nasıl sıyrılırız, ülkeye ne kazandırırız, onun hesabını yapalım.

6. Uluslararası arenada retorikle, pratik arasındaki makas ne kadar açıksa, o kadar zarar görürüz. Gücümüzün farkına varalım, yapabileceklerimizin, kapasitemizin tespitini iyi yapalım, buna göre bir retorik/söylem geliştirelim. Anlıyorum seçim var ama dünya siyaseti de bizim iç siyasetimize göre hareket etmiyor.

7. Tüm bunları hesaba katarak, dünya siyaseti, Ortadoğu ve daha mikro düzeyde Suriye için uzun vadeli ve kalıcı bir strateji hazırlayalım. Bu makro stratejilere göre hareket edelim, ona göre hamle yapalım. Yoksa her sabah kalktığımızda Trump ne tivit atmış diye bakıp, sosyal medya bağımlısı oluruz.

8. PKK/PYD ile Kürtleri özdeşleştiren Trump yönetimine karşı, 'Kürtler ayrı, PYD/PKK ayrı' diye güçlü bir iletişim çalışması yapmadığımızı, derdimizi iyi anlatamadığımızı bir özeleştiri olarak not edelim. ABD kamuoyuna, farklı güç odaklarına ve siyaset yapıcılara bu konuyu ABD içinde iyi anlatmalıyız. Böylece popülizme hevesli Trump ve yönetimini etkileme imkânı buluruz.

Eminim devletimizi yönetenlerin elinde daha fazla bilgi ve veri vardır. Bunları kullanarak sağlıklı bir strateji üretmek için mazeretimiz nedir? Onu bulamadım bir türlü.

YENİAKİT

Ali KARAHASANOĞLU

Bir tane itirafçı yok, olanı da içeri tıkmışız!

FETÖ gibi derinden çalışan bir örgütü bitirmek için, bu yapıya aldanarak teslim olan insanların itiraflarına büyük ihtiyaç var..

Hem derin bir yapı..

Hem de, tedbirli bir yapı..

İşi sağlama alan bir yapı..

Örgüt, holding patronu işadammının telefonunu dinliyor..

Dinleme yaparken, işi kitabına da uyduruyor..

Atıyor işkembeden bir isim..

“Şehmus Aydın” diyor..

“Çok azılı bir PKK’lı” diyor..

Veriyor holding patronu işadammının telefonunu..

“Bunu dinlememiz lazım, yoksa PKK çok önemli saldırı yapacak” diyor..

Polis, talebi savcıya yolluyor.

Böylece kendisini kurtarıyor..

Topu savcıya atıyor..

Savcı da kendi adamları ama..

Olsun, işi sağlama alıyorlar..

Köşe Yazıları – 15/01/2019

Savcı hakime gidiyor, “Bu telefonun dinlenmesi lazım, yoksa terörist saldırıyı önlemek imkansız” diyor..

Talepte bulunduğu hakim de kendi adamları ama..

Olsun...

Savcı da kendisini sağlama alıyor..

Hakim veriyor dinleme iznini..

Ama o da aslında, kendisini aklı sıra sağlama alıyor..

“Polis hazırlamış getirmiş. Savcı haklı bulmuş talep etmiş. Ne yapacaktım, ‘PKK saldırırsa saldırırsın, bana ne, ben telefon dinleme izni vermem’ mi diyecektim” diyor..

Basıyor dinleme kararını..

Oysa, hakim kendi adamları olmasa..

Adil bir hakim ile karşı karşıya olsak..

“Önce bu telefonun, o teröriste ait olduğuna dair delilleri getirin.. Hiç mi olmazsa, bir günlük dinleme vereyim, dinleyin getirin, gerçekten teröriste ait olduğuna dair delillere ulaşırsak, ondan sonra bir aylığına, üç aylığına dinleme kararı vereyim” demeli ama..

Denilmiyor..

İşin gerçekleşme prosedürü ve aslında olması gerekeni bu..

FETÖ ise..

Bir tane, iki tane, üç tane değil..

Binlerce dosyada, aynı taktikle, işadamlarının, bürokratların, milletvekillerinin, bakanların, hatta Başbakan’ın telefonlarını dinlemiş..

Kendince çarpıtılacak bilgileri havuzda toplamış..

Ondan sonra operasyonlara başlamış..

17-25 Aralık emniyet darbe girişimini yapmış..

15 Temmuz askeri darbe girişimini yapmış..

Ardından devletten büyük bir darbe yemiş..

Ama hâlâ ayakta..

Hâlâ tabanı diri tutmak için, operasyonlara devam ediyorlar..

15 Temmuz darbe girişiminden sonra olsun, bu yapıya aldanarak girmiş olanların gerçekleri anlatarak itirafçı olmalarını, bilgilerin zincirleme dökülmesini, yapının tüm çıplaklığı ile deşifre olmasını bekliyoruz..

Ne gezer...

2010’da, Yargıtay’a üye seçilirken..

Yargıtay’a üye seçilebilecek konumda olan 5 bin hakimin içinden..

Üç tane bacanağı alıp Yargıtay’a seçtiren derin yapı için ciddi tek eleştiri getirmeyenler..

Bugün sabahtan akşama kadar, “Kavakçı ailesi şurda, Kavakçı ailesi burda” diye, uyduruk haberlerle kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar..

Son ortaya attıkları isim, Merve Kavakçı’nın eniştesi Osman Kan.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü olmuş, Osman Kan Bey.

Merak ettim..

“Eksik bir durumu, bir liyakatsizlik mi var” diye..

Kabataş Erkek Lisesi’ni.. Ardından da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirmiş..

Pek genç de sayılmaz..

Nerede ise emeklilik yaşı gelmiş..

Bu ehil isme bile itiraz ediyorlar..

Köşe Yazıları – 15/01/2019

Ama FETÖ'nün, üç bacanağı birden, tek partide Yargıtay'a seçmesine, küçücük bir itirazda bulunmuyorlar..

Böylesi bir Türkiye'de..

Herkesin FETÖ'den çekindiği..

FETÖ'nün işlediği hainlikleri dillendirmediği..

Hatta FETÖ'nün kulaklarına üflediği konularla ("Kavakçı ailesi devlet ele geçirdi" gibi) propaganda yaptığı bir Türkiye'de..

FETÖ'nün kendisine nasıl yaklaştığını anlatan bir savcı..

Ferhat Sarıkaya..

Topun ağzına konuldu..

Önce tutuklandı..

Savcılıktan ihraç edildi..

Dün de duruşması vardı..

Yine samimiyetle, tüm bildiklerini anlatmış..

17-25 Aralık'ta hiçbir dahli yok.

15 Temmuz hain darbe girişiminde küçücük bir rolü yok..

Çok çok eski yıllardaki FETÖ'cülerle kol kola girişini de, ayrıntıları ile izah ediyor..

Ama yine hedefte olmaktan kurtulamıyor..

Şemdinli'de, PKK terörünün azdırılması için, derin devlet elemanlarına yaptırılan saldırıların üstünün örtülmesini isteyen ulusalcılar, 2006'nın intikamını Ferhat Sarıkaya'dan alıyor..

Yüzüncü Yıl Üniversitesi gibi, dindar öğrencilerin çok yoğun bulunduğu bir üniversitede bile başörtü yasağını uygulamaya kalkan Yücel Aşkın'ın yolsuzluklarını ortaya

çıkardığı için, bu savcı cezalandırılmak isteniyor..

Bir tane itirafçı var..

O da cezaevine tıklıyor..

Şimdi gelin de..

FETÖ'cülerin itirafçı olmalarını bekleyin..

"Mini etek giyin.. Sevabını

bekleyin" diyebilecek kadar gözü dönmüş

örgüt ablalarının gerçekleri anlatmalarını

bekleyin..

"Onlardan gözükmek için, içki

içebilirsiniz" diyenlerin, "Hata ettik.

Aldatıldık.. Allah'ın emrini çiğneyerek,

Allah'ın rızasının kazanılamayacağını

düşünemedik.. Bize verilen bu günah dolu

emirleri yerine getirdik, pişmanız" demelerini

bekleyin..

Ferhat Sarıkaya anlatıyor: "Savcılıktan ihraç

edildiğimde, bana para yardımı yaptılar. Ben

G. Afrika'ya götürdüler.. Ailemin geçimini

temin ettiler."

Sarıkaya'ya para yardımı yapanların izleri

takip edilip, o paraların kaynağı

soruşturulacağına..

Sarıkaya cezaevine konuluyor.

Dünkü duruşmada, tahliye edilmiyor..

FETÖ'nün para trafiğini, derin ilişkilerini

organize edenleri deşifre edecek bir tane

doğruyu söyleyin itirafçımız var..

Onu da..

İçeri tıkmışız, çıkartmıyoruz!

Ulusalcıların oyununa geliyoruz..

PKK terörünü provoke etmek isteyenleri deşifre eden savcıdan intikam alınışını izlemekle yetiniyoruz..

Başörtü yasakçılarının yolsuzluklarını ifşa eden savcıyı cezalandırmalarına seyirci kalıyoruz..

Umarım bu işin sonu..

Kendileri her gün FETÖ'nün kulaklarına üflediği propagandaları hayata geçirmekle meşgul iken.. Her gün FETÖ'cülerle kol kola girmişler, operasyonlara imza atarlar iken..

“Ne istediniz de vermedik diyenleri topluyoruz” ile sonuçlanmaz..

AKŞAM

Markar ESAYAN

Kazanan Türkiye'yi kaybetmek...

ABD Başkanı Donald Trump'ın atmış olduğu tweet Türkiye'de haklı olarak infiale yol açtı. Gerekli cevaplar ilk andan itibaren verildi ve sanırım bugün de grup konuşmalarında konu gündeme gelecektir. Çünkü Türkiye hiçbir şart altında bu tip tehditvari açıklamalara meydan bırakmaz. Buna göre de tutum belirlemez.

Unutmayalım ki, Başkan Trump ABD güçlerinin Suriye'den çekileceğini açıkladığında önce Dışişleri Bakanı James Mattis (21 Aralık), sonrasında da DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett Mc Gurk istifa etmiş (22 Aralık), ortalık karışmıştı. Kaldı ki,

çekilmeler üzerine birçok spekülasyon yaşanmış, Türkiye de açıklamaya temkinli yaklaşmıştı. Ama biliyoruz ki 12 Ocak'ta Pentagon çekilmenin resmen başladığını kamuoyuna duyurdu. Çekilen birlikler görüntülendi.

Yine unutmayalım ki, ABD'nin YPG/PKK'nın meşrulaştırılması ve bölgede bir terör koridorunun kurulması yönündeki stratejisinden vazgeçmesi o kadar basit bir hadise değildir. Bu stratejiye çok yatırım yapıldı ve çok da güvenildi. Burada Türkiye'nin Gezi'den beri ortaya koyduğu olağanüstü performans, açıkçası öngörülebilir bir durum değildi. Özetle, YPG/PKK üzerine yapılan dizayn bir “ölü yatırım” olarak birilerinin elinde patlamış ve öfke uyandırmış durumda.

Kanımca Başkan Trump bu dizayn hakkında bir sorumluluk, yakınlık hissedecek bir angajman içinde değildir. Böyle bir angajmana girebilir, ölü yatırıma ortak olabilir mi kestirmek yine de güç. Ancak, Başkan Trump bu kötü mirası kucağında bulan bir kişi olarak etkileri hesaplamak durumundadır. Bu hesaba girdiğinde, iki önemli şeye bakacak olmalıdır.

İlki, kim kazanıyor. İkincisi ise bunun ABD'ye maliyeti nedir?

Köşe Yazıları – 15/01/2019

İlk sorunun cevabı kaybedenin kim olduğu ile ortaya çıkar. Kaybedenin YPG/PKK olduğu açıktır. Başkan Trump aynı tweette ABD'nin çekilmesi ve DEAŞ'ın zayıflatılmış olması ile Rusya, İran ve Esed'in avantajlı hale geldiğini ifade etmiş, DEAŞ başkaldırırsa Suriye dışındaki üslerle ona saldıracaklarını ifade etmiştir.

Bana bu açıklama, ABD'nin çekilmesi ile ilgili Başkan Trump'ın üzerinde iki noktada biriken baskıyı azaltma amaçlı geldi. İlki DEAŞ'la ilgili soru işaretleri, ikincisi ise kendi kamuoylarında yıllardır Kürt diye pazarlanmış YPG'nin "satılıyor" görüntüsü.

İkisi de gerçekçi değildir. Bunu Başkan Trump da bilmektedir. Rusya, İran ve Esed'in güçlendiği bir ortamda Türkiye'nin dostluğuna ihtiyacı olduğunu da bilmektedir. Dert DEAŞ ise onunla tek savaşan Türkiye'dir. Endişe Kürtler ise, PKK Kürt demek değildir. Bu coğrafyada Kürtlerin tek dostu Türkiye'dir. Türkiye Kürtlerin ülkesidir.

PKK'nın kaybettiği bir ortamda, kazanan Türkiye'yi kaybetmek Trump'ın atacağı bir adım gibi gelmiyor bana. Çünkü zaten Türkiye Suriye'nin kuzeyinde, sınır hattı boyunca adı ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün devletleşmesine müsaade etmeyeceğini açıkladı, açıklamakla kalmayıp ispatladı da.

Yok seçim öncesi bir daha denenmek isteniyorsa, buna da pabuç bırakılmaz.