

SABAH

Mahmut ÖVÜR

ABD'deki iktidar kavgası ve Türkiye

Trump seçildiğinden beri ABD-Türkiye ilişkilerini ilgilendiren sorunlar ABD'yi sarsan iktidar savaşının merkezinde yer almakta.

Şu tabloya bakın, Trump iktidara geldikten sonra en önemli danışmanlarından

Korgeneral **Mike Flynn**, daha seçim günü FETÖ hakkında yazı yazdığı için hedefe kondu ve Rus yetkilileriyle ilişkileri de bahane edilerek istifa etmek zorunda kaldı.

Dışişleri Bakanı **Rex Tillerson**'ın Milli Savunma Bakanı **Jim Mattis** ve

Brett **McGurk**'un istifalarının da yine Türkiye boyutu var. Bu tabloya başta

Halkbank olmak üzere açılan davaları da eklemek gerekiyor.

Türkiye-ABD arasında yaşanan "**Fırat'ın Doğusu**" gerginliği de deprem etkisi yaratmaya devam ediyor.

Trump'ın "**Suriye'den**

çekiliyoruz" açıklamasıyla başlayan sürecin en önemli aktörü de önceki gün

Ankara'ya gelen ABD'nin yeni Milli Güvenlik Danışmanı **John Bolton**...

Bolton'ın Ankara ziyareti ister istemez

Trump'ın ilk Milli Güvenlik Danışmanı

Korgeneral **Mike Flynn**'i ve Flynn hakkında açılan ve Türk işadamı **Ekim Alptekin**'in

de yargılandığı davayı hatırlattı.

İzleyenler bilir; yukarıda sözünü ettiğim gibi Trump'ın Başkan seçildiği gün, kampanya sürecinde sağ kolu olan, ABD eski Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı

Korgeneral **Mike Flynn** imzasıyla ABD'nin The Hill gazetesinde Gülen'i "**terörist örgüt lideri**" olarak ilan eden bir yazısı çıktı.

Ve o gün FETÖ'cü PR makinesi ve Clinton kurmayları harekete geçti. Yaklaşık iki yıl sonra, 17 Aralık 2018'de, ABD'de Trump'ın seçimi kazanmak

için "**yabancı devletlerle illegal işbirliği**" yaptığı iddiasını araştıran özel

yetkili savcı **Robert Mueller**'ın

himayesinde hazırlanan iddianame devreye girdi.

Mueller'dan davayı devralan "**ABD karşı istihbarat**

daresi" savcısı **James Gilles**'in

iddianamede FETÖ lideri Gülen için yaptığı tanımlama davanın niyetini ortaya

koyuyor: "**Okul networkü**

olan, hayırsever kurumları yöneten

bir Türk vatandaşı, imam, yazar ve

siyasi figür" İşte o davada Trump'ın

Geçiş Hükümeti'nde istihbarattan sorumlu üst düzey yetkili olan **Bijan Kian** ile

birlikte, Türk işadamı **Ekim**

Alptekin, "**Fetullah Gülen'e karşı**

komplo kurmak ve T.C.

Hükümeti lehine Yabancı Ajan

Kayıt Kanunu'nu (FARA) ihlal

etmek" suçuyla yargılanıyor ve hakkında 35 yıl ceza isteniyor.

İlginçtir işin bu noktaya gelmesinde FETÖ'yle birlikte bugünün gündemi YPG'nin de etkisi var. Nerden nereye demeyin, Trump'ın ilk Milli Güvenlik Danışmanı Korgeneral **Flynn**, Beyaz Saray'a yerleşir yerleşmez ilk işi neydi biliyor musunuz?

Obama'nın Suriye'de YPG ile işbirliği planlarını askıya almak. Önce FETÖ elebaşı Gülen'i "**terörist**" ilan eden yazısı, sonra da YPG ile işbirliğini askıya alması Flynn istifası ve özel yetkili savcı Mueller'ın baskısına boyun eğerek itirafçı olmasıyla sonuçlandı. Geriye de Türkiye ve Rusya'yla ilgili iki dava kaldı. Bu davalar üzerinden Trump ve ekibi usulsüz işlere bulaştı algısı yaratılmaya çalışılıyor. Flynn'in itirafçı olduğu davada eski ortağı **Bijan Kian** ve Türk işadamı **Ekim Alptekin** birlikte yargılanıyor. Kian suçlamaları kabul etmedi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında DEİK çatısı altında ABD İş Konseyi TAIK Başkanı olan ve FETÖ'ye karşı mücadelesiyle bilinen Alptekin ise, "**Zekeriya Öz bile böyle bir iddianame hazırlayamazdı**" diyerek suçlamaları reddetti. Görünen o ki, ABD'deki 28 Şubatvari iktidar kavgası bitmediği sürece bu davalar da bitmeyecek, Türkiye'ye yönelik komplolar da...

SABAHA

Bercan TUTAR

Trump ve İsrail'in 'Türkiye savaşları'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının yol açtığı depremi '**Başkan ve adamları arasındaki basit bir fikir ayrılığı**' olarak görmek hata olur. Sadece ABD değil bir bütün olarak Atlantik dünyası bir dönüm noktasında bulunuyor.

Bu nedenle kararın daha uygulama aşaması başlamadan İsrail güdümündeki **küresel sorosçular** ile savaş lobisinin pençesindeki **derin ABD** dört bir koldan saldırıya geçti.

Özellikle de liberal ve cumhuriyetçi şahinler, Trump'ın Suriye'den çekilirken Türkiye ile koordinasyon içinde hareket etmesini '**ihanet ve yenilgi**' olarak görüyor.

Bloomberg'den Eli Lake, öfke nöbetleri geçirerek yazdığı analizde Suriye'den çekilmenin **Trump'ın yeni müttefiki Türkiye'ye** bölgede fazla avantaj sağlayacağını altını çiziyor.

Ancak **yeminli Türkiye**

düşmanlarının unuttuğu bir şey var.

Trump'ın Türkiye tercihi bizim karakaş ve gözümüze hayranlığından kaynaklanıyor değil. ABD'nin küresel çaptaki hegemonik ağırlığı kırılma aşamasında ve buna paralel olarak

Köşe Yazıları – 10/01/2019

Suriye'deki darboğazı ise had safhaya ulaşmış düzeyde.

Gerçekçi olan Trump, bu süreçte Suriye'den çekilmenin **bir seçenekten ziyade kaçınılmaz bir realite** olduğunun farkında.

'**Back to future/geleceğe dönüş**' kapsamında **Rusya ve Çin'e karşı** yeniden mevzilenen ABD Başkanı, Türkiye'yi yanına çekmek için **özel çaba** sarf ediyor.

Çünkü Trump daha kampanya sürecinde **Ortadoğu'da kilit ülke** konumundaki Türkiye ile çalışmak niyetini açıkça ifade ediyordu. Bu bağlamda Suriye'den çıkış stratejisinde **Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ayrı bir önem** veriyor.

Hatta **Haziran 2017'de Pentagon'un 'The tank'** denilen en güvenli odasındaki toplantıda **General James Mattis'ten** yeni dönemdeki stratejilere dair detaylı bir sunum aldı. NYT'deki habere göre Trump, Türkiye'den rakip olarak bahsedilen brifingden sonra "**İşte bunlar tam da yapmak istemediğim şeyler**" demiş.

Üstelik Türkiye ile çalışmayı savunan Trump yanlısı birçok kalem Suriye'den çekilme kararını 'Körfez ülkeleri ile İsrail'in kirli işlerini yapmaktan kurtulduk' şeklinde

değerlendiriyor.

İngiliz gazeteci yazar John R. Bradley, "Şahinlere aldırma."

Trump'ın açıklaması cesur ve alkışlanması gereken tarihi bir hamle" görüşünde.

Trump'ın Suriye kararı, **1956'daki Süveyş Krizi'nde** ABD Başkanı

Dwight **Eisenhower'ın İngiltere,**

Fransa ve İsrail'e vurduğu darbe ile

eşdeğer bir gelişme olarak okunuyor.

İsrail'in bayraktarlığını yaptığı kesimler işte bu nedenle "Bu karar siyasi hezimettir" diye ağlaşıyor. Kararın Tel Aviv'i zayıflatırken Ankara'yı güçlendirdiğini biliyorlar.

Bu yüzden, Trump'ın kabinesindeki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton gibi kifayetsiz isimlerin 'Kürtleri korumalıyız' çarpıtmasıyla terör örgütü YPG'ye meşruiyet sağlama hezeyanlarına fazla aldırma lazım.

Benzer şekilde İsrail istihbarat servisi **MOSSAD**'ın Başkanı Yossi Cohen'in geçen ay Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile bir araya gelip Türkiye'ye karşı oluşturduğu şer ittifakının bütün kirli tezgâhları da birer birer akamete uğrayacaktır. Zira **hayırlı bir gayeden yoksun** bütün meşum gayretlerin akıbeti zillettir.

STAR

Mehmet METİNER

Kürtlerin sahibi kim?

Suriye Kürtleri üzerinden yeni bir tartışma başladı. ABD Suriye'den çekilmesini "Kürtlerin korunması" şartına bağladı.

Başkan Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Bolton Türkiye'den Kürtlere yönelecek bir "katliam" karşısında seyirci kalmayacaklarını tehditkâr bir dille ifade edince işin rengi belli oldu.

Başkan Erdoğan'dan nefret ettiği bilinen Bay Bolton suçlayıcı ve aba altından sopa gösterici tavrıyla haddini aşınca gerekli cevabı anladığı dilden aldı. Cumhurbaşkanımız kendisini hem kabul etmeyerek, hem de ağzının payını en üst seviyeden vererek ABD'nin de durması gereken yeri ihtar etmiş oldu.

Eminim ki kibrini kısıtılarak ayrılmıştır. Kuyruğunu yani...

Bolton'un Türkiye'ye yönelik suçlamaları yenilir yutulur değil. Değerlendirmeleri de baştan sona mesnetsiz.

Bolton'un Kürtlerden kastı PKK. Daha açık bir ifadeyle PKK'yı Kürtlerin sahibi, kendisini de PKK'nın sahibi olarak gören bir yerde duruyor Bolton.

Bolton'un şahsında ABD'nin Kürtlerin sahibi olarak kendini görmesi onur kırıcı. "Hamilik siyaseti"ni bir Kürt olarak anlarım. Lakin "Sahiplik siyaseti"ni onur kırıcı bulurum.

PKK'yı, yani kendisinin kara ordusu olarak kullandığı terör unsurlarını Kürtlerin kendisi/temsilcisi/sahibi olarak ilan etmesine bir Kürt olarak şiddetle itirazım var. Beni kimin temsil edeceğine ben karar veririm, ABD değil!

ABD'nin kendi çıkarlarına hizmet eden bir terör örgütünü Kürtlerin temsilcisi/sahibi olarak ilan etmesi büyük bir alçaklık örneği olduğu kadar Kürtlerin demokratik iradesine de aleni bir saldırıdır.

ABD bilmiyorsa bilsin:

Bir: PKK sadece Kürtlerden müteşekkil bir örgüt değildir. PKK'nın beyin kadrosu ve önderlik kadrosu içinde Türkler çoğunluktadır. Sahadaki silahlı elemanları da sadece Kürtlerden ibaret değildir.

İki: PKK iddia edildiği gibi Kürtler için bir toprak parçası ve iktidar talep etmiyor. PKK sadece ve yalnızca kendi ideolojisine uygun bir iktidar için mücadele veriyor. PKK için kendisinin iktidarda olmadığı "Kürdistan"ın zerre kadar değeri yoktur.

ABD sahiden Kürtler için mi bir şey istiyor?

Hiç gülesim yoktu...

Köşe Yazıları – 10/01/2019

Eğer öyle olsaydı, Suriye diktatörü Kürtlere nüfus cüzdanı vermediğinde hamilik yapar, ses yükseltirdi!

PKK bölgeye Esed rejimi marifetiyle yerleştirildiğinde yüzbinlerce Kürdü yerinden yurdundan etti. Kendisine muhalif Kürt partilerini ve örgütlerini kapattı. Onların kanaat önderlerini silahla susturdu. Ölüm kusturdu.

O süreçte ABD niye o mazlum Kürtlere sahip çıkmadı?

Sormazlar mı: Madem Kürtler için talepte bulunuyorsun oğul Barzani'nin anayasal karşılığı olan "Kürdistan yönetimi"nin Irak karşısında askeri, siyasi ve ekonomik olarak baskılanması sürecinde niye suskun kaldın?

İşin Türkiye kısmına gelince, diyeceğim o ki Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye yönelik iddiaları birer iftiradan ibarettir.

Türkiye'nin tıpkı DEAŞ gibi PKK'ya karşı da haklı bir mücadelesi vardır. DEAŞ nasıl ki "Müslümanların temsilcisi" değilse PKK da "Kürtlerin temsilcisi" değildir. Türkiye nasıl ki DEAŞ ile savaştığında "Müslüman katliamcısı" değilse PKK ile vuruştığında da "Kürt katliamcısı" değildir.

ABD'nin PKK üzerinden "hamilik" görüntüsü altında "sahiplik" siyasetine soyunması, kendi çıkarları adınadır.

ABD şunu bilsin ki onurlu Kürtler ne ABD'nin sahipliğini kabul ederler ne de Erdoğan liderliğindeki Türkiye Kürtleri sahipsiz bırakır.

Herkes bilsin ki Erdoğan liderliğindeki Türkiye, kendi öz kardeşleri olan Kürtlerin Suriye'de kazanım elde etmesinden memnuniyet duyar lakin ABD ve başka güçler adına Türkiye'ye kan kusturan ve Kürtlere de acımasızca baskı uygulayan PKK varlığına yani "terör devleti"ne zinhar izin vermez.

ABD'nin elinden "Kürt kartı"nı almak gerekir. Bunun için Türkiye'nin sadece terörle mücadeleye odaklanmış bir konseptten sıyrılması şart. Aksi takdirde kurulan tuzak herkese kaybettirir.

STAR
Hüseyin GÜLERCE

Yaşam tarzı derken...

Seçimler yaklaştı malum zevat sanatçı, tiyatrocusu, gazeteci, yazar kisvesi ile saldırılarını en tepeden başlattılar. Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savuruyor, onun inancını, duruşunu alaya almaya kalkıyorlar.

Hatırlayalım.

CHP'nin gayri resmi televizyon kanalında (Halk TV) Uğur Dündar'ın programında

Köşe Yazıları – 10/01/2019

Müjdat Gezen, “Bak Recep Tayyip Erdoğan, haddini bil” dedi.

Aynı programda Metin Akpınar;

“Demokrasiye ulaşamazsak, belki liderinin ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir. Adnan Menderes Ruslardan randevu aldı, ihtilal oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına” dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, ukalalığını, edepsizliğini yine gösterdi. Halk TV'de, “Samimiyetle söylüyorum, Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu” dedi.

Oyuncu Rutkay Aziz “Erdoğan, bir Mozart bir Beethoven dinlesin. Belki iyi gelir” dedi.

Dediler de dediler...

Aslında yaptıkları organize bir saldırı... Erdoğan üzerinden kin ve nefretlerini mütedeyyin kitleye, milletimizin değerlerine yöneltiyorlar.

Utanmaları arlanmaları hiç yok.

Düşmanlık yapıyorlar ama “eleştiriye neden tahammülünüz yok” diyorlar.

Atatürk kitapları ticareti ile iştigal eden Yılmaz Özdil'e göre mesela Metin Akpınar “demokrasi tarifi” yapmış. İyi de ayaktan asma, mahzende zehirleme, Menderes'in idamınının

hatırlatılması, sonra da “darısı Erdoğan'ın başına” dedirtilmesi, hangi demokrasinin tarifinde varmış?

Eleştiriye evet, düşmanlığa hayır...

“Siz öyle düşünüyorsunuz, biz de böyle düşünüyoruz” demeye evet, kin ve nefret söylemine hayır...

Bizler gibi mütedeyyin insanların kabul edemediği şudur: Malum zihniyet sahipleri yaptıklarının eleştiri olmadığını, kin ve nefret kustuklarını biliyorlar.

Millete düşman şer şebekesinin algı operasyonunda görev aldıklarını biliyorlar ama sureti haktan gözükerek bize demokrasi, özgürlük masalları anlatıyorlar.

Bolton'dan, Trump'tan; zihin dünyası, iki yüzlülük, pişkinlik, çifte standart konusunda zerre kadar farkları yok.

Onlar gibi güven vermeyen, samimiyetsiz, içten pazarlıklı tipler.

AK Parti, baştan beri insanımızın yaşam farklılığını mesele yapmadı. Kendi dünyamızı, yaşam tarzımızı evet, anlatmayı, tebliğ etmeyi hayatın gayesi bildik. Ama inancımızın gereği bunu zorla, zorbalıkla yapmayı aklımızın köşesinden geçirmedi.

Milletimizin güzel duygularına, İslam anlayışına kara çalan, darbe vuran FETÖ denilen hain terör örgütü oldu. Milletimizin hayır duygularını, kardeşlik hissiyatını, ABD

istihbarat örgütlerinin elemanı olarak FETÖ istismar etti.

Ve şu tecelliye bakın ki, “cemaat” diye bilinen yapının gerçek yüzü, hıyanetleri ortaya çıktıktan sonra milletimiz bu yapıyı ebediyen mahkûm ederken, CHP zihniyeti 15 Temmuz için “tiyatro”, “kontrollü darbe” diyerek, FETÖ’nün değirmenine su taşıdı.

Yaşam biçimi ile CHP zihniyeti uğraştı. Milletın ezanı ile CHP uğraştı. Ayasofya ile CHP oynadı. Milletimizin ahlâkını, “Batı’nın yaşam tarzı, medeniyettir” diyerek CHP bozmaya çalıştı. Batı kültür, sanat ve yaşamını bu millete ilerıcılık ambalajı ile CHP dayattı.

CHP zihniyeti, milletimizin köklerine balta ile saldırdı.

Bu millet dualı millet olduğu için şimdi koca çınarın filizler, fışkınlar vermesinden CHP zihniyeti çok rahatsız.

Erdoğan’dan, Bahçeli’den değil, Erdoğan ve Bahçeli’nin duruşundan, temsil ettikleri değerlerimizden rahatsızlar...

HÜRRİYET

Abdulkadir SELVİ

Amerika’ya geri adım atmayacağız mesajı

Joe Biden, ABD Başkan yardımcısı olduğu dönemde Türkiye’yi ziyaretinde bir grup milletvekili ile bir araya gelmişti. 22 Ocak

2016 tarihli görüşmeye HDP’den Leyla Zana, Ayhan Bilgen ve Altan Tan, CHP’den Sezgin Tanrıkulu ile Fikri Sağlar, AK Parti’den ise Orhan Miroğlu ve Galip Ensarioğlu katılmıştı.

Biden, “**Amerika’nın, Suriye’deki çıkarlarımızın ne olduğunun farkındayım. Ama bunun Türkiye’nin çıkarlarıyla örtüştüğünden emin değilim**” diyor. Bunun üzerine Orhan Miroğlu, “**Neden örtüşmüyor**” diye soruyor. Joe Biden, soruya soruyla karşılık veriyor. “Sizce neden” diyor. Miroğlu, “**Suriye’de siz Türkiye’ye karşı savaşan bir örgülle işbirliği yapıyorsunuz. Ama Irak’taki Kürtler, Türkiye’ye düşmanlık yapmıyordu**” diye konuşuyor.

Bir dönemler Amerikan askerinin maliyetinin 2 bin dolar, PYD savaşçısının maliyetinin ise 300 dolar olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştı. Joe Bidenise “Üç oğlum var. Biri kanserden öldü, diğeri Irak’ta savaştı. Ama üçüncü oğlumu Suriye’ye göndermek için annesini ikna edemem” diyor. Toplantı sonunda Orhan Miroğlu çıktığı yayında, “Bu mantığa göre demek ki, Amerikalı annelerin ikna edilmesi gerekiyormuş ama Türk ve Kürt annelerin ikna edilmesine gerek yokmuş” diye tepki gösteriyor.

ABD'nin, Suriye'deki YPG varlığında ısrar etmesinin altında yatan bu.

BOLTON'A TEPKİLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Meclis Dışişleri Komisyonu üyeleriyle görüşmesinde, John Bolton'un İsrail'de yaptığı açıklamaya değiniyor. "Bolton'un ifadeleri kabul edilemez. Eğer yanlış anlaşıldığını düşünüyorsa düzeltmesi lazımdı. Ama doğru kabul ediyorsa, yanlış bir ifadedir" diyor. Bolton, Dışişleri

Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmek istiyordu. Oradan da beklediği randevuyu alamadı. Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın dediği gibi, "**Bolton'un sözleri yanlıştı. Bu sözleri İsrail'de söylemesi daha yanlıştı. Bu sözleri Türkiye'ye gelmeden önce söylemesi ise daha daha yanlıştı**".

14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Başkan Trump, "Suriye'den çekileceklerini" açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "**Trump'un bize bakışı müspet. Ama bu diğer kurumların da aynı olduğu anlamına gelmiyor. Farklı sesler var. ABD'de askerler çekilmeye karşı, Fransa çekilmeye karşı. Terör örgütleriyle bu kadar angaje olunca, ayrılmak kolay olmuyor tabi. ABD'nin zorluğu burada yatıyor**" diyor. Çavuşoğlu, Dışişleri komisyonu üyelerine mevcut pozisyonumuzu belirten önemli açıklamalar yapıyor.

"Kararlılığımızı gördüler. Biz gireceğimizi açıklayınca, geri çekilme kararı aldılar. Kararlılığımızı gördüler, geri adım atmayacağız" diye konuşuyor. Çavuşoğlu'nun, iki saat süren görüşme sırasında yaptığı, "**Kararlılık vurgu yapması dikkatlerden kaçmıyor. Dışişleri Bakanı, "YPG'nin kırmızı çizgimiz olduğunu gördüler. Geri adım atmayacağız. Biz kararlılığımızı gösterdik. Gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz**" diyor.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Çekilmenin bir yol haritasının olması çok önemli. Çavuşoğlu, "Biz sürekli olarak ABD ile görüşüyoruz. ABD'nin, Suriye'den çekilmesinin koordine edilmesi ve çekilme sonrasında bir boşluk oluşmaması için uğraşıyoruz" diyor. Çekilme sürecini sadece ABD ile değil, aynı zamanda Rusya ile koordine etmeye özen gösteriyoruz. Bu süreçte, Erdoğan-Putin görüşmesi önem kazanıyor. ABD'lilerin de merakla takip ettiği görüşmenin Ocak ayının ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Çavuşoğlu, "Rusya, Suriye'de önemli bir aktör. Hem Suriye'de kuvvet bulunduruyor. Hem biz yaptığımız iki operasyonu Rusya ile diyalog halinde gerçekleştirdik. Amerikalılarda Cumhurbaşkanımızın Putin'le yapacağı görüşmeyi merak ediyorlar. Bu görüşme yapılacak" diye konuşuyor.

REJİM YPG'DEN MEMNUN DEĞİL

Mevlüt Çavuşoğlu, YPG konusunda şaşırtıcı bilgiler veriyor. ABD'nin çekilme kararı üzerine YPG'nin Suriye rejimi ile görüşmeler yaptığı yansımıştı. Çavuşoğlu, "Suriye rejimi ile PYD-YPG anlaşamaz. Çünkü rejim onlardan rahatsız. Suriye rejimi toprakları üzerinde ayrı bir devlet, ayrı bir kanton olmasını istemiyor" diye konuşuyor. Bunun üzerine Rusya'nın, YPG'ye desteği soruluyor. Trump'un Suriye'den çekilme kararından sonra Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar ve Hakan Fidan'dan oluşan Türk heyeti Rusya'daydı. O nedenle taze bilgiler Çavuşoğlu'nda. Dışişleri Bakanı, "Rusya'nın da YPG'den rahatsız olduğunu belirtip, Putin'in özel temsilcisi Lavrentyev'in, "ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği desteği anlamıyoruz" şeklindeki açıklamasını hatırlatıyor.

İDLİB'DE NE OLUYOR?

Son günlerde ciddi çatışmalara sahne olan İdlib konusu da gündeme geliyor. "İdlib'te sorunlar var" diye söze başlıyor Çavuşoğlu. "Ortada bir mutabakat var. Bundan geri adım atmayacağız. Rusya bundan rahatsız değil. Rusya halinden memnun" diye konuşuyor. Bu arada biz Bahçeli'nin deyimiyle "Bolton mu Dalton mu?" konusuna kilitlendik ama Menbiç konusunda bir şeyler pişiriliyor. ABD, geri çekilmeyi yumuşatmak için Menbiç'te ileri bir adım atabilir deniliyor.

YENİŞAFAK

Rasim ÖZDENÖREN

ABD Başkanları ya da Billy'nin Eşek Hikâyesi

ABD'de Başkanların iktidar olmasına rağmen muktedir olamamasının en somut örneğini şimdiki Başkan Donald Trump'ın verdiği sözlerin arkasında duramaması gerçeğinde görüyoruz. Orada Başkanların değil, fakat şirketlerin sözü geçer. Bir de, görünmeyen üst iradenin... Durum herhangi bir Başkanın kişisel durumuyla ilgili değil, yapısal bir olay...

Bunun son örneğini Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme hususundaki sözünden bir gün sonra cayması vakasında gördük. Başkan ilkin Suriye'den çıkıyoruz, dedi; ikinci gün: "Derhal çıkıyoruz demedim" diye açıklamada bulunmak zorunda kaldı.

ABD Başkanlarının durumu Hoca'nın şu fıkrasını akla getiriyor.

Hoca karpuz alacak. Kavunları yoklamaya başlamış. Elindeki kavunu manava iade ederken: "Beğenmedim, bana bunun yerine şu karpuzu ver" diyerek kavunu vermiş, karpuzu almış, vedalaşarak oradan ayrılırken manav seslenmiş: "Hocam karpuzun parasını vermedin." Hoca gülümsemiş: "Kavunu verdim ya!" demiş. Manav: "Hocam, ama kavunun parasını da vermedin!" diye itiraz

Köşe Yazıları – 10/01/2019

edince, Hoca taşı gediğine koymuş: “Kavunu almadım ki!”

Bunun farklı bir Amerikan versiyonu var:
Billy'nin Eşek Hikâyesi...

Billy Teksas'ta bir çiftçiden 100 dolara bir eşek satın alır. Ertesi sabah kamyoneti getirip teslim alacaktır.

Aksiliğe bakın ki, ertesi sabah çiftçi ona kötü bir haber verir:

- Yaa sorma evlat, senin eşek dün gece öldü!

Gerçekten eşek, o gece ölmüştür.

- O zaman paramı geri ver, der Billy.

- Vereyim de evlat, ben o parayla senden sonra çatıcıya borcumu ödedim!

- O zaman eşeğin leşini alayım!

- Leşini mi! Vereyim de, n'apcan eşeğin leşini?

- Piyangoya koyucam, demiş Billy.

- Hadi ordan, demiş çiftçi, benimle alay mı ediyorsun sen?

- Koyarım ben, demiş Billy, kimseye ölü olduğunu söylemeyeceğim ki!

Aradan bir ay geçtikten sonra pazarda karşılaşmışlar.

- Evlat, n'oldu ölü eşek işi? Diye sormuş çiftçi.

-”Haa... ohooo, onu koydum piyangoya, dediydim ya sana...

- Eeeee?!

- Eeesi 500 tane bilet sattım, tanesi 2 dolardan, 1000 doları koydum cebime...

- Hadi be, demiş çiftçi, e peki kimse seni şikâyete kalkmadı mı?

- Sadece eşeği kazanan mızıklandı, demiş Billy, ona da verdim 2 dolarını geri, sustu...

Başkan istediğini söyleyebilir, bundan kazançlı çıkan o gizil güçler olur; bedeli de Amerikan halkı öder...

AKŞAM

Markar ESAYAN

Cumhuriyet tarihinde ilk kilise ve diğer müjdeler...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günkü grup toplantısında toplumun her kesimini ilgilendiren çok önemli müjdeler verdi. İlki kredi kart borçlularını rahatlatacak olandı. Ödeme gücü çeken vatandaşlarımız Ziraat Bankası'nın devreye girmesiyle 60 ay vadeye kadar 1.1 ve 1.2 faiz ile borçlarını tek yerde toplayarak yapılandırabilecekler.

Köşe Yazıları – 10/01/2019

350 bin esnafımızı kapsayacak şekilde 22 milyar liralık düşük faizli kredi Halkbank tarafından işleme konacak.

2002 yılında neredeyse yok denecek bir düzeyde olan sosyal yardımlarda 2018 yılında rakam yuvarlak 55 milyar liraya çıktı. Şimdi ise, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi 2.5 milyon civarındaki vatandaşımızın 80 liraya kadar olan elektrik faturası devlet tarafından karşılanacak.

Ziraat Bankası, zor durumdaki çiftçilerimize borçlarında erteleme ve yeniden yapılandırma alternatifleri sunacak. Tarımsal destek kapsamında ise bu yıl çiftçiye 2.5 milyar lira ödeme yapılacaktır.

İşverenler noktasında da var olan sigorta prim teşvikinde kapsam genişletildi. 500 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlere destek 3 puandan 5 puana çıkarken, 500'ün altında işçi çalıştıran işyerlerine verilen 5 puanlık destek de korundu.

AK Parti dünyada görülmeyen bir modeli başarıyla uyguluyor. Serbest piyasa şartları ile sosyal devlet mantığını fevkalade mezc ediyor. Devlet gelirlerinden maddi anlamda dezavantajlı kesimlere çok büyük bir pay ayırarak, sosyal devletin serbest piyasa şartlarında uygulanabileceğini gösteriyor. Sadece sağlık reformu ve şehir hastaneleri bile

bu tespiti yapmak için yeterli. Bunun muazzam bir iş olduğunu düşünüyorum.

Cumhuriyet tarihinde bir ilk

Bir başka müjde ise Süryani vatandaşlarımızla ilgiliydi. Çok yakında cumhuriyet tarihinde bir ilk olmak üzere Süryani Ortodoks Cemaati sınırdan bir kiliseyi Yeşilköy semtimizde inşa edecekler. Çok özet ve net söyleyeyim: Bu kilisenin yapılabilmesinin önünü açan kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisi bu konuda iradesini ortaya koymuş ve süreci de yakından takip etmiştir.

Maalesef geçen gün CHP'li Bakırköy Belediyesi prosedürel bir mesele olan ruhsat verme görevini sanki bu işin mimarı kendileriymiş gibi medyaya yansıttı. Hani böyle olsa, ilk biz kendilerine teşekkür ederiz. Ama işin aslı böyle değildir. Bunu teyit eden açıklamayı Süryani Vakfı da dün itibarıyla yapmıştır.

CHP'li Bakırköy Belediyesi ne yapacaktı, süreçleri bitirilmiş, arsa sorunu çözülmüş, yapım aşamasına gelmiş kiliseye ruhsat vermeyecek miydi de bunu bir piar çalışmasına dönüştürmüştür?

CHP işte, ismiyle müsemma, söyleyecek bir söz yok. Hoş, zaten gayrimüslimler CHP zihniyetini çok iyi bilir. AK Parti'nin

hazırladığı Vakıflar Yasası reform kanunu da iptal edilmek üzere Anayasa Mahkemesi'ne Kılıçdaroğlu tarafından götürülmemiş miydi?

AKŞAM **Vedat BİLGİN**

Cumhuriyet elitlerinin dramı

Yakından bakıldığı zaman hepsi köklü ailelerden gelmeseler de iyi okullarda eğitim aldıkları devletin sunduğu üst düzey imkânlardan faydalanan zümreden geldikleri gayet açıktır. Belki de onların sorununun en az bir parçası, devletle bu kadar içli-dışlı bir geleneğe dayanmış olmalarıyla ilgilidir.

Burada sorun ne midir? Bir ülkenin resmi aydınları akademik hayatından sanat hayatına kadar resmi ideolojiyi bu düzeyde içselleştirmiş elitleri, kendi halklarına neden bu kadar uzaktırlar; halk gibi düşünmelerini inanmalarını beklemek gerekmez fakat kendi halklarının kültürüne saygı duymalarını beklemek onlardan çok şey istemek mi olur?

Geçtiğimiz günlerde kamuoyu, bir sanatçının hayatını kaybettiğini, ölümünden sonra değil vasiyeti üzerine defin işlemi gerçekleştikten sonra öğrendi; çünkü sanatçı cenaze töreni yapılmamasını vasiyet etmişti. Yine bir başka

sanatçı da kendisi için cenaze namazı kılınmasını değil 'cesedinin yakılmasını' yakınlarından istediğini söylemişti.

Bu ve benzeri haberler tek başına bir şey ifade etmeyebilirler fakat aydın, sanatçı akademisyen gibi sınıflara sahip olan bir zümrenin, bilhassa kendi halkından onun geleneklerinden hatta ölümle ilgili törenlerinden dahi nefret edercesine uzak olduğunu göstermek istemesi bu tepkisel tavır onların yaşlılık veya benzeri şahsi durumlarıyla açıklanabilecek gibi görünmemektedir. Kendisini 'ateist' değil 'ate' diye tanımlayan bir meslektaşım, 'ezanı duyunca kendi evimde, yurdumda yaşadığımı hissediyorum, o benim adım gibi, soyadım gibi varlığımın bir parçasıdır, göstergesidir' derken aslında bu topraklarla bu ülkenin insanlarıyla kurduğu bağı ifade etmekten öteye 'yabancılaşmadan' özgür bir insan olmanın varoluşunu dile getirmekte olduğunun da elbette bilincindeydi.

Sanırım burada sorun bilinç düzeyinde aydın sorumluluğu içinde muhalif bir tavır geliştirmekle yaşanan sorundur. Mesele kültürel yabancılaşmanın sosyal psikolojisiyle zümresel bir tepkiden başka bir şeyi ortaya koyacak özgürlüğe sahip olup olmama meselesidir. Resmi aydınların sorununu bir 19 yüzyıl travması olarak tanımlamak da mümkündür. Şunun altını çizmek isterim ki

Köşe Yazıları – 10/01/2019

‘19. Yüzyıl pozitivizmi’ bizim aydınlarımızın düşünce biçimlerini felç etmiş onları kimlik krizi de dâhil içinden çıkamayacakları bir duruma sokarak düşünemez hale getirmiştir.

Onlar için varsa yoksa Batı uygarlığının ürünlerine/görüntülerine sahip olmaktır, onun manasını kavrayacak birikimden uzak oldukları için de onu taklit etmek ‘kutsal’ bir amaç haline gelmiştir. İmparatorluğun son döneminde Batıya mühendislik, iktisat ya da siyaset bilimleri okumaya gidenlerin çoğunun tiyatrocusu, şair vb. olarak dönmeleri, hayran kaldıkları Batı’nın yaşadığı dönüşümü anlamaktan uzak bir zihniyet dünyasına hapsediklerini göstermektedir.

Bu zümre, Cumhuriyetten sonra, bilhassa Tek Parti döneminde her alanda ‘mutlaklaştırmaya’ çalıştıkları bir ‘iktidara’ sahip olmuştur. Onların dramının tam da bu noktada ortaya çıkmasının sebeplerinden birincisi, neredeyse ‘tapındıkları’ pozitivizmin bilim değil artık çökmüş bir felsefi yöntem olduğunu kavrayamayışları; diğeri ise ‘devlet merkezli’ bir anlayıştan, demokrasi yoluyla ‘toplum merkezli’ bir dünyaya geçilmiş olmasıdır. Demokrasiye duydukları öfkeyi, demokratik sürecin ortaya çıkardığı siyasetçilere duydukları kinin, marazi halin kökleri de buralarda aranmalıdır.