

**SABAH**

**Mahmut ÖVÜR**

### **John Bolton mı Kürtlerin hamisi?**

ABD derin aklı yine bölgenin kaostan kurtulmaması için canhıraş bir çaba harcıyor. **Trump**, "**Suriye'den çekiliyoruz**" diyor Pentagon ve CIA kan gölüne çevirdiği bölgeden çekilmemek için her yolu deniyor.

**Trump**, "**terör**

**örgütleriyle değil, devletlerle**

**ilişikurmalıyız**" diyor onlar kendilerinin

bile "**terörist**" ilan ettiği PKK ve PYD'lileri

dünyanın gözünün içine baka

baka "**Kürtleri koruma**" yalanıyla

meşrulaştırmaya çalışıyor.

Savaş baronları bölgeyi düşmanlaştırmak istiyor. Kürt'ü Türk'e, Türk'ü, Arap'a ve Fars'a düşman etmek. Böylece bölge hep onlara ihtiyaç duyacak.

Bu gerçeği bölge halkları 100 yıldır biliyor.

İran'daki **Musaddık**darbesinden **Molla Mustafa Barzani**'yi satmalarına, **Saddam**'ı kışkırtıp Irak'ı ateşe vermelerinden Filistin'i ve Arap Baharı'nı kan gölüne çevirmelerinden biliyor.

Ama en iyi bilen 1947'den

beri "**stratejik ortak**" olan Türkiye. Türkiye,

ne zaman kendine gelip sorunlarını

çözmeye kalksa, ABD karşısına ya faili

meçhullerle, darbelerle ya da FETÖvari

yapılarla çıktı.

En son 2013 yılında sorun yumağına dönüşen Kürt meselesini demokrasi içinde siyasetle çözmeye kalktığında da yine karşısına PKK'ya "**Suriye havucu**" uzatan ABD çıktı. Şimdi o ABD hem açık açık teröre destek veriyor hem de yüzüstüce "**Kürtlerin hamisi**" rolüne soyunuyor.

Doğrusu bugün Ankara'ya gelen Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı **John Bolton**'ın hangi yüzle "Kürtler"e sahip çıkacağını merak ediyorum.

Bunların derdi bölgede Kürt meselesinin çözülmesi olsaydı önce şiddet ve teröre destek vermezlerdi. Zaman zaman televizyonlarda rahmetli **Altunç Altındal**'ın şu sözleri yayınlıyor:

"**Şu çok net**; 'Bugün PKK silahı bıraktım, teslim oluyorum' **dese bile bu sorunu çözdürmezler...**" Aslında bu gerçeği, PKK'yı kuran, "**zorun rolü**" üzerine kitaplar yazarak terörü bir siyasi araç haline getiren **Öcalan** da sık sık söyledi. Daha önce de yazdım, şu sözleri kayıtlarda duruyor:

"**1. Dünya Savaşı'nda**

**kurgulanan Ortadoğu siyasi haritası, en az yüzyıl sürececek sorunlar oluşsun diye çizildi.**

(...) **Amaç; Kürtlerin tarih**

**boyunca birlikte yaşadıkları Arap, Türk ve İran halklarıyla çelişkileri derinleştirmek, var olan statüyü bozarak kargaşa içine itmek ve birbirleriyle daima savaşır halde**

**tutmaktır."**

ABD tam da bu yüzden Suriye'de PKK-YPG'ye sahip çıkıyor. Derdi PKK'yı kullanarak İran ve Türkiye'yi sıkıştırmak ve gerekirse savaştırmak...

### **Suriyeliler gerçeği**

Türkiye'de Suriyeli mültecilerle ilgili zaman zaman müthiş bir algı operasyonu yürütülüyor. Yalanlardan geçilmiyor. Bu da ya seçim öncesi ya da Türkiye'nin Suriye'ye yönelik bir hazırlığa başladığı zamanlarda gündeme getiriliyor.

İstanbul Taksim'de ÖSO mensuplarının yılbaşı kutlamaları da böyle bir algı operasyonuna neden oldu. Sürekli tekrar edilen yalanlar yeniden pişirilip piyasaya sürüldü. Peki gerçek neydi? İçişleri Bakanı **Süleyman Soylu, Kübra Par**'a gerçeği şöyle anlatıyordu:

"Suriyeliler için, '**Üniversiteye imtihansız giriyorlar**', '**Hastanelerde sıra beklemiyorlar**', '**Bunlara TOKİ ev veriyor**' gibi, söylenen şeylerin tamamı yalan. Bunları özellikle sosyal medyada birtakım 'fake' hesaplar yapıyor." Peki, Suriyelilerin suç işleme oranı nedir? İşte rakamlar: "**Suriyelilerin 2013'teki suç oranları yüzde 2.8, bugün 0.8. Kendi vatandaşlarımızın suç oranı yüzde 1.9.**" Bir de sık kullanılan "**En iyileri AB'ye gitti**" iddiası. Bakan bu iddiaya "**tam tersi**" diyor ve ekliyor: "27 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, ülkemizden AB ülkelerine toplam 18

bin 430 Suriyeli çıkış yapmış. Bunlar arasında okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 8944, yani yüzde 48.51. Lisans ve dengi sayısı ise 0.16..."

## **SABAH** **Salih TUNA**

### **Gomonist Akepe**

Batı'daki algıya göre **PKK'nın türevleri YPG / PYD** özgürlük ve demokrasi için savaşan laik, seküler "oluşumlardan" ibaret. Özellikle de kafa kesen **DEAŞ**'a karşı savaşan, bu savaştan dolayı da acılar çeken Kürtler yani.

Dahası, ABD'nin müttefikleri. Boşuna "**kara kuvvetlerimiz**" denilmedi ya.

Haliyle çok sempatik, çok sevimliler.

Başka?

Bu "oluşumlar" Kürtleri özgürleştirmek, **çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak** için "dinci radikalizme" karşı savaşıyorlar.

Başka?

Bu "oluşumlar" tüm Kürtlerin temsilcisidirler. Bölgede ve hatta tüm dünyada ne kadar Kürt varsa bunları destekliyor.

Desteklemeyenler de zaten "**cahş**" veya "**Sarayın Kürtleri**"dirler.

İsterse tüm hayatları cezaevlerinde işkencelerle geçmiş olsun fark etmez. Değil mi

ki YPG / PYD'ye karşıdırlar, haindirler.

Üç aşağı beş yukarı Batı'daki algı bu.

\*\*\*

Söz konusu algının bir de mütemmim cüzü (tamamlayıcısı) var.

O da şudur:

PKK türevi mahut oluşumlara

"**otoriter, diktatör Erdoğan**" karşı çıkıyor.

Onları yok etmek istiyor.

Üstelik, Türkiye'yi de Batı kulübünden, Batılı değerlerden, hatta NATO'dan uzaklaştırıyor.

Yetmezmiş gibi "kara ordumuz" YPG/ PYD'nin boğaz kesen DEAŞ'a karşı savaşmasına engel oluyor...

ABD bu algı üzerinden bin yıldır birlikte yaşadığımız Kürtlerin hamiliğine soyunuyor.

Bu algı üzerinden Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "**Kürtleri**

**korumaya yönelik**

**anlaşma imzalanmadan ABD**

**askerlerinin çekilmesi**

**gerçekleşmeyecek**" diyebiliyor.

Bu algı üzerinden **ABD Dışişleri Bakanı**

**Pompeo**, "ABD, Türklerin Suriye'de Kürtleri kıyıma uğratmamasını güvence altına almaya çalışıyor" şeklinde küstah bir açıklama yapabiliyor.

Bu algı olduğu sürece...

İran'a karşı 8 yıl fasilasız

savaştırdığınız **Saddam**'ın zulmünden 1988'de kaçan Kürtlere biz kucak açarken siz neredeydiniz, deseniz de fayda etmez.

Şimdi anlaşıldı mı "Fetullah kapatması

aydınlarının" yerleştirmeye çalıştığı Kürt

algısının, ABD'nin Kürtler üzerinden

bölgede kendisine alan açmasının lansmanı mesabesinde olduğu?

Şimdi anlaşıldı mı...

İrak'ın **Şiiler, Sünniler ve**

**Kürtler** şeklinde bin yılın yabancı

tefriklerin neden yapıldığı? (Sömürgeci

aydınların şu namussuzluğuna bakın;

Arapların Türklerin mezhebi var da

Kürtlerin yok mu?)

Şimdi anlaşıldı mı...

O "diktatör" söylemlerinden FETÖ'nün MİT

TIR'ları kumpasına kadar kimlere nasıl

hizmet edildiği?

Şimdi anlaşıldı mı 15 Temmuz'a "tiyatro"

diyen **Kılıçdaroğlu**'nun neden PKK türevi

YPG hakkında, "**vatanını kurtarmak**

**için örgütlenmiş bir oluşum**" dediği?

Şimdi de CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, S-

400'lerin NATO güvenliğine uymadığından

bahisle "**S-400'lerin hedefi hangi**

**düşman algısı olacak**" diyebiliyor.

Bu soruyu **Pompeo**'ya mı **Bolton**'a mı

vekaleten soruyor?

Hayır yani, biraz daha kaptırsa, "Gomonist

Akepe bizi NATO'dan uzaklaştırıyor"

diyecek.

Bereket versin, Rusya komünist değil de AK

Parti yırtıyor.

**STAR**

**Fadime ÖZKAN**

**John Bolton'a ev ödevi: PKK  
Kürtlerin temsilcisi  
değildir; katilidir!**

ABD Başkanı Trump'ın 2018 sonu açıkladığı "Suriye'den çekiliyoruz" kararı, yeni yılın ilk haftası bitmeden buharlaşmaya başladı. Daha şimdiden geride kalan şeyin, ABD'nin Suriye'de yürüttüğü kokuşmuş politikanın artıkları olduğu anlaşılıyor. Obama döneminden kalma birkaç bürokratin istifası; YPG-PKK'nın sahipsizken bir hiç olduğunun ispatı ve "en önemlisi PKK ile DEAŞ, PKK ile Esed arasında fark olmadığını aşikar olması" dışında henüz hiçbir somut yansıması da olmadı zaten açıklamanın.

\*\*\*

Trump'ın "Suriye'den çekilsek de Kürtleri korumak istiyoruz" şeklindeki açıklamasını Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "çekilme Kürtlerin güvenliğinin garanti edilmesi koşuluna bağlı" ifadesi izledi. Batı cephesinde değişen bir şey yok yani: "Süper güç" ABD, paçasına yapıştığı terör örgütüyle birlikte batmaya kararlı görünüyor. PKK'nın 1970'lerin sonundan itibaren kendini Kürtlerin temsilcisi -hatta diğer meşru Kürt

siyasetçileri, önde gelenleri öldürerek edinmeye çalıştığı- "Kürtlerin tek temsilcisi" iddiasını/palavrasını ciddiye alıyormuş gibi yapıyor.

Ama PKK'nın ne olduğunu, ABD'nin ne yaptığını herkes aynı netlikte olmasa da aynen görüyor.

\*\*\*

PKK'yı kamufle etmek için atmadıkları takla kalmadı ama sonuç değişmedi. **Terör örgütünün adını en son, içinden "demokrat" geçiren SDG'ye çevirtmiş olsalar da PKK, PKK'dır. PKK, ABD'nin de terör örgütleri listesine aldığı örgüttür. PKK'ya destek veren devlet suç işler ve ABD şu an açıkça hem uluslararası hukuku hem ABD yasalarını çiğneyerek suç işliyor.**

Suriye coğrafyasında PYD-YPG adını alan terör örgütü PKK'nın ta kendisidir. KCK çatısı altında yapılanmış, kuruluşundan hedeflerine, liderinden insan ve para kaynaklarına kadar aynıdır. Etiket değiştirmek malın niteliğini değiştirmez.

\*\*\*

PYD-PKK Kürtlerin temsilcisi değildir, hiç olmamıştır. PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in PYD'den kaçıp Türkiye'ye sığınan ağabeyi Prof. Dr. Mustafa Müslim'in sözleri bu konuda önemli bir veridir: **PYD Suriye'deki Kürtlerin en fazla yüzde 10'unu temsil eder. Kürtler arasında bir gücü yoktur.**

**Tek gücü, elindeki silahı, Kürtlerin mallarına, çocuklarına el koyması, muhalifleri tutuklaması. Yoksa bu kadar Kürt DEAŞ'tan olduğu gibi PKK teröründen de kaçıp Türkiye'ye sığınır mıydı? Türkiye kapısını Kürtlere açmasa Kürtler soğuktan ve açlıktan ölürdü.**

\*\*\*

Resmi makamların verdiği rakamlara göre “**PYD-PKK teröründen kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeli Kürt sayısı 300 binden fazla**”. Bunların 30 bin kadarı AFAD'ın Suruç kampında kalıyor. Aralarında **Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)** bünyesinde faaliyet gösteren partilerin temsilcileri de var. Hepsi de PYD-PKK bölgeye hakim olduktan sonra kapattığı, kendisine tabi olmayanları tutuklayıp sürdürdüğü, öldürdüğü partilerin ve sivil toplum yapılarının mensupları.

Zaman zaman medyaya demeç de veriyorlar. Söyledikleri gayet net: “**PYD, PKK'dır. SDG adını alan PKK bize eziyet, çocuklarımıza tasallut etti. PYD'nin ne Kürtlerle ne Suriye ile alakası yoktur, PKK ile vardır. Yoksa ne diye Suriye'de işgal ettikleri yerlere Öcalan'ın posterini, PKK'nın bayrağını assınlar?**”

\*\*\*

**Suriye sahasında doğrudan bulunan iki devlet var; Rusya ve Türkiye. Ve bu iki devlet PKK-PYD'nin çözüm masasında**

**olmaması konusunda anlaşmıştı.** Türkiye'nin ısrarlı takibiyle pek çok zorluğa rağmen yürüyen ve işi anayasa yazım aşamasına getiren Astana/Soçi mutabakatında yani **Suriye'nin geleceğinde PKK-PYD'nin yeri yok.**

**Ama Kürtlerin var.** Teröre bulaşmamış Suriyeli Kürtler Suriye'nin siyasi çözümünde yer alacaklar. 15 Kürt partisinin adının yazılı olduğu listeyi Rusya'ya Türkiye verdi. Üstelik İran da istemiyor PYD-PKK'nın masada olmasını.

**PKK-PYD'nin Kürtlerin temsilcisi değil katili olduğunu en iyi Kürtler biliyor. Türkiye Fırat'ın doğusuna girdiğinde Boltongiller de öğrenir.**

## **HÜRRİYET** **Hande FIRAT**

### **Kritik görüşme**

‘Gelmeden müzakere masasını dizayn etme çabası.’

‘Pentagon çekilmeye hâlâ karşı. Trump'ı kararından vazgeçirme arayışında...’

Ankara, Suriye'den çekilme konusunda ABD'den yapılan resmi açıklamaları

ve “kaynaklara” dayandırılarak yaptırılan haberleri işte bu iki cümle ile yorumluyor.

TRUMP'A BASKI VAR

Yazıya hızlı bir başlangıç oldu. Ancak bugün önemli; Türkiye ve ABD arasında kritik

görüşmeler yapılacak. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, DEAŞ ile Mücadele Komisyonu Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, dün Ankara'ya geldi. Heyetin hem Cumhurbaşkanlığı hem de Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görüşmelerinin ana gündem maddesi, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı. DEAŞ ile mücadele, YPG'nin durumu gibi kritik başlıkları içeren görüşmeler için henüz masaya oturmadan John Bolton'ın “**ABD askerleri Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek**” sözü Ankara'da tepkiyle karşılandı. Buna bir de geçtiğimiz günlerde Pentagon kaynaklarına atfen Wall Street Journal'da belli ki özel olarak yaptırılan, “**Türkiye DEAŞ ile mücadeleyi yürütemeyecek, buna yeterli imkânı yok**” mealindeki haberi de eklersek tablo Ankara açısından netleşiyor.

Tüm bunlara, bugünkü görüşmelerde masaya konulacaklarla bir anlamda zaten yanıt verilecek.

Ancak Ankara, Pentagon'un halihazırda çekilmeye isteksiz olduğu ve hâlâ Trump'ı vazgeçirmeye çalıştığı tespitini yapıyor. Üst düzey kaynaklarım, “**Kırılgan bir ortam var, Trump'a kararını tersine çevirmesi için baskı yapıyorlar**” dedi.

Biliyorsunuz, Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin operasyonu, çekilme kararı ile zaten beklemeye alınmıştı. Şimdi bu son gelişmelerle Ankara “**erken bir müdahalenin**” Trump'ın “**çekilme**” kararını zora sokacağına da farkında.

Ancak bu, sınır güvenliğinin ihlal edilmesi ya da bir saldırı durumunda sessiz kalınması anlamına tabii ki gelmiyor, gelmeyecek. Öncelik, Türkiye'nin kendi güvenliğinde olacak.

### ANKARA NE DİYECEK?

Ankara tüm hassasiyetlerini ve olmazsa olmazlarını görüşme masasına taşıyacak.

### DEAŞ İLE MÜCADELE

Türkiye'nin DEAŞ ile mücadele edecek gücü olmadığı iddiasının “çarpıtma ve iyi niyetli bir yaklaşım olmadığı” belirtilecek. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bir kez daha hatırlatılacak. “DEAŞ unsurları ile mücadele yapılacaktır, bu yapılırken sahadaki güçlerle koordinasyon tabii ki sağlanacaktır” mesajı verilecek.

### ABD'NİN ÇEKİLME KARARI

Kararın olumlu karşılandığı, ancak çekilmenin biçiminin ve modelinin önemsendiği anlatılacak. Burada üç önemli başlık var.

YPG/PYD'nin durumu: Türkiye'ye yönelik son algı operasyonu kapsamında, Türkiye'nin hedefinin asla Kürtler olmadığı belirtilecek

ve “Türkiye’nin Suriye Kürtleri ile sorunu yok, Türkiye’nin sorunu ve mücadelesi terör örgütleri ile. ABD’nin artık müttefikini, yani Türkiye’yi de hedef alan terör örgütü YPG ile angajmanını bitirmesi gerekiyor” denilecek. Bir önceki başlıkta yazdım, kritik olduğu için bir daha dikkatinize getireceğim. Üst düzey bir kaynağım “**YPG’yi koruyacak, alan hâkimiyetini arttıracak bir angajmana asla girmeyiz. Sınırlarımızı sonuna kadar koruruz. Saldırıya karşılık veririz**” dedi.

Silahlar: YPG’ye verilen silahlar çok konuşuldu. ABD mücadele bitince toplayacağına söz vermişti, silahların akıbeti bir kez daha masaya getirilecek.

### **TÜRKİYE ÜSLERİ İSTEYECEK**

ABD Üsleri: Üçüncü ve kritik başlık ABD’nin bölgede bulunan büyüklü küçüklü 22 üssü. ABD bunları bir şekilde yok etmez ise Ankara’nın kırmızı çizgisi bu üslere YPG’nin yerleşmesi. “YPG’ye verilmesi asla kabul edilemez” diyen kaynaklar, askerlerle yapılacak görüşmede Türkiye’nin bu üsleri isteyeceğini belirtti. Edindiğim bilgiye göre DEAŞ ile mücadele çerçevesinde de üslerin kullanılacağı belirtilecek.

### **TAMPON BÖLGE ÖNERİSİ MASADA MI?**

ABD’nin Türkiye’ye sınır güvenliği için belli bir derinlikte tampon bölge önerdiği iddia edilmişti. Kaynaklarım “Henüz böyle bir öneri gelmedi. Gelirse detaylarını sahada

görmek lazım” dedi. Ancak Ankara, sınır boyu güvenliği için belli bir derinlikte bölgenin güvenli hale getirilmesi, yani terör unsurlarından arındırılması ve Türkiye’nin o alanda askeri hâkimiyeti önerisine kapıyı kapatmıyor.

## **YENİŞAFAK Ali SAYDAM**

### **CHP’den kaybetme garantili iletişim stratejisi**

23 Aralık’ta internet sitelerinde, 24 Aralık’ta da gazetelerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 31 Mart yerel seçimleri için belirlediği iletişim stratejisiyle ilgili haberler yayınlandı. Eğriye eğri, doğruya doğru... Gazetelerin bahsettiği strateji CHP için olumlu sonuçlar doğurabilecek, siyasi iletişim açısından “doğru” bir yol gibi görünmüştü...

Bu iletişim konseptine göre; CHP kampanya döneminde seçmene “ekonomi” vurgusuyla seslenmeyi planlamış... Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun, belediye başkan adaylarının, CHP’li milletvekillerinin ve Parti Meclisi üyelerinin, sahaya inip ekonomik durumu ve CHP’nin vaatlerini anlatması uygun görülmüş...

Bu stratejide, siyaset iletişimi açısından en önemli nokta, seçmenle yapılacak konuşmaların içeriğinden çok, bu

## Köşe Yazıları – 08/01/2019

konuşmaların somut politikalarla ilgili olması ile siyasi gerilim üzerine inşa edilmemesiydi...

Siyasi rekabet açısından CHP adına hayli büyük bir yenilik olduğunu söyleyebileceğimiz bu yaklaşımın tadını ne yazık ki ne CHP'liler çıkarabildi, ne de iktidar çevreleri... CHP'nin seçim iletişimi stratejisi, bu sefer seçim sonuçlarını görmeden çöktü... Sayın Kılıçdaroğlu, bugüne kadar seçmen üzerinde etkisi pek görülmemiş, eski alışkanlıklarına geri dönünce hevesler kursaklarda kalıverdi...

Kılıçdaroğlu, 25 Aralık'ta partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle hitap etmeyi kendine ve partisine yakıştırmış: "İyi de kim sana cumhurbaşkanı diyor, zorla sana cumhurbaşkanı diyorlar. Sen o koltuğa meşru bir seçimle gelmedin, o koltuğa şartları kendi lehine dönüştürerek geldin." Konuşmanın devamında da şu ifadeye tanık olduk: "Sen 81 milyona 'haddini bil' diyorsun, birisi de sana diyecek. Sen de haddini bileceksin."

Şimdi seçmen Sayın Genel Başkan'a şunları soramaz mı: Bir, madem ne seçim ne de Cumhurbaşkanı meşru, sen bu seçimlere neden girdin? İki, hadi girdin; neden 24 Haziran akşamı bu sözlerle ortalığa dökülmedin? Bu kadar plan, strateji, afiş, iş gücü ve emek, kaybedince "meşru değil" diyeceğin bir seçim için miydi? Üç, bu ne

perhiz, bu ne lahana turşusu?.. 23'ünde şahsî saldırı yok, sadece ekonomi konuşma kararı; 25'inde Cumhurbaşkanı'nı ve 24 Haziran seçimlerini gayri meşru ilan et; millet iradesini yok say...

Ve son soru... Cumhuriyet Halk Partisi, bugüne kadar girdiği seçimlerde siyasi gerilimden fayda sağlayabilmiş midir? Bir kez olsun bu yöntemle seçim kazanabilmiş midir ki, hâlâ bu yoldan gitmekte bu kadar ısrarcı olunmaktadır?

31 Mart akşamı CHP'nin, tutarsızlıklar ustası Genel Başkanı'ndan kurtulmak üzere harekete geçecek olacağını ima eden Sayın Cumhurbaşkanı acaba kaç CHP'linin ortak dileğini dile getirmektedir?.. Kim bilir?..

**YENİŞAFAK**

**Tamer KORKMAZ**

### Demek ki, neymiş?

ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki "**Haydutlar Heyeti**" bugün Ankara'da görüşmeler yapacak.

**Wall Street Journal gazetesine göre, Ankara'ya bir harita getiriyorlar...**

Türkiye'nin, YPG/PKK'lı teröristlerin bulunduğu malum bölgeye girmesini istemedikleri için, akıllarınca Suriye'nin



## Köşe Yazıları – 08/01/2019

kuzeydoğusuna ilişkin “renkli bir harita” hazırlamışlar!

Bunun...

Bölgedeki PKK’lı teröristlerini himaye eden, Terör Koridoru’nu resmeden bir “**harita**” pardon bir paçavra olduğunu öngörmek, işten bile değildir!

Trump’ın Ankara’ya gönderdiği haydutların başı olan John Bolton, hemen öncesinde ise İsrail’ini ziyaret etti!

Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesinin bir takvime bağlanmadığını tekrarladı!

John Bolton denilen Mister Küstah “ABD’nin Kürt müttefiklerinin, Türkiye’nin düzenleyeceği taarruzdan korunması konusunda ısrarcı olduğunu; bu mevzuda Erdoğan’a uyarıda bulunacaklarını” söyledi!

Üstelik “Türkiye’nin bizimle tam koordinasyon olmadan Suriye’de askeri bir operasyon düzenlemesini istemiyoruz” dedi!

Bu beyanlarla; “**ağızlarındaki baklaları**” çıkarmış oldular...

Haydut Devlet’in “**Suriye’den çekilme**” lafının bir oyalamadan ibaret olduğu aşikârdır. (Bu hususta, artık hiç kimsenin kuşkusu kalmamış olmalıdır!)

Aynı zamanda; sinsi bir oyundan, düzenbazlıktan bahsediyoruz.

Eh, şimdi -bir kere daha- görülüyor ki...

**KAHPELİK, Amerikan Devleti’nin karakteridir!**

John Bolton gibi, ABD’nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da “Türklerin, Kürtleri katletmesini önlemek ve dini azınlıkları korumak, bölgedeki misyonumuzun bir parçasıdır” diye konuştu!

Bu sözleri sarf eden kişi, tam teşekküllü bir İsrail yaltakçısıdır...

15 Temmuz darbe girişiminin berhava olmasından dolayı büyük hayal kırıklığına uğramıştı ve ertesi gün twitter’den Türkiye’yi “Totaliter İslamcı Diktatörlük!” diye tanımlamıştı; bu, -eski CIA Başkanı- kahpe!

Türkiye’nin harekâtı, -**Kürtlere değil**- Suriye’nin kuzeydoğusundaki YPG/PKK’lı teröristlere yöneliktir.

**ABD, YPG-PKK’lıları terörist olarak görmüyor!**

Dolayısıyla, açıkça Terörün Hamisi bir devlettir: “Gayrı Meşru” konumdadır...

Fiilen “Amerikan Askeri” olan bölgedeki PKK’lı teröristleri; “ABD ile koordinasyon

## Köşe Yazıları – 08/01/2019

halindeki bir askeri operasyonla temizlemek” nasıl mümkün olabilir ki?!

Bugün Ankara’da başlayacak görüşmelerde, işbu akla ziyan ve küstah lafların hesabı, Terörist Sevici ABD’nin John Bolton denilen haydudundan mutlaka sorulmalıdır!

Ankara, bu Washington’a güvendiği müddetçe veya her defasında Yankee’lerin “verdikleri sözleri” yerine getirmesini bekledikçe “oyalanmaya, dahası hançerlenmeye” devam edecektir!

### **Türkiye’nin harekâtı, geciktikçe gecikiyor...**

Önce “En geç 100 gün içinde çekileceğiz” dediler; sonra bu süreyi “120 güne” çıkardılar. Şimdi, “çekilme takvimi diye bir şey yok” diyorlar!

Dahası var...

“Suriye’den hemen çekiliyoruz” diye birbiri ardına açıklamalar yapan “düzenbazın, sahtekârın, kuyruklu yalancının, üçkâğıtçının, ahlaksızın” önde gideni Sarı Şeytan Trump, finalde çıkmış “Biz Suriye’den asker çekmenin çabuk olacağını hiçbir zaman söylemedik” diyor!

Bu Trump’ın yahut Amerikan kahpelerinin sözüne güvenip de Suriye’nin kuzeydoğusu ile Menbiç’e askeri harekâtı ertelendiği

müddetçe; Washington’ın tuzağına düşülmüş olunuyor!

Dikkat: Amerikan Heyeti ile yapılan her görüşme yeni bir oyalanmayı beraberinde getiriyor...

### **Türkiye’imiz, muhtemel askeri harekât için daha fazla gecikmemelidir!**

Kovboy Trump’ın Suriye’den çekileceklerine dair beyanları hakkında -ta en başından beri- bu sütunda ısrarla yazdıklarımız ise bugünkü ‘Demek ki, neymiş?’ başlığını davet etmiştir!

**AKŞAM**

**Markar ESAYAN**

### **Yönetemeyeceğimiz hiçbir sorun yok**

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Habertürk’te Kübra Par’a verdiği röportajda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat’ın doğusuna hareket yapılacağını ortaya koyduğu anda Türkiye’de Suriyeliler üzerinden bir negatif propaganda çalışması hemen başladı” derken son derece haklıydı.

Bu tespite katılmamak mümkün mü? Bu bağlantıyı görmemek için herhalde saf olmak gerekir.

## Köşe Yazıları – 08/01/2019

Aynı zamanda garip olayların da arttığına veya gündemde daha fazla durduğuna tanık oluyoruz. **Bunların yaklaşan seçimler veya olası hareketla ne kadar ilgisi var, bilmiyorum. Ama yine de dikkatli olmakta fayda var.**

Ayrımcılık, nefret söylemi, taciz hareketlerini ve bu tür hareketlerde bulunanları hoşgörmek mümkün değil. **Açıkçası böylelerine hiçbir sempati beslemiyor ve tahammül edemiyorum. Küstahlıkları, şımarıklıkları ve cehaletleri ile uzun yıllardır gına getirdikleri ortada.**

Ancak bu olayları gündemde fazla tuttuğumuzu da gözlemliyorum. Bu tabii sosyal medya açısından daha fazla böyle. Sosyal medyadaki hayat ile gerçek hayat ne kadar örtüşüyor, o ayrı, ama hiç de azımsanmayacak bir algı/etkileşim gücü olduğunu da kabul etmeliyiz.

Şu an maalesef, önce duygularıyla hareket eden, manipüle edilmeye müsait bir görüntü vermekteyiz. Tam da **Türkiye harekate hazırlanırken, sosyal medyada Taksim’de eğlenen Suriyelilere küfreden kişiler kanaat önderi muamelesi görüyor.**

**Biraz sakin olmakta fayda var.**

**Bu ülke güçlü bir hükümet/lider tarafından yönetiliyor. Devlet kurumları hiç olmadığı kadar aktif, koordine ve etkin. Her şey kontrol altında.**

Bu durum, ülkenin çok ciddi bir dönemeçten geçtiği gerçeğini görmemize engel değil. Fransa’daki ayaklanmaların Türkiye’ye ithal edilmeye çalışıldığı açık. Suriyeliler üzerinden sürekli kışkırtma yapılıyor. Bu listeyi uzatmak mümkün.

**Demokrat kesimlerin ülkedeki tansiyonun yüksek olmasından hiçbir çıkarı olamaz. O nedenle her söylediğimizi, yazdığımızı tartmamızda fayda var.**

Öte yandan, her saçmalayanı ülke gündeminde bir numara yaparsak, bunların başını sonunu getiremez, hiç sahip olmadıkları bir gücü kendilerine atfetmiş oluruz.

Saçmasapan kişilerin ülkenin gündeminde bu kadar yer tutması bana haksızlık gibi geliyor. Ben, yok saymanın en etkili yaptırım olduğunu düşünüyorum.

**Türkiye eski Türkiye değil. Yönetemeyeceğimiz hiçbir sorun yok.**

## TAKVİM

### Bülent ERANDAÇ

#### CHP Genel Merkezi'nin titreyen duvarları

**KEMAL** Kılıçdaroğlu'nun CHP genel merkez binası Söğütözü'nde. Bu yeni genel merkez, bahtsız bir bina! 2006 yılından beri hiçbir seçimi kazananamış bina. Siyasetin sisli bulvarlarından, dar koridorlarından duyduklarımız bile Türkiye'nin geleceğini düşünen insanlarda afakanlara yol açıyor. CHP Genel Merkezi'nin duvarlarının ağzı olsa da bir konuşsa. Neler duyacaksınız neler. CHP'ye oy veren aziz seçmenler açıkta olanları görerek karar veriyorlar. Arka odalarda yapılan konuşmaları bir duyabilseler, şaşırırlar. 20 kattan oluşan CHP Genel Merkez binasının 12'nci katı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Binanın 9, 10 ve 11. katlarında genel başkan yardımcıları ve yardımcılığı ve merkez yönetim kurulu üyelerinin odaları bulunuyor. Bu odalardaki kulisin, bazı parçaları bile insanın içini kabartıyor. 31 Mart'ta yerel seçime gidiliyor. Bir parti tüm yöneticileriyle çalışacağı, genel merkezin MAESTRO olacağı, ortaya bir senfoni çıkarması gerekirken, CHP'nin açık odalarında, salonlarında belediyeler konuşulmasına karşın, 9-10-11 katlarda birilerinin derdi seçim değil. 1 Nisan'da

Kılıçdaroğlu'nu kimin devireceğini, partinin kontrolünün nasıl ele geçirileceği üzerine formüller üretiliyor. CHP güya seçime gidiyor. CHP'nin genel başkan yardımcılığı Oğuz Kaan Salıcı, Tuncay Özkan, eski genel sekreter Gürsel Tekin, Çankaya'da özel bir büroda Muharrem İnce, İzmir-Ankara hattında Selin Sayek Böke, Manisa-Ankara hattında Özgür Özel, harıl harıl, Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl devireceklerini, rakiplerini nasıl tasfiye edeceklerini fısır fısır konuşuyorlar.

**1 Nisan sabahı,**

**Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10'DA 10  
SEÇİM KAYBEDECEĞİNDEN  
KİMSENİN KUŞKUSU YOK.  
ŞİMDİDEN 6 İSİM GENEL  
BAŞKANLIK MEYDAN  
MUHAREBESİNE HAZIRLANIYOR.**

**Evanjelistler bastırdı, Trump kıvrırdı**  
ABD Başkanı Trump kıvrırmaya başladı. Ne oldu da 15 gün önceye göre zıt bir pozisyona geçti. Trump aniden Irak'a geldiğinde, değiştiğini anladık. "Ağzındaki baklayı" çıkardı:  
"Suriye'de bir şey yapacaksak, Irak'ı üs olarak kullanırız" dedi. (28 Aralık 2018)  
Kuzey Suriye'den çekilen sınırlı sayıda Amerikan askeri de Irak'a gitti. Her an da gelebilirler. Trump, Suriye'den askeri çekeceğiz dediği günden beri, ben farklı bir arayış içindeydim. "Evanjelistler ne

yapacak? Haberler geliyordu. Trump'a baskıya başlamışlar, Çekilmeyi durdur" demişlerdi. Evanjelistler ve İsrail lobisi birlikte bastırılmışlar, Trump'a pozisyon değiştirmişlerdi. Evanjelistler'in önde gelenlerinden Willam Franklin Graham, "Suriye'den çekilmenin Hıristiyanlar'ın hayatını tehlikeye atacağını" iddia etmiş, Hele hele, evanjelist Dışişleri Bakanı Pompeo konuşunca, ardından İran düşmanı Bolton rezil laflar edince, tablo ortaya çıkmıştı.

ABD'de, Trump, Evanjelistler'in desteklemediği hiçbir işe imza atmaz. Son olarak, Senato'da olası başarısızlığını Evanjelistler durdurmuştu. Bakmayın ABD-İsrail-Evanjelist tezgâhlarına. Cumhurbaşkanımız kararlı. Cumhuriyet tarihinin en büyük tahkimatını yaptık. Türkiye, Menbiç ile Fırat'ın doğusuna harekâtı muhakkak yapacaktır. Biz orada, ikinci Sykes-Picot'u parçalıyoruz. Bir yüz yıl daha Suriye sınırlarından ülkemize saldırdıtılacak kukla PKK çetelerinin barınaklarını dağıtıyoruz. Tarih, bu günlerde, Türkiye'nin kararlılığının, çocuklarımız için ne kadar akıllı, mantıklı, stratejik hamleler olduğunu yazacaktır. Evet.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan tarih yazıyor. Olanlara değil, tarihe bakın. **Suriye'de hata yapmıyoruz. MHP lideri Devlet**

### **Bahçeli'nin fevkalade isabetli sözlerini hatırlayalım:**

"Kimin nereden çekildiği değil... Önemli olan Türkiye'nin nereye gireceğidir!" Erdoğan KIZILELMA'YA GİDERKEN YANINDAYIZ. 83 MİLYON YANINDA..

## **DİRİLİŞ POSTASI**

### **Ali ŞAHİN**

### **Pakistan'ın Erdoğan'ı**

Müslüman mahallelerin umudu haline gelmiş iki güçlü Müslüman mahalle çocuğu; Recep Tayyip Erdoğan ve Imran Khan Müslüman mahalle sorunlarının kalıcı çözümüne ilişkin etkin, sürdürülebilir, kurumsallaşmış ortak bir felsefe geliştirmek zorundalar.

1930'lu yıllarda rotası Avrupa olan ve Pakistan'dan havalanan bir Pakistan uçağının pilotu, "An itibarıyla Türk hava sahasına girmiş bulunuyoruz." anonsunu yaptığında yolcuların şaşkın bakışları arasında ayağa kalkan uçağın yolcularından Pakistanlı mütefekkir ve milli şair Muhammed İkbâl, önünü düğmeler ve 1 dakika öylece ayakta saygı duruşunda bekler.

Şaşkın bir halet-i ruhiye ile Türkiye anons edilince neden ayağa kalktığını soran

dostlarına “Öyle bir milletin topraklarına girdik ki, bu millet tam 600 yıl İslam’a muhafızlık, mazluma hamilik yaptı. Burası Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri’nin uyuduğu topraklar. Bu millete olan saygımdan ayağa kalktım.” der İkbâl.

Perşembe günü Pakistan’dan havalanan Pakistan Başbakanı İmran Khan’ın uçağının neden İstanbul ya da Ankara değil de Konya’ya indiğinin de cevabıdır bu...

.....

Spor kimi ülkeler için hayatın merkezindedir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde spor, toplum sosyolojisini ve psikolojisini tatmin etmek ve yönetmek adına önemli bir araçtır.

Uluslararası mecralarda dışlanmış, ötelenmiş, itibarsızlaşmış, ulusal ve uluslararası ölçekte hükümetlerine ve devletlerine olan güvenlerini yitirmiş, başarı umutlarını kaybetmiş toplumlar spor gibi farklı alanlarda kahraman ararlar.

Örneğin ABD’li Müslüman boksör Muhammed Ali ezilmiş tüm İslam coğrafyasının küresel bir kahramanıydı. Rakiplerine indirdiği ezici her yumrukta İslam coğrafyası Batı âlemi tarafından ezilmişliğinin ve aşağılanmışlığının hincını alırdı adeta. Onun içindir ki, Muhammed Ali, Amerika’da ringe çıkacağı zaman yerkürenin doğu yakasında sabaha kadar

ışıklar sönmez, uykulu gözlerle onun dövüş saati beklenirdi.

Pakistan’ın yeni seçilen Başbakanı İmran Khan, Muhammed Ali kadar küresel ölçekte bir ümmet kahramanı olmasa da ülkesi Pakistan’ın milli kahramanı.

### **90’lı yıllarda Pakistan Karaçi**

Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisansımı yaptığım yıllarda Pakistan Kriket Milli Takımı’nın efsane kaptanı İmran Khan, Pakistan halkı için kriket milli takım kaptanı olmaktan çok öte bir efsaneydi. İmran Khan kaptanlığında Pakistan Kriket Milli Takımı 1992’de Avustralya’daki Dünya Kupası’nda şampiyon oldu. Bu, Pakistan’ın aldığı ilk ve tek Dünya Kupası oldu. Şampiyonluk İmran Khan’a Pakistan’ın en çok ihtiyaç duyduğu liderlik kapısını araladı. Peştun kökenli olması hasebiyle daha beyaz olan teni, uzun boyu, çatık kaşlı ciddi siması ile İtalyan film yıldızlarını andıran kaptan İmran Khan, Muhammed Ali Cinnah’tan sonra Pakistan halkı için yeni bir milli kahraman ve liderdi.

İmran Khan 1996 yılında spora veda edip Pakistan Adalet Hareketini (PTI) kurduğunda Türkiye’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde güçlü Recep Tayyip Erdoğan rüzgarı efsaneye dönüşmeye başlamıştı bile. O yıllarda Karaçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Pakistan siyasetini

## Köşe Yazıları – 08/01/2019

yakından izleyen bir üniversite öğrencisi olarak Imran Khan için Pakistan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ı demiştim.

Her ikisinin de üst düzey liderlik vasfı, birinin futbol diğerinin kriket yani spor geçmişleri, halklarının umudu haline gelmiş olmaları, uzun boyları ve karizmaları, toplumsal algı kabulleri, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele söylemleri, emperyalizme karşı duruşları Imran Khan'ı nazarımda Pakistan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ına dönüştüren yeterli nedenlerdi.

**Ve şimdi kader güçlü ve karizmatik bu iki lideri Ankara'da bir araya getirdi.**

Türkiye ve Pakistan İslam aleminin misyon üstlenecek iki önemli ülkesi. Böyle olunca her iki liderin ülkeleri için olduğu kadar İslam coğrafyasının sorunları için de ortak misyon geliştirmeleri ve üstlenmeleri gerekiyor. Pakistan ve Türkiye potansiyelleri itibariyle kendi sınırlarına hapsolabilecek ülkeler olamaz.

Müslüman mahalle sorunları, Müslüman mahalle çocuklarının üretecekleri Müslüman mahalle mekanizmaları ile çözümlenmediği sürece İslam coğrafyasına huzur asla gelmeyecektir. Müslüman mahallelerin umudu haline gelmiş iki güçlü Müslüman mahalle çocuğu; Recep Tayyip Erdoğan ve Imran Khan Müslüman mahalle

sorunlarının kalıcı çözümüne ilişkin etkin, sürdürülebilir, kurumsallaşmış ortak bir felsefe geliştirmek zorundalar.

Nüfuz ve kültür coğrafyalarına yeniden akan bir Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak Sayın Erdoğan'ın Türkiye açısından son derece iki kritik ve stratejik ülke olan Pakistan ve Afganistan için kendisine karşı sorumlu olacak bir özel temsilci atamasının gerekli ve önemli olduğuna inanıyorum. Pakistan ve Afganistan Türkiye açısından hariciyemizde bir daire başkanlığı uhdesine sığdırılmayacak kadar önemli ve hayati coğrafyalardır.

Afganistan ve Pakistan nüfuz, kültür ve medeniyet coğrafyamızın birer sınır karakolları hüviyetindedir. Ankara demek İslamabad ve Kabil demektir. Ankara'nın huzur, istikrar ve güvenliği Kabil ve İslamabad'ın huzur ve istikrarından geçer.