

**STAR**

**Ahmet KEKEÇ**

### **Dava açacakmış... Hadi oradan!**

**Metin Akpınar**, “karşı dava” açacakmış...  
Kime?

Sözlerini yanlış aksettirenlere...

Bu cümleden olarak, biz, Metin Akpınar’ın,  
Cumhurbaşkanı **Erdoğan**’a yönelik bir cürüm  
işlemediği (*tehdit ve hakarete bulunmadığı*) sonucuna varıyoruz.

Meğer bütün kabahat, sözlerini çarpıtarak  
iletken medya organlarındaymış.

Metin Akpınar espri yapmış, medya  
çarpıtmış...

Daha doğrusu biz çarpıtmışız...

Muhtemeldir ki, hâkim karşısında da böyle bir  
savunma yaptı.

Sorguya alınmadan önce, “**Savcıyı bekliyoruz. Savcı gelecek, ifademizi vereceğiz**” demiş ve şunları eklemiştir: “**Bizim programdaki sözlerimiz cımbızlanarak, yanlış ifadelerle basında yer aldı. Herhalde o bilgi de Cumhurbaşkanına yanlış iletilmiş için o da ‘hesabını verirsiniz’ diye konuştu. Biz bunu hak edecek bir şey yapmadık. Bütün konuşma metninde de ne Cumhurbaşkanının adı geçmiştir, ne de hedef alınmıştır. Biz**

**sadece çağdaş demokrasinin ülkemizde uygulanması bağlamında tarifler yapmaya çalıştık.**”

Savunmasında da bunları söylediye, sabır taşını çatlatmıştır.

Bunları söylemiştir ve muhtemelen hâkim de içinden “**Bak şu tabansıza! Bir de inkâr ediyor**” dedikten sonra, basmıştır denetimli serbestlik kararını...

Fakat merakımı muciptir:

Metin Akpınar, neye dayanarak sözlerinin çarpıtıldığını düşünüyor?

Hangi ifadesi ya da sözleri cımbızlanarak alınmış da, ortaya hak etmediği bir “**Metin Akpınar portresi**” çıkmış?

Dahası, hangi çarpıtmadan dolayı kimleri, hangi medya organlarını mahkemeye verecek?

Konu bu satırların yazarını da ilgilendirdiği için (*Metin Bey’in dava açacağı potansiyel isimlerden biriyim, ayrıca kendisine “hadsiz” dedim. Şimdi de, “Dava açacakmış... Hadi*

*oradan!” diyorum!*) üşenmedim, ilgili programın videosunu indirip, bir kez daha dikkatle izledim.

Hayır...

Herhangi bir “**çarpıtma**” ya da “**cımbızlama**” yok.

Metin Akpınar, “**tehdit ve hakaret**” içeren o sözleri tastamam söylemiş.

## Köşe Yazıları – 25/12/2018

Üstelik o gün programda söyledikleri, “**savcı kapısında**” beklerken yaptığı açıklamayla birleştirilince sözleri daha korkunç bir hal alıyor. (Çünkü ilk söylediklerini şerh etmiş oluyor.)

Cumhurbaşkanını hedef almamış...

Ne yapmış?

**Çağdaş demokrasinin ülkemizde uygulanması bağlamında tarifler yapmaya çalışmış...**

Nasıl yani?

Liderin ayağından asılacağını, belki mahzenlerde zehirlenerek öldürüleceğini, başka liderlerin yaşadığı kötü akıbetle karşılaşacağını anlatarak mı?

Bu mu Metin Akpınar’ın tahayyülündeki çağdaş demokrasi?

O “**çağdaş demokrasi**”nin içinde neden sandık yok?

Kusura bakmasın ama Metin

Akpınar’ın “**çağdaş demokrasinin ülkemizde uygulanması**

**bağlamında**” yaptığı tarifler demokrasiye pek uymuyor.

Çünkü Metin Akpınar demokrasi istemiyor...

Liderin ayağından asılmasını ya da mahzenlerde zehirlenerek öldürülmesini istiyor...

Daha doğrusu, “**faşizm**” istiyor.

Bu isteğini meşrulaştırmak için de, (muhayyel) kutuplaşmayı işaret ediyor.

Kutuplaşma çok artmış. Bunu bir an önce bitirmeliymişiz.

Bitirin o zaman... Bitirmek sizin elinizde...

Kimsenin yediğinize içtiğinize, hangi oyunu oynadığınıza nerelerde eğleştiğinize, hangi partiye oy verdiğinize karıştığı yok.

Bitirin...

Karşıt görüşteki insanlara saygılı olun, onları düşmanlaştırmaktan vazgeçin.

En iyi, en yeni, en demokrat, en çağdaş, en haklı siz değilsiniz.

Sizin dışınızda da bir dünya var ve artık “**farklılıkları**” hazmetmeyi öğrenin.

**STAR**

**Fadime ÖZKAN**

**ABD’nin çuvalı, kendi başına geçti!**

ABD Başkanı Trump’ın kendi ekibini bile şaşkınlığa uğratarak aldığı “**Suriye’den çekilme**” kararına onlarca sebep yazılabilir.

Ama aslında sebep tek: Türkiye!

Türkiye’nin, Baba Bush dönemi başlayan, Obama dönemi pik yapan bölgeyi parçalama projesine direnmesi ve 15 Temmuz’la birlikte kendisine yönelen her tür saldırıyı başarıyla bertaraf etmesi.

FETÖ ve PKK gibi Amerikan istihbaratının 40-45 yıl yatırım yaptığı, toplum tabanına yaymaya çalıştığı, halihazırda desteklediği terör örgütlerinin ipliğini pazara, leşlerini içinden çıktıkları çukurlara gömmekte tereddüt etmemesi.

Sofistike saldırıları hızla teşhis etmesi, boşa düşürmesi. Ve Türkiye'yi hedefe koyanları yeni saldırı biçimleri üretmek konusunda çaresiz bırakması, pes ettirmesi, havlu attırması...

Hatta yeri geldi, esirgemeyelim söyleyelim. **ABD'nin Türkiye'nin başına geçirmek için hazırladığı çuvalı, ABD'nin başına geçirmiş olması.**

\*\*\*

Washington kararı halen sindirmeye çalışıyor. Şimdilik iki isim istifa etti. ABD Savunma Bakanı General Mattis ve DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi adıyla sahaya salınan ama aslında PKK-YPG'yi koordine eden **“modern Lawrence”** lakaplı Brett McGurk.

Votel, Mattis ve McGurk Trump'ın Obama'dan devraldığı Suriye siyasetinin mimarlarıydı ve şimdi çekilme kararıyla birlikte bu sütunlar birer birer göçüyor. Terör örgütünü kamufle etmek için dolaşıma sokulan **“yerel partnerler”**, **“devlet altı aktörler”** gibi tanımlar, **“ilişkimiz stratejik değil taktiksel”** gibi ezberlerle birlikte.

\*\*\*

ABD'nin Suriye'den çekilmesi demek birkaç bin Amerikan askerinin evine dönmesi demek değil sadece. Ya da ABD'nin Suriye politikasını değiştirmesinden de ibaret değil sadece.

**Asıl mühim olan ABD'nin Türkiye politikasını değiştirmesi.** Sürdüregeldiği şeyden, kendine göre bir tür “ıslah politikası” olan ama asla müttefiklik ilişkisi olmayan yanlıştan dönmesi demek. **“İdrak ettim değiştirdim”** de değil bu. **Basbayağı Türkiye'yi dize getirmek için hazırladığı oyunların, operasyonların, çuvaların kendi başına geçmesi demek.** Kırk yıl yatırım yaptığı FETÖ'nün patlaması demek. Yolsuzluk operasyonlarının, sokak tedhiş hareketlerinin, etnik-mezhebi ayrıştırma çabalarının tutmaması demek. Türkiye'nin PKK teröründen, 15 Temmuz saldırısından zayıflayıp parçalanarak değil çok daha güçlü ve inançlı çıkması demek.

\*\*\*

**O yüzden bu işlerin hepsinde dahli, doğrudan eli olan ABD'ye havlu attırmak Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin başarısıdır. Toplumun kendisine, ülkesine, hükümetine, devlet başkanına güvenmesinin bir sonucudur.**

Yoksa bütün bu zorlu işler olurken, kelle koltukta direnmek gerekirken kimlerin

“sıvıştığını”, kimlerin kimin yanında durduğunu da açıkça gördü bu millet.

**CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu**'nun dün hızlı bir dümen kırıp “Eğer birlikte olabilirsek Türkiye bölgesinde önemli pozisyona gelmiş olur. Türkiye, Orta Doğu'nun tümünü yönetebilecek pozisyonadadır. Orta Doğu'ya barışı götürecektir ülke Türkiye'dir. Ne Amerika'dır ne Rusya'dır. Akan kanı durduracak tek ülke Türkiye'dir. Bize ve millete kurulan tuzakları boşa çıkarmak zorundayız” türünden ettiği “**çark**” laflarıyla olacak işler değildir.

\*\*\*

ABD'nin terör örgütlerinden medet ummaktan vazgeçmesi kendisi adına iyi bir şey. Öte yandan bu ani hamlenin sahada çeşitli komplikasyonları olacak mı? ABD'nin bıraktığı boşluğu kim nasıl dolduracak? YPG-PKK kendine yeni sahip arayışına çoktan girdi bile. PKK'ya perde olan DEAŞ terör örgütünü yeniden mi hortlatacaklar? Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon niteliği kapsamı şimdi daha mı karmaşık hale geldi? Suriye'de siyasi çözüm için yürütülen süreçler sekteye mi uğrayacak, yoksa engellerden mi kurtuldu? Bekleyip göreceğiz.

Ancak, **Türkiye için beka sorunu ortadan kalkmış değil**. Değişkenler bir kez daha değişiyor ama saha hala zorlu ve parçalı. Allah yardımcımız olsun.

**SABAH**

**Okan MÜDERRİSOĞLU**

### **Gezi hortlatması altında istikrar başarısı**

Ekonominin, bilhassa istikrarın seçmen davranışı üzerindeki etkisi Türkiye tecrübesi ile sabittir. Son dönemde, kamuoyunu doğrudan ilgilendiren konuların yanı sıra, ekonominin derininde hissedilen sorunların birer birer çözüme kavuşturulması dikkate değer. Türk Telekom'un sahiplik belirsizliğinin aşılması, Doğu Grubu'nun kredi yapılandırması, Ülker Grubu'nun müzakereleri son aşamaya getirmesi, gayrimenkul firmalarının bankalarla faizyükünü paylaşarak finans kanallarının açılmasına öncülük etmesi önemsenecek gelişmeler. Aynı şekilde Hazine ve Maliye Bakanı **Berat Albayrak**'ın özel çabası ile devlet iç borçlanma araçlarının çeşitlendirilmesi, KOBİ'lerin alacakları için sigorta sistemi kurulması, sermaye piyasalarını hareketlendirecek enstrümanlar üretilmesi de pozitif eğilimin devamı niteliğinde. Bazı özel ve yabancı bankaların sermayelerini takviye etme kararlarına, çok yakında kamu bankalarının yeniden sermayelendirilmesinin eklenecek olması da mühim bir hamle. Kurda dengelenme, enflasyonda ve faizde geriye gidiş, ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesinin motivasyonu, ham

petrol fiyatlarında aşağı yönlü görünüm, içeride akaryakıt fiyatlarında indirim... Özetle süreç, ekonomiyi hem toparlayacak hem de canlandıracak tedbirlerin alındığını ve piyasaların doğru kararlara olumlu tepki verdiğini gösteriyor.

**Lakin...** Türkiye'de sandığı hazmedemeyenler her seçim öncesinde Gezi olaylarının ruhunu hortlatma gayretine girişiveriyorlar.

Toplumun en az yarısını konsolide etmeye dönük söylem ve çağrılar, sözde demokrasi diye paketleniyor ama açık ve örtülü şekilde demokrasi dışı tüm yöntem ve sonuçları ima ediyor. Açık hedef alınan

Cumhurbaşkanı **Tayyip Erdoğan** da net tavrını ortaya koyunca bu kez, "**Biz öyle demedik**", "**Mizah yaptık**", "**Canım o da cumhurbaşkanı. Biz desek bile o tolerans göstermeli**" türünden manevralar yapıyorlar. Gezi'de başlayan ve dinamik tutulmak istenen toplumsal fay hattı kırılması, yerel seçim takvimi ile birlikte, "**Ne pahasına olursa olsun belli illeri kazanalım. Önce siyasi tartışma başlatalım, sonra ekonomik belirsizlik yaratalım ve kaostan istifade edelim**" zihniyetini açığa çıkaran girişimlere karşı uyanık olmamızı gerektiriyor.

**Demem o ki...** Bu ülke hepimizin. Sandık herkesi bağlar. Ülkenin Cumhurbaşkanı saygıyı hak eder. Demokrasinin kökleşmesi ise kurumsallaşması ile mümkündür. Demokrasi; sabır, meşru sınırlar içinde mücadele ile

pekişir; tepkiselliği, tehdide dönüştürerek değil!

### **SABAH** **Mahmut ÖVÜR**

#### **FETÖ'nün ilk deşifre olduğu darbe**

Türkiye geçmişte birçok askeri müdahale ve darbe yaşadı. Hiçbirine karşı da ne siyasi ne de toplumsal bir karşı çıkış olmadı.

Ta ki 28 Nisan 2007'de verilen e-muhtıraya kadar. O muhtıraya

dönemin **Başbakanı Erdoğan** ve partisi direnince muhtıra hedefine ulaşmadı. Bu tarihi bir kırılma noktasıydı. Sonra AK Parti'yi kapatma hamlesi yapıldı ama o da Anayasa Mahkemesi'nden geri döndü. Bu iki adım, klasik Atatürkçü-Kemalist askerlerin darbe yapma döneminin sonu olarak görüldü.

Hemen arkasından da Ergenekon ve Balyoz davalarıyla bu algı güçlendirildi ve müthiş bir "**demokratikleşme**" havası estirildi. Büyük bir kesim de destekledi. Böylece vesayet dönemi bitiyor sivil demokratik bir dönem başlıyordu.

Ancak gerçek tam da böyle değildi.

Çünkü her on yılda bir Türkiye'de darbe yaptırın küresel güçler, öyle kolay vazgeçmeyeceklerdi.

Yıllar yılı sinsi ve "**dindar kılıklı**" bir yapı hazırlanmış ve ülke içeriden kuşatılmıştı.

Artık geçmiş 60'lara kadar uzanan ve her dönem asker-sivil güç odaklarınca korunan o günün "**cemaati**" bugünün FETÖ'sü devredaydı ve yeni "**darbeci**" güç oydu. Peki, ne oldu da küresel güçler o tarihlerde yeni Gladyo FETÖ'yü devreye sokma ihtiyacı duymuştu? Daha önce de yazdım, işin en önemli kırılma noktası küresel mahfillerin, **Erdoğan** yönetimindeki bir Türkiye'yle çıkarlarının çatıştığı tespitini yapmalarıydı. Bunu **Graham Fuller** daha 2008'de şu sözlerle açıklamıştı:

**"Gelecek ne getirirse getirsin, bir şey kesindir: O eski öngörülebilir ve sadık ABD müttefiki Türkiye artık tarihe karışmıştır."** Son kitabındaki şu satırlar da Batı'nın Türkiye iç siyasetine ilişkin çabalarını deşifre ediyordu: "**Batı olarak Türk siyasetindeki hangi unsurları desteklemeliyiz ki, bu durum düzelsin.**" Şu satırları daha önce muhalefeti uyarmak için yazdım ama işe yaramayacağı belliydi.

Çünkü CHP muhalefeti bizzat o kafalarca dizayn edilmiş ve bugünkü rol verilmişti. Bunu da sadece ben değil, onların raporları söylüyor.

Sözünü edeceğim raporu daha önce Takvim gazetesinde **Emin Pazarıcı** yazdı. Bir kez daha hatırlatmak istedim. ABD merkezli bir düşünce kuruluşu tarafından hazırlanan raporun tarihi 2008. Yazarları **Svante E. Cornell** ve **Halil Magnus Karaveli**.

**Karaveli**, Cumhuriyet gazetesindeki yazıları ve İsrail'e yakınlığıyla biliniyor.

**"Parçalanmış Türkiye"** başlıklı raporda üç senaryodan söz ediliyor.

İlki AK Parti iktidarıyla muhafazakârlaşan Türkiye'ye karşı alınacak önlemlerle ilgili. İkincisi ise CHP ile ilgiliydi. 2008'de yazılan şu satırlar ilginç değil mi?

**"CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la, yolsuzluklar konusundaki kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak."** Kehanet mi komplo mu? Üçüncüsü de sizi şaşırtmayacak. ABD'li uzmanlara göre Türkiye'de darbe olacak ve asker yönetime el koyacak. **Fuller**'in rahatsızlıklarıyla birebir örtüşen bu tespitleri ve daha fazlasını "**One Minute**" sonrası adım adım yaşadık.

**Deniz Baykal**'a kurulan komplo kasetinden KCK operasyonuna, Uludere'den 7 Şubat'a, Gezi kalkışmasından 17-25 Aralık yargı darbesine, TIR operasyonlarından 15 Temmuz darbe ve işgal girişimine ve son ekonomik kuşatmaya kadar bu ülke çok büyük saldırılar yaşadı.

Ama yıkılmadı, yıkılmayacaktı. **Başkan Erdoğan** bu kirli yapıyı 2012 sonrası fark edip, halkın desteğiyle üzerlerine gitmeseydi bugün tam tersi olacaktı. FETÖ'nün ilk deşifre

olduğu 17-25Aralık yargı darbesinin 5'inci yılını geride bırakırken, bütün bunları unutmamakta yarar var.

### HÜRRİYET

### Abdulkadir SELVİ

#### ABD ile yeni yol haritası

Türk-Amerikan ilişkilerini Brunson öncesi-Brunson sonrası diye ayırmak mümkün. Trump'ın Türk ekonomisini hedef alan tweet'leri sonucunda doların 7.2'ye **tırmandığı 13 Ağustos'ta ilişkilerimiz nasıl dibe vurduysa, 14 Aralık'ta Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasıyla füze hızıyla düzelmeye başladı.**

Türk-ABD ilişkilerinde tam bir 'V durumu' yaşanıyor. Hızlı dibe vuruş ve hızlı düzelmeye. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump, 9 gün arayla ikinci kez görüştüler. Hem de ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasına, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadele misyonunu üstlenmesine kadar uzanan özgül ağırlığı yüksek görüşmeler oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun birkaç gün içinde başlayacağını açıklamıştı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları öncesinde de "Bir gece ansızın gelebiliriz" demişti. Erdoğan'ın

stratejisini anlamayanlar ise "Böyle davul zurna çalarak operasyon mu yapılır?" diye eleştirmişti. Ancak anlamadıkları bir nokta vardı. Cumhurbaşkanı önce psikolojik savaşı başlatıyor, ardından askeri operasyonlar geliyordu. Erdoğan bu stratejisiyle savaşmadan istediği sonucu elde etti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda Rusya'yı yanımıza aldık, hava sahasını kullandık. Fırat'ın doğusunda ise çarpan etkisi yapan bir başarı elde edildi. Churchill'in dediği gibi, "Savaş askerlere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir". Burada askeri küçümseyen bir yaklaşım yok. Tam aksine, askeri gücü kullanarak sonuç alma sanatı diyebiliriz.

#### KÜRT KARTINDA KIRILMA

ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili kararname dün Milli Savunma Bakanı Mattis tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Çekilmenin 60-100 gün arasında tamamlanması bekleniyor. ABD'nin geçiş sürecini düzenlemeden çekilmesi, Irak'ta büyük bir kaos ve içsavaşa neden olmuştu. Aynı felaketin Suriye'de yaşanmaması için bir yol haritasına ihtiyaç var. 8 Ocak'ta ABD'de yapılacak olan toplantı bu anlamda önemli. ABD askerleri çekilirken PKK-YPG'ye verilen silahların ne olacağı, ABD'nin kara ve hava üslerinin durumu, ABD tarafından kontrol edilen Fırat'ın doğusunun hava sahasının kullanılması gibi noktaların netleştirilmesi gerekiyor. DEAŞ'la mücadele ve PKK-YPG'nin geleceği de

Ankara'nın çantasındaki dosyalardan biri olacak.

**Erdoğan-Trump görüşmesinin sonuçlarını sadece ABD'nin Suriye'den çekilmesi olarak görürsek eksik bir okuma yapmış oluruz. CENTCOM Başkanı Votel'in "Mideme yumruk yemiş gibi hissediyorum" diyeceği kadar önemli, ABD-PKK ilişkisini sağlayan McGurk'ün istifasına neden olacak kadar kritik bir süreç.** Eğer kartlarımızı doğru kullanabilirsek, ABD-PKK-YPG ilişkisinde tarihi bir kopuş yaşanabilir. Ankara, ikinci adım olarak bunun peşinde.

1946'da İran'da Kürtlerin Mahabad Cumhuriyeti'ni kurmasını sağlayan Rusya, istediklerini elde edince Kadı Muhammed'in idam edilmesine sesini çıkarmadı. İran üzerinden gönderdiği silah ve para ile Molla Mustafa Barzani'yi Bağdat'a karşı ayaklandıran ABD, 1975 Cezayir Anlaşması ile Kürtleri ortada bıraktı. Barzani, Başkan Carter'a yazdığı mektupta **"Biz dostlarımızın yardım vaadine güvenerek bir savaşa girdik, fakat ansızın savaş alanında kendimizi yalnız bulduk"** diyordu.

**Mesud Barzani de ABD'nin vaatlerine inanarak bağımsızlık referandumuna gitti, yine ortada bırakıldı.** Bu gidişle PKK-YPG'den ABD'ye yeni bir "Aldatıldık" mesajı

gidebilir. Öcalan'ın paketlenip Türkiye'ye teslim edilme sürecinde olduğu gibi.

### **EKONOMİYE YANSIMALAR**

Brunson'ın bırakıldığı 12 Ekim'e kadar tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Türk-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. Ankara, ABD ile yakalanan yeni iklimi değerlendirmenin peşinde. Bunun yalancı bahar olması istenmiyor. Erdoğan ile Trump arasında sağlanan güçlü işbirliği sadece Suriye üzerinde değil, ekonomik açıdan da önemli görülüyor. Bu süreçte İran'la ilişkiler, yönetilmesi gereken mayınlı bir alan olarak duruyor. Başkan Trump'la yakalanan fırsatın sadece Suriye ile sınırlı kalmaması, başta ekonomi olmak üzere diğer alanlara da yansması için yeni bir yol haritası üzerinde çalışılıyor.

## **YENİŞAFAK** **Kemal ÖZTÜRK**

### **Türkiye'nin ABD siyasetine ikinci müdahalesi**

Kaşıkçı cinayetinden sonra, Türkiye'nin ABD politikalarını altüst ettiği ikinci hamlesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı Suriye'den çekilmeye ikna etmesi oldu. ABD hem iç hem de dış politikada şiddetli sarsıntılar geçiriyor.



## Köşe Yazıları – 25/12/2018

Saklamaya gerek yok, fena halde gururlu ve mutluyuz. Lakin dikkat, rehavete kapılmadan stratejik ve akıllı davranma zamanı aynı zamanda.

### **KAHVE EŞLİĞİNDE GURURLANMA ZAMANI**

Geçen hafta Ankara’da Kaşıkçı cinayeti sonrası krizi yöneten ekibin önemli isimlerinden biriyle karşılıklı otururken ve kahvelerimizi yudumlarken, devlet olarak izlediğimiz politikaların ne kadar gurur verici olduğunu ve bir vatandaş olarak bundan duyduğum mutluluğu dile getirmiştım. Devletin ortak aklının ve ortak hareket kabiliyetinin nasıl büyük farklar yarattığını Kaşıkçı krizinde gördük.

Şimdi de Trump’ın Suriye’den çekilme kararıyla ortaya çıkan tablodan aynı derece gururlu ve mutlu haldeyim. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan’la karşılıklı kahve içerek, bir vatandaş olarak bu hamleden duyduğum gururu anlatma imkânım olmadığına göre, buradan yazarak selam gönderiyorum.

### **YUMRUK YEMİŞ GİBİ OLANLAR**

Erdoğan, telefonda Trump’ı öylesine ikna etmiş ki, Savunma Bakanlığı ne de diğer zevatı dinlemeden kararlarını peş peşe Twitter’den açıkladı.

Suriye ve PYD/PKK stratejisinin sahibi, ABD ordusunun CENTOM Komutanı General Votel, “karnıma bir yumruk yemiş gibi hissettim” dedi. Bence yüzlerinin tam ortasına fena bir yumruk yediler. Bu yumruktan sonra ABD Savunma Bakanı istifa etti zaten.

Başımızın en büyük belalarından, Ortadoğu’yu kana bulayan melun şahsiyetlerden biri olan, ABD’nin Suriye özel temsilcisi ve Pentagon’un bir numaralı sivil tetikçisi McGurk de çok beklemeden istifa ettiğini açıkladı. Irak, Afganistan, Suriye ve Türkiye’de bu istifa, Savunma Bakanı’nın istifasından daha büyük mutluluk uyandırdı. Zira adam gerçekten üzerine kan bulaşmış bir belaydı.

Trump her iki istifaya da yine sosyal medyadan cevap verdi. Özeti, ‘hadi oradan müptezeller, umurumda bile değilsiniz’, şeklinde tercüme edilebilir bence!

Sıradaki istifa, PKK’yı besleyen, destekleyen ve bunu aleni gözümüze sokarak yapan CENTOM Komutanı General Votel’den gelecek sanırım. Zira Votel, Erdoğan yönetimindeki Türkiye’yi düşman görürken, Trump son tivitinde, “Türkiye doğru komşu” diyerek, Votel’e de bir yumruk salladı. Onun da istifa etmesi gerekir. Obama döneminden beri Türkiye düşmanlığında başı çekiyor hain adam.

### **TÜM STRATEJİLER VE DENGELER ALTÜST OLDU**

Aniden ve kimsenin beklemediği bu hamleyi, ABD ve Avrupa basınının büyük bölümü, ‘Erdoğan’ın zaferi’ olarak yorumladı. Ben şahsen biraz korktum. Çünkü Trump gibi egosu yüksek biri, bu haberlerden etkilenir de, bir tivitle kararından vazgeçtiğini söyler diye düşündüm. Tam tersine Trump bir daha görüştü Erdoğan’la ve yine tivit attı: “Erdoğan sözünün eridir, IŞİD’den geri kalanı temizleyeceğine eminim.”

Tüm dengeler, tüm stratejiler, tüm planlar altüst oldu. Suriye’de değil bölgede dengeleri altüst edecek bu durumda, şimdi gelin de gurur duymayın ülkenizle, ülkenizin lideriyle.

Dengelerin bozulmasıyla mutsuz ve huzursuz tipler de hemen kendini gösterdi tabii. Netanyahu Erdoğan’a saldırarak, Trump’ın kararından ne kadar mutsuz olduğunu belli etti. PYD/PKK elindeki IŞİD esirlerini serbest bırakıp, terörü alevlendirmekle tehdit etti. İsrail etkisindeki ABD medyası, PKK güzellemeleri eşliğinde, Türkiye’ye çamur attı, Trump’a kararını değiştir diye yalvardı.

Durum değişmedi. Kahvemizi içmeye devam ediyoruz.

### **DİKKAT, ÇOK RİSKLİ BİR SÜRECE GİRDİK**

Tabii bizim gibi vatandaşların duygusal mutluluğuna devlet ricali kendini çok

kaptırmamalı. Onlar akıl, strateji, bilgi ile hareket etmek zorunda. Zira ABD’nin çekilme kararından sonra ortaya çıkacak boşluğun bir çöküntü yaratması da mümkün. Ayrıca Trump gibi dengesiz birinin aniden karar değiştirmesi de ihtimal dahilinde.

Sanırım en kritik konu, Pentagon’un kaç yıldır besleyip, silahlarla donattığı ve sayıları 100 bine yaklaşan PYD/PKK’nın bundan sonra ne olacağı konusu. Tabii onların kontrol ettiği bölgenin geleceği de buna dahil.

Trump’a yöneltilen eleştiriler nedeniyle doğal olarak Fırat’ın doğusuna operasyonu erteledik ama oradaki boşluğu rejimin, İran milislerinin, Rusya’nın da doldurmasına izin vermemeliyiz.

PYD/PKK, Suriye ordusunun bir parçası olursa ve silahlarıyla onlara katılırsa, resmi olarak Şam rejimiyle bir çatışma riskine de girebiliriz ki, bu İran ve Rusya’yı da karşımıza almak demek.

Çok riskli bir sürece girdik. Buna rağmen çok iyi analizler yapıp, çok hızlı hareket etmek zorundayız.

### **ALLAH’IN SEVDİĞİ BİR ÜLKEYİZ**

Allah’ın sevdiği bir ülkeyiz. Eğer Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı elimizde olmasaydı, ülke tarihinin en sıkıntılı krizlerinden birinin içine düşecektik.

Yine eğer Trump ile Pentagon arasında bir kriz olmasaydı ve Trump Erdoğan'ın sözlerinden etkilenip Pentagon'a bir gol atmak istemeseydi, Fırat'ın doğusuna girdiğimizde, ABD ile çok zarar verici bir kriz yaşayacaktık.

Çok şükür ki, her iki kriz de ülkemizin faydasına doğru evrildi. Şimdi bu fayda durumunu kalıcı hale getirmek için akıllıca tahkim etme siyaseti sürdürmeliyiz.

### YENİAKİT

### Ali KARAHASANOĞLU

#### Ayağından asılacak kimdi, Zeki Alasya mı?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut

Erdoğdu paylaşımında bulunmuş:

“Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Kartal Adliyesindeyiz!”

Bu milletvekilinin sosyal medya hesabında tanıtımı, “Atatürkçü, Sosyal Demokrat, Yolsuzlukla ve Emperyalizmle Mücadele Ediyor” şeklinde yapılıyor..

**Eee.. Atatürkçü olunca..**

**Sosyal demokrat olunca..**

**Yolsuzlukla mücadele edince.**

Emperyalizmle mücadele edince..

Böyle oluyor..

Ölen adamı mezarından çıkarıp, adliyeye getiriyorlar..

İster inanın.. İsterseniz inanmayın..

Bunun bir adım ötesini söyleyeyim mi?

Birkaç yıl sonra..

Tepemize binmek için..

Bu paylaşımı gösterip..

“Siz var ya siz.. Zeki Alasya'yı mezarından çıkarıp, adliyeye getirip, ifadesini istemiştiniz.

Bu kadar zalimsiniz. Bu kadar

faşistsiniz” diyeceklerdir..

Şaka yapmıyorum..

Yazın bir kenara..

Nasıl ki, Adnan Menderes'e benzer iftiralar attılar..

Muhafazakarlar biraz sessiz kaldıkları için..

**“Üniversiteli gençler öldürülüyor, delil**

**birakmamak için cesetleri kıyma**

**makinelere geçiriliyor”** iftiraları

attılar ise..

Tekrarını hayata geçirmenin hazırlığını yapıyorlar..

•

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen dün savcıya ifade verdiler..

Çıkışta kendileri de, avukatları da açıklama yaptılar..

Ben merakla açıklamaları okuyorum..

“**Ayaktan sallandırma**” ile ilgili..

“**Mahzende zehirlenerek ölme**” ile ilgili..

“**Başka ülkelerdeki liderlerin**

**yaşadıkları kötü son**” ile ilgili bir açıklama bekliyorum..

Bu sözler, hangi anlamda söylenmiş?

Kim için söylenmiş?

## Köşe Yazıları – 25/12/2018

Bu sallandırmaların, zehirlenmelerin, kötü sonların olması ile ilgili olumsuz bir söz niçin edilmemiş?

Tam aksine..

Olumsuz söz söylenirken..

Niçin o liderlere haksızlık edilmiş olacağı değil de..

“Olan bize olur” anlamında..

“Ama bize yazık olur, biz harap oluruz” demiş?..

**“Ayağından asılacak lider bizi ilgilendirmez..”** anlamında imalarda niye bulunmuş?..

**“Mahzende zehirlenerek ölecek lider bizi ırgalamaz”** mealinde ifade niye kullanmış?..

“Başka ülkelerin liderlerini kötü sonları nın yaşanması bize hiç de dert değil..” çıkarımı yapılacak sözleri niye söylemiş?..

Küçücük bir izahat yok..

Akpınar’ın açıklamalarında da yok.

Gezen’in açıklamalarında da yok.

Avukatlarının açıklamalarında da yok..

•

Peki savcı huzurundaki ifadelerinde ne demişler?

Dedikleri şu:

**“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastetmedim. Hakaret amacım yok.”**

Tamam, anladık.

Hakaret **kastınız yok.**

**Tamam, Tayyip Erdoğan’ı kastetmediniz..**

İyi de..

**“Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler”** derken..

Hangi lideri kastettiniz?

Hangi kişiyi kastettiniz?

Sakın bana..

Aykut Erdoğan’ın paylaşımındaki gibi..

“Zeki Alasya’yı kastettim” demeyin..

•

Bakıyoruz, Müjdat Gezen’in avukatına..

Programda da, kendisine bol bol atıf yapılan bir isim..

**Ergnekon ve Balyoz davalarında, anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüs eden sanıkların avukatı..**

Yani..

Tam da..

Darbe yapıldığında başbakanları ipte sallandıracak olanların..

Liderleri, mahzenlerde zehirleyerek öldürecek olanların..

**Liderleri kötü sonla buluşturacak olanların avukatı..**

Geliyor geliyor.

“Bizim kötü bir niyetimiz yok. Darbeden yana değiliz” diyenlerin avukatlığını yapıyor..

Tesadüf mü?

Öyle diyorlar..

Tabii.. Yersen..

•

## Köşe Yazıları – 25/12/2018

Her olayda kendisini bir şekilde yargılanmaktan kurtaran Uğur Dündar..  
Dün kendisini savunurken, yine balçığa saplandı..  
“Ben program sırasında da uyarılarda buldum. Darbeler dönemi artık bitti diye tekrar tekrar hatırlatma yaptım” dedi..  
Demek ki..  
Aslında amaç darbe tehdidi yapmak imiş..  
Ama..  
Soruşturmanın önünü kesmek için..  
“Biz darbeye karşıyız” söyleminde bulunmuş..  
Başka bir anlamı olabilir mi, “Darbeye karşıyız” denilen bir programda, “Ayağından sallandırırılar” ifadesinin?  
“Mahzende zehirlenerek öldürürler” cümlesinin?  
Nitekim..  
**Dünkü savcılık**  
ifadelerinde, “sallandırma”, “zehirlenerek ölme” ve “kötü son” ile ilgili olarak, tek bir cümle edilmemiş..  
Bur noktada savcılığa da soruyorum..  
**Siz mi sormadınız?**  
Yoksa onlar cevap vermediler, kendi bildikleri şarkıyı söyleyip, çıktılar mı?  
Öyle ya..  
Soruşturmanın kilit noktası, “sallandırma, zehirlenme, kötü son..”  
Bunlar sorulmadan, ifade tamamlandı ise..  
Dostlar alışverişte görsün muhabbeti yapılmış demektir..

Soruldu ise..  
Cevabının ne olduğunu, aynı zamanda Balyoz, Ergenekon darbecilerinin de avukatı olan Celal Ülgen mi açıklar, yoksa savcılık mı, bilmem..  
Ama, kamuoyu bu sorunun cevabını bekliyor..  
Lütfen, Balyoz sulandırıldığı gibi..  
Ergenekon sulandırıldığı gibi..  
En sonunda..  
**“Balyoz da yokmuş, Ergenekon da yokmuş”** şeklindeki hokus pokus gibi..  
“Sallandırma, zehirlenme, kötü son” olmaksızın yargılama yapıp..  
Davayı bitirmeyin..  
Bu ülkeye yazık edersiniz..  
Darbecilerin dümen suyuna girersiniz..

**AKŞAM**

**Markar ESAYAN**

### **Hakikaten günahtır...**

Batılılaşma hikayesinin en ciddi sonucu, memlekette iki toplumsal kesimi birbirine karşı konumlandırması oldu. Bu Batılılaşma acilci ve yüzeysel kaldığı kadar, iktidar mücadeleleri de bu eksen üzerinden yaşandı. Geleneksel halk kitlesi Osmanlıyı yıkanlar, Batıcı elit ise Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar şeklinde stereotipleştirildi.

Mesela geçen günlerde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Meclis’te AK

Parti'ye hitaben, **“İşgal orduları geldiğinde sizinkiler kırmızı hal sererken bizim mavi gözlü de bakıp, ‘Geldikleri gibi giderler’ demişti”** şeklindeki ifadesi, bu anlayışın seviyesi en dip yapmış tezahürüydü. Ama herhalde belli bir stratejiyi ifade ediyordu. Oysa tarihin hiç de böyle yaşanmadığını biliyoruz. Bir kere Batıcılık o **dönem henüz toplumsallaşmamıştı. Bilakis “İngiliz mi, ABD mandası mı?”** şeklinde tartışma yürütenlerin geleneksel, dindar halkla alakası olmadığını da söyleyebiliriz. Padişah Vahdettin hakkında **söylenenlerin de çoğu zırvadır. Vahdettin’in “İngilizleri kızdırmama”** stratejisi fevkalade yanlışır ama o asla bir vatan haini de değildir. Ama bu ayrı bir konu.

Şimdi bazen kutuplaşma için ellerinden geleni yapanların, başta CHP olmak üzere sözde bu durumdan şikayet ettiklerini duyarsınız. Yasak savma adına yapılan işlerdir bunlar. CHP tam bir kutuplaştırma partisidir. Esasında elinde bundan başka bir malzemesi de yoktur. Allah aşkına, kendisini bilen hangi siyasetçi yukarıdaki cümleyi bu kadar rahatça kullanabilir?

**Şimdi de Metin Akpınar ve Müjdat Gezen** meselesi ortaya çıktı. Yumuşama, normalleşme olmasın diye ellerinden geleni yapıyor, bunun için özel bir çaba harcanıyor sanki. Ben Gezi'nin hemen öncesini

hatırlıyorum. Gerçekten bir yumuşama eğilimi vardı. CHP ve benzerleri tarafından sürekli olarak yaşam biçimleri üzerinden gergin tutulan kesimler, korkuların boş çıktığını görerek yavaş da olsa yumuşama eğilimine girmişlerdi. Ancak **Gezi sanki tam da bunu amaçlayarak o atmosferin üzerine kâbus gibi çöktü.**

Ülkede seçilmiş bir iktidar var. Seçimler düzenli bir şekilde yapılıyor. Kimse iktidarı devralması için CHP'nin veya bir başka partinin elini bağlamıyor. Ama sürekli sokak çağrılarını, hakaretler ve tansiyonu arttırıcı yöntemlerle boğuşuyoruz. **15 Temmuz'da da gördük ki, bu milleti ayırtıramıyor,** vatan sevgisini yüreklerinden söküyorlar. Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'si, Alevi'si, muhafazakarı, seküleri aslında birlikte çok da güzel ve sorunsuz yaşıyorlar.

Ama günahdır. Bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük bu ayırtırma, bu kutuplaştırma çabalarıdır. Başarılı olmamış, olamayacaktır. Ama enerjimizi daha faydalı işlere harcayacakken, bizleri bu angarya ile baş başa bırakanların inanın yatacak yeri yoktur.

Tabii hakem de, hakim de millettir. Her şey herkesin gözü önünde oluyor. Yapılan hiçbir şey, sarf edilen hiçbir söz milletin dikkatinden kaçmıyor.

## TÜRKİYE Nebi Miş

### Eleştirinin sefaleti

Sanatçı “**eleştirel olmak zorunda**”ymış. Doğası gereği “**muhalif olmak zorunda**”ymış. Zorunluluk mudur değil midir ayrı bir tartışmanın konusu ama öyle diyorlar. Eleştirel olsunlar. Muhalefet etsinler. Ediyorlar da zaten.

Böyle bir “**zorunluluk**” getirenlerin eleştiriden anladıkları sadece “**demokrasi karşıtlığı**” mıdır?

Sadece “**halkın demokratik yollarla seçtikleri**”ne mi karşıtlıktır?

Ya da “**kendileri gibi düşünmeyen toplumun geniş kesimleri**”ne düşmanlık mıdır?

**Düşmanlaştırma, idam isteme ve darbe çağrısı yapmak da eleştiri midir?**

Bu tip söylemleri sanatçılar dile getirdiğinde, onların bu sözlerini “**eleştirel olma**” ve “**muhalif olma**” zorunluluğuna verip, görmezden mi gelelim? Biz de

kendi “**eleştiri zorunluluğumuzu**” kullanmayalım mı?

Çok geriye gitmeyelim...

AK Parti döneminde neye ve kime eleştirel yaklaştıklarına ve kimin yanında hizalandıklarına bakarak, bu çevrelerin eleştiriden ve muhalefetten ne anladıklarına bir

bakalım. “**Özgürlük**” ve “**demokrasi**” anlayışlarına bir göz atalım.

Sadece onların değil, bugün ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını “**ayağından asma**”dan bahsedenlerin, “**mahzenlerde zehirlenmesi**”nden dem vuranların ve onların bu sözlerini destekleyenlerin de ne dediğine bir bakalım...

27 Nisan 2007’de cuntacılar seçilmiş hükûmete muhtıra verdi. Hükûmeti iktidardan silah zoruyla düşürmek istedi. Bu çevreler, “**eleştiri**” adı altında **darbe girişimine destek veren** şu tip görüşleri medyada dile getirdiler:

**“Gerektiğinde biz siviller de durumdan vazife çıkarabiliriz.”**

**“Asker devreye girdi, 27 Nisan sürecini başlatıp milyonlarca insanımızı rahatlattı.”**

**“Asker Çankaya’yı asla ve asla dincilere bırakmayacak.”**

**“Yalnız bundan sonraki mesaj, internetten gelmez. Kapıya iki subay gelir. Üst rütbeli de olmayabilir.”**

Devam edelim...

Gezi Parkı şiddet eylemleri devreye sokuldu. Bu çevreler, en hafif olanı ile “**Gezi eylemleri amacına ulaştı. Tayyip ve partisi feci bir biçimde korkutuldu**” gibi sözler ettiler.

17-25 Aralık 2013’te FETÖ’cüler seçilmiş hükûmete organize bir şekilde yargı ve emniyet üzerinden darbe girişiminde bulundu. Sadece hükûmeti iktidardan düşürmenin

## Köşe Yazıları – 25/12/2018

ötesinde, devleti tüm kurum ve kurallarıyla çökertmeye çalıştı.

Bunlar, “**Bizim yapamadığımızı Fetullah’la ekibi başardı**” diye sevinç çılgınlıkları attılar. “**Şimdi Cemaat’i savunma zamanı**” diye, iktidar karşıtı çevrelere çağrı yaptılar.

FETÖ, 15 Temmuz’da bir darbe ve işgal girişiminde bulundu. 251 insanımızı şehit etti. 2 binin üzerinde insanımızın yaralanmasına sebep oldu. Ülkenin kurumları devletin uçakları ile bombalandı. Tankları ile ülke işgal edilmeye çalışıldı.

Bunlar, darbenin ilk saatlerinden itibaren darbe girişimini; “**film**”, “**AKP tiyatrosu**” ve “**oyun**” olarak değerlendirdiler. “**Sokağa çıkmayın**” diye sosyal medyadan çağrı yaptılar. FETÖ’cü darbecileri derdest eden millî ordunun mensuplarını, “**İŞİD kafalıları**” olarak tanımladılar.

Darbeyi bastıran millete hakaret ettiler. Ama aynı hakaretin binde birini bile darbeci FETÖ’cülere yapmadılar.

Şimdi de yine aynı isimler ve çevreler...

“Demokrasiye ulaşamazsak her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini **ayağından asarlar**,

belki **mahzenlerde zehirlenerek** ölür, belki başka liderlerin yaşadığı gibi **kötü sonlar** yaşayabilir!” gibi

sözlerle “**mizah**” yaptıklarını söylüyorlar.

“Tarihte yüzünü Sovyetler’e dönüp koltukta kalan bir tek Mustafa Kemal var. Sonrasında Adnan Menderes döndü ihtilal oldu, Demirel döndü ihtilal oldu, **darısı kimin başına...**” gibi cümlelerle seçimle değiştiremedikleri hükûmetten kurtulmak için **darbeden medet** umuyorlar.

Bu tip söylemleri “**mizah**” diye savunuyorlarsa; yaptıkları kötü bir “**kara mizah**” bile değil. Eleştiri yaptıklarını söylüyorlarsa bu ancak “**eleştirinin sefaleti**”dir...