

**STAR**

**Yalçın AKDOĞAN**

### FETÖ tehdidi ve sabotaj tehlikesi...

FETÖ tehdit ve tehlikesinin bitmediğini görmek için Anadolu Ajansı'nın sadece son birkaç gün içinde geçtiği haberlere bakmak yeterlidir:

“**İstanbul** Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ‘Gazi Turgut Aslan’ operasyonunda **118 muvazzaf asker** tutuklandı.”

“**Şırnak** merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, **6'sı muvazzaf** 15 şüpheli yakalandı.”

“**Kayseri'de**, FETÖ/PDY'nin ‘adliye yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında adliye icra ve seçim müdürlerinin de bulunduğu **16 kişi** gözaltına alındı.”

“**Kırıkkale merkezli 7 ilde** örgütün ‘askeri mahrem yapılanması’na yönelik operasyonda gözaltına alınan **7'si muvazzaf**, biri meslekten ihraç edilen 8 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlandı.

“**Çanakkale'de** FETÖ'nün TSK içindeki ‘kripto mahrem yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında,

aralarında **muvazzafların da bulunduğu 20 şüpheli** hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.”  
“**Ankara** Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında **35'i muvazzaf**, 55 asker ile 9 ‘sivil mahrem imam’ hakkında gözaltı kararı çıkardı.”

“**Muş merkezli 8 ilde** FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.”

“**Ankara'daki** FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, Deniz Kuvvetleri

Komutanlığındaki **12'si muvazzaf**, 34 kişiden 30'u gözaltına alındı.”

“**İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda** görevli 41 şüpheliden, aralarında subayların da bulunduğu **22 muvazzaf** askerin tutuklanmasına hükmedildi.”

Bunlar son birkaç gün içinde FETÖ'ye yönelik operasyonlardan bazıları. **Hala muvazzaf olan, yani hala silah başında olan** askeri personele yönelik FETÖ iddiasıyla yargısal işlem yapılıyor.

İstihbarat ve güvenlik

birimlerimizin **ankesörlü telefon ve mahrem imam** çözümlemesi sonucu ulaştığı bilgiler hayati derecede önemli sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Çok büyük ve çok başarılı bir mücadele verilmesine rağmen TSK'da kripto FETÖ'cülerin tamamen temizlenmediği, yeni ulaşılan bilgiler ışığında mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği anlaşılıyor.

Benim vurgulamak istediğim husus şudur:

FETÖ'cü hainlerin hala ordu içinde varlığını sürdürüyor olması ne kadar büyük bir tehlikeyse diğer devlet kurumlarında kripto şekilde varlıklarını sürdürme ihtimalleri de o kadar büyük bir tehlikedir. Bu yüzden hükümet çok boyutlu bir mücadele yürütüyor.

İş dünyasından üniversitelere kadar her alanda ciddi bir mücadele var. Kamu kuruluşlarında varlığını bir şekilde sürdüren FETÖ'cülerin kirli oyunlar, sabotajlar ve algı operasyonları içine girebilmesi de pekâlâ mümkündür.

İnsan hatasıyla veya insan faktörünün müdahalesiyle vahim sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Kamu hizmetlerinde aksamaya veya olumsuz durumlara yol açabilecek sabotajlar konusunda duyarlı olmak kaçınılmazdır.

**Hiçbir kutsal tanımayan FETÖ'cülerin buldukları pozisyonda halkı kıskırtacak hainlikler yapmaları ihtimalden uzak değildir.**

FETÖ'nün ve uluslararası işbirlikçilerinin Türkiye'yi zorda bırakmaya yönelik **kara propagandalarını**

**hızlandırdığını** görüyoruz. Batı medyasında artan yalan haberler açık bir dezenformasyon kampanyasına işaret ediyor.

**Bu kirli oyunun bir ayağı da Hükümet'e yönelik toplumsal bir tepki oluşturma**

**gayretidir. Bunun için farklı kurumlarda bulunan kripto FETÖ'cülerin hainliklerine karşı daha fazla müteyakkız olunmaktan başka çare yoktur.**

Güvenlik birimlerindeki FETÖ'cüler de, kamudaki veya özel alandaki FETÖ'cüler de aynı derecede risk oluşturmaktadır. Bu yüzden hükümetin **FETÖ'ye karşı topyekûn mücadele stratejisi** çok yerindedir ve herkes tarafından desteklenmelidir.

**STAR**  
**Ahmet KEKEÇ**

**Amerika, Peşmerge'yi PKK'ya kalkan yapmak istiyor**

Sırayla gidelim: **Zeytin Dalı** operasyonu büyük bir başarıyla sonuçlanıp, sıra **Münbiç'i** özgürleştirmeye gelince, Amerika iki adamını göndermişti Türkiye'ye.

Biri, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, diğeri Ulusal Güvenlik Danışmanı **Herbert Raymond McMaster...**

Bu “**acul**” ziyaretin nedeni neydi?

Çok açık:

Münbiç operasyonunu öteletmek ve Türkiye'yi “güvenli bölge”ye ikna etmek...

Öyle de oldu...

## Köşe Yazıları – 19/12/2018

Operasyonu ötelettiler. Daha doğrusu, “**Sizin buralara gelmenize gerek yok. Biz terör oluşumunu Münbiç’ten söküp atacamız**” sözü verdiler.

Bir süre sonra Münbiç’te “**ortak devriye**” başlatıldı.

Bu, Türkiye’nin ağzına çalınmış bir parmak baldı. “**Bakın, buralarda terör birimleri bulunmuyor**” demeye (bunu göstermeye) çalışıyorlardı ama öte taraftan terör örgütüyle ortak devriyeye çıkıyorlardı.

Bunu da “**yediremeyince**”, yani asıl niyetlerinin Türkiye’yi oyalamak ve terör örgütüne alan açmak olduğunu gizlemeyi başaramayınca, “**Bize 90 gün süre verin, burayı tamamen terör örgütünden arındıracağız**” demeye başladılar.

O süre de doldu.

Bir şey değişmedi.

Cumhurbaşkanı **Erdoğan**, “**Münbiç’i özgürleştireceğiz, Fırat’ın doğusuna da gireceğiz**” deyince, bu defa, bir zamanlar Türkiye’nin seslendirdiği “**güvenli bölge**” tezine sarıldılar.

Hatırlayalım:

Suriye demoğrafisi yerli yerindeyken (yani sınırlarımız terör örgütleri tarafından muhasara altına alınmadan ve bölgedeki Arap-Türk nüfusu sürülmeden önce) Türkiye “**güvenli bölge**” önerisinde bulunmuş, Amerika bu teklifi “**şiddetle**” reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “**Derhal güvenli bölge ve hava sahasının uçuşlara kapatılması, ayrıca mültecilerin güvenli bölgede tutulması**” teklifi, içerideki aktörlerin de katkılarıyla boşa çıkarılmıştı.

Erdoğan “**güvenli bölge**” önerisini yaptığı konuşmasında, DEAŞ saldırılarının ayrıca Kobani’yi zor duruma düşüreceğini söylemiş, “**Bakın, Kobani düştü düşüyor**” diyerek bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara dikkat çekmişti. Peki, içerideki aktörler ne yapmıştı?

**HDP** ve uzantısındaki liberallerden söz ediyorum...

Bu sözü (“**Kobani düştü düşüyor**” uyarısını), “**Kobani’nin düşürülmesini istiyor**” diye speküle ederek, 53 Kürt vatandaşımızın hayatına mal olan Kobani provokasyonunun gerekçesi haline getirmişlerdi. (Eli kaniyla mızraba dokunup sevda türküleri çığırın **Selahattin Demirtaş**’ın kulakları çınlasın!)

Kobani’de tam bir “**tiyatro**” sergileniyordu oysa...

**DEAŞ** işgal etmiş gibi yapacak, Amerikan silahlarıyla donatılmış **PKK/PYD** gelip kurtaracaktı.

Bu tiyatro, **Tel Abyad**’da da sergilenmişti... Münbiç’te de sergilemişti. **PKK/PYD**, ABD’nin “**Asla buralara**

## Köşe Yazıları – 19/12/2018

**giremeyecekler”** sözüne rağmen, Fırat’ın batısına konuşlandırılmış ve **“terör koridoru”**nun ikinci halkası böylece tamamlanmıştı.

Rex Tillerson ve Herbert Raymond McMaster, **“Fazla ileri gitmeyin, operasyonu bir sınırdan durdurun, bunun karşılığında size 30 kilometre derinliğe hükmedebileceğiniz bir güvenlik şeridi kurma hakkı tanıyalım”** teklifiyle gelmişlerdi.

Bugün aynı teklifi tekrarlıyorlar: **“Fazla ileri gitmeyin. Ya da PKK’yı çıkarıp, bölgeye Peşmerge’yi** (Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ne bağlı Amerika’nın eğittiği 8000 bin kişilik Peşmerge birliğinden söz ediyorlar)**getirelim...”**

Demoğrafisi yerle bir edilmiş bölgede razı göründükleri “güvenli bölge”, PKK/PYD’yi kurtarmaya dönük bir hamledir.

Başka da bir şey değildir.

Peşmerge’nin bölgeye sokulmak istenmesi de, bu **“oyun”**un bir parçasıdır...

**SABAH**

**Melih ALTINOK**

**15 Temmuz bir gün 17-25 Aralık aylarca sürdü**

Hâlâ "kontrollü", "naylon" falan diyen **gözü hamasetten kör** olmuş muhalifler de var...

Bereket, hangi siyasi görüşten olursa olsun **aklı başında** çoğunluk 15

Temmuz’un **darbe**

**süsü verilmiş** bir **işgal girişimi** olduğunun farkında.

Tereddüt etmeden sokağa çıkarak, darbeci askerleri **bir gecede** çıktıkları yere postalamaları da bunun kanıtı.

Ancak bu bir finaldi...

Tıpkı ABD’nin, **Atatürk maskesi**

**takmış Kemalistlere** yaptırdığı **12 Eylül** da

rbesine giden yolun, birkaç yıl önceden 1

Mayıs 77, **Çorum** ve **Maraş** katliamlarıyla döşenmesi gibi... İslam maskesi takmış

FETÖ’cülerin başlattığı ve **15 Temmuz’a**

varacak yürüyüşün startı da 3 yıl

öncesindeki **17-25 Aralık hukuk**

**katliamıyla** verildi.

Sonrasında Gezi adı konan **iç savaş**

**kışkırtması** sahneye konulacaktı.

Böylece vatandaş, her darbeye olduğu

gibi **durumdan vazife** çıkartan ordunun

müdahalesine destek verecek, alkış tutacaktı.

\*\*\*

Başaramadılar!

Faşizme geçit vermedik!

Meşru müdafaa hakkını kullanan devlet de şimdi, bu darbe girişimi sürecini **geriye**

**doğru** yargı yoluyla araştırıyor.

Yargı ve güvenlik bürokrasisinde büyük temizlik yapıldı.

"Cemaati ilk biz tehdit olarak gördük"

dedikleri halde 17-25 Aralık'ta **FETÖ'nün**

**sözcülüğünü** soyunanlardan hesap soruluyor...

Kendini yerli malı diye pazarlayan **Washington portakallarının** o gece sularını akıtarak ekranlarını FETÖ'cülere açmalarını da... Hürriyet'in dansözlerinin birer **şakirte** dönüşmelerini de unutmadık elbette.

Ancak o günlerde işin bir ucundan tutan **siyasi kanadın** nedense üzerine gidilmiyor.

Sadece o günlerde FETÖ'nün düzmece kayıtlarını **Yüce Meclis'in kürsüsüne** taşıyan CHP Genel Başkanı **Kemal Kılıçdaroğlu'**ndan bahsetmiyorum.

Zira **bizzat hükümet cephesinden** bu işe bir şekilde destek verenler olduğu kamuoyunun malumu.

\*\*\*

Peki, **kim bu AKP'liler?**

Cevap, **yolsuzluk**

**susturucusu takılmış** hukuksuz yargı silahı patladıktan sonra, yankısı iştilirken **Meclis'te** yapılan bir oylamanın **ayrıntılarında gizli.**

Hani şu kimi AKP'lilerin **kumpasa ortak olduğu...** 17-25 Aralık'ı **siyaseten kabul ettiği...**

FETÖ'nün **kellesini istediği** kimi bakanlarının Yüce Divan'a gitmesi yönünde oy kullandığı oturdumdan söz ediyorum.

Evet, evet FETÖ'ye sarılacak kadar **iktidar hırsına** kapılmış bu vekillerin başını çeken **dönemin Başbakanının** oylama günü **ABD'ye uçtuğu...** Ve yine dönemin Cumhurbaşkanı'nın, hedefteki isimlere "N'olacak canım gidin **ifade veriverin**" diye nasihat ederek **FETÖ savcılarını işaret ettiği** günlerden.

Aynı soruları **bir avuç demokrat meslektaşıyla** birlikte 17-25 Aralık sürecinde sormuştum. Sormaya da devam edeceğim.

Evet, çoğu **siyaseten tasfiye** edildi ama ne zaman adalet yerini **tam olarak** bulacak?

Yoksa **hâlâ dokunan yanıyor mu?**

**SABAH**  
**Hilal KAPLAN**

### 17 Aralık, ABD destekli bir operasyondur

17-25 Aralık haftası, Türkiye'de herkesin nerede durduğunu gösteren turnusol kâğıdı bir tarihti.

Kimisi zil takıp oynadı, kimisi ölü numarası yaparak kendisini sessize aldı. Bugün insanlar aHaber'de görünmek için can atsa da o günlerde çıkıp da mertçe konuşacak, FETÖ'ye kafa tutacak bir avuç insandık.

Çok şükür Erdoğan'ın direnişi ve milletin ferasetiyle bugün bambaşka bir yerdeyiz. 15 Temmuz sonrası neyin ne olduğu daha da

## Köşe Yazıları – 19/12/2018

açık ortaya çıktı. Ancak 17-25 Aralık'ın ABD ile bağlantısı yeterince konuşulmadı. FETÖ ile yakınlığı o günlerde pek dışa vurulmamış olan Can Dündar'ın, 17 Aralık'tan iki hafta önce ABD Büyükelçisi'nin "İmparatorluğun çöküşünü izleyeceksiniz" demiş olması ilk işaret fişeydi aslında. **O senenin aralık başında Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yaptığı ziyaret ve FETÖ'cü başat isimlerle bir araya gelişi, ardından canhıraş biçimde dersane meselesinde FETÖ ağzıyla konuşmaya başlaması mesela. 19 Aralık günü ise ABD Büyükelçisi'nin öğle yemeğindeki konuğu yine Kılıçdaroğlu'ydu.** Sonradan hukuksuz ses kayıtlarını Meclis kürsüsünden dinleten tek kişi olarak tarihe adını kara harflerle yazdıracak olan da kendisiydi. Ya da dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı'nın, ABD'deki FETÖ'cü oluşum Rumi Forum'un başkanı tarafından tam da o sabah aranmış olmasının tespiti önemliydi. **Tüm bunlardan daha açık olan irtibat ise 17-25 Aralık dosyasının, FETÖ'cü polis eliyle ABD'ye kaçırılması ve buna dayanarak Halkbank'a karşı ABD'de açılan davadır.** Yurtdışı yasağının mahkeme tarafından kaldırılması sonrası FETÖ'cü eski polis Hüseyin Korkmaz, tüm dosyayı ABD'ye kaçırmıştı. FBI ile görüşen

Korkmaz, masraflarının da ABD tarafından karşılandığını söylemişti.

**Türkiye'de bazı çevreler, ABD'nin yarım bıraktığı işi tamamlayıp söz konusu bakanları Meclisimiz eliyle, içlerinden ikisinin ByLock kullanıcısı olduğu darbeden sonra ortaya çıkan Anayasa Mahkemesi'nin önüne çıkarmaya kalktı.** Bu başarılı olsaydı, ABD'deki Halkbank davası da muhtemelen açılmayacaktı çünkü gerek kalmayacaktı! 17-25 Aralık'ın üzerinden beş sene geçti ama kalıntıları hâlen aramızda... Geçmiş unutmamak bu yüzden en büyük mücadele biçimidir.

### **HÜRRİYET** **Abdulkadir SELVİ**

#### **Kılıçdaroğlu kime göz kırıyor?**

PARTİ meclisindeki tartışmaların ardından CHP'nin İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya adayları belli oldu. Sürpriz yok. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Adana'da Zeydan Karalar, Antalya'da ise Muhittin Böcek oldu. Ankara'da ise sancılı bir sürecin sonunda Mansur Yavaşaday gösterildi. İttifak görüşmelerinde Ankara, bir ara İYİ Parti'ye gitti-geldi, sonra başka isimler konuşuldu ama başından beri Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki



## Köşe Yazıları – 19/12/2018

isim Mansur Yavaş'tı. Kılıçdaroğlu ne dediye o oldu, CHP Lideri listelere damgasını vurdu. Yerel seçimlere gidilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ince bir strateji uyguladığı dikkati çekiyor. Buradaki "ince", Muharrem İnce değil elbette ki.

İYİ Parti ile ittifak yapan CHP Lideri diğer yandan da Saadet Partisi ile ilişkilerini sıcak tutuyor. Temel Karamollaoğlu iki parti arasında "dirsek teması" olduğunu açıklamıştı. Kılıçdaroğlu aynı zamanda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşerek "muhafazakâr kentli seçmene" mesaj veriyor.

CHP Lideri Türkçe ezan tartışmasını başlatan Öztürk Yılmaz'ı jet hızıyla partiden ihraç etti. Ezanın aslının Arapça olduğunu söylemek suretiyle seçimlerde "CHP-din düşmanlığı" tartışması açılmasının önüne geçmeye çalıştı.

CHP Lideri cumartesi günü de Erzurum'a gidecek, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç tarafından yaptırılan "İslami Eserler Müzesi"nin açılışını yapacak.

2014 yerel seçimlerinde CHP adayı Mansur Yavaş'ın önemli oranda ülkücü-muhafazakâr seçmenin oyunu alarak, seçimleri kıl payı kaybettiğini unutmamak lazım.

Kılıçdaroğlu'nun muhafazakâr ve Kürt seçmenlere yönelik açılımının önünde engel olarak yine CHP duruyor. Tek parti dönemi başta olmak üzere CHP'nin geçmişi,

muhafazakâr kesimle buluşmasına en büyük engeli teşkil ediyor. Tek parti döneminden bagajı dolu olduğu için Kürt seçmenle olan ilişkisi sorunlu oluyor.

Bu iş sadece Kılıçdaroğlu'nun göz kırpmasıyla başarılacak bir iş değil. Buna uygun söylem ve politikaların oluşturulması lazım. Bir de samimiyet sorunu var. 2009 seçimlerinde İstanbul Eyüp'te başlatılıp Mersin'de son bulan çarşaf açılımında olduğu gibi. CHP'de bu tür açılımlar konjonktürel olarak görülüyor, seçimden seçime hatırlanıyor. Böyle olunca da inandırıcılık sorunu yaşanıyor.

### ERDOĞAN ETKİSİ

Kılıçdaroğlu'nun muhafazakâr ve Kürt açılımının önünde en büyük engel olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan duruyor. Erdoğan d enilince muhafazakâr kesimde akan sular duruyor. Saadet Partisi'nin bir türlü büyümemesinin en büyük nedeni Erdoğan. Çünkü Erdoğan ile muhafazakâr kesim arasında "sözde değil özde" bir beraberlik söz konusu. Aynı dili konuşuyor, aynı yaşam tarzının içinden geliyor, aynı mücadeleyi veriyorlar. Dindar kesim, Erdoğan'ı inançlarını rahat bir şekilde yaşayabilmenin güvencesi olarak görüyor. 28 Şubat'ın mağduru, başörtüsü yasağını kaldıran kişi, okullara Peygamberimizin hayatı ve Kuran'ı ders olarak koyan lider. Bununla mücadele edilir mi? Erdoğan'ın taziye ziyaretinde Kuran-ı Kerim okuması WhatsApp

## Köşe Yazıları – 19/12/2018

gruplarında elden ele dolaşüyor. Ancak 16 Nisan referandumundan bu yana muhafazakâr-kentli seçmenin tercihlerinde bir değişim gözleniyor. Ama bunlar CHP'ye de sıcak bakmıyor.

### İMAMOĞLU VE YAVAŞ PROFİLİ

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş profiline baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun merkez sağdan gelen adaylara öncelik verdiği anlaşılıyor. Karadenizli, annesi başörtülü, Anadolu muhafazakârı bir aileden gelen İmamoğlu ile sadece İstanbul seçmenine; ülkücü kökenini inkâr etmeyen, hatta ön plana çıkaran Mansur Yavaş ile de yalnızca Ankaralıları mesaj vermiyor. Aynı zamanda bize yerel seçim stratejisinin ipuçlarını veriyor. İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları açıklandığında bunu daha net göreceğiz. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde merkez sağ seçmene ve Kürt oylarına göz kırpmıyor.

**YENİŞAFAK**  
**Mehmet ACET**

### ABD'nin doğu Fırat baskısına nasıl cevap verilebilir?

Türkiye ne zaman kıpırdasa, harekete geçme sinyali verse, ABD arkası boş 'kozmetik adımlarla' durumu yatıştırmaya çalışıyor.

Bugünlerde bu durumun yeni bir örneği ile karşı karşıyayız.

Ankara, Fırat'ın doğusu için operasyon başlatma kararlılığını ortaya koyunca, şapkadan bir tavşan daha çıkarıp, 'Yeni bir sihirli formül' icat ettiler.

Gelen haberlere göre ABD, Türkiye'nin güney sınırlarında PKK/YPG varlığına karşı gösterdiği reaksiyonu yumuşatmak için sayıları 100 civarında olan Peşmerge'yi Kuzey Suriye'ye getirdi.

Bunun zevahiri kurtarmaya dönük kozmetik bir adım olduğu, Türkiye'yi durdurduktan sonra işlere kaldığı yerden devam etme niyeti taşıdığı su götürmez bir gerçek.

Gerçeklerin farkında olmakta fayda var.

ABD, bir PKK oluşumuyla Türkiye'yi çevreleme stratejisinden vaz geçmiş değil.

### Bir başka gerçek de şu:

Türkiye, yapabilirse bu projeyi ancak kendi müdahaleleriyle açmaza sürükleyebilir.

Diyebilirim ki, Türkiye'nin en büyük şansı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın meseleye dönük yüksek düzeyli bir duyarlılığa sahip olması.



## Köşe Yazıları – 19/12/2018

Önceki gün Konya’da konuşan Erdoğan, “Fırat’ın doğusunda operasyona başlayacağımızı ilan ettik. Sayın Trump ile bunları görüştük. Kendileri olumlu cevaplar verdi. 500 kilometrelik sınır hattı boyunca ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye’deki operasyona her an başlayabiliriz. Ordumuz ve planlarımız hazır. Bir gece yine ansızın gelebiliriz” dedi.

Bu noktada iki soru karşımıza çıkıyor:

**1-Erdoğan geçen hafta gerçekleşen telefon görüşmesinde Trump’tan ne istemiş olabilir?**

**2-Trump Erdoğan’ın isteklerine ne türden ‘olumlu cevaplar’ vermiş olabilir.**

Bu bağlamda yine birkaç ihtimal öne çıkıyor. Görüşme Trump’ın talebiyle gerçekleştiğine göre, kendisinin Erdoğan’ı “Operasyon yapmaktan vazgeçin” demek için aradığı kesin.

Buna cevaben Erdoğan’ın kararlı duruşunu tekrarlayıp, sınıra yakın bölgelerdeki YPG unsurlarını uzaklaştırmaları, hareket sahasına giren noktalardaki ABD askerlerinin bu alanlardan çıkarılması gibi taleplerde bulunduğunu düşünebiliriz.

**Erdoğan’ın “Olumlu cevaplar verdi” cümlesinin bağlamı buralara bir yerlere oturuyor.**

2x10 elin parmak sayısı kadar Peşmerge’nin Suriye’ye getirilmesini de, bu görüşme sonrası ABD tarafının bir şeyler yaparak yaklaşmakta olan operasyonu durdurma niyetiyle bağdaştırabiliriz.

Trump’ın kendisine kalsa, askerleri Suriye’de boş beleş işlerle uğraşiyor.

Kendisinin aldığı bütün kararları uygulatabilecek gücü olsa, Suriye’de bir tane Amerikan askeri bile bırakmaya razı değil.

**Ama artık iyice netleşen bir şey var:**

Fırat’ın doğusundaki proje, Pentagon ve buraya bağlı CENTCOM akıyla yürütülüyor.

Türkiye’nin operasyon için kararlılık mesajları vermeye başladığı andan itibaren gelen tepkilere bakıldığında asıl rahatsızlık duygusunun yine aynı çevrelerde oluştuğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Birkaç gün içinde operasyona başlayacağız” dedikten hemen sonra Pentagon’dan gelen ilk tepki, “Kabul edilemez” ifadesiyle kamuoyuna yansımıştı.

**Pentagon sözcüsü, evvelsi gün yeni açıklamalar yaptı.**

Kendisine yöneltilen “Türkiye askeri güç kullanmakta kararlı görünüyor. Böyle olursa siz de askeri güç mü kullanacaksınız”

## Köşe Yazıları – 19/12/2018

sorusuna, “Emin değilim, size geri dönüş yapayım” sözleriyle yanıt verdi.

### **Bu ne demek oluyor?**

Sopa göstererek muhtemel bir hareket durumunda Türkiye’ye savaş açarız mı demek isteniyor?

### **Yoksa, elinin zayıf tarafını açık etmemek için soruyu geçiştirmek mi istemiş oluyor?**

Bana kalırsa, bütün bunları, Türkiye’nin harekete geçmesini önleme amacı taşıyan ‘gerekli bütün enstrümanları’ kullanma stratejisinin parçaları olarak görmek daha akla yatkın duruyor.

Türkiye Fırat’ın doğusu için bugüne kadar esaslı bir operasyon yapmadığı için, böyle bir durumda ABD’nin nasıl tepkiler vereceği, neler olabileceği henüz test edilmiş değil.

### **Ama daha önceki operasyonlardan bir takım tecrübelerimiz var.**

ABD, Fırat Kalkanı operasyonu yapılmadan önce de, Türkiye’nin Suriye topraklarına ayak basmasını engellemek için bugün yöneldiği baskı politikasının bir benzerini devreye sokmuştu.2016 Ağustos’unda o hareket başladıktan sonra, bu defa “20 kilometreden daha aşağı inmeyin” telkininde bulundu.

Türkiye onu da yaptı ve günün sonunda o baskılarda bir işe yaramadı.

Bu örnekler bugün için de bir fikir vermiyor mu?

## **YENİAKİT**

### **Abdullah ŞANLIDAĞ**

#### **Al Fetö’yü, vazgeç Fırat’ın doğusundan**

Türkiye, Fırat’ın Doğusuna (Karkamış’tan Cizre’ye kadar) çöreklenen ve ABD tarafından desteklenen PKK/PYD, YPG terörü için hareket başlatacağını açıklayınca **Büyük Şeytan önce Kaşıkçı’nın katilinin Suudi Veliahtı Selman olduğunu ve Yemen’de de Suudi hükümetinin parmağı olduğunu deklare etti.**

Anlaşılan bunlar kesmemiş olmalı ki, Amerika **15 eyalette Fetö operasyonları başlatmış.** 15 Temmuz işgal girişimini gerçekleştiren ABD, Türkiye’de Fetö unsurunu kullandı. Yanı başımızdaki teröristlere binlerce ton silah yardımı yapmış ve daha yakın zamanda bir rahip yüzünden bizi ekonomik olarak buhrana sokan Amerika’ya güven olmaz.

**ABD, Türkiye’nin kırmızı çizgilerini ve yumuşak karnını biliyor.** Nabza göre şerbet vermeyi de ihmal etmiyor. Arakan konusunda da Türkiye’yi memnun edecek adımlar atacağını söylüyor.

Peki niye ve neye karşılık yapıyor bunu?

## Köşe Yazıları – 19/12/2018

Demek istiyor ki, ben Fetö ve diğer hususlarda seni rahatlatayım, sen yeter ki Fırat'a operasyon düzenleme! Fırat'ın Doğusu'na operasyon düzenlemedik diyelim. Bu durumda bizim kârımız ve Amerika'nın kaybı ne olur? Veliht Selman'ın biz zaten katil olduğumu biliyoruz ve bunu dünyaya biz haykırdık. Fetö ile mücadele hem içerde hem de dışarda sürüyor. Gülen ABD'nin kara kutusudur. ABD; dengeleme politikası ve zamandan kazanmanın hesabını yapıyor. Kuzey Suriye'de kantonları besleyerek Akdeniz'e kadar uzanan koridorda terör devleti inşa edilirse Türkiye'nin bekası diye bir şey kalır mı? 15 Temmuzda başaramadığını Kuzey Suriye üzerinden yapmaya çalışıyor. **Evet Fetö ve PKK Türkiye'nin iki büyük düşmanıdır.** Şimdi Amerika, iki düşmandan birini tercih etmeye zorluyor bizi. Fetö'yü sana vereyim ama PYD'ye dokunmayacaksın demek istiyor. Eğer bu oyuna gelirse mazallah, elimizde ne devlet kalır, ne de gidebileceğimiz bir yurt. ABD, İsrail ve İngiltere'nin Türkiye üzerindeki hesapları bellidir. Bu sefer durum çok daha vahimdir. İstiklal ve istikbalimiz bu terörü bitirmeye ve bize kastedenlerin nefes borusunu kesmeye bağlıdır. Fetö tutuklamaları koskoca yalandan ibarettir. Türkiye'nin iki büyük düşmanının olduğunu söyledim. Bunlar; Fetö (arkasındaki Amerika, İsrail, İngiltere) ve PKK, KCK, SDG, YPG, PYD, DAİŞ. Fetö'nün elebaşı Gülen'i Amerika, PKK lideri Öcalan'ı da biz İmralı'da besliyoruz.

Terör, çok uluslu ve küresel bir yapı. Bundan beslenen çok sayıda ülke var. Kolay alt edilecek bir sorun değil, biliyoruz. Lakin bir adım atmazsak bağımsızlığımızın ve sınırlarımızın tehlikede olduğu aşikârdır. Fırat'ın Doğusu'na müdahale bir işgal değil, bilakis işgal edilmeye çalışılan sınırlarımızı muhafaza altına almaya çalışmaktır. Güney sınırımızda bizi bitirmeye yönelik mevziler kazılırken bizlerin **NATO ve ABD'den** korkarak veya bazı denklemleri gözeterek geri adım atmasının faturası daha ağır olur. Türkiye karşıtı bir dalga ile yalnızlaştırılmamız hedefleniyor. Dolayısıyla **Fırat'ın Doğusu ve Menbiç'e operasyon konusunda asla geri adım atılmamalıdır.** PKK ile 40 yıldan fazladır savaşıyoruz. Fırat'ın Doğusu ihmal edilirse bir yüz yıl da PYD ve diğer unsurlarıyla savaşıyoruz.

### **AKŞAM** **Kurtuluş TAYİZ**

#### **O gecenin intikamını**

Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü Meclis oturumunda CHP'li Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı hedef alan ağır bir konuşma yaptı. Eski defterleri açtığı konuşmasında Özel, Akar'ı, Atatürk düşmanlarıyla işbirliği etmekle, Balyoz kumpasında silah arkadaşlarını yalnız

## Köşe Yazıları – 19/12/2018

bırakmakla ve daha bir sürü ipe sapa gelmez iddiayla suçladı.

CHP Grup Başkanvekili'nin öfkesini, Akar'a yönelik nefret dolu suçlamalarını anlamak doğrusu mümkün değil. Özel, sözü döndürüp dolaştırıp Akar'ın genelkurmay başkanlığı dönemine getirdi ve **“Olmaz olsaydı böyle genelkurmay başkanı”** dedi.

**Bu son cümle Özgür Özel'in öfkesinin, tepkisinin, Akar'a yönelik gizleyemediği nefretinin,** ardı arkası gelmeyen suçlamalarının da sebebini aslında yeterince açıklıyor; Özgür Özel'in sorunu, Akar'ın genelkurmay başkanı olduğu dönemle ilgili, bugünle değil.

15 Temmuz akşamı başına silah dayanarak darbenin başına geçmesi istenen Akar'ın, canı pahasına bu ahlaksız teklifi reddetmesini, FETÖ darbesine karşı durmasını bir türlü hazmedemediler ve hâlâ da kabul edemiyorlar.

Hulusi Akar'ın CHP'nin hücumlarına maruz kalmasının sebebi 15 Temmuz gecesi gösterdiği tavırla yakından bağlantılı. O gecenin intikamını alıyorlar Akar'dan. Akar'ı “atanmış” olmakla aşağılamaya çalışmaları, kişilik katline uğratmaya kalkmaları hep o geceyle ilgili. Akar, darbenin başına geçseydi CHP'liler bugün onu baştaçı ederdi.

“O kadar da değil” demeyin!

15 Temmuz darbesini **“tiyatro”**, “kontrollü darbe” olarak niteleyen; 20 Temmuz'da FETÖ'ye karşı ilan edilen OHAL'i asıl “darbe” olarak gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil mi?

**İçerideki FETÖ'cülerini “mağdur” olarak kabul eden bugünkü CHP değil mi? Bütün darbeciler CHP'ye göre “mağdur”!**

250 vatandaşımızın şehit edildiği, binlercesinin yaralandığı, sakat kaldığı 15 Temmuz darbe duruşmalarında CHP hangi sıralarda, tarafta duruyor sizce? Darbecilerden yana mı, yoksa mağdurlardan yana mı? CHP, bugüne kadar hangi duruşmaya katılıp darbecilere karşı tek bir söz söyledi?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis kürsüsünden darbecilerin mağdur ettiği vatandaşların değil, onlarca defa **FETÖ'cülerin mağduriyet hikayelerini haykırdı.** Bu gerçeği tarih sayfalarından kimse silemez.

15 Temmuz darbesi CHP'nin içinde kanayan bir yara hâlâ; yanlış anlaşılmasın, şikayetleri darbenin başarısız olmasıyla ilgili. **Hulusi Akar ve silah arkadaşları** darbeye karşı durdukları için eleştirilerin, ipe sapa gelmez

suçlamaların hedefi oluyor. Akar eğer darbeye katılmış olsaydı, emin olun bugün CHP'nin yere göğe sığdıramadığı, baştaçı yaptığı bir isim olacaktı. Maalesef gerçek bu!

### TAKVİM

### Bülent ERANDAÇ

#### Kızıl Elma'ya gidiyoruz

**KIZIL ELMA:** Türk devletleri için, ulaşılması gereken bir yeri, cihan dünya hâkimiyeti idealini ve Türk birliğini ifade eder. Başkomutan Tayyip Erdoğan ve kahraman ordumuzun, tam bir yıl önce Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan tankçı uzman çavuş 24 yaşındaki Mehmet Kuzu'nun söylediği "İstikamet Kızıl Elma, ailem beni beklemesin" sözleri, Türk askerinin ruh halinin en güzel kanıtlarından biri olmuştur. Türk milleti, Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilecek harekâtı heyecanla bekliyor. Mehmetçik, yine Kızıl Elma'ya gitmek üzere gün sayıyor. Bu bir cephe savaşı değil, Türkiyemiz'in BEKA MÜCADELESİDİR. Tarihe sığmayan Türk milletinin, gelecek yürüyüşüdür. Başkomutan Tayyip Erdoğan hazır. Türk ordusu hazır. **YENİ SEFERİN HEDEFİ ÖNCE MÜMBİÇ VE TELRIFAT. SONRA SÜLEYMAN ŞAH**'tır. Süleyman Şah Türbesi geçici olarak taşınmıştı. Süleyman

Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nun taşındığı eski yer Türk toprağıdır. Kendi toprağıımızdan vazgeçmek gibi bir durumumuz asla olamaz. Eski yerin bağlantısı Mümbiç'ten kuruluyor. Mümbiç, ABD kuklası PKK-PYD'den temizlendikten sonra, Türk toprağı Süleyman Şah'ta tekrar albayrak dalgalanacak.

#### BÜYÜK RESİMDEN ŞAŞMA

Günümüz ortamında, eskiden herkes tarafından kolayca anlaşılabilir gerçekler giderek daha güç anlaşılır hale geliyor. Böyle bir ortamda yolumuzu bulabilmek, ancak bize gösterilen resimlerin aldatıcı görünümlerinin arka planını görmekle, **BÜYÜK RESİME** bakmakla mümkün olabilir. Türk-İslam düşünürü Farabi, "Bir şeyin bilgisi ya akıl kuvvetiyle ya da tahayyül kuvvetiyle elde edilebilir" demişti. Hiçbir olay nedensiz değil. Her olay mutlaka başka sonuçlara da yol açıyor. Her olayın bir görünür ve onun ötesinde görünmeyen sebebi olabiliyor. Çevremizde olan olaylar karşısında, küçük olaylara odaklanıp büyük resmi kaçırmamak gerekiyor. Hiçbir dönemde olmadığımız kadar aklımıza ve tahayyül kuvvetimize ihtiyaç duyuyoruz. Zekâmız doğru bilgi edinmenin yanında onu kullanmamıza imkân sağladığı sürece, sislerin arasından doğru yolları bulmamız ve geleceğin **BÜYÜK TÜRKİYE'SİNİ** oluşturmamız zor olmayacaktır.

## Köşe Yazıları – 19/12/2018

### GELECEĞİN 100 YILLIK DÜZENİ

Her yüzyılda bir YENİ DÜNYA DÜZENİ kuruluyor. İçinde yaşadığımız günler, 21'inci yüzyılın ilk 100 yılının düzenini oluşturma mücadelelerine konu oluyor. Merkezinde Avrasya'nın kalpgahı Türkiye'nin bulunduğu Yeni bir dünya düzeni kurulurken, Allah razı olsun, başımızda, geleceğe bakan 2071 gibi, gelecek yüzyıla hazırlanmamızı sağlayan Başkan Tayyip Erdoğan gibi, bir küresel liderle idare ediyoruz. Erdoğan sayesinde, bakış açımız daha geniş, geleceğe yönelik daha derin düşünüyor ve yeni paradigmalara yoldayız.

Evet. **ABDAvrupa, yani Batı'nın kurguladığı "tüketerek mutlu olacağına inandırma" üzerine kurulu algı yönetimi çöküyor.** Batının yarattığı samimiyetsiz ve adaletsiz sistemin uzun süre ayakta kalabilmesi mümkün gözüküyor. İnsanı merkeze almayan, manevi dünyayı yok sayan ve insan için sanal ortamlarda sahte dünyalar oluşturan sistemlerin birer birer çöktüğüne tanıklık ediyoruz. Böyle bir düşünce yapısının insanın mutluluğunu uzun süre sağlaması zaten mümkün değildi. Çünkü "adalet duygusu" algı yönetimleri ile sağlanamayacak kadar önemli ve ihtiyaç duyulan bir olgudur.

Yeni sistemin özüne; insanı ve adaleti koyan Türk milletinin, yeniden Türkİslam medeniyetini canlandırma şansı

bulunmaktadır. Çöken Batı paradigmalarına karşı, Türk-İslam paradigmaları, yeni dünya için bir kurtuluş yolu olacaktır..