

**STAR**

**Ahmet KEKEÇ**

### **Kimin hesabına çalışıyorsunuz?**

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine çakılan **“terör koridoru”**nu etkisiz hale getirmek için önemli bir operasyona hazırlanıyor.

Sınıra ciddi miktarda **“askeri sevkıyat”** yapıldı.

İstihbarat birimleri görev yerlerine konuşlandırıldı.

İlgili ülkelerle diplomatik temas sağlandı.

Özgür Suriye Ordusu alesta bekletiliyor.

Harekât an meselesi...

Bütün çaba, Türkiye için önemli bir **“güvenlik tehdidi”** oluşturan terör örgütünü bölgeden söküp atmak...

Bu hazırlıkların sürdüğü günlerde, ana muhalefet partisi lideri **Kemal Kılıçdaroğlu** ne yapıyordu dersiniz?

Ne yapacak, **“sokak çağrısı”** yapıyordu.

Harekâtı nasıl karşıladığı ya da karşılayacağı sorulduğunda, açığa düşmemek için, **“zımni destek”** sayılabilecek laflar etmiş, bir anlamda günü kurtarmıştı.

Sonra **“kendi gündemine”** dönmüştü.

Kılıçdaroğlu **CHP**'sinin bu harekâta karşı olduğu biliniyor. **Fırat Kalkanı** ve **Zeytin Dalı** operasyonuna **“açıktan”** karşı çıkmışlardı.

İstikbalde bize **“güvenlik sorunu”** olarak dönecek Amerikan destekli terör ordusunu, **“vatanlarımızı işgale karşı savunan yurtsever bir oluşum”** diye tanımlamışlardı.

**Selin Sayek Böke**, daha da ileri gitmiş, **“PYD/YPG'ye terör örgütü diyemeyiz”** demişti.

Demek ki, **“açıktan”** karşı çıkararak sonuç alamayacaklarını (yani operasyonu engelleyemeyeceklerini) gördüler.

İşi, **“dolaylı yollardan engelleme”** peşindeler.

O zaman ne yapmak gerekiyor?

Türkiye'yi **“içeri”**ye döndürecek bir gündem oluşturmak...

Mesela?

Mesela, yeni bir **Gezi**

**kalkışması** örgütlemek...

Kılıçdaroğlu, son bir haftayı, **“sokak çağrısı”** yaparak geçirdi...

Hatta bu hükümetten kurtulmak için, **“sokak eylemlerini”** neredeyse tek seçeneğe ilan etti.

Şu açıklama kendine aittir: **“Sokağa**

**çıkmayan işçiye işçi demem... Sokak eylemlerini örgütlemeyen sendikaya da sendika demem...”**

Bu açıklamayı yaptıktan sonra, neredeyse koşar adım **DİSK** merkezini ziyaret etti ve DİSK Başkanı'yla oturup, mahiyetini bilmediğimiz bir görüşme gerçekleştirdi.

## Köşe Yazıları – 18/12/2018

DİSK,

Kılıçdaroğlu'nun “**sendika**” diyebileceği sendikalardan mıdır?

Bu soruya cevap vermekte zorlanabileceğinizi sanmıyorum.

DİSK, **28 Şubat** darbesinin tamama erdirilmesinde rol almış ünlü “**beşli çete**”nin en fonksiyonel üyesiydi.

Gezi'de de yüzünü (niyetini) göstermişti.

Demokratik normale son verecek bilumum girişimlerde (27 Nisan muhtırasından parti kapatma davasına) bir şekilde “**destekçi rol**” üstlenmişti.

Dün, internet sitelerine (görüntüsüyle birlikte) düştü:

Üzerine “**sarı yelek**” geçirmiş

bazı “**propagandistler**”, kahve kahve dolaşıp, halkı sokağa davet ediyorlar...

Kahve sakinlerini, “**Niçin benzin ve doğalgaz zamlarını protesto etmek için sokağa çıkmıyorsunuz?**” diye dolduruşa getirdikten sonra, **CHP** broşürü dağıtıp olay mahallini terk ediyorlar...

Bu “**propagandistler**” **CHP**'li midir?

Dağıttıkları broşürde ne yazıyor?

Benzin ve doğalgazda indirim yapıldığına göre, hangi gerekçeyle halkı sokağa, “**eylem koymaya**” çağırıyorlar?

Bu soruların cevabını, devletin istihbarat birimleri bulacak... İşin içinde bir “**dış**

**yönlendirme**” yahut “**tahrik**” olup olmadığına bakacak.

Daha doğrusu, bakmalı.

Kılıçdaroğlu da şu sorulara cevap vermeli:

Niçin seçim kazanmayı denemiyorsunuz?

Sandıkta alt edemediğinizi, “**çapul**”la, “**sarı yelek kalkışması**”yla alt edeceksiniz? “**Yurtsever bir**

**oluşum**” dediğiniz terör örgütüne yönelik operasyonu, Türkiye'yi “**içeri**”ye döndürerek mi engelleyeceksiniz?

Kimsiniz siz?

Kimin hesabına çalışıyorsunuz?

**SABAH**

**Salih TUNA**

### **Sen o koltuğa ancak böyle oturabilirsin**

ABD'nin terör örgütünü himaye etmek için kurduğu “**gözlem noktaları**”

hakkında **Kılıçdaroğlu** ve partisi ne düşünüyor?

Bilmiyoruz...

Ya **ABD**'nin terör örgütüne binlerce TIR silah vermesi hakkında?

Onu da bilmiyoruz.

Fakat **MİT TIR'ları kumpasını** nasıl savunduklarını gayet iyi biliyoruz.

Türkiye'nin uluslararası toplum nezdinde “**terörü destekleyen ülke**” olarak mahkûm

## Köşe Yazıları – 18/12/2018

edilmesi için hiç durmadan çalışmışlar, FETÖ'nün siyasi ayağı gibi hareket etmişlerdi.

Tıpkı, 15 Temmuz direnişine, Fetullah'la ağız birliği içinde, "**tiyatro**" dedikleri gibi.

Kılıçdaroğlu ve partisi, Doğu Akdeniz'deki "müstevli tatbikatına" herhangi bir tepki gösterdi mi?

Ben şahsen bilmiyorum.

Ama "**ekonomik daralma**" konusunda ne düşündüklerini hepimiz biliyoruz.

Mesela, "**Türkiye'ye yatırım yapmayın**" demişlerdi.

Kılıçdaroğlu mümkün olsa, "**Fırat'ın doğusuna operasyon**" konusunda da ağzını açmayacaktı.

Birkaç gün evvel yasak savma kabilinden üç beş kelam lütfetti.

Oysa ana muhalefet partisi liderisin, sırtında yumurta küfesi yok; kıyametleri kopartsana! FETÖ için onca yol teptin, 4 tırnak kaybettin, vatanın bekası için hiç değilse haykır!

Terör örgütünün siyasi ayağıyla "sinsi ittifaklar" kurarsan olacağı bu!

Yani, **İhsanoğlu**'nu Cumhurbaşkanı yapamadık bari **İmamoğlu**'nu İstanbul'a Belediye Başkanı yapalım demekten öteye geçemezsin.

\*\*\*

**Balyoz kumpası** mağduru emekli **Tümamiral Cem Gürdeniz** geçen gün Aydınlık'ta şöyle yazdı:

**"Ekonomik kayıplar geri kazanılabilir ancak jeopolitik kayıplar asla..."**

Budur!

Özgürlük ve bağımsızlığın bedeli "ekonomik kayıplar" olabilir. Mesela, sınırlarımızda "fesat devletin" kurulmasına kayıtsız kalmamanın sonucunda dolar fırlayabilir.

Ne yapalım?

Dolar fırlar endişesiyle bizi parçalayacak oluşumlara göz mü yumalım?

Amiral Gürdeniz, "**Gölge CIA**" tesmiye edilen Stratfor'un 3 Aralık 2018'de yayımlanan "**Stratfor 2019 Raporu**"nda Türkiye'ye aba altından sopa gösterdiğini söylüyor.

ABD'nin ekonomik baskısına karşı Türkiye'nin zayıflığına vurgu yapılan mezkûr raporda, Türkiye'nin 2019'daki en büyük sorununun ekonomi ve yüksek enflasyon olacağı belirtiliyor.

Sayın Gürdeniz'in şu ifadesine dikkat isterim:

**"ABD'nin dolar operasyonu ile Türkiye'yi hizaya çekme girişiminde bulunacağı artık bir kehanet değildir. İktidar ve muhalefet bu sürecin Türkiye'ye jeopolitik bedelini tartışmaya bile açmamalıdır..."**

Derdiniz vatansa tavrınız bu olur, derdiniz koltuksa dolar fırlasın diye erketedek beklersiniz.

Emekli Tümamiral Gürdeniz, Balyoz kumpası mağduru, sıkı bir AK Parti muhalifi.

Ama Natotürkçü değil, Atatürkçü.

Unutma:

Dolar (*fırlayacaksa*) sen iktidar olacaksın diye değil, iktidar olmayı düşündüğün ülke diz çöksün diye fırlayacak!

Haa, ben ancak diz çökmüş bir ülkede iktidar olabilirim diyorsan, o başka tabii.

**SABAH**

**Burhanettin DURAN**

### Operasyon mu yeni Gezi mi?

Siyasetin gündemi giderek ısınıyor. Bir yandan ittifaklarda işbirliğinin kesinleşmesi ve muhtemel adaylar konuşuluyor.

Diğer yanda ise Fırat'ın doğusuna operasyon, "**sokaklara çağrı, Yeni Gezi ve diktatörlük**" polemikleri öne çıkıyor.

Yerel seçimler şimdiden genel seçim havasına girdi bile. 2014 seçimleri de bu havada geçmişti. Aslında Türkiye'nin 2013 Gezi protestoları ile içine girdiği türbülansın sonucu bir durumla karşı karşıyayız.

PKK ve FETÖ terörüyle mücadele ve beka meselesi hâlâ gündemde.

Fransa'daki Sarı Yelekliler'in protestoları birtakım çevrelerde hiç dinmeyen "**sokağa çıkma**" isteğini yeniden canlandırıyor.

Başkan Erdoğan da muhalefete bunun bir seçenek olmadığını hatırlatıyor. Önce ittifak konularından başlayalım.

31 Mart yerel seçimlerine kısmi işbirlikleri ile gideceğimiz netleşti. CHP ve İYİ Parti büyükşehirlerde yaptıkları paylaşımı kamuoyu ile paylaştı. Bu paylaşımından CHP'nin daha büyük bir kazanımla çıktığı söylenebilir.

İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Bursa ve Adana gibi büyük illerin yanı sıra Aydın, Muğla, Tekirdağ ve Hatay CHP'ye bırakıldı. İyi Parti ise Balıkesir ve Manisa'da bir iddia peşinde koşabilecek. Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya, Gaziantep ve Denizli gibi kazanma ihtimalinin düşük olduğu illerde ise oy oranını artırmaya yönelecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir yandan örgütlerdeki isyanı bastırırken diğer yandan HDP ile örtülü işbirliğini formüle etmeye çalışacak. Cumhur İttifakı cephesinde ise MHP, 3 büyük ilde aday çıkarmazken 6 ilin müzakeresinin yapıldığı kulislere konuşuluyor. Uzlaşma konusunda bir sorun beklenmiyor. Böylece 24 Haziran seçimlerindeki ittifaklar 31 Mart seçimlerine de benzer bir hizalanma ile giriyor. İşbirliği çerçevelerinin yanı sıra adayların profilleri de önemli olacak. Ancak asıl ağırlık kampanya söylemlerinde ve stratejilerinde ortaya çıkacak.

İkili bir düzlem bekliyorum. İlkinde, belediye başkanı adayları projeleri ile teknik bir alanda yarışacak. Büyükşehirlerde kapsayıcı bir dil ile kentleşme projeleri

üzerine tartışılacak.  
İkincisinde, parti liderleri genel siyasi temalar üzerinden kıyasıya bir kapışma yaşayacak. Tartışma şimdiden terörle mücadele, "**Yeni Gezi**" polemliği ve HDP ile işbirliği konuları üzerinden yürütülüyor. Muhalefetin ekonomiyi (asgari ücret, işsizlik, enflasyon vb.) popülist bir söylemle önde tutacağı görülüyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener, grup konuşmalarındaki bu vurgularını daha da yükseltecek. Bu popülizme Suriyeli mültecileri eklemeleri demokrasimize zarar verecek bir boyut taşıyor. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun bu tür bir popülizme gitmesi oldukça riskli. Akşener'in gittiği yol bütün demokrasilerde esen milliyetçi popülizmi aşırı forma taşıma gayreti. Türkiye'nin bu sarmala (mülteci karşıtlığı) girmemesi Başkan Erdoğan'ın kapsayıcı söylemi ve güçlü liderliği ile mümkün oluyor. Yabancı düşmanlığına varacak şekilde Suriyeli mültecilerin varlığını ve iktidarın onlara açtığı alanı eleştirmek hem merkez siyaseti yaralar. Hem de CHP'yi marjinalleştirir.  
AK Parti'nin dünyada esen popülist rüzgârın (yabancı düşmanlığı gibi) kötü tesirlerini ülke içinde yönettiğini görmek gerekli. Unutmayalım, ülkemizden Avrupa'ya giden bir milyon Suriyeli'nin korkusu AB'yi sallıyor.  
Macron'un başı dertte; Brexit süreci

zorlukla ilerliyor, sonuçlarının ne olacağı tam kestirilemiyor. Aşırı sağ tüm Avrupa ülkelerinde yükseliş trendinde. En son örnek Sarı Yelekliler'in protestosu. Fransa'ya etkilerine bakıldığında "**ekonomik sorunları**" kullanan bir sokak hareketi çağrısının parti siyasetine zarar vereceği açık. Bu tür hareketler en çok da buna girişen partileri marjinalleştirir. Zira Türkiye son beş yılda yaşanan türbülansa direnç üretmiş bir demokrasidir. 15 Temmuz gecesi sergilenen siyasi/milli bilincin dönüştürücü etkisi gözden kaçırılmamalı. Aslında Türkiye, Avrupa'da ortaya çıkan krizlerin benzerlerini yaşayarak ve aşarak bir sistem değişikliği gerçekleştirdi. Yeni krizleri de yönetebilecek güçtedir.

**HÜRRİYET**

**Abdulkadir SELVİ**

### **Operasyon öncesi ABD ile koordinasyon**

GÜNE Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'la kahvaltı ile başladık. Ersoy, "Turizmde lig atlayacağız" inancıyla yola çıkmış bir isim. Dünyada turizmde kişi sayısında 6'ncı, gelirden ise 14. sırada olan ülkemizi bir üst lige çıkarmak için kolları sıvamış durumda.

Kültür ve Turizm Bakanı'yla bizi Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat bir araya getirdi. Turizm benim alanım değil. O nedenle sektöre biraz dışarıdan baktım. **Bakan Ersoy'da en dikkatimi çeken taraf kararlılığı oldu. Turizmde sıçrama yaptırmaya inanmış, daha da önemlisi ne yapacağını biliyor. Ben biraz sistem adamıyım. O nedenle Kültür ve Turizm Bakanı'nın sadece bu hedefe inanması benim için yeterli değil. Bunu nasıl yapacağı büyük önem taşıyor. Mehmet Ersoy, Türkiye'yi bir üst lige taşımak için yeni bir sistem kuruyor. Nitelikli turizm, nitelikli turist.**

İsterseniz turizmden anlamayan birinin notlarına burada son verip siyaset kulislerine dönelim. Kültür ve Turizm Bakanı'nı uğurladıktan sonra bütçe görüşmelerini izlemek üzere Meclis'e geçtim. Muhalefet kulisinde CHP'lilerle görüştüm. CHP'de Mansur Yavaş işi tamam. İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı bir programla açıklanacak. CHP'de Adana Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ismi gündemdeydi ama ibrenin Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a döndüğü söyleniyor. Fikri Sağlar, İstemihan Talay ve Selçuk Dereli gibi

devlerin çarpıştığı Mersin'de ise eski milletvekili Vahap Seçer'in açıklanacağı ifade ediliyor. AK Parti'nin Hayrettin Kahraman'ı aday gösterdiği Kahramanmaraş'ta ise CHP, gazeteci kökenli milletvekili Ali Öztunç'u aday gösterecek.

İstanbul ve Ankara açıklandıktan sonra CHP'de İzmir sancısı başlayacak. Kılıçdaroğlu, İzmir'i en sona sakladı. Aziz Kocaoğlu aday değil ama onsuz denklem kurulamıyor. Seferhisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur isimleri konuşuluyor. Ama CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan faktörü de unutulmamalı. AK Parti, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile İzmir'de yarışa girdi, şimdi gözler CHP'de. Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de sürprize hazırlandığı söyleniyor.

### **ERDOĞAN İLE TRUMP'IN MUTAKABATI**

Meclis'te iktidar ve muhalefet kulisleri arasında mekik dokurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili sözleri kulisleri dalgalandırdı. Çünkü Meclis Genel Kurulu'nda Milli Savunma bütçesi görüşülüyordu. Erdoğan, "Amerikan askerlerine asla zarar vermeyecek şekilde, kendi planlamamıza uygun yerlerden Suriye topraklarındaki operasyonlarımıza her an başlayabiliriz" dedi. Erdoğan geçen hafta da operasyonun birkaç gün içinde başlayacağını

açıklamıştı. Peki bir gecikme mi var? ABD askerleri bulunduğu için operasyonun koordinasyonu çok büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 14 Aralık Cuma günü yaptıkları görüşmeden sonra, iki ülke arasındaki koordinasyon mekanizması hızla işlemeye başlamış. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında özellikle de hava sahasının kullanımı için Türkiye ile Rusya arasında bir “kırmızı hat” çekilmişti.

### ŞAFAKLA GEL

Şimdiye kadar ABD'nin bizi oyalaması söz konusuydu. Operasyon için karar verildikten sonra geri dönüş söz konusu değil. Çünkü harekât planları hazırlanmış, operasyon için düğmeye basılması bekleniyor. PKK-YPG'ye ait karakollar, kontrol noktaları, gözetleme kuleleri ve sığınaklardan oluşan tam 150 nokta tespit edilmiş durumda. Bu kez Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'ndan farklı bir stratejinin izleneceği söyleniyor. “Bu kez farklı olacak” deniliyor. Aynen Sincar ve Karakoç'ta olduğu gibi “baskın” şeklinde, bir gün sabaha karşı vurulacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyor ama bu kez “Bir şafak vakti vururuz” deniliyor. Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyon için her şey tamam, sadece ABD ile koordinasyonun tam olarak sağlanabilmesi için biraz gecikiyor.

## YENİŞAFAK

### Hasan ÖZTÜRK

#### Guguk kuşunun başka yuvalara bıraktığı yumurtalardan çıkan civcivler palazlanıyorsa...

Ankara'nın eksenini yerliyleştikçe, eski alışkanlıkları depreşenler bugünlerde ne yapıyor olabilir?

Ya da “siyaseti doğal alanları görenler” ile “Ankara'da yeni yeni boy gösterenler” arasındaki “mücadele” rekabetin ötesine geçip, güç savaşlarına dönüşebilir mi?

Bir soru daha, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ni değiştirmek isteyen çevreler sadece Meclis'teki muhalefetten mi ibaret?

Soruları sormamın elbet bir sebebi var. Az biraz sabır.

#### FETÖ OPERASYONLARINDAN MUSTARİP OLANLAR

FETÖ'nün yargı eliyle son dönemde çektiği operasyonları konu alan peş peşe yazılar yazdım. Ve o yazılar beklediğim ötesinde ilgi gördü.

İlginin nedeni nedir diye merak ettiğimde, şöyle bir gerçekle karşılaştım. FETÖ ve FETÖ'cüler gibi davrananların operasyonları son dönemde artmış. Bu artıştan mustarip

olanların sayısı da... Ancak insanlar, “bozgunculuk yapıyor” yaftası yememek için suskun kalmış. Sanırım bu da operasyonun büyüğü. Ne dersiniz?

### **CÜRETKARLIĞIN NEDENİ NE OLABİLİR?**

Birkaç gündür posta kutuma, telefonuma sayısı epeyce artan oranda şikayet ve ihbar geliyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen FETÖ şirketlerinin nasıl yargı yoluyla geri verildiğine ilişkin şikayetlerden tutun da... FETÖ’cü yöntemler kullanılarak insanların itibarsızlaştırılmasına kadar birçok ihbar...

Bir de FETÖ’cü şüphesi bulunan bazı kamu çalışanlarının (Özellikle Ege’deki bazı belediyelerde) sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza yönelik ağır hakaretlerinin de içinde bulunduğu şikayetler.

Takip edilmeye değer, üzerinde düşünmeye değer. Cüretkarlığın nedenini araştırmaya değer!

### **GUGUK KUŞU CİVCİVLERİ PALAZLANIYORSA**

Çok önemli bir yargı mensubunun son yazıma gönderdiği yorum ise çok dikkat çekici!

### **“Birtakım yuvalara bırakılan guguk kuşu yumurtalarından çıkan civcivler, bugünlerde palazlanıyor!”**

Bu tespit bence alarm zillerinin çalması için yeter de artar bile!

FETÖ’nün baş belası olduğu özellikle 17/25 Aralık 2013’ten sonra “Guguk kuşunun hikayesi”ni Allah rahmet etsin sevgili Hasan Karakaya ağabeye anlatmıştım. O da harikulade bir yazı ile konuyu kamuoyuyla paylaşmıştı. Yazı çok ses getirmişti o dönem. (Okumak isteyenler 22 Ocak 2014’de “Bugün ağaç, çiçek ve kuşları yazmak istiyorum” başlığıyla Yeni Akit’te yayınlandı.)

Guguk kuşunun özelliği kısaca şöyle: Kuluçkaya yatmak yerine kuluçkadaki bir başka kuşun yuvasına dadadan guguk kuşu, yumurtasını o yuvaya bırakıyor. Diğer kuş anlamışın diye de mesela yuvada 3 yumurta varsa birini alıyor. Yuvadaki yumurtalardan en önce guguk kuşunun civcivi çıkıyor ve daha gözleri bile açılmamışken diğer 2 yumurtayı yuvadan atıyor.

Civciv birkaç gün içerisinde palazlanıyor, sonunda yuvayı da yıkıp çekip gidiyor.

Guguk kuşunun hikayesi FETÖ’nün bize yaptıklarıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Türü türü yuvalara bırakılan yumurtalardan çıkan civcivler zaman içerisinde hem o



## Köşe Yazıları – 18/12/2018

yuvanın sahiplerini sömürdü, hem yuvayı tarumar etti.

Ancak bugünlerde görüyoruz ki bazı yuvalara bırakılan guguk kuşu yumurtalarından çıkan civcivler var ve onlar palazlanmaya başladı.

Muhafazakar çevrede var. Kemalist-laik çevrede var. Kurumlarda var.

Ve onların operasyonlarıyla karşı karşıya kalıyoruz.

Bilmem anlatabiliyor muyum?

- Yeni yetmelerle eski kurtların çekişmesi birilerinin ekmeğine yağ sürüyor olabilir mi
- Yukarıdaki soruları neden sorduğuma gelirsek...
- Yine bu köşede, “Ahval ya da iyi ile kötü, güzel ile çirkin iç içe” başlıklı yazıda,
- \* “Pusuda bekleyen “sinsiler” 31 Mart 2019’dan sonra parti kuracakmış. Ama bu tek bir parti değilmiş. 2 parti yoldaymış.
- \* Biri bir yerde, “ben buradayım gelsinler” diye bekliyormuş. Diğer bir başka yerde başkalarıyla birlikte çoktan harekete geçmişmiş” (10.12.2018) şeklinde iddialarım olmuştu.
- O iki yapının birinin içindekilerden bazıları dolaylı yoldan kulağıma

ulaştırmak üzere şu cümleleri kurdu “Hayır hayır bizim bir parti kurma hesabımız yok!”

- Gülüp geçtik! Zira, Milliyet’ten Talat Atilla, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ismini açıktan yazarak “55 milletvekili ile parti kuracağını” öne sürdü. Bu birincisi.
- O iki yapının ikincisi ise ihtirasla partileşmek için gece gündüz çalışıyor.
- Bu iki yapının da birtakım çevrelere verdiği mesajsa sadece şu: “Erdoğan’ı geriletebiliriz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden vazgeçebiliriz.”
- Yazının başındaki soruların cevabını zihninizde bulabildiniz mi?
- Düşünürken size bir katkı daha olsun.
- Ankara’nın eksenini yerleştikçe, eski alışkanlıkları depreşenlerin ekmeğine yağ süren bir iklim de oluşmak üzere.
- O iklim, siyaseti doğal alanları olarak görenlerle, Ankara’nın yeni yetmeleri arasındaki gerginlik.
- Tüm hesaplar buna göre yapılıyor olabilir.
- Yeni yetmelerle, eski kurtların “çekişmesi” “sincice bekleyenlerin ekmeğine yağ sürüyor olmasın sakın?

### YENİ AKİT

### Ali KARAHASANOĞLU

#### Erdoğan bira içseydi, o kaza olmaz mıydı?

Tekniğe karşı birisi değilim..

Tam aksine, günlük hayatta teknik gelişmelerin imkanlarından sonuna kadar yararlanılması gerektiğine inanırım.

Ama teknolojinin, her şeyi çözen bir büyü gücü olduğunu da söylemek mümkün değil..

Nihayetinde teknolojiyi geliştiren de, kullanan da..

#### İnsandan başka bir varlık değil..

Geliştirdiğiniz teknolojiyi de nihayetinde insan eline teslim ediyorsunuz.

Hani kaçıyorsunuz, güvenmediğiniz “insan aklı” var ya..

Eninde sonunda, gelip ona muhtaç oluyorsunuz..

Her şeyi otomatiğe bağlayarak, sorunsuz, kazasız, yüzde 100 başarılı bir hayat düşünüyorsunuz ama..

Düşlemekle kalıyorsunuz..

#### Hızlı tren bağlamında, tartışmaya devam edecek olursak..

“Sinyalizasyon olsa idi, şöyle olurdu..

Sinyalizasyon olsa idi böyle olurdu..”

Deniyor ha deniyor..

Bunu söyleyenlerde azıcık samimiyet görsem..

“Eyvallah” diyeceğim..

Ama bunlar değil mi..

“Bira içseydin” diye başlayan cümlelerle, **Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan**’a bile saldıranlar..

Sinyalizasyon gerekliliğinden bahsedenler..

Bira içmeyi önerebiliyorlarsa..

Bunu söylediğinde de..

Tepemizde sinyalizasyon bozası pişiren solaklar grubu, topyekün alkış tutuyorlarsa..

Tutabiliyorlarsa..

Biz bunların “Tek çare sinyalizasyon idi” önerilerinde samimiyet olduğuna nasıl inanabiliriz ki?

•

Yanlış anlaşılmasın..

“**Sinyalizasyon da ne ki?**” diye bir iddiam yok.

#### Bunu söylemeye imkan da yok..

Şu an, “Mevcut tren yollarında sinyalizasyon hiç yok” demek de mümkün değil..

Sinyalizasyon dediğiniz..

Karayolundaki trafik ışıklarının benzeri trenler için yapılan trafik ışığından tutun..

Ray üzerinde bir farklı cisim sinyali aldığında, makinistin tepkisine bile gerek duymaksızın devreye giren fren sistemine kadar..

Belki yarın öbürsü gün..

Çorlu’daki tren kazasında yaşadığımız..

Sabotaj mı, ihmal mi, henüz belirlenemeyen..

Ama kazanın sebebi olarak gösterilen..

Kasıtlı olarak bir insan elinin ray altındaki toprağı çekmesi ile...

Veya sel sularının tabii sonucu olarak rayın altındaki toprağın kayıp gitmesi ihtimalinde dahi..

Rayın altındaki boşluğu tespit edip.

Treni durduracak..

Şu anki “aklın sınırları” ile de kısıtlayamayacağımız bir dünya yenilik..

Dolayısı ile..

Sinyalizasyonun gerekliliğine inanır iken..

Buna kapımızı sonuna kadar açar iken..

**Önce insan aklına güvenip..**

**Sonra teknolojiye güveneceğiz..**

Sinyalizasyonu putlaştırmayacağız..

Bunu putlaştırmak isteyenlere de..

Bir Cumhurbaşkanı’na “Bira içseydin, kötü bir şey olmadığını anlardın” diyecek kadar aklını kaybetmişlerin dolduruşuna gelmeyeceğiz..

•

Niye dolduruşa gelmeyeceğiz?

Çünkü bunlar, “Sinyalizasyon” derken..

Ardından da “Bir bira içseydin” derler..

“Bir bira içsen” neler olur anlatalım..

Geçtiğimiz günlerde bir okurumun yorumu idi..

“Emrah Serbes de, bir bira içti.. Ardından viski içti.. Ardından uyuşturucu aldı.. En sonunda da, 160 kilometre hızla, önündeki araca arkadan çarpıp, üç kişinin ölümüne sebep oldu.”

O Emrah Serbes de..

Alkol almanın güzelliklerini anlatıyordu ama.

Şimdi cezaevinde..

**Sinyalizasyonun vazgeçilmezliğini anlatan insanlar, sonunda gelip de, “bira içme”ye takılmazlarsa..**

Onlarla yapacağımız tek tartışma..

“Hangi oranda, hangi nitelikte sinyalizasyon” ile sınırlıdır..

Ama..

Önce “Sinyalizasyon” deyip..

Sonra da “Bira içseydin” diyenleri ciddiye bile almaya gerek yoktur..

•

“Bira içseydin” çağrısı Cumhurbaşkanı’na yapılmıştı ama.

Aslında herkese yapılıyor..

Mesaj herkese..

O zaman tren kazası örneğinden yürüyelim..

Sinyalizasyon sisteminizin hiçbir eksigi yok..

Yapılan öneri gereği, makinistiniz bira içseydi..

O trende aklınızın bile alamayacağı, ne kazalar yaşanırdı, tahmin edebiliyor musunuz?

Bir hareket düğmesine, bir frene basan sarhoş düşünün..

Tren sarhoşa çevrilirse, sinyalizasyon ne yapsın?

Veya makasçı bira içse..

Şu an böyle bir iddia yok ama..

Kaza sebebi ile gözaltına alınıp sorgulanan ve dün akşam itibari ile tutuklanan demiryolu işçilerinden birisi, “**Hızlı tren rayına kılavuz trenin girmesini engelleyecek işlemi yapıp yapmadığımı hatırlayamıyorum**” diyor..

## Köşe Yazıları – 18/12/2018

Yani o işlemin saati, 06.00..

Kaza 06.36'da yaşanmış..

Kaza haberini alır almaz..

Hafızasını yoklayıp, “Benim bir kusurum var mıydı” diye düşünmesi gerektiği için..

40 dakika öncesindeki bir olayı bile hatırlayamayan insanlardan bahsederken..

Bidon kafalı adamlar..

Bir de çıkıp, “Bira içseydiniz, bunlar olmazdı” mealinde sözler sarfediyorlar..

Sinyalizasyon konusundaki söylemlerinin de, hiçbir şekilde samimiyet içermediğini ispat ediyorlar..

“Sinyalizasyon” diyen insan..

Bu teknik yenilikten yararlanılmasını isteyen bir insan..

“Bira”dan bahsedemez.

İnsan aklını askıya alan alkolün zararsızlığından bahsedemez..

•

Diyeceksiniz ki: “Hem sinyalizasyonun gerekliliğini, hem de biranın zararını bilen insanlar tercih edilmeli değil mi?”

El hak doğru..

Şu an da, yönetimin o ellerde olduğuna inanıyoruz..

Onun için, “Bira kafalıların saldırılarına boyun eğilmemeli” diyoruz..

Sinyalizasyondan, hangi hatta, hangi kapsamda yararlanılması gerekiyor ise, onun tercih edildiği bilgisine güveniyoruz..

“İnsan hata yapsın.. Sinyalizasyon o hatanın zararlarını önlesin” mantığının yanlışlığını ifade ediyoruz.

Çünkü bunun sonu yok..

“İnsanlar bira içsin, hata yapsın.. Sinyalizasyon hataların zarar verici sonuçlarını önlesin” kafasının peşine takılanlar, yarın “Sarhoş makinist, sarhoş görevli, sarhoş bilgisayarıcı, sarhoş sinyalizasyon nöbetçisi” ile öyle bir duvara toslarlar ki..

Sinyalizasyon da, o insan hatalarının zararlarını önleyemez..

**AKŞAM**

**Markar ESAYAN**

### **Başkası yerine utanmak...**

Fransa ve Hollanda'daki olaylar bazılarının iştahını kabartmış görünüyor. Her kritik dönem veya fırsatta otomatiğe bağlanmış gibi sokağı işaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da onlardan biri. 15 Temmuz'u 16'ya bağlayan geceyarısı FETÖ'cülerin gasp ettiği tankın her ne hikmetse önünde reverans yapmasıyla açılan yoldan Bakırköy Belediye Başkanı'nın güvenli evine giden Kılıçdaroğlu, bizler sokakta vatan müdafaası yaparken (Bu fakir işgal edilmiş AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda idi) ve 251 vatan evladı kâh tankların altında parçalanır, kâh kafası bombayla kopup Külliye'nin çatısına fırlarken

tontiş terliklerini giyip bol köpüklü kahvesini yeni taktığı kravatına dökmeme hassasiyeti içinde olayların gidişatını tetkik etmişti.

**“Bir darbe olursa tankın üstüne ilk ben çıkarım”** diyen zat idi kendisi. Büyük konuşmayacaksın, yapmayacağın şeyi de söylemeyeceksin. İşte bir darbe olmaktaydı, tank da Kılıçdaroğlu’nun tam önüne çıkmış, ayağına gelmişti. Handiyse bir adım atsa tankın üzerine çıkabilirdi. Ya da Cumhurbaşkanı’nı orada bekleyip karşılayabilir, bu hain işgal girişimine birlikte vaziyet edebilirdi. Kendisi de Cumhurbaşkanı gibi televizyona bağlanıp, halkı bu meşru durumda demokrasiyi savunmak adına sokağa çağırabilirdi. Ama o, sokak çağrısının tek meşru olduğu o anda, güvenli evde, kahvesini höpürdetiyordu.

Vatandaşları sokaklarda demokrasiyi korurken, 251 kişi korkunç biçimlerde katledilirken, hepimiz hayatımızın en travmatik gecesini yaşarken, her uyduruk fırsatta sokak çağrısı yapan bu zat, daha sonra Ankara’dan İstanbul’a bu ülkenin meşru müdafaası manasına gelen OHAL’i kaldırtmak için sketcher marka ayakkabısıyla yürüyecek olan bu zat, o gece tontiş terlikleri, kırmızı kravatı, jilet gibi takım elbisesiyle güvenli evde olacak olanları izliyordu.

İnsanın başkası adına utanması diye bir şey vardır ve çok rahatsız edici, çok da haksızca bir

durumdur bu. Birisinin yaptığı veya yapmadığı bir şeyin hem mağdurusunuzdur, hem de ortaya çıkan utanç durumunu insanlık onuru adına hissetmek size düşmektedir.

**Sayın Kılıçdaroğlu, Fransa’da ayaklanmalar yaşanırken sahneye yine çıkmış ve işçilerin sokağa çıkmaları gerektiğini, çıkmayanın da işçi olmadığını ifade etmiştir.** Cumhurbaşkanı Erdoğan da gereken cevabı aşağıdaki gibi vermiştir. “Yalan ve iftiranın dozunu artıyorlar. Her fırsatta milleti sokağa davet etmesinin sebebi bu. Burası Paris, Hollanda değil. Sen Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranında kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bu millet 15 Temmuz’da FETÖ’cülere bu meydanları dar ettiyse, yine dar ederiz. **Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı’ndan kaçıp Bakırköy Belediyesi’ne gitmiş olabilirsin, bu sefer kaçmaya fırsat bulamazsın.** Gücün yetiyorsa işte sandık. Buna fırsat vermeyiz, gereğini de yaparız.”

15 Temmuz gecesini son derece hain bir saldırıya hazırlıksız yakalandığımız halde, devlet içine sızmış çete üyelerinin ihanetlerine rağmen demokrasimizi koruduk. Bu tarihten sadece 40 gün sonrasında Fırat Kalkanı ile **DEAŞ’a tarihinde yaşamadığı bir darbe**

**vurduk. Sonrasında ise bu çeteler ayıklandıkça da devlet kurumları silkelendi, kendisine geldi.**

O sebeple bundan sonra işleri çok daha zor olacak. Ama başkaları yerine utanmanın devası henüz bulunmuş değil. Onu da CHP'yi bu hale getirenler düşünsün.

**AKŞAM**

**Murat KELKİTLİOĞLU**

### **Rize'deki saldırıya bir de böyle bakın!**

Geçtiğimiz hafta Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırı olayını duyduğumda aklıma gelen senaryolardan biri Karlov suikastı oldu... Orada da bir koruma polisi, güya Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarına tepki olarak Rus Büyükelçi'yi hedef seçmişti! Sonradan olayın arkasında uluslararası bir komplo olduğunu, tetikçilik görevinin de FETÖ'ye verildiğini gördük.

**Yoo hemen, “Ya kardeşim her şeyin altında FETÖ aramayın” demeyin...**

Vardır, yoktur şu aşamada bilemem. Ama Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edildiği olayla ilgili bir süredir kafamda deli sorular var... **Ve hem şehidimizi yakından tanıyanlarla hem de olaya bir emniyetçi**

**gözüyle bakabilen isimlerle bu soruları paylaşma fırsatı buldum...**

Bir kere olay yeri artık sembolik bir önemi olan Rize...

Şehit polis müdürü Altuğ Verdi, polis okulundan beri teşkilatın en gözde isimlerinden biri, FETÖ'nün o sarmalının içine girmediği için hep hedef olmuş.

**Sonra 15 Temmuz gecesi İstanbul Çengelköy'deki hainlere karşı göğsünü siper etmiş, hatta onlarla çatışmaya girip, bastırılmalarında aktif rol almış bir polis müdürü.**

Bu noktada saldırıya uğradığı günden bir gün önce Çengelköy'deki darbeci hainlerle ilgili davada kararın çıktığına ve 26 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 8'ine de müebbet hapis cezası verildiğine dikkat çekmek isterim...

**Bir süredir FETÖ'cü sosyal medya hesaplarından Altuğ Verdi'nin “işkenceci” denilerek hedef gösterildiğine de!**

Öte yandan, katil polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, cinayetin nedeninin tayin talebinin reddedilmesi olduğunu söyledi. Oysa tayin istemesine neden olarak gösterdiği okulu

## Köşe Yazıları – 18/12/2018

neredeysse evine ve eşine yürüme mesafesindeydi.

Ayrıca Sarıcaoğlu ifadesinde, “**Küfür filan etmedi, nasıl yaptım bilmiyorum**” diyor.

Burası da bir başka soru işareti olan konu!

Yani silahsız olarak emniyet müdürünün bulunduğu odaya giren biri, silahını alıp geri gelecek kadar ne yaşamış olabilir? Ona o tetiği çektiren bir başka motivasyon mu var?

Bu yazdıklarımın bir de emniyetin tüm müdürleri, benzer toplantılarda saldırı olabileceğine dair uyardığı hatta “**toplantıları silahsız yapın**” dediği bilgisini ekleyin...

İlk etapta komplo teorisi gibi gelebilir... Ancak bu kadar olgu ortadayken katil polis memuru çok ama çok iyi araştırılmalı. Bu, hem onun yargılama süreci için hem de bundan sonra yaşanacak benzer olayların önüne geçmek için kritik önemde...