

STAR

Ardan ZENTÜRK

“Biz bu Amerika ile savaşıyoruz” dediğimde neden öfkelenediniz?...

Ne demişiz, yaklaşık bir yıl önceki (**STAR, 20.Kasım.2017**) yazımızda...

“Amerika’yı şu anda Amerikan vergi mükelleflerine sorumluluk duyan Amerikalılar yönetmiyor, neo-con/siyonist lobinin pislik kadroları, medya-derin devlet bağlantısında Trump’ı da kuklaya çevirerek ülkemize karşı operasyonlar çeviriyor. Yalnız ABD’nin değil tüm Batı’nın en önemli güvenlik dayanağı olan Türkiye’ye karşı sürdürülen bu kampanya normal değildir, sonunda, İsrail ile birlikte tüm Batı güvenlik sisteminin çöküşüne neden olur.

(...)Bu kadronun elindeki Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye’nin çatışması kaçınılmazdır, beka sorunu kavramı kapıya gelmiştir ve taviz verilemez noktada olduğumuzu hepimiz biliyoruz.

Bu noktadan sonra “uzlaşmacı” girişimlerin hiç bir anlamı yoktur.

Belli ki, bir gün savaşacağız...

“Ben bu işte yokum, benim malım, mülküm, alıştığım konforum

memleketimden önce gelir” diyenlere tavsiyem, bugünden ülkeyi terk etmeleridir.”(1)

Bu cümleler nedeniyle, yemediğimiz laf kalmadı. Benim, bunca yıllık meslek yaşamımda, hiçbir partiyle organik bağım olmadığını bilmelerine rağmen işi, **Erdoğan’ın maceracı dış politikası** yorumlarına kadar vardırıncılar oldu. Ne alakası var benim yazılarımla, **Erdoğan’ın** sürdürdüğü devlet politikasının... Bizim işimiz gerçekleri söylemek, geleceğe dönük olarak gördüklerimizi net bir ifadeyle vatandaşa anlatmak.

Bak, iş döndü dolaştı, Fırat’ın doğusunda bir Türk-Amerikan askeri gerginliğine geldi, dayandı, devamında çatışma olur mu, bilmem...

Ama benim tanıdığım Türk devleti, 4.Temmuz 2003’te Süleymaniye/Irak’ta yaşanan olayın intikamını, başına çuval geçirilmiş bir Amerikan askeri fotoğrafı ile alır...

Erdoğan söyledi inanmadılar...

Erdoğan’a muhalif tüm unsurların en büyük zaafı, Başkan’ın konuşma ve yazılarının metinlerini okumamaları, analiz etmemeleridir. Oysa, Erdoğan, ne yapacağını parmağının arkasına saklanmadan söyleyen bir karakter, bu işi yapsalar, önlem alacaklar. Ne dedi, Erdoğan, 11 Ağustos’ta **New York Times’da yer alan “Türkiye ABD ile krizi nasıl görüyor?” başlıklı yazısında...**

Köşe Yazıları – 17/12/2018

"Dünyada kötülüğün pusuya yatmaya devam ettiği bir dönemde, on yıllardır müttefikimiz olan ABD tarafından Türkiye'ye yönelik yapılan tek taraflı eylemler, yalnızca Amerikan çıkarlarının ve güvenliğinin zarar görmesine hizmet eder. Washington, çok geç olmadan ilişkimizin asimetrik olduğu yönündeki hatalı düşüncesini bir kenara bırakmalı ve Türkiye'nin alternatifleri olduğu gerçeğini kabullenmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık eğiliminin tersine çevrilememesi halinde, yeni dostlar ve müttefikler arayışına girmemiz gerekecek."(2)

Erdoğan bu lafları, Amerika'nın 15 Temmuz sonrasında izlediği politikalar ve Suriye'de PKK-YPG ile devam eden ittifakı nedeniyle söyledi, daha ne desin?

Yarın kaçınılmaz eksen kayması süreci başladığında bu ülkenin ne kadar satılmış kalemi, siyasetçisi, akademisyeni, STK'cısı varsa ortalığı, **"Türkiye'nin rotası değiştirilemez"** laflarıyla yangın yerine çevirirler...

Ne yapalım kardeşim, söyleyin, emperyalizmin, Suriye-Irak hattında, Doğu Akdeniz'de altımızı oymasına, gelecek kuşaklarımızın anasının ak sütü gibi helal servetlerine el koymasına izin mi verelim... Geçiniz...

Kapatın şu İncirlik'i artık...

İncirlik üssünün topraklarımızdaki varlığı doğrudan ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor.Amerika'nın 1 Dolar'lık askerlerinin iki önemli karargahından biriydi, asla unutamayız. Ama esas olarak, hem barındırdığı nükleer silahlar nedeniyle, aziz vatanımızı Rusya'nın nükleer vuruş haritasına yerleştiriyor, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler nedeniyle, **"düşmanı içimizde barındırıyoruz..."**

Gereksiz...

Bu coğrafyada, bizi Rusya hariç kimse tehdit bile edemez, yapın Moskova ile "saldırmazlık paktı"nı, kendi rotamızda devam edip gidelim.

STAR
Ahmet KEKEÇ

Mal!

Samimiyetle söylüyorum, sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur; geçmiş devlet yöneticilerimiz **"bira"**yı fazla kaçırmasalardı, bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu.

Böyle bir yazı yazsam, tepkiniz ne olurdu?

Lütfen açık söyleyin:

Tepkiniz ne olurdu ve nasıl bir karşılık verirdiniz?

Herhalde iyi şeyler söylemezsiniz.

Köşe Yazıları – 17/12/2018

En hafif ifadeniz, “**Mal mısın sen birader?**” olurdu...

Peki, tersini savunsaydım? “**Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı, bugün daha iyi bir Türkiye olurdu**” deseyseniz tepkiniz değişir miydi? Değişmezdi.

Mardin kökenli, İzmir’de doğma büyüme, “**İzmir ideolojisini**” temellük ettiği için ustalıklı “**Beyaz Türk’müş gibi**” yapan **Yılmaz Özdil** kardeşimiz bunu söylemiş: “**Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı, bugün daha iyi bir Türkiye olurdu...**”

Olur muydu gerçekten?

Bazı bira içmişlerin yönetimini (ülkeyi 5 sente muhtaç hale getirmişlerdi) bildiğimiz için, bu soruya gülüp geçerdik, “**Bu kardeş espri yapıyor herhalde**” diye düşünürdük.

Hayır, espri yapmıyormuş...

Kendisi söylesin: “**Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu...**”

Böyle dese de, ben yine de espri yaptığına inanmak istiyorum.

Çünkü karşımızda “**Mizahını bilgiyle, zekâyla, yaratıcılıkla harmanlamış**” bir yazar var.

İfade, dönemin **Hürriyet** gazetesi genel yayın

yönetmeni **Ertuğrul Özkök**’e ait...

Özdil’i, **Emin Çölaşan**’dan boşalan “**huysuz Kemalist**” koltuğunu doldurmak üzere Hürriyet’e transfer ettiklerinde böyle demişti ve eklemişti: “**Bilgiyle, zekâyla, yaratıcılıkla harmanlanmış mizah ne de hoş oluyor...**”

Hoş oluyor, evet.

Harici kişilere “**Mal mısın sen birader?**” dedirten bu mizaha hepimiz bayılıyor. “**Kıçına hortum bağlasınlar da, gör**” dediğinde katıla katıla gülüyoruz. “**Ampul kafalar**” dediğinde, kendimizden geçiyoruz. “**Dangoz**” dediğinde, yaratıcılıkta sınır tanımayan bu üstün mizah karşısında nereye kaçacağımızı bilemiyoruz. “**Bidon kafa**” dediğinde yerlerde tepiniyoruz... Öyle yaratıcı ki...

Eskiden, himaye gördüğü medya grubundan (**Cem Uzan**’ın şefkatli kollarına uzanarak), rakip medya patronuna (sonradan “**bizim patron**” diyeceği **Aydın Doğan**’a) sallardı. Çiftetelli oynayan ya da pijamalı Aydın Doğan görüntüsü hâlâ taptaze, hafızalardadır. Cem Uzan’ın televizyonu, evirip çevirip bu görüntüleri yayınlardı: Yılmaz Özdil de gazetesine manşet atardı...

Harici kişilere “**Mal mısın sen birader?**” dedirtecek bu kardeş, bilgiyle, zekâyla, yaratıcılıkla kalkıştığı yazılarında bol bol “**ampul eleştirisi**” yaptı ama **İmar**

Bankası ve **Rumeli Holding** konularına hiç girmedi.

Her gün bayılarak Yılmaz Özdil okuduk ama **Kepez**'de ne olduğunu öğrenemedik.

Kimlerin kaç parası hortumlandı?

Kimlere şantaj yapıldı?

Hangi Rumeli Holding yöneticisinin kasasından, hangi ünlülere ait özel görüntüler çıktı? Sonradan **“bizim patron”** diyeceği Aydın Doğan'a ne tür **“haksızlıklar”** yapıldı. Bilemedik.

Bilgiyle, zekâyla, yaratıcılıkla kalkıştığı yazılarında sol bol ırkçılık yaptı.

Kasıklarımızı tuta tuta güldük.

Kerkük'teki Kürtleri işaretle **“Ker-Kürt”** (eşek Kürt) diye bir manşet attı. Bayıldık.

Kravat takmış Kürtleri **“Krovat”** diye aşağıladı, **Ahmet Türk**'e atılan yumruğu savunan rezil bir yazı yazdı.

Gülmekten öldük

İşkence görmüş **Salih Mirzabeyoğlu**'nun fotoğrafını gazetenin birinci sayfasında yayınlayıp, altına **“Tıraş olurken yüzünü kesti, kafasını ranzaya çarptı”** yazdı.

Krizlere girdik.

Hep bilgiyle, zekâyla, yaratıcılıkla yazılarına kalkıştı ama bir gün de çıkıp, **“İnsanların acıları üzerine espri üretme onursuzluğunu gösteriyorum. Ben ne**

aşağılık, ne şerefsiz, ne sefil bir yaratılmışım!” demedi.

Biz de bir şey demiyoruz.

Nasılsa **“mal”** ortada ve **“eylemleriyle”** kendini ele veriyor.

SABAH

Mehmet BARLAS

Öncelik bir baskın yapılması değil siyasi çözüm bulunmasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın Doğusu ile ilgili açıklamasından beri, televizyon kanalları sınırdan operasyonu naklen yayınlamak için beklemedeler...

Karşı tarafta kazılan çukurlar ve Amerikalı askerlerin

gözetiminde PKK/PYD teröristlerinin eğitimleri falan görüntüleniyor.

Baskın yok

Burada bir yanlış var...

Fırat'ın doğusuna yönelik bir askeri operasyon olacaksa, bu günler öncesinden ilan edilerek yapılmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önceden yaptığı açıklama da, sonuçta bir baskını devre dışı bırakacak nitelikteydi.

ABD'ye uyarı

Bu açıklamanın öncelikle Fırat'ın doğusundaki Amerika'yı uyarmak için yapıldığı besbelliydi... Çünkü bir Türk-Amerikan sıcak çatışmasının ne anlama

geleceği ve ne tür dramatik sonuçlaryaratacağını görmemek mümkün değildir. Sonuçta bu açıklama ertesindeki gelişmeler ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesi, beklenen gelişmeleri gündeme getirmiştir.

Çavuşoğlu konuştu

Dün Katar'daki Doha Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullah Gülen'in iadesi ve Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalar yapmış.

Çavuşoğlu,

"Trump'ın Suriye'den çekilmeyi planladığına inandığını" ifade ederken Suriye

Devlet Başkanı Beşar Esad'ın demokratik bir seçim kazanması durumunda

"Onunla çalışmayı düşüneceklerini" belirtmiş... Çavuşoğlu'nun aktardığına göre ayrıca FBI'nın Gülen yapılanmasının nasıl vergi kaçırdığına dair yürüttüğü güvenilir bir soruşturma bulunmaktaymış.

Çözüm arayışı

Bu gelişmeleri değerlendirdiğinizde, bir Türk-Amerikan sıcak çatışmasının şu anda ihtimal dahilinde olmadığını söyleyebiliriz. Bir başka deyişle Türkiye yapılan uyarının ciddiyetini kanıtlamak için sınıra yapılan askeri yığınağı takviye ederken, bir yandan da Amerika ile çözümedönük teması sürdürmektedir.

Bu çözüm ise Amerikan askeri, varlığının

Suriye topraklarından ve özellikle Fırat'ın doğusundan en kısa zamanda çekilmesidir.

SABAH

Hilal KAPLAN

Pentagon'u tanıyalım

Her şey o kadar gerçeküstü ama aynı zamanda gerçek ki.

Örneğin Pentagon'un DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcülüğüne atadığı isim, Albay Sean Ryan dün bir YPG sempatanının tivitini kendi sayfasında paylaştı. Tivitte aynen şu deniyordu:

"Amerikan Özel Kuvvetleri (Yeşil Bereliler), terörist Türk Ordusu keskin nişancıları Rojava'daki sivilleri hedef alıp, okula giden sivil bir kız çocuğunu vurduktan sonra bölgede devriye geziyor. Bu çocuklar, Yeşil Bereliler sayesinde güvende."

Tivit İngilizce atılmıştı. Yani Ryan'ın anlamaması gibi bir durum söz konusu değildi ve açıkça Türk Ordusu'na terörist diyen bir şerefsizin paylaşımını kendi sayfasına taşımıştı. Tiviti sonradan sildi, hata yaptığını yazdı. Ama ne fark eder? Pentagon'un albaylarının generallerinin sözde NATO'daki müttefikleri Türk Ordusu'na bakışları terörist, YPG'ye

bakışları ise müttefiklerdir.

Nitekim daha önce de yazmıştım.

Hatırlayın, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, Pentagon, iki üst düzey generaliyle birlikte, Münbiç'e bir 'gazeteci turu' organize etti. Dana kadar Amerikan bayrağı taktığı tanklarının görüldüğü resimler eşliğinde yayınlanan haberlere göre, ABD'li general Funk, "Bizi vurdunuz. Saldırganca karşılık vereceğiz. Kendimizi savunacağız" demişti. Yani Amerikan generali, YPG ile 'biz' öznesinde buluşacak kadar özdeşleşmişti.

Aynı Albay Ryan, geçtiğimiz ekim ayındaki kamuya açık

bir konuşmasında ise ne kadar özdeşleştiklerini açıktan da dile getirmişti zaten: YPG de Suriye'de siyasi bir güç olmak istiyor. YPG ile aynı gemideyiz."

ABD, Fırat'ın doğusunda YPG'ye yapılacak herhangi bir saldırının direkt kendilerine yapılmış olacağını iki gün önce ilan etti. Öte yandan Türkiye'ye yapılan hiçbir saldırıda NATO Anlaşması'nın 5. maddesini uygulayarak, kendisine yapılmış saldırı gibi değerlendirmede. Bilakis saldırıyı yapanları eğitip donatan bir Pentagon'dur karşımızdaki.

YPG ile aynı gemide olan bir Pentagon...

MİLLİYET Fuat BOL

Fırat'ın doğusu!

ABD, ağalık yaptığını düşündüğü ülkelere karşı, şimdiye dek sürekli oynadı ve hep kazandı. Bunun da sebebi, bu ülkelerde de oyun kurucusunun kendisinin olmasıydı.

Bundan dolayı da, çok açık oynamasına karşın, çok az zayıyla büyük başarılar elde etti.

Sürekli zafer (!) sarhoşluğu, belli ki, ABD'de akıl tutulmasına yol açtı.

Bakınız; ABD Başkanının Suriye özel danışmanı var; James Jeffrey. Bu kişi daha önce ABD'nin Ankara ve Bağdat Büyükelçilikleri görevlerinde bulunmuş, dolayısıyla bölgeyi, bölgenin dününü ve bugününü çok iyi bilen birisi.

Jeffrey geçen hafta Ankara'ya geldi, yaptığı görüşmelerden sonra: 'Türkiye'nin güvenlik kaygısıyla oluşan endişelerini Washington'daki yetkililere iletteceğim' diyerek , ABD yerine Suriye'ye gitti.

Belli ki, resmen zamana oynuyorlar ve bu süre zarfında Türkiye'nin aklıyla alay edici söylemlerde bulunuyorlar.

Ayol! Türkiye'nin; 70 yıldan beri gizliden, son 35 senedir de açıktan güvenlik kaygısının

Köşe Yazıları – 17/12/2018

kaynağı bizzat sizsiniz! Daha neyi öğrenip (!) ilgililerinize sunacaksınız?

Ayağının tozuyla Suriye'ye gidip oradaki terör örgütü (PYD) mensuplarıyla görüşüp onlarla birlikte resim verdi.

Fırat'ın doğusunu, Irak sınırına kadar PKK-PYD'ye teslim ABD'nin amacı; Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmaktır. Yani, PKK ile PYD'nin güçlerini birleştirip; tıpkı Kuzey Irak'taki gibi, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurmaktır.

Yapılmak istenen şey, Türkiye'ye karşı açıktan bir tehdittir ve Türkiye'nin bu tehdidi bertaraf etme, ortadan kaldırma hak ve yetkisi vardır.

Türkiye'nin bu yetkiyi kullanıp, harekate girişmesi hayati önem arz etmektedir.

Türkiye'nin işe, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'dan başlaması, Mahmur'un eteklerini bombalaması; düşünülen terör koridorunu kırmak ve Irak ve Suriye'de bulunan terör örgütlerinin fiziki bağını koparmak ve böylece güç birliğini önlemek içindir.

Türkiye, ABD ile karşı karşıya gelmemek için elinden geleni yapıyor. Ne yapmak istediğini, önceden ABD'ye bildiriyor. Ve asla ABD ile savaşmak istemediğini her fırsatta dillendiriyor.

Bununla birlikte ABD, NATO'da müttefiki olan

Türkiye'ye karşı savaşır mı?

Hiç zannetmiyoruz, Türkiye'nin gösterdiği özeni ABD de gösterecektir.

Zira ABD'nin, ülkesinden 10 bin kilometre uzaktaki Suriye'de bulunmasının hiçbir haklı ve hukuki sebebi yoktur. İran'ın da yoktur, Rusya'nın da. Bunların hepsi, DAESH'i ve Suriye'deki iç savaşı bahane edip Suriye'ye yerleştiler.

Bunların yüzünden savaş uzayıp gidiyor ve kısa zamanda da biteceğe benzemiyor.

Et derdinde olan kasapların Suriye'de bulunmalarına ses çıkaran yok ama can derdinde olan Türkiye'nin, nefsinin müdafaa olarak giriştiği hareketlere karşı; 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenlerimiz var.

Burnunun önünü görememek bu olsa gerek.

Ne diyelim; Allah akıl fikir ve basiret versin!

YENİŞAFAK
Aydın ÜNAL

Yeni bir Gezi olur mu?

Fransa'daki gösterilere iç geçirerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sendikalara ve işçilere sokağa çıkma çağrısı yapmış. Son günlerde birçok mecrada böyle isyan çağrıları

Köşe Yazıları – 17/12/2018

yapılıyor. Fransa'daki olayların Türkiye'ye sıçraması için adeta "isyan duasına" çıkılıyor.

Türkiye'de yeniden bir Gezi olur mu? Olmaz.

Çünkü FETÖ yok. Çünkü FETÖ'nün Türkiye solunu parmağında oynatacağı ajanları, sol görünümlü sahte sosyal medya hesapları, medyası yok. Göstericileri önce tahrik edecek, sonra kenara geçip seyredecek FETÖ'cü polis yok. Göstericilerin sırtını sıvazlayıp salıverecek FETÖ'cü hâkim-savcı yok. Göstericilerin arkasında duracak bir Cumhurbaşkanı yok. Soros bile umudunu kesti gitti; ülkeyi kışkırtacak ajan provokatör yok. Bu kadar yoktan bir Gezi çıkmaz.

İşçi kime denir?

Kılıçdaroğlu, "İşçiler sokağa çıkmıyorsa o işçiler işçi değildir" demiş. Marx şu sözleri duysa saçını sakalını yolar, Das Kapital'i de yırtar atardı.

Sarı mı yeşil mi?

Fransa'daki göstericiler bütün dünyada "Sarı Yelekliler" olarak tanımlanıyorlar. Oysa üzerlerindeki yelekler basbayağı yeşil! Buna benzer bir tartışma Mart ayında ABD'de yaşanmış. Tenis topunun sarı mı yeşil mi olduğuna dair epeyce gürültü kopmuş. Tartışmaya ünlü tenisçi Roger Federer de girmiş ve "tenis topu sarıdır" demiş.

"Görmeden inanmam" çağından "gördüğüme değil söylenene inanırım" çağına geçtik.

İmaj hiçbir şeydir; mesaj her şey!

Sarah Jessica Parker ve Selahattin Demirtaş

ABD'li ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker, New York'taki evinden çıkarken elinde Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı Seher adlı kitapla görüntülenmiş. Sonradan anlaşıldı ki, Demirtaş'ın kitabının İngilizce çevirisini Sarah Parker'ın yayınevi basacakmış. Sarah Parker çocukluğundan beri film çeviriyor. Babası ve eşi Yahudi. Kendisi de azıllı bir İsrail savunucusu. Filistinlilere "terörist" diyecek kadar azıllı. En bilinen filmi ise "Sex and the City"!

Acı bir kayıp

Ankara Marşandiz'deki YHT kazasında 9 vatandaşımızı kaybettik. Vefat edenlerden biri de Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahittin Albayrak'tı. Albayrak aynı zamanda TÜBİTAK Yayın Danışma Kurulu Üyesi'ydi ve Konya'ya da bir TÜBİTAK etkinliği için gidiyordu. Ailesinin, üniversite, bilim ve TÜBİTAK camiasının başı sağ olsun. Kazada hayatını kaybedenlere Allah rahmetiyle muamele etsin.

Uzay ve YHT kazası

Köşe Yazıları – 17/12/2018

Tam da Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğunun ilan edildiği gün, önemli bir bilim insanımızı, Prof. Dr. Berahittin Albayrak'ı tren kazasında kaybettik. Bir anda komplo teorileri havada uçuşmaya başladı.

Yok. Komplo filan yok. Basbayağı sinyalizasyon eksikliği işte. Ülkede “sinyalden” bol bir şey yok oysa... “Sinyal” olması gereken yerde olsa, belki kaza olmayacak, belki 9 can yitirilmeyecekti.

Fırat'ın doğusu

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusuna girdi girecek. Allah ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Savaş en çok da stratejidir. Strateji bugün bile sıcak çatışmanın önüne geçebilir. Belki öylesi daha iyi olur.

YENİŞAFAK
Yasin AKTAY

17 Aralık: Arap Baharı ve FETÖ yargı darbesi

Bugün günlerden 17 Aralık. 28 Şubat için daha önce dediğimiz gibi, Allah'ın günlerinden bir gün. Ama 5 yıl önce bugün Türkiye'de girişilen yargı darbesi teşebbüsü bu günü şimdilik hala epey özel kılıyor.

Ama yine bugünü özel kılan bir vesile de 8 yıl önce Tunus'ta Bu Azizi isimli genç seyyar satıcının hükümeti protesto etmek üzere

kendisini yakması. Bu hadise sonradan bütün Arap dünyasını etkisi altına alacak ve Arap Baharı olarak isimlendirilecek olan bir Devrim sürecini tetiklemişti.

Bu Devrim süreci, hiç kuşku yok, 1. Dünya Savaşından beri Ortadoğu'da devam etmekte olan ve farklı dönemlerde farklı biçimler alan sömürgeciliğe dayalı düzenin bütün taşlarını yerlerinden oynatmıştı. Bir toplumsal ve siyasi deprem etkisi yapmıştı ve düzenin bütün sütunları sarsılmış bir çoğu devrilmişti. O gün bugün o depremin artçı sarsıntıları, etkileri devam ediyor. Ortalık hala durulmuş değil ve bu gidişle istikrarını buluncaya kadar durulacak da değil.

17 aralık 2010'da tetiklenen Arap Baharı sürecinin 17 Aralık 2013'te Türkiye'de girişilen FETÖ'cü Yargı Darbesiyle alakası sadece ikisinin de aynı güne denk gelmiş olması mıydı?

Veya soruyu şöyle soralım: FETÖ'nün Recep Tayyip Erdoğan'a, ve aslında onunla birlikte yeni bir uyanış ve Bahar havası yakalamış olan Türkiye'ye karşı ele geçirmiş olduğu Yargı gücünü kullanmak suretiyle ayaklanmak için 17 Aralık gününü tercih ettiği bir tesadüf müydü?

Doğrusu bunu bilemeyiz. Ama iki vaka arasındaki ilişkiyi bugün aradan geçen üç + beş yılın sonunda çok daha net görebiliyoruz.

Köşe Yazıları – 17/12/2018

Arap Baharı sürecinin, malum birileri tarafından Ortadoğu'yu ve Arap dünyasını yeniden şekillendirmek üzere malum merkezler tarafından kurgulanmış olduğu iddiasıyla bir şekilde hesaplaşmak gerekiyor öncelikle. O her şeyi kontrol eden neredeyse dalından düşen her yaprakтан haberdar olduğu vehmedilen güç varsayımı bir noktadan sonra Allah'a ortak koşulan tanrısal bir güç de varsaydığını görmek gerek.

Vaka şu ki, Arap Baharı süreci toplumsal dip dalgaların veya fayların ürettiği enerjinin kırılmasıyla gerçekleşen, dünya düzeninin sahipleri açısından bir tür sosyo-politik afetti. Bu afet başta o sözümona güç merkezlerinin düzenini altüst etti. Hesaplamadıkları ve hazırlıklı olmadıkları bir şeydi.

Ama bu durum sonradan onların bütün imkanlarını seferber ederek bu süreci kontrol etmeye çalışmadıkları anlamına gelmiyor.

Nitekim Arap Baharı süreci başlar başlamaz o güçlerin tek düşündükleri şey bu süreci geriye çevirecek, kaybettiklerini telafi ettirecek karşı-darbe süreçlerini devreye sokmaktı.

Birilerinin değerlendirmesine göre Arap Baharı sürecinin ilham kaynağı, halkıyla devletini her geçen gün daha fazla birleştiren, kaynaştıran, demokratikleşmesiyle, kalkınmasıyla, din, devlet ve toplum barışını

başarılı bir biçimde tesis etme tarzıyla Türkiye idi.

Arap Baharı sürecinin ilham kaynağı olan Türkiye tecrübesi bu yüzden Karşı-devrim hamlelerinin ilk hedefi olmalıydı.

O yüzden 2013 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Mısır'da darbeye kadar götürülen temerrüt hareketi Türkiye'de Gezi hareketini de kapsayan daha kapsamlı bir plandı. Amaç eşzamanlı olarak Türkiye'de Erdoğan'ı, Mısır'da da tarihinin ilk defa seçilmiş olan tek Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirmektir.

Temerrüt ile Gezi, bütün söylemleri, araçları ve taktikleri aynı mutfakta pişirilmiş iki ayaklanmaydı. Mısır'da başarılı oldu, Türkiye'de ise başarılı olamadı ve Türkiye düşürülemediği için Arap dünyası üzerinde yeniden Bahar rüzgarları için bir ilham kaynağı her zaman var olmaya devam edecekti.

Gezi hadisesine FETÖ'nün verdiği sinsî destek ve manipülasyon zamanla daha fazla görüldü. Erdoğan ismine yönelik "otoriter", "tek adam" gibi yakıştırmalar ilk kez onların yayınlarında görüldü. Temerrüde hazırlanan Kahire'deki Cihan Haber Ajansı temsilcisi Cumali Önal Mursi'yi diktatör olarak göstermek isteyen darbecileri teyit ederek, yetmiyormuş gibi bir

Köşe Yazıları – 17/12/2018

de Erdoğan'ı da aynı kefeye koymaktan çekinmemiştir.

İğrenç bir sinsilikle yönlendirmeye çalıştığı Gezi isyanı yoluyla Erdoğan'ı devirmeyi başaramayan FETÖ, 17 Aralık'ta, yani Arap Baharı sürecinin başladığı günün üçüncü yıldönümünde bu sefer yargı darbesi yoluyla aynı şeyi denedi.

Yargı darbesi, kesinlikle doğrudan askeri darbeden de halk ayaklanmaları yoluyla çekilmeye zorlamaktan da çok daha tehlikeli ve çok daha sinsi, baş edilmesi çok daha zor bir darbedir. Üstelik bunu bir de “yolsuzlukla mücadele” adına yaptığında ona karşı koymak tanklara karşı koymaktan çok daha zordur.

Bunun içindeki şeytanlığı göstermek lazım önce. Dışarıdan bakan kimse işin iç yüzünü bilmez. Yolsuzluğun üzerine cesaretle hatta kahramanca giden yargı mensuplarına karşı yolsuzluğa garkolmuş bir iktidarın çırpınışları gibi görünür. Oysa o yargıçların yaptıkları bu operasyonla boğazlarına kadar kalleşçe bir yolsuzluğa gark olmuş olduklarını insanlara gösterebilmek. Asıl büyük cesaret ve kahramanlık budur.

17 Aralık benzeri yargı darbeleriyle dünyada nice yönetici sessizce tarihe gömülmüştür. Arkalarından kimse hayırla bile konuşamamıştır. Onların ardından koltuklara oturan korkunç hırsızlar ise sessiz sedasız ve

sözümüne temiz bir sayfa ve yönetim meşruiyeti gücü de kazanarak yollarına devam etmiştir.

O yüzden 17 Aralık'ta Erdoğan'ın ülkeyi işgal etmeye çalışan bu sinsiyi yapıla karşı sergilediği duruş ve liderlik, bana göre doğrudan bir askeri darbeye karşı ortaya konulan liderlikten daha zor ve daha istisnaiydi.

Bu arada 17 Aralık, hem Türkiye'deki FETÖ darbesi ile Arap Baharı'nın karşı devrimlerinin hepsinin arkasındaki ittifakı da açığa çıkaran özel bir gündür. Onu da yeterli açıklıkta gördük.

YENİAKİT

Ali KARAHASANOĞLU

5 yılın sonu: “Evlerine ateşler salındı, yuvaları yıkıldı!”

17 Aralık 2013'ün 5. yılında, Türkiye'den maaş alıp, ABD adına çalışan, CIA'in borusunu öttüren polisleri, bugün daha iyi tanıyoruz..

Önce “yolsuzluk var” dediler..

Kılıcını kuşandıkları Amerika'nın kararlarını, bize Birleşmiş Milletler kararı diye yutturmaya çalıştılar..

Borazanlığını yaptıkları ABD'nin tek taraflı kararlarını, uluslararası bağlayıcılığı olan kurallar diye bize yedirmek istediler..

Bir Yasin El Kadı vardı, hatırlıyor musunuz?

Köşe Yazıları – 17/12/2018

Amerika bile, eski tarihlerde onun hakkında verdiği olumsuz kararı kaldırmıştı ama..
Türkiye'deki yalakaları, “Başbakan Yasin El Kadı ile görüştü” diye fezlekeler hazırlamış, Yasin El Kadı'nın geçirdiği bir trafik kazasında yanında kimlerin olduğunu sözümona belgeleyerek, “terörist yandaşlığı” iftirasında bulunmuşlardı..
O günden bu yana..
Tam 5 yıl geçti..
Yasin El Kadı ile ilgili olumsuz tek bir haber, şu medya organında bu medya organında okudunuz mu?
ABD yanlısı mecraları dahil, hiçbir yerde gördünüz mü?
Bugün itibari ile, FETÖ'cüler dahil, hiç kimse, Yasin El Kadı hakkında olumsuz bir isnatta bulunabiliyorlar mı?
Hatırlayın.. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü basan bir savcı Zekeriya Öz vardı..
Gözaltındaki kişilerin ifadelerinde, Tayyip Erdoğan'ın ismini geçirmeleri için tehditler savuran bir savcı..
Şimdi bu savcı bozuntusu nerede, bilen var mı?
Hangi delikte saklanıyor, söyleyebilecek birisi var mı?
FETÖ'nün ele geçirdiği solak sitelerde, Zekeriya Öz'ün annesini konuşturup, “Ben ona helal süt emzirdim. O yanlış iş yapmaz” diye konuşturanlar..
Anneliği bile istismar edenler..

FETÖ'nün binbir kılığa girdiğinin ortaya çıkmayacağını düşünerek..
Sol çizgide yayın yaptıkları için, FETÖ'cülüklerinin ortaya çıkmayacağını sananlar..
Gözaltına aldırıldığı işadamına, tatil masraflarını ödettiren Zekeriya Öz'ün yediği haltları, Akın İpek'in otelinde ailecek kalıp, masrafını ödememeyi; şimdi sorabilecek bir muhatap bulabilirler mi?
Hatırlayın o tantanalı günleri..
Muta nikahı iftirası ile Tayyip Erdoğan'a nasıl saldırdılar..
“Sırada en üst düzeydekilerin, yatak sahneli kasetleri var..” dediler..
Kendileri ahlaklı ya.. Dindar görüntülü ya..
18 yaş altına yasak görüntülü isnatları, emirleri altındaki solcu görünenlere yaptırdılar..
5 yıl geçti..
Ne çıkartabildiler?
Somut olarak, tek bir olayı önümüze koyabildiler mi?
“Milyar dolarlık yolsuzluklar” diye ortalığı velveleye verenler..
Etiler Polis Okulu'nun, bir iş ortaklığına peşkeş çekildiğini, oraya AVM yapılacağını iddia edenler..
O arsanın daha iki ay önce, bir kamu kurumundan, bir diğerine yeni geçtiği gerçeğini hatırlatarak sorayım..
5 yıl önce peşkeş çekildiğini iddia ettikleri o arsa ile ilgili tek belge sunabildiler mi?

Köşe Yazıları – 17/12/2018

Deştikçe, kendi yolsuzlukları vıcık vıcık gözler önüne serildi..

Kurban paralarından tutun. Zekat paraları ile ABD’li siyasetçilerin finanse edilmesine kadar, ne rezaletler, ne pislikler...

Sonunda da..

Hepsi dünyanın bir başka yerine kaçtılar..

Kimisi İngiltere’ye.. Kimisi Almanya’ya.. Ve en önemlileri ABD’ye..

17 Aralık emniyet darbesinin hemen iki gün sonra..

Pensilvanya’daki ABD kuklası zat, “Şimdiye kadar hiç dememiştim” diye başladığı bedduasında, ne diyordu?

“Fakat eğer hakikaten bu olumsuz şeylerin üzerine giden arkadaşlar.. kimse onlar tanımıyorum, binde birini bile tanımıyorum..” diyerek, birkaç gün sonra, zaten hükümetin alaşağı olacağını, o sözlerini kimsenin hatırlamayacağını zanneden ve bu sebeble de, “binde birini tanımıyorum” dediği polisleri, sonraki aylarda, sonraki yıllarda, kendisine ait medya organlarında ölümüne savunan, kendisine bağlı hakimler vasıtası ile tahliye ettirmeye kalkışan “yalancı FETO”.. O bedduasının devamında da..

“Bize de nisbet ediyorlar, dolayısıyla ben bizi de onların içinde görerek diyorum.. dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa, (...) Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın, evlerine ateş salsın, yuvalarını başlarına yıksın. Ama öyle değilse, hırsız görmeden hırsız yakalayanın üzerine gidenler, cinayeti

görmeyip de masum insanlara cürüm atmak suretiyle onları karalamaya çalışanlar.. Allah onların evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin” diyordu.. Eminim, hâlâ yanındaki saflara diyordur ki: “Durun, bekleyin.. Bu iş daha bitmedi..” Ne zaman bitecek ise.. Yerin dibine battılar.. Bir müslümanın yüzüne bakamıyorlar.. Evlerine ateşler salındı.. Doğup büyüdüğü ülkeden kaçıp gittiler.. Yuvaları başlarına yıkıldı.. Özbeöz kardeşleri, anneleri, babaları bunları reddettiler.. Önleri kesildi, haksız yere işgal ettikleri hangi makam var ise, hepsinden atıldılar.. Bağlı oldukları CIA’den emir almaktan hâlâ vazgeçemediler.. Ülkeyi karıştırmak için, bugün dahi ellerinden ne gelebilirse, yapmaya devam ediyorlar.. Bedduaları başlarına geçti.. Geçen 5 yıl, her dediklerinin yalan, her söylediklerinin iftira olduğunu ispatladı.. 5 yıl sonra, bugün dahi akıllanmadılar.. Hainlikten vazgeçemediler..

AKŞAM

Kurtuluş TAYİZ

ABD’nin 'peşmerge' planı

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik

Köşe Yazıları – 17/12/2018

müdahale hazırlığının ABD'yi yeni arayışlara ittiği görülüyor. Washington'ın öncelikli hedefi Ankara'nın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonunu engellemek; ikinci planda ise Ankara'nın Fırat'ın doğusunda kalıcı olmasının önüne geçmek. Bunun için de “**Suriyeli peşmergeler**” formülü üzerinde çalışıyorlar.

Washington'ın terör örgütü PKK/YPG'ye kalkan yaptığı 6 gözlem noktasından askerlerini çekmesi de bu düşüncemizi doğrular nitelikte. Sahadan gelen haberler, ABD'nin bir yandan sahadaki askerlerini geri çekerken, diğer yandan da Ankara'nın Fırat'ın doğusuyla ilgili askeri operasyonunu “geçici” kılacak bir plan üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen bir haber sitesinin adına “Roj Peşmergeleri” denilen, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)'ne bağlı 8000 bin peşmergenin Fırat'ın doğusuna sevk edileceğine dair iddiası Washington'ın yeni bir hamlesi olarak okunabilir.

Bu iddiayı doğrulayan gelişme ise ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in, geçen hafta ENKS yöneticileriyle yaptığı görüşmeydi. Jeffrey, görüştüğü ENKS yetkililerine ülkelerine geri dönmelerini istedi. ENKS yöneticilerinin, bu görüşmede geri dönüş için PKK/YPG engeli olduğunu ilettikleri

açıklanmıştı; ancak, Jeffrey'nin, ENKS'in bu kaygılarını gidermiş olma ihtimali yüksek. Fırat'ın doğusuna peşmerge sevkiyle ilgili haberlerin yalanlanmaması da bu ihtimali güçlendiriyor.

ABD'nin Fırat'ın doğusuna, Türkiye sınırına peşmerge sevk etmek istemesinin iki sebebi var; birincisi Türkiye'nin “teröre karşı operasyon” tezini zayıflatmak; ikincisi ise Ankara'ya kendince “güven” vererek Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonunu sınırlı tutmak ve burada kalıcı olmasının önüne geçmek.

Fırat'ın doğusuna peşmerge sevki Ankara'nın sıcak bakacağı bir gelişme değil. ABD, operasyon öncesi odak şaşırtmaya çalışmakta. Ayrıca peşmergeyi PKK/YPG'ye kalkan yaparak Ankara'yı “Kürtlere karşı operasyon” halinde göstermek istemekte. Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyon sonuçta YPG'yi tasfiye değil, korumaya dönükse Ankara'nın bunu kabul etmesi imkansız. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için geri sayım başladı. ABD, bu kısıtlı zamanda bütün karşı kombinasyonları deneyerek Ankara'yı durduracak, sınırlayacak bütün adımları atmaya çalışıyor. Peşmergeleri canlı kalkan gibi Türkiye ile PKK/YPG arasına sokmak istemesi de bu adımlardan biri olarak görülmeli. Üzerinde çalıştıkları bu plan şimdilik nabız yoklama düzeyinde. Ankara'yı ölçüp biçiyorlar kendilerince.

Köşe Yazıları – 17/12/2018

Ama Türkiye ABD'nin bu oyunları ile baş edecek tecrübe ve birikime sahip artık.

Ankara, odak noktasını şaşırmadan, kendi planlaması doğrultusunda Fırat'ın doğusuna doğru harekete geçecektir. Fırat'ın doğusunda bundan sonra Ankara'nın istemediği hiçbir gelişme hayat bulmayacak, hatta söz konusu dahi edilemeyecektir.