

**STAR**

**Nuh ALBAYRAK**

### 27 Mayıs “darbe”, 15 Temmuz “tiyatro”; öyle mi?

Önceki gün ilk defa Yassıda’ya gittim. Aradan geçen 59 yıla ve adadaki büyük değişime rağmen, orada yaşanan insanlık katliamını iliklerime kadar hissettim.

“**İnsanlık katliamı**” diyorum çünkü Yassıda’da yaşananlar “**darbe**” ile dahi izah edilemez.

Bir kere ortada yargılama filan yok. O meymenetsiz salonda duruşma değil, bir “**tiyatro**”sahnelendi.

Zavallı başbakan, ileri sürülen saçma sapan suçlamalara karşı, hâlâ muhafaza ettiği o dillere destan nezaketiyle cevap vermeye çalışıyordu.

Oysa “**onu oraya tıkan kuvvet**” çoktan kararını vermişti.

Ama insanlık katliamı Menderes ve arkadaşlarını idam etmekle bitmedi.

27 yıl devam eden “**diktatörlük dönemi**”ni, “**açık oy, gizli tasnif**” hayasızlığına varan bir “**istibdat**”a rağmen bitiren millete karşı, öyle büyük öfke duyuyorlardı ki, Menderes’i asmak bile onları tatmin etmemişti.

Millete gözdağı vermek için seçtiklerine “**acı**”nın her çeşidini tattırmakta Firavunla yarış ediyorlardı.

Yargılama tiyatrosunda, savcı rolündeki adam, içinde kadın külotu olan zarfı salonda sallayarak, “**Devletin kasasından bunlar çıktı**” şeklinde icra ettiği onur infazı, idamdan daha hafif değildi.

Siz bir de merhum Menderes’e o salonun dışında reva görülen muameleyi düşünün. Hunharca katletmeden önce bir insana; bütün yalvarmalarına rağmen “**Prostat muayenesi**” kisvesi altında o iğrenç muameleyi yapmak hangi hayvanî ruh halinin eseridir?

Daha bitmedi... İdamdan sonra “**işkence**” sırası ailesine gelmişti. Eşi Berin Menderes’ten, icra yoluyla “**cellat ücreti**” ve “**yağlı organ parası**” isteyerek, bu dünyada yaşatabilecekleri her türlü acıyı tattırmaya çalışmışlardır.

### CHP’de darbe gölgesi

Peki, bütün bu yıldırma çabaları işe yaradı mı, milleti korkutabildiler mi?

Elbette hayır.

Siyaseti tarumar etmelerine, “**Demokrat**” ve demokrasi adına her şeyi yasaklamalarına rağmen millet, CHP’nin karşısındaki partiyi ilk fırsatta iktidara getirdi.

Kıraathanelerde onlarca yıldır duvarda asılı duran; solmuş Adnan Menderes posterleri, onu ortadan kaldırmakla kalplerden silemediklerinin en büyük delilidir.

Hatta 15 Temmuz gibi hiç beklenmeyen bir darbe teşebbüsüne karşı milletin ortaya koyduğu “**ezber bozan**” refleksi, aslında yıllar önce Menderes’i koruyamamış olmaktan kaynaklanan bir uhdenin tezahürüydü.

Ne yazık ki milletin, darbe karşısındaki bu kararlılığını, güya milleti temsil eden kanaat önderlerinde ve aydınlarda pek göremedik.

Cumhuriyeti kurduğunu iddia eden CHP ve yandaşları, dil ucuyla kınasalar da maalesef demokrasi düşmanı darbelere karşı milletin iradesini savunmamışlardır.

### Yalan testi 15 Temmuz

Bu konuda en üst seviye “**takiye**”yi sergileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’dur.

2010’da CHP’nin başına “**darbe**” ile getirildikten beş gün sonraki 27 Mayıs’ta, Radikal Ankara Temsilcisi Murat Yetkin’e verdiği röportajda “**Darbeyi yapanlar bugün utanıyor. Askeri darbeler kesinlikle savunulamaz**” dedi ve her yıl benzer ifadelerle 27 Mayıs’ı reddetti!

Hatta geçen yıl çıtayı çok daha yükselterek, 27 Mayıs günü Anıt Mezar’a gitti ve “**Adnan Menderes’in kabrini ziyaret eden ilk CHP lideri**” olarak tarihe geçti!

Peki Kılıçdaroğlu ve benzerlerinin kalbini mi yardık; neden samimi bulmuyoruz?

Çok basit bir testi geçemediler de onun için.

Çünkü 12 Eylül, 28 Şubat, hatta 15 Temmuz darbelerine “**darbe**” diyemediler, tam aksine desteklerken suçüstü yakalandılar.

Kılıçdaroğlu, sırf FETÖ’ye olan “**borcu**” sebebiyle, 15 Temmuz gibi bir işgal teşebbüsüne değil, onların cezalandırılmasına “**darbe**” dedi.

15 Temmuz’un “**hain bir darbe**” olduğunu açıkça ifade edip karşısında duramayanların, darbe konusunda söylediği her şey yalandır...

**STAR**

**Ahmet KEKEÇ**

### Amerikan köpeği olmuş solculuk

**Sözcü** gazetesinin solcu yazarı, “**S-400’ler darbecilere karşı alınıyor**” buyurmuş...

Temel amaç, Cumhurbaşkanlığı külliyesini darbecilerin uçaklarından korumakmış.

Bir de “**tespit**” (!) yapmış: “**S-400’ler sadece ABD ve Yunanistan’a karşı etkili olacak...**”

Kime karşı etkili olacaktı?

Hangi devlet, bir savunma silahına sahip oluyoruz diye hafakanlar geçiriyor?

**Sözcü** gazetesi yazarı bu düşüncesinde yalnız değil.

**İyi Parti**’nin **Meral Akşener**’i de aynı şeyleri söylüyor: “**S-400’ün amacı**

### Cumhurbaşkanlığı külliyesini korumak...

İddia sahiplerinden biri ülkücü... Diğeri solcu...

Ülkücü numarası yapan cahil kadını bir kenara bırakalım... Solcu gazeteciye bakalım...

Bakalım, Türkiye'nin gerçek hasmı kimmiş ve “sol tarla” kimler tarafından sürülmüş?

Rahmetli **Mahir Kaynak**, 12 Eylül öncesinin “iç savaş ortamı”nı hazırlayan aktörlerin başında, Batılı müttefiklerimizin geldiğini anlatırdı.

Bu konuda, kitaplarında mebzul miktar detay ve örnek var.

Türkiye'deki sol terör örgütleriyle ilgili de kafamızı karıştıran, daha doğrusu zihnimizi açan değerlendirmelerde bulunurdu.

12 Eylül darbesinin şartlarını “**olgunlaştıran**” sol terör örgütlerinin Sovyetler Birliği'yle ilişkili olduğu kabulüne itiraz eden az sayıdaki istihbarat görevlisinden biriydi.

Kendisiyle yapılan bir söyleşide (**Cüneyt Arcayürek**'in yaptığı söyleşi olabilir) şöyle diyordu (mealen aktarıyorum): “**MİT**'teki inanış şuydu: 1970-80 arası Türkiye'de tedhiş ve terör uygulayan sol örgütler, Sovyetler Birliği tarafından desteklenmekte ve finanse edilmektedir. Ben bu kanaatin yanlış olduğunu anlatırdım ama

inandıramazdım. ‘Soğuk Savaş’ şartları içinde, Sovyetler Birliği'nin ülkemizde faaliyet göstermesi, hele ‘sol düşünce’ye sahip terör örgütlerini yönlendirmesi düşünülemezdi. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin bunda bir çıkarı yoktu. Türkiye'nin, terör üzerinden de stabilize edilmesi en çok NATO'nun ve Amerika'nın işine yarardı; NATO müdahalesini meşrulaştırırdı. Benim kanaatim şuydu: Sol terör örgütlerine finans ve silah desteği NATO güdümündeki örgütler tarafından sağlanmaktadır. Bu örgütlerin Belçika bağlantısı araştırılmalıdır. Belçika dediğimizde, doğrudan NATO'dan söz ediyoruz. NATO, hangi kanallarla ‘derin devlet’e nüfuz etmiştir? Öncelikle oraya bakılmalıdır. Bu kanaatimi 12 Eylül darbesi pekiştirdi. 12 Eylül'e en büyük gerekçeyi, ülkemizdeki sol terör örgütlerinin ‘eylemleri’ sunmuştur.” Kendilerini kullandıran, bilerek ya da bilmeyerek NATO'ya hizmet eden “sol örgütler” için de şu değerlendirmeyi yapıyordu Kaynak (yine mealen aktarıyorum): “Türkiye'de 1960 darbesi akabinde solun önü açılmış ve 1970'de de Baas tipi bir ihtilalin, bir darbenin arkasına İngiltere geçmişti. Bu ülkesini düşünen, Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadele eden insanları gerçekte kullanan onlardı. Hiçbir gencimi, hiçbir

**arkadaşımı itham etmiyorum. Bilinçli olarak bu hareketin içine katıldıklarım söylemiyorum. Bu bir varsayımdır, tartışılabilir. Kendilerini İngilizlere kullandıranlar 12 Mart'ın önünü açmıştır. Aynı anda sol ve sağ tedhiş gruplarının sahne aldığı 12 Mart sonrasındaki olaylar da 12 Eylül'ü getirmiştir.”**

Bütün bu teknik (istihbari) açıklamalardan benim süzdüğüm gerçek şu:

Sol tarlayı da NATO-ABD (uzantısındaki Derin Devlet-Gladyo) ittifakı sürmüş.

Daha doğrusu, “**sol alan**”ı da NATO-ABD ittifakı kurmuş.

Rahmetli **Uğur Mumcu**, “**silah kaçakçılığı**”nı anlattığı kitabında, Türkiye’de terör olaylarında kullanılan silahların Belçika’dan geldiğini “**belgeleriyle**” ortaya koymuştu.

**12 Eylül** darbesinden sonra, bu silahları kullananlar (sol ve sağ terör grupları) ve temin edenler (mafya babaları) yargılandı. Ama mafya babalarına yol açan resmî görevliler herhangi bir kovuşturmaya uğramadı...  
Neden?

**Bu konular kurcalandığında, altından Belçika’yla (NATO’yla) iş tutan, daha doğrusu Gladyo’ya çalışan derin devlet elemanları çıkacaktı da, ondan...**

Demek ki neymiş?

Kendilerine “**anti-emperyalist**” süsü veren örgütlerin ve “**solcu**” etiketi altında yaşayan siyasetçilerin 15 Temmuz darbe girişiminde suçüstü yakalanmış ABD’ye verdikleri destek, sadece basit siyasal bir karşıtlıkla (**Erdoğan karşıtlığıyla**) açıklanama zmiş!

**SABAH**  
**Salih TUNA**

### ‘YSK’ya başvurmayın AK Parti’ye geçeyim’

Tarih 14 Nisan 2019. Yani, AK Parti'nin YSK'ya seçim iptali için başvurmasından 2 gün önce. Israrlı randevu talebinde bulunan **sürpriz konuk** akşam 22.15'te **AK Parti**'nin genel merkez binasına kimseciklere görünmeden giriş yaptı. Görüşme odasına çıktı. Etrafa araştırır gözlerle baktı ve cep telefonlarının dışarı çıkarılmasını rica etti. Ricası kabul edildikten sonra, "**Lafı hiç uzatmayacağım**" dedi, "**Siz YSK'ya başvurmayın, ben de en fazla 3 ay sonra CHP'den istifa edip AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevime devam edeyim...**"

Söz konusu teklifi şiddetle reddedilince AK Parti binasını kös kös terk etti ve kendisini bekleyen (...) plakalı, siyah cam filtreli (...)

marka araca binerek uzaklaştı...  
Yukardaki satırları yazarken çok zorlandım!  
Zaten ondan sebep daha ayrıntılı yazamadım, ne bileyim süslemedim.  
Yazdığım her kelime adeta içimi yaktı; çünkü yalandı, düpedüz kurgudan ibaretti.  
**"Üzülme, belliydi yalan olduğu"** demeyin. Düpedüz yalan olduğu belli ne yalanlar söyleniyor.  
Bakınız, daha geçen gün CHP yandaşı bir televizyon kanalında bir CHP milletvekili S400'lerin "Sarayı" korumak için alındığını söyledi.  
Daha evvel de İP'in Genel Başkanı **Meral Hanım** aynı yalanı gündüz gözüyle terennüm etti.  
Bir an olsun yalansız yapamıyorlar. Oysa 17 yıl iktidarda olan bir partiyi eleştirmek için yalana tevessül etmek çapsızlıktan başka bir şey değil.  
Yazık ki seviye bu!  
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı **Ekrem Bey** de maalesef çok farklı değil.  
Hatta dilim söylemeye varmıyor ama önde gidenlerinden oldu.  
Yunan medyasında "İstanbul'u Yunanlı kazandı" manşetleri üzerine üst üste söylediği o yalanlar mesela.  
'Neden bu manşetlere tepki göstermedin' diyen Esenler Belediye Başkanı hakkında sorulan bir soruya önce **"izlemedim, izlemeyeceğim"** deyiverdi. Sonra **da**

**Amerikan kanalının algı operatörü Fatih Portakal**'la senkronize biçimde, "Esenler Belediye Başkanı Trabzonlulara hakaret etti" iftirasını atarak akılları sıra Trabzonluları oyuna getirmeye çalıştılar. Yalanı CNN Türk'te yüzüne vurulunca, "izlemeyeceğim" dediği konuşmada Esenler Belediye Başkanı'nın kaş göz hareketi yaptığını söyledi.  
Genel çekim olduğu için kaş göz hareketini seçmek imkansızdı ama Ekrem Bey bunu başardı. Bununla da kalmadı, o konuşmada söylenmeyen bir sözü duymayı da başardı. Yine tatmin olmamış olacak ki, 4 CNN Türk kameramanı işten atıldı yalanını uydurdu. Başka bir televizyon kanalında CNN Türk'ten açıklama yapıldı, hiçbir kameraman kovulmamış denilince de hiç sıklımadan hatta neşe içinde **"neyse boş verin, başka konuya geçelim"** falan dedi.  
Hiç insan yalanı yüzüne vurulunca bu kadar geniş bu kadar rahat olabilir mi?  
Malumunuz, **İmamoğlu** soyadını sonradan almış gerçek soyadı **Müdafa**'ymış.  
Umarım Trabzonluluğu da sonradan değildir. Zira, ben de Trabzonluyum ve hayatım boyunca bu kadar rahat yalan söyleyen Trabzonlu ne gördüm ne de duydum.  
Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu. Yunan medyasının o manşetlerine cevap vermemesini şöyle açıklamıştı: O manşetleri

atanları da bunu gündeme getiren Esenler Belediye Başkanı'nı da **adam yerine koymadım...**

Madem öyle soralım:

**PKK'lı Duran Kalkan**, Bese

Hozat, **Murat**

**Karayılan** ve **Pensilvanya** eşrafını da

adam yerine koymadığın için mi onca destek mesajlarına ağzını açıp da tek kelime etmedin?

**SABAH**

**Mahmut ÖVÜR**

### **En hakiki sahte siyasetçiler çağı**

İçeriden ve dışarıdan yalanın sınır tanımadığı bir siyasi propagandayla karşı karşıyayız.

Son 5 yılda yapılanları alt alta yazsak sayfalar yetmez.

MİT TIR'ları üzerinden DEAŞ yalanları, Halk Bankası operasyonu ile kara para yalanları, Besledikleri, büyüttükleri "**FETÖ yok**" yalanları Suriye'de DEAŞ gerekçesiyle YPG'nin silahlandırılması yalanları Meclis'in bombalanması ve 252 şehidin verildiği 15 Temmuz darbesiyle ilgili "**tiyatro**" yalanları ABD ve AB'nin Türkiye siyaseti büyük oranda bu yalanlar üzerine kurulu.

Şimdi bu siyaset S-400 yalanları ile sürüyor.

İçerideki muhalefet de uzun zamandır aynı yalan siyasetini izliyor ve sosyolojik tabanını "sahte" kahramanlarla besliyor. **Haşmet Babaoğlu**, bu stratejiyi şöyle özetliyor: "**Yalanı doğruymuşgibi, sahtesini gerçekmiş gibi anlatıyorlar.**" Bu durum eski Türkiye'deki Mahmutpaşa esnafını hatırlatıyor. O dönemlerde yabancı marka ürünlerin sahtesi çok yapılırdı. Esnaf da gerçeği saklamıyor ürünün üzerine açık açık şunu yazardı: "**En hakiki sahte**" Ne yazık ki bugün siyasette "**en hakiki sahte**" aktörlerin sayısı bir hayli fazla... Hiçbiri de kendisi olarak ortaya çıkmıyor. Yüzlerde hep bir maske var. Ve öyle bir siyasi zemin oluşturuldu ki, bir toplumsal siyasi kesimin varlık nedeni olan siyasi duruşlar bile "**sahtecilik**" nedeniyle sorgulanamaz oldu. Dün ABD emperyalizmine karşı çıkanlar, bugün tam da bu nedenle sessiz kalmayı tercih ediyor. Yaşanan durumu en çarpıcı biçimde "**ulusalçı**" kimliğiyle bilinen yazar **Nihat Genç** özetledi: "**Laik ve çağdaş aydınlar hüsrana uğrattı beni. Bu adamlarla bir yere gidilmez. Daha 6 ayını doldurmadı, 3 ayda secde ettiler İmamoğlu'na. Daha İmamoğlu'nun ağzından da FETÖ ve PKK'ya karşı bir cümle**



**göremedik."** Sahi 16 milyon İstanbulluyu kucaklayacağını söyleyen İmamoğlu, FETÖ ve PKK için ne düşünüyor? "**Laik aydınların secde ettiği**" İmamoğlu, İstanbul'u hatta onlara göre ileride Türkiye'yi de yönetecek bir siyasi aktörse, FETÖ ve PKK'ya nasıl baktığını açıklamalı.

Gittiği her yerde, "**Bu delikanlının vallahi de billahi de partisi yok**" diyerek yemin etmesi bu sorulardan kaçmasına yetmez. İstanbullu sadece bu konularda değil, şimdiden İstanbul'ukimlerle yöneteceğini de merak ediyor ve açıklık getirmesini istiyor. Bu noktada da cevabı en çok merak edilen, İstanbul CHP İl Başkanı **Canan Kaftancıoğlu**'nun İmamoğlu'nun yanında nasıl bir rol üstleneceği.

Bu merak ediliyor ve sorgulanıyor çünkü baştan beri söylediğimiz "**maskeli**" siyaseti bu ilişkide de görüyoruz.

Biri Eyüp Sultan'a gidip dua okuyan, öteki "**Tekbir getirerek boğaz**

**kesilerek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığımız Allah'ınız sizin de belanızı**

**versin**" diyen bir siyasetçi.

Biri terör örgütü mensuplarına selam gönderip, domuz ziyafetine övgüler diziyor, öteki herkesi kucaklayacağı, dindarlara özel ilgi göstereceği mesajı veriyor.

İstanbul'u hangi bakış açısı yönetecek? İl başkanı olarak amir konumunda olan Kaftancıoğlu mu yoksa "**sevgi pıtırıcıları**" dağıtan İmamoğlu mu?

## **HÜRRİYET** **Abdulkadir SELVİ**

### **Erdoğan'ın kritik uyarısı neydi?**

Ramazan Bayramı'ndan sonra partiler İstanbul seçimlerinde vites büyütecekler. Seçim yaklaştıkça sloganlar da değişmeye başladı. Ekrem İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak" sloganından sonra, "İmamoğlu varsa umut var" diye yola çıktı. Binali Yıldırım ise önce "Daha güzel olacak" demişti. Yıldırım bu kez, "Yine biz yaparız" diye karşımıza çıktı. Seçimler yaklaştıkça Binali Yıldırım'ın yeni sloganlarla İstanbul seçmenlerinin karşısına çıkacağı söyleniyor.

23 Haziran'ın bir eksiği ise bu seçimin şarkısının olmaması. AK Parti'nin o yönde bir arayışı olduğunu duyuyorum. Ama CHP "sessiz kampanya" yapmayı tercih ediyor. Kitleleri tedirgin etmemek için gösterişli kampanya yapılmayacak.

### **İMAMOĞLU'NUN KARADENİZ TURU**

Ekrem İmamoğlu bayramdan sonra bir Karadeniz çıkarması yapacak. Bayramın ilk günü Trabzon Akçaabat'taki dedesinin mezarını ziyaret edecek. İmamoğlu,

biyografisini kaleme aldığı Mevlüt Dede'sinin İstiklal Savaşı gazisi ve hacı olduğu vurguluyor, kendisine rol modeli aldığını söylüyor. Onun hayatında Mevlüt Dede'nin yeri büyük. İmamoğlu, Karadeniz turu kapsamında Trabzon, Ordu ve Giresun'u ziyaret edecek. 31 Mart'ta Karadenizli seçmenlerin oylarını almayı başarmıştı. Trabzon, Ordu, Giresun ve Kastamonulu AK Parti seçmeninin bir bölümünün "hemşerilik" duygusuyla hareket ederek İmamoğlu'na oy verdiği tespit edilmişti. İmamoğlu'nun Karadeniz turuna Kastamonu ve Sivas'ı da eklemesi gündemde. Bu seçimler aynı zamanda "hemşeri" seçimleri. AK Parti ve CHP hemşeri dernekleri üzerinden seçmenleri ikna etmeye çalışıyor. İstanbul seçimleriyle ilgili olarak hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında çok önemli bir toplantı yapıldı. AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye oy vermiş ama 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmemiş olan 439 bin seçmeni öncelikli hedef seçmiş durumda. Bunların çoğunluğunun "kırgın AK Partililer" olduğu düşünülüyor.

### ÜÇ SORU, BİR TESPİT

Toplantıda Erdoğan, 39 ilçe başkanına ve 24 belediye başkanına tek tek söz veriyor, değerlendirmelerini alıyor ve üç soru soruyor:

**1- 24 Haziran seçimlerinde ne kadar oy aldık?**

**2- 31 Mart seçimlerinde oyumuz ne oldu?**

**3- Sence aradaki fark neden kaynaklanıyor?**

**Erdoğan, "Aradaki fark neden**

kaynaklanıyor" sorusuna ayrıntılı ve samimi cevap verilmesini istiyor.

Kendi tespitleriyle örtüşen bölümlerde kafasıyla onayladığı yönünde işaret yapıyor, tespitleri dikkatli bir şekilde dinliyor ve not alıyor. Ama sonunda hem ilçe başkanına hem belediye başkanına ayrı ayrı, "**Ne öngörüyorsunuz**" diye soruyor. Bir oran söylemesini istiyor. Verilen yanıtı da not ediyor.

**Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının sonunda önemli değerlendirmeler yapıyor.**

**"2014 seçimlerini 669 bin oy farkıyla kazandık. O zaman da CHP iddialı bir şekilde ortaya çıkmıştı. Bu sefer aynı sonucu neden alamadık, onu iyi düşünmemiz lazım.**

Vatandaşa bir sorun yok arkadaşlar.

Vatandaş haklı. Biz kendimizi çek edeceğiz arkadaşlar.

**Eğer biz kendimize çeki**

**düzen verirsek, vatandaş bizi seçer.**

**Onun için iş bizde düğümleniyor"** diyor.

### SANDIK ANALİZİ

AK Parti sandık bazlı seçim analizi yaptı.

Belli mahallelerde oyların yüzde 4-9 arasında düştüğü sonucuna varıldı. Şöyle bir tablo ortaya çıktı:



## Köşe Yazıları – 28/05/2019

1- Bu seçimde CHP'ye oy veren AK Parti seçmeni

Bunlar Karadenizlilik duygusuyla hareket eden Trabzon, Ordu, Giresin ve Kastamonulu AK Parti seçmeni.

2- AK Parti'ye oy vermeyen ama başka bir partiyi de tercih etmediği için sandığa gitmeyen AK Parti seçmeni

Anadolu yakasında Maltepe, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal; Avrupa yakasında ise Sarıyer, Beyoğlu, Kâğıthane, Eyüp ve Bağcılar ilçelerinde yoğunlaştığı belirlendi. Burada eksik bir halka var. İstanbul seçimlerinin sonucunu belirleyecek olan Kürt seçmen. AK Parti'nin muhafazakâr Kürtleri ikna etmek için bölgeden "mele"leri getirdiği yazıldı. Ama doğrusu "mele"ler değil, aşiret reisleri ve kanaat önderleri devreye sokulmuş. Aşiretin üzerinde etkisi devam eden isimler tercih edilmiş.

Hemşeri derneklerinin, kırgın AK Partililerin ikna edilmesinin, Karadenizlilerin oyları ve muhafazakâr Kürtlerin seçim kazanmada etkisi büyük. Ama ekonomiyi de göz ardı etmemek lazım. Hele söz konusu İstanbul'sa...

## YENİŞAFAK

### İbrahim KARAGÜL

**\* Türkiye'de her darbe bir dış müdahaleydi.. \* Bundan sonra, her darbe teşebbüsü işgal girişimidir. \***  
**Kapımızın önünde cepheler kuruyorlar, çevreleniyoruz**  
**\* İşte tam bu sırada içeride hareketlilik başlıyor,**  
**dikkat!**

Önceki gün, Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın daveti

üzerine Yassıada'daydık. Menderes ve

arkadaşlarının 11 ay yargılanıp daha

sonra İmralı'da idama götürüldüğü, o utanç tarihinin yazıldığı yerde.

Soruları cevaplarırken Erdoğan'ın bir sözü

vardı: "Bir daha bu ülkede darbe olmayacak..."

"Biz güçlü olursak olamayacak" anlamında bir

sözdü. Sanki Yassıada'ya gidişimizin özetiydi

bu söz.

## HER DARBE MİLLETİMİZE

## SALDIRIDIR HER DARBE BİR DIŞ

## MÜDAHALEDİR.

27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz..

Her biri belli bir iktidar gücünün yerini

sağlamlaştırmak için milletimize karşı

müdahaledir. Bu darbeler devlete değil millete

yapılmıştır. Bu darbelerin tamamı millete

saldırıdır.

Ekonomi, dış politika, güvenlik aklınıza ne gelirse, yıllar içinde karşımıza büyük tehditler olarak çıkan her konu, darbeler döneminde verilen tavizlerin ürünüdür.

Bütün darbeler, milletin iradesini rehin almak, ezmek için, onların üstünde yeniden o çokuluslu iradeyi hâkim kılmak için yapılmıştır.

Bütün darbeler devleti korumak olarak pazarlanmış ancak milletin üzerinde dış vesayet tesis etmek için yapılmıştır.

### **VESAYET DÜZENİNİ O DARBELERLE KORUDULAR**

Ne zaman milletimiz güçlenip vatanına, geçmişine, bugün ve yarınına sahip çıkmaya çalışsa o çokuluslu irade harekete geçmiş ve darbe yapmış, Osmanlı sonrası kurulan vesayet düzeni, bu darbelerle sağlama alınmıştır.

Bu da, her darbenin aslında Türkiye'ye bir dış müdahale olduğu gerçeğini görmemiz anlamına gelmektedir.

O vesayet, o müdahale, o dolaylı işgal, siyasi ve askeri bürokraside, ekonomi finansta, entelektüel alanda yetiştirdiği kadrolar üzerinden yürütülmüştür.

Bu yüzden darbelerin tamamını Türkiye'ye müdahale, saldırı olarak görmek acı gerçeğimizdir.

### **ÖNCE İSTANBUL'U ELE GEÇİRECEKLERDİ. 15 TEMMUZ BU YÜZDEN İŞGAL GİRİŞİMİ.**

Türkiye, kurulduğundan bu yana ilk kez o vesayetten o kontrolden kurtulmak için çok güçlü bir dalga yakaladı. Biz buna tarihin dönüşü diyoruz.

Yüz yıl sonra, Selçuklu'dan bu yana devam eden siyasi gelenek harekete geçti, mucizevi bir hareket gelişti.

Millet kendi yolunda yürüyecek, devlet ona göre biçim alacak, tarih kendi havzasına dönecek, coğrafya bize göre biçimlenecek.. Yol bu, mücadele bu, hedefimiz bu.

Ama 17/25 Aralık'ta ilk saldırıyı yaptılar. 15 Temmuz'da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en ağır saldırıyı yaptılar. Doğrudan dış müdahaleye giriştiler. İstanbul'u Anadolu'dan koparmanın planını yaptılar ve uyguladılar.

15 Temmuz bir darbe değil, saldırıydı, işgal girişimiydi. Klasik darbe dönemi geçmiş, yeni müdahale yöntemleri masaya sürülmüştü.

**DIŞARIDAN MÜDAHALE VAR, İÇERİDE HAREKETLİLİK VAR...**

## Köşe Yazıları – 28/05/2019

15 Temmuz'da FETÖ'yü tetikçi olarak kullandılar. Ama ellerinde sadece FETÖ yok, biliyoruz. Bundan sonra kimleri nasıl kullanacaklarını az çok görüyoruz.

Bunları sadece 27 Mayıs'ı hatırlatmak için yazmıyorum. Bunları geçmişe bakarak değil, geleceğe bakarak yazıyorum.

Tehlike devam ediyor. Türkiye'ye dışarıdan ve içeriden müdahale devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye karşıtı cephe kuranlar Doğu Akdeniz'e iki yüz savaş gemisi yığdı.

Ege adalarını füze üssüne dönüştürdü. Romanya ve Bulgaristan'a asker, tank, füze yığınağı yapıyor.

### **KAPIMIZIN ÖNÜNDE CEPHELER KURUYORLAR, ÇEVRELENİYORUZ.**

Sınırımızın altmış kilometre dışına Dedeoğlu'na bize karşı asker, zırhlı araçlar yerleştiriyorlar. Güneydoğu'dan kuşattılar, Akdeniz boyunca Güney'den kuşattılar. Şimdi Ege ve Batı Trakya'dan, Bulgaristan ve Romanya'dan çevreliyorlar.

ABD ve İsrail, bütün bunları Rusya için mi yapıyor sanıyorsunuz. İran için mi yapıyor? Çin için mi?

**Türkiye için Türkiye! Çevrelenen ülke biziz. Açın gözlerinizi!**

Bunlar bizim sınırlarımız, bizim çevremiz, bizim evimizin önü. Savaş gemilerini, uçak gemilerini, füzelerini, askerlerini eşliğimize, kapımızın dibine kadar yerleştirdiler, her geçen gün daha da çok yığınak yapıyorlar.

### **İŞTE TAM DA BU SIRADA DARBE TARTIŞMASI YENİDEN BAŞLIYOR..**

Bunları kim Türkiye kamuoyunun dikkatinden uzak tutuyor? Kim böyle bir şey yokmuş gibi kamuoyu oluşturuyor? Kim böyle bir şey yok diyorsa, bunları hafife alıyorsa ondan uzak durun. Mutlaka ama mutlaka başka bir ajandası vardır.

Tam bu sırada içeride yeniden hareketlenmeler dikkat çekiyor, konuşuluyor da. FETÖ yapıları yeniden organize oldu. 15 Temmuz öncesi gibi harekete geçti. Ekrem İmamoğlu ile beraber, onun adaylığını kullanıp, onunla kamufle olup daha büyük bir ajanda uyguluyor.

Darbe senaryoları yeniden sesli konuşulur hale geldi. Dışarıdan yönetilen yeni bir müdahale olacağı yönünde kuşkuların ötesine geçen bir söylenti var.

### **MÜDAHALE İÇİN FIRSAT KOLLUYORLAR**

Ülkemiz bugün, Birinci Dünya Savaşı'na benzer tehditleri göğüslüyor.

Çanakkale’de karşımızda ne kadar millet ve devlet varsa bugün hepsi yeniden karşımızda ittifak kurdu. Aynı ittifakı içeride de oluşturdu. İçişgalcileri de sahaya sürdüler.

15 Temmuz’da İstanbul’u Anadolu’dan koparmaya çalışanlar bugünyeniden İstanbul projesi uyguluyor. 15 Temmuz’da Anadolu’yu Suriyeleştirmeye çalışanlar bugün aynı planı yeniden sahaya sürüyor.

Dışarıdaki ittifak çok geniş. İçerideki ittifak çok geniş. Bir müdahale için hem bölgesel şartların hem de içerideki ortamın uygun olduğunu düşünüyorlar.

### **HER DARBE TEŞEBBÜSÜ, İŞGAL GİRİŞİMİ KABUL EDİLECEKTİR..**

Ama artık bu ülkede darbe olmayacak. Bundan sonrası darbe değil saldırı olacak. Her darbe girişimi dış müdahale olacak. İşgal girişimi olacak. Onlar bu ülkenin hainleri olacak, tarihin yanlış sayfalarında yer alacak.

Her darbe girişimine karşı bir istiklal mücadelesi verilecek. Çanakkale’de verildiği gibi destansı bir mücadele verilecek.

Milletimizi yüz yıl daha vesayet altına almaya dönük bu tür müdahaleye girişenler Amerika kabul edilecek, İsrail kabul edilecek, İngiliz kabul edilecek, Suudi-BAE kabul edilecek. Yüz yıl önce verdiğimiz mücadele bir kez daha verilecek.

Büyük bir fırtına bu. Ama bu millet bin yıldır bu coğrafyada bundan çok daha büyük fırtınaları susturmayı bilmiştir. Yine bilecek, göreceksiniz. Tarih döndü, ne yaparsanız bunu engelleyemezsiniz.

“Türkiye’yi durdurmak” artık mümkün olmayacaktır.

### **YENİŞAFAK** **Tamer KORKMAZ**

#### **Sam Amca’sının borazanları sıraya girdi...**

İçeride kimler “ABD’nin ağzıyla” konuşuyor, bu isimlere dikkatle bakmak lazım: Türkiye S-400’leri alıyor diye paniğe kapıldılar; birbiri ardına Washington’ın dublajını yapıyorlar.

En başta, CHP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan emekli büyükelçi Ünal Çeviköz geliyor: “NATO ile Türkiye arasında komisyon kurulsun ve S-400’lerin alınması ertelensin” diyor!

#### **Monşer Çeviköz mü; CHP yönetimine girmeden evvel Hürriyet yazarıydı.**

“Patronu kim olursa olsun, Amerikancılıktan milim sapmayan” Hürriyet gazetesinde yer alan bir röportajda; eski diplomat Sinan Ülgen S-400’lerin üçüncü bir ülkeye gönderilmesini teklif ediyordu! (22 Nisan 2019)

CHP’li Monşer Çeviköz ise Cumhuriyet’te yayınlanan yazısında; Türkiye’yi değil, Amerika’sını düşünüyordu:

“S-400’lerin konuşlandırılma olasılığı bulunan yerlerden biri olarak anılan İncirlik Üssü’nün ABD için bir istihbarat kâbusu olacağından” yakınıyordu! (30 Nisan’19)

**-Hangi “İncirlik Üssü” bu?**

**-FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsüne “yardım ve yataklık yapan” İncirlik Üssü!**

**HANIMEFENDİ “DUYUM” ALMIŞ...**

15 Temmuz 2016’dan sonra haftalarca gıkı çıkmayan

Pensilvanya Muhibbi Meral Akşener de S-400’ler bahsinde “Sam Amca’sı için sıraya girenler arasında” yer alıyor:

“S-400’lerle ilgili bir duyumum var. Bu, büyük bir güvensizlik neticesinde ‘Sarayın korunması için alındığına dair’ bir duyumdur. Umarım doğru değildir...”

Gördüğümüz gibi; Meral Hanım “Saray için alınıyor!” hurafesiyle zihinleri bulandırmaya yelteniyor: İşbu yolla, hali hazırdaki psikolojik harekâta katılarak Amerika’sının menfaatlerine koltuk çıkıyor.

Meral Akşener’in şu İP’leri Pensilvanya’nın elindeki partisinin programında kayda geçirilen “NATO övgüsünü” tam da burada hatırlıyoruz!

**HA, HDPKK; HA “ABD’NİN ASKERLERİ”**

HDPKK’nın eş başkanı Sezai Temelli “Türkiye kimin tehdidi altında ki, S-400’lere ihtiyacı var?” diye sormak suretiyle; PKK’nın patronu olan Sam Amca’sının dublajını yapıyor!

HDPKK’lı Garo Paylan da “Acilen S-400’ün alımından vazgeçilmelidir” diyerek, “Amerika’sının çıkarları uğruna debelenenler” cephesindeki yerini alıyor.

**KİMLER İÇİN ENDİŞELENYORLAR?**

Sözcü yazarı “iliştirilmiş” Zeynep Gürcanlı ise Halk TV’deki bir programda; S-400’lerin, mesela Yunanistan’ın uçaklarını vurma ihtimalinden duyduğu rahatsızlığı açık ederken, “Türkiye, bir NATO üyesi olarak nasıl olur da NATO’ya karşı bir füze savunma sistemi alabilir?” diye isyanlardaydı!

Haydut Devlet ABD’nin lokomotifliğindeki NATO’nun kendisinin “Türkiye’nin güvenliğine yönelik açık bir tehdit oluşturduğu” gerçeğini “asla dert etmeyeceğiz!” öyle mi?!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD'nin NATO'su var: Yani, nedir? FETÖ Cuntası "NATO askeri" sıfatıyla Türkiye'ye saldırdı, Ankara'yı bombaladı, darbeye teşebbüs etti, vatanımızı işgal etmeye kalktı, 251 kahraman vatan evladını şehit verdik...

**-Bütün bunlar, sanki "hiç yaşanmamış" gibi...**

Türkiye, kendisini bundan böyle NATO ve ABD'nin muhtemel saldırılarına karşı savunmasız mı bırakacak?!

"İliştirilmiş Gazeteci" Gürcanlı; S-400'lere hararetle karşı çıkarken, aslında Türkiye'nin NATO/ABD'ye teslim olmasını istiyor! Türkiye umurunda değil; "Amerika'sının menfaatlerini, Yunanistan'ın güvenliğini" hesap ediyor!

-Bunu açıkça söyleyemeyeceği için de; ne yapıyor?

-Aynen Akşener gibi, "S-400'ler Saray için alınıyor olabilir" hurafesine sarılıyor!

### **S-400 VE İLTİCA EDEN FETÖCÜ SUBAYLAR**

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bir yıl sonra (16 Haziran 2017'de) Paralel Yapı'nın NATO'da görevli firari subaylarından beşi,Brüksel merkezli bir

düşünce kuruluşunun yayın organına konuştular...

**-NATO'yu savunup; Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri almasına karşı çıktılar!**

### **AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARMIŞTI**

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargâhında yaşanan eylemlere ilişkin (aralarında Yurtta Sulh Konseyi'nin üyelerinin yer aldığı) 224 sanıklı davada konuşan eski tuğgeneral FETÖ'cü Gökhan Ş. Sönmezateş, aynen şöyle demişti: (20 Mayıs 2019)

"TSK'nın DNA'sı mutasyona uğradı. NATO'dan, ABD'den, AB'den uzaklaştı. Son kale yıkıldı. Batılı değerlerini benimsemiş subaylar tasfiye ediliyor."

### **BUNLAR, KİMİN ASKERLERİ?**

-İşte bu FETÖ'nün darbecileri; asla Türk Ordusu'nun askerleri değildir. Onlar "put yapıp, taptıkları" NATO'nun, ABD'nin, AB'nin askerleridir!

Bu kahpelerin "Batılı değerler!" dedikleri mi?

-En başta; masum insanları katletmektir, barbarlıktır ve de darbeciliktir!

\*



FETÖ'nün ve bilumum askerlerinin; aziz vatanımıza ihanetleri tescillenmiştir...

-İslam'ın ve Bağımsız Türkiye'nin düşmandırlar!

**YENİAKİT**

**Ali KARAHASANOĞLU**

### **Saadet Partili avukatlar, bu yasadışı hatırlar mısınız?**

Saadet Partili avukatlar..

Üzüntüsünü daha çok onlar çektikleri için, **“Saadet Partili bayan avukatlar”** diyeyim..

Sorayım: “Muammer Aydın'ı hatırlar mısınız?”

Mutlaka hatırlıyor olmalısınız..

Başörtü yasağının sürdüğü yıllardı..

Bayan avukatların duruşmaya başörtülü girmesini boşverin.. Çünkü duruşmaya başörtülü olarak girmeye, hemen hemen hiç kimse cesaret bile edemiyordu..

Duruşmada tahkir etmeler.. Karşı tarafın avukatını boşverdik, duruşma bekleyen ve orada tesadüfen bulunan avukatların bile.. Meslektaşlarının bile.. Başörtülü avukatı kolundan tutup, duruşmadan dışarı çıkartmaya teşebbüs ettikleri... Hakimin, zabıt kâtibine, “Dışarı çıkartın bu kadını” diyerek, başörtülü avukatların linç edilmesi talimatı verdiği günleri geçtik..

Daha fazlasını söyleyeceğim..

Adliye içinde, vatandaşın başörtülü dolaşma imkanı olduğu günlerde bile..

Herhangi bir davada menfaati çatışan karşı tarafın avukatı olan kişilerin, başörtülü avukatları adım adım takip edip.

“Şu bayan avukat, adliye binası içinde başörtü ile dolaşıyor” diye ihbarda bulunduğu günleri hatırlatacağım..

İhbar yapılır, İstanbul Barosu da, anında disiplin soruşturması açardı:

**“Adliye binası içinde, başörtülü olarak bulunduğunuz ihbar edilmiş olup**

....” diye başlar, “Savunmanızı hazırlamanız” diye devam ederdi..

Bizim kadar, Saadet Partili bayan avukatlarımız da bu yaşananları çok iyi hatırlıyorlardır.. Sadece bayan avukatlarımız değil, bay avukatlarımız da hatırlıyorlardır..

O acıları Saadet Partisi'ne gönül veren avukatlar, erkeği ile bayanı ile yaşadılar.. Sadece Saadet Partililer de değil.

Her partiye gönül vermiş insanlar, **AK Partilisi, MHP'lisi, BBP'lisi, hatta belki CHP'lisi.. O dramı yaşadılar..**

Ama..

Benim Saadet Partililere bir mesajım olduğu için “Saadet partililer” vurgusunu yapıyorum.. Ve Muammer Aydın'a dönüyorum..

O tarihte bu ülkenin dindar insanlarına bu üzüntüleri yaşatanlardan birisi.. İstanbul Barosu'nun o tarihteki başkanı Muammer Aydın, şimdi DSP'nin İstanbul Büyükşehir

belediye başkan adayı.. Daha doğrusu, adayı idi..

Önceki gün itibari ile “Ben çekiliyorum” dedi.. Çekilsin, sorun yok.

“Her şey güzel olacak” diye de devam etti..

İşte orada durup, düşünmeli, Saadet Partili bayan avukatlar..

**Onların aileleri..**

**Biz kimlerle beraberiz?**

**Kimlerle iş kotarıyoruz.**

Katillerimizle aynı safa nasıl geliverdik?

Dirsek temaslarını kimlerle yapıyoruz..

Başörtülü duruşmalara girme imkanını geç de

olsa, iktidarının 13. yılında gerçekleştirmiş

olan AK Parti'ye, kısmen de haklı olarak,

binbir hakareti yaparken, bu başörtü

yasakçılara verdiğimiz sınırsız kredinin

gerekçesi ne?

Sormalı... Soruşturmalı.. Ve en azından kendi vicdanlarında, cevabını verebilmeliler..

\*\*

İstanbul tek örnek değil.

Baro başkanları tek örnek değil..

Ankara'da bir hakim..

Mustafa Karadağ..

**Ak Partili bir milletvekilinin falan değil..**

**Saadet Partisi'nin o tarihteki genel başkanı Prof. Mustafa Kamalak'ın eşi olan Av. Zübeyde Kamalak'ı..**

Danıştay, başörtülü olarak avukatların mesleklerini icra edebileceklerine dair karar verdikten sonra bile..

Düşmanlığını belli etmek için..

“Ben gerekirse meslek hayatımı bu uğurda sonlandırabilirim. Kafamdaki yasağcı bakış açısını gerçekleştirmek için, kanunu da takmam, Danıştay kararını da dinlemem..

Kim, beni nereye şikayet ederse etsin” dedi..

Duruşmada, Av. **Zübeyde**

**Kamalak'a** “Başörtülü olarak devam edemeyiz” dedi ve duruşmayı bitirdi.

Duruşma zabtına da, “Başörtülü avukatı duruşmalara giremeyeceğinden, müvekkiline durumun tebliğine” dedi..

**Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa**

**Kamalak'ın eşi olan Av. Zübeyde**

**hanımın müvekkiline,** “Başka bir avukat tut” **iharı yolladı.**

O tarihlerde, Saadet Partili kardeşlerimiz, haklı olarak, “AK Parti, bir başörtü yasağını bile kaldıramadı” eleştirisi yapıyordu..

Biz de kendilerine katılıyorduk..

Hatta. O hakim hakkında yaptığımız haberler sebebi ile, ceza ve tazminat davalarına muhatap olduk..

O başörtü yasağcısı Mustafa Karadağ şimdi ne yapıyor?

“Danıştay kararını bile takmam. Ben başörtü yasağını devam ettiririm” diyen Mustafa Karadağ şimdi ne yapıyor?

HSK başka sebeplerden (Fransa'da, Hz.

Peygambere hakaret eden dergi çizerlerine yönelik saldırı sonrasında, o karikatürleri

Türkiye'de yayınlayan Cumhuriyet gazetesine soruşturma açıldığında, Cumhuriyet'in

binasının önüne gidip, destek açıklaması yapmıştı) ceza verdi..

**Yasakçı hakim, baktı ki borusunu öttüremiyor..**

**Emekli oldu..**

**Şimdi ne yapıyor?..**

Yakın tarihteki paylaşımlarından birisini vereyim:

“İstanbul Havalimanında alkollü içki satan yer yok. Tesadüf sanırım. Öyle bir işletme talip olmadı zahir.”

Kafaya bakın..

Havalimanına gelmiş, Ramazan günü on dakika duracağı havalimanında alkol arıyor..

Ve bu bir hakim.. Bir hukukçu!

Yetinmiyor..

**“YSK’nın kararı yanlıştır, Ekrem’in etrafında birleşelim”** mesajları ile.

Gayler lezbiyenler, homoseksüeller için özel büro açan Ankara Barosu’nun, YSK kararına karşı, kamu parası ile yaptırdığı afişteki “Hukuksuzluğun tam da karşısındayız” cümlesini sosyal medya hesabına aktarıp “Tebrikler Ankara Barosu” diyor..

**31 Mart seçim akşamı, Ankara, Antalya, Adana sonuçları açıklandığında, şöyle diyor:**

“Dün güzellik her yere yazıldı, sefa geldin, hoş geldin. Tam da ihtiyacımız olduğunda geldin.” Şimdi..

Başörtü yasakçısı Muammer Aydın’ın, adaylığını bile geri çekip..

**“Benim yerime Ekrem İmamoğlu seçilsin”** dediği bir ortamda..

SP eski Genel Başkanının eşini, duruşmadan atan bir hakimin, Ekrem İmamoğlu’na destek verdiği bir ortamda..

23 Haziran seçimlerine gidiyoruz..

Acaba bu seçimde, gerçekler görülecek mi?

Oynanan oyunun farkına varılacak mı?

Bekleyelim, görelim..

Bana soracak olursanız..

SP’liler..

Oy kullanmadan önce.. Zübeyde hanıma bir sorsunlar: “Neler yaşadınız?”

Bize inanmayabilirler.. SP eski genel başkanının eşine, herhalde inanırlar.

**AKŞAM**

**Markar ESAYAN**

### **S-400 neyin şifresi?**

Türkiye çok yerinde bir tercihle hava savunma sistemi açığını giderme yoluna gidiyor.

Haziran ayı itibarıyla teslimat süreci başlıyor ve yıl sonuna kalmadan **S-400** hava savunma sistemleri ülkenin belirli yerlerinde konuşlanmış olacak.

Suriye içsavaşının en sıcak günlerinde NATO müttefiklerimiz ödünç verdikleri Patriotlarını söküp götürmüştü hatırlar-sanız. Başkan Erdoğan **“Obama döneminde Patriot almak istedik, paramızla satmadınız”**

## Köşe Yazıları – 28/05/2019

dediğinde telefonun öteki tarafındaki Başkan Trump çok şaşırmıştı hani.

**Esasen bunların hepsi teferruat. Türkiye'nin haklılığını anlatmaya çalışmak da bence safça/geri bir tutum artık.**

CHP ve “beş benzemezlerin” bir ip gibi aynı sıraya dizilmesi, ABD tezlerini savunması, FETÖ ve PKK'ya tek söz et-memesi, etse de “Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun” demesi tabii ki birer tesadüf değil.

**Çünkü bunlar beş benzemezler değil... Ambalajları değişik sosyolojilere uygun şekilde paketlenmiş, ama ihtivası aynı olan beş benzerler...**

Topu birden bağımsızlıkçı Erdoğan'a karşı hizalandırılmış vaziyette. İşin esası bu.

İstanbul seçimleri de Erdoğan'ın hal edilmesinde bir koçbaşı olarak kullanılacağı için önemli. Yoksa bunların patlayan çöp dağlarında onlarca insanın öldüğü o eski İstanbul'u ışık hızıyla geri getireceklerinden emin olabilirsiniz.

**27 Mayıs'ta başardılar. 15 Temmuz'da ise başaramadılar. Artık masaya her şeylerini sürüyorlar. Büyük küçük ne kadar şarlatan**

varsa dezenformasyon ve kaos yaratmak için piyasada.

Türkiye bağımsız bir ülke mi olacak, Batı mandası mı kalacak? Yani Türkiye'nin tercihi mandalar arasında bir manda mı seçmek olacak, yoksa kendi yoluna milletin iradesiyle mi koyulacak?

Bu yüzleşmeyi önünde sonunda yaşayacaktık. Bu maskeli balo sona erecek, herkesin gerçek yüzü ortaya çıkacaktı.

Her köklü değişimden önce böyle olmaz mı zaten?