

STAR

Ahmet KEKEÇ

Hoşgörü gösterisi ve Mansur Yavaş'ın beceriksizliği!

Alışkanlık haline getirdiler; “**eleştirel**” bir cümle duyar duymaz hemen mahkemeye koşuyorlar.

Mahkeme ne diyecek?

Bu iki yiğidin derdine nasıl deva olacak?

Mahkemeye verdiklerinde, vaki ve muhtemel eleştirileri önleyebilecekler mi?

Hayır...

Kendi kendilerini küçük düşürecekler, vatandaşın gözünde biraz daha yıpranacaklar.

“**İki yiğit**”ten muradım, İstanbul Büyükşehir’in “**seçilmediği**” halde “**seçilmişi gibi**” yapan belediye başkan adayı **Ekrem İmamoğlu**’yla, Ankara’nın **Hitit Güneşi** düşkününü belediye başkanı **Mansur Yavaş**.

Bu iki **CHP**’li yiğit de, muhaliflere göz açtırmıyor... Ama “**hoşgörülü başkan**” ve “**hoşgörülü başkan adayı**” rolü oynamayı ısrarla sürdürüyorlar. İmamoğlu’ndan başlayalım:

Kendi kendini küçük düşürmekte mahir bu arkadaş, hakkında eleştirel ifade kullanan bütün gazeteciler hakkında üçer beşer dava açtı...

“**Sevimsiz**” bir adamdı.

İyice sevimsizleşti... Bazılarında da tiksinti uyandırmaya başladı...

Bir de “**yalan...**”

Ortaya çıktı ki, peynir ekmek gibi yalan söylüyor... Bu konuda genel başkanından daha mahir...

Hatırlayalım: Kendisi

hakkında “**Pontus**” iddiasını ortaya atan Yunan gazetesi için, “**Adını sanını dahi**

bilmem... Kıyırık bir internet sitesiydi” demişti.

Resimleri (belgeleri) ortaya çıktı...

İmamoğlu “**Adı sanı bilinmeyen kıyırık bir internet sitesi**”ne değil, Yunanistan’ın en tanınmış üç gazetesinden biri olan “Ethnos”a konuşmuş.

Öyle böyle konuşma değil...

Gazetenin muhabirini davet etmiş... Bir tam gün beraber olmuşlar... Resimler çektirmişler... Yarenlik etmişler... Gülüşmüşler...

İster misiniz, “**hoşgörü**” maskeli İmamoğlu, bu satırlarım üzerine de mahkemeye koşsun, “**Bana yalancı dedi...**

Davacıyım...” desin.

Bekliyorum...

Hitit Güneşi sevdalısı **Mansur Yavaş**’a gelince...

Bu arkadaş da galiba “**sıkıntıya**” düşünce mahkeme kapısı aşındırıyor...

Köşe Yazıları – 27/05/2019

Fakat Mansur Yavaş'ın daha temel bir problemi var...

Ne gibi?

“**Beceri**” gibi...

Ankara'yı hangi hizmetlerle tanıştıracacağını bilemediğimiz Mansur Yavaş, “**devri sabık**” yaratmayı bile beceremiyor. İddiasının altında kalıyor.

Oysa en iddialı olduğu konuydu bu...

Ne demişti?

“**Melih Gökçek'in 1 katrilyon liraya yaptığı ihaleyi, 188 milyon liraya tamamladım...**”

Rakamlar oldukça dikkat çekici...

Bakalım öyle miymiş?

Melih Gökçek'in 1 katrilyon liraya yaptığı ihaleyi, “**becerikli**” Mansur Yavaş'ımız 188 milyon liraya mı tamamlamış?

Önceki gün Melih Gökçek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Daha doğrusu, “müddei” Mansur Yavaş'ı ispata davet etti.

Şöyle dedi:

“**Benim zamanımda yapılan ihale seninkinden pahalı ise ben bundan sonra siyaset yapmayayım. Ama senin ihale benimkinden pahalı ise belediye başkanlığından istifa et. Var mı cesaretin?**”

Sonuç mu?

Hitit Güneşi sevdalısı Mansur Yavaş (Çünkü Ankara'ya yapacağı en büyük hizmet, Hitit Güneşi'ni getirmek) sustu.

Bir şey daha:

Aynı Mansur Yavaş, seçimden önce, “**Belediye Başkanı olursam hafriyattan 5 milyar para kazanacağım**” demişti.

Belediye Başkanı oldu...

Şimdi “**Hafriyat gelirin ne?**” diye soruyorlar.

Verdiği cevap şu:

“**Bu konu sonsuz ticari sır kapsamındadır.**”

Yalan da parayla değil ya... Salla gitsin!

STAR
Ardan ZENTÜRK

“**BEKA EKONOMİSİ**”ni ıskalarsak, dağılır gideriz...

“*Küresel finans emperyalizmi*” çağında Türkiye gibi yükselmekte olan ekonomilerin yetkililerinden beklenen, *milli ekonomilerini güçlendirmeleri* değil, iyi birer “**borçyöneticisi**” olmalarıdır!.. Milletten topladığınızı faiz ödemesi olarak emperyalizme aktardığınız sürece sorun çıkmaz, bu işi iyi yaparsanız, **Financial Times** ve **Wall Street Journal** sizi övme yarışına girer.

Erdoğan'ın IMF ile *stand-by anlaşması yapmamasını* eleştiren, er-geç bir gün bunu yapmak zorunda kalacağını da köpürterek ifade eden herkes, emperyalizmin bu ülkedeki bekçi köpeğidir.

IMF, Osmanlı'nın 1881-1918 arasında dış borçlarının tahsili amacıyla kurulmuş ve *"iliğine kadar sömürülerek yıkılmasını"* sağlamış **Düyun-u Umumiye'nin** günümüzdeki adıdır. **Sultan 2.Abdülhamit**, kuruluşuna izin vermiş, yıkılışı geciktirmiş ama önleyememiştir. Sömürgeciliğin bu kurumunu, Osmanlı'dan kalan borçları 1939'a kadar ödeyen cumhuriyetimizin kurucusu **Gazi Mustafa Kemal** bu topraklardan atmış, **R.Tayyip Erdoğan**da IMF'ye kapıyı göstermiştir. *(Bu vesileyle muhafazakar kesime de bir çift sözüm var: **Erdoğan Abdülhamit değildir**, yıkılan bir devletin ömrünü uzatmaya çalışmıyor, kuşatılmış bir devleti ayağa kaldırmıyor, özel bir yazı ile anlatacağım.)*

Emperyalist sistem bu nedenle Atatürk ve Erdoğan'dan nefret eder.

"Borç sömürgesi" asla olamayız...

19'ncü yüzyılda hedef coğrafyaları birer borç sömürgesi yapan klasik sömürgeciliğin devamcısı finansal emperyalist dönem yaşıyoruz.

Artık, Osmanlı devletinin tüm gelirlerine el koymak (1881-1918), borcunu ödemeyen Mısır'ı işgal etmek (1882) veya aynı nedenle Venezuela'yı kuşatmak (1902-1903) gibi yöntemler uygulanmıyor. **Borcunu ödeyemeyecek hale gelenin ne olacağı, günümüzde Yunanistan'ın düştüğü "borç sömürgesi" halinden bellidir.** Polonya asıllı İngiliz ekonomist, anavatanına maliye bakanı olarak hizmet etmiş **Jacek Rostowski'nin** şu sözleri günümüz dünyasını aydınlatıcı niteliktedir: **Polonya, Yunanistan'ın Almanya tarafından klasik sömürgeci anlayışla bir borç sömürgesi haline getirilmesini gördükten sonra Avro para birimini asla kullanmama ve Avro bölgesine katılmama kararı almıştır.** Günümüz emperyalizminin Türkiye'ye dönük hedefi, ülkemizi bir *"borç sömürgesi"* haline getirmek ve egemenliğine el koymaktır!.. Bu olursa, ordun güçlü olmuş hiç fark etmez, dağılırsın...

Ekonomide seferberlik kavramının gündemden uzak tutulması vahimdir. Parayı Dolar'a çevirip hiçbir şey yapmadan beklemek sermaye kesiminin ihanetidir...

Uyarıyorum...

BEKA EKONOMİSİ esastır...

Bu nedenle, Amerika ile yaşanan S-400 krizi, bir hava savunma sisteminin Türk

Köşe Yazıları – 27/05/2019

topraklarına gelmesi meselesinin çok ötesinde bir kavramdır. Türkiye, bu kararlar, emperyalizme, “egemen ve bağımsız bir milli devlet” olduğunu gösterdi, Washington ayağa kalktı.

Biliyorlar. **Devamı, ekonomide tam bağımsızlık mücadelesidir.**

Doğu Akdeniz’de yaşananlar önemli örnektir.

Bir tarafta, *başka hiçbir devletin donanmasını yanına almadan* ve milli bayrağını taşıyan 2 sismik araştırma gemisi ile tek taraflı ilan ettiği ekonomik egemenlik alanında ihtiyacı olan enerjiyi arayan Türkiye...

Diğer tarafta emperyalizmin desteğinde ittifak kurmuş Yunanistan-İsrail ile Fransa, İngiltere ve İtalya’ya ait sismik araştırma gemileri ve Türkiye aleyhine ilan edilmiş ekonomik bölgeleri koruyan Amerikan, Fransız, İngiliz donanmalarıyla, hava kuvvetleri!..

Bu tablo bile tek başına, Türkiye için bir gurur vesilesidir.

SON SÖZ: Emperyalizm ile onların hukuku içinde mücadele etmek sonuçsuz çabadır, Akdeniz’e nasıl donanmayı sürdürsek, ekonomiye de neo-liberal kuşatmayı söküp atan DEVLETİN GÜCÜNÜ sürmek zorundayız. İşe şu soruyla başlamak iyi olacak:

AYAKTA KALMAK İÇİN SÜREKLİ BORÇ ARAMAK ZORUNDA MIYIZ?

SABAH

Haşmet BABAĞLU

Bu iş siyasi “şaka” olmaktan çıktı!

Yalanı doğruymuş gibi, sahtesini gerçeğymiş gibi anlatıyorlar...

Plastik gülümsemelerinin ardında berbat hesaplar ve kirli öfkeler nöbet tutuyor...

Dillendirdikleri kelimeler ve meseleler hızla naylonlaşıyor...

Kimin nerede durduğu anlaşılmaz olsun diye çabalıyorlar.

Ne için?

Başını CHP'nin çektiği bir siyasi cephe niye yerel seçim sürecini bu kadar kapsamlı bir "zihin bulandırma" operasyonuna çevirdi?

Neden şimdi?

Cevapsız bir soru değil bu.

Yeter ki, tekrar tekrar soralım.

Cevabı anlamak için...

Çok değil, geçtiğimiz şubat ayına gitmek yeterli mesela...

Hatırlayın!

Bu millet açık açık "**Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramayalım**" diyen vekil gördü.

Hatırlayın, CHP Mersin vekili bu kadar kritik bir dönemde "Petrol aramamız israftır, gemilerimizi çekelim" demişti.

G. Kıbrıs, Yunanistan ve hatta Avrupa ülkeleri

Köşe Yazıları – 27/05/2019

sondaj gemilerimizi açık biçimde tehdit ederken hem de...

Ama işte şöyle bir bakıp geçiyor, sonra unutuyoruz böyle şeyleri.

Milletin vekili (!) diye kürsüye çıkmış birinin ettiği lafları **zihnimize not etmeyi, nedenini, niçinini sorgulamayı** yük görüyoruz maalesef ve hata ediyoruz.

Ne oldu?

İki üç ay içinde muhalefetin açık açık "**S-400'leri almayalım**" kampanyasına kadar gelindi.

ABD, Türkiye'yi sıkıştırdıkça S-400 karşıtı koro da sesini yükseltti.

Vatan savunmasının güçlendirilmesine karşı çıkıyorlarmış...
Tutumları gayrı milliymiş...

Umurlarında değil.

Nasıl olsa, bütün değerleri değersizleştirmek ve zihinleri bulandırmak konusunda epeyce yol kat ettiler.

Siz istediğiniz kadar "S-400'ler Anadolu coğrafyasını savunmak için elzemdir; Ege'den Suriye'ye kadar birçok ülkenin üzerimizdeki hava üstünlüğü bu yolla kırılacaktır" diye anlatın...

Ne fayda!

Zaten **kendi kitlelerini çok önceden sersemleştirdiklerini** bildikleri için büyük bir pişkinlikle kampanyalarına gaz veriyorlar. Biri hiç utanıp

sıkılmadan "Türkiye'ye tehdit mi varmış da, S-400 alıyoruz" derken, öteki işi "S-400'ler bir darbe anında sarayın korunması için alındı" gülünçlüğüne kadar getirdi.

Adını koymak zorundayız artık.

Çünkü vahim bir noktadayız.

Anlayacağınız, "**içimizdeki ecnebler**" meselesi şaka olmaktan çıktı, kakaya dönüştü.

SABAH
Kerem ALKİN

Milli Üretim 'İVME'leniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın 21 Eylül 2018'de açıkladığı **Yeni Ekonomi Programı(YEP)**, Türkiye

Ekonomisi'nin **2019-**

2020 dönemini '**dengeleme-disiplin**' dönemi olarak

geçireceğini, **2021** başından itibaren ise '**değişim'in hız kazanacağına** işaret ediyordu. Bu doğrultuda, **fiyat**

istikrarı adına,

enflasyonu '**disipline**' etmeye

yönelik, '**arz-talep dengesi**'ne yönelik

tedbirler devreye alınırken; finansal istikrar,

yani '**cari işlemler dengesi**'ni sağlayacak

tedbirler de bir bir hayata geçiriliyor. Temel

makro ekonomik dengeler kurulduktan

sonra ise, Türkiye

Ekonomisi'nde **'değişim'**i **'İVME'**lendirecek adımlara hız verilecek.

Bakan Albayrak, pek çok

kez, **sürdürülebilir ve sağlıklı**

büyümeyi sağlamak adına, Ekonomi

Yönetimi'nin **mücadele** vereceği iki temel

alanı **'enflasyon'** ve **'cari açık'** olarak

belirtti. Bu nedenle, Albayrak, **'Milli**

Üretim Hamlesi' adına, Türkiye'nin

hammadde, ara mamul ithalatına ve makine

ithalatına bağımlılığını azaltacak

yatırımlara öncelik verileceğini bir çok kez

dile getirmişti. Bilhassa, ilaç, **kimya,**

petrokimya, **enerji,** her türlü makine-

teçhizat ve bilhassa **yazılım** sektörlerinin

bu mücadelenin öncelikli yatırım

alanlarından olacağı hep vurgulandı.

Reuters gibi köklü bir haber ajansının,

'hammadde ve makine ithalatına bağımlılığı

yüksek, dış ticaret açığı veren; bununla

birlikte, istihdama da ciddi katkı veren ve

ihracat potansiyeli

yüksek" **sektörleri 'İVME'**lendirecek, bu

sektörlerde yerli- milli yatırım ve kapasite

artışı sağlayacak 30 milyar TL'lik bir

finansman paketi için yaptığı

haberde, **'hata olduğunu'**

iddiaettiği başlık ve içerik,

açıkçası **'anlaşılır'** bir **hata**

olmaması yönü itibariyle, yenilir yutulur

gibi değil.

Bunun yanı sıra, uluslararası medyanın **'S-**

400' ve **'ABD'yle ilişkiler'** üzerinden,

ortamı sürekli geren ve 'büyük kırılma'

yaşanacağı algısı oluşturan haber ve

yorumları da, **'İVME'** paketinin reel sektör

ve yatırımcılarda

oluşturabileceği **heyecanı** adeta **'nötraliz**

e' etmeye yönelik bir dozajla, aralıksız

devam ediyor. Türkiye, mali disiplin ve reel

sektörün finansman imkanlarının

güçlendirilmesi gibi konuları; aynı anda

makro dengeleri güçlendirecek adımları

atarken yürütebilecek imkan ve kabiliyetlere

sahip bir ekonomi. **'Önce sorunları**

hallet' yaklaşımını, **demode**

görüyorum. 'Sorunlar', **'reform**

ve yatırımlar'a yönelik **hamlelerle** her

zaman daha iyi yönetilmiştir.

HÜRRİYET

Abdulkadir SELVİ

O fotoğraf değişti

Menderes idam edilmişti. Birkaç gün sonra

bir polis geldi, evinin kapısına idam

kararının bir örneğini astılar. İdam

sehpasında Menderes'in boynuna asılan

kararın bir sureti kapısında bir hafta asılı

durdu. Sonra bir görevli daha geldi. Kapıyı

Berin Hanım açtı. Bu kez idam ipinin

parasını istiyorlardı. Sadece ipin parası

istenmiyordu. Menderes'i asan celladın

parası, idam ipinin parası, kefen parası, bir

de yediği yemeğin parası. Darbeciler

Köşe Yazıları – 27/05/2019

cömertlik yapıp sehpanın parasını istememişti. **Menderes’in ailesi, cellat parası olarak 150 lira ödedi.** Kefen parası, ip parası, yemeğin parası kuruşu kuruşuna tahsil edildi. Darbe böyleydi işte. Hem asar hem de astığı ipin parasını senden isterdi.

Bugün 27 Mayıs. Ne zaman ki 27 Mayıs olsa bir hüznün kaplar içimi. Çünkü bilirim ki 27 Mayıs darbelerin anasıdır. Menderes’in idam edildiği 17 Eylül günü ise bir acı gelir oturur şu yüreğime. **Yine bilirim ki 27 Mayıs’ın açtığı yoldan sadece Menderes idam edilmemiştir. Sadece** Fatin Rüştü Zorlu **ve** Hasan Polatkan **asılmamıştır.** 27 Mayıs’ın açtığı yoldan gidenler 12 Mart’ta üç fidanı asmıştır. Eğer 27 Mayıs’ta o yol açılmasa 12 Mart’ta Deniz Gezmiş’ler idam edilemezdi. O sehpa bir kere kurulmaya görsün... 27 Mayıs’la birlikte idam sehpaları kurulmasa 12 Eylül’de ülkücü ve solcu denilerek 50 gencimiz darağacına çekilemezdi. Kenan Evren, “Adaletli olsun diye bir sağdan astık, bir soldan” derken mahkeme salonundaydım. Adaleti darağacında arayan zihniyeti orada görmüştüm. O salonda 12 Eylül’de idam edilen ülkücü Halil Esendağ’ın annesi, oğlunun kemiklerini bulamadan can veren Berfo Ana vardı.

27 MAYIS VE CHP

Gazeteci Metin Toker, 27 Mayıs günü İsmet Paşa’nın evinin önünün bayram yeri gibi

olduğunu anlatır. CHP teşkilatlarından askerlerin önüne düşüp demokrat avına çıkanlar, tankların üzerine çıkıp gösteri yapanlar, askerlere çiçekler atanlar vardı. CHP’liler öyle taşkınlıklar yapıyorlardı ki darbe yönetimi İnönü’den CHP teşkilatını uyarmasını istedi.

Cemal Gürsel, 27 Mayıs’tan bir gün sonra aradığı İsmet Paşa ile konuşmaya “Size karşı kusurluyuz paşam. Hareketimizi size önceden haber vermedik” diye başlayacaktı. “Emirleriniz bizim için daima peygamber buyruğudur sayın paşam” diye bitirecekti. İsmet Paşa ise “Memleket ve millet için hayırlı bir iş yaptınız. Büyük bir iş başardınız. Mutlu ve uğurlu olmasını dilerim. Asıl başarınız için ben sizin emrinizdeyim paşa hazretleri. Sizleri anlıyorum. Ne zaman bir arzunuz olursa emrinize amadeyim” diye karşılık verecekti. İnönü’nün desteğini alan Gürsel rahatlayacaktı ama paşa yetinmeyecek, bir gün sonra Gürsel’i ziyaret edecekti. Gürsel, arkadaşlarına görüşmeyi anlatırken “İsmet Paşa gerdeğe girecek bir delikanlı kadar aceleci ve heyecanlıydı” diyecekti.

27 Mayıs’la birlikte sadece darbe geleneğinin tohumları atılmadı. “CHP artı ordu eşittir darbe” formülü o zaman doğdu. O nedenle millet bir daha CHP’yi tek başına iktidar yapmadı.

GENELKURMAY’IN ÖNÜNDE GÖRDÜĞÜM

27 Mayıs darbesi anlaşılmadan Türkiye'nin demokrasi tarihi yazılamaz. 27 Mayıs anlaşılmadan 15 Temmuz'da verilen mücadelenin büyüklüğü ortaya çıkmaz. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay'ın önüne gittiğimde 27 Mayıs havasını sezmiştim. Genelkurmay'da bir kargaşa yaşanıyordu. Emir-komuta zincirinde olmayan bir darbenin ülkeyi nerelere sürükleyeceğinden endişe etmiştim. **“Darbeciler başarılı olursa Erdoğan'a ne yaparlar”** sorusu bir türlü aklımdan çıkmıyordu. Çünkü 27 Mayıs'ta Menderes'e ne yaptıklarını biliyordum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk'te Hande Fırat'la darbeye karşı FaceTime'dan yayın yaparken gözümün önünde Menderes'in adam sehpasındaki fotoğrafı asılı duruyordu. Demirel, **“Başbakanlık koltuğuna oturduğumda karşımda Menderes'in darağacındaki fotoğrafı duruyordu”** demişti. **Eğer darbeciler Erdoğan'ı ele geçirse onun akıbetinin ne olacağını düşünmek bile istemiyordum.** Bu ülke çok darbe gördü. Ama bu ülkede ilk kez bir darbe püskürtüldü. 15 Temmuz'dan söz ediyorum. İnsanların çıplak ayakla tanklara meydan okuduğu o tarihi günden... Darbeler başbakanları astı. Darbeler hükümetleri devirdi. Ama hakkını teslim etmek gerek, **Erdoğan** 15 Temmuz'da darbeyi püskürten lider olarak tarihe geçti.

27 Mayıs'ın yıldönümünde artık karşımızda sadece Menderes'in idam sehpasındaki fotoğrafı durmuyor. 15 Temmuz'la birlikte o fotoğraf değişti artık. Her darbeci koltuğa otururken artık karşısında Erdoğan'ın fotoğrafını görecek.

YENİŞAFAK **Mehmet ACET**

Ruslar'ın S-400 korkuları

S-400 hava savunma sistemi meselesinin Türk/Amerikan ilişkilerinde ürettiği gerilim ve kriz atmosferi bugünlerde bol bol konuşulurken, işin Rusya ayağına pek değinilmediğini görüyoruz.

Konuyu açmak için bazı sorular soralım:

-Türkiye açısından S-400 alımı konusunda Rusya ile yürütülen süreçte her şey yolunda gidiyor mu? Yoksa orada da bir takım sıkıntılar var mı?

-Rus karar alıcılar açısından Türkiye'ye S-400 füze satışı yapılmasına nasıl bakılıyor? Onların kendi aralarında tam bir mutabakat var mı? Yoksa görüşler farklılaşıyor mu?

-Ruslar, S-400 füzelerinin teknolojisini Türkiye ile paylaşırken zorlanıyor mu?

Köşe Yazıları – 27/05/2019

-S-400'lerin Türkiye'ye satışı konusunda Moskova'yı en çok ne korkutuyor?

Ruslarla S-400 görüşmelerini yapan ve süreci yöneten çevrelerden aldığımız izlenimler üzerinden bu soruları oluşturmuş bulunuyorum.

Yani aslında bu defa sorular üzerinden cevaplara değil, cevaplar üzerinden sorulara gitmiş olduk.

Soruları sorduk, şimdi cevaplarına gelelim.

RUSLAR DA NATO'NUN S-400 SIRLARINI ÇÖZMESİNDEN ENDİŞE EDİYOR

Sözünü ettiğim çevrelere göre, Rusları en fazla Amerika'nın NATO üzerinden S-400 füzelerinin sırlarını çözmesi ihtimali korkutuyor.

Hani hep S-400'ler F-35'lerin sırrını çözer mi korkusundan söz edenler var ya.

Soruyu bir de tersinden sorunca bakınız neler karşımıza çıkıyormuş!

Yine bir kulis bilgisi olarak aktaralım.

Moskova'da bu füzelerin Türkiye'ye satışına sıcak bakanlar kadar, buna kesin şekilde karşı çıkanlar ve satılsa bile teknoloji transferinin

yapılmaması gerektiğini söyleyenler de bulunuyor.

Bu durumda bu üç görüşten ilkinde sahip olanların, yani "Bu şekilde hem para kazanırız, hem de NATO sistemine çomak sokmuş oluruz" diye düşünenlerin inisiyatifiyle bu noktaya gelindiğini düşünebiliriz.

Rusların bu korkusunun dayanağı, NATO'nun kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarında da böyle bir konunun konuşulması.

Yani S-400'lerin Türkiye topraklarına gelmesi ve teknoloji transferinin yapılması halinde bu sistemin sırlarının ele geçirilmesi ihtimali/imkânı, NATO toplantılarında 'fikir egzersizi' olarak gündeme geliyor.

Rusların bu durumdan haberdar olması da, tedirginliklerini artırıyor.

Özellikle 'teknoloji transferi' meselesinde yer yer tıkanmalara yol açıyor.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ RUSLARI ZORLUYOR

Türkiye'nin savunma sanayii alanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ifadesiyle 'pazar' olmaktan çıkıp 'ortak' olma iradesini ortaya koyduğu andan itibaren teknoloji transferi meselesi sürecin en vazgeçilmez unsuru haline dönüşmüş oldu.

Köşe Yazıları – 27/05/2019

Hava savunmasında Rusya seçeneğine yönelmenin temel gerekçesi de, fiyatının daha ucuz olması değil.

Amerikalıların aksine Rusların teknoloji transferini de kabul etmesi.

Yürütülen görüşmeler sonucunda işin bu kısmı da karara bağlandı ve sözleşmede teknoloji transferi de yerini buldu.

Yani mesele Ruslar açısından bir taahhüde dönüşmüş oldu.

İşin bu kısmı böyle olmakla birlikte, kendileriyle müzakere yürütmesi zaten zor olan Rusların mesele teknoloji transferi noktasına gelince Ankara'daki muhataplarını ciddi anlamda zorladıklarını öğreniyoruz.

ERDOĞAN PUTİN'İ ARAYINCA GEVŞİYORLAR

Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin itici gücü iki ülkenin liderleri.

Yani Vladimir Putin ve Tayyip Erdoğan.

İki isim arasındaki yakın diyalog zemini, özellikle 'tikanma anlarında' devreye giriyor.

Suriye'de bunun örnekleri çok görüldü.

Örneğin Afrin Harekâtı'nın en kritik anlarından birinde Ruslar Suriye'nin hava sahasını bir anda kapatınca, çözüm Erdoğan'ın

Putin'i aramasıyla bulunmuş, hareket kaldığı yerden o şekilde devam edebilmişti.

Aynı durum S-400'lerin Türkiye'ye transferi sürecinde de karşımıza çıkıyor.

Ruslarla müzakereleri yürüten ekipte yer alan bir isim, "Cumhurbaşkanımızın Putin ile her görüşmesinde kendisine mutlaka bir not iletiyoruz" sözleriyle bu durumu dile getiriyor.

Şöyle özetleyebiliriz:

S-400 müzakerelerinde konu teknoloji transferine gelince, Rusya adına teknik görüşmeleri yürütenler işi yokuşa sürüyor. Bu durum, haliyle Ankara'daki muhataplar açısından zorlayıcı bir faktör haline dönüşüyor.

Sonra Erdoğan'a bu konu not olarak iletiliyor, Erdoğan Putin'le görüşmesinde gündeme getiriyor.

Sonuç?

Sonuçta konunun Putin'e götürülmesi sayesinde Rus müzakere ekibinin direnci kırılıyor, bize iletilen ifadeyle "bir gevşeme" oluyor.

Bu aralar herkes S-400'ler konusunda Amerika ile yaşanan gerilime odaklanmış durumda ama böyle bir zamanda Rusya'nın konuya bakışı, endişeleri, yürümekte olan

süreçte aldığı tutum ayrıca üzerinde durmayı hak etmiyor mu?

YENİAKİT

Ali KARAHASANOĞLU

27 Mayıs darbesi de, bir hırsızlık değil miydi?

27 Mayıs 1960'ın yıldönümündeyiz..

Askerin eline silah alıp, meşru hükümeti devirdiği darbe, yıllarca “devrim” diye tanıtıldı..

Aslında meydanı boş bulsalar..

Veya kendi aralarındaki sohbeti koyulaştırdıklarında..

Ya da.. Viskiye biraz fazla kaçırdıklarında..

“**Hakkettiler canım.. Asılmayı hakkettiler**” deseler de..

Sonraki yıllarda, eli kanlı teröristleri bile idam sehpasından kurtarmak istedikleri için, düştükleri yaman çelişkiyi gözlerden kaçırmak amacıyla..

Adnan Menderes'in idamını doğru bulmuyorlar..

Ama yine de..

Darbeyi de “Darbe” olarak görmüyorlar..

Suç olarak tanımlamıyorlar..

“1960 askeri el koymadan sonra hazırlanan anayasa bir devrimdir” diyerek, darbecilere övgüler bile düzüyorlar..

Oysa 1960 darbesi nedir?

Bir hırsızlıktır.

Milli iradenin çalınmasıdır..

1954'deki seçimlerden, Demokrat Parti % 58 oy alarak çıkar..

Aynı Demokrat Parti, CHP'nin marazalarından illallah eder, 1957'de erken seçim yapar..

DP, biraz oy kaybetse de. Yine birinci çıkar.. Yine tek başına iktidar olur..

Ama CHP bu..

Gözü iktidarda..

Eğer sandıktan çıkamıyorlarsa..

Hırsızlık ile.. Gaspla.. Bir şekilde o koltuğa oturmayı kafaya koymuştur..

Daha doğrusu, kafasından hiçbir zaman çıkarmamıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında nasıl o koltuğa haksız yere oturmuşlarsa. Sonraki yıllarda da, “Biz cumhuriyeti kuran partiyiz. Sandık, seçmen, oy hikaye. İktidar bizim hakkımız” deyip, oyları çalma pahasına da olsa..

Hep, iktidarda olmak istemişlerdir.

Onun için de..

27 Mayıs 1960'da..

Darbeyi yaptırıp, sandıkta yenemeyeceğini bildiği DP'yi, iktidardan uzaklaştırmışlardır..

Nasıl olmuştu, o darbe?

En geç 27 Ekim 1961'de yeni bir seçimle, eğer halk istiyorsa iktidardan uzaklaştırma imkanı var iken..

Başbakan Adnan Menderes, erken seçim açıklaması bile yaptığı halde..

Hırsızlar işi garantiye almak istemişlerdi..

Köşe Yazıları – 27/05/2019

Bir yıl sonraki seçimi beklemediler..
CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün “Şartlar tamam olduğu zaman ihtilal meşru bir haktır. Bu yolda devam ederseniz sizi ben de kurtaramam”tehditlerini savurdu...

Arkasından da..

27 Mayıs darbesi yapıldı.

Milli irade çalındı..

Gasbedildi...

Darbeden sonraki seçimi garantilemek için de. Gözdağı vermek amacıyla.

16-17 Eylül 1961'de, Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanını astılar.

15 Ekim'de yeni seçim yapıldı.

Yani, idamların üzerinden bir ay bile geçmemişti ki, halk sandığa götürülüp, “kimi seçiyorsun” denildi..

“Adnan Menderes'in devamı mahiyetinde bir partiyi seçersen, biz yeniden gerekeni yaparız, yönetime el koyarız” der gibi, görüntüde bir seçim yapıldı...

Halk mesajı almıştı zaten..

Kimse tek başına iktidar olamadı..

Muhafazakar partiler oyların % 60'ını aldığı halde, kendi aralarında anlaşamadılar..

% 36 oy alan CHP'nin başbakanlığı aldığı hükümete razı oldular..

Hırsızlığı gördünüz mü?

Önce darbeyi yapıyorlar..

Meşru hükümeti deviriyorlar.

Yönetim hakkını gasbediyorlar..

Gasp, hırsızlıktan da ağır bir suç ama..

Onlar şimdi bizimle alay edebilirler..

“Ha ha.. Gasbetti diyorsunuz.. Bakın yine hırsızlık yok” diyebilirler..

Gasbın içinde, hırsızlığın zaten olduğunu..

Gasbda; fazladan bir de, hırsızlığa ilave olarak.. Şiddet unsurunun olduğunu bilmezden gelip..

“Hırsızlık yok.. Hırsızlık yok. Çalma yok.. Gasp varsa da, o hırsızlık değil ki!”diyebilirler..

Onlar ne derlerse desinler..

Gerçekler ortada..

Darbe ile hırsızlık yapanlar da onlar..

Seçim sonrasında benzer partilerin biraraya gelmelerini engelleyip, kendilerini bir şekilde iktidar ortağı yapanlar da onlar..

Aynısını..

Yakın tarihimizde de yapmadılar mı?

1994 seçimlerinden birinci olarak çıkan Refah Partisi'ni yalnızlaştırarak, hükümete ortak olmak istemediler mi?

Refahyol'u yıktırdıktan sonra..

RP'yi, ANAP'ı, DYP'si, BBP'si olan Meclis'te..

Bülent Ecevit'i hükümet ortağı yapmadılar mı?

RP'yi kapatıp, oylarını çalmadılar mı?

1999 seçimlerinden hemen sonra..

MHP'si, Fazilet Partisi, DYP'si, ANAP'ı çok güçlü bir muhafazakar hükümet kurma imkanı var iken..

“28 Şubat bin yıl sürecek” söylemi ile..

Muhafazakar partileri tehdit altına alıp..

Köşe Yazıları – 27/05/2019

Bülent Ecevit'i başbakan yaptırarak, halkın % 75'inin iradesini çalmadılar mı?

27 Nisan 2007 muhtırası ile, ardından 367 kararı ile..

Cumhurbaşkanlığını seçme hakkını, milletin temsilcilerinden çalmak istemediler mi?

2008'de AK Parti'yi kapatarak, seçmenini dağıtmak, onların oylarını çalmak istemediler mi?

Şimdi 31 Mart için bize soruyorlar: **“Ne çalması, ne hırsızlığı?”**

Sabıkanızı döktük ortaya..

Hangisini inkar edebilirsiniz ki?

Bu kadar suçtan sonra..

“Çalmadık” demenize, hangi akli başındaki insan inanabilir ki?

AKŞAM **Kurtuluş TAYİZ**

S-400'ler meselesi

Bir defa şunu bilelim; S-400'lere yönelik itirazların zerre kadar haklı yanı yoktur, olamaz. Daha iyisini almayı teklif etmeyen hiçbir görüşün doğruluğu olamaz. Türkiye hangi savunma silahını edineceğine kendisi karar veremiyorsa zaten bağımsız niteliğini çoktan kaybetmiş demektir.

Soğuk Savaş dönemi geride kaldı. Eski düşmanlar kardeş oldu; yeni ekonomik, askeri ortaklıklar kuruldu.

NATO'nun işlevi değişti. Üyelerin birbirini koruduğu kolladığı bu askeri ittifak, bugün üyelerinin birbirine tuzak kurup asimetrik savaş yürüttüğü bir pakta dönüştü.

Bu yüzden o günlerden kalma argümanlarla dünyanın ve Türkiye'nin bugünkü durumunu değerlendiremeyiz.

Kaldı ki NATO müttefikimiz olan ABD ve Batı, Türkiye'ye hava savunma sistemi vermeye yanaşmadığı gibi, var olan sistemleri de Suriye savaşının ortasında söküp götürerek “dost” ve “müttefik” olmadıklarını kanıtladılar.

Ayrıca Pentagon uzun süredir yanı başımıza, doğrudan Türkiye'yi hedef alan bir “garnizon devlet” konduurmaya çalışıyor.

ABD, stratejik ortağı Türkiye'ye karşı bir terör ordusu kurdu ve Ankara'ya karşı asimetrik bir savaş yürütüyor.

Körfez ülkelerini 1. Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi yine Türkiye'ye karşı ittifak halinde topladı. Yunanistan ve İsrail'i askeri olarak Türkiye'ye karşı desteklemeyi sürdürüyor.

Peki Türkiye bu durumda ne yapıyor? ABD ve Batı'yla ipleri atıp İran mı oldu? Hayır!

Köşe Yazıları – 27/05/2019

ABD'den alamadığı savunma sistemlerini Rusya'dan almaya yöneldi.

Bunun NATO içindeki tek örneği Türkiye de değil; NATO üyesi üç ülkede S-300 var, dünyada ise 10 ülke bu savunma sistemine sahip.

Türkiye'nin bu savunma sistemlerine sahip olması karşısında görüldüğü gibi öne sürülen hiçbir argümanın doğru/haklı bir yanı bulunmuyor. Türkiye bağımsız ve egemen bir ülkedir.

Kendi savunmasını güçlendirmek için istediği silah sistemlerine sahip olabilir, buna hakkı vardır. Buna itiraz edenlerin, karşı çıkanların da Türkiye'ye karşı iyi niyet beslemediği ortadadır.

TAKVİM
Bülent ERANDAÇ

Türkiye'yi kuşatan ittifak

OMURGASINI ABD-Avrupa'nın oluşturduğu küresel sistem, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Bağımsız Türkiye'ye dışarıdan ve içeriden olmak üzere eşitli cephelerden saldırıyor. Çok yönlü kuşatma stratejisi izliyor. Neden? Biliyorlar ki Avrasya rotasında yer alan Türkiye'yi

devre-dışı bırakabildiği zaman, bölgedeki varlığını ve yakın coğrafyamızdaki kanlı hegemonyasını sürdürebilir. Genel Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler'in çok isabetli bir şekilde vurguladığı gibi, "Bakın! Türkiye **17-25 ARALIK** operasyonundan sonra yavaş yavaş **AVRASYA'YA** doğru kaydı. **15 TEMMUZ KALKIŞMASI** ile bu adımlar sıklaştı ve yan yana gelindi. Başkan Tayyip Erdoğan- Devlet Bahçeli, Milliyetçi muhafazakâr, demokratlar, **BAĞIMSIZLIK BAYRAĞI** altında toplananlar, büyük mücadeleyi sürdürürken, Londra'dan Washington'a kadar uzanan aileler, eller görürsünüz. Bu ellerin Türkiye içinde önemli karşılığı vardır. Çok önemli patronlar bu AĞ'ın temsilcisidir!

Önemli ortaklarıdır. Ve bizim buradaki işadamları Londra'ya bağlıdır. Yani merkez olarak burasını görürler. Türkiye'deki sermaye genel itibarıyla gözünü kulağını Londra'ya endekslemiştir...

Londra'dan Washington'a uzanan bu el vasıtasıyla Türkiye'de de **RUSYA İLE YAKINLAŞMAYA ve S-400 ALIMINA İTİRAZ**

EDENLER BULUNMAKTADIR"

İşte bu noktada, gözünü ABD-Avrupa'dan ayıramayan, 'Kemal Kılıçdaroğlu-Abdullah Gül-Meral Akşener- Selahattin Demirtaş-Temel Karamollaoğlu- Ahmet Davutoğlu'nun BATTI'yı kucaklayan bir

anlayış içinde bulunmaları manidardır. Bakınız. ABD-Avrupacı **CHP POLİT BÜROSU**, S-400 meselesinde de vicdanları sızlamadan bizi ikiye bölmeye soyundu. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, hava savunmamızı geliştirmek için çırpınıyor, aziz milletimiz Büyük çoğunlukla S-400 almamızın bir zorunluluk olduğunu düşünüyor. Ama CHP yönetim kadroları milletimizin yanında değil...

Bağımsız Türkiye bayraktarı CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'A KARŞI, ne tesadüf bir araya getirilmiş başta Kemal Kılıçdaroğlu ve NATOTÜRKÇÜLER ne yapıyor?

Dertleri, imanları, kimisi bizi içeriden vurmaya, dolambaçlı yollardan giderek de 'Emperyalist Batı'nın kulu olmayız' diyen **YENİDEN MİLLİ**

MÜCADELE VEREN AZİZ

MİLLETİN moralini bozmaya çalışıyor.

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu -

NATOTÜRKÇÜLER'E SORUYORUZ:

■ 11 Eylül 'den sonra ABD'nin o dönemki başkanı George W. Bush'un ifadesiyle "Haçlı Seferi" başlatmasını, İslam dünyasına çökmesine, (Hedef ülkelerden biri Türkiye'ydi) ne diyorsunuz?

■ ABD Ordusu, 24 Temmuz 2002 tarihinde Millenium Challenge (Bin Yılın Meydan Okuması) Tatbikatı yaptı. Senaryodaki ülkenin tanımı Türkiye idi. Sesiniz çıkmadı...

■ ABD, Süleymaniye'deki Türk Özel Kuvvetlerine saldırdı, çuval geçirdi, bu rezalete karşı ne yaptınız?

■ ABD, Kuzey Suriye'de **PKK KANTON-UYDU DEVLETİ** kuruyor?

Siz ortalıkta neden yoksunuz?

■ ABD-CIA kuklası FETÖ ile darbe yapmaya kalktı, ayağa kalkan Aziz Millet'in **YENİKAPI RUHU'NU** neden terk ettiniz?

■ ABD-Avrupa, öncülüğünde İsrail, Yunanistan, Rum lar, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ortak bir şekilde Türkiye ve KKTC'yi Doğu Akdeniz'den kuşatmaya başladı. Nereye kayboldunuz?

■ Bağımsız Türkiye-Dik Duruşlu Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a karşı kuşatmada başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere NATOTÜRKÇÜLER rol aldınız. Sebebi, Filistinli kardeşlerimizi katleden İSRAİL hayranlığınız mı?

SON SORU: Kemal Kılıçdaroğlu-Selahattin Demirtaş-Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu birliği, FETÖ'cü, PKK'lı militanların desteği ile İstanbul'da seçim kazanma stratejisine nasıl yazıldınız acaba? Çok dikkatle bakınız.

CHP ve NATATürkçülerin derdi, İstanbul'u idare etmek değil. İstanbul üzerinden kurgulanan **ERDOĞAN'SIZ TÜRKİYE, ABD'YE, NATO'YA BAĞLI ESKİ TÜRKİYE PLANI'NA** hizmet etmektir. Atatürkçü, Milliyetçi, Demokrat olun, yüzkarası NATOTürkçü değil..

TÜRKİYE

Süleyman ÖZİŞİK

Öcalan kime mesaj veriyor!

Hapisteki HDP'li siyasiler ve PKK'lı teröristler, Abdullah Öcalan ile yakınlarının ve avukatlarının görüştürülmemesini protesto etmek için nice zamandır açlık grevindeydi. Hatırlarsanız, birkaç PKK'lı teröristin bundan dolayı hayatını kaybettiği de yansıdı medyaya...

Devlet, pek çok kesimden gelen, "**Bu ölümleri durdurun**" çağrılarına kayıtsız kalmayarak Öcalan'ın yakınları ve avukatlarıyla görüşmesine izin verdi. Nitekim bu görüşme sonrası cezaevlerindeki açlık grevleri birer ikişer sonlandırılmaya başlandı.

Ancak 8 yıl sonra bu iznin verilmesi tam da yenilenen İstanbul seçimlerine denk gelince kamuoyunun kafası hâliyle karıştı. "**AK Parti, İstanbul'da HDP'nin oylarını almak için Öcalan'la temas kuruyor**" yorumları yapıldı.

Önceki gün Öcalan ile ikinci kez görüşen avukatı, yapılan görüşmelerin müzakere anlamı taşımadığını özellikle belirtti.

Altını çizerek bir kez daha söyleyeyim.

Avukatı, devletin Öcalan'a uygulanan tecridin kaldırılmasının müzakere anlamı taşımadığını özellikle belirtti.

Ve ekledi:

"Öcalan mesajlarının, tüm demokrasi güçlerine, Türkiye'nin her yelpazesindeki siyasi yapılarına ve devlete olduğunu söyledi. Bu tutumuna verilecek karşılığın 30-40 gün sonra belli olacağını belirtti. Şu anda hiçbir çevrenin tutumu için herhangi bir yorum yapmadığına tanıklık ettik."

Avukatın yorumu böyle olmasına rağmen bazı kesimler, Öcalan'ın verdiği 30-40 günlük sürenin seçime denk geldiğini hatırlatarak müzakere yapıldığına dair iddiasında ısrar ediyor.

Abdullah Öcalan'a uygulanan görüşme yasağının bu dönemde kaldırılmasına yönelik fikrimi daha önce dile getirmiştım, tekrar hatırlatmakta yarar var.

AK Parti'nin böylesine kritik bir süreçte, Öcalan ile müzakere yaptığına ihtimal vermeyenlerden biriyim. Seçim döneminde HDP ile iş birliği yapılmasını "**Beka Sorunu**" olarak anlatan bir partinin bu dönemde hele hele İstanbul için HDP ile iş birliği yapıyormuş görüntüsü vermesi kendisini inkâr anlamına gelir.

Ve hiçbir AK Partili veya MHP'li seçmen bu iş birliğine rıza göstermez. HDP'liler zaten bu aşamadan sonra AK Parti'ye oy vermez orası ayrı bir konu. Ancak böyle bir iş birliği halis muhlis AK Partililerin de parti ile arasındaki gönül bağlarını koparmasına vesile olur.

Daha önce de söylediğim gibi...

Köşe Yazıları – 27/05/2019

Kandil'den, HDP'den ve son olarak Öcalan'dan gelen mesajlar **"Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla"** anlamı taşıyor.

31 Mart Seçimleri öncesi **"Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kazanırsa, HDP sayesinde kazandığını bilecek ve bunun gereğini yerine getirecek, bizi yok sayamayacak"** diyen bir HDP vardı.

Ve dikkat ederseniz, seçim sonrası yok sayılan bir HDP var.

CHP ile kendi aralarında yaptıkları, **"Belediye yardımcılarında biri HDP'li olacak ve belediyenin en önemli şirketinin başına HDP'li bir isim getirilecek"** şeklindeki protokolün gereği yerine getirilmedi.

Şimdi, **"Verdiğiniz sözü tutmadınız. Böyle devam ederseniz oylarımız AK Parti'ye gidecek"** diyerek CHP'ye aba altından sopa gösteriyor ve âdeta şantaj yapıyorlar.

Öcalan'ın verdiği **"30-40 gün sonra neler olacağını göreceğiz"** mesajını bir de böyle okumanızı öneririm.

Bakın şuraya yazıyorum.

Önümüzdeki günlerde CHP ile HDP kanadı yeniden bir araya gelecek ve bu protokolün gereğinin yerine getirilmesi için pazarlıklar yaşanacak.

Seçime günler kala Selahattin Demirtaş yine sahneye çıkar ve **"Bağrınıza taş basın, gidin CHP'ye oy verin"** diye bir mesaj daha atacak ve "Kan kardeşliği" devam edecek.

"YPG terör örgütü değildir" diyen, öldürülen PKK'lıların taziyesine gidip gözyaşları döken CHP'liler dururken HDP'lilerin AK Parti'ye oy vermesini kimse beklemesin...