

Bitmeyen Yas

İsrail'in katlettiği insanların yasını tutuyoruz... Binlerce insan, çoluk-çocuk, kadın-erkek, genç-yaşlı...

Sivil muhalefeti askeri operasyonla bastırmaya çalışan, sivillere kurşun yağdıran bir devlet elbette terörist devlettir. İsrail, bu sığfata itiraz etme hakkının bile olmadığını ortaya koyan tavrını 21. yüzyılın başında bütün dünyaya televizyon ekranlarından gerçek görüntüleriyle canlı yayında seyrettirmiştir.

“Aslında bu terörist devletin söylediği açıktır. İsrail bu davranışıyla ‘ben hiçbir insani değeri tanımıyorum, Filistinlilerin önce vatanlarına el koydum, şimdi onları oradan tamamen söküp atmak istiyorum ve bu konuda hiçbir insani kuralı, hiçbir uluslararası hukuk normunu tanımadığımı ilan ediyor ve gerekirse kitlesel katliamlara devam edeceğimin bilinmesini istiyorum’ demektedir.”

TERÖR DEVLETİ

İsrail'in tavrı açıktır, ya insanlığın tavrı! Yoksa insanlık bu katliamları, bu vahşeti, bu dehşeti seyretmeye devam mı edecektir? Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları Örgütleri, Uluslararası Barış örgütleri, savaş ve terör karşıtı kuruluşlar neredesiniz? Şimdi bir şey söylemeyip susacaksanız, artık bir daha konuşmayınız; çünkü bu vahşete seyirci kalmanın hiçbir gerekçesi olamaz, o zaman bu vahşetin sahiplerinin yanında yer almış olursunuz.

Ey samimi Yahudiler, bu insanlık dışı davranışı, bu katliamı sessizce mi geçiştireceksiniz, o zaman Nazilerin yaptığı zulme sessiz kalanlara benzemez misiniz? Peki, siz Hıristiyan âlemi bu katliam karşısında nasıl olsa bizimle ilgili değil Müslümanları ilgilendiriyor, biz bu işe karışmayalım mı diyeceksiniz; o zaman inandığınız Tanrı'nın, bazı dinlere veya bazı halklara katliam yapılmasına göz yumacağını mı düşünmektesiniz? Ey Müslüman ülkelerin devlet yöneticileri, sizler bu meseleyi kendi aranızdaki siyasal-mezhepsel iktidar mücadeleleri çerçevesinde ele alıp, geçiştirmenin peşinde mi olacaksınız?

“Filistin meselesi sadece Filistinlilerin meselesi değildir; bu mesele bugün doğrudan doğruya insanlık meselesidir, bölgesel barışın ve küresel barışın

kurulup kurulamayacağına dair bir meseledir. ABD Kudüs'ü İsrail'in başşehri ilan ederek aslında sadece İsrail'in terör devleti politikalarını desteklemekle kalmamış, bütün Batı sistemini üç açıdan çıkmaza sokarak, dünya sisteminde Batı çağının sonunun gelmesini hızlandıran bir süreci başlatmış bulunmaktadır.”

KÜRESEL ADALET İHTİYACI

Bunlardan ilki; Batı'nın hümaniter değerler diye yücelttiği, en azından Aydınlanma'dan bu tarafa inandığı değerlere karşı açıkça tavır alarak bir 'değerler krizi' yaşamasını hızlandırmış bulunmaktadır. 'Habias Corpus' diye ifade edilen insanın dokunulmazlığı, insan varlığının bir değer olarak kutsallığı ve masumiyeti gibi temel yaşam felsefesinin ilkelerinin bu politik tavrılarla çelişmesi, manevi olarak Batı toplumlarını kemiren '**değersizleşme-nihilist**' çizgide yaşanan bunalımı daha da derinleştirecek etkilere yol açacaktır.

İkinci mesele, uluslararası düzende '**zorun**' temel ilke haline gelmesidir ki bu uluslararası hukukun teorik varlığını bile tahrip eden doğrudan doğruya barış karşıtı, daha doğrusu milletler ve kültürler arasında savaşı kutsayan bir yaklaşımın hâkim hale gelmesi demektir. Bu çatışma, savaş yanlısı politik tavrın giderek küresel kaosa yol açmasının önünde hiçbir engel bırakmayacaktır. Üçüncü mesele, ABD'nin İsrail'in '**terörist devlet siyaseti**' ile '**küresel barış**' imkânı arasındaki çelişkiyi çözmeye dönük bir siyaset üretmek yerine, İsrail'in barış karşıtı siyasetinden yana tavır almasıdır ki bunun da Batı sisteminin çöküşünü hızlandırmaktan başka bir sonuca götürmeyeceği açıktır. ABD'nin kaos siyasetinden cesaret aldığı için saldıran İsrail, bugün dünya barışını tehdit eden bir yerde durmaktadır. Buna kimler sessiz kalacaktır!

AKŞAM – Kurtuluş TAYİZ

Bu Miting, İsrail'in Dengesini Bozacak

Dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor katliam. Uluslararası kurumlar sessizce izliyor. Batılı devletlerin, özellikle de ABD'nin verdiği destek sayesinde İsrail, devlet terörü uygulayarak Filistinlileri genç yaşlı, çocuk, kadın demeden acımasızca katlediyor.



Köşe Yazıları – 16/05/2018

Müslüman Arap dünyası Filistinlilerin değil, İsrail'in yanında. ABD ve İsrail, Kudüs'ü "başkent" yapma cesaretini Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın ihanetinden aldı. Suudiler, "Kudüs" kararı karşısında İsrail yönetiminden yana çıkarak sadece Arap dünyasına değil bütün İslam âlemine ihanet ettiler.

Trump'ın Kudüs kararını, ABD'nin İran ile varılan ortak nükleer anlaşmadan çekilmesiyle beraber okuduğumuzda Ortadoğu'da büyük bir kaosun yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor. ABD, İsrail, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır Ortadoğu'da yeni çatışma arayışı içinde. İsrail'in Suriye'deki İran güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar her an büyük bir savaşın patlamasına sebep olabilir. Bu şer ittifakı (ABD-İsrail-Arap) hızla Ortadoğu'yu kanlı bir savaşın içine sürüklüyor.

Türkiye'nin tavrı olayların gidişatını engelleyebilir. Ankara'yı bu dizginsiz saldırılara karşı sessiz kalmaya, tarafsız durmaya ikna edebilirlerse bütün Ortadoğu İsrail ve ABD için dikensiz gül bahçesine dönüşür. Ne var ki Türkiye, ABD ve İsrail'in son "Kudüs" kararına ve Filistin'de gerçekleşen katliamlara hiç beklemedikleri büyüklükte bir adıyla karşılık veriyor.

Filistin şehitleri için üç günlük yas ilan eden Ankara, 15 Temmuz'dan sonra yakın tarihin en büyük mitinglerinden birini gerçekleştirmek için meydana iniyor. Yenikapı'da cuma günü gerçekleşecek olan miting, İsrail'in dengesini bozacak güçte. Zira bu toplumsal gösteriyi sivil toplum örgütleri değil, devlet düzenliyor. İsrail'e karşı ilk kez devlet meydana inerek harekete geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarının sertliğine bakarak da söyleyebiliriz ki ilk kez bir devlet, milletiyle beraber sahici bir şekilde terör devleti İsrail'in karşısına dikiliyor. Bu miting Kudüs'ün gerçek sahibinin Müslümanlar olduğunu bütün dünyaya ilan edecektir. İsrail'in gerçekleştirdiği son katliamlar kendisi için sonun başlangıcını ifade ediyor.

Türkiye, İslâm dünyasının öncü ülkesi olarak Filistin'in yanında duracak ve İsrail'e gereken cevabı verecektir. İsrail'in bu coğrafyada dizginsiz at koşturma dönemi bitmiştir. Türkiye, bu gerçeği Yenikapı mitinginde tüm dünyaya gösterecektir.

STAR – Yalçın AKDOĞAN

Muhalefetin İkincilik Yarışı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarış AK Parti açısından **ilk turda seçilebilmek**, muhalefet açısından ise **ikinci olabilmek** ve ikinci tura kalabilmek için geçiyor.

Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ile Meral Akşener birinci değil ikinci olabilmek için yarışıyorlar.

Aslında CHP'nin geçen 12 seçimde **birinci parti olmak ve iktidara gelebilmek gibi bir hedefi hiç olmadı**. Bunu istemediklerinden değil, bunu mümkün görmediklerinden dolayı hep ikincilik yarışı içinde oldular.

CHP, ana muhalefet pozisyonunu korumayı, genel başkanları ise biraz daha oyunu artırabilmeyi bir başarı olarak gördü. Bundan dolayı da hiçbir CHP genel başkanı 'seçimden birinci çıkamazsam görevi bırakırım' gibi bir taahhütte bulunamadı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde de CHP'nin durumu farklı değil. CHP Genel Başkanı **Kılıçdaroğlu** eğer seçimden bir umudu olsa kendisi aday olurdu. **Ne kendisini halktan en fazla oyu alabilecek CHP'li olarak gördü, ne de CHP adayının seçimi kazanabileceğine inandı.**

Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi öne sürmesi iktidar olabilmek gibi bir hesaba değil, parti içi politik hesaplara dayanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun hesabı, İnce'nin ilk turda CHP'nin oylarından daha az oy alarak çitayı aşağıya düşürmesi...

İnce'nin hesabı ise ikinci tura kalıp CHP oyunun üzerinde bir oy alarak partiyi daha ileri taşıyabilecek isim olarak kendisini konumlandırmak.

Yani ikisi de Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden parti içi bir meseleyi görmeye çalışıyor.

Akşener ise kendisini **'baş aday'** olarak konumlandırıp, en azından partisini CHP ile yarışır hale getirmeye çalışıyor.

MHP ile rekabetle başlayıp CHP ile rekabet eder hale gelmeye çalışan Akşener'in iddialı söylemleri, **İnce'nin CHP sahasını alçak uçuşa kapatmasıyla** havada kalmaya başladı.

Akşener MHP muhalifleriyle kendisine bir zemin bulsa ve CHP'nin mutsuzlarıyla biraz yelkenlerini şişirse de büyük iddiaları gerçekleştirebilecek durumda değil. Partilerden



Köşe Yazıları – 16/05/2018

geçişler memnuniyetsiz oylarla bir noktaya varıp sınırlarına ulaşmış durumda. Bu yüzden ittifakların oyları doğal mecralarına oturmuş görünüyor.

Kanaatimce, **bundan sonra Akşener ile İnce'nin performansları birbirini arasında oy kaymalarından öte bir yere varamaz.**

CHP'nin klasik pozisyonu iktidar değil ana muhalefet olabilme mücadelesi vermektir. Akşener iddialı söylemlerle bu pozisyona göz dikmiş görünse de İnce partisinin pozisyonunu konsolide etme gayreti içinde...

Tüm bu yarış içinde gerçek iddia sahibi olan, ilk turda seçilmek gibi bir hedefle ve inançla yoluna devam eden parti AK Parti'dir.

AK Parti, MHP ve BBP'nin de desteğiyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın seçilmesi için özgüven içinde çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan bir yandan önemli bölgesel gelişmelerin yaşandığı bir konjonktürde devlet meselelerini yakından takip edip, yoğun bir çalışma yürütüyor, diğer yandan ise üst kurul çalışmalarıyla milletvekili aday listelerine hazırlanıyor.

Erdoğan, **Güçlü Meclis-Güçlü**

Hükümet anlayışıyla Meclis grubuyla Cumhurbaşkanlığı arasındaki ilişkinin ne kadar önemli olacağına vurgu yapıyor. Cumhurbaşkanını doğrudan halk seçse ve Cumhurbaşkanlığı Meclis güvenoylaması olmadan hükümeti kurabilse de Meclis grubunun desteği hem Cumhurbaşkanının elini güçlendirecektir, hem de yeni hükümet sisteminin inşaa sürecinde önemli bir etki yapacaktır.

STAR – Sibel ERASLAN

İsrail'le imzalanan antlaşma çöpe atılsın!

Demokratik ülkelerde, yani habire darbe, muhtıra, andıçlarla düzeni kesilmeyen ülkelerde toplumun yoksul, emekçi, geri kalmış kesimleri sol partilere oy verir. Çünkü sosyalist ya da sosyal demokrat partiler kapitalizmle daha iyi mücadele ederler. Sendikalaşmayı, örgütlenmeyi, toplumsal özgürlükleri, eğitim-öğretim hakkını ve halkların kardeşliğini savunurlar. Gelin görün ki, Türkiye'de 'sol parti' olarak tanımlanan CHP bunların hiçbirini savunmaz. CHP sol parti özelliklerinin hiçbirini

taşımadığı gibi, bunlarla ilgili politikalar da üretmez.

Deniz Baykal döneminde parti hiçbir sol söylemle meydanlara çıkmamış, bir dönem 'Anadolu solu' gibi garip bir çizgiyi savunmuş, sonra bundan vazgeçmiş, yıllarca sağda siyaset yapan kişiler partiye davet edilmiş.

Yapılan bütün kamuoyu araştırmaları, CHP'ye oy verdiğini söyleyenlerin oransal çoğunluğunun diğer parti seçmenlerine göre daha varlıklı, daha eğitimli ve daha kentli olduğunu ortaya koymuştur. Muhafazakar-devletçi-tutucu-sağcı ve kapitalist/modern çevrelerin oy verdiği bir parti sol olabilir mi? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca AK Parti'ye açılan kapatma davasında da CHP, siyasetin yanında yer alacağına savcının yanında saf tutmuştur. Solcular devlete meydan okuyan, düzenin değişmesini isteyen insanlardır. Oysa CHP yıllardır düzeni, devleti ve ataleti savunuyor. İşte bu nedendir ki CHP Türkiye'de solcuların değil **'Beyaz Türklerin'** partisi olup çıkmıştır. CHP'nin salt seçmenleri değil siyasetçileri de Türkiye'nin seçkin ailelerinden oluşuyor:

"Gülsün Bilgehan Hanımefendi ki büyükannesi Mevhibe Hanım gibi Hanımefendi bir insan olduğunu hissediyorum, İsmet İnönü'nün torunu olduğu için siyaset yapıyor.

Prof. Dr. Hurşit Güneş Bey, siyasete bileğinin gücüyle girmiş Turan Güneş'in oğlu olduğu için siyasette bulunuyor.

Arasının iyi olmadığı söylenen Prof. Dr. Sencer Ayata da Turan Güneş'in damadı olduğundan siyaset

meydanlarında.." (Emre Aköz Sabah)

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin üst kadrolarına taşıdığı Osman Korutürk, İttihat Terakki'nin önde gelen isimlerinden, Cumhuriyetin kurucu kadrosunda da yer almış Salah Cimcöz'ün torunu, 6. CB Fahri Korutürk'ün de oğludur.

CHP bir İstanbul/Ankara aileler koalisyonu gibidir. Partililerin tanımadığı, partilileri tanımayan bir kişinin Genel Başkan Yardımcısı seçilmesi nasıl açıklanabilir? Herhalde halkçılık ya da solculukla değil!

Kendine 'Medeni' Diyenler

“Batı bizim için hiçbir zaman hayırlı rüya gördü mü?” Veya Şöyle Soralım; Kendilerine “Medeni” Diyen Ülkeler, Ülkemiz, Coğrafyamız, Milletimiz, Ümmetimiz için hayırlı bir rüya gördüler mi? Kendine “Batı” diyen, kendine “medeniyet” diyen coğrafya tam olarak niyetini ortaya koymaya, coğrafyamız ve ülkemiz hakkındaki “emperyalist” emellerini sergilemeye başladı... İsrail, Amerika desteğiyle Müslümanlara karşı soykırım yapıyor, Türkiye hariç dünya genelinde doğru düzgün ses bile çıkmıyor... Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın eskiden yaptığı konuşmadan bir bölümü aynen aktarmak istiyorum; “...Açık, net söylüyorum; benim uluslararası bu saldırılardan en ufak bir korkum, endişem yoktur. Benim için aslolan milletimdir. Milletim ne diyor? Aslolan budur. Yoksa, 'Batı ne diyor?' Batı bizim için hiçbir zaman hayırlı rüya gördü mü? Görmüyor. 53 sene Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilen Türkiye için Batı'dan biz ne bekleyeceğiz. Kendimizi aldatmayalım. Biz kendi göbeğimizi, kendimiz keseceğiz.”

Sevgili dostlar, devletin “En Noktasından”, SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ERDOĞAN tarafından verilen mesaj çok açık; kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, kendi yolumuza gideceğiz”... Coğrafyamızın, Milletimizin, Ümmetimizin Umuduyuz, Olmaya Devam Edeceğiz!

Sevgili dostlar, Devlet'in zirvesi tarafından Açığa Çıkarılan Ve “Kendine Medeni” diyenler tarafından ortaya konan çok açık; BU OYUNUN, BU OYALAMANIN sonuna geldik... Bir vatandaş olarak yıllardır bizi oyalayan BATT'ın GERÇEK KARANLIK YÜZÜNÜN deşifre olmasından ve bu ülkenin insanlarının bunu görmesinden umutluyum... Unutmayalım; coğrafyamızı tam 100 yıl önce işgal eden, bebekleri süngülerin ucuna takan, insanlarımızı camilere kapatıp yakan yıkanlar, bugün Soykırım Yapan İsrail'e sessiz kalarak ve açıkça Destek Verenlerdi!

ÖNEMLİ NOT: 1800'lerin Başında Coğrafyamızı İşgal Etmek İsteyen Emperyalistler Ve Köpekleri, 1900'lerde Ve 2000'lerde Yeniden Geldiler... Geldiler Ve Cevaplarını Aldılar, Kimse Şüphe Etmesin; Yeniden En Ağır Şekilde Alacaklar...

Londra Notları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Krallık ziyareti, 13 Mayıs günü Turkish-British Tatlıdil Forumu'nda başladı. İki ülkeden farklı kesimlerin katılımlarıyla yapıcı ve samimi bir ortamda gerçekleşen forum, çeşitli müşterek konuları istişare ederek ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu yıl 7.'si gerçekleştirilen forumun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan kapanışı da, özellikle Brexit sürecinde karşılıklı ortak fırsatların daha da geliştirilebileceğine dair kararlılığa sahne oldu. Bu kapsamda, finanstan savunma sektörüne, küresel ilişkilerden terörizme uzanan geniş bir yelpazede işbirliklerinin gelişmeye açık olduğunu söylemek mümkün.

Erdoğan'ın Londra ajandasında önde gelen maddelerden olan Chatham House'daki toplantı ise, global konjonktürde Türkiye'nin duruşunu pergel misali bir bakışla masaya yatırdı. Bu bağlamda bir yandan on yılların hayal kırıklıklarına rağmen Avrupa ile yola devam etme kararlılığımız vurgulanırken, öte tarafta Asya'daki ekonomik fırsatlardan yararlanma girişimlerimiz de gündeme geldi. Türkiye'nin Avrupa ve Asya'yı örneğin İpek Yolu projesiyle bağlama etkisine sahip olduğu gibi, Ortadoğu'ya istikrar getirme çabalarında da öncü bir rol oynamayı sürdüreceğini anlatan Erdoğan, bir yandan Suriye'deki yıllar süren zulme diğer yandan bu haftanın yasa sokan Kudüs gelişmelerine vurgu yaptı. Bu noktada ABD'nin dış politika yaklaşımındaki adaletsiz ve zulmü körükleyici noktalara işaret edilirken, uluslararası hukuku çiğneyen BM kararlarına aykırı gelişmeleri kınadığımızın altı bir kez daha çizilmiş oldu. Tabii ne yazık ki hukuksuz gasplar da, kurban edilen canlar da kınamanın ötesine geçmeyi ve hakkı arayan uluslararası bir sağlam dayanışmayı gerektiriyor. İşte bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı da olarak uluslararası camiayı bu konuda ortak aksiyon almaya çağırırken, adalet aranıyorsa BM'nin bu ve ilgili konularda 5'ten büyük bir dünyayla üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı. Chatham House'daki kapsamlı konuşmasında özetle yapıcı, insani, girişimci ve vicdanlı bir Türkiye dış politikası perspektifi çizen Erdoğan,



Köşe Yazıları – 16/05/2018

sonrasında Birleşik Krallık'taki iş çevreleriyle de bir araya geldi. Finans dahil çeşitli sektörlerden temsilcilerin katıldığı kapalı toplantıda yatırımcıların çok çeşitli soruları yanıtlanırken, potansiyel işbirlikleri ve özellikle seçim sonrası dönemde daha etkin olması amaçlanan ekonomi yönetimi ana başlıklardan oldu.

Açıkçası 24 Haziran akabinde geçeceğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ekonomi arasındaki ilişki, Erdoğan'ın sonrasında katıldığı televizyon yayınında da soruların arka planında yatan bir faktör oldu. Söz konusu röportajın basında ve piyasalarda çıkan yansımaları çerçevesinde altı çizilmesi gereken önemli mesajlardan birinin ise, şu olduğunu belirtmek gerekir: Para politikalarında uygulanan ortak küresel yönetim ilkeleriyle yolumuza devam ederken Avrupa'dan ABD'ye benimsenen meşru anlayış Türkiye için de farklı değildir. Erdoğan'ın altını çizdiği üzere, bunda kimsenin şüphesi olmasın. Bunun yanı sıra, yeni yönetim sisteminde amaçlanan daha etkin bir ekonomik mekanizma, tüm politikaların koordineli bir şekilde yoluna devam etmesiyle mümkün olacaktır. Bu kapsamda Erdoğan'ın etkin bir yönetimle adreslediği, her zaman ve her ülkede yazılan bu malum reçetenin uygulanması olarak tanımlanabilir.

YeniŞafak – Kemal ÖZTÜRK

Birleşmiş Müslüman Milletler

Kudüs meselemizi dönüp dolaşıp aynı cümlelerle, aynı konularla ve aynı tepkilerle anlatıyoruz.

Bu konuda siyasetçiden yazarına kadar, vatandaşından akademisyenine kadar, yaklaşık olarak aynı yerden bakıyoruz, okuyoruz ve konuşuyoruz.

Sonuç değişmiyor.

SLOGANLA OLMUYOR BU İŞ

Yıllar önce Beyazıt Meydanı'nda İsrail ve ABD bayrakları yakarak, Filistin'in sesini duyurmaya çalışırken, benzer bir tartışma vardı: 'Bu iş sloganla olmuyor' denirdi.

Bugün de Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı'na, gazete yazarından protestocuya kadar herkes ortak bir vurgu yapıyor: 'İslam birliği olmadan Kudüs kurtulmaz.'

Sanırım sizler de okur olarak aynı fikirdesiniz.

Bu doğru önerme, bir zamanlar bayrak yakmaya karşı söylenen 'bu iş sloganla olmuyor, daha başka şeyler yapmak lazım' önermesiyle aynı. Aradan 30 yıl geçti.

Sonuç değişmedi.

Hatta bugün daha kötü durumdayız. İsrail'in etrafındaki bütün İslam ülkelerinde savaş, kaos, çatışma, kargaşa var. Yani hepsi destabilize olmuş vaziyetler.

Bu yüzden İsrail daha rahat. İsteddiği zaman Suriye'yi, Lübnan'ı, Gazze'yi vuruyor, istediği kadar Filistinli öldürüyor.

Ayakta kalmış, diri kalmış bir tek Türkiye var. Kudüs meselesine devlet olarak da millet olarak da en yüksek perdeden tepki veren biziz zaten. Ama bizim de gücümüzün bir sınırı var. Tek başına halledilecek bir mesele değil Kudüs sorunu.

NEDEN İSLAM BİRLİĞİ OLMUYOR?

"Kudüs Nasıl Kurtulur" diye bir yazı yazmıştım (08.12.2017). Burada Kudüs politikamızda yapmamız gereken değişiklikleri anlatmıştım. Halen o fikirdeyim.

Bugün hepimizin dillendirdiği ama bir türlü gerçekleşmeyen, 'İslam birliği olmadan, Kudüs kurtulmaz' sözü için farklı bir kapı açmak istiyorum.

Türkiye, bu Cuma günü, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) acil toplantıya çağırdı. Yine ortak bir kınama bildirisi yayınlanacak. Daha önce Doğu Kudüs'ün başkent ilan edilmesi, ABD ve İsrail'in en sert şekilde kınanmasına dair karar da alınmıştı İstanbul'da.

Ne acıdır ki, o karara imza atan iki ülke, Nijer ve Fildişi Sahili, Kudüs'te ABD büyükelçiliğinin açılışına gidip, İsrail'in yanında yer aldı.

Utanç verici bir durum.

Bu rejimlerin yönettiği ülkelerden bir İslam birliği çıkar mı? Çıkmaz.

Kudüs'teki katliama sessiz kalan, ABD ve İsrail'le şu anda ittifak halinde olan devletlerden bir İslam birliği çıkar mı? Çıkmaz.

Kudüs'ü kurtaracağını düşündüğümüz İslam Birliği hayalinin önündeki en büyük engel, işte bu yozlaşmış, çürümüş, ahlaken çökmüş köhne rejimlerdir.

Birleşmiş Müslüman Milletler

Mümkünmü?

Temenni cümlesi olarak dillendirdiğimiz, İslam birliğinin rejimler aracılığı ile olması mümkün değildir kısacası.

Bu durumda şunu gerçekleştirmek için çaba harcamamız lazım:



Köşe Yazıları – 16/05/2018

Müslüman devletler birleşmiyorsa, Müslüman milletler birleşir.

Bu mümkün mü? Sanırım devletlerin birleşmesinden daha yüksek bir ihtimale sahip. Bosna'dan Malezya'ya kadar gidin, Müslüman halkların birlik olma arzusunu göreceksiniz. Müslüman milletlerin, yozlaşmış rejimler gibi saplantıları yoktur.

İstisnasız olarak şunu söyleyebiliriz: Tüm İslam milletlerinin hiçbir tereddütte mahal vermeden ortak hayali, Kudüs'ün kurtarılmasıdır.

Şii, Sünni, Vahhabi fark etmez, hangi mezhebe inanıyorsa inansın, bir Müslüman kesinlikle Kudüs'ün özgürlüğünü sonuna kadar savunur.

Demek ki Müslüman ülkelerdeki yozlaşmış rejimlere inat, tüm Müslüman hakların ortak bir noktası var: Kudüs.

Bu ortak noktada halkları birleştirecek çabalara ihtiyacımız var. Sivil, özgür, bağımsız ve sonuç almaya yönelik.

İşte bu nedenle, Birleşmiş Müslüman Milletler'i kurmalıyız diyorum.

Bir sivil inisiyatif olarak, bir bağımsız hareket olarak, apolitik olarak bunu yapmalıyız.

Dünyadaki tüm Müslüman milletleri nasıl bir araya getireceğiz peki?

Bunun için bir önerim var. Yarın da onu anlatayım.

YeniŞafak –

Nedret ERSANEL

Britanya'dan ABD ve İsrail'i Vurmak...

Neden? Trump bunları neden yapıyor sorusuna verilen basit yanıt, içeride sıkışmış olması. Bu izah dünyayı daha da kirletiyor. İş, porno yıldızlarıyla ilişkisini örtmek için Müslüman çocuklarını öldürmeye geliyor. Yazık ki doğru... Ama Amerikan-İsrail planı bu kadar değil. Bu haliyle ne Kuzey-Güney Kore barışı kurulurken İran barışının bozulmasını anlayabiliriz ne de 'Küre Koalisyonu' ile başlayıp bölgeyi kavuran merkezkaç kuvvetini...

Eğer Kudüs'te olanların Washington boyutundaki en az bir ipucunu tutmak istiyorsak, örneğin son hafta içinde gelişen şu diyalogu ve arkasını duymalıyız...

Ermenistan Başbakanı: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişki kurmaya hazırız... (09/05)

Türkiye Cumhurbaşkanı: Bu olumlu tabloda eksik olan tek ülke Ermenistan'dır. Ermenistan

yönetiminden makul yaklaşım göreceğimiz günleri özellikle bekliyoruz... (14/09)

Başbakan Paşinyan'ın göreve geldiğinin ertesi günü Dağlık Karabağ'da yaptığı çağrıya Türkiye, İngiltere'den yanıt veriyor!

Alakasız görünen bu sahneyi kuran kim?

ABD İLE RUSYA, ATLANTİK'LE ASYA ARASINDA BİR ADA...

İngiltere, Ankara'nın çok özel ilişkilere sahip olduğu Rusya'nın (Bu olaylar yaşanırken SVR Direktörü ve MİT Müsteşarı İstanbul'da toplantıdaydılar) en keskin düşmanı. ABD ile ciddi çöküntüler, stratejik ayrışmalar yaşıyor. AB ile zaten koptu. İsrail'in de "kurucu hamisi".

Bu zamanlamaların kesiştiği yerde Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ağırlıyor!

Daha ne olsun? Bu sahnenin arkasında da bir akıl var. Londra-Ankara hattını anlamak için bir seri yapalım...

Bir, "İpek Yolu ile artık ekosistem, Pekin'den Londra'ya kadar dünya nüfusunun 3'te 2'si, dünya ekonomisinin yüzde 60'ı bu network'a giriyor. Bu kuşak Anadolu'dan geçiyor"... (Enerji Bakanı Berat Albayrak, 12/05.)

İki, "İngiltere ile özel bir ilişkimiz olduğu açık. Müttefiklik ilişkisinin nasıl konumlandırılması gerektiğini bazı müttefiklerimiz İngiltere'den öğrensin... Türkiye'nin yüksek diplomasi uygulamasının bir benzeri de İngiltere ve Rusya arasındaki 'casus krizi' sırasında sergilenmiştir"... (AB Bakanı Ömer Çelik, 11/05, Ömer Bey son Londra ziyaretinde ülkenin üst düzey savunma sanayii, ilgili bürokrat ve generalleriyle bir toplantı yapmıştı.)

Üç, "Türkiye, İngiltere'nin vazgeçilmez ortağıdır. Stratejik ortaklığa doğru gidiyoruz. 15 Temmuz'da bizi dehşete düşürdü. İngiltere bunların sığınacağı bir yer olmayacak. Darbeyi Gülcülerin yaptığı noktasında şüphemiz yok. Türkiye-Rusya ilişkisini de anlıyoruz. Sayın Erdoğan-Putin-Ruhani birlikte çalışıyorlar. Bu bize Batı'ya tehdit gibi görünmüyor"... (İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott, 13/05.)

Dört, iyi okuyalım; "Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklığı basit bir tercihin ötesinde, iki ülkenin ve geniş bir coğrafyanın menfaatleri açısından gereklilik görüyorum"...

"Ülkemizin yanı başında dünyayı etkileyen ciddi sınamalar yaşanıyor. İki ülke bu sınamalarla omuz omuza mücadele ediyor"...

"Türkiye'nin operasyonel imkânları ve Birleşik Krallık'ın finansal gücü bir araya geldiğinde



Köşe Yazıları – 16/05/2018

ortaya çıkacak sinerji büyük kazanç sağlayacaktır”...

Londra da Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdedir; Beş, “Türkiye ile ilişkilerimiz üç ana konu üzerinde temellenecek; Güvenlik, ticaret ve dış politika”... (Alan Duncan, İngiltere AB Bakanı, 15/05.)

Irak, Suriye, S. Arabistan ve İsrail tarihlerinde Türkiye’yi yaralayan bir seri öykünün yazarı olarak İngiltere, bugün değişen yıkıcı ve tehlikeli konjonktür içinde ‘kerteriz noktası’ olarak sadece Ankara’yı görüyor.

Keza, dün İsrail’de yaşanan katliamdan, S. Arabistan, BAE ve Mısır’ın “sessizliği” de aynı derecede sorumludur. Kuzuların sessizliğidir ve farkında değiller! Ramazan’da Müslüman kanıyla abdest alıyorlar!

‘BAŞKAN CV’Sİ’...

İşte, bir gün içinde Türkiye ve dünyanın gündemi değişti ve şimdilik iç siyasi gündem düşmüştür. Çok söylüyoruz, eskisi gibi değil; dünya zaten iç-dış politikanın aynılaştığı bir süreç yaşıyor ama Türkiye 360 derece ile dışarı bakmayı yeni öğrenen bir ülke. Bunu yapamaması için kurulmuş iç-dış tuzakları bozarak geldiği yerdir burası.

24 Haziran’da iş için millete başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının ‘CV’lerine bunun için bakmalıyız. Şeytan ağlarına yapışmadan, bıçak sırtlarına basarak ülkeyi küresel kaostan hangisi çıkarabilir?

5 Mayıs satırlarımın anlamı oydu...

“Ülke içi, bölgesel ve küresel konjonktür, Ankara’nın meseleleri ele alma-çözme metodolojisinde değişiklikler yarattı.

Bu birikim, emsalsiz ve başka yolla kazanılamayacak bir ‘devlet tecrübesi, hükümet etme hızı, becerisi’ üretti. Tüm kurumsal bileşenler, ‘yerleşik/klişe/köhne yapısal sorunlar’ içeren siyasi / bürokratik / askeri/ diplomatik organizasyon şeması ile yönetilecek halden çıktı...

Bu halde seçim sandığının cevaplaması gereken bir seri sorunun üstünde, daha kalıplı bir sorumlulukla karşı karşıyayız...

Hangi aday; bu çapta ve güçte bir Türkiye’yi kontrol etmekte, yönetmekte muktedirdir?

“Tercihimiz’, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında sadece başarmış bir Türkiye’yi tamamlamakla kalmayacak, bölgemize ve dünyaya da nasıl olması gerektiği konusunda örnek sunacak”...

Şimdi alalım elimize Başkan adaylarının özgeçmişlerini, 15 yılda hangi imtihanlardan geçmişler ona bakalım...

SABAH/ Fahrettin ALTUN

Filistin Davası Onurumuzdur

ABD ve İsrail bir kez daha el ele verip topraklarımızı kana buluyor.

Evet İslam ümmetinin toprağında, Müslüman kanı akıtıyorlar. Pazartesi günü dünyanın gözleri önünde İsrail 59 sivil katletti, 2771 sivil yaraladı.

Filistinliler kendileri, kendi toprakları için direnmiyorlar sadece. İslam ümmetinin namusunu, şerefini, değerlerini savunuyorlar. Ve bunu ateşli silahlarla yapmıyorlar.

Çıplak elleriyle yapıyorlar.

Filistinli kardeşlerimizin direnişi aynı zamanda Diyarbakır’ı, Erzurum’u, Trabzon’u, Ankara’yı, İzmir’i, İstanbul’u korumak içindir. Biz biliyoruz ki Filistin’de Müslüman kanı dökenlerle bu ülkede iç savaş çıkarmak isteyenler, bu ülkeyi işgale kalkanlar aynı unsurlar.

15 Temmuz’un failleriyle, bugün Filistinli Müslümanları katledenler aynı yerden emir alıyor.

ABD’nin 11 Eylül 2001’den bu yana izlediği dış politika bölgemizde büyük bir zulüm dalgası yarattı. ABD’nin işgal ve parçalama siyaseti terörizmi, kitlesel katliamları, mülteci akınlarını, başarısız devletleri beraberinde getirdi.

2003-2009 arasında ABD bölgede fiili işgal temelli bir sömürü politikası izledi.

Bölgedeki askerlerinin büyük bölümünü geri çektikten sonra bu kez kaos çıkarmaya, ülkelerin parçalanmasını temin etmeye dönük adımlar attı.

2010 sonrasında başlayan Arap baharı sürecini tersine çevirdi. Mısır’da açıktan açığa askeri darbeye destek verdi. Irak ve Suriye’deki kaosu derinleştirdi.

Son 8 yıllık süreç bölgede sadece ama sadece İsrail’e yaradı. İslam dünyası kendisine dışarıdan zerk edilen çelişkilerle ve kaosa boğuşurken İsrail daha fazla toprak gasp etti. O topraklara daha fazla işgalci yerleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacıklarını ve Amerikan büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıkladıktan sonra İsrail yeniden agresifleşti.

Açıkça soykırım suçu işlemeye başladı.

ABD ve İsrail el ele bunları yaparken demokrasi söylemini de yavaş yavaş terk ettiler. Artık gocunmadan açıkça demokrasinin İslam ülkeleri



Köşe Yazıları – 16/05/2018

için ideal bir yönetim tarzı olmadığını söylemeye başlamış durumdalar.

Neden? Çünkü İslam dünyasında herhangi bir ülkede demokratik bir yönetim söz konusu olduğunda orada dindar toplum kesimlerinin taleplerini dikkate alan yönetimler başa geliyor. En büyük korkuları da bu.

Diğer yandan aynı aktörler sözüm ona demokrasi retoriğini kullanarak Türkiye'yi baskılamaya çalışıyorlar.

Maskeler düşüyor. Gerçek tüm çıplaklığıyla önümüzde duruyor. Kimse bu saatten sonra birtakım süslü kavramlar üzerinden moral üstünlük elde etmeye ve Türkiye'yi, İslam dünyasını baskılamaya çalışmasın.

Esas olan güç mücadelesi. Bizim için önemli olan bu güç mücadelesinde haklı olan tarafta durup durmadığımız. Nasıl ki Davos'ta haklı tarafta yer aldıysak bugün de haklı olan taraftayız.

ABD'nin ve İsrail'in istediği İslam ülkelerinde Suudi Arabistan veliaht prensi Selman gibi tiplerin iktidarda olmasıdır. Ki yeri geldiğinde "Filistinliler ABD'nin tekliflerini kabul etmeli ya da çenelerini kapatıp şikâyet etmeyi bırakmalı" deyiversinler! Oysa Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Zalimlerin gözünün içine bakıp "herkes yalnız bıraksa da biz Filistin'i, Gazze'yi yalnız bırakmayacak, kendi kaderine terk etmeyeceğiz" diye haykırıyor. Filistin davası onurumuzdur

SABAH / Melih ALTIOK

Filistin Olmak Ya Da Olmamak İşte Bütün...

Filistin, **emperyalizmin, menziline** giren mazlum halkları ne hale getirebileceğinin en net kanıtlarından biri...

Önce, İkinci Dünya Savaşı'nın mutlak galibi ABD'nin kararı ve batının desteğiyle topraklarına göz dikildi.

Ardından **santim santim işgal** edildi, parçalandı, paylaştırıldı.

O gün bugündür milyonlarca Filistinli dünyanın en büyük **açık hava**

hapishanesinde yaşıyor.

Gardiyanları ise ne yazık

ki, **Müslüman, Arap** "dostları!" Mısır, Suudi Arabistan, BAE, Şam...

Önceki gün de 60'ı daha öldürüldü, boş bir arazide...

Silahsızdılar, sivildiler, çocuktular... Üstelik tüm dünyanın gözleri önünde, canlı canlı. Türkiye'nin bu son katliamda da, **güçlüden değil haklıdan yana** duran tavırbiraz olsun içimizi rahatlatıyor. Ama bence Filistin'le ilgili en dokunaklı mesaj, dün sosyal medyada paylaşılan Mısır'daki bir duvar yazısındaydı:

"Üzgünüz Filistin, biz de işgal altındayız."

Evet, Filistin bir istisna değil, sömürgeleştirilme projesi tutan halkların varacağı nihai nokta.

Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da darbeyle, iç savaşla, terörle oluşturulan fiili durumun sonucu da Filistin'den farklı olmayacak gibi görünüyor...

Petrol ve enerji coğrafyasının diğer iki kalesi, **Türkiye ve İran** için de hedeflenen son farklı değil.

Türkiye'de iktidarı seçimle değil, batı desteğiyle hatta dış müdahaleyle alma hayalleri kuranlar, acaba bu büyük, net resmi hiç umursamazlar?

Umarız, **dış dinamiklerin** etkisiyle devrilenin, **iktidar** ya da **siyasi rakip** değil, **ülkeler** ve **halklar** olduğunu anladıklarında hepimiz için geç olmaz.

KARDEŞİN DUYNAMAZ ELOĞLU DUYAR İsrail devletinin, ABD'nin desteğiyle yürüttüğü ve Nazileri aratmayan Filistin politikasına, Ortadoğu devletlerinin sessizliği ibretlik. Türkiye dışında ağzını açan yok.

Buna karşın, Kudüs'te, Washington'da kardeşleri **Filistinliler için sokağa çıkan Yahudiler** var...

Hiç olmazsa İsrail elçisini çağırıp iki laf eden Belçika var...

Filistin'i, **komşularını**, binlerce kilometre öteden gelen **işgalcilere** ve onların beslemesi faşist bir devlete **yedirenler**, acaba "gâvur" dedikleri bu insanlardan da mı utanmıyorlar?

Sizce Muharrem Bey Hangi Takımı Tutmuyordur?

"**Beşiktaş**'ın Çarşı ruhuna bayılıyorum, **Galatasaray**'ın Avrupa'da ses getirmesine güveniyorum.

Trabzon'un Anadolu'da olması bir başka güzel. Çocukken **Fenerbahçeliydim.**"
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce.



Köşe Yazıları – 16/05/2018

SABAH / Hilal KAPLAN

Kalbimiz Filistin'le

- Londra -

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, erken seçim tartışmalarından çok önce planlanan İngiltere gezisinin son günündeyiz. Erdoğan, Müslüman İngiliz toplumuna hitap ettiği Türken yemeğinde de, Chatham House'daki üst düzey İngilizlere de Kudüs'ten terörle mücadelemize değin aynı meseleleri, aynı duruşla dile getirdi.

Kraliçe Elizabeth, Prens Charles ve Başbakan May ile de görüşen Cumhurbaşkanı'nın görüşlerini yarınki röportajımızda okuyacaksınız. O yüzden bugün Filistin'den gelen çığlıklara odaklanmak isterim. ABD Başkanı Trump, tüm dünyayı karşısına alarak verdiği Kudüs kararında direktip, Kudüs'teki başkonsolosluklarını büyükelçilik statüsüne çıkarıp Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını ilan etmişti. Trump'ın damadı Kushner ile kızı Ivanka, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İsrail'e yakınlığı ile bilinen senatörlerin de hazır bulunduğu törende Kudüs, "**Yahudi milletin kalbi**" olarak adlandırıldı ve üç bin yıldır onların hakkı olduğu vurgulandı. Bu çirkin müsamere, Filistinlileri doğal olarak ayağa kaldırdı.

Şöyle düşünün: Yüzyıllardır yaşadığınız topraklara akın akın göç edip, önce terör estirerek ardından da savaşla vatanınıza el koyuyorlar. Direnmezseniz teba, direnirseniz terörist oluyorsunuz. Adım adım onlar sizin ülkenizde devletini kurarken, siz kendi ülkenizde devletsiz bırakılıyorsunuz. En sonunda da tüm mukaddeslerinizi temsil eden başkentinize tamamen el koyup, ses çıkaranları keskin nişancılarla, ağır silahlarla öldürüyorlar. İtiraz edene de çiğnemedikleri herhangi bir sınır kalmış gibi "**sınırlarımızı koruyoruz**" diye yanıt veriyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olan bitene Balfour Deklarasyonu'nu yayınlamış ülkeden, İngiltere'den "**soykırım**" ve "**terör devleti**" ifadeleriyle karşı çıktı; ABD ve İsrail'deki büyükelçilerimizi geri çağırıp İsrail büyükelçisini ülkesine yolladı. Ayrıca millî yas ilan etti ve halkını harekete geçirerek tepki koydu. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri sadece "**aşırı güç kullanımı**"nı kınamakla yetindi. Açıklamasında "**İsrail işgal kuvvetleri**" ifadesini kullanan Suudi Arabistan ve "**zalim**

katliam" diyen Katar en sert açıklamayı yapan iki ülke oldu. Arap Birliği'nin bugün olağanüstü toplanması bekleniyor ama kınamanın ötesine geçen tek Müslüman ülke olduğumuz gerçeği değişmeyecek gibi görünüyor.

Erdoğan, İsrail'e en yüksek perdeden tepki verdiği için Batı'da "**anti-Semitist**" olmakla suçlanırken, Türkiye'deki muhalifler onu "**Siyonist**" olarak adlandırmaya devam ediyor. Gerçekten aşağılık bir muhalefet biçimi bu; tüm gerçeklerin aksini iddia ederek zemin kazanacağını sanmak yanılışı ama güneş balçıkla sıvanmaz!

Kalbi Filistin'le atan herkesle, cuma günü Yenikapı'da buluşmak dileğiyle...

Hürriyet /A.Kadir SELVİ

İki Başkentte Yürütülen Kudüs Trafiği

KUDÜS'ten katliam haberleri gelmeye başladığı andan itibaren iki merkezde hareketlilik yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da geziye katılan bakanlarla değerlendirme toplantısı yapıyor. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Ankara'da Bakanlar Kurulu toplanıyor.

Başbakan, İngiltere'de resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı **Erdoğan** ile irtibat kuruyor. **Erdoğan**, "**Biz burada bakan arkadaşlarımızla bir değerlendirme toplantısı**

yapıyoruz" diyor. **Erdoğan** başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanı **Mevlüt Çavuşoğlu**, Enerji Bakanı **Berat Albayrak**, Adalet Bakanı **Abdulhamit Gül**, İçişleri Bakanı **Süleyman Soylu**, Kültür ve Turizm Bakanı **Numan Kurtulmuş**, Milli Savunma Bakanı **Nurettin Canikli**, AB Bakanı **Ömer Çelik** ve Ekonomi Bakanı **Nihat Zeybekci** katılıyor.

Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken Başbakan ile Cumhurbaşkanı Kudüs konusunda alınacak olan kararları konuşuyorlar. Bakanlar Kurulu bitince Ankara'da bulunan Başbakan Yardımcısı **Bekir Bozdağ** ile Londra'daki Dışişleri Bakanı **Mevlüt Çavuşoğlu** irtibat kuruyorlar. Alınan kararların bir bölümü **Bekir Bozdağ** tarafından açıklanıyor. Cumhurbaşkanı **Erdoğan** ise katliama sert tepki gösterdiği açıklamasının bir bölümünde alınan diğer kararları paylaşıyor.

HDP'NİN KUDÜS SINAVI



Köşe Yazıları – 16/05/2018

Kudüs'te yaşanan katliamla ilgili dün TBMM'de özel oturum vardı. Başkanlığını AK Parti İstanbul milletvekili **Hasan Turan**'ın yaptığı Filistin Dostluk Grubu, özel oturum nedeniyle Kudüs konulu özel bir çıkartma hazırlamıştı. İktidar-muhalefet ayrımı yapılmadan oturuma katılan tüm milletvekillerinin yakasında Kudüs özel çıkartmaları yer aldı. TBMM'de grubu bulanan üç partinin imzasıyla bir bildiri yayınlandı. Ama HDP bu bildiriye katılmadı.

HDP, kalbi Filistin'le birlikte çarpan, Kudüs Fatih **Selahattin Eyyübi**'nin torunları olan Kürtlerin bunu görmediğini mi zannediyor? ABD ve İsrail'e şirin gözükmek için dökülen kana sessiz kalacaksınız, sonra gidip muhafazakâr Kürtlerden oy isteyeceksin. Cumhurbaşkanı **Erdoğan** dün gece Türkiye'ye döndü. Bugün ve yarın üst kurulda yer alan AK Parti yöneticileriyle birlikte milletvekili listeleri üzerinde çalışacak. Ama bir yandan da Kudüs konusunda temaslarını sürdürecektir. Cuma günü İstanbul'da Yenikapı'da yapılacak olan Kudüs mitingine çok büyük önem veriliyor. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından Türkiye, Yenikapı'dan dünyaya mesaj vermişti. Bu kez de Filistin'de yaşanan katliama karşı dünyaya mesaj vermek için Yenikapı seçildi. "**Zulme Karşı duruş**" sloganı seçildi. **KARAMOLLAOĞLU NEDEN RAHATSIZ?** **Erdoğan**, Yenikapı'dan milyonların katılımı ile Filistin konusunda dünyaya güçlü bir mesaj vermeye çalışırken, **Erdoğan**'ı tasfiye operasyonunu yürüten Saadet Partisi Genel Başkanı **Temel Karamollaoğlu** ise, "**İktidar miting yapmaz icraat yapar**" diye tweet atıyor. **Temel** Bey, Kudüs denilince milli görüşçülerin kalbi bir başka atar.

Siz Filistin davasını dünyaya mal eden isimlerden biri olan **Erbakan**'ın koltuğunda oturuyorsunuz. Kudüs mitinginden siz niye rahatsız oluyorsunuz?

15 Temmuz gecesi **Erdoğan** devrildi mi devrilmedi mi diye takip edip, **Erdoğan**'ı tasfiye etmek için özel fonlar oluşturan Birleşik Arap Emirlikleri'nden ses çıkmadı. Söz konusu ABD ve İsrail olunca, Suudi Arabistan üç maymunu oynadı.

Trump'ın, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı üzerine Birleşmiş Milletleri harekete geçiren de yine **Erdoğan**'dı. BM'deki oylamada ABD'nin hezimet yaşamasını sağladı. Filistin'deki zulüme karşı tek ses **Erdoğan**'dan yükseldi. Meclis'teki Kudüs özel oturumu

öncesinde Başbakan Yardımcısı **Bekir Bozdağ** ile dünyadaki sessizliğe karşın Türkiye'nin çabasını konuştuk. **Bozdağ**, "**Cumhurbaşkanı Erdoğan**'la ve Türkiye ile neden uğraştıkları daha iyi anlaşılıyor" dedi. Filistin'de 8 aylık bebekler katledilirken, ABD başkanı Trump'ın kızı Ivanka ise Netanyahu ile 'selfie' çektiğiyle meşguldü. **Ivanka** çek bir selfie! Kanlı olsun...

TAKVİM /

Hasan Basri YALÇIN

Filistin Davası

Artık ne söylesek boş. Yıllardır, her seferinde İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmün her türlüşünü gördük.

Üzülüyoruz. Feryat ediyoruz.

Dövünüyoruz. Her seferinde maalesef aynı şey oluyor. İsrail sınır tanımıyor.

Herkesi suçlayabiliriz. Tabii ki bu işin başında Trump ve ailesi var.

Damat Kushner, özel temsilci gibi hareket ediyor. Bu sefer de işi şova döktüler. Trump, kızını elçilik açılışına göndererek kirli şovuna devam etti. Öbür tarafta onlarca insanın öldürülüyor oluşu yüzlercesinin yaralanmış oluşu kimsenin aklına bile gelmiyor.

Katilin kendisini suçlayabilirsiniz.

Bir terör devleti olan İsrail, yeni bir terör saldırısına imza attı.

Filistinliler'i sadece öldürmek için öldürmedi. Etrafa korku saçmak için yaptı bunu. Tehdit etmek ve caydırmak için yaptı. Çünkü daha fazla insan öldürmekten çekinmiyor.

Çünkü bunun bir bedeli olacağını düşünmüyor. Çünkü bu zamana kadar bir bedeli olmadı. Amerika, arkasında durduğu müddetçe başına hiçbir şeyin gelmeyeceğini biliyor. Son Filistinliyi öldürünceye kadar son Filistinliye bu topraklardan sürene kadar devam etmek istiyor. Bunu da dünyayı bir asayiş sorunu gibi sunuyor.

Kendi sunduğu gibi uluslararası basın sonuna kadar İsrail'e

destek veriyor. Filistinlilerin haberi "öldürüldü" diye değil, "öldü" diye veriliyor. Sanki bu insanlar sıradan sağlık sorunlarıyla ölmüş gibi. Sanki bir katilleri yokmuş gibi.



Köşe Yazıları – 16/05/2018

Hayır. Bu insanlar ölmedi. Katledildi. Ve inşallah şehit oldular. Ama İsrail devletinin eliyle oldu. Ama her halta burnunu sokan, sözüm ona özgürlük ve ahlak kumkuması batı basını bunu görmüyor ve görmek istemiyor. Manşette bile katilleri gizliyor. Söz konusu başka bir ülke olsa, mesela Türkiye, batı basını soruyor "Tutuklu gazetecilerin hali ne olacak" diye. Türkiye defalarlı açıklıyor bu meseleyi, ama ısrarla aynı ezberi tekrar ediyorlar. Kimse bana söylemesin tarafsız ve bağımsız bir uluslararası medya var diye.

Uluslararası medya öylesine kirli ve öylesine taraf ki, bir tek alternatif sese bile tahammülü yok. Herkes aynı dili konuşmak zorunda. Ve bu dil "Filistinliler öldü" diyor. "Öldürüldü" demiyor.

Hadi onlar bunu düşmanlığından yapıyor. Ya İslam dünyasının hali ne olacak? Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri aylardır ve yıllardır bu işe çanak tutmuyor mu?

Kushner'in peşinde koşmuyor mu? İsrail'le anlaşmaya çalışmıyor mu? Bu rezil hükümetler sorumlu değil mi bu işlerden? Türkiye ön almaya çalıştığında veya İsrail'e karşı tutum takındığında, hangisi destek veriyor böyle bir tavra? Yıllarca her biri Filistin sorununu ahlaksızca sömürmediler mi kendi iktidarlarını sürdürmek için?

Ya İran? Çok başarılı diplomatları yok mu İran'ın? Çok becerikli milisleri nerede? Sadece gariban Suriyeliler'i öldürmek için mi uğraşır Kasım Süleymani? Sadece Müslümanlar'a mı karşı savaşır İran? Neden korkmuyor İsrail bunların hiçbirinden? Kimse kusura bakmasın. Türkiye elinden geldiğince destek veriyor Filistinliler'e. Belki çok şey gelmiyor elinden ama en azından tarafı belli tutumu belli.

Ama yeter mi? Yetmez. Yıllardır söylüyorum. Başkaları da söyleyebilir.

Bir büyük devleti yoksa Müslümanların bu zulüm devam edecektir. Yüz yıldır olan budur.

Bir büyük devlet ne zaman doğar onu bilmem. Doğmadığı müddetçe Müslüman öldürmenin maliyeti yoktur.

Önüne gelen Müslüman öldürür.

TÜRKİYE- Batuhan YAŞAR

Chatham House ve Yeni Dönemin Şifreleri...

Türkiye ile Birleşik Krallık ortak bir yol arıyor.. Samimi bir şekilde..

Birbirlerini kandırmadan..

Aldatmadan.. Olabilir mi?

Neden olmasın? Ekonomi ve savunma sanayiinde dikkat çekici bir iş birliği var..

Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı TFX birlikte geliştiriliyor..

Epey de mesafe alındı..

İşler şimdilik yolunda..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın

Birleşik Krallık ziyaretine eşlik ettik..

Londra'da tam 3 gün geçirdik..

Diğer Avrupa başkentlerinde gece bile kalınmadan dönüldüğünü hatırlatalım..

Darbe girişimini hemen kınayan ve akabinde Ankara'ya Bakan gönderen tek Batı başkenti Londra olmuştur..

Seçimlerin hemen öncesinde gerçekleşen gezi 'dikkat çekici' bulundu..

Ama çok önceden planlandığını, Tatlı Dil Forumu çerçevesinde gerçekleştiğini belirtelim..

Seçimler öncesinde kurulan tuzaklar var..

Bu tuzaklar Londra'dan çok daha iyi görünüyor..

Bu konuyu yarın detaylı bir şekilde işleyeceğiz..

Tatlı Dil Forumu 2011'den beri üzerine koyarak ilerliyor..

Önemli bir mecraya dönüştü..

İş adamları, gazeteciler ve akademisyenler her şeyi açık açık tartışıyor..

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Reha Denemeç'i tebrik etmeden geçmeyelim..

Brexit sonrasında iki ülkenin birbirine daha da yakınlaşacağına kesin gözüyle bakabiliriz..

Kuzey İrlanda ve İskoçya bugün olmazsa yarın Birleşik Krallıktan ayrılacak..

'Üzerinde güneş batmayan imparatorluk' kendine yeni yol bulma uğraşında..

Değişen dünya düzenine kendisini adapte etmeye çalışıyor..

Yeni İpek Yolunun etkili ülkeleri arasına girmek istiyor..

"SANA KAÇ PAUND VERDİLER?"



Köşe Yazıları – 16/05/2018

Chatham House dünyanın en etkili düşünce kuruluşlarından.. Dünya liderleri ve etkili isimler gelir konuşur ve soruları cevaplar.. Konuşma bölümü açık (on the record) soru cevap bölümü kapalı (off the record) yapılır.. Cumhurbaşkanı da Chatham House'a davet edildi..

Geldi konuştu, önemli mesajlar verdi..

Herkes susarken, Cumhurbaşkanı İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamları en sert şekilde kınamaya başladı..

Açıklamalarının dozu her geçen saat biraz daha arttı..

Londra'da gazetecilik yaptığım yıllardan biliyorum Chatham House'u..

Salonda ayakta kalanların sayısı hayli fazlaydı..

1 saat öncesinden içeri girebildik..

FETÖ, PKK ve YPG de erkenden dışarıdaki yerini almıştı..

Hepsinin tipleri belli zaten..

Ama aralarında bir İngiliz çok dikkat çekiyordu.. Kendisini parçalarcasına Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler yağırdırıyordu.. Merak ettim..

Yanaşabildiğim kadar gidip sordum:

-“Sana kaç Paund verdiler ki kendini bu kadar paralıyorsun?”

İngiliz polisi diyalogun daha fazla uzamasına izin vermedi..

Anlaşılan İngiltere'ye kaçan ve Türkiye'nin paraları kaçıran FETÖ'cü iş adamları kesenin ağzını bayağı açmış..

Yeri gelmişken İngiliz polisi PKK ve YPG'lilere göz açtırmadı..

Sert müdahaleleri dikkat çekiciydi..

Cumhurbaşkanının kaldığı otel helikopterlerle havadan da sürekli kontrol altında tutuldu..

HEP AYNI SORULAR

Ali Koç da oradaydı..

Koç Holding, 2017'de Chatham House'un kurumsal ortakları arasında yerini aldı..

Çıkışta sohbet ettik.. Fenerbahçe'yi sordum..

Ali Bey de geçiştirdi..

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar da salondaydı..

Bakanlar, iş adamları ve biz gazeteciler sahayı elimizden geldiğince Türkiye düşmanlarına bırakmadık..

Program öncesinde ve sonrasında

konuşmalar hatta tartışmalar devam etti..

Chatham House'un kurallarını çiğneyip soru cevap bölümünü yazacak değiliz..

Soruların nerelerden geldiğini tahmin edebilirsiniz ama..

Cumhurbaşkanı formundaydı ve hepsinin cevabını layıkıyla verdi..

Erdoğan'ın ne kadar yakından takip edildiğine şahitlik ettik..

FETÖ'cülerin Avrupa medyası ile ciddi bir iş birliği ve ilişki ağı var..

Yaptıkları şey çok basit..

Dezenformasyon yapmak..

Yanlış ve yanlış bilgilerle Avrupa medyası üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmak..

Yeni Dönemin Ekonomik Şifreleri

“Tamam-Devam” polemigi ta İngiltere'ye kadar ulaşmış..

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikle 24 Haziran'ın kazanılmasına odaklanmış durumda..

Ekonomi en öncelikli hedefi..

Faizin enflasyonu tetiklediğini her fırsatta dile getiriyor..

Türkiye artık mevcut ekonomik programla daha fazla gidemez..

Gidemeyeceği de ortada zaten..

Faiz tartışmaları etrafında dönen kısır polemikler sonlandırılacak..

-Kredi isteyin bakalım.. Enflasyonun tam iki katı faiz oranlarıyla

karşılaşıyorsunuz..

-Yüzde 18 hatta 22 oranında faiz isteyenler var..

-“Tefeci” anlayışa daha fazla izin verilmeyecek..

-Kişiler üzerinden tartışmaların kısır çekişmeye dönüşmesine de..

Cumhurbaşkanı kararlı..

Cesur adımlar atacak..

25 Haziran'ın çok farklı olacağını her fırsatta dile getiriyor..

Daha önce başarılıydı..

Hem faiz hem de enflasyon tek haneye inmişti..

Teori ile pratik birbirine daha da yakınlaştırılacak..

Yüksek faiz neye çözüm oldu?

Enflasyon düştü mü?

Hayır..

Temel ekonomik parametreler düzeldi mi?

Hayır..

Ekonomi için yeni bir hikâye, program lazım.. O da geliyor.. Yakında..



Köşe Yazıları – 16/05/2018

TÜRKİYE –

Süleyman ÖZİŞİK

Bela Okumak Yerine, Bela Olmayı Başarmak Gerek!

Devasa Müslüman ülkelerin tam ortasında kalmış bir başka devlet düşünün.

Adı Filistin...

Ve sonra, dünya üzerindeki toplam nüfusu İstanbul'un üçte ikisi kadar dahi olmayan başka bir millet düşünün.

O millet, devasa büyüklüğündeki Müslüman ülkelerin tam ortasında yer alan Filistin'in küçük bir bölümünü işgal ediyor.

Sonra...

Sonra gün gün, ay ay, yıl yıl bu işgali büyütüyor ve neredeyse tamamını ele geçiriyor. Vatanını, toprağını, yuvasını korumak için çarpınan Müslüman halkı katlediyor.

Mukaddes beldeleri küle ve köze dönüştürüyor. Bölgenin insanına korkacak zaman bile tanımadan öldürüyor.

Peki etrafındaki o devasa büyüklükteki Müslüman ülkeler ne yapıyor? Büyük çoğunluğu, Batı'nın buyruğu altında ve olanı biteni bir sinema filmi izlercesine izliyor. Aralarından sadece bir ülke, yani Türkiye bir şeyler yapmak için çabalıyor.

Onların yaptıkları da bela okumaktan, Coca-Cola boykot etmekten, İsrail bayrağı yakmaktan öteye geçmiyor.

Bizim meselemiz burada işte...

Ne zaman bela okumayı bırakıp, bela olmaya başlarsak. Ne zaman boykot ettiğimiz ürünlere muhtaç olmazsak. Ne zaman, teknolojimizle, silah sanayimizle bir tehdit olmaya başlarsak, bu zulüm o zaman sona erecek.

Yoksa, bu zulüm ebediyete kadar devam edecek ve biz de izleyip kahrolmaya devam edeceğiz.

Daha önce de söylemiştim.

Her yıl gönüllü organizasyonlar düzenleyip birkaç kez Filistin'e gidiyorum. Nasip olursa Haziran'ın 26'sında bir kez daha çok büyük bir katile ile gideceğiz.

Her gidişimde dünyanın lafını yiyorum!

Bir insan, Kudüs'e, Hazreti

Peygamber'in "**Gidin**" diye tavsiyede

bulduğu Mescid-i Aksa'ya gidiyor diye küfür ve hakaret yer mi?

Ben yiyorum.

Nedenini, niyesini bilmiyorum ama aramızda böyle insanlar var. İsrail'in katliamlarını AK

Parti'ye ve Erdoğan'a bağlayan, Müslümanların öldürülmesinin suçunu, o Müslümanları ziyaret eden bizim gibi insanların boynuna vebal olarak bırakan hastalıklı insanlar maalesef var. Ama bu bizi yolumuzdan döndürmeyecek elbette...

Çünkü, bizim oraya gidişimiz bu zulmü, bu katliamı bir nebze olsun durduruyor. Çünkü bizim orada olmamız İsrail'e acayip batıyor. Çünkü, biz orada olduğumuzda Mescid-i Aksa'ya adım atamıyor, pis postallarıyla seccadeleri kirletemiyorlar. Biz orada olduğumuz için silahların namluları yere bakıyor.

Size çok basit geliyor ama oraya gitmek gerçekten çok ama çok önemli. Filistin halkının, "**Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece gelin ve buralarda olun**" demesi boşuna değil.

Gitmek demişken...

Türkiye'den Filistin'e gitmek hâlâ çok büyük bir sorun. Aslında gitmek isteyenlerin sayısı on binleri buluyor ama bu konuda çok büyük engeller var.

Daha önce de bu soruna değinmiştim.

Türk hava yolu şirketleri, yaptıkları uygulamalarla âdeta "**Filistin'e gitmeyin**" diyor. Uçak biletleri, diğer ülkelere nazaran çok çok pahalı.

Pahalı olmasının yanı sıra, istenen sayıda uçak da verilmiyor. Aynı anda 600 kişi gitmek istediğinizde, bilet fiyatları kişi başına neredeyse 400-500 dolara yükseliyor. Ve buna rağmen 600 kişi aynı gün gidemiyor.

"Ancak bir gün sonra

gidebilirsiniz" deniliyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor.

Neyse...

Biz İsrail'in yaptığı katliama dönelim.

Dünyanın başına bela olan Trump isimli bir manyak sayesinde Filistin'de iki gündür tam bir katliam yaşanıyor. Türkiye bu duruma sessiz kalmadığını ve kalmayacağını gösterdi.

Cuma günü Yenikapı'da belki de tarihin en önemli mitinglerinden biri yapılacak. Eminim ki dünyanın gözü bu mitingde olacak.

Bu arada hakkını teslim etmek gerekiyor.

Dün gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı görülmeye değerdi. Kılıçdaroğlu'nun boynunda Filistin atkısı ile salona girmesi, Filistin bayraklarının dalgalandırılması ve şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu alkışlanacak türdendi.

İnşallah Yenikapı Mitinginde de parti ayrımı yapmadan hep beraber olmayı başarabiliriz.

**Kritik Türk-İngiliz
Yakınlaşması**

Tabii ki aklımdan ve kalbimden İsrail'in Kudüs katliamını yazmak geçiyor. Ama geçtiğimiz hafta sonu İngiltere'de o kadar kritik tartışmalara şahit oldum ki sizlerle paylaşmasam olmazdı.

7.si düzenlenen "Türkiye-İngiltere Tatlıdil Forumu" için hafta sonu İngiltere'nin Reading kentindeydik.

Türk ve İngiliz iş dünyası, medya ve siyasetinden çok geniş bir grupla birlikte... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'ye iner inmez ayağının tozuyla gelip kapanışını yaptığı toplantıda, ev sahipleri Prens Andrews ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere üst düzey siyasetçilerle bire bir sohbet imkânım oldu.

Tüm konuşulanlar da gösterdi ki iki ülke arasında tarihte hiç olmadığı kadar özel bir ilişki kapıda.

Brexit sonrası Avrupa

Bu özel ilişkinin oluşmasında başlıca 3 sebep var. 1.si, ulusal koşullar. İngiltere Brexit (AB'den ayrılma) kararı sonrası büyük bir karmaşa içinde. Başbakan Theresa May gibi bazı siyasetçiler "sert Brexit"ten yana. Yani Birlik'le kurumsal ve ticari tüm bağları kesmek istiyorlar.

Diğer tarafta ise "yumuşak Brexit"çiler var. Onlar da serbest dolaşım hakkı ve ticari anlaşmalar kalsın diyor.

Hem İngiltere içinde, hem AB içinde Brexit sürecinin nasıl gerçekleşeceği ise hâlâ belirsiz. Tek bilinen, Mart 2019'da bunun öyle ya da böyle olacağı.

Tüm bunlardan İngiltere'nin ekonomisi de elbette ciddi etkileniyor. Yabancı yatırımcılar yavaş yavaş ülkeden çekiliyor.

2. sebep ise bölgesel. Brexit, İngiltere'nin bölgesel nüfuzunu sarsıyor. AB'deki konumunu Fransa ya da Almanya'nın kapacağı aşikâr.

Bu durumda Londra'nın tarihsel olarak "özel müttefiki" olan ABD'ye daha da yaklaşması beklenir. Ancak o da mümkün olmuyor! "Önce Amerika" düsturuyla hareket eden Trump, ülkesini gitgide Avrupa'dan ve İngiltere'den ayrıştırıyor.

İran anlaşmasından çekilmesi, Kudüs'ü başkent ilanı, uluslararası ticareti baltalaması...

Hepsi Londra'yla arasındaki uçurumu artıran kararlar.

3. sebep de küresel. Çünkü tüm bunların ötesinde, küresel düzen ciddi bir kırılmadan geçiyor.

Batı kendi içinde ayrışıyor. Güç ABD'den Pasifik'e, Çin'e doğru kayıyor. Bugün karşımızda ilk kez serbest ticaretle savaştan bir ABD Başkanı var!

İşte tam da böyle bir "belirsizlikler çağı"nda İngiltere, Avrupa ile göbek bağı kesip bu belirsizliklerden azami derecede etkileniyor. Bu nedenle yeni ortaklara, Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor.

Türkiye için

Ankara ise Brexit sürecini kendi iç meselesi kadar yakından takipte. Çünkü her şeyden önce İngiltere, Türkiye'nin AB üyeliğinde Avrupa'daki en büyük destekçisi olageldi. Şimdi bu destekçisini kaybediyor. Bununla birlikte, Avrupa'da İslam ve yabancı düşmanlığı tavan yapmış durumda. İngiltere ise köklü imparatorluk geçmişinden ve tarihteki derin Ortadoğu tecrübesinden dolayı, bu konuda bir istisna.

Dolayısıyla, AB'nin özellikle dış politikada aldığı ortak kararları, müspet yönde etkiliyordu.

Şimdi bu yeni Avrupa, Ankara'yı endişelendiriyor.

Dahası, Trump ABD'si bizim için de sıkıntılı. Bunun yanı sıra, ekonomik olarak biz de şu günlerde dış yatırıma ihtiyaç duyuyoruz. Tüm bunlara İngiltere ile savunma alanındaki güçlü bağlarımızı da ekleyince, iki ülkenin birbirine daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu ortaya çıkıyor.

Kısacası, yeni bir dünya, yeni bir ABD, yeni bir Avrupa...

İşte tam da bu ortam, ikisi de AB dışında ama aynı zamanda Avrupa'da olan ve ABD ile özel ilişkisi bulunan Türkiye ve İngiltere'yi hiç olmadığı kadar yakınlaştırıyor.



Köşe Yazıları – 16/05/2018

YeniAKİT –

Abdurrahman DİLİPAK

KIYAM-ET!

Günlerdir yazıyorduk. Beklenen oldu. Bundan sonrasını İsrail düşünsün. ABD düşünsün. Ülkemle gurur duyuyorum. Halkımız meydanlardaydı. Türkiye devlet olarak en öndeydi.

Olaylar devam ediyor. Şehit sayısı artıyor, yaralananlar da. Tüm dünyada giderek büyüyen bir öfke var. İslam dünyası ayakta. 3 gün “Milli yas” ilan ettik! ABD’deki ve İsrail’deki elçilerimizi geri çağırdık. Bu arada Güney Afrika da İsrail’deki elçisini geri çağırdı.

Türkiye “One minute” ve “Mavi Marmara”dan sonra 3. kez İsrail’i uyarıyor. Erdoğan mesajlarını Londra’dan verdi ve dedi ki; “Ben bu insanlık dramını, bu soykırımı, hangi taraftan olursa olsun, ister ABD, ister İsrail. Lanetliyorum! Ve buna sessiz kalanları da lanetliyorum. Şu anda, İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail bir terör devletidir. Ne yazık ki ABD, YPG/PYD ile DEAŞ’a karşı mücadele ettiğini söyleyerek nasıl işbirliği yapıyorsa, işte burada da İsrail’le acımasız bir şekilde işbirliğine girmiştir. İsrail’in yaptığı bir soykırımdır. Ve bu soykırımı ilk defa yapmıyor. Ta 1948’den itibaren bu işgal devam etmektedir. Küçüle küçüle, Filistin bir avuç yerde kaldı. Şimdi de buradan atma gayreti içindeler.”

BM Genel Kurulu’nu da acil olarak toplantıya çağırdık. Bu arada Kuveyt, İsrail’in Gazze’deki katliamı üzerine BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.

TBMM dün, Kudüs özel gündemi ile toplandı.. Ayrıca, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için Cuma günü İslam Konferans Zirvesi toplanacak, öğleden sonra da İstanbul’da Yenikapı’da büyük bir miting yapılacak. Ardından pazar günü benzer bir miting Diyarbakır’da yapılacak ve bu mitingler ülkemizin diğer bölgelerinde de gerçekleştirilecek.

Ramazan ayı boyunca Türkiye’de ve İslam ülkelerinde büyük bir yardım kampanyası düzenlenecek.

Kudüs ve Filistin konusunda Cumhurbaşkanı, devlet başkanlarını, başbakanları

Başbakanımız, dışişleri bakanlarını da Dışişleri Bakanımız arayacak.

Kızılay’ımız, AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızın koordinasyonunda, her türlü yardım ve Gazze’deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Erdoğan, dün yaşananlarla ilgili olarak anında tepki gösterdi. Erdoğan şöyle dedi: “Bugün zulme ve haksızlığa karşı insanlığın dayanışma günüdür. Bugün sağduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer inanç mensuplarından herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Bugünün, İslam dünyası olarak Kudüs’ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm imkânlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Aslında bu olay, dünya devletlerinin nerede durduklarını görmek açısından önemli bir turnusol kâğıdı görevi yaptı. Bu olay ABD yönetimi ve İsrail yönetiminin yalnızlığını ortaya koydu. Bu yönü ile bu sonuç umut verici. Bu sonuç İsrail’in meşruiyetini, ABD yönetiminin meşruiyetini insanlığın vicdanında tartışmalı hale getirdi. Tüm dünyadan giderek artan bir öfke ve tepki var. Arap Birliği, İslam İşbirliği Konferansı, BM, Güvenlik Konseyi sürecinde bu sonuç daha da belirgin bir hale gelecek. Ramazan ayı boyunca İslam dünyasında anti Amerikan ve anti İsrail, anti Siyonizm çok daha ileri bir boyuta ulaşacak.

İsrail ipi kopardı. Sabır taşını çatlattı.

Uyguladığı şiddet geri dönüp kendine zarar verecek boyuta ulaştı. O bu işi zafere açılan bir kapı olarak görüyordu, ama yok oluşa giden bir kapıyı araladı.

Avrupalılar bu politikanın geri tepeceğinin farkındaydı. Onun için İsrail’in bir an evvel sınırlarını daha fazla genişletmek, Kudüs’ü başkent ilan etmeden Abbas yönetimi ile anlaşmasını, bu şekilde varlık ve güvenliğini bugünkü hali ile hatta bir miktarda gerekirse taviz vererek garantiye almasını istiyordu. Ama İsrail yönetimi, Siyonistler, bölgenin içinde bulunduğu durumu bir fırsat olarak değerlendirmek istiyordu. İsrail ABD’yi yanına alınca, batıyı bir emrivaki ile karşı karşıya bırakarak bu işi bitirmek istiyordu. Bunun bir sonraki adımı ise, Mescid-i Aksa’yı yıkarak

Köşe Yazıları – 16/05/2018

yerine 3. mabedi inşa etmek olacaktı. Ama olmadı.

İsrail, Abbas yönetimi ile bütün köprüleri attı. Geline nokta, İsrail’le ve ABD ile yakınlaşan Arap yöneticileri için de felaket oldu. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi bakalım, bu vahşet karşısında kim nerede duruyor. Kim dost, kim düşman bugün belli oluyor.

Bugün yaşanan olaylar inşallah İslam dünyasının uyanışına, dirilişine, kurtuluşuna vesile olacak. Şehidler ümmete hayat verecek. ABD Büyükelçiliği’nin taşındığı Kudüs’te dün büyükelçilik binası çevresinde hem ABD’nin kararını protesto eden Filistinliler hem de büyükelçiliğin açılışını kutlayan İsraililer vardı. İsraililerin Filistinliler için attığı sloganlar ise vahşet çağrısı yapıyordu: ‘Onları yakın, dövün, öldürün’.

Middle East Monitor’un haberine göre Hristiyan ruhani lider Peder Manuel Musallam, Mısır ve Suriye’nin ilk yöneticisi olan Selahaddin Eyyübi’ye atıfta bulunarak, “Kudüs’ü işgalden kurtarmak için yeni bir Salahaddin’in doğması gerek” diye konuştu. ABD’de eski Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı CIA John Brennan, Gazze’deki ölümlerin, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Filistinlilerin haklarına ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu olduğunu söyledi. Belçika Başbakanı ise İsrail’in tavrını rezalet olarak tanımladı. Batıdan da İsrail ve ABD’nin tavrını eleştiren sesler yükselmeye başladı. Amerika’da Demokratların önemli isimlerinden, eski başkan adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail’in silahsız göstericilere ateş açmasına tepki gösterdi. ABD, BM Güvenlik Konseyinin konuyu soruşturmasını veto ederek bunu engellemeye çalışıyor.

ABD ve İsrail bu olayla birlikte suçüstü oldular. Sabır taşı çatladı. Kıyam sürüyor. Eğer İsrail ve ABD’nin bu tavrı devam ederse teslimiyeti reddeden Filistin halkının Kıyam’ı batılıların korktukları kıyamet savaşının fitilini ateşleyebilir. O zaman İsrail için gelecek günler geçen günleri aratabilir.

YeniAKİT –

Ali KARAHASANOĞLU

Hem öldürüyor hem de ‘adam öldürüyorlar’ diye bağıyorlar!

Tam Yahudi taktiği.. Hem vuruyor, öldürüyorlar Hem de “Koşun koşun, yetişin komşular.. Adam vuruyorlar” diye bağıyorlar.. Somut örneği.. Solcu geçinen odatv internet sitesinde, Rafael Sadi isimli, eskiden Kasımpaşa’da oturduğunu söyleyen bir Yahudi var.. Şimdilerde İsrail’e yerleşmiş.. Onun kaleminden Yahudi taktiği hayata geçiriliyor.. Sahneyi hazırlayan da, dekorları hazırlayanlar da, solcular oluyor.. Nasıl mı? Anlatayım.. Rafael Sadi’nin, İsrail’in 61 Filistinliyi şehit ettiği günün akabinde, odatv’de şu yazdıklarına bakın.. “İsrail suçlamalara ne yanıt verdi” başlığı ile konuya girmiş.. “İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis, dün Gazze’de yaşanan ve onlarca Filistinlinin ölümüne, binlercesinin de yaralanmasına neden olan olayla ilgili konuştu” diyerek, “Komşular koşun, adam vuruyorlar” a hazırlık yapıp.. Ardından da İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü’nün ağzından hedef cümleyi şöyle aktarmış: “Yabancıнын bunu anlaması zor. Sabahtan beri burada dolaşıyorum. Kendilerine verilen görev konusunda burada kararlı kuvvetler görüyorum. Görev çok açık: Evimizi korumak. Gazze’yi çevreleyen yerleşim birimlerini korumak.” Gördünüz mü? İsrail Savunma Kuvvetleri’nin 61 Filistinliyi şehit ederken tek amacı var imiş.. “Evlerini korumak..” Bu nasıl korumak ise.. Kendilerinde tek bir çizik bile yok.. Ama 61 kişi ölüyor, hepsi de sözüm ona saldıranlar.. Siyonist kafalı İsraili yetkilinin anlattığına göre, Filistinliler hem saldırıyorlar.. Hem de saldırılarında başarıya ulaşamadıkları gibi.. Bir İsrailiye zarar veremedikleri gibi.. Bir de hep, Filistinliler ölüyorlar.. İsraililer ise. Hem savunmada kalıyorlar..

Köşe Yazıları – 16/05/2018

Ve hem de, savunma yaparken, 61 kişiyi öldürmüş oluyorlar..
Nasıl olabiliyorsa tüm bunlar...
“Yahudi taktiği” dedik ya..
Sadece İsraililerde değil, bu taktik..
Onlarla yatıp kalkan herkeste.. odatv’de..
Deniz Gezmiş’in “6. filo” mavalını yıllardır pişirip pişirip önümüze koyan solcularda..
Bugünlerde CHP tabelası altında siyaset yapan sözde solcularda..
odatv İsrail’in sözcülüğüne soyunup, Rafael Sadi’nin yazısını sitesinde okurlarına aktarırken.. Mahmut Tanal da, TBMM’de boy gösteriyordu.. Ne imiş?
Dünkü TBMM Genel Kurul toplantısını yöneten İsmail Kahraman, tüm parti grup başkanları ile görüşüp, İsrail’i kınama metni hazırlatmış ya..
CHP olarak, “Biz yokuz bu işte” deseler..
Şunun şurasında seçime 39 gün kalmış..
Yiyecekleri tokadın şiddeti artacak..
“İyisi mi, bir maraza çıkartalım” demişler..
Ve İsmail Kahraman’a, posta koyuyorlar..
Dedikleri de şu:
“1960’lı yıllarda ‘Kahrolsun 6. Filo!’ denildiği zaman Filistin Kurtuluş Ordusu’nun yanında duran Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına karşı, siz onlara saldıran insansınız. Amerika’ya karşı ‘Yaşasın Amerika!’ diyen insansınız.”
Türkiye’de hiç kimsenin, “Yaşasın Amerika” diye slogan attığını sanmam ama..
O yıllarda sokaklarda kısa pantolon ile dolaşan Mahmut Tanal, kulağına üfleneleri tekrarlayarak, solcuların klasik Deniz Gezmiş efsanesini dillendirmiş.. Sorsak Mahmut’a..
“Deniz Gezmiş, 600 metre mesafedeki 6. Filo’ya ‘Go home’ demiş de.. 6. Filo geri mi dönmüş?”
Mahmut’un vereceği bir cevap yoktur ama..
Mahmut’un suçladığı insanlar, şimdi “Go home” dedikleri İsrail Büyükelçisi’ni evine yolluyorlar.. Mahmut Tanal’a da..
Türkiye’nin tek ses olması gereken bir günde..
Böyle gıcıklık çıkartmak düşüyor..
Bir soru daha soralım, Mahmut Tanal’a ve benzeri Deniz Gezmiş sevdalılarına..
Deniz Gezmiş, Filistin Kurtuluş Ordusu’nun yanında durmuş da.. Ne yapmış?
Bir metre kare toprağı, İsraililerden mi kurtarmış? Bir tane Filistinliyi, İsraili askerden mi kurtarmış?

Gitmiş Filistin Kurtuluş Ordusu eğitimlerinde.. “Biz de sizinleyiz” diye görüntü verip.. Orda eğitim aldıktan sonra..
Aldığı eğitimin hakkını, İsrail’e karşı kullanma yerine..
Ordan sıvışıp Türkiye’ye gelmiş ve orda aldığı eğitimin kazanımlarını Türk askerine karşı kullanmış.. Bunu gizleyen solcular..
“Deniz Gezmiş” diyorlar.. Turluyorlar..
Sonra bir daha “Deniz Gezmiş” diyorlar.. Bir defa daha turluyorlar..
İyi de Deniz Gezmiş’i seven arkadaşlar..
Deniz Gezmiş üzerinden, olmayan yalanları uydurup, 60 yıldır Müslümanlara küfreden solaklar..
“6. Filo’ya dönüp, namaz kıldılar” diye işkembeden sallayan solcular..
Niye şimdi, İsrail’in sesi oldunuz?
İsrail Savunma Kuvvetleri’nin sözcüsünün sözcülüğüne soyundunuz?
Onların elinde medya organı mı yokmuş?
Solculara niye görev verdiler?
ABD karşıtları, niye durumdan vazife çıkarttı?
Siz nasıl ABD düşmanısınız?
Nasıl İsrail karşıtıısınız?
Söyleyin de, tanıyalım sizleri..
Bugün Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın karar duruşması, Amerika’da yapılacak..
Amerika’nın menfaatleri için konulan ambargoyu delmekle suçlanan Hakan Atilla aleyhine yaptıkları binbir haber, bu solakların ABD karşıtı mı, ABD sempatzanı mı olduklarını ispatlıyor..
Her şeye rağmen..
FETÖ’nün misafir ettiği hakim bile, son kertede savcıya sormuştu; “Bu ambargo neyin nesi? Devam ediyor mu? Kalktı mı? Kalktı ise niye?” diye..
FETÖ’nün misafir ettiği hakim bile, durumu yavaş yavaş çakmaya başlamış ama..
Bizdeki solcular hâlâ, “Yolsuzluk., Rüşvet” muhabbetleri ile, ABD sözcülüğünü sürdürüyorlar.. FETÖ militanlığına devam ediyorlar..
Kimbilir, Deniz Gezmiş mezarından kalksa..
O bile bunlara, “Haydi ordan soytarılar. Benim adıma ağzınıza almayın” diye seslenir..
Ne dersiniz, yanılıyor muyum?



Köşe Yazıları – 16/05/2018

MİLAD –

Abdulkadir İKBAL

AK Parti'nin Adayları

AK Parti birbirinden farkı olmayan iki milliyetçi partiyi yanına alarak 24 Haziran seçimlerine hazırlanıyor. Bu iki milliyetçi partinin AK Parti'ye getirisi ne olur bunu elbette zaman gösterecek. Ancak iki parti de bu ittifaktan birçok milletvekili kazanmış olacak.

Türkiye de ilk defa Kürt açılımını AK Parti yaptı ve büyük bir risk alarak bu açılımı gerçekleştirmek istedi. Kandil'den gelen altı PKK'lı otobüsün üzerine çıktı, binlerce insan onları karşıladı ve ifadeler sınırda alındı. İlk defa devlet eliyle Kürtçe televizyon yayını başladı. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Kürtçe dili bölümü açıldı. Yasak olan bazı harfler serbest bırakıldı.

Abdullah Öcalan'ı avukatları, yakınları ve bazı HDP'liler ziyaret etti. Onun mesajları açıkça okundu.

O zamanlar ulusalcı/milliyetçi kesim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye demediğini bırakmadı. Hatta vatan hainliği ile itham etti. En ağır ifadeler pervasızca söylendi.

Barış sürecinde silahlar ve militanlar ülkeden çıkarılmayınca Sayın Recep Tayyip Erdoğan barış sürecini bitirmek zorunda kaldı. Çünkü ihanetle barış olmaz.

7 Haziran seçimlerinde AK Parti hem Doğu hem de Güneydoğu Anadolu'da büyük ölçüde oy kaybına uğradı. HDP seksen milletvekili çıkardı. Urfa'dan bile HDP beş, AK Parti yedi milletvekili ile seçimi tamamladı. HDP Koalisyona yanaşmayınca bilahare yapılan seçimde ise AK Parti Şanlıurfa'da dokuz HDP ise üç milletvekili sandalyesine sahip oldu. Eğer 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak milletvekili seçiminde AK Parti muhafazakâr, dindar Kürtleri yanına alamazsa geçmişin damarlarını kaşıyan CHP'nin bu hususta bir hamle yapması büyük bir ihtimal dâhilindedir. Kürtlerin önünü açan ve bu uğurda büyük risk alan AK Parti'nin, bu sahayı CHP'ye kaptırmaması için buzdolabına konulmuş bazı vaatlerin halk muhatap alınarak yeniden hayata geçirilmesi için adımlar atması gerek. Kürtlerle ilgili hassasiyeti bulunan ve başka

partiyeye oy vermek istemeyenleri tatmin edecek ve geçmişte Kürtlere hizmet etmiş adaylarla yola çıkması ile CHP'nin bu oyununu bozacaktır. Bu hassas konuyu AK Parti'nin göz ardı etmemesi mutlaka gerekli ve AK Parti'nin Kürtlere verdiği o büyük emek boşa gitmemeli ve bu sahayı CHP'ye kaptırmamalıdır. Kürtlerle ilgili hiçbir söylemi ve eylemi olmayan adaylar Kürt olsa bile AK Parti'ye bunların bir getirisi olamayacaktır. Dindar ve muhafazakâr Kürtlerin oylarını adaylar belirleyecektir.

GÜNEŞ – Mehmet ÇELİK

Ev sahibinin hiç mi kabahati yok?

Mübarek Ramazan öncesinde Kudüs'te yine gözyaşları ve kan sel oldu, aktı. Huzur ve sükûnet içinde geçmesi beklenen bu mübarek ay, yine acılarla başladı.

ABD ve İsrail, elçilik kararını uygulamayı bilinçli bir şekilde bu tarihe denk getirdi!.. Filistinlilerin evlerine, İslam coğrafyasının yüreklerine bir defa daha ateş düşürdü.

Barış ve huzurun simgesi olması gereken, üç ilahî dinin kutsal mekânlarının bulunduğu Kudüs'te yaklaşık yüz yıldır kan ve gözyaşı var.

Tarihe baktığımız zaman, Kudüs'te kan ve gözyaşı hiç eksik olmadı. Ne Mısırlılar, ne Hititler, ne Babiller, ne Asurlar, ne Romalılar... Evet, bütün müstevtiler buraya kan ve gözyaşı pompaladılar!..

Kudüs, huzur, sükûnet ve barışı sadece İslam hâkimiyeti döneminde gördü ve doya doya yaşadı.

Emevi, Abbasi, Selçuklu, Memluklu ve Osmanlı hâkimiyetleri döneminde, bu şehirde bir damla kan ve gözyaşı akmazdı.

Sadece bu dönemde Cenab-ı Hakk'ın seçkin peygamberleri, Musa, İsa ve Muhammed aleyhisselamların ruhaniyeti bu topraklarda huzur buldu, mutlu oldu.

Bu huzur, tabiri caizse bu büyü, bir defa daha Batı'nın bu topraklara ayak basmasıyla bozuldu. General Allenby'nin Kudüs'ün kapısından içeri girmesiyle, kan ve gözyaşı tekrar bu topraklara avdet etti!

İngiltere'nin öncülüğünde Filistin'de kurulan Siyonist terör örgütleri, masum Filistinli

Köşe Yazıları – 16/05/2018

halkın kanını dökme dökme bölgeye yerleşmeyi başardılar ve yine Batı'nın desteğiyle 1948'de burada bir devlet kurmaya muvaffak oldular. 1947'de Filistin topraklarının ancak yüzde beşine sahipken, 1948'de Batı emperyalizminin siyasal meşruiyet çarkı olarak kurulan Birleşmiş Milletler'in lütuf ve ihsanıyla bu toprakların yaklaşık yüzde ellisine sahip oldular!

Bu da onları kesmedi... Devlet terörünü acımasız bir şekilde kullanarak, masum Filistin halkını katlederek, sürgüne ve göçe zorlayarak, bugün Filistin topraklarının yüzde seksen beşini gasp etmiş bulunmaktadır. 1967 Arap-İsrail savaşında 13 yaşında idim. İsrail o günden bugüne irili-ufaklı 114 katliam gerçekleştirdi. **Bu 114 katliamın bir tanesi için bile olsa, Birleşmiş Milletler bir kınama kararı çıkarmadı.**

Batı dünyası sessizliğe bürünüp, bu olup bitenlere örtülü destek verirken, İslam dünyası sadece mitinglerle, yürüyüşlerle, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi!.. Dün 13 yaşında, Cuma namazı çıkışında **“kahrolsun İsrail”** diye slogan atmaya başladım. Bugün 64 yaşındayım, hâlâ aynı şeyi yapıyorum.

Hepimizin, tüm İslam ümmetinin yaptığı şey bu ve bunun neticesi ortada: İsrail, Filistin topraklarının yüzde seksen beşine sahip oldu!.. Kuru sloganlar ve bağırıp çağırılardan başka hiçbir şey yapmadık!.. Daha net ifade edecek olursam, **İslam dünyasının Filistin meselesinin çözümüne dair bir projesi, bir dosyası yoktu ve bugüne kadar da olmadı!..**

Çık, slogan at, rahatla ve git evine istirahat et!.. Evet, İslam coğrafyasının tavrı ve duruşu hep bu oldu!

Çözüme yönelik tek bir planı, projesi olmadı!.. Yöneticilerin, kendi sokaklarının ruh dünyasını okşayacak, **“Kudüs, Müslümanlarıdır!”** sloganı adeta rahatlatıcı bir iksir gibi narkoz görevi gördü 70 yıldan bu yana...

Filistinli canını verdi, İslam dünyası slogan üretti!..

Sonuç, yüzde seksen beş topraktan sonra, Kudüs de elden gitti gidiyor!.. Bize de gözyaşı silmek düşüyor!

KARAR –

Yıldız RAMAZANOĞLU

Filistin Kurtulur mu?

Filistin insanlığın tarihi kadar derin. Eriha şehrini ziyaretimiz sırasında en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu öğrenmiş ve sokaklarda eski çarşılarında o muazzam insanlık deneyiminin ürpertiyle dolaşmıştık. Mahmut Derviş'in süt ve bal akan ülkem dediği bereketli Filistin, barışın ve iyiliğin yurdu olduğu kadar nice savaşlara ve güç gösterilerine de tanık oldu. 16. Yüzyılın başlarına kadar Araplar'ın yönetimindeydi ve birçok saldırıya göğüs gerdi. Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık Savaşı'nı kazanmasıyla 24 ağustos 1516'da Osmanlılara geçti ve kimi çalkantılara rağmen barış ve güven içinde uzun bir dönem geçirdi, ta ki I. Dünya Savaşında İngilizler Kudüs'e doğru ilerleyip şehri kuşatana kadar. Dağılan imparatorluğun bir kalesi daha düşmek üzereydi. Ve İngilizlerin her an Kudüs'e girebileceğini gören, beklediği yardım bir türlü ulaşmayan eyalet komutanı Ali Fuat Paşa'nın Zeytindağı'ndaki karargahtan 8 aralık 1917'de çektiği telgraf: Düşman kuvvetleri buraya bir buçuk saat mesafede. Allah'a ısmarladık Kudüs.

Sonrasında Batının Yahudilere yönelik soykırımının bedeli burada ödendi ve asude günler geride kaldı. İnançların saygı ve birlik içinde yaşamasına imkan tanımayan işgal, sürgün, ölüm ve gözyaşı günleri geldi. Bu durum İslam dünyasında tarifsiz bir travmaya sebep oldu. Dünyanın farklı ülkelerinde akıl iz'an ve adalet duygusu gelişmiş birçok insanın, insan hakları örgütlerinin ilgisi de hiç eksik olmadı. Bu ilginin izlerini Kolombiya İrlanda Fransa ve daha nice yerde duvarlarda bile görmek mümkün. Yerleşimciler, yakıp yıkmalar ve cinayetler tel'in edildi, teknelerle gemilerle yola çıkan Müslüman olan ve olmayan siviller oldu.

Türkiye'den İslamcı ya da mütedeyyin insanlar din kardeşliği, insanlık meselesi, kutsal şehirlerin esaretten kurtarılması, emanetlere hürmet adına hareket ederken, özellikle 68 Kuşağından solcu gençler de Filistin Kurtuluş Örgütü ve El Fetih kamplarında İsrail'e karşı mücadele verdi. Adil Okay 12 Eylül ve Filistin



Köşe Yazıları – 16/05/2018

Günlüğü kitabında İsrail’le savaşta hayatını kaybetmiş devrimcilerin listesini yayınlamıştı mesela. Oya Baydar ve Melek Taylan’ın karşılıklı söyleşmek suretiyle oluşturdukları bir Dönem İki Kadın kitabında ve daha birçok kitapta da bu izleri görmek mümkün. Mavi Marmara tecrübesi ise eşsiz bir insanlık birikimi olarak hafızalarımıza kazandı. Şair Adem Turan’ın hazırladığı Şairlerin Gazzesi ve şair Nurettin Durman’ın Filistin Şiirleri Antolojisi gibi iki hacimli kitaptaki şiirler kardeşlik duygularımızın, bu kutsal topraklara bütün benliğimizle hissettiğimiz derin sadakatimizin kanıtı. Filistin’le sınırlı olmayan, İslam hinterlandı ve Orta Doğu halklarının bütününe içine alan ortak duygudaşlığımıza bir örnek de Cevat Akkanat’ın Türkçe ve Arapça olarak hazırladığı Daima Rabia başlıklı şiir antolojisi. Şair Ali Emre’nin Şiirimizde Ortadoğu kitabını da anmak lazım burada. Birçok konuda farklı düşünsek de, elimizde farklı kurtuluş önerileri olsa da Filistin meselesinde ortaklaşmak ve ortak bir tahayyül ve hissiyat oluşturmak mümkün ve mecbur. Ali Emre’nin dediği gibi dünyanın farklı ülkelerindeki sanatçılar ve kuruluşlar arasında işlek ve süreğen köprüler kurulmuş olması gerekirdi ve bu en acil gereklilik artık. Filistinlilerin oluşturduğu, dünya çapında birçok yazar, sanatçı sivil toplum ve siyasetçi tarafından desteklenen Boykot, Yatırımların Geri çekilmesi ve Yaptırımlar(BDS) hareketi çok etkili bir örnek mesela. İki gündür yine büyük bir saldırı yaşanıyor, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistin halkı öldürülüyor. Türkiye’de siyasilerin ortak bir dilden açıklama ve birlikte eylem çağruları yapmaları çok kıymetli. Filistin’de ve dünyada gerçek bir kurtuluş istiyorsak çatışmaları körükleyen değil bütün Orta Doğu halklarına “durun siz kardeşsiniz” diyen dili oluşturmamız ve bu dil için özenle aciliyetle çalışmamız lazım. Nefretle bölünüp parçalanmamızın açtığı yarıklardan giriyor bu pervasız katliamlar çünkü. Başkalarının yıkımına sevinen cahillerin peşine takılmak yerine ittifak noktalarımıza odaklanmadıkça sadece kahrolmak ve sıramızı beklemek düşecek payımıza. Şairlerin Gazzesi’nden bir şiirle bitirelim:

Ortadoğu yanarken benim gözüm kupkuru/
Avucum dar göklere havalanmaz ebâbil/Bir
yol göster bu gece yolu buldum
diyeyim/Yakasına sarılıp titreyeyim dostları.