

## AKŞAM– Markar ESAYAN

### Kritik Konu: Bağlantısızlık...

Yeni Türkiye'nin kapılarının ardına kadar açılacağı bir dönemin hemen arifesindeyiz. Aktüel tartışmalar, ülkenin ve bölgenin içinden geçtiği sert süreçler, alışıldık siyasi dengelerin alt üst oluşu bazı insanların kafasını karıştırabilir. Öte yandan, iletişim devrimi ile siyaset mühendislikleri ve algı yaratma faaliyetleri tavan yapmış durumda. Hakikatin ne olduğundan çok, nasıl bir hakikat inşa edildiği ön planda.

Ama hayat algı mühendisliklerine göre ilerlemiyor. Bir şeyi "öyle" yansıtmakta o şey gerçekte "öyle" olmuyor. Gerçekle onun parodisi arasında hayati bir fark var. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı mücadele edilmesi halinde yerel yöneticilere bağımsızlık sözü verilmişti. Son yüzyılda Ortadoğu'nun hali ortada. Sadece Suriye'nin içine düştüğü cehennem bile, o dönem yaratılan algı ile gerçekliğin ne kadar farklı olduğunu ortaya koymuştur. Tarihten buna benzer sayısız dramatik örnek çıkarılabilir.

1950'lilerden bugüne bakıldığında, asıl mücadelenin algı yaratma alanında verildiği açıktır. Menderes ve Özal'a dönük karakter suikastlarını hatırlayın. O dönemde bu algı faaliyetlerine kanalar, hatta gerçekliği böyle kabul ederek bu algıya hizmet edenler yaptıklarının bir demokrasi mücadelesi, yurtseverlik olarak görebilmişlerdi. Erbakan'a yönelen 28 Şubat postmodern darbesi ise tamamen bir algı operasyonuydu. Bir kesim, televizyonlarda izledikleri kurguların gerçek olduğuna inandı. Çünkü bir ülkeyi dizayn edecekseniz, mutlaka bir miktar toplumsal rıza yaratmak durumundasınız.

Ama herhalde hiçbiri, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadar hedef olmamıştır. Bunun en önemli nedeni, bu siyasi hareketin "bağlantısız" yerli bir aktör olmasıdır. Türkiye'nin vesayette tutulması için, yerel aktörün arkasında bir dışgücün olması, o gücün Türkiye üzerindeki hesaplarını kabul etmesi gerekir. Böylelikle bu siyasi aktör milli iradeyi dış aktörle paylaşmakla, iktidarda kalma, desteklenme garantisi alır. Kaderi, dış güçlerin kendi aralarındaki rekabete bağlıdır.

İşte Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin bunca hedef olması, böyle bir mandacı

münasebete girmemesi, girmeyi bırakın, devlet ve tüm sivil alana sızmış FETÖ gibi paralel devlet yapılanmalarına karşı şiddetli mücadele etmesi nedeniyledir. Böylelikle, Birinci Dünya Savaşı'nda bir süper güç olmaktan orta boylu zayıf bir ülkeye indirgenen ülke yeniden tarih sahnesine dönme şansı elde ediyordu. Bu büyük bir iştir. Bütün hesapları alt üst etme potansiyeline sahiptir.

İşte Türkiye, bu on altı yıl sonunda delik deşik edilmiş hükümet sistemini reformdan geçirerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yasalaştırdı. Vesayetin yuvalandığı yönetsel zaafını giderdi ve eşzamanlı olarak paralel devleti içinden sökme iradesi gösterdi. Bu nedenle 15 Temmuz'da topu birden geldi, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi de gittiler. Bugün olmadık abidik gubudik siyasi mühendisliklerle seçimleri etkilemeye çalışıyorlar. Bu aslında 15 Temmuz'daki başarısızlıklarının sonucu olarak mahkum oldukları bir yöntem. Dövizle oynayarak, raporlar yayımlayarak dışarıdan güç aktarıyorlar.

Oysa Türkiye'nin önünde açtığı yol hepimizi birleştiren bir kapsayıcılığa sahiptir. Alparslan'ı, Osman Gazi'yi, Fatih'i, Kanuni'yi, 3. Selim'i, Abdülhamid'i, Atatürk'ü, Menderes'i, Özal'ı ve tüm bağlantısız liderleri bir masaya oturtsanız, muhtemelen bu analizde birleşirlerdi.

Ben bizlerin de aynı görüşte birleşeceğimizden eminim. Zaman geçtikçe şüpheleri olanlar da bu hayati tespite hak vereceklerdir.

## AKŞAM –

### Yaşar HACISALİHOĞLU

#### 15 Temmuz Direnişiyile Kavgalı Olanlar

*"15 Temmuz kontrollü darbedir, asıl darbe 20 Temmuz'dur ve bir milyon mağduru vardır"* söylemini ısrarla sürdürenlerin hangi bağlılıkla, hangi nedenlerle bu çizgiyi sürdürdüklerinin sorgulanmasının yanı sıra bu söylemin yansımalarının ve sonuçlarının neler olduğunun etraflıca irdelenmesi gerekir. Zira bu yaklaşım; üzerinden basitçe geçilecek, sadece bir siyasi polemik başlığı olarak değerlendirilebilecek nitelikte bir yaklaşım değildir. Sorumluluğu büyük olan, toplumsal karşılığı çok iyi anlaşılması gereken, manevi

yanlarıyla tahribatı, etkileri göz ardı edilmemesi gereken, seçim sürecine ve sonuçlarına yüklediği etkileri ve beklentileri enine boyuna irdelenmesi gereken bir söylem olduğu gerçeğinin görülmesi gerekir. Bu çerçevede söz konusu söylemin sonuçları ve yansımalarının neler olduğuna ilişkin şu hususlar öne çıkmaktadır;

Bu söylemin her şeyden önce 15 Temmuz şehit yakınlarını ve gazilerini son derece incittiği görmek gerekir. Kısa bir önce yaşanan; 15 Temmuz'da şehit olan İbrahim Yılmaz'ın eşi Esmâ Yılmaz, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na **“Benim kocam şehit oldu. 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerle bir arada olmak size yakışmıyor”** diye tepkisi, bu incinmenin en belirgin dışavurumu.

Bu söylemin en önemli yansıması, 15 Temmuz'u önemsizleştirme, tarihi direnişin sonuçlarını ve sürekliliğini zayıflatma, 15 Temmuz üzerinden sis perdesi örerek, direnişin uluslararası etkisini azaltma, zihinleri bulandırarak, dünya genelinde kamuoyu desteğini zayıflatma ve FETÖ'nün küresel ağının içinden geçtiği ülkelerin örgütle mücadele etme niyetlerini engelleme çabasını yansıtıyor.

Bu söylemin bu toprakların mahsulü olmadığını, örgütün arkasındaki küresel şer odaklarının desteğiyle vücut bulduğunu ve böylece FETÖ açısından sürekli bir beklenti yarattığını ve örgüt için en önemli motivasyon kaynağına dönüştüğünü saptamak gerekir.

Bu söylemin FETÖ nezdinde üretmiş olduğu en çarpıcı beklenti; FETÖ yargılamalarına gölge düşürerek, örgüt için yeniden yargılama umudunu beslemelerine zemin hazırlamasıdır. FETÖ ve tüm terör örgütleriyle en kapsamlı en kurumsal hukuki mücadelenin yapılabilmesi için ilan edilen OHAL'in Meclis tarafından ilan edildiği 20 Temmuz tarihini ilk günden peşinen “asıl darbe” olarak ilan etmek; mücadeleyi gölgelemenin, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmanın, FETÖ'ye umut kapısı olmanın, FETÖ'nün; **“biz de aynı şeyi söylüyorduk, bizler siyasi olarak yargılanıyoruz, bizler asıl darbe olan 20 Temmuz'un mağdurlarıyız”** demesinin yolunu açmaktır.

**“Asıl darbe 20 Temmuz'dur”** demek, 15 Temmuz kanlı işgal planıyla tasarlananlarda ciddi bir sorun görmemektir, görülmesini de engellemektir.

Bu söylem; açıktan, doğrudan FETÖ lehine olabilecek saptamaların ve sözlerin bir başka biçimde söyleniş biçimidir. Nitekim FETÖ'nün kaçak örgüt üyelerinin ülke dışından tüm çabaları bu zemin ve bu söylem üzerine oturmaktadır. Aynı dil, aynı söylem, FETÖ'nün yaygınlaştırma gayretidir.

Seçim sürecinde bu söylemin siyasi yansıması, FETÖ'yü heyecandıracak bir siyasi kulvarının yapılabileceği umududur.

Sürekli bu söylemin vurgulanıyor olması; FETÖ'nün arkasındaki küresel ağın diri, canlı ve beklenti içinde olduğunu perdelemek, dışarıdan Türkiye'ye yönelen şer hamlelerinin asıl kaynağını örtmek ve buna ilişkin milli duyarlılığı köreltmektir.

Bu söylemden vazgeçmemek; küresel odaklarından siyasi destek ummaktır.

### YeniŞafak -

### Şahap KAVCIOĞLU

#### Ekonomik İstikrarda Faiz-Kur İlişkisi

Dolara karşı TL'de yılbaşından itibaren %15 'in üzerinde bir değer kaybı söz konusu. Son dönemde kurda görülen bu hareketliliğin asıl nedenlerine bakıldığında; bölgemizdeki jeopolitik tansiyonun yükselmesinin yanı sıra Euro'daki zayıflamanın dolar endeksindeki yükselişi hızlandırması, 10 yıllık ABD tahvil faizinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki artış ve S&P'nin not indirimi gibi dışsal etkiler bariz şekilde görülebilmektedir. Bununla birlikte, geçen hafta doların tırmanışa geçerek birden 4.20'lerden 4.40'lara doğru yol almasının altında ise, tümüyle ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve yaptırımların yeniden uygulanacağı açıklamasının yarattığı psikolojik etki yatmaktadır.

Dolardaki değer kazancı ile tüm gelişmekte olan piyasalarda satış baskısı hakim olurken, sadece TL'de değil, Arjantin Pezosu'ndan Rus Rublesi'ne Güney Afrika Randı'ndan, Hindistan Rupesi'ne hatta Endonezya Rupiah'sine kadar bir çok gelişmekte olan ülke para biriminde değer kaybı yaşandı.

Türkiye'de TL'nin değer kaybının diğer gelişmekte olan ülkelerden daha hızlı olmasında,

ülkemin erken seçim sürecine girmesi, verilen seçim vaatlerinin bütçe dengesinde bozulmaya yol açacağı endişesi, yapılan harcamaların enflasyonist etkisi vb. nedenlerle Merkez Bankası'nın acilen önlem alması gerektiği beklentisi piyasalarda oluştu.

Ancak, Merkez Bankası faiz artışını beklentilerin altında tutarak, hafta başında dövizdeki aşırı hareketliliği durdurmak için önce zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Böylece 2,2 milyar doları bankaların kullanımına vererek piyasalardan 6,4 milyar lirayı süreç içerisinde çekmiş oldu.

Ayrıca, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında da döviz imkan oranının üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürdü.

Hafta sonuna doğru da doların bu yükselişine karşın, Merkez Bankası'nın, zorunlu karşılık düzenlemesinin ardından, iki önemli adım daha atması kısmen etkili olurken, esas etkiyi Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında ekonomi kurmayları ile yaptığı toplantı gösterdi. Bunun sonucunda da dolar tekrar 4.26 liranın altına indi.

Hemen devamında da TL depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarı 1.5 milyara yükseltilerek, ikinci çeyrekte gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde 1 aylık vadede ihale tutarı 250 milyon dolara yükseltildi. Dolayısıyla, dolarda geçen hafta olağanüstü durumlar yaşanmasına rağmen, Merkez Bankasının tek çözüm olarak faiz silahına başvurmasına piyasalar olumsuz yönde önemli bir tepki vermedi.

Ayrıca, faizi artırmak kuru düşürmek için tek başına yeterli olabilseydi, Arjantin yıl başından beri faiz oranını defalarca artırmasına rağmen, dolara karşı Arjantin Pezosu'ndaki değer kaybı yüzde 17'lerde olmazdı.

Makro dengeleri tamamen bozulan bu ülkenin yönetimi, ekonomik sıkıntıya düşülmesine engel olamadılar ve Uluslararası Para Fonu (İMF)'ye tekrar borç almak için başvurular.

Ülkemize gelince küresel koşulların olumsuzlaşması ve bölgemizdeki jeopolitik gerginliklerin artması ekonomimiz üzerinde elbette baskı oluşturmaktadır.

Fakat ülkemizde bir kriz söz konusu değil, hep söylüyoruz kriz olması için makro dengelerde önemli bir bozulmanın olması gerekir.

Örneğin; büyümenin eksiye dönmesi, Merkez Bankası rezervlerinin erimesi, iç ve özellikle dış borcu çevirmede sıkıntı olması, işsizlikte artış görülmesi, hiper enflasyon gibi olumsuz etkilerin eş anlı olarak görülmesi gerekir. Halbuki ülkemizde bu olumsuz göstergelerin hiçbiri yoktur. Aksine, 2017 yılında yüzde 7,4 büyümüş bir Türkiye, yine 2018 yılı ilk çeyrekte tahmini olarak aynı seviyelerde büyüyen bir Türkiye var. Her ay ihracat rekorları kıran, istihdamda giderek daha iyi olan bir Türkiye var. Hükümet bugüne kadar bütçe disiplini elden bırakmadı. 2017 yılında referandum vardı, yüzde 1,5 bütçe açığı oluştu. 2018 yılında da tahmini yüzde 1,8 civarında bir bütçe açığı söz konusu olacak.

2018 yıl geneli için cari açıta olumlu ve destekleyici en önemli kalem elbette ihracat olacaktır. İhracattaki güçlü seyir, KGF'den dolayı kredilerdeki sıra dışı genişlemenin yerini normal artışa bırakıyor olması ve altın ithalatındaki normalleşme gibi unsurlar cari işlemler açığını iyi bir senaryoda yüzde 5'in altına getirebilir.

Son dönem gelişmelere baktığımızda, cari açığın finansmanı için portföy yatırımlarının payının artması ve uzun vadeli sermaye girişlerinin görece olarak istikrarlı bir seyir izlemesi önemli. Dış borcun yapısı ise, ağırlıklı olarak özel sektör yani bankacılık ve reel sektör üzerinde bulunuyor.

Bankalarımız ve reel sektörümüz yüzde 100, hatta daha fazla oranda borçlarını çevirebiliyor. Bu da ülkemize ve bankalarımıza olan güveni gösteriyor.

Türkiye, dış ticaret işlemleri yaptığı müddetçe zaten bankalar sendikasyon kredisi kullanmada zorlanmayacaktır.

Dış kaynağa erişim konusunda da miktar ve çevirme oranları açısından hali hazırda herhangi bir sorun gözüküyor.

**Sonuç olarak**, enerji ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü fiyat artışları başta olmak üzere, küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve özellikle ticaretteki korumacılık eğilimleri, maliyet kanalından bizim gibi enerji ithalatçısı ülkeleri etkileme riski taşıyor. Ancak, Türkiye makro ekonomik dengeleriyle bu süreçten daha az etkilenecek çıkacaktır.

### **YeniŞafak- Ömer LEKESİZ**

#### **Büyük Fotoğraf Ancak Erdoğan Tarafından Doğru Okunabilir**

Amerika'nın İsrail devleti adı altında Filistin'de tam hakimiyet kurduğu ve Kudüs'ü asıl kendisi için doğu başkentine dönüştürdüğü günlerden geçiyoruz.

İngiltere'nin 1900'lerin başında Batı için bir fitne üssü, İslam karşıtı yeni düzenlemelerin merkezi olarak seçtiği Filistin ve onun merkezi Kudüs, artık Amerika'nın elinde, nükleer silahla takviye edilmiş yedi milyonluk Yahudi gücüyle, başlangıçta tayin edilmiş görevlerini tamamlamaya çalışacak.

Söz konusu fitnenin ve buna bağlı yeni düzenlemelerin hedefinde kimlerin bulunduğu ise malumdur.

İlk sırada İran yer almaktadır. İran'ın etkisizleştirilmesi, Amerika'nın Ermenistan, Afganistan ve Pakistan'daki hakimiyetini kolaylaştıracağı gibi, İran korkusuyla Amerika'nın kanatları altına girmiş bulunan kabile devletlerinin (İngiliz ve Amerikan kolonilerinin) güvenliği de sağlanmış olunacaktır.

İkinci sırada Türkiye bulunmaktadır. Suriye ve Kuzey Irak'ta İsrail savunmasını güçlendirme ve Amerikan operasyonlarına destek veren terör örgütlerini ödüllendirme tahtında yapılacak ilk düzenlemelerden sonra, Türkiye koşulsuz olarak Amerikan çıkarlarına bağlı olmaya zorlanacak, kabul etmediği takdirde İsrail ile malum terör gruplarının saldırısına açık hale getirilecektir. Dolayısıyla, Amerikan eyaletine dönüştürülmüş bir Mısır'ı, petrol kaynaklarını Amerika yararına işleten kabile devletlerini, etkisizleştirilmiş İran'ı, Amerikan hakimiyetinin pekiştirildiği Afganistan ve Pakistan'ı, Yahudilerle terör grupları arasında paylaştırılmış Suriye'yi, zaten Amerikan işgalindeki Irak'ı ve istiklali tehdit edilen Türkiye'yi içine alan yeni bir fotoğraf çekilmiş olunacaktır.

Türkiye'nin 24 Haziran seçimi, bu fotoğrafın kuvveden fiile çıkarılma aşamasına denk gelmesi nedeniyle, hem bu fotoğrafı en doğru şekilde okuyacak bir gözün, hem de başta Türkiye'nin istiklal sorumluluğu olmak üzere İslam dünyasına mahsus sorumluluğu müdrük olan bir zihnin seçilmesi bakımından büyük bir önem taşımaktadır.

Diğer bir söyleyişle, Türkiye'nin yeni seçimi, oy hakkı olan herkese, ana hatlarını belirttiğimiz büyük fotoğrafı doğru okuyacak, doğru yorumlayacak ve doğru tedbirler üretecek bir yöneticiyi seçme sorumluluğu yüklemektedir. Bu yanıyla yeni seçim, öncekilerinden çok farklı, deyim yerindeyse tam bir kader seçimi hükmündedir.

Seçimle birlikte değişecek olan sistem esnasından baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan dışındaki adayların hiçbirisi zikrettiğimiz göze, zihniyete ve sorumluluk idrakine sahip bulunmamaktadır. İstiklalden, kader seçiminden bahsettiğimiz yerde mesele kendiliğinden aday tokuşturmanın fevkinde bir önem yüklendiği için, siyasi taraftarlık meselesini de aşarak akli ve mantıklı bir tercihe bitişmekte ve belirtilen maksat ve zorunluluklar eşliğinde Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda istiklal gayretinin sureti, bir inancın seçimi, güçlü bir iradenin irade edilmesi ve milli bir umudun adı olmaktadır.

Buradan, yani büyük fotoğraftan baktığımızda, siyasilerin ve/ya bürokratların ferdi hatalarını muhtevi olan küçük fotoğraflara takılmanın gereksizliği daha iyi anlaşılacaktır.

Büyük fotoğraf, bir valinin fevri, bir kültür müdürünün kibirli, bir tapu müdürünün hatalı, bir milletvekilinin isabetsiz davranışlarından oluşan ferdi ve küçük fotoğraflarla kapatılamayacak, karartılmayacak, basite indirgenemeyecek kadar önemlidir.

Her şey bir yana, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmemesi için büyük gayret gösteren devletlere, medya organlarına, uluslararası vakıflara, terör örgütlerine ve fitne merkezlerine baktığımızda bile, 24 Haziran'da neden sadece Erdoğan'ın seçilmesi gerektiğini anlamamız mümkündür.

Tüm zamanların sıcak gündemi olan Filistin ve Kudüs ile başlamıştım yazıma. An itibarıyla Amerika'nın Kudüs'ü başkent yapma girişimini protesto eden kırk bir Filistinlinin Yahudi askerlerince şehit edildiğine, iki bin kişinin yaralandığına ilişkin haberler geliyor.

Büyük fotoğrafın, yüz bininci defa yine kanla lekelenmiş bu noktadan bakmaya çalışıyorum Türkiye'nin seçimine. Dün olduğu gibi bugün de Erdoğan'dan başka Filistin açısından yüreği yanan başka bir lider göremiyorum; Filistin derdine derman arayan başka bir isme rastlayamıyorum.



Bu nedenle tekrar vurgulayarak söylüyorum ki, Erdoğan'ın seçilmesi yönündeki irade, siyasi taraftarlığın belirlediği bir irade değildir; büyük fotoğrafın bir zorunluluğudur, bir istiklal şartıdır.

Vatanını, en geniş anlamıyla milletini seven herkes, ferdi ve fevri işlerin, ilişkilerin konusu olan küçük fotoğrafları bir kenara bırakıp, büyük fotoğrafı göz önüne almalı ve yukarıda zikrettiğim nedenlerle, siyaseti masseden bir diriliş seçimi olarak Erdoğan adında karar kılmalıdır.

### **YeniŞafak – Hasan ÖZTÜRK**

#### **Biz Göçüp Gitsekde Bu Dünyadan, Bir Ömer Çıkar Elbet Soyumuzdan, Bir Selahattin, Bir Yavuz...**

Trump yaptı yapacağını. Onca tepkiye rağmen Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden uygulamayı yürürlüğe koydu. Amerikan Büyükelçiliği Kudüs'e taşındı. Filistin ayakta. İslam dünyasının bir kısmı ayakta. Bir kısmı "Yetinin elinizdekilerle, teslim olun" demekte. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın diplomasi çabası, Hıristiyan ve İslam dünyasının tepkisi Amerika'yı ve İsrail'i durdurmaya yetmedi.

Bugün Filistin topraklarında olanlar tarihte onlarca kez yaşandı. Kudüs'te yaşananların benzerleri tarihte sayısız kez yaşandı. Dün Yeni Şafak'ta Zekeriya Kurşun hoca harikulade bir yazı ile Kudüs tarihini özetledi.

#### **Özetin Özeti Şudur:**

Kudüs tarih boyunca onlarca kez "zalimler" ve işgalciler eliyle yıkıldı, yakıldı, talan edildi. Ancak bir muvahhit çıkageldi hep. Ömer geldi, Selahattin geldi, Yavuz geldi, Kanuni geldi. Gelemese bile Abdulaziz'in fermanı geldi. Kudüs'te düzen kuruldu. Kudüs'e dirlik, Kudüslülere birlik geldi.

Kudüs muvahhitler için bir hediyedir. En olmadık zamanda bir muvahhit çıkagelir ve yağmalanmış Kudüs'ü yeniden imar eder, yeniden inşa eder, yeniden diriltir.

Bu hep böyle olmuştur tarih boyunca, yine olacaktır.

Yakılmış şehir yine dirilmiştir.

Yıkılmış şehir yine ayağa kalkmıştır.

İşgal edilmiş şehir yine özgürleşmiştir.

Çünkü, Kudüs tarih boyunca, Selahattin'in dediği gibi, "Hiçbir şey, ya da her şeydir!"

Kudüs tıpkı Mekke gibi şehirlerin anasıdır.

"Ye'se kapılmaya lüzum yok" diyordu çünkü yazısında Zekeriya hoca.

Katılıyorum. Ama yine de içim acıyor.

Üzülüyorum. Bugün için ahir ömrümüzde Kudüs'te dirlik göremeyeceğimiz için. Dünya gözüyle bir kez daha Kudüs'ü göremeyeceğim için.

Oysa, insan hayatıyla milletlerin, ümmetlerin, şehirlerin ve devletlerin hayatları kıyaslanamayacak kadar farklı.

Bir insan hayatına sığmasa da tarihsel döngü hep böyle olmuş. Zulüm hiç payidar olmamış.

İstilacılar istilalarını hiçbir zaman sürdürememiş.

Bir insanın ömrüne sığmayan, bir milletin, bir coğrafyanın tarihinde sadece bir soluklanma anı kadardır.

Geldikleri gibi gidecekler. Kudüs yine özgürleşecek. Yine mamurlaşacak. Belki biz göremeyeceğiz ama bu mutlaka olacak!

Zira, Harun'un, Yahya'nın, Zekeriya'nın,

İsa'nın, Meryem'in şehridir Kudüs!

Zira, Efendimiz Aleyhisselam'ın, Ömer'in, Selahattin'in, Mervan'ın, Yavuz'un şehridir Kudüs.

Zira, Osmanlı'nın 400 yıl huzur ve sekinet verdiği şehrin adıdır Kudüs!

Öfkemizi biriktirelim ama ye'se kapılmayalım.

Biz göçüp gitsek de bu dünyadan, bir Ömer çıkar elbet soyumuzdan!

#### **Neden Vekil Olmak İster İnsan**

"Bir insan neden milletvekili olmak ister"

sorusunu hep sormuşumdur. En kestirme

cevap "hizmet etmek" şeklinde anlatılır. Oysa demokrasi tarihini eh üstün körü bile okumuş

olanlar bilir ki en azından kategorik olarak

**"Burjuvazinin yönetime müdahil**

**olabilmek için geliştirdiği bir yöntemdir**

**demokrasi"** ve "kralın" mutlak hakimiyetine

"para vererek" ortak olma halidir.

Hal böyleyken, bugün burjuvazinin dışında kalanların neden milletvekili olmak istediği konusunda hayli çetrefilli sorular akla gelir! Milletvekili maaşına razı gelenlerle, milletvekili kartvizitiyle ihale kapısı açmayı hayal edenler arasında kalmak da mümkün. İşte tam böyle bir atmosferde 24 Haziran seçimlerine hızla yol alırken, “listelerin tamamlanmasına” az bir süre kaldı. “**Millete hizmet etmek aşkıyla dolmuş**” nice vekil adayları Ankara’da markajda. Kimileri, tanıdıklarının tanıdıklarını devreye sokarak nabız yokluyor, kimileri vaatlerine vaat ekliyor. Kimileriye geliştirdikleri ilişki biçimi üzerinden garantici rolünde. Bazılarıysa “tabanları”na güveniyor. Yani, aşiretlerine, yani akrabalarına, yani aday oldukları şehirlerdeki nüfuzlarına. Bazılarıysa “paramla döverim” edasında. Milletvekilliği zahmetli bir iş. Hem sizi seçenlerin talep ve isteklerine çözüm üreteceksiniz, hem üst yapıda kanunlar çıkartarak memleketi yaşanabilir bir hukuk devleti yapacaksınız. Zor iş yani. Ama “parmak kaldırmak” üzerine görevini yapmış edasındakilerle, her hemşehrisine devlet kademesinde bir iş bulmayı görev edinmişler arasında sıkışmış bir siyaset anlayışınız varsa ne yapacaksınız? Milletvekilliği borsası kurulmuş mudur bilmiyorum. Bir bildiğim var ki “bir insan neden milletvekili olmak ister” sorusuna aday adaylarının verdiği cevapları duydukça insan gerçekten hayret ediyor! Bakalım ayırt etmeksizin tüm partilerin aday profilleri nasıl olacak? Ha bir de bir önceki seçimde liste dışı kalmış bazı kalemşorlar var ki bu yazının konusu değil. Ancak bir **dipnot** niyetine ilavem olsun. Liste dışı kalınca herifler, bugün Erdoğan düşmanlığıyla körelmiş dimağları nedeniyle bir şehit eşine “hiddetlenene”, “Bilge insan” dedirtiyor

**YeniŞafak –**

**Tamer KORKMAZ**

### **Serbest Bırakılmasını İstedikleri Şahıs, Bunları Söylemişti!**

Kim “TSK kaybedecek, PKK kazanacak” diye konuşmuştu? “PKK’yı terör örgütü olarak tanımlamıyoruz” diyen kimdi? Ya, “Öcalan’ın heykelini dikeceğiz, heykelini!” diye bağırın “kravatlı” terörist? Bitmedi... Diyarbakır’da hendeklerin ardından güvenlik güçlerimize ateş açan PKK’lı teröristlerin “ellerinden öpen” kimdi, sahi? Yahut “PKK’lıların cenazesine gitmeyen HDP’li milletvekilleri hakkında soruşturma açacağım” diyen hangi “eş genel başkan”dı? Dahası... Dört yıl önce “Kobani’yi bahane eden” Güneydoğu’daki PKK kalkışmasının “azmettiricisi” kimdi? El Cevap: HDPKK’nın Cumhurbaşkanı adayları Mister Selahattin Demirtaş! Terör örgütünün siyasi acentesi konumundaki HDP’nin eski eş genel başkanı Demirtaş’ın ellerinde masumların kanı vardır... Bağımsız Müslüman Türkiye’ye düşmanlık edenlerin “alayıyla işbirliği” yapmıştır. Ezcümle, vatana ihaneti tescilli bir şahıstır. 6-8 Ekim 2014 tarihinde elli iki vatandaşımızın katledildiği kalkışmanın “birkaç gün öncesinde” Washington’ı ziyaret edip, orada kaşarlanmış CIA ajanından talimat alan... Türkiye’ye döner dönmez de, mevzubahis kalkışmanın fitilini ateşleyen sözleri sarf eden bir “eş genel piyon”dan bahsediyoruz! Şimdilerde, işte bu Mister Demirtaş’ın serbest bırakılması için seferber olanlar var! Cezaevindeki “kravatlı” teröristi, el üstünde tutuyorlar! “TAMAM” cephesi, Demirtaş’ın tahliye edilmesini çok istiyor! En başta, Muharrem İnce sahne aldı: CHP’den Cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesiyle birlikte “Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakın...” çağrısı yaptı!

Gitti, Mister Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti...

Saadet Partisi'nin Genel Başkanı ve de Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da "Demirtaş'ın serbest bırakılmasını" istedi: "İnşallah, biz gitmeden tahliye edilir de, bize de ona geçmiş olsun deme imkânı doğar..." diye konuştu!

HDPKK'nın eş genel başkanı Pervin Buldan'ı söylemeye gerek yok; zaten mütemadiyen "Sayın Demirtaş'ı serbest bırakın" diyor!

### YAMAN SORULAR

Oğlu Yasin Börü'nün katledildiği (6-8 Ekim 2014'teki) malum kalkışmanın azmettiricisi olan Demirtaş'ın "serbest bırakılmasını talep eden işbu çağrılar" karşısında...

Acılı anne Hatice Börü ise aynen şöyle dedi: "Şehit aileleri değil de, Demirtaş mağdur öyle mi? Yasin'im hakını kim savunacak?"

Muharrem İnce veya Temel

Karamollaoğlu'nun yahut aynen onlar gibi "Demirtaş serbest bırakılsın" çağırısı yapanların; Hatice Börü'nün bu yaman sorusuna verebileceği herhangi bir cevap var mı? -Yok!

Evlat acısı yaşayan Hatice Börü, Muharrem İnce'nin sözlerine "Ne de olsa CHP'dir: Her zaman HDP ve PKK'nın yanında oldular" diyerek "şaşırmadığımı" söylüyor... Ve... "Asıl, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun söylediklerinin kendisini şaşırttığını" işaretliyor!

"Yazıklar olsun" diye ekliyor!

(Star,13.03.2018)

Bu vesileyle, hatırlayalım...

Kobani eylemlerini bahane eden kalkışma sırasında; bölgedeki FETÖ mensubu polislerin PKK'lı teröristlere yardım ettiği 2015'te belgelenmişti!

"TAMAM" cephesindekiler; varsayalım, 24 Haziran'dan sonra iktidara gelirlerse...

-FETÖ ile ve de PKK ile mücadele edecekler mi? Yoksa...

-Bunları "himaye" mi edecekler?

Seçim kampanyası döneminde "muhakkak cevaplamaları gereken" suallerden...

Daha doğrusu, mutlaka "taahhüt etmeleri beklenen" temel hususlardan söz ediyoruz!

## SABAH - Salih TUNA

### Gel Bakalım Muharrem: Demirtaş mı Perinçek mi?

Acınacak derecede kurnazlar. Kurdukları sözde "Millet İttifakı" da öyle.

Hiçbir ilkeleri yok.

Zaten bir kısmı da "hormonlu," yani şişirme.

"Cumhur İttifakı" tam aksine "arazide" oluştu, "ölümüne" deneyimlerden geçti.

AK Parti ve MHP zaten cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş referandumunda, teröre karşı sınır ötesi operasyonlarda (*Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı*) ve PKK'nın hendek terörüne karşı verilen savaşta birlikte hareket etti.

Yine, 15 Temmuz işgal

girişimine karşı omuz omuza direndiler.

Demem o ki, "Cumhur İttifakı" sözde "Millet İttifakı" gibi "seralarda" üretilmedi.

Sözde diyorum ama YSK'ya teslim ettikleri ittifak protokollerinde, milletin adına "sözde" bile vurgu yapmadılar.

Cumhur İttifakı'nın ilkeleri belli.

YSK'ya teslim ettikleri protokolde, "Türkiye'yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlı" olduklarını, "2053 ve 2071 vizyonunun altyapısını adım adım inşa etmeyi" hedeflediğini belirtiyorlar.

Millet İttifakı'nın ilkesi ne peki?

Hangi ilkeler etrafında yan yana geldiler, bilemiyoruz.

Mesela, CHP ve Saadet Partisi hangi ara hangi ilkeler etrafında ittifak kurdu?

CHP'nin eskiden yazılmamış bir ilkesi vardı:

Milli Görüş partilerini kapattırmak. Bu Saadet, "hangi görüşün partisi" haline geldi ki CHP'yle ittifak kurdu?

Vizyonları dersiniz, 5 yıllık bile yok.

CHP eski milletvekili Prof. Dr. Birgül

Ayman Güler, CHP'li ittifak protokolünün

"renksiz, ideolojisiz ve siyasetsiz bir siyasal partiler anlaşması özelliği taşıdığını" belirttiği yazısında iki ittifakı şöyle karşılaştırıyor: "Biri ömrü net 50 gün olarak biçilmiş siyaset-dışı bir metin; öbürü 5 yıllık misyon yüklenmiş ve 50 yıl sonrayailmek atmış bir doküman. Yarışa çıkacaklar, ama koşacakları yol bile sanki aynı koşu yolu değil gibi."

Budur!

Çünkü birinin hedefi Türkiye'yi "**muasır medeniyet seviyesinin üzerine**" çıkartmak...

Diğerinin hedefi, **Erdoğan**'ı indirmekten ibaret. Sanki çok matah çok doğru bir yola çıkmışlar gibi kendileriyle birlikte hareket etmeyen herkese de psikolojik harp teknikleriyle saldırıyorlar. Nasıl ki 7 Haziran seçimlerinin ardından Bahçeli'yi hedefe koymuşlardı şimdi de hedeflerinde **Perinçek** var.

Neden mi?

Seçim ikinci tura kalırsa, **PKK'nın siyasi ayağını ziyaret edenleri ve FETÖ'nün umudu haline gelenleri desteklemem** dediği için.

Faraza falan olmaz, ben seçileceğim diyor, olmuyor. AK Parti'yi desteklemeyeceğini açık seçik ilan ediyor, kurtulamıyor.

Madem öyle, cevap ver bakalım Muharrem: **Şayet ikinci tura Demirtaş ve Perinçek kalırsa sen hangisini destekleyeceksin?** Başkan yardımcılığı karşılığında, Vatan Partisi'nin otobüsüne mi çıkacaksın, HDP'nin otobüsüne mi?

**Ataklı Can, Saymaz İsmail** aynı soruyu size de soruyorum...

Önce bu soruya adam gibi cevap verin, sonra yine bol bol Atatürk satarsınız.

**SABAH –**

**Burhaneddin DURAN**

### **Erdoğan'ın Londra Mesajları ve Kudüs Meselesi**

#### **Londra**

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetiyle birlikte Londra'dayız. Tatlıdil Forumu'nda, Türken yemeğinde ve Chatham House'da yaptığı konuşmalarda Erdoğan'ın gündemi, Brexit sürecini yürüten Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki mevcut "**stratejik ortaklığı**" derinleştirmektir. Aynı mesajı Kraliçe Elizabeth II ve Başbakan T. May'e de etkili şekilde iletteğinden kuşku yok.

15 Temmuz direnişine Londra'nın verdiği desteği hatırlatan Erdoğan, belirsizlikleri artan yeni dünyada iki ülkenin ortak menfaatlerinin altını çizdi. Önerdiği ortaklığın bir düzlemi Londra'nın finansal varlığı ile Türkiye'nin

etrafındaki bölgedeki operasyonel gücünü birleştirmektir. Diğer düzlemi ise Brexit sonrası Avrupa'da ve gittikçe kaosu artan Ortadoğu'da siyasi-diplomatik alanda birlikte yapılabileceklerdir. Avrupa'nın doğu ve batı ucunda konumlanan bu iki güçlü ülkenin liderleri görüşürken dünyanın gündemi Başkan Trump'ın iki kararına odaklanmıştır: İran nükleer anlaşmasından çekilme ve ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma. Her iki kararın da bölgedeki istikrarsızlığı ve çatışma ortamını artıracığından kimse şüphe duymuyor.

Elbette "**sadece ABD'nin menfaatlerinin önemli olduğunu**" düşünen Trump ve yakın ekibi hariç...

ABD'nin düzen kurma iddiasında olduğu dönemlerde bile yeni çatışmalar yarattığı hepimizin malumu iken, kaostan medet uman Trump'ın hatalı kararlarının bölgemizi "**ürkütücü bir savruluşa**" taşıdığı aşikâr.

Nükleer anlaşmadan çekilen Trump, ekonomik yaptırımlarla İran'da halkın isyan etmesini ve böylece rejimin değişmesini bekliyor. Halbuki gidişat, İran'da muhafazakârların güçlenmesi ve İsrail ile İran arasındaki düşmanlığın Suriye'de ve Lübnan'da sıcak çatışmaya dönüşmesi yönünde. Yine BM kararlarına aykırı şekilde Kudüs'ün statüsünü değiştirme çabası Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in yeni katliamlarına davetiye çıkardı. Bu satırlar yazılırken İsrail askerlerinin Gazze sınırında şehit ettiği Filistinli sayısı, ne yazık ki, 55'e varmıştı.

ABD'nin Kudüs'ü batısıyla doğusuyla bir bütün halinde İsrail'in başkenti olarak tanıyan bu taşıma kararı İsrail için bağımsızlığın 70. yılına denk getirilen büyük bir mutluluk olabilir. Nitekim Trump'ın damadını ve kızını gönderdiği açılış için İsrail Başbakanı Netanyahu, "**tarih yazmak**" deyimini kullandı. Ancak dünyanın büyük çoğunluğu için bu karar uluslararası sistemde hukuk ve adaletin bir karşılığının olmadığını son örneği. Süper güç ABD'nin küresel sorumluluklarını ve müttefiklerinin görüşlerini umursamadığı bir dönüm anıdır...

Avrupa'nın, çatırdayan uluslararası düzeni korumaktan aciz kaldığının resmidir...



Müslüman dünya ve Filistin için ise Nakba (büyük felaket) günüdür...

Trump'ın Kudüs kararını alma ve uygulama zamanlaması Arap dünyası açısından hayli manidar.

İran karşısında Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in İsrail ile aynı hatta saf tuttuğu bir zamanda Filistin ve Kudüs davası yeni bir kayıp yaşıyor... İsrail, "iki devlet" seçeneğini tümüyle ortadan kaldırırken Arap liderleri karşısında değil yanında buluyor. 1967 sınırları dahilinde, Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bir Filistin devletini savunmak da Erdoğan'a kalıyor. Londra'daki bütün konuşmalarında Erdoğan, ABD'nin hatalı kararına ısrarla dikkat çekti: "**ABD sorununun bir parçası olmayı tercih ederek, Ortadoğu barış sürecindeki arabuluculuk rolünü yitirmiştir. Bu adımın insanlığın barışına hizmet etmediğini tam aksine, bölgenin ve insanlığın birbirine düşmesi için bölgeyi karıştırmak için adeta bir fitil ateşlemesi olduğunu hatırlatmak isterim.**" Evet, Ortadoğu'da "**Trump etkisi**" daha fazla gerginlik ve çatışma olarak beliriyor. Arap ve Körfez ülkelerinin meşruiyetinin altını ziyadesiyle oyan, İsrail yanlısı bir rüzgâr olarak geliyor. İran'ın besleneceği bir radikalleşme ortamı yaratıyor. Erdoğan'ın uyarıları halklara ulaşıyor. Umalım Avrupa başkentleri de harekete geçmeye cesaret edebilir.

### **SABAH – Mahmut ÖVÜR**

#### **Akşener'in FETÖ'ye Bakışı**

Cumhurbaşkanı adayları netleşti, kuralar çekildi ve siyaset için gerçek sınav başladı. Seçim öncesi iddialı şeyler söylemek kolay ama asıl önemli olan inandırıcı olmanız. 1950'den beri dönüm noktası olan 1965, 1973, 1983 ve 2002 seçimlerine bakın, Türkiye toplumu darbelerden ve derin krizlerden sonra önüne gelen siyasi partilerden topluma en yakınını ve umut verenini seçerek gerçekçi tercihler yaptı. Ve her defasında sivil siyasetin önünü açtı, umuda ve değişime oy verdi.

24 Haziran seçimlerinde de bu ölçü değişmeyecek. Hatta bu ölçülere yeni bir ölçü daha eklendi. 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tanklara meydan okuyarak demokrasi destanı yazdıran ruha sahip çıkmak. 24 Haziran, bu ruha sahip çıkanlarla görmezden gelenlerin seçimi olacak. Bu çerçevede yarışan 6 cumhurbaşkanı adayından biri tercih edilecek. **Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Doğu Perinçek'in** dışında ne yazık ki muhalefetin gündeminde Türkiye'nin gerçekleri yok. Onların gündeminde, ne 15 Temmuz var, ne FETÖ, ne PKK, ne de "**Üst Akıl...**" Bırakın Türkiye'yi, bölgemizi, dünyayı altüst etmek isteyen küresel güç odaklarının saldırıları da muhalefetin gündeminde değil. Toplumla yeni hiçbir şey söylenmiyor. Bütün stratejileri **Erdoğan**'ı alaşağı etmek üzerine kurulu...

Bu konuda, birinciliği CHP lideri **Kılıçdaroğlu** kimselere kaptırmıyor. 15 Temmuz'u "**kontrollü darbe**" diyerek itibarsızlaştırdığı gibi üst akıl da, "**sürekli üst akıl diyorlar...**" diyerek önemsizleştiriyor. HDP'ye güzellemeler de bu stratejinin bir uzantısı. FETÖ'yü ise tehlike olarak bile görmüyor: "**FETÖ tehlikesinin olduğu kanısında değilim...**"

İkinci sırada **Meral Akşener** var. Onun gündemi de toplumun gündeminden farklı. Hatta büyük oranda CHP ile aynı. Farklı ne söylediklerini bulmak için çok uğraşmak gerekiyor. **Akşener**, dün yol haritasını açıkladı. Söylediklerini dikkatle okudum. Akşener tek kelime bile olsa 15 Temmuz direnişinden, FETÖ'nün darbe ve işgal girişiminden söz etmiyor. Tıpkı CHP'liler gibi... FETÖ'den söz ettiği yerlerde ise bambaşka şeyler söylüyor: "**FETÖ'nün sızmasına göz yumularak perişan edilen, Kuleli ve Işıklar Askeri Lisesi'ni yeniden açacağız...**"

Ve dönüp sadece iktidarı suçluyor. Hayret! FETÖ sadece bu mudur? 251 şehit ve 2 bini aşkın gazi yok mu? Ya da ABD'nin canhıraş sahip çıkması size bir şey anlatmıyor mu? Bu akla sahip bir siyasi aktör Türkiye'yi nasıl yönetecek?

**STAR –**

**Mustafa KARTOĞLU**

## Dünya ‘1’den BÜYÜK mü?

Sorun, işgal ettiği bir coğrafyada ‘yerli’leri katleden ve topraklarına el koyan bir ülkenin başkanının, bir benzerini yapan İsrail’e destek vermesinden daha büyük.

ABD Başkanı **Donald Trump**, İkinci Büyük Savaş sonrası oluşan uluslararası sistemi ortadan kaldırıyor.

Trump ABD’sinin defterinde;

Birleşmiş Milletler yok.

Güvenlik Konseyi yok.

Atlantik İttifakı yok. NATO yok.

Anglosakson İttifakı (ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya) da yok.

ABD-İsrail İttifakı var.

İsrail hükümetlerini desteklemek, ABD dış politikasının esaslarından biridir.

Demokrat Partili başkanlar

döneminde ‘nispeten’ zayıf, Cumhuriyetçi başkanlar döneminde de güçlü olmuştur bu destekler.

En güçlü destek verildiği zamanlarda bile ABD, İsrail’in işgalci ve katliamcı politikalarına BMGK’da ‘veto’ hakkını kullanmakla destek verdi.

Ancak bu kez, bir Cumhuriyetçi Başkan; İlk kez bu kadar uluslararası hukuku, kurumları ve anlaşmaları yok sayıyor, kendi kararlarını uluslararası hukuk, kurum ve anlaşmaların üstüne koyuyor!

ABD’nin adım uygulamaya koyduğu bir politika var: “*Ya benim kurallarına uyersiniz, ya da sizi cezalandırırım!*”

Bunun ilk işaretini üç dönem önceki başkan **W. Bush** vermişti: *Ya bizimlesiniz ya da düşman!*

Onun gerekçesi 11 Eylül 2001’den sonra başlattığı ‘terörle mücadele’ydi.

Ve terörle mücadelenin kurallarını da Bush belirliyordu!

Bu süreç **Bill Clinton** ve **Barack Obama** döneminde de devam etti.

Clinton Bosna soykırımında tek başına kararlar aldı; Avrupa arkasına takıldı.

Obama Alman, Fransız ve İngiliz şirketlerine milyarlarca dolar ‘ceza’ kesti.

Hiçbirinin sesi çıkmadı, ödediler!

11 Eylül saldırılarından Suudi Arabistan’ı sorumlu tuttu; her bir ABD vatandaşının

tazminat davası açabileceğine dair ‘kanun’ çıkardı.

S.Arabistan’la birlikte BAE ve Bahreyn’i İslam Dünyası’ndan ayırdı; ‘ABD-İsrail İttifakı’nın destekçisi haline getirdi.

Ne Arap dünyasının ne de Avrupa’nın sesi çıktı! Bütün bu süreçte İsrail, Filistin topraklarını işgalini ve Filistinliler’i katletmeyi sürdürdü. ABD, İsrail aleyhine bütün kararları veto etti, Avrupa sustu!

Tek bir ülkenin sesi gür çıktı.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı **Tayyip Erdoğan**, Türkiye’nin halkından, gençliğinden gelen sesi BM kürsüsünden dünyaya haykırdı: “*Dünya 5’ten büyüktür!*”

Avrupa’da İngiltere ve Fransa da o ‘5’in içindeydi;

Duymazdan geldiler...

Avrupa ilk kez ‘işin ucunun artık kendisine dokunduğunun’ farkında.

Trump, Kudüs kararına karşı çıkan

ülkeleri ‘paralarını kesme ve cezalandırma’ ile tehdit etmişti; bugün de İran kararına karşı çıkanları ‘aynı yaptırımları uygulamakla’ tehdit ediyor.

Bir kararla, İsrail’in Filistin’i, Kudüs’ü işgale devam etmesine, Filistinlilerin katledilmesine neden oluyor.

Dünyanın kaderi bir kişinin iki dudağı arasında mı kalacak?

Avrupa Birliği, Kudüs kararına karşı ortak bildiri açıklamaya çalıştı, başaramadı.

Zira ‘oybirliği’ gereken bildiri için 3 ülke imza vermedi; Çekya, Romanya, Macaristan.

AB’nin tarlası da ABD tarafından ‘önceden sürülmüş’...

Tıpkı, Arap Dünyası’ndaki 3 ülke gibi.

Türkiye tavrını yıllar önce koymuştu: Dünya 5’ten büyüktür.

Şimdi Avrupa bir kararla karşı karşıya: Dünya 1’den büyük müdür?

Avrupa ya ABD-İsrail İttifakı’nın boyunduruğuna girecek ya da yeni bir dünyanın kurulmasına ve ABD’nin ‘hak ettiği kadar’ yer almasını sağlayacak.

Türkiye de Avrupa’nın bir parçası olmaya devam edecek...

Aksi halde herkes kendi yolunu ve müttefikini seçecek.

Bu en tehlikeli seçenek...

### **STAR – Nuh ALBAYRAK**

#### **Bu Fitneyi Boşa Çıkarmak AK Parti'nin Elinde**

Türkiye'yi uzaktan kumanda ile yöneten Haçlı-Siyonist ittifakı, vesayet sisteminin devre dışı kalmasını asla istemez.

Hele son yıllarda, bütün İslam coğrafyasının ümidi haline gelen Türkiye'nin dizginlenmesi onlar için çok daha önemli hale gelmiştir.

Dün bütün dünyanın gözünün içine baka baka Kudüs'te yapılan katliam, işte bu Haçlı-Siyonist ittifakın barbarlığıdır.

Bu küresel kabadayların rahatsız olduğu tek ülke Türkiye'dir ve bütün pisliklerini yüzlerine haykıran tek lider de Erdoğan'dır.

Onun için 16 Nisan'da "**Hayır**" için seferber oldular.

Milletin sağduyusu galip gelince de yeni stratejiyi devreye soktular: *Yeni sistemin ilk uygulamasını Erdoğan değil, "parlamente sistem" yanlısı biri yapmalıydı ki, eski sistemin Türkiye için ne kadar ideal bir sistem olduğunu (!) gösterebilirdi.*

Gereğeleri farklı olan bütün Erdoğan düşmanlarını, "**Türkiye düşmanlığı**" için bir çatı altında toplamaya çalıştılar.

#### **Düşmanlar "müttefik" oldu**

Bütün kişi ve kurumların zaaflarını, hırs ve öfkelerini öyle ustaca kullandılar ki, 2007'de Abdullah Gül'ün Çankaya'ya çıkamaması için karşısına asker diken CHP ile bu ihanete muhatap olan Gül'ü aynı safta toplamayı başardılar!

Ama niyetleri "**hayır**" olmadığı için başarılı olamadılar.

Çatı çökünce, vesayetçi bir cumhurbaşkanı seçtirme ümidini kaybeden şer ittifakı, "**Erdoğan'ı parlamento üzerinden kuşatmak**" için harekete geçti.

Bunu ise ancak AK Parti içerisinde oluşturacakları fitne sayesinde başarabileceklerini iyi biliyorlardı.

İşte, "**Reise oy, partisine uyarı**" fitnessinin asıl sebebi budur ve Haçlı-Siyonist oyununun yerli siyaset kamufleli halidir.

#### **Hatalar Telafi Ediliyor**

Peki, AK Parti'nin hiç hatası yok mudur? Olmasaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiye döndüğünde "**metal yorgunluğu**"ndan şikayet etmezdi.

Liderin bütün uyarılarına rağmen milletten uzaklaşan, siyaseti bir rant kapısı olarak görenlerden, hatta uhdesindeki imkan ve inisiyatifi yerli-milli ve liyakatli insanlar yerine, FETÖ kriptoları için kullananlardan bile bahsediliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat takip ettiği kongreler sürecinde teşkilatın ciddi anlamda "**yenilendiği**" kanaatindeyim. Partide ve bürokraside çok daha isabetli ve hızlı bir arınmanın ise sistem değişikliğinden sonra gerçekleşeceğini düşünüyorum.

#### **Listeden Fitne Üretecekler**

Dört gözle aday listelerini bekleyen 24 Haziran fitnecileri, listeyi didik didik tarayacak ve en küçük defolu isimler üzerinden operasyona başlayacaklar.

Adayların dürüst ve samimi isimlerden oluşması çok önemlidir.

Bu dönemde en önemli erdem sadakattir.

Yerel dinamikler dikkate alınmalıdır.

Bu seçimin kritik noktası Kürt oylarıdır.

AB militanları bile bunun için seferber olmuştur.

Aynı isimleri bir doğudan, bir batıdan aday göstermeye son verilmeli, özellikle doğu ve güneydoğu listeleri oluşturulurken etkin aşiretlerin görüşü alınmalıdır.

#### **AK Parti'ye Değil, Ülkeye İhanet**

24 Haziran asla parti içi hesaplaşma yapılacak bir platform değildir.

Tarih, küçük problemlerini başkalarıyla çözmeye kalkanların, duçar oldukları büyük musibetten sonraki pişmanlık feryatlarıyla doludur.

"**Cumhur İttifakı**" cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir işbirliğidir, parlamento seçiminde her iki parti birbirinin rakibidir.

Yani bir AK Partinin oyunu MHP'ye vermesinin, Cumhur İttifakı dışındaki herhangi bir partiye vermesinden farkı yoktur.

Şer cephesinin Erdoğan düşmanlığı için dizayn etmeye çalıştığı parlamentoda, daha da kritik rol kazanacak olan MHP'nin, AK Parti'yi ne kadar zorlayacağı son dönemlerde yaşananlardan rahatça tahmin edilebilir.

24 Haziran'da AK Partililerin kaprisi, vesayetçi emperyalistlerin hain emellerine hizmet edeceğinden dolayı, Türkiye için 7 Haziran'dan daha büyük bir ihanet anlamına gelir.



### **MİLLİYET– Güngör URAS**

#### **Sorunumuz ‘Cari Açık’**

Dövizin, enflasyonun, faizin yükselmesinin arkasında cari açık var. Cari açık, olağan döviz gelirleri ile olağan döviz giderleri arasındaki fark.

Kazandığımız dövizden fazlasını harcadıysanız cari açık büyüyor.

Önemli olan, kazandığımızdan fazlasını harcamaya ek olarak kazandığımız dövizden fazlasını nereye harcadığımız. Eğer üretime harcaysaydıysanız, üretim ve döviz gelirimiz artacak, cari açık küçülecek. Cari açık sorunu kalmayacak.

Cari açığı (döviz açığını) sıcak parayla, borçlanarak finanse ederken, cari açığın ekonomiye zararı dikkatten kaçıyor. Şimdilerde (1) Cari açık gereksiz büyüyor. (2) Eskisi gibi sıcak parayla, borçlanarak finanse etmek zorlaştı.

Cari açık büyürken döviz girişi yavaşlayınca önce döviz fiyatı, sonra enflasyon, sonra faizler artıyor.

#### **İthalat artıyor**

Mart ayı cari açığı 4.8 milyar dolar gibi yüksek bir açık.

Cari açığın arkasında dış ticaret açığı var. İthalat ihracattan daha fazla artıyor. Petrol fiyatlarının artışının yükü yetmiyor gibi, altın ithalatı devam ediyor. Martta 1.1 milyar dolarlık altın ithal edildi. Turizm gelirleri henüz açığın kapanmasına önemli katkı yapamıyor.

Mart ayında portföy yatırımları ile kredilerden önemli çıkış oldu. Çıkış 2.9 milyar doları buldu.

Cari açık 4.8 milyar dolar, buna 2.9 milyar dolar döviz çıkışı eklenince mart ayı döviz açığı 8 milyar dolara yaklaştı.

#### **Rezervler azalıyor**

Nereden geldiği belli olmayan 2.9 milyar dolar imdada yetişti. Döviz rezervlerinden de 4.8 milyar dolar kullanılarak mart ayı cari açığını (döviz açığını) finanse etmek mümkün olabildi.

Cari açığın büyüyüp büyümediği, ne kadar büyük olduğu, nasıl finanse edildiği ekonominin durumunu yansıtıyor. Bunun için

yurtdışından da içeriden de ekonomi konusunda karar alacaklar için çok önemli. Bir gerçek var ki cari açık kendiliğinden küçülemez. Cari açığı doğru politikalarla biz küçülteceğiz. İşte o zaman dövizdeki, enflasyondaki ve faizdeki yükseliş de duracak.

	Mart	Ocak - Mart
<b>CARI AÇIK</b>	<b>-4.812</b>	<b>-16.392</b>
Dış Ticaret Dengesi	4.754	4.608
• Turizm - Seyahat	988	2.651
• Parasal Olmayan Altın	1.176	4.366
• Gayrimenkul	392	1.087
<b>SERMAYE HAREKETİ</b>	<b>-2.937</b>	<b>11.947</b>
• Doğrudan Yatırım	1.029	1.006
• Portföy Yatırımı	-2.381	2.326
• Kredi	-1.585	8.635
<b>NEREDEN GELDİĞİ BİLİNMEYEN</b>	<b>2.916</b>	<b>3.687</b>
Döviz Rezervleri	-4.833	758

### **MİLLİYET– Sami KOHEN**

#### **Trump’ın İnadı**

ABD Başkanı Donald Trump’ın inadı inat! Ne pahasına olursa olsun, kafasına eseni yapıyor, verdiği sözleri yerine getiriyor.

Henüz geçen hafta Trump İran’la nükleer anlaşmadan tek yanlı çekilmişti... Daha önce de - İklim Değişikliği Anlaşması’nı feshetmekten Meksika sınırında duvar örmeye kadar beklenmedik tek yanlı kararları hayata geçirmişti.

Ve dün sıra ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımaya geldi. Trump aylar önce bu niyetini açıkladığı zaman kıyamet kopmuş, BM’den bunu önlemeye yönelik bir karar çıkmıştı. Trump bunların hiçbirine aldırış etmedi. Onun nazarında “önce Amerika” var. Daha doğrusu, kendisi var, kendi düşünceleri ve inançları var. Tek yanlı hareket ettiği her olayda bu mizacı kendisini gösteriyor. İnatçılığı, aşırı öz güveni, kendini beğenmişliği, saldırganlığı, üstünlük kompleksi açıkça yansıyor...



Kudüs ile ilgili inatçılığının itici gücünü de **Evangelist dini inançları oluşturuyor**. Trump İsrail'deki elçiliği "kutsal kent" Kudüs'e taşırken, kendisini bu inanca bağlı milyonlarca Amerikalıya seçim kampanyasında verdiği sözü yerine getirmiş sayıyor!

Ama bu hareketi Arap ve İslam dünyasındaki milyonları ayağa kaldırmış, Filistin topraklarında kan dökülmesine yol açmış, bölgede barış şansını yok etmiş, bunlar Trump'ın umurunda değil.

Peki, bu daha ne kadar böyle devam edecek?

### **Irak'ta değişim**

Irak'ı yakından izleyenler 12 Mayıs seçimlerine umutla bakıyorlardı: Ülke güvenlik ve istikrar yolunda epey mesafe kat etmişti. Başbakan Haydar el İbadi'nin iktidarı, DAES'e karşı mücadelede önemi başarılar kazanmış, bu arada Musul'u işgalden kurtarmıştı. Hükümet Kuzey Irak'ın bağımsızlık hareketini de hezimetle uğratmış, ülkenin toprak bütünlüğünü korumuştur. Irak artık normalleşme ve kalkınma yoluna girebilecekti...

### **Seçimlerin sonucu madalyonun bu umut verici yüzüne rağmen, Irak tablosunun o kadar parlak olmadığını gösterdi.**

Aslında İbadi bu seçimlerde bir darbe yemiştir, üçüncü duruma düşmüştür. Buna karşılık milliyetçi Şii grubunun lideri olan Mukteda el Sadr bu yarışta birinciliği kapmıştır. Nihai ve resmi sonuçların tablonun ana hatlarını fazla değiştirmesi beklenmiyor. Bir kere seçime katılımın yüzde 44.5 gibi düşük bir seviyede kalması, halkın yarısından fazlasının sandık yoluyla değişime umut bağlamadığını, siyasetçilere pek güvenmediğini, onların yoksulluk ve yolsuzluk gibi başlıca sıkıntılarını halledeceğine inanmadığını gösteriyor. Irak'ın karışık siyasi yapısı ve seçim sistemi nedeniyle bu sonucun fiilen yeni iktidara nasıl yansıtılacağını bu arada nasıl bir hükümet kurulacağını, onun başına kimin geçeceğini şimdiden kestirmek imkânsız. Bugün için söylenecek şey, Irak'ta bazı değişikliklerin olacağı, ama seçim öncesi tahmin edilen siyasi devamlılık ve istikrarın pek görünürde olmadığıdır.

Son dönemde İbadi yönetimiyle iyi anlaşmaya başlayan Türkiye için de bu bir belirsizlik getiriyor...

## **HÜRRİYET –**

### **Abdulkadir SELVİ**

#### **Anketler Başladı, Kararsızlar Ne Durumda?**

GÜNE CHP'nin CB adayı Muharrem İnce ile konuşarak başladım. Sesinde umutlu bir hava vardı.

**Meral Akşener**'le aralarında geçen diyaloga ilişkin olarak aramıştı. "**Böyle bir görüşme olmadı**" dedi.

**İnce**'ye, Manisa'da, "**İkinci tura kalırsa**

**Meral Akşener'in yardımcısı**

**olurum**" dediğini hatırlattım. Sözü'nün

arkasında durdu. "**İkinci tura kalırsa**

**Temel Bey'in de yardımcısı olurum**" dedi.

Diğer adaylara, "**Ben ikinci tura kalırsam**

**onların da benim yardımcım olmalarını**

**isterim**" çağrısını yaptı. Bu görüşmeden sonra

kaynaklarımı kontrol ettim, bir sorun yoktu ama ben **İnce**'nin beyanını esas alıyorum.

Dün bir yanda gözümüz Kudüs'teki gelişmelerde, diğer yandan Ankara'daki seçim çalışmalarındaydı.

İsrail'in başkentinin Kudüs'e taşınması nedeniyle İslam dünyası derinden sarsıldı. Gazze'deki gösterilerde ise tam bir katliam yaşandı.

Cumhurbaşkanı **Erdoğan**, Kudüs kararı nedeniyle ABD'nin tarafsızlığını yitirdiğini belirtmişti. İsrail'in, Gazze'de yaptığı katliamla birlikte Trump'ın eline kan bulaştı. Dökülen kanda Netanyahu kadar Trump'ın da sorumluluğu var. Kudüs'te yaşananlara değinip hızla Ankara'daki seçim çalışmalarına dönme durumunda kaldım.

İYİ Parti Genel Başkanı **Meral Akşener**, 14 Mayıs 1950 seçimlerinin yıldönümünde seçim beyannamesini açıkladı. "**Milletimizin yeni bir yönetime ihtiyacı var**" dedi. **Akşener**, seçim vaatlerinde bulunmanın ötesinde Türkiye için yeni bir şeyler söylese daha etkili olurdu.

#### **AK PARTİ'DE ÜST KURUL**

AK Parti'de ise milletvekili listeleri üzerindeki çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı **Erdoğan**'ın başkanlığındaki üst kurulda Başbakan **Binali Yıldırım**, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı **Hayati Yazıcı**, Teşkilat Başkanı **Mustafa Ataş**, Seçim İşleri

Başkanı **Ahmet Sorgun**, Genel Sekreter **Fatih Şahin**, AR-GE Başkanı **Hamza Dağ**, Kadın Kolları Genel Başkanı **Lütfiye Selva Çam** ve Gençlik Kolları Genel Başkanı katılacak. Üst kurula sunulacak olan liste büyük ölçüde tamamlandı. Bu arada cumhurbaşkanı adaylarının belli olmasıyla birlikte kamuoyu araştırma kuruluşları sahaya çıktı. 24 Haziran seçimlerine dönük ilk ipuçları bu hafta sonu alınacak. MV listelerinin açıklanması ve seçim kampanyasının başlamasından sonra ikinci bir tur araştırma daha yapılacak. **Erdoğan**'ın ilk turda seçilip seçilmeyeceği ve iktidarın Meclis'teki oranı haziranın ilk haftası ortaya çıkmış olacak. O nedenle şimdiye kadar yapılan araştırmaları bir kenara bırakın derim.

**KAMUOYU ARAŞTIRMALARI BAŞLADI**  
Bu kez kamuoyu araştırmaları da farklı olacak. Cumhurbaşkanı adayları ile seçim ittifakları ve partilerin oy oranı sorulacak. Peki nasıl olacak? O nedenle iki önemli kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisiyle konuştum. **Erdoğan**'ın ilk turda seçileceği konusunda görüş birliği içindelerdi. Burada tabii oran çok önemli olacak. Bu seçimde ittifaklar yaşandığı için anketörlerin eline ilk kez seçim pusulası verilmiş. Bazen bizim muhalefet şaşkınlık yapıp, AK Parti şimdiden seçim pusulası bastırılmış diye düşünebilir. Aman ha karıştırmayın o gördükleriniz anketörler. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi bu kez yeni sisteme göre olacak. Milletvekili sayıları belirlenirken, veriler aynen YSK'nın seçim sonuçlarını değerlendirdiği hesap sistemine göre dağıtılacak. CB adaylarıyla ilgili sonuçların tespit edilmesi daha kolay olacak. Ancak milletvekili sayılarının belirlenmesinde sonuçlar ittifaklara göre paylaşılacak. HDP, tek başına seçimlere girdiği için onun oy oranı ayrıca belirlenecek. İttifakın oy oranı bütün olarak alındıktan sonra, milletvekili sayıları 'cumhur ittifakı', 'millet ittifakı' ve HDP olarak dağıtılacak. 'Cumhur ittifakı'nın oyları AK Parti ve MHP olarak 'millet ittifakı' ise CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP olarak paylaşılacak. Kamuoyu araştırma kuruluşları bu kez seçimlere katılım oranının yüksek olacağını,

kararsızlarının oranının ise hızla düştüğünü söylüyorlar. Son tespitlere göre kararsızların oranı yüzde 18'e gerilemiş. Liderler, yüzde 18'i ikna etmek için çalışacaklar.

### **TÜRKİYE – Fuat UĞUR**

#### **Dışişleri'ndeki FETÖ Tezgâhı İle İhracata Büyük Darbe**

Anlatacağım **Dışişleri Bakanlığı**'na bağlı elçiliklerimizdeki ihanet çetesinin marifetleriyle ilgili.

**Özellikle de Afrika'daki elçilik ve konsolosluklarımızda üslenen tüm FETÖ kriptoları alenen Türk ihracatına sistemli biçimde darbe üstüne darbe indiriyorlar.**

Geçen hafta **orta ölçekli iki tekstilciyle** yemekteydim. Biri kızımın sınıf arkadaşının babası.

Yaptıkları iş Türkiye'de satışa sunmadıkları ve onlarca stiliste hazırlattıkları **tekstil modellerini Afrika pazarına ihraç** etmek. Orta ölçekli diyorum ama Afrika'daki yaklaşık 20 ülkeye milyon doları bulan ihracatları var. Her ikisinin de ayrıca Osmanbey'de, içinde satış mağazalarının da olduğu birer şubeleri mevcut.

İş adamları "**Biliyor musunuz artık Afrika pazarındaki iş adamları ve Afrikalı müşterilerimiz Türkiye'den elini ayağını çektiler. Misal Osmanbey'de Afrikalı alıcı görmek artık hayli zor**" dedi.

Hayretle sebebini sordum. "**Çünkü Afrika ülkelerindeki elçiliklerimiz, bilmediğimiz, anlamlandıramadığımız bir nedenle Afrikalı iş adamı müşterilerimize vize vermiyorlar.** Adam örneğin ocak ayında gelip yaz koleksiyonlarımıza bakacak, ama elçiliklerimizdeki görevliler **üç ay sonrasına vize için randevu** veriyorlar. Üç ay sonrası için de vize verilir verilmeyeceği belirsiz, çünkü geri çevrilen de çok. Onlar da **başka seçenekleri deniyorlar** doğal olarak..."

Dehşetle dinledim. **Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu** bu kepezalikten haberdar mıydı?

Bakanlıktaki FETÖ'cülerin önemli bir bölümünün temizlendiğini söylemişti hatırladığım kadarıyla.

Ama delil olmazsa kimi bulacaksınız, adamlar sinsî birer çıyan gibi yerin altına gizlenmiş durumda.

Hep söylüyoruz, bu durumda uygulanacak tek kriter belli;

**Ziya Paşa'nın o müthiş sözü:**

**“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz./Şahsın görünür rütbe-i akl eserinde.”**

Yani;

“Kişinin aynası işidir, lafa bakılmaz./Kişinin aklının seviyesi yaptığı işte görünür.”

İş adamlarımızın söylediklerinden anladığım şu.

O elçilik mensupları **FETÖ'cü değilse bile vatan haini**, başka bir şey değil.

İlginç bir durum daha var. Türkiye'den vize alamayan Afrikalı iş adamlarını o

ülkelerdeki **FETÖ'cü imamlar**

**bulup**, onları **“Siz en iyisi Çin'le ticaret yapın, Türkiye tekin ülke değil”** diye yönlendiriyorlarmış.

Nasıl organize çalıştıklarını anlayın artık, anlayın da **şu üzerinizde serpili ölü toprağını atın** lütfen.

Konuştuğum iki tekstilci “Bazı Afrikalı iş adamları her şeye rağmen bizi arayıp **davet mektubu göndermemizi** istiyorlar. Ama davet mektubu gönderdiğimizde de biz çok zorlanıyoruz.

Gelen kişinin tüm sorumluluğu sizin üzerinizde oluyor kaldığı sürece” diye dert yanyorlar.

Neyse, durum böyle.

Ben yazdım ve bu uyarım umarım Dışişleri bürokrasisinin **“Sessizlik duvarı”**na çarpıp **“Sous main”** edilmez.

Öyle olursa geriye küçük de olsa bir ihtimal kalıyor.

Mesele **Cumhurbaşkanı Tayyip**

**Erdoğan'a iletilir**, o da herkesi bir güzel azarlar.

Bu takdirde harekete geçerler.

Bu ülkeyi sevmek için sürekli dürtüklenmeye ihtiyaç duymak çok acı gerçekten.

## **TÜRKİYE – Nabi MİŞ**

### **Milletvekilliği Aday**

#### **Tercihlerinde Yeni Dinamikler**

Milletvekilliği seçimleri açısından 24 Haziran'ın daha önceki seçimlerden farklılaşan bazı dinamikleri var. Bu dinamikler, hem seçmenler hem de partilerin aday tercihleri açısından önemli.

Yeni değişkenler, partilerin aday adayları arasından seçim yaparken ince eleyip sık dokumalarını zorunlu kılmakta.

Hatta yerel dinamikler, partilerin aday tercihlerinde daha önceki seçimlerden farklı olarak çok daha belirleyici olacak.

Bu yeni dinamiklerin bazıları şunlar:

**İttifak etkisi:** Seçimlerde milletvekilliği açısından en önemli dinamiklerden biri ittifakların yapısı.

Seçmen tabanları geçişken olan partilerde milletvekili adayının kim olduğu, seçimde ve yerelde çok daha önemli hâle geldi. Partiler önceki seçimlerden farklı olarak büyük şehirlerin dışındaki illerde adayın yerelliğine azami dikkat göstermek zorunda.

Yerele inince seçmenin oy verme davranışında, **milletvekilinin o ilden olup olmaması, şehrin büyük ilçelerinin ya da şehrin mikro bölgesel ayrımlarının gözetilip gözetilmediği ve o şehirde yaşayan göçmen nüfus oranlarının dikkate alınıp alınmadığı gibi birçok faktör etkilidir.**

Bu seçimlerde özellikle ittifaklar açısından bu hususlara azami dikkat etmeyen partinin dezavantajlı bir konuma geçeceği aşikâr.

**Sıfır barajın kime yarayacağı**

**sorunu:** Seçim barajının ittifak yapan partiler açısından sıfırlanmış olması da seçmen tercihi açısından bazı muğlaklıklar içermekte.

HDP ve Vatan Partisi gibi birkaç küçük partinin dışındaki partiler için artık teoride yüzde 10 barajı sorunu yok. Bu durumun ittifak içindeki büyük partiler ve küçük partiler açısından etkisi farklı olacak.

Örneğin **Saadet Partisi** bir ittifaka dâhil olduğu için baraj sorunu teorik olarak yok.

Ama diğer taraftan, her bir seçim bölgesinde bir milletvekili çıkaracak yeterli sayıya

ulaşamayacağı için aldığı her oy, içinde bulunduğu ittifakın partilerine gidecek. İttifak içinde ise SP'nin aldığı oylar büyük partiye daha çok yarayacak.

Barajlı sistemlerde, seçmenler kendilerine yakın olan partiler barajı geçemeyeceği durumlarda **stratejik oy verme tercihinde** bulunurlar. Yani, kendilerine en yakın olan barajı geçebilecek partiye oy verirler. Ancak yeni ittifak yapılarında küçük partilerin potansiyel tabanlarının ne yönde oy kullanacağını şimdiden net olarak tespit etmek güçlükler içermekte.

**HDP** hiçbir parti ile ittifaka gitmediği için yüzde 10 barajını tek başına aşması gerekmektedir. Barajı aşmadığı durumda özellikle **HDP** tabanının yoğun olduğu yerlerdeki oylar doğal olarak birinci parti olan **AK Parti**'nin lehine olacaktır.

**Yeni siyasal sistem ve bakanların milletvekili olmaması:** Artık milletvekilleri bakan olamayacağı için, yerelde seçmenler Ankara'ya doğrudan milletvekilleri üzerinden ulaşacak. Dolayısıyla her il aynı zamanda sürükleyici bir aday beklentisinde olduğu için partiler bunu dikkate almak zorunda.

**Sayısal artış:** Milletvekilliği sayısı 550'den 600'e çıktı. Dolayısıyla birçok ilin milletvekili kontenjanı arttı. Bundan dolayı, bazı şehirlerde, önceki seçimlerde özellikle birkaç oy farkla bir partinin kazandığı ya da kaybettiği milletvekillikleri her parti için daha kritik hâle geldi.

**Milletvekillere yönelik değişen algı ve beklentiler:** Seçmenler yıpranmış, tartışılmış, milletvekili olduktan sonra mali durumunda gözle görülür artış olmuş, kolay ulaşılamayan, yerelin sorunları ile ilgilenmeyen, cenazesinde ya da düğününde yanında görmediği adaylara mesafeli. Şaibeli olan adayları istemiyor. Yine seçmen bu özelliklerin sadece adaylarda değil akraba ve yakınlarında da arıyor. Özellikle FETÖ konusunda hassas olan seçmen adayların bu bağlamda geçmişini önemsiyor. Sonuç olarak, milletvekilliği seçimlerinde partilerin başarısını etkileyecek birçok yeni faktör var. Partiler bu unsurların farkında olarak aday tercihinde bulunmak zorunda...

## TAKVİM – Ergün DİLER

### Düğmeye Bastılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'ya gitmeden bir gün evvel Devlet Bey sürpriz bir çıkış yaparak "AF GELSİN" dedi. Sınırlı olarak tabii... Daha sonra AK Parti'den "Gündemimizde böyle bir konu yok" şeklinde açıklamalar gelse de MHP Lideri ısrarını sürdürdü. "AF" İSTEDİ. Tartışmalar hala sürmekte. AF gelir mi gelmez mi bilemem.

Ama Devlet Bey'in çıkışının bir anlamı olmalı. ZATEN ÇOK

### Düşünerek Konuştuğunu Da Söylüyor!

O halde verilen mesaj neydi? Ne yapmak istiyordu? Ortada bir çatlak da olmadığına göre varılmak istenen NOKTA neresiydi? Galiba çok karmaşık değil...

Cumhurbaşkanı'nın TATLI DİL

FORUMU için gittiği Londra'da bazı konularda sert bir tutum içinde olmasını istiyordu.

Sanırım Devlet Bey özellikle FETÖ konusunda geri adım atılmaması için hamle yapıyordu.

AF ÇIKIŞI bana öyle geldi.

Bilemem... Düşünün... Devam...

Yine İNGİLTERE'den gidelim...

Defalarca yazdım... Aynı noktaya basarak ilerleyelim...

İngiliz Kraliyet ailesinin ani bir manevra ile tüm geçmişinin üzerini çizip, Pentagon'la ortaklık yapmaya karar vermesi elbette Londra kadar Avrupa'nın tüm başkentlerinde 'kırmızı alarm' durumuna geçilmesine neden oldu. Çünkü 100 yıllık kurguda Kraliyet ailesinin Rothschild hanedanlığının gücünü kabul ettiğine ve birlikte yürüdüğüne şahit olduk. Bunun değişmesi pek mümkün görünmüyordu. Özellikle 2008'de ABD'de başlayan ve tarihin en büyük ekonomik krizlerinden biri olarak gösterilen kaos sonrası, Rothschild gücüne güç kattı. Belki de en büyük oldu...

Kraliçe II. Elizabeth'in Pentagon'la yani silah lobisiyle ortaklık yapması sonrası Avrupa'da da dengeler değişmeye başladı. Yıllardır emirleri Londra'daki Rothschild malikanesinden alan Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy de, Kraliçe II. Elizabeth'in yolunu izledi. 20 Mart'ta Fransa'da gözaltına alınan Sarkozy, bir karar vermek zorunda kaldı. Ya ailenin adamı olarak hapse girecekti ya da Pentagon'un gücü önünde eğilecek ve yeni rotasında özgür yaşayacaktı.



Sarkozy ikinci şıkkı seçti. Çünkü hayatının sonuna kadar demir parmaklıkların ardında yaşamak kolay bir seçim değildi. Bunun üzerine Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hıristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişi, beklenen adımı attı. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması için yapılan bu hamle büyük bir planın devamıydı. Sarkozy, özgürlüğün bedeli olarak büyük bir adım attı. Buna mecburdu. Aksi mümkün değildi. Bu bildiri Fransa'da beklenen etkiyi yapmadı. Ardından Paris'teki ünlü Opera meydanındaki bıçaklı saldırı, medyadan bazı isimlerin "Saldırgan Allahüekber diye bağırıldı" yazılarından sonra, bildiriye destek çıkış gibi büyüdü. Bu operasyon, Fransız istihbaratının içindeki özel bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Şimdi Fransa'da İslamofobi tekrar eski güçlü günlerini yakaladı. Rothschild ailesi, Fransa'da Sarkozy'yi kaybederken, İngiltere'de büyük bir hamle yaptı. **BOŞ DURACAK DEĞİLLERDİ YA!** Dünyanın en güçlü ailesi olarak Rothschild bilinir. Bu büyük ölçüde doğrudur. Ancak ailenin güçlü olması için İngiltere'deki aristokrasinin de yanında olması gerekiyor. **BU ŞARTTIR.** İşte AİLE bu yönde büyük bir adım attı... Egerton ailesi, Russell ailesi, Guinness ailesi, Chantal ailesi, Portman ailesi, Rothermere ailesi, Walden ailesi, Straubenzee ailesi, Wellesley ailesi... Bu önemli aileler İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'le hareket ediyordu. Onlar geçtiğimiz hafta seçimini yaptı ve hepsi Rothschild hanedanlığının yanında yer aldı. Bu aristokrat aileler birbirleriyle akrabadır. Mutlaka evlilik birliktelikleri olmuştur ve hepsi geçen hafta yaptıkları toplantı ile Rothschild hanedanlığıyla hareket etme kararı aldı. Bu hem Pentagon hem de Kraliçe II. Elizabeth için büyük sıkıntı. Çünkü bu aileler hem İngiltere'de hem de Avrupa'da çok etkindir ve güçlüdür. **Her Yerde Akrabalıkları Vardır ! Aileler Oyunu Bambaşka Yöne Çekti Yani...** Bu ailelerin aldıkları kararlar Avrupa Birliği kararlarından daha hızlı uygulamaya geçer. Pentagon, Kraliçe II. Elizabeth'le pazarlık yaparken, bu ailelerin de daima Buckingham Palace ile yürüyeceklerine inanıyordu. Bu hata

Pentagon'da birkaç kişinin üzerinin çizilmesine neden oldu. Çünkü Avrupa'da güç hala aristokrasinin merkezinde yer alan ailelerle yürür. Pentagon'un Avrupa'da birlikte yürüdüğü birçok işadamlarının da bu ailelerle yakın olduğu bilinen bir gerçek. Şimdi aileler, tercihini Rothschild'den yana kullandıkları için işadamları da aynı yolda yürüyecekler. Daha doğrusu tartışılan bu! Kraliçe II. Elizabeth'in aile kararı sonrası, Buckingham Palace'ta bir toplantı yaptığı, ardından Washington'da çok önemli biriyle 45 dakikalık telekonferansta konuştuğu SIR DEĞİL! Şimdi hem Pentagon hem de Rothschild hanedanı, iki hamle yaptı. Karşılıklı hamleler elbette etkili. Sonucu göreceğiz. Terör saldırıları her ülkede huzuru bozmak için yapılır. Her terör saldırısının arkasındakiler de kısa sürede o ülkedeki yetkililer tarafından öğrenilir. Şimdi Fransa, Macron üzerinden Fransız istihbaratındaki Pentagon'un adamlarına karşı bir operasyon yapacak mı? Eğer yaparsa, iki tarafın ciddi şekilde karşı karşıya geldiğini ve bir ortak nokta bulunamayacağını görürüz. Ancak son yaşanan saldırının ardından Fransız istihbaratında bir operasyon yapılmadı. Macron, saldırıdan sonra, "Fransa bir kez daha kan ile bedel ödedi. Bu kanlı saldırının arkasındaki gücü biliyoruz. Ancak özgürlüğün düşmanlarına teslim olmayacağız. İstihbarat açığı olduğunu biliyoruz, Fransız polisini olaya hemen müdahalesinden dolayı kutluyoruz. Atacağımız adımları göreceğiz" dedi. Macron, saldırının arkasında Fransız istihbaratının bir bölümünün olduğunu bildiğini deklare etti. Fransız polisinin ise başarısını övdü. Pentagon'un Fransa'da güçlü olduğunu Macron da öğrendi. Fransa'da bugünlerde bir terör saldırısı daha yaşanır, işte o zaman Avrupa'nın her kentinde büyük terör olayları görürüz. Özellikle Fransa ile ortak adımlar atan Almanya'da... Fransa'daki terör saldırısının olduğu gece,

Almanya'nın birçok noktasında güvenlik tedbirleri artırıldı.  
Bütün bunlar herkesin her şeyi bildiğini gösteriyordu!  
Avrupa, ABD'den kopuyor.  
Bu süreç ABD'nin uzaktan izleyeceği bir durum değil. O nedenle mutlaka ciddi hamleler göreceğiz.  
Bunlar terör saldırısı da olabilir, çok daha büyük ses getirecek olaylar da.  
Bilemem. Ama sessiz kalınmayacağını kestirebiliyorum.  
Karşılık da verilecektir.  
Bu da NET! Afrika'da Fransa'nın etkin olduğu ülkelerin çoğunda terör saldırısı yaşandı. Fransa güçlü bir ülke. Yıkılmadı.  
Bu gücün kaynağı da AFRİKA .  
Kuvvetini oradan almakta...  
Brundi, Güney Afrika, Somali, Nijerya, Libya son 1 haftada terör saldırılarıyla sarsıldı. Hepsi aslında tek merkezden yönetiliyordu. Bu saldırılar daha da artacak. MI5'in "DEAŞ Avrupa'da çok güçlendi. Terör saldırıları artacak" açıklaması da çok ciddi irdelenmeli.  
Çünkü MI 5 ve MI 6, DEAŞ 'ın saldırı yapabileceği ülkeleri çok iyi biliyor. İki istihbarat örgütü de DEAŞ 'ın arkasında AB D'nin olduğunu da bilir.  
Türkiye de AVRU PA ile aynı çizgide gibi. Tercihini yapmış gibi. Devlet Bey de TATLI DİL FORUMUN DA yumuşamaya karşı gibi...  
Karşıdaki rakip artık belli ki ABD...  
Ve yanında İngiltere...  
Erdoğan'ın BB C'ye sert bir dille ders vermesi de bunun işareti...  
Önemli bir NOT'la bitirelim bugün...  
ALMANYA geçtiğimiz gün şunları söyledi:  
ABD ile geçmişteki ortaklık bitti, artık rakibiz.  
Washington'a karşı daha sert politika izleyeceğiz.  
Bu kimsenin bilmediği sertlikte olacak.  
Beyaz Saray'ın değil Berlin'in çıkarları için adımlar atacağız... Dönün başa...  
Sarkozy'nin başlattığı imza kampanyası ile Kur'an-ı Kerim'in hedef alınması, AB D'nin BÜYÜKELÇİLİĞİ'ni KUDÜS'e taşıması, DEAŞ'ın tekrar hortlaması ve GAZZE'de ölümlerin yaşanması... Hepsi aynı merkezden alınan kararlar.  
**Savaş Başladı. Dün Resmen İlan Edildi...**

## YeniAKİT/

## Abdurrahman DİLİPAK

### 70. Yıl!

ABD meydan okumasını sürdürüyor.  
Dün Nekbe'nin, büyük felaketin, yani İsrail'in kuruluşunun yıldönümü idi. Dün işgal altındaki Filistin topraklarında intifada vardı.  
ABD ve İsrail tam ramazana girerken yaptı yapacağını. ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Tel Aviv'de büyükelçiliği olan 54 büyükelçi, ABD'nin Kudüs'te açacağı büyükelçilik töreni ile ilgili davetini reddetti. Ama 32 ülke daveti kabul etti. İsrail merkezli Haaretz'in verdiği listeye göre Kudüs'e temsilci gönderen 32 ülke şunlar: Cezayir, Angola, Avusturya, Kamerun, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Etiyopya, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Macaristan, Kenya, Makedonya, Myanmar, Nijerya, Panama, Peru, Filipinler, Romanya, Ruanda, Sırbistan, Güney Sudan, Tayland, Ukrayna, Vietnam, Paraguay, Tanzanya ve Zambia.  
202 ülkeden yaklaşık 150 ülke ABD ve İsrail'in bu yaptığını desteklemiyor. Bu bir referandumdur ve İsrail bu referandumu kaybetmiştir. Bu hükümetler nezdinde böyledir. Halkların çok büyük bir kısmı bu haksızlığa karşı çıkmaktadır. ABD halkı da bu duruma çoğunluk olarak destek vermeyecektir. Hatta İsrail halkının önemli bir kesimi de buna razı olmayacaktır. Bu durum Siyonizmin insanlığa karşı meydan okumasından başka bir şey değildir.  
Bu listeye göre sadece Cezayir ve Nijerya katılıyor ama, bakarsınız Mısır, Suudi Arabistan ve BAE de fiilen olmasa bile sözlü bir açıklama ile katılır.  
Birçok Avrupa devleti ve Vatikan da katılmamış. Aslında bu sonuç İsrail'in ve ABD'nin yalnızlığını tescilleyen bir referandum oldu.  
ABD ve İsrail'in bu kararına en sert tepki, yine, her zaman olduğu gibi Türkiye'den geldi ve Erdoğan tepkisini ziyaret için gittiği Londra'dan dile getirdi.  
İsrail 70. Yılında yine kan dökmeye devam ediyor. Haftalardır devam eden protestoların bu karardan sonra şiddetlenerek artmaya devam etmesi bekleniyor. Ve aynı şekilde İsrail'in de saldırgan politikalarına da hız vermesi

bekleniyor. Dolayısı ile bugün bölge ve dünya barışı için olduğu gibi, İsrail için de bir milat olma özelliği var.

Bu durum sadece Filistin, İsrail ve ABD'yi ilgilendiren bir konu olarak kalmayacak. Bu olay karşısında sessiz kalan İslam ülkeleri yöneticileri de Müslümanların gözünde "dilsiz şeytanlar"a dönüşecektir. Bu durumun o ülkelerin iç politikalarına da yansması kaçınılmazdır. Bu arada Mescid-i Aksa'yı basan Yahudilerin tahrikleri sürüyor. Dün sabah bir grub Siyonist Mescidi Aksa'ya girerek Müslümanlara saldırırken bir grub da Müslümanların bulunduğu bölgede dini tören düzenlemek istedi.

Göreceksiniz bu iş Kudüs'ün başkent ilan edilmesi ile kalmayacak. Bunun bir adım sonrası Mescid-i Aksa'nın yıkılması ve yerine 3. Mabed'in inşası planının devreye sokulması olacak.

Mescid-i Aksa zaten kuşatılmış ve altı oyulmuş durumda. Bir saldırı ya da küçük bir depremle bile Mescid-i Aksa kullanılamaz duruma gelebilir.. Böyle bir durum, o korktukları, "tarihin sonu"nu getirecek olan "Medeniyetlerarası savaş" ya da namı diğer "Argemedon" veya, Müslümanların ifadesi ile "Melheme-i Kübra" denilen "kıyamet savaşı"nın başlangıcı olabilir.

Bu durum korktukları, kitaplarında yazılı olan "bir kavmin helaki"ne sebep olabilir.

İsrail ve ABD kendi kıyametlerine, helaklarına sebep olacak bir sona doğru koşuyorlar.

Dün akşama doğru gelen haberlerde 50'yi aşkın şehid vardı, 2000'e yakın da yaralı. 70 yıllık bir işgal karşısında 70 yıllık bir direniş bugün, tüm dünyada sosyal media'nın ana konusu idi.

Erdoğan Londra'dan dünyaya şu mesajı verdi: Geline noktada ABD bölgede arabulucuk yapma şansını kaybetmiştir.

Evet, ABD işgal, cinayet ve katliamdan yana taraf olmuştur.

Arap Birliği yarın olağanüstü toplanacak. Bu arada, İran'dan üst düzey kınamalar geldi. AB ise karar karşısında toplu bir kınama açıklaması yapamadı. Çünkü üyesi olan 4 ülke Kudüs'teki açılışa temsilci gönderdi.

Hamas lideri Halid Meş'al "direnişe devam" dedi. Tüm dünyada Müslümanlar Kudüs'e yönelik bu kararı protesto etmek için meydanlardaydı. Ve tabii Türkiye'den de hem

siyasi çevrelerden, hem de sivil toplumdan protesto sesleri yükseldi. İsrail'in saldırılarının ve protestoların devam etmesi bekleniyor. Bu arada Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına işaret ederek, Tel Aviv'deki Amman Büyükelçiliğinin protesto notasını İsrail Dışişleri Bakanlığına teslim ettiğini bildirdi. Kudüs'te gergin bekleyiş devam ediyor. İsrail yönetiminin, Nekbe'nin 70'inci yıldönümü ve ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını protesto eden Filistinlilere yönelik alarm durumu devam ediyor. İsrail yönetimi tarafından Gazze'nin çeşitli bölgelerine 'tehdit' broşürleri atıldı. Ordu sözcüsü ezan yasağı getirildiğini duyurdu. Gelecek günlerin neleri getireceğini hep birlikte göreceğiz.

ABD ve İsrail, BÇG ile FETÖ ile PYD ile PKK ile BOP ile Arap baharı ile varmak istedikleri hedef buydu. Bütün senaryoları çöktü. Şimdi bu hedefe kendi başlarına yürümeye karar verdiler. Varacakları yer, varmak istedikleri yer olmayacak! Gelecekleri varsa görecekları de var! Selâm ve dua ile..

### YeniAKİT /

### Ali KARAHASANOĞLU

#### Filistin'de Katliam Varken Türkiye'deki İşten Çıkarmalarla Meşguller!

Dünyanın nasıl karıştırıldığını görüyorsunuz değil mi?

Kimseye menfaati olmayacak bir büyükelçilik kararının, bile bile nasıl gündeme getirilip, Müslümanların kışkırtıldığını..

Sonrasında da, protesto edenlerin acımasızca şehit edildiklerini, görüyorsunuz değil mi?

Bu ölümlerin sorumlusu kim?

Başta İsrail..

Onunla birlikte ABD..

Bunlara gerekli tepkiyi göstermeyen, bunlarla dostluk ilişkilerini sürdüren Müslümanlar..

Avrupa'yı.. Batı'yı.. ABD'yi bize, "İnsan haklarına saygılı, çağdaş devletler" olarak gösterenler..

Batı'daki oluşumları, objektif kuruluşlar olarak bize yutturmaya çalışan, bizim içimizdeki şirinlik budalası kuruluşlar, topluluklar.. Dün, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı hayata geçirilmeye çalışılırken.. Bu tahrik dolu karar, "Çözüm için bir adım" olarak dünyaya sunulurken.. Oynanmak istenen kirli oyunu protesto eden 52 Filistinli, İsrail kurşunları ile şehit edildi.. İsrail'i otorite kabul eden, ABD'deki FETÖ'nün elebaşısından ses çıkmadı ama.. O elebaşının destekçisi medya organlarında, 52 Filistinlinin şehit olduğu saatlerde, Türkiye ile ilgili, batılı kuruluşların raporları uzun uzun övgülerle, takdimlerle yayınlandı.. Ne imiş? İnsan Hakları İzleme Örgütü rapor hazırlamış.. Demişler ki, "Türkiye, akademisyenler için yaşanmaz hale geldi!" Hay akademisyenleriniz de batsın.. Siz de batın, e mi! Durduk yerde, 52 Filistinli şehit ediliyor.. 2000'den fazla yaralı var.. Şehit sayısı her saat artıyor.. Filistinlileri "insandan saymadıkları"ndan mıdır.. Yoksa "İsrail'in işlediği suçları görme yetkileri olmadığı"ndan mıdır.. Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerini rapor etmeyen, kendisine araştırma konusu olarak görmeyen bir kuruluş.. Türkiye'deki darbe süreci sonrasında bir kısım akademisyenin işten çıkarılmasına kafayı takmış, rapor üstüne rapor düzenliyorlar.. Dertleri insan hakları ise.. En başta gelen insan hakkı, "hayat hakkı"dır.. Bırakın işten çıkarılmayı.. Bırakın üç gün gözaltında tutulmayı.. Birkaç saat içinde.. Bir devletin güvenlik güçleri.. Hiçbir orantılılık olmaksızın.. Kendilerine yönelik hiçbir silahlı saldırı olmaksızın.. Ateşli silahlarla kalabalıkları hedef alıyor.. Ve 52 insanı öldürüyor.. Bu ölümler yaşanır iken.. İşten çıkarılmalarla meşgul olanlarda vicdan var mıdır? Binlerce Filistinli, toplu olarak ölümcül yaralanmalara muhatap olur iken..

"Akademisyenlerin her istediklerini söyleyemedikleri" iddiaları ile gündem oluşturmak isteyenlerde insaf var mıdır? Bu insafsızları ciddiye alıp, raporlarını haberleştirenlerde insanlık var mıdır? Bunların gerçek yüzlerini göstermeyen, imza attıkları ikircikli tavırları deşifre etmeyenlerde dürüstlük var mıdır? ABD-İsrail ortaklığında Filistinlilere reva görülen son katliama kimler itiraz ediyor? Mısır'ın darbecisi Sisi'den ciddi bir itiraz var mı? Suudi Arabistan'ın kralından yüksek sesli bir itiraz var mı? Hatta.. Son günlerde ABD ile papaz olan İran'dan dahi kayda değer bir karşı çıkış var mı? Yok.. Arap Birliği, yarın toplanacakmış.. Toplanıp da ne yapacaklar ise.. ABD'den biraz daha silah almayı mı kararlaştırırlar.. Yoksa.. "Bütün suç Filistinlilerde.. Niye protesto ediyorlar ki? Bıraksınlar, adamlar büyükelçiliklerini taşıсын.." mı diyecekler.. Bilemiyorum.. Ama yine dünyanın ak yüzü, Türkiye oldu.. ABD-İsrail ortak yapımı provokasyona ve sonrasındaki protestoculara yönelik acımasız katliama en sert tepkiler, Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'den geldi.. Öyle ki.. Tepki sadece Tayyip Erdoğan'dan değil.. Düne kadar.. "Canım, biraz düşünüp de açıklama yapılmalı.. Türkiye'yi bağlayacak açıklamalarda aceleci davranılmamalı.. Bin düşünüp, bir söylenmeli" türünden açıklamalarla, Tayyip Erdoğan'ı daha mülayim açıklamalara davet eden anamuhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile, hiç çekinmeden restini çekmiş: "Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum." Sadece Kılıçdaroğlu değil. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de.. Tayyip Erdoğan'ın bir adım daha önünde olabilmek için.. Önce "Amerika ve İsrail, Ortadoğu'da kalıcı bir husumet gerçekleştiriyor. Kınıyoruz onları buradan. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlere



sesleniyorum, çekin derhal Washington'daki büyükelçiyi" çağrısını yapmış..  
Doğru söylemiş..  
Her ne kadar..  
Mavi Marmara gemisi ile ilgili olaylar sonrasında..  
İsrail'deki büyükelçiliğin geri çekilmesinde siyasi iktidara gerekli desteği vermemiş iseler de..  
Büyükelçilik kapalı olduğu dönemde, sürekli siyasi iktidarı "Herkesle kavgalılar" eleştirisine muhatap ederek, zımnın İsrail taraftarlığı yapmış iseler de..  
Şimdi ilk ağızda, ABD'deki büyükelçinin geri çağrılmasını önermeleri, haklı ve doğru bir taleptir..  
Bununla da yetinmemiş, Muharrem İnce..  
Devamında da vaadini patlatmış:  
"Cumhurbaşkanı seçilirsem, Gazze'ye gideceğim.."  
Ne diyelim?  
Hem CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Hem de cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'ye..  
Tebriklerimizi sunalım..  
Devamını dileyelim..  
"İşte böyle, mazlumdan yana olun..  
Zalimlere şirinlik yapmayın.." diyelim..

### **MİLAD / Serdar ARSEVEN**

#### **Zil Takıp Oynayacaklar!..**

"**Büyük Plân**"ı net bir şekilde görebiliyoruz...  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz BBC'ye konuşurken, "**Biz kaybedersek zil takıp oynarlar!**" dedi ya...  
Erdoğan kaybettiği takdirde, zil takıp oynayacakları şöyle alt alta dizin...  
Büyük Şeytan Trump'ın, ABD Elçiliği'ni Kudüs'e taşımasını "**Müslümanları Katlederek**" kutlayan Siyonistleri ve diğerlerini alt alta dizin...  
"**Erdoğan gitsin de ne olursa olsun!**" diyenleri şöyle bir gözünüzün önünden geçirin...  
Nasıl bir tablo çıkıyorsa karşınıza...  
Gerçek budur!..  
Mesele, **Recep Tayyip Erdoğan** meselesi değildir.

Mesele, **Recep Tayyip Erdoğan**'ın artıları-eksileri meselesi de değildir...  
"**Büyük Resme**" bakın, esas meseleyi göreceksiniz...  
Gezi olaylarından bu yana yaşananlara topluca bakın...  
"**Siyonizm'i**" ve "**işbirlikçilerini**" net bir şekilde göreceksiniz!..  
Çok yönlü bir oyun oynanıyor..  
"**Büyük Oyun**"u göremeyen var mı?..  
Dünyayı "**Kıyamet Savaşı**"na sürüklemek isteyen "**Küresel 28 Şubat**" adım adım üzerimize geliyor.  
Araplarla İranlıları "**yeniden**" birbirine kırdıracaklar..  
Trump dünyanın başındaki dert; İran'la nükleer anlaşmadan çekilmekle "**Kıyamet Savaşı**"na doğru bir adım daha attı Büyük Şeytan.  
İsrail'in "**İran-Hizbullah Tehdidi**"ni kullanarak Suriye'ye saldırması da bu çerçevede.  
Elçiliği Kudüs'e taşıma adımına karşı tepkileri istismar ederek, "**Küresel 28 Şubat Operasyonu**"na devam edecekler...  
Hem katledecek, hem de algıyı yönetecekler!..  
"**Siyonist Ajanslar**"dan sık sık "**İslamcı Terör**" haberleri geçecekler!..  
Varlık mücadelesi verme noktasına gelen İran'ın "**sınır ötesi karşı hamleleri**" Türkiye'yi sıkıştırarak...  
Savaşını Suriye'ye ve etkili olduğu diğer bölge ülkelerine taşımaktan başka çaresi bırakılmayan İran ile ilişkilerimiz çok zorlu bir sürece girecek.  
Türkiye, İran ve Rusya ile gerçekleştirdiği "**ölçülü işbirliği**"nden vazgeçmeye zorlanacak...  
Tercihinde bulunması istenecek...  
Bunun için "**ekonomiyi bozma**" operasyonları kullanılacak!..  
Bu süreçte, **Recep Tayyip Erdoğan**'ın güçlü liderliği büyük önem taşıyor...  
Bunca algı operasyonuna rağmen, yüzde 50'yi hayli aşkın seçmen desteği ile yürüyüşüne devam eden Erdoğan'ı devirmek için her yolu deniyorlar, denemeye devam edecekler...  
"**Ekonomi kötüye gidiyor, bu işi toparlamak imkânsız!**" havasını

yaygınlaştırmak isteyenlerin kullandığı birçok “AKP”li de var...

Erdoğan’ın işaret ettiği “**münafıklar**”, kendilerine alan açmasını umdukları yeni yapılara güç vermek için gayret sarf ediyor. “**Samimi**” vatan evlâtlarının, Erdoğan’ın görüş alanından çıkması için de “**operasyon**” sürdürülüyor!..

Bünyedeki “**münafıklar**”, Erdoğan’ın zemini kaydırmak için ince çalışmalar yürütüyor...

Türkiye, 24 Haziran’da “**Erdoğan**” diyecek...

Bu belli... Sonrasında ise...

Erdoğan’ı Külliye’de “**sıkıştırmak**” için ellerinden geleni yapmaya devam edecekler...

Bu da belli.

Aziz Milletimiz bütün tezgâhları başlarına geçirecek... Besbelli!..

### **GÜNEŞ / Ahmet YENİLMEZ**

#### **Ceplere Çantalara Mukayyet Olalım!**

Ortalık toz duman! Sular iyice bulandırıldı! Toz duman arasında cepçiler, bulanık su avcıları içte, dışta cirit atıyor! Bu gibi durumlarda ortalık daha da toz duman olsun, sular daha da bulansın diye daha da fazla tepinenler, daha da fazla bağırانlar çoğalsın, çünkü göz gözü görmez, akli selim ikazlar da duyulmaz olursa, cepçiler ve bulanık su avcılarının işleri daha da kolaylaşacaktır!

İşte bu gibi durumlarda cepten kaybettiklerin bir yana, kurtarıcı diye ilk çarpana can havliyle sarılmak, bulanık suda önüne düşen ilk oltaya atlamak da insanı candan eder! Maldan candan olmak derken bu gibi durumlarda toplu kayıplar Allah muhafaza büyük felaketler de yaşanır ki, bu gibi durumlar da çöküşü, bitişi yakınlaştırır! Hele hele bu toz duman ortamlarda, suların bulandığı zamanlarda ortaya bir takım simalar çıkar ki, Allah muhafaza yaşanan hali daha da felaket senaryolarıyla içinden çıkılmaz hale getirir!

Buyurun şöyle bir, birilerinin toz duman ettiği, bulanık suların arasında biraz seyrü sefer edelim!

Nedir efendim, dolar şu kadar olmuş!

Başka?

Enflasyon artıyormuş!

Başka?

İyi de fazla öncesine gitmeyelim, **hani şu IMF’nin kapısının önünde 3 sent için bakanlarımızın paltolarının içinde titreyerek beklediği günlere gitmeyelim! Sıradan bakkal alışverişinde bir cep dolusu parayla ancak bir günü bile geçiştirecek ihtiyacın bile alınmadığı, paran olsa da en zaruri ihtiyaçların karşılanmadığı günlere...**

Geçenlerde rahmetli dedemin bendenize fakülte yıllarımda yolladığı paranın PTT makbuzu geçti elime! Bir vesileyle yolladığı para 100 000 000! Evet, yanlış okumadınız tam 100 milyon lira! Sene 1999!

**Hatta 10 000 000’luk (on milyon) banknotlar da yeni basılmıştı, jilet gibiydiler!**

Bu arada sanmayın ki ev araba falan almıştım, sıradan basit bir ihtiyacım içindi muhtemelen! O dönemler, hani şu esnafın devrin başbakanının önüne kasa atmasının az öncesi, iki yıl sonra yaşanmıştı kasa olayı!

Üstelik o zamanlarda Türk Ordusu bir dış operasyonda falan değil aksine iç operasyondaydı! İki yıl öncesinde tanklar Afrin’de, Kandil’de değil Sincan’da yürümüştü! Dün Kudüs’te tüm dünyanın karşı çıkmasına rağmen elçilik açan ABD, kurtarıcı yollamıştı(!) İşte meselenin de püf noktası bu ya!

Bugünkü Türkiye dün, Kudüs’te açılan elçiliğe karşı çıkmakla kalmamış, “**Dünya 5’ten büyüktür**” diyerek dünyayı da ayağa kaldırıp BM’de, 128’e 9’la karar çıkarmıştır!

Hülasası, bugünkü Türkiye “**kurtarıcı isteyen**” değil “**Kurtaran**” olmuştur!

Bu yüzden, ABD ve İsrail suyun başından, bütün dinler için kutsal sayılan ve asla bir dinin hegemonyası altında olmaması aksine bütün dinlerin bulunduğu barışın ve huzurun merkezi olması gereken yerden ortalığı toza dumana katmaya ve suları bulandırmaya devam etmiştir! İçteki toz duman ve suların bulanması da bundandır! Aslolan şudur ki, bu gibi durumlarda içte, “**Kurtarıcılığa**” soyunmuş, sesi çok çıkan, suyu baştan bulandıranların yolladığı “Kurtarıcılar” a dikkat edilmeli! Bunlar toz duman olan ortamın cepçileri, bulanık su avcılarıdır!

**Aman ha, ceplere çantalara mukayyet olalım!**