

**SABAH**

**Mehmet BARLAS**

### **Biraz gecikerek olsa da Türkiye yeni bir dünyadaki yeni yerini aramaya başladı**

Dönemin Başbakanı İsmet İnönü 1964'te Johnson Mektubu geldiğinde öfkelenmiş ve "**Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de bu yeni dünya içinde yerini alır**" demişti. O dönemde olmadı ama aradan geçen yılların sonunda galiba hem yeni bir dünya kuruluyor, hem de Türkiye bu yeni dünya içinde yerini arıyor.

#### **Tehlikeli ortak**

Ancak bilelim ki bu çeşit değişim dönemleri tehlikelerle doludur. Kimin kiminle ne tür ittifakları içinde bulduklarını da ve kimin ne zaman hangi gerekçeyle sizi hedef kılacağını da kestiremezsiniz. Bugünün dünyasındaki en tehlikeli ve kendisine en fazla ihtiyatla yaklaşılması gereken güç odağının stratejik ortağımız Amerika Birleşik Devletleri olduğu da kesindir

#### **NATO hâlâ var**

Düşünün ki bizim 1952'de üyesi olduğumuz NATO, Sovyet tehdidine ve Varşova Paktı'na karşı kurulmuştu. 1990'lardan beri ne Sovyetler Birliği ne de Varşova paktı var. Ama NATO hâlâ devam ediyor. Çünkü NATO, Amerika Birleşik Devletleri'nin

hükmettiği bir caydırıcı güce dönüşmüştür. Ve biz hâlâ bu örgütün içinde, Amerika'yı hem İttifak'ın lideri hem de stratejik ortak olarak görüyoruz.

#### **Anlaşmazlıklarımız**

Ne var ki Amerika'yı nasıl görürsek görelim, eskisi gibi de görmüyoruz.

Aslında Amerika'yı daha çok İsrail'in stratejik ortağı ve kader arkadaşı olarak görmüyor muyuz? Aramızdaki anlaşmazlık konuları her gün biraz daha artıyor buna karşı eski ittifak söylemleri giderek anlamlarını yitiriyor. Ankara'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı NATO Konseyi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği gerçekler, Türkiye'nin yeni dünya oluşumundaki arayışlarını da sergilemiyor mu? "**İttifak üyesi ülkelerin terör gibiciddi sınamalarını tek başına çözmesini beklemek NATO'nun varoluşuna aykırıdır**" cümlesi bile çok şey anlatmıyor mu?

#### **İran'a tehdit**

Biz Amerika ile bazen Suriye'de, bazen bizzat Amerika'nın içindeki FETÖ oluşumu ile uğraşırken, bir de İran gibi NATO üyesi olmayan bölge komşularımızın yaşadıkları da, ayrı bir bölüm oluşturuyor. İran'a uygulanan yaptırımlar yetmezmiş gibi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı

John Bolton, İran'a mesaj vermek üzere "**USS Abraham Lincoln**" uçak gemisi taarruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk edeceklerini duyurmuş.

**SABAH**

**Haşmet BABAĞLU**

### Dikkat

**15 Temmuz**'un hemen ardından yazdım, hatırlarsınız...

Ne yapıp edip bu olayı unutturmak isteyecekler diye...

Bu köşede durmadan tekrar ettim: "15 Temmuz'un zihinlerimizde bıraktığı sert izleri yavaş yavaş yumuşatmaya, olanları hafifletmeye, sıradan bir darbe girişimi gibi yapıp defterini kapatmaya çalışıyorlar" diye...

Eski Cumhurbaşkanı'nın çok geçmeden "**kötü bir rüyaydı, geçti**" demesini ve sürekli "artık önümüze bakalım" şeklindeki açıklamalarının taşıdığı anlamları sık sık eleştirdim, biliyorsunuz.

Peki neden?

Neden unutturmaya çalışıyorlar?

Çünkü **Türkiye Cumhuriyeti devleti keskin bir yüzleşme yaşadı 15 Temmuz'da.**

Bir günlük bir olay olarak bakmadı; dost, düşman, ittifak, müttefik terimlerini bir

daha değerlendirdi.

15 Temmuz, deyim yerindeyse, "**sıfır noktası**" oldu.

Devlet yeniden yön tayin etti.

Şimdi kritik aşamadayız.

21. Yüzyılı kendi istediği gibi şekillendirmek isteyen ABD/ AB ittifakı Türkiye'nin kendi başına ilerlemesine son vermek istiyor.

Önümüzdeki günlerde sırayla gelip

bizden **son kez 15 Temmuz'u**

**unutmamızı isteyecekler...**

Kuzey Suriye'de terör odaklı yeni oluşuma izin vermemizi isteyecekler...

Söyleyecekleri lafların özü budur.

Bu kadar sıcak bir dönemde **sosyal kaosa davetiye çıkarmak** isteyenlere dikkat edilmelidir.

Söyleyeceğim şu...

**Baba çocuğuna, arkadaş arkadaşına sahip çıkmalı!**

**SABAH**

**Hasan BASRİ YALÇIN**

### Ve PYD bize saldırdı

Seçim öncesi HDP'ye hoş görünmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun kendisine PYD sorulduğunda nasıl cevap verdiğini hatırlıyor musunuz? Hiç unutmayın. "PYD bize mi saldıracak?" demişti. Evet, öyle oldu. PYD geçtiğimiz hafta bize saldırdı.

Şehitler verdik. **Birisi sorsun bakalım tekrar Kılıçdaroğlu'na. Şehit Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'e kim saldırdı? Kim şehit etti bugencecik subayı?** Ne diyecek, bakalım?

Ben olsam çok utanırım. Bunca olup bitenden sonra şehit cenazelerinde boy göstermeye kalkışmak hiç doğru değil. Özellikle şehidin ailesi gelme derken ısrarla bu tür törenlere gitmek çok daha yanlış. Kimse kusura bakmasın. Baştan beri aynı şeyi söylüyoruz. Şiddet doğru değil ama vatandaşın şiddet dışı tepkisi de anlaşılabilir bir durum değil. HDP'yle kol kola yürüyeceksiniz. "PYD bize saldırmaz" diyeceksiniz. Sonra da şehit cenazelerine gideceksiniz. Tabii ki gidebilirsiniz ancak protesto edileceğinizi de bilin. En azından milleti huzursuz ettiğinizi bilin.

Hele hele daha yeni bir şehit cenazesinde şiddet eylemi gerçekleşmişken, tekrar şehit cenazelerinde boy göstermek artık bir çeşit provokasyona giriyor. Kılıçdaroğlu bu konuda neden ısrar ediyor? Bir politik tercih yaptı ve bu tercihin sonuçları var. Şiddet olmadan da protesto olabilir. **Bu kez Kılıçdaroğlu eğer anlarsa öyle bir tepkiyle karşılaşmış ki, bırakın şehit cenazelerine gidecek hali insan içine çıkacak yüzü kalmaz.**

Şehit Yüzbaşı'nın ailesi verilebilecek en doğru ve en etkili tepkiyi vermiş. **Kılıçdaroğlu'nun**

**taziyesini kabul etmemiş ve yüzlerini ondan çevirmişler.** Görüntüleri izledim. Hadi buna da mı provokasyon diyeceksiniz. Bu insanlara da mı terörist diyeceksiniz? Diyemezsiniz. Bu bir politik tavır değil. Anlayın. Bu insanların en basit duygusu. Oraya buraya çekip meseleyi siyasi bir mesele gibi gösterip algılar üzerinde oynamaya çalışmayın. **Çocukları, eşleri veyakardeşleri PKK terör örgütü tarafından şehit edilen bu insanlar sizi cenaze törenlerinde görmek istemiyor olabilir.** Zaten büyük acı yaşayan bu insanlara bir acı daha yaşatmayın. Böylesi bir huzursuzluğun kaynağı olmayın. Buna çok basit bir düzenleme getirilir. Ararsınız aileyi. Katılmak için izin istersiniz. Davet edilmiyorsanız gitmeyin ve bu insanların cenaze törenlerine huzursuzluk vermeyin. Bu meseleyi siyasi bir tartışma konusu olmaktan da çıkartın. Hem HDP'yle seçime gideceksiniz hem de bunun hiçbir toplumsal karşılığı olmasın isteyeceksiniz. İstanbul İl Başkanı'nız teröristlere terörist demeyeceğini açıkça söylerken akrabalarını şehit vermiş insanların sizi cenaze töreninde görmek istememesi gayet normal. Bu da son derece insani bir tavidir. Kabullenmek istemiyor olabilirsiniz ama bu ülkede HDP'nin bir anlamı vardır. HDP'nin PKK'yla olan ilişkisi

vardır. Ve dolayısıyla HDP'ye sırtını yaslamanın da bir sonucu vardır. Siyasi ve toplumsal nezaket adı altında bunu görmezden gelmek zorunda değiliz. Şehit aileleri hiç değil.

### HÜRRİYET

### Abdulkadir SELVİ

#### YSK 'Yeniden seçim' dedi İstanbul halkı ne diyecek?

Türkiye nefesini tutmuş, YSK'dan çıkacak kararı bekliyordu. Ve nihayet YSK kararı verdi. Türkiye bu haberi AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel'in, "İstanbul seçimleri yenileniyor, hayırlı olsun" tweetinden öğrendi.

YSK, seçimlerin yenilenmesi kararını 4'e karşı 7 oyla aldı.

YSK bununla birlikte iki karar daha aldı.

1- Seçimlerin tarihi 23 Haziran olarak belirlendi.

2- Ekrem İmamoğlu'ndan mazbatanın alınması kararlaştırıldı.

31 Mart seçimlerinin ardından Keskin seçimlerinin yenilenmesine karar verilince mazbata iptal edilmişti. Geçmişte milletvekili seçilen Hatip Dicle, Fehmi Işıklar ve Bahattin Şeker'in de mazbataları iptal edilmişti. 1994

seçimlerinde ise Fatih'te Refah Partili Mehmet Ali Şahin'in mazbatasını iptal edilerek seçimler yenilenmişti. Seçimlere kadar Belediye Meclis üyelerinin arasından seçilen bir isim vekaleten Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenecek. Belediye Meclisindeki çoğunluğa bakarak bu ismin AK Parti'li olacağını söyleyebiliriz.

23 Haziran'da aynı adaylarla, seçimlerin iptaline neden olan sandık kurulu başkanları değiştirilerek ve kısıtlı seçmenlerden ayıklanmış, aynı seçmen listesiyle seçimlere gidilecek. Bu arada 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar da oy kullanabilecek.

YSK'nın seçimlerin yenilenmesi kararı iki gerekçeye dayanıyor.

1-Sandık kurullarının teşkili.

2-Sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükler.

AK Parti, seçimlerin iptalini talep ederken üzerinde durduğu noktalardan birini kısıtlı seçmeler oluşturuyordu. Ama YSK seçimlerin iptal kararını sandık kurullarının teşkilindeki usulsüzlükler ve Oy Sayım Döküm Cetvelleri'ndeki usulsüzlükler nedeniyle aldı. AK Parti, 19 bin 623 sandık başkanı ve üyelerinin kamu görevlilerinden teşkil edilmediği itirazında bulunmuştu. YSK bu iddiayı ilçe seçim kurullarına sordu. İlçe seçim kurullarından gelen yanıtlar, YSK üyelerini ikna etmedi. 225 sandık kurulu

başkan ve 3500 sandık kurulu üyesinin yasada belirtildiği gibi kamu görevlisi şartına uygun olarak oluşturulmadığı kanaatine vardı.

Hatırlarsanız 3 Kasım seçimlerine sokulmayan Erdoğan'ın milletvekili olduğu Siirt seçimleri de sandık teşkili nedeniyle yenilenmişti. YSK, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan Köy'de üç sandığın oluşturulmadığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

### **CHP BEKLEMİYORDU**

YSK kararıyla birlikte siyasette bir sarsıntı meydana geldi. Gözler AK Parti ve CHP'nin üzerindeydi. YSK toplantısı öncesinde CHP'deki MYK toplantısında seçimlerin yenilenmesine ilişkin bir beklenti yoktu. CHP'de daha çok kısıtlı seçmenlerle ilgili gelen bilgiler rahatlamaya yol açmıştı. YSK'nın iptal kararı çıktığı andan itibaren CHP'de tansiyon yükseldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu zaten gün içinde istişare halindeydiler. Ancak YSK kararı çıktıktan sonra Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir seri değerlendirme yaptılar. CHP lideri YSK kararının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerve Saadet Partisi Lideri Temel Karamoğlaoğlu'yla da durum değerlendirmesi yaptı. Çünkü CHP'de bir grup, seçimlerin boykot edilmesini tartışıyor. Kılıçdaroğlu bugün PM'yi de olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu

toplantıya Ekrem İmamoğlu ve milletvekilleri de katılacak. CHP, seçimlerle ilgili politikasını belirleyecek. Bir grup seçimlerin iptalini tartışıyor

ama Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun aynı kanaatte olmadığını söyleyeyim. Mağduriyetin prim yaptığına inanan CHP, yenilenecek seçimlere katılacak.

### **AK PARTİ'DE SEVİNÇ**

AK Parti İstanbul seçimleriyle ilgili “organize bir yolsuzluk” yapıldığını savunuyordu. O nedenle YSK'dan çıkan karar AK Parti'de bir sevinç meydana getirdi.

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı siyaseti yeniden şekillendirecek. YSK kararının meydana getirdiği tartışma sonuçlandıktan sonra partiler rotayı seçimlere çevirecekler.

### **AYNI ADAYLAR MI?**

CHP'nin seçimlere Ekrem İmamoğlu ile gireceği kesin. Ancak AK Parti'de Binali Yıldırım yeniden aday olacak mı olmayacak mı? AK Parti'de rota yine Binali Yıldırım'ı gösteriyor.

Adaylar aynı ama seçim stratejileri farklı olacak. AK Parti bir İstanbul hareketi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un siyaset sahnesine taşıdığı bir lider.

Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz seçim startı verilmeden, “İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder” demişti. Erdoğan son MYK toplantısında ise “Seçimler yenilendiği

taktirde kazanırız” demişti. Erdoğan, 7 Haziran seçimlerinden sonra koalisyon hükümetinin kurulmasına karşı çıkmış, 1 Kasım’da yeniden seçimi zorlamış ve kazanmıştı. Erdoğan bir kez daha aynı yöntemi kullandı ve kazandı.

### **ERDOĞAN’IN TEZİ KAZANDI**

AK Parti, 31 Mart gecesi yaşadığı İstanbul şokundan sonra bu kez işi sıkı tutma kararlılığında. AK Parti’nin kampanyasını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütecek. MHP Lideri Bahçeli de “Seçimlere kadar mitilimi İstanbul’a sereceğim” demişti. Burada önemli bir nokta AK Parti’nin izleyeceği seçim stratejisi olacak. 31 Mart’taki, Beka söylemi ve kutuplaştırıcı söylem yerine bu kez daha kucaklayıcı bir dil tercih edilebilir. Bu arada İstanbul seçimlerinde belirleyici olan Kürt seçmene yönelik AK Parti’nin yeni bir strateji oluşturması gerekiyor. Bu arada Erdoğan’ın ne yapıp, edip 31 Mart’ta sandığa gitmeyen, ”Kırgın AK Partileri” sandığa götürmesi gerekiyor.

Dün YSK konuştu, 23 Haziran’da ise İstanbul halkı konuşacak.

**HÜRRİYET**  
**Hande FIRAT**

**Washington-Ankara  
hattında son durum**

ANKARA-Washington-Moskova hattında diplomatik trafik hızlı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump’la, 30 Nisan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştü.

Trump görüşmesinin ana eksenini S-400’ler ve Suriye’nin kuzeyi idi. Putin görüşmesinin ise Suriye.

### **Önce S-400’lerle başlayacağız. S-400’ler açısından kritik bir görüşme de dün NATO Genel Sekreteri ile yapıldı.**

Bu üst düzeydeki resmi görüşmelere bakanlar-danışmanlar arasındaki görüşmeleri ve Ankara’nın Washington’da yeniden devreye soktuğu ve geçen hafta ayrıntılarını yazdığımız arka kapı diplomasisini de eklemek gerek.

### **S-400 trafiği hızlı çünkü takvim sıkıştı.**

- ABD mart ayının sonunda Türkiye’ye revize edilmiş Patriot teklifini verdi. Revize teklife yanıt için Türkiye’nin haziran ayına kadar süresi var. Ancak revize teklifin ön şartı, bir önceki ile aynı. Ön şart, Türkiye’nin S-400’leri almaması. Yani parasının tamamını ödemiş de olsa topraklarına sokmayacak. Görüşme trafiği devam ederken Türkiye revize teklife henüz bir yanıt vermedi.

- Ancak S-400 konusunda geri adım olmayacağı kesin bir dille birçok kez açıklandı. Bu durumda temmuz ayında S-400'ler Türkiye'ye gelecek. Önce bataryaların kurulması için gereken araç gereç girecek. Ardından da batarya.

Türkiye açısından S-400'ler konusunda çıkacak olası sonuca göre hem kendi elini hem Trump'ın elini rahatlatacak hem de zaman kazandıracak adım, NATO ile teknik bir heyetin kurulması. **Heyet S-400 füzelerinin ABD veya NATO silahlarına tehdit olup olmadığını belirleyecek. Tabii bu öneriyi NATO kabul ederse...**

Bu satırlar yazılırken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ankara temaslarına ilişkin bir açıklama yapmamıştı. Ancak Genel Sekreter Stoltenberg'in Ankara ziyareti öncesinde yaptığı açıklamanın satır aralarını okumak gerekiyor. Her ne kadar haberlerde "Ulusal kararınız" ifadesi öne çıkarılmış olsa da asıl cümlenin ikinci yarısı önemli.

NATO Genel Sekreteri, Türkiye'ye gelmeden önce yaptığı açıklamada, "Askeri teçhizat tedariki konusu, ülkelerin ulusal kararı niteliğindedir, ancak müttefik silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliği NATO için operasyon ve misyonların yürütülmesi bakımından temel bir husustur" dedi. Bu cümlenin "ancak"tan sonraki bölümü yeni ve önemli. Sonraki satırlarda ise NATO'nun

Türkiye'nin güvenliği konusunda yaptıkları yer alıyor.

Kısacası Amerikalıların "S-400 meselesi sadece bir hava savunma sistemi meselesi değildir. NATO üyesi Türkiye'nin ekseni meselesidir" mesajını da hatırlatmak gerek. Trump'a rağmen yaptırımların uygulanabileceği gerçeğinden hareketle teknik bir heyet kurulursa olası sonuç Türkiye'yi uluslararası arenada rahatlatır. Diğer yandan kazanılan sürede arka kapı diplomasisi de işletilerek bazı adımlar atılabilir.

### SURİYE'NİN KUZEYİ

Suriye'nin kuzeyi geçtiğimiz hafta hem Erdoğan-Trump görüşmesinde hem de İbrahim Kalın-James Jeffrey görüşmesinde ele alındı. Jeffrey, Ankara'da birçok isimle görüştü. Washington Post'ta 25 Nisan tarihinde çıkan bir haberde, tarafların güvenli bölgeyle ilgili ayrıntılar konusunda birbirlerine daha yakınlaştıkları, Türk ve Amerikan birliklerinin bu bölgede birlikte devriye görevi icra etmelerine ilişkin bir plan üzerinde çalışıldığı yazıldı. Bu başlık Türk-Amerikan ilişkilerinde ihtiyaç duyulan yeni hikâye olarak görülüyor. Yani buradaki uzlaşmaya önem veriliyor. Geline nokta, "Ayrıntılarda birbirine iki taraf yakınlaştı" şeklinde özetlenebilir. Türkiye, güvenli bölgeyi tek başına koruyabileceğini, kontrolün mutlaka kendisinde olması gerektiğini söylüyor. Ancak bir diğer

alternatife de sıcak. Yani Türk ve Amerikan askerlerinin birlikte görev yapması.

Görüşmeler bu madde üzerinden gidiyor. Güvenli bölgenin derinliği coğrafi şartlara göre farklı belirlenecek. PYD/YPG güneye çekilecek. ABD bir yandan da SDG ile görüşmeleri yürütüyor. Ağır silahlar ve silahlar sorunu masada duruyor.

Bu trafik sürerken Abdullah Öcalan avukatları ile görüşüldü. Avukatları Öcalan'ın mesajını açıkladı. O mesajda Suriye'nin kuzeyi de vardı. Öcalanavukatları aracılığıyla, "İnanıyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kapsamında Suriye'deki sorunların çatışma kültüründen uzak durularak içinde buldukları konumun, durumun Suriye'nin bütünlüğü çerçevesinde anayasal güvenceye kavuşturulmuş yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması amaçlanmalıdır. Bu bağlamda Türkiye'nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır" dedi.

Sekiz yılın sonunda avukatlarıyla görüşmesini ve SDG'ye çağrısını bir kenara yazın.

**YENİŞAFAK**

**İbrahim KARAGÜL**

**\* İmamoğlu projesi çöktü. Mesele seçim değil, İstanbul projesiydi. 2. adım Türkiye olacaktı! \* Casusluk, terör, milli güvenlik eksenli**

### **soruşturmalar açılmalı \* Bakalım bu sefer kimler Amerika'ya kaçacak?**

31 Mart yerel seçimlerinde, Türkiye'ye yönelik bir darbe, bir çokuluslu müdahale yapıldı. 15 Temmuz'u başaramayanlar, PKK ile Suriye üzerinden vuramayanlar, bu sefer seçimler üzerinden bir operasyon yaptı.

FETÖ ve PKK unsurları, seçimden aylar önceden başlayarak milletimizin iradesini sabote etmeye dönük kapsamlı bir çalışma, organizasyon yürüttü.

PKK'nın arkasında kim varsa, FETÖ'nün arkasında kim varsa, bu planlamanın arkasında da onlar vardı.

### **MESELE SEÇİM DEĞİL, İSTANBUL PROJESİYDİ. İKİNCİ ADIMLARI TÜRKİYE OLACAKTI!**

Mesele seçim değildi, İstanbul Büyükşehir belediye başkanının kim olacağı değildi, hangi partiden olacağı da değildi. Mesele çok daha büyüktü, İstanbul projesiydi.

15 Temmuz'da İstanbul'u Anadolu'dan ayırma planı yapanlar bu sefer yeniden İstanbul üzerinden bir proje uyguladı. Başarılı olursa ardından Anadolu gelecekti, ikinci adım başlayacaktı.

Ekrem İmamoğlu bu proje için önceden belirlenmişti. Bu haliyle İmamoğlu CHP'li bile



değildir. Bir çokuluslu iradenin operasyon aracıdır. Operasyon sadece Türkiye'ye yapılmakla kalmamış, CHP'ye, CHP seçmenine de yapılmıştır.

### **ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI İLE KÖR OLANLAR, VATANSEVERLİK NEREDE?**

Erdoğan düşmanlığı ile gözlerini kör eden siyasi partiler, maalesef, Türkiye'yi vuran bu projeye zemin hazırlamış, önünü açmıştır.

Özellikle İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin "vatansever" seçmeni oyuna getirilmiş, FETÖ ve PKK unsurlarının, onların Batılı patronlarının iradesine teslim edilmiştir.

Oysa yüz yıl sonra ayağa kalkan bir milletin iradesi kırılarak, yeniden vesayet altına alınmasına dönük çok büyük, tarihi bir mücadele yürütülürken, bu ülkenin milli unsurlarının bir kısmı da bu şekilde oyuna getirilmiştir.

Bu çevreleri PKK ve FETÖ ile aynı cepheye yerleştirip Selçuklu'dan beri devam eden o siyasi genetiği felç etmeye dönük çokuluslu hesaplara kurban edenler ciddi biçimde sorgulanmalıdır.

### **TÜRKİYE'YE, MİLLİ EGEMENLİĞE MÜDAHALE EDİLDİ.**

İmamoğlu'nu sahaya sürüp aylarca inci ince planlar yapanlar, sandıklara müdahale ederek, sandık kurulu başkanları listesine doğrudan müdahale ederek, kazandı.

Bu örgütlü müdahale, demokrasiye, milli iradeye, seçmen iradesine müdahaledir. Türkiye'nin milli egemenliğine, bütünlüğüne, geleceğinemüdahaledir.

CHP de, İmamoğlu da, seçime müdahaleyi, organize yolsuzlukları başından beri biliyordu. İmamoğlu bizzat örgütlü hırsızlığın içindeydi, merkezindeydi.

Türkiye'yi aşan, siyasi partileri aşan bir irade, ülkemize de, milletimize de, geçmişimize ve geleceğimize de saldırıyordu ve bu biliniyordu.

### **CASUSLUK, TERÖR, DARBE VE MİLLİ GÜVENLİK EKSENLİ SORUŞTIRMALAR AÇILMALI**

Bu haliyle; seçim öncesi başlayan, seçim sonuçlanıncaya kadar süren, hatta seçimden sonra bile devam eden örgütlenme, operasyon hakkında casusluk, terör, darbe ve milli güvenlik eksenli derin, kapsamlı bir soruşturma başlatılmalıdır.

Bu kapsamda İmamoğlu hakkında da bir inceleme zorunludur. FETÖ ve PKK unsurlarıyla bağlantıları varsa ortaya çıkarılmalıdır. Bu organizasyon ortaya

çıkarılmadan hiçbir şey açıklığa kavuşamayacaktır.

Böyle bir soruşturmada, ciddi deliller ortaya çıkarsa “İmamoğlu projesi”nin aslında ne olduğu da ortaya çakacaktır.

Şahsen; “Baykal kumpası”ndan sonra İmamoğlu’nun CHP’ye yapılan ikinci kumpas olduğuna inanıyorum. Baykal’dan sonra Türkiye’nin kurucu partisi Türkiye ekseninden çıkarıldı ve operasyonun aslında Türkiye’ye yönelik olduğu ortaya çıktı. Bu da öyle olacaktır.

### **15 TEMMUZ DAVALARI GİBİ SORUŞTIRMALAR BAŞLAMALI**

Meselemiz yerel seçimler kadar masum değildir. Meselemiz siyasi partiler ya da adaylarla sınırlı bir mesele değildir. Çok daha ciddi durumlarla karşı karşıya bu ülke. Dolayısıyla insanlarımız gözünü açmalı, bu oyunu mutlaka ama mutlaka bozmalıdır.

Yıllarca sınav sorularını çalıp bu ülkenin çocuklarının haklarını gasp edenler, bu seçimde oy çalıp milli iradeyi gasp etmiş, bir çokuluslu müdahaleyi sahaya sürmüştür.

Bu yüzden, 31 Mart seçimlerindeki bu örgütlü müdahale hakkında da 15 Temmuz davaları gibi soruşturmalar açılması zorunludur. Çünkü mahiyeti aynıdır. Hedefi Türkiye’dir.

### **BAKALIM BU SEFER ABD’YE KİMLER KAÇACAK?**

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimini, bu açık hırsızlığı, organizasyonu tespit ederek iptal etmiştir. Türkiye adına, ülkemiz adına doğru bir karar verilmiştir. Hiçbir şey İstanbul’dan ve Türkiye’den üstün değildir.

Bu aşamadan sonra sokak hareketine girişenler olursa, doğrudan Türkiye’ye karşı harekete geçmiş olacaklar, işte o zaman seçimler üzerinden yapılan çokuluslu müdahalenin gerçek boyutu da ortaya çıkmış olacaktır.

Bakalım, bu sefer kimler ABD’ye kaçacak ya da oralarda koruma altına alınacak!

### **İSTANBUL’A EL KOYDULAR. BİR KEZ DAHA GERİ ALDIK..**

Tekrar söyleyelim:

15 Temmuz’da İstanbul’a el koymaya çalışıp da başaramayanlar 31 Mart’ta İstanbul’a el koydu. CHP değil, İmamoğlu değil, PKK ve FETÖ’nün arkasında hangi güçler varsa onlar el koldu.

Ve bir kez daha geri alındı.

Hani o veri kopyalamaları var ya, işte onlar ABD’de Türkiye aleyhine açılan davalara

malzeme sağlamak içindi. Oraya gönderilecekti.

Türkiye muz cumhuriyeti değildir.

### YENİAKİT

### Ali KARAHASANOĞLU

#### Hırsızlık kesinleşti, seçim iptal oldu!

Ve nihayet YSK kararını açıkladı..

“Olmaz bu kadar da kanunsuzluk olmaz” dedi.

“Yapılanlar resmen hırsızlık.. Bu kadar hırsızlığı hiç görmedik” dedi..

Bunu söyleyenler, üç günlük, beş günlük Yüksek Seçim Kurulu üyeleri değil..

Yüksek Seçim Kurulu’nda yıllardır görev yapan isimler..

Yediye dört de çıksa..

Sonuçta çoğunluk, net olarak hırsızlığı tescilledi..

Hatırlayın..

**Daha üç gün önce..**

CHP’li yetkili, Yüksek Seçim Kurulu üyelerini, Kızılay’da yürüyemez hale gelecekleri şeklinde tehditle korkutmaya çalıştı..

Yürüyememek ne demek?

Yüzlerine tükürüleceği tehdidini yaptı..

Hatta..

Çocuklarının bile aynı muameleye tabi tutulacağını söyledi..

Hırsızlık o kadar büyüktü ki..

Ortaya çıkarılmaması için..

Tehditleri de en yüksek perdeden yaptılar..

Ama tehditleri ellerinde patladı.

Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, bu tehditlere pabuç bırakmadan, kararını verdi..

Defalarca söyledik..

Yüksek Seçim Kurulu, ne karar verirse versin.

“Önemli olan, gerekçesi” dedik..

Sandık başkanlarının kamu görevlileri yerine, İş Bankası çalışanlarından tespit edilmesinin, hiçbir şekilde izah edilemez kanunsuzluk olduğunu belirttik..

Ama CHP sözcüleri..

Kanundaki düzenlemeye rağmen, sandık başkanlarının İş Bankası çalışanlarından seçilmesinin hangi mantığa dayandığını izah etme yerine..

Kuru gürültü yaparak..

“Yıllardır zaten sandık başkanları böyle seçiliyordu” diyerek, itirazlarımızı susturmaya çalıştılar..

Oysa, yıllardır aynı kural ile seçimlere gidilmiyordu..

Kanun değişikliği, 2018 Mart ayında yapılmıştı..

O tarihten önceki seçimlerde, sandık başkanları banka çalışanlarından seçiliyor olsa da..

**Kanuna aykırılık sözkonusu değildi..**

Ama kanun değiştiğine göre..

Artık eski kanun sistemindeki uygulamanın da, terkedilmesi gerekiyordu..

Şunu kabul ederim.

**Eski kanunun alışkanlığı ile..**

## Köşe Yazıları – 07/05/2019

Üç sandıkta.. Beş sandıkta.. Bilemediniz 20-30 sandıkta..

Özel banka çalışanları sandık başkanı seçilmiş olur..

“Hem seçim sonucunu değiştirmiyor.. hem de bu kadarcık kusur, kadı kızında da olur” der geçerdik..

Ama..

31 bin sandığın yarısından fazlası, özel işyerlerinden seçilen isimlerin sandık başkanlığında bir takım organizasyonlara sahne olmuş ise..

Burada “Hop” demek, hepimizin boynunun borcu olmalı idi..

Biz bunu dedik..

CHP’liler diyemedi..

**“Adeta hırsızlığı yaptık, yanımıza kâr kalsın”** dediler..

Bizlere de..

“Hırsızlığı görmeyin” dediler..

Tehdit ettiler..

“Daha büyük farkla seçimi kazanırsınız” dediler..

Neye güveniyorlar ise..

Kime güveniyorlar ise..

Buyrun, seçimlerin yenilenmesine karar verildiğine göre..

Eğer samimi iseler.

Ellerinden geleni yapsınlar..

Bakalım, AK Parti ile arasındaki farkı artırarak mı seçimi kazanacaklar?

Yoksa..

Fark mı yiyecekler..

Niçin bu kadar iddialıyım?

Şunun için..

İlçe belediyelerinde, AK Parti’nin aldığı oyları toplayın..

Büyükşehir’de Binali Yıldırım’ın aldığı oy ile kıyaslayın..

Binali Yıldırım’ın artılarına rağmen..

Binali Yıldırım daha az oy almış görünüyor..

Akla ziyan bir sonuç..

**Bir ilçede eski başkana kızan seçmen, ona bir daha oy vermeyebilir..**

Kendi istediği isim, aday gösterilmediği için, ilçede AK Parti’ye oy vermeyen seçmeni olabilir..

Ama..

Daha önce Belediye Başkanlığı yapmayan.

Hemen her kesime sıcak mesajlar veren..

Hemen hemen düşmanı hiç olmayan..

Kibir diye bir şey bilmeyen Binali Yıldırım’a oy vermeyen.. Ama ilçede AK Parti’ye oy veren kaç kişi çıkabilir?

Akla ziyan bir sonucu kabul etmemizi istediler..

Somut verileri önlerine koyduk..

**Hırsızlıkları tek tek saydık..**

Kendi sandığımda, ilçede 180 olan AK Parti’nin oyunun, Büyükşehir’de sıfır olarak sisteme girildiğini gösterdik..

yine de..

**“Ne olmuş? Ne olmuş? İlçede hırsızlık yapılmamış da.. Büyükşehir’de mi yapılmış? Hah hah ha”** diye alayvari söylemlere şahit olduk..

## Köşe Yazıları – 07/05/2019

Hırsızın nereleri soyacağına, sanki mal sahibi karar veriyormuş gibi..

Bize çıktılar..

Hırsızın ilçede hırsızlık yapmamış olmasını..

Büyükşehir’de de hırsızlık olmadığı delili olarak kabul etmemiz gerektiğini söylediler..

Daha da ileri gittiler..

“O hırsızlık var ise.. AK Partililerin sandık kurulu üyeleri yok muydu? Müşahitleri yok muydu” diye, hesap sormaya kalktılar..

Bir hırsızlık var ise..

**Önce hırsız suçlamalısın..**

**Hırsıza ceza vermelisin..**

Sonra..

Hırsızlıkta kusuru olanları hesaba çekmelisin..

Bunlar ise..

Önce hırsızlığın asli faillerini suçlamadan..

Küçük küçük kusuru olanları suçladılar..

Hırsızdan önce..

Polisi suçladılar.

“Polis, hırsızlık yapılırken neredeydi” diye hesap sormaya kalktılar..

Polisin nerede olduğu..

Hırsızlığın işlenmemiş kabul edilmesini gerektirmez ki..

Hırsızlığı yaptınız..

Şimdi hesabı ödeyeceksiniz.

AK Parti, yapılan hırsızlığı seçmene iyi anlatırsa..

Aynı seçmenle seçime gidilmesine rağmen..

300-400 bin farkla bu seçimi alır..

Yeter ki..

Olanları iyi anlatsın..

Gerçekleri halka aktarsın..

Hırsızlık yapanların gerçek yüzlerini, çekinmeden yüzlerine vursun!

**AKŞAM**

**Markar ESAYAN**

### **Ülkenize sevginizi nerede, nasıl yitirdiniz?**

Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyalogu Ortakları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dış politikasındaki ana hatları, kırmızıçizgileri ve ilkeleri açıklıyordu. Bu bir tür manifesto olarak da okunabilir... Şöyle ki...

**“Namlusunu ülkemize çeviren, vatandaşlarımızın canına kast eden terör örgütlerinin müttefiklerimizce donatılmasının, silah ve mühimmata boğulmasının, örgüt elebaşının kimi ülkelerde kırmızı halılarla ağırılanmasının hiçbir hakkı gerekçesi yoktur.”**

\*\*\*

“Türkiye’nin farklı ülke ve bölgelerle geliştirdiği ilişkiler birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcıdır. S400’ler meselesi yüzünden böyle tartışmanın alevlendirilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz.”

\*\*\*

“FETÖ, yurtdışında ülkemize yönelik yıkıcı faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Maalesef kimi müttefiklerimiz de bu terör örgütünün elebaşlarına, darbe girişimine bizzat katılmış örgüt mensuplarına adaletten kaçabilecekleri imkanlar sunuyor.”

\*\*\*

“Türkiye’nin ve KKTC’nin Doğu Akdeniz enerji kaynakları üzerindeki meşru hakları da tartışma götürmez. Ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını korumakta kararlıyız.”

\*\*\*

Açıkçası bu sözler söylenebilsin, söylenmekle kalmamasın uygulanabilsin ve ülkemiz ayağa kalsın diye son yıllarda çok ciddi saldırılara maruz kalıyoruz. Bu iyi yönetilmekle, bağımsızlaşmakla ve güçlenmekle ilgili birşeydir. Yoksa ülke FETÖ gibi derin yapılar, siyaset mühendisliklerine teslim edilir, ülkenin değil hegemonların menfaatlerine uygun yönetilir. Kesilir, biçilir, bölünür, istenen şekle sokulur...

\*\*\*

Mesela, yukarıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaları neden Millet İttifakı’nın beş benzemezleri (esasen hepsi aynıdır) asla yapmamakta, bu konularda konuşmalar bile bir

ABD’li, bir Yunanlı, bir İsraili politikacı gibi konuşmaktadırlar? Bu benzerlik tesadüfi midir?

Batı ülkeleri Türkiye’nin menfaatini herhalde düşünmeyecek, ellerinden geleni artlarına koymayacaktır. Peki Türkiye’nin Akdeniz’de petrol/doğalgaz aramasına karşı çıkan, uçak gemisi üretmesini istemeyen, Yunan gazetelerinde manşete çıkan CHP’liyi nereye koyacağız? Yüzbaşımızı, erlerimizi şehit eden YPG için “Sınırımızda başkası olacağına onlar olsun”demelerini nasıl anlayacağız? Bunlar sadece “Erdoğan ne derse tersini diyelim” takıntısından öte bir şeydir... Millet İttifakı’nın ve HDP’nin değerli seçmenlerinin Türkiye İttifakı çağrısına cevap vermeleri bir oy meselesi değil, bu çok kritik zamanlarda milli meselelerde birlik ruhunu geliştirmektir. Belki bu şekilde partileri de bu rezil durumdan çıkabilir, gerçekten millete bağlı hale gelebilirler.

**AKŞAM**

**Mustafa KARTOĞLU**

**YSK Mars'tan gelmedi, her partinin orada üyesi var**

YSK, 16 Şubat 1950’den beri seçimlerin yönetimini ve denetimini yapıyor.

7’si asil 11 üyeden oluşuyor.

Üyelerin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay Genel Kurulu tarafından üyeleri arasından seçiliyor. Başkan ve başkanvekilini de kendi aralarından seçiyorlar.

YSK'da, son seçimde en çok oy alan 4 partinin de birer temsilcisi var. Bunlar bütün toplantılara katılıyor, ancak oy kullanamıyorlar.

YSK kararlarına karşı itiraz mercii yok; yani verdiği karar nihai.

Evet bu büyük sorumluluk.

Ama karşımızda da 59 yıldır seçim yöneten bir kurum var.

Ben **'siyasi etki altında kalacaklar'** iddialarına hep karşı çıktım. Çünkü yakıştırmam.

Kararın gerekçesi, gazete baskıya girdiğinde açıklanmamıştı.

O gerekçeler ve 'karşı oy' gerekçeleri bize herşeyi anlatacak.

Ayrıca; YSK'daki AK Parti, CHP, İP ve HDP temsilcisi de kararı veren üyelerle birlikte toplantılara katıldı.

O toplantılardaki tanıklık ve katkılarını kendi partilerine de anlatacaklar.

Onlara da büyük sorumluluk düşüyor.

Türk siyaseti, serinkanlı bir şekilde bu süreci atlatmalı.

Zira seçime yönelik bu 'organize işler'i planlayanların asıl hedefi, "Türkiye'nin seçim sistemini ve YSK'yı tartışma konusu yapmak"tı.

Bir ay önce bu kanaatimi paylaştım, ortaya çıkanlar bunu güçlendirdi.

### Turnusol kağıdı gibi bir mektup

HDP yönetimine müjdeli haber gelmiş. **'Avukatlarıyla görüştürülsün'** diye açlık grevine girdikleri terör örgütü PKK'nın İmralı'da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum başı o görüşmeyi yapmış.

Arkadan bir de **'mektup'** göndermiş. Özetle demiş ki; **"Suriye'de ülkenin toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüm arayın; Türkiye'nin hassasiyetlerine de duyarlı olun. Açlık grevlerine son verin."**

HDP eş başkanları **Pervin Buldan** ve **Sezai Temelli** bir açıklama yaptı. **"Görüşme iyi oldu tabii..."** dediler. Başka bir şey demediler...

Çünkü Kandil'den yorum gelmedi!

\*\*\*

Bunları, **"Öcalan iyi PKK kötü..."** kabilinden yazmadım elbette.

Zira;

## Köşe Yazıları – 07/05/2019

Bir; Devletin umrunda olduğunu sanmıyorum.

İki; ABD de kullandığı örgüte daha fazlasını verecek değil.

Üç; Verse de Türkiye artık buna müsaade etmeyecek güce sahip.

Zaten;

Bu **'mektup'** da, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi **James Jeffrey** ve diğer savunma yetkililerinin **"Suriye'deki güvenli bölgede YPG olmayacak"** demesinden; Milli Savunma Bakanı **Hulusi Akar**'ın **"ABD bizim tezlerimize yaklaşıyor"** açıklamasından sonra geldi. İmralı, **'zaten olmakta olanı'** kendi üzerine almaya çalışıyor. Benim ilgilendiğim o da değil.

HDP'den Kandil'e bakmadan bir tepki bekledim, gelmedi.

**'PKK ile bağı olmayan'** HDP'den...  
**Washington'un sevgilisi Guaido!**

Washington Post, Venezuela'da darbe girişiminin başarısızlığının **Beyaz Saray**'da hayal kırıklığı yarattığını yazdı.

CIA'in önceden anlaştığı Savunma Bakanı, Yüksek Mahkeme Başyargı ve Başkanlık Muhafız Komutanı son anda yan çizdi;

**'Halkın sevgilisi genç muhalif**

**lider' Juan Guaido**'nun hiç de halkın sevgilisi olmadığı ortaya çıktı.

WP'a göre Başkan Trump askeri müdahale istemiyor ama Ulusal Güvenlik danışmanı **John Bolton** savaş çıksın diye uğraşiyor.

Halkı üç kez sokağa çağıran, ancak üçünde de karşılık alamayan Guaido ise BBC'ye verdiği mülakatla ortaya çıktı. **"Trump'a minnettirim"** diyen Guaido, bu kez de ABD'nin askeri müdahalesini istedi. Guaido, halktan umudu kesmiş ama hala Bolton'dan umutlu.

Sergilediği **'işbirlikçilik'** hiç de karmaşık ya da yeni bir zeka katılmış türden değil. Belki de bu yüzden Türkiye'de de benzerleri var gibi geliyor bana...

Ne dersiniz?