

STAR

Yalçın AKDOĞAN

Erdoğan mı egemen güçlere teslim olmuş?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasında **iktidarı egemen güçlere teslim olmakla** eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun sürekli ithamlarda bulunan, sorular soran, ağır hakaretler yağdıran konuşmalarında ciddiye alınacak bir fikir bulmak gerçekten çok zordur. **Boş konuşmanın** lügatteki karşılığını ararsanız sürekli boşa düşen bu tür konuşmalarda örnekler bulabilirsiniz.

Ama bu kadar da boş bir laf olur mu? Tayyip Erdoğan gibi küresel güçlere kafa tutan, egemen güçlerin düzenini sorgulayan, küresel oyun ve tezgâhları bozup atan bir lidere böyle bir yakıştırma yapmak boş konuşmanın da ötesinde bir haldir.

Bugün uluslararası toplumda bir anket yapılsa ve küresel güçleri en fazla eleştiren lider sorgulansa Erdoğan baş sıralarda çıkar.

'Dünya beşten büyüktür' diyen bir lideri egemen güçlere teslim olmakla suçlamak nasıl bir mantıktır?

'One minute' çıkışıyla ezberleri bozan bir lideri bu şekilde yaftalamak ne kadar büyük bir tutarsızlıktır? Egemen güçlerin tezgâhladığı **Mısır darbesine en büyük**

tepkiyi veren bir lideri teslimiyetle suçlamak nasıl bir sığılıktır?

Süper güçlerin **Kudüs kararına var**

gücüyü karşı çıkıp BM'de aslanlar gibi mücadele eden bir lideri eyvallah etmekle eleştirmek ne kadar komik bir iddiadır?

PYD marifetiyle oluşturulmak istenen terör koridoruna kararlı hamlelerle karşı çıkan bir lideri böyle eleştirmek nasıl bir anlam ifade edebilir?

Küresel güçlerin teşvik ettiği **hain darbe girişimine bütün varlığıyla karşı koyan** bir lideri batılı güçlere teslim olmakla itham etmek ne boş bir iştir?

Dünya mazlumlarına sahip çıkıp küresel güçlere meydan okuyan bir lidere böyle bir suçlamada bulunmak için **gerçeklik evreninden kayıp gitmek, hayal âleminde yaşamak gerekir.**

Boş konuşmak siyasetçinin ağırlığını ortadan kaldırır.

Napolyon'un dediği gibi 'az bilgisi olup çok konuşan, parası olmayıp çok harcayana benzer'. Bunun sonu da yalan beyanları tazmin için fon kurmaya kadar gider.

R. Özdenören boş konuşmayı **nesnel karşılığı olmayan söz** olarak ifade eder. Hatta der ki, "Akıl hastaları da konuşur. Konuşmalarının kendince bir mantığı da vardır. Ama o mantığın nesnel dünyada bir karşılığı yoktur."

Siyasetçi **belâgata** elbette önem verecek. Ateşli cümleler, hamaset, retorik siyasi hitabette olmadan olmuyor. Ama belâgat **hem güzel hem anlamlı söz** söylemektir. Açık ve seçik konuşacaksınız, konuştuklarımız da gerçek dünyada karşılık bulacak şekilde hak ve hakikati yansıtacak. Bu yüzden belâgatten bahsedenler olgunlaşmak, akil baliğ olmakla birlikte ilim sahibi olmaya vurgu yaparlar.

Boş konuşanlar sürekli baltayı taşavururlar. Yalan ve hakaret boş konuşmaya eşlik ederse o zaman da tazminat cezalarıyla karşılaşılır.

Erdoğan deyince akla gelen ilk özelliklerden biri **küresel güçlere meydan okumak ve mazlumlara sahip çıkmak** iken kalkıp da egemen güçlere teslimiyet lakırtısı yapmak için ancak Kılıçdaroğlu olmak gerekir.

Eğer bugün CHP zihniyetinin etkili olduğu eski Türkiye’de yaşasaydık, Suriye’de terör koridoru çoktan kurulurdu. ‘Suriye’de ne işimiz var’ diyen Kılıçdaroğlu zihniyeti Türkiye’yi içe kapar, ABD ve küresel güçler de PYD üzerinden istedikleri senaryoyu hayata geçirirdi.

Bu oyunu bozan lider Erdoğan’dır. Erdoğan’ın kararlı ve dirayetli duruşu ABD’nin çekilme kararı almasının da en temel sebebidir.

Türkiye Zeytin Dalı hareketini veya Fırat Kalkanı operasyonunu egemen

güçlere teslim olarak mı yapmıştır? El insaf...

STAR
Halime KÖKÇE

'Rojova devrimcileri', 20 mil öteye!

Mevcut intiba, Trump'ın aklına eseni twitter'dan yazdığı şeklinde. Sosyal medyayı ergen gibi kullandığı falan söyleniyor. Geçtiğimiz hafta sonu Alman basınında Trump'ın twitter performansı ile ilgili çıkan bir analiz tam tersini iddia ediyor. Trump'ın dün dediğini bugün yalanlayan, diplomasiyi hiçe sayan küstah tweet'lerinin sıkı bir stratejisinin olduğunu söylüyor. "Kısa, anlaşılır mesajlarla dünyayı iyiler ve kötüler olarak ikiye ayırıyor. Sosyal medyayı yalanlarını doğrulamak için mecra olarak kullanıyor. Uluslararası politikayı kişiselleştiriyor. Bir de twitter'ı 'pavyon fedaisi' gibi kullanıyor" demiş analiz.

Reklamın iyisi kötüsü olmaz mottosuyla bakıyor yani. Saygınlık gibi bir derdi hiç yok. ABD'nin katliamlarla dolu geçmişini ve bugününü "öteki Amerika"nın temsilcisi sayılan Obama gibi bir 'imaj' figürle düzeltmenin mümkün olmadığını da bildiğinden kasmıyor. 'Yumuşak güç' gibi dolaylı tahakküm araçları ile değil sert güçle,

Köşe Yazıları – 16/01/2019

ekonomiyi silah olarak kullandığını dahi gizleme ihtiyacı duymadan konuşuyor.

Twitter'dan esip gürlüyor ama sonra hiç istifini bozmadan, söylediklerinin zerre miskal ağırlığını hissetmeden tam tersi adımlar atabiliyor. Son iki gündür şahit olduğumuz gibi...

Önce durduk yere, daha doğrusu Pompeo ve Bolton'ın Türkiye'ye yönelik tacizkar ifadelerinin devamı sayılabilecek ağır bir tweet savurdu. "Kürtler'e (PKK/PYD) saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" dedi.

Trump bu tweet'le Suriye'de anlaşmazlık konumuzu daha da anlaşılabilir bir noktaya taşıdı. "YPG'nin PKK ile alakası yok" ve "Biz Suriye'de SDG ile işbirliği yapıyoruz. YPG, SDG içinde bir unsurdur" gibi bahanelerin arkasına sığınma gereği bile duymuyorum, demiş oldu. Dahası örgüt isimlerini bir kenara bırakıp doğrudan "Kürtler" demeye başladı. Türkiye'nin operasyon kararından sonra ABD cenahından gelen tüm açıklamalar "Türkiye'nin Kürtleri katletmesine göz yumamayız" şeklindeydi.

ABD'nin PKK'yı Kürtlerin temsilcisi sayması garabeti ya da kendisini terör örgütü PKK'nın müttefiki mesabesinde konumlandırması bir yana Türkiye'nin terör örgütüyle mücadelesini

"Kürtleri katletmek" olarak adlandırması ve ekonomik olarak mahvederiz tehdidinde bakıp sevinenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından Trump'tan gelen yeni açıklamayla ters köşe oldu. Trump bu sefer de "DEAŞ kalıntılarına karşı son iki haftadır verdiğimiz başarılı mücadele ve 20 millik (32 kilometre) güvenli bölge dahil ilgili tüm meseleler hakkında nerede durduğumuzu aktarmak için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında da konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var" diyordu.

Terör koridorundan güvenli bölgeye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 32 km'lik güvenli bölge talebinin, Suriyeli nüfusu Suriye içinde barındırmak ve sınırlarımızı çatışma ve illegal örgütlerin faaliyetlerinden uzak tutabilmek amacıyla ilk Türkiye'den geldiğini hatırlattı çünkü grup konuşmasında. Obama'nın başkanlığının ikinci döneminde Türkiye'nin ABD'ye karşı en çok tekrarladığı konuydu bu. PKK'yı palazlandırmak adına Türkiye'nin bu talebine Obama oralı olmadı. Trump ise Obama döneminden kalma Suriye politikasını komutanlarına varıncaya kadar değiştirmeden sürdürdü.

Kontrolün kimde ya da kimlerde olacağı konusu önemini korusa da bugün artık Türkiye'nin güvenli bölge talebi ciddi ciddi masada... Sınırlarımızda itibaren Suriye içine

doğru 32 km alanı kapsayacak koridorda Türkiye'nin inisiyatif sahibi olmaması düşünülemez. Bunu çok iyi bildiklerinden, 20 mil lafı edildiğinden beri "Rojova devrimcileri" pek bir mutsuz.

"Rojova kantonu" dedikleri terör koridorunun yerini güvenli bölgenin alacak olması Suriye'de Türkiye'nin tezlerinin adım adım uygulamaya konulacağına işaret.

SABAH **Engin ARDIÇ**

Eee, daha ne?

Hesapça yanmış, bitmiş, mahvolmuştuk, hiç de öyle olmadık.

Ekimde daha beter duruma düşecektik, düşmedik.

Kasımda asıl kriz patlayacaktı, patlamadı.

Geldik ocak ayına... Kriz mriz yok. Pahalılık var, o bir "**kriz**" değildir.

Şimdi de Trump bu "**felaket tellallarının**" ağzına yeni bir sakız sağladı: Türk ekonomisini yıkacakmış.

Tayyip Erdoğan'ı devirebilmek için yeni ve daha güçlü bir kriz patlamasını, tellallar çok istiyorlar.

"**Gerekirse ekonomi batsın, yeter ki Erdoğan gitsin**" kafası, vatanına ihanet ediyor. Ekonomi batarsa kendisinin çıkacağını sanıyor. Satmayan

varakparesinden aldığı üç kuruş ücreti de bulamayınca Hanya'yı Konya'yı anlar. Bir de ikide bir ağzına "**iç savaş**" sakızını dolayan vatan hainleri var. Bunu çok istiyorlar. Endişe edermiş gibi görünüyorlar ama buna çok hevesliler. İç savaşı "**çekirdek çitlarken televizyondaseyredecekleri bir film**" sanıyorlar. Ya da ayı pizzası yerken izleyecekleri bir derbi maçı.

Kendilerinin de öleceği hiç akıllarına gelmiyor...

Bir de, bu iç savaşı mutlaka "**kendilerinin**" kazanacaklarını varsayıyorlar tabii. Eminim Semih Paşa da alınının şakına kurşunu yerken çok şaşırılmıştı. Bir kahramanın çıkıp orada onu ossaat bitireceğini hiç düşünmemişti. Ahmaklar bu muhayyel iç savaşta "**Kemalizm'in kalesi**" orduya güveniyorlardı, ordunun üçte biri Fetöcü çıktı!

"**Tayyip düşmanlarının**" hepsi de vatan haini değildir elbette. Kimisi geçen yüzyılda edindiği ideoloji gözlüklerini gözünden bir türlü çıkaramadığı için böyle davranıyor. Çünkü Marksist... Kafasını kaldırıp gerçeklere bakabilme alışkanlığı olsa, Tayyip Erdoğan'ın bir yandan kapitalizmi geliştirirken bir yandan da ne kadar başarılı "**sosyal devlet politikaları**" uyguladığını görecektik. Ama bu gerçek "**kara kaplı kitaba**" uymuyor. O zaman da gerçekler yerine kitapta

Köşe Yazıları – 16/01/2019

yazan tercih ediliyor. Bugün işçinin "zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmadığını" sanan ahmak da çoktur ülkemizde.

Kendini Marksist sanan ahmak da lafı getirip Mozart ile Beethoven'e bağlıyor.

İçlerinde ar damarı hepten çatlamamış olanı, sonunda "işler iyi gidiyor" demek zorunda kalıyor.

Price Waterhouse PwC diye bir kuruluş varmış, bunun yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye şu anda dünyada gayri safi milli hasıla açısından 14. sırada bulunuyormuş. Satın alma gücüne göre de 2050 yılında Fransa'yı ve Suudi Arabistan'ı bile geride bırakıp 11. olacaktı. Bunu yazan muhalif arkadaş atacak hiçbir çamur bulamamış, "tabii ülkenin iyi yönetileceği varsayımıyla" diye eklemiş. Kılıçdaroğlu'nu getirin canım, belki sizi birinci yapar!

SABAH

Mehmet BARLAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahale etmeseydi ABD ile ilişkiler kopmak üzereydi

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden haddini aşmış tweeti ertesinde,

Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin kopma noktasına gelmesi adeta kaçınılmaz gibiydi. Hem devletin hem de siyasetin sözcüleri Trump'a en ağır cevapları verdiler.

Hava düzeldi

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın tweetindeki Türkiye'nin işine gelen bölümü ele alıp, siyasetin akılcı yönünü devreye soktu. Trump'ı telefonla aradı ve yaptığı görüşmede Suriye'de

oluşturulacak "**Güvenli Bölge**" konusunu ön plana aldı. Sonuçta Trump da sanki Türkiye'yi ekonomik saldırı ile tehdit etmemiş gibi davrandı ve yeni

tweetinde "**Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında da konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var**" dedi.

FETÖ darbesi

Belli ki sade Trump'ın kişiliğinden kaynaklanan istikrarsızlıklara dayanmıyor Türk-Amerikan ilişkilerindeki inişler ve çıkışlar... Amerikan derin devletin organları arasındaki görüş ayrılıkları da Türk-Amerikan ilişkilerine yansımakta.

Pentagon'un geçmişteki askeri darbelere dayalı olarak yaptığı hesaplar, 1 Mart Tezkeresi TBMM'de reddedildiğinden beri alt üst oldu. Neticede son darbe girişimi olan 15 Temmuz 2016'daki olay, Amerika ile FETÖ ilişkilerini farklı açıdan gündeme

getirdi. Pentagon'un yerine FETÖ'nün geçtiği gerçeği şimdi çarpıcı biçimde gündemde.

Şu anda Türk siyasetine yön veren isim olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını izlemek, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini en sağlıklı biçimde anlamaya yarayacaktır.

Anlayış birliği

Dün AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik küstah tehdidi için, " **Trump'ın sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar beni ve arkadaşlarımı üzdü**" dedi. Erdoğan, Trump ile görüşmesine ilişkin açıklamasında ise, " **Dün akşam müspet bir görüşme yaptık. Bizim tarafımızdan Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge teyit edildi. Trump'la tarihi önemesahip bir anlayış birliğine vardığımızı inanıyorum**" ifadelerini kullandı.

Bolton hatalıydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin YPG'ye güvence şartı içinse, " **Bunu kabullenmemiz, yutmamız mümkün değil. Bolton çok ciddi yanlış yapmıştır, taviz vermeyiz**" dedi. Erdoğan konuşmasında ayrıca, " **Askeri hareket için hazırlıklarımızı tamamladık. Çok**

yakında Suriye topraklarındaki terör gruplarını etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz" diye konuştu.

HÜRRİYET

Abdulkadir SELVİ

Erdoğan ile Trump telefonu nasıl kapattılar?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında şöyle bir diyalog yaşanıyor:

Erdoğan: Güvenli bölge önerinizi olumlu karşıladım. Güvenli bölge benim de önerimdi.

Trump: Olumlu karşılamanızdan dolayı memnun oldum.

Erdoğan-Trump görüşmesinde yer alan yetkililerden öğrendiğime göre, iki lider güvenli bölgeyle ilgili detaylara girmiyorlar. Genelkurmay başkanlarının detayları ele alması konusunda mutabık kalınıyor.

NATO toplantısı nedeniyle Brüksel'de olan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Dunford bugün bir araya gelecek. Trump, Suriye'den çekilme kararını açıkladığı,

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 14 Aralık tarihinde yaptığı görüşmede güvenli bölgeden söz etmemiştii. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John

Bolton başkanlığındaki heyetin Ankara'daki

temasları sırasında da bu konu gündeme gelmemiştir. Bolton randevu alamadığı için ülkemizden erken ayrılırken, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Genelkurmay Başkanı Dunford, muhataplarıyla görüşmeler yapmışlardır.

GÜVENLİ BÖLGENİN DETAYLARINI BİLİYOR MU?

ABD ile müzakerelerde yer alan bir yetkiliye, “ABD’nin istediği güvenli bölge ile bizim savunduğumuz güvenli bölge aynı mı?” diye sordum. ABD’nin istediği güvenli bölgenin PKK-YPG’yi korumaya dönük olacağı yönünde kaygılar olduğunu aktardım. Yetkili, “Henüz önerdikleri güvenli bölgenin detaylarını bilmiyoruz” karşılığını verdi. Genelkurmay Başkanı Güler’in Dunford’la yapacağı görüşmeden sonra bilgi sahibi olacaklarını söyledi. Bunun üzerine, “Peki bizim istediğimiz güvenli bölge ne?” diye sordum. ABD ile bu konunun müzakere edileceğini söyledi. “Güvenli bölge sınır güvenliğimiz açısından önemli. Sınırımızdan 30-35 kilometre derinlikte bir bölgenin güvenli hale getirilmesini doğru buluyoruz. Ayrıca ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönmesi açısından yararlı buluyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup konuşmasında da ifade ettiği gibi, Türkiye 2014 yılından bu yana güvenli bölgeler oluşturarak Suriyelileri kendi topraklarında tutmayı amaçlamıştı. O döneme ilişkin notlarımı kontrol ettim.

1- Sınırımızdan içeriye 35 kilometre derinlikte hat şeklinde,

2- Demografik yapıya uygun olacak cepler şeklinde olmak üzere alternatifli çalışmalar yapılmış. Ancak Obama buna yanaşmamıştı.

‘NON-PAPER’DA NE YAZILDI?

John Bolton’ın geçen haftaki ziyareti sırasında Ankara’ya 5 maddelik bir “non-paper” sunulmuştu. Suriye’den geri çekilme kabul ediliyor, DEAŞ’la mücadelenin süreceği belirtiliyor ve DEAŞ’la mücadelede yer alan müttefiklerin korunacağı ifade ediliyordu. PKK-YPG denilmiyor ama müttefiklerden ne kast edildiği biliniyordu. Türkiye de 5 maddelik “non-paper”i hazırlayarak ABD’ye sundu. Görüştüğüm yetkiliye, PKK-YPG’nin belgede yer alıp almadığını sordum. “Genel bir terör örgütleri ifadesi kullanılmadı. Terör örgütleri DEAŞ, PKK, PYD ve YPG gibi tek tek isimleri yazılarak sıralandı” karşılığını verdi.

Washington’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Arada çatlak sesler çıkıyor” diye tarif ettiği bir grup var. Trump’ın Suriye’de çekilme kararını engellemeye, bu mümkün olmadığı takdirde ise zamana yayıp PKK-YPG’yi korumaya çalışanları kast ediyordu. Şimdi onların liderliğini fırça bıyıklı Bolton yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkan Trump’la görüşmelerinde yer alan yetkiliye, Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından Bolton’ın

Köşe Yazıları – 16/01/2019

Twitter'den yaptığı paylaşımları gösterince “O işi bozmaya çalışanlardan biri” karşılığını verdi. Ama Bolton'ın itibarı kalmadığına dair bir el işareti yaparak.

KIRMIZI RENKLİ KÜRT DOSYASI

Bolton'ın Ankara ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalinkendisine kırmızı renkli iki dosya vermişti. Onlardan biri, “Kürt dosyası”ydı. Trump'ın tüylerimizi diken diken eden tweet'inde “Kürtlere saldırırlarsa” diye başlayan bir cümle vardı ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde bu konu da gündeme geliyor. Erdoğan, Saddam döneminde Irak'tan kaçan Keldanilere, Ezidilere, Kürtlere, Araplara; Suriye'de Kobani'den kaçan Kürtlere, Araplara kapılarımızı açtığımızı, onları katliamdan kurtardığımızı ve bunların halen ülkemizde kalmaya devam ettiğini anlatıyor. Erdoğan, merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün YPG'nin Suriye'de Kürtlere ve Hıristiyanlara yönelik katliamıyla ilgili raporundan söz ediyor. PKK-YPG'nin katliamlarıyla ilgili olarak Türkiye'nin de tespitlerini anlatıyor. Trump, “bunlardan haberinin olmadığını” söylüyor. Bunun üzerine Erdoğan, bu bilgilerin yer aldığı Kürt dosyasının Bolton'a verildiğini ifade ediyor.

EKONOMİ KONUŞULDU MU?

Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. İki liderin görüşmesinde, Trump'ın tweet'indeki “Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz” ifadesi gündeme gelmiş mi? Sordum. Ama netleştiremedim. Sadece genel olarak değinildiği söylendi. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kararının bu ifade üzerine alındığı kaydedildi.

Trump telefonu kapatırken “**Diyalog halinde olalım**” diyor,

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “**Görüşelim**” diye kapatıyor.

YENİŞAFAK

Tamer KORKMAZ

İnceldiği yerden kopsun...

Sarı Kovboy'a haddini bildiren konuşmayı Devlet Bahçeli yaptı. MHP liderinin dün Meclis'te Trump için sarf ettiği sözleri, Bağımsız Türkiye'nin ABD Kahpeliği'ne “tarihi meydan okuyuşu” olarak not ediyoruz. Ders diye okutulacak bir konuşmaydı.

Bahçeli, aynen şunları söyledi: “İp, inceldiği yerden kopacaksa varsın kopsun! Korkak her gün, kahraman ise sadece bir gün ölür!”

ABD Başkanı'nın twitter mesajı düşmanlık ötesidir. Türkiye'nin ekonomisini mahvedermiş! Senin doların varsa, Türk milletinin imanı var!

Köşe Yazıları – 16/01/2019

Elinden geleni ardına koyma! Ne biliyorsan, onu yap! Senin tehditlerine tamam diyen senin gibi olsun! (...)

Bu saatten sonra Fırat'ın doğusuna girmek, vatan borcumuzdur, namusun gereğidir..."

CHP'YE PEK YAMAN BİR SORU

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasında, ismini vermeden CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e sorduğu bir soru de fevkalade manidardı:

"CHP'yi kim yönetiyor? Bunu bir söyleyin, itiraf edin!"

Kısa Kılıçdaroğlu'su, Özel'i, Çeviköz'ü yahut bir başkası hiç fark etmez: CHP yönetimi, işte bu yaman sorunun altından kalkamaz!

Neden mi? Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, bütün hücreleriyle "Voice of America"dır da, ondan!

Amerika'nın Türkiye Siyaseti'ndeki Sesi CHP, mesela Suriye'nin kuzeydoğusunun YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmesini istemiyor!

Kılıçdaroğlu'nun "Afrin'in şehir merkezine girilmesini doğru bulmuyorum" dediğini, nasıl unutabiliriz ki? Mümkün değil...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Ankara'ya "Menbiç'teki ve Fırat'ın

doğusundaki sorunları ABD ile birlikte çözün" diyor.

Aslında, "ABD ne istiyorsa, onu yapın; itiraz falan etmeyin" demek istiyor!

CHP'nin, bu Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı; Trump'ın, Bolton'ın, ezcümle Washington'ın ağızıyla konuşuyor.

Daha böyle sayısız örnek var: Köşe yazılarını geçtim; en azından hacimli bir kitabın sayfalarını dolduracak kadardır! Saymakla bitmez!

SORUNUN CEVABI MI; İŞTE BURADA

Bahçeli'nin yaman suali, CHP'yi ilzam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının gardını düşürüyor.

Öyleyse, cevabını biz verelim:

Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini; İstanbul'daki şu malum baronlar bir başka söyleyişle Komprador Burjuvazi ile onların Atlantik'in öte tarafındaki patronu Derin Washington yönetiyor!

Kemal Bey, malum- sufleye/talimatla çalışır!

Ne derlerse yapar; neleri istiyorlarsa harfiyen yerine getirir!

OYNATALIM ÖZGÜR'CÜĞÜM

Köşe Yazıları – 16/01/2019

Hepsinden evvel...

Özgür Özel, genel başkanına Kasım 2009’da Frankfurt’taki lüks otelde yaşadıklarını sorsa ya!

Deniz Baykal’a kaset operasyonundan Kemal Bey’in enteresan bir yöntemle haberdar edilmesi olayından, bahsediyoruz...

Dokuz sene önce Deniz Baykal’ı -piyonları FETÖ’nün kaset operasyonu- indiren ‘İçerideki ve Dışarıdaki Amerika’ diye tanımladığımız derin adres, CHP’yi de yönetiyor.

Kılıçdaroğlu’nun CHP’si; gayri milli bir parti olarak “Washington’ın Vesayeti Altında” siyaset yapıyor.

GAYRI MİLLİ İTTİFAK

CHP’nin Parti Meclisi üyesi Zeki Kılıçaslan, TV5 ekranında “HDP ile ittifak yapmak, milli bir görev ve milli bir politikadır” diye konuştu!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin “aslında ne olduğunu; nereden yönetildiğini” pek isabetle gösteren en güncel örnek işte budur!

ABD’nin kontrolündeki HDPKK ile ittifak yapmayı “milli bir görev” olarak tarif etmek yine ABD’nin vesayeti altındaki CHP’nin hezeyanını sergiliyor...

Dahası, CHP+HDPKK ittifakının/işbirliğinin siyasetimizdeki “gayri milli” konuşlanışını “bir kez daha” tescilliyor!

Sahi, Özgür Özel “HDP ile gönül ittifakımız var” demişti!

YENİŞAFAK **Mehmet ACET**

ABD ile güvenli bölge uzlaşması sağlandı mı?

Piyasalar bu defa Trump’ı iplemedi.

Pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı filin züccaciye dükkanına girmesi gibi “Kürtler vurulursa, Türkiye’yi ekonomik olarak mahvederiz” diyerek Türkiye’yi açıkça tehdit eden ABD Başkanı’nın o malum twitinden söz ediyorum.

Pazartesi sabahı, o tehdit twitinin atılmasından 6 saat kadar sonra, piyasaların açılmasına yarım saat kala, ABD ile yürütülen müzakerelerin içinde yer alan üst düzey bir yetkilinin nabzını yokladım.

“Şimdi nasıl olacak? Ekonomi kartı Türkiye’yi zorlamaz mı” gibisinden sorular sordum.

Muhatabım, kendinden emin bir şekilde, “Psikolojik baskı yapmaya çalışıyorlar, yaptırım vs. olmaz” dedi.

Yarım saat sonra açılan piyasalardaki dolar hareketliliğine baktığımızda, ufak kıpırdanmalar dışında ciddi bir tepki oluşmadığı görüldü.

Yani Trump'ın bodoslama dalışı, bir paniğe yol açmamıştı.

Bu da, temas kurduğum yetkili ismin “Amaç psikolojik baskı kurmak” tezinin karşılık bulduğuna işaret ediyordu.

Trump'ın ifadelerinde Türkiye'yi tehdit eden o ifade hariç, bundan sonra haftalar, belki aylar boyu gündemde kalabilecek ikinci bir unsur daha vardı.

20 mil, yani 32 kilometre derinliğinde oluşturulması hedeflenen ‘Güvenli Bölge’ fikri.

ANKARA ÖNERİYE GEÇMİŞTE NEDEN HAYIR DEMİŞTİ?

Fırat'ın doğusuyla ilgili gelişmeleri yakından izleyenler ‘Safe Zone/Güvenli Bölge’, bir başka deyişle Tampon Bölge tartışmalarının yeni bir şey olmadığını gayet iyi biliyorlar.

Mesela bir süre önce, görevde iken Suriye dosyası ile yakından ilgilenen emekli bir Kuvvet Komutanı ile yaptığımız sohbetin bir yerinde de aynı konu geçmişti.

2016’da da Amerikalılar Türkiye’ye böyle bir öneride bulunmuş ama Ankara bu teklifi hemen reddetmişti.

Neden reddedilmişti diye sorduğumda da, emekli Kuvvet Komutanı’ndan “Amerikalılar kendi kontrollerinde bir tampon bölge istediler, Türkiye’yi karıştırmak istemediler, o yüzden hemen reddedildi” yanıtını almıştım.

Peki, ABD’nin şimdiki önerisi öncekinden farklı mı?

Yani eğer devreye sokulursa 32 kilometre derinliğindeki güvenli bölge Türkiye’nin inisiyatifine açık şekilde mi inşa edilecek?

Yoksa başka bir amaçla mı?

CUMHURBAŞKANI’NIN SÖZLERİNE DİKKAT

Düne kadar Amerikalıların kafasının bu konuda da başka bir frekanstan çalışmakta olduğu yönünde yaygın bir kanaat vardı.

O mantığa göre böyle bir proje, “Türklerin Kürtlere (Bunu YPG olarak anlayalım) zarar vermesini engellemek” için gündeme getirilmiş bir fikir olarak duruyordu.

Hatta oluşturulması muhtemel o alanın bir ‘Ortak Arap Gücüne’ devredilmesi konusunda Dışişleri Bakanı Pompeo üzerinden bir takım girişimlerde bulunulduğu da sır değildi.

Bu son cümlelerde ‘geçmiş zaman kipi’ kullanmamın bir nedeni var.

O da şu:

Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis grubunda yaptığı konuşma ve devamında gazetecilerin sorularını yanıtlarken kullandığı ifadeler, yeni bir duruma işaret ediyor.

Erdoğan, pazartesi akşamı Trump ile bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Görüşmede, bu konunun nasıl ele alındığı konusunda Erdoğan’ın sözleri bir fikir veriyor.

O kritik sözlere bakalım:

“Suriye’de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge, 20 mil olarak Trump’ın kendisi tarafından da ifade edildi. Ki bu da 30 kilometreyi aşkın derinlikte bir güvenli bölge.”

Cumhurbaşkanı’nın bu sözlerinin en önemli vurgusu, ‘Güvenli bölgenin Türkiye tarafından oluşturulması’ ifadesinde karşılığını buluyor.

Bu beyanattan, bu konuda Trump ile belli bir mutabakatın sağlandığını ima eden bir anlam çıkarmak da mümkün.

Eğer gerçekten öyle ise ve Trump üç gün sonra yeniden başka bir frekanstan yayın yapmaya başlamazsa, veyahut ekibi yeniden kafasını karıştıracak yeni telkinlere girişmezse, Erdoğan’ın “Trump’la tarihi öneme sahip bir anlayış birliğine vardığımızı inanıyorum” sözleri büyük kıymet arz edecektir.

GÜVENLİ BÖLGE FİKRİNE ANKARA ŞARTI

Erdoğan’ın güvenli bölge ile ilgili açıklamalarını tersinden okuduğumuz takdirde de üzerinde durmaya değer, anlamlı bir değerlendirmeye kapı aralanmış oluyor.

Şöyle ki;

Cumhurbaşkanı bu sözleriyle Trump’ın önerdiği güvenli bölge projesinin hangi durumda Türkiye’nin kabulü anlamına geleceğini dile getirmiş oluyor.

Daha açık ifadeyle, “Bu fikre olumlu bakıyoruz ama bir tek Türkiye’nin bu işi üstlenmesi halinde” mesajını vermiş oluyor.

Eğer bu proje, gerçekten Ankara’nın kabul edebileceği şekilde hayata geçirilirse bu, Cumhurbaşkanı’nın New York Times gazetesinde yer alan makalesinde ilan ettiği ‘Türkiye planı’ ile kolayca uyumlu hale getirilebilir.

Ama yok eğer, işin mantığında YPG'yi Türkiye'nin hedef alanından çıkarma, bu amaçla araya başka 'Tampon güçler' sokma gibi bir niyet varsa, bu işin yürümesi kolay olmayacaktır.

YENİAKİT

Abdurrahman DİLİPAK

Ahval

Trump'ın, "Türkiye, Suriye'de Kürtlere (PKK/PYD) saldırırsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" şeklindeki mesajı gündemdeki yerini koruyor.

ABD'nin bir müttefik, stratejik ortak gibi davranmadığı çok açık. ABD başkanı bu açıklaması ile köprüleri atmış durumda. Bu kriz NATO'nun sonu olabilir.

Bu "deli adam" fincancı dükkanına giren fil gibi. Bu lobi, ABD'nin BM'den çıkmasını da tartışıyor. Akıllarınca; para ve silah ellerinde iken Kovboy masayı devirip, dünyaya meydan okuyacak.

PKK/PYD meselesi görüldüğü gibi değil. Ankara artık FETÖ, PKK ve PYD konusunda ABD'yi ikna etmek için heyetler göndermeyi, dosyalar göndermeyi bıraksın. Usulen bu gerekli idi belki ama artık değil. Bu yapıları kuran ve yöneten bizzat kendileri. Bu konuda onların ellerindeki bilgi, bizdekinden fazla. ABD kendi tetikçilerini, kendi aleyhlerindeki tanıkları bize teslim etmeyecektir.

PYD konusu da dışarıdan bakıldığında görünenden daha farklı ve derin bir konu. PYD'nin arkasında saklanan bir "Haçlı ordusu/ Christianity Army" var. Ve bu yapı daha sonra bölgede oluşturulması düşünülen "Arap NATO"suna entegre edilecek.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası **Türk-Kazak** Üniversitesi Rektörvekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Suriye'de yaşananlara ilişkin, "**ABD ve İsrail bölgede, Türkiye, İran ve Rusya'nın** gücünü azaltmak için Arap ülkelerinden müteşekkil bir "Güney Cephesi" oluşturuyor" dedi. Bu uyarı aynı konuya dikkat çekiyor. Tabii bir de Akdeniz'de "Batı cephesi" var. Irak sınır bölgesinde de "Doğu cephesi" kuruluyor.

Bu Güney cephesi ordu, ABD'nin BOP yerine ikame etmeye çalıştığı yeni yapı. İşin içinde Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve İsrail'in de olduğu bir yapı. ARAMCO bu işin finansmanı için kullanılacak.

Aslında Suriye de bu plan çerçevesinde yeniden yapılandırılacak. Esed taraftarlarına Lazkiye bölgesinde Akdeniz'le sınırlı Federatif bir devlet düşünüyorlar. Bir ileri aşamada Ürdün ve Lübnan'ın haritası da değiştirilecek. Türkiye sınırında bir Kürt yönetimi, hemen altında bir Hristiyan bölgesi, Sünni Arapların da Güney bölgesine yerleştirilmesi sözkonusu. Planlarına göre Lübnan'daki Şii unsurlar tasfiye edilecek. Bekaa ve Lübnan Hizbullah bölgesi, Falanjisitler ve Dürziler gibi lokal unsurlara emanet edilecek ve İsrail'in

Köşe Yazıları – 16/01/2019

güvenliğini sağlayacak bu Arap NATO'su dedikleri gücün en önemli karargahlarından biri olacak.

Yani Suriye'yi bölüp bir federasyon ve kantonlardan oluşan Arap, Kürt, Şii, Hristiyanlardan oluşan bir “Birleşik devletler”e dönüştürme hayali kuruyorlar. Bunun ilk 3 adımını, Türkiye, Rusya ve İran'ın bölgeden çıkartılması oluşturuluyor. Bunu görelim ve ona göre hareket edelim.

ABD'nin Patriotlarla ilgili oyalama takdiklerine kanmayalım. Biz bir yandan da Türkiye'deki ABD ve NATO üsleri konusunu gündeme alalım. En başta da İncirlik üssünü tabii ki. Ve bu arada Ankara bir an önce siber güvenlik, Milli Bilgi Merkezi, Süper bilgisayar konusunda bir adım atması gerekiyor. Yoksa işimiz kolay değil.

Geçenlerde İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin Suriye'ye gerçekleştirdiği füze saldırıları hakkında açıklamada bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Ordusu'nun hafta sonu boyunca Suriye'deki İran hedeflerini vurduğunu duyurdu. 12 Ocak Cumartesi günü Suriye Arap Haber Ajansı, İsrail'in Suriye'ye çok sayıda füze saldırısında bulunduğunu; çoğunun önlendiğini, sadece bir füzenin bir depoyu vurduğunu duyurmuştu. Ajans, Suriye hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediğini ancak sadece bir füzenin Şam Havaalanındaki depolardan birine isabet ettiğini belirtmişti.. Bu saldırılar devam

edecek. Hedef belli. İran unsurları dedikleri aynı zamanda Hizbullah kampları.

İngiltere'de sarı yekekliler hükümet istifa diyor. Bunu da bir kenara not edin. Fransa'da devam eden eylemler birbirinden bağımsız şeyler değil. Bu süreç derinleşerek ve genişleyerek devam edecek.

Bu arada Yunanistan'da koalisyon bozuldu. Makedonya sorunu, ülkenin adının “**Kuzey Makedonya**” olması ile çözülmüş değil.. Bu Makedonya konusu Rum, Yunan, Grek tartışmasını tartışmaya açarsa o “Batı Medeniyeti”nin nasıl bir illüzyon olduğu da ortaya çıkacaktır.

Öte yandan; Yunanistan bir yandan ekonomik sorunlarla uğraşiyor, bir yandan da siyasi bir krize sürüklendi. Öğretmenler sokakta. Böyle bir zamanda bir yandan FETÖ'cülerle uğraşmak istemiyor. Öyle anlaşılıyor ki, şimdilik FETÖ'cülerin sürgün adresi İsveç olacak. İsveç, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den kaçan yüzlerce FETÖ üyesine oturma ve çalışma izni vermişti.

Bu arada PKK ve FETÖ'cülerin batılı istihbarat örgütleri ile doğrudan ilişkilendirilerek kadroya alınmaları için de düğmeye basılmış. Yunanistan zor durumda. Aynı zamanda Kıbrıs üzerinde Global petrol şirketlerinin Doğu Akdeniz'de Mısır ve İsrail'in de katılımı ile Türkiye'ye karşı bir “petrol cephesi” oluşturmalarını da buraya not edelim. Türkiye Münbiç ve İdlib konusunda artık bir karar vermek durumunda. Ama çok dikkatli

Köşe Yazıları – 16/01/2019

olmalıyız. Münbiç Afrin'den daha zor. Bu saatten sonra geri adım atmak mümkün değil. ABD bölgede iki adım ileri bir adım geri gidiyor. Oyalama takdiği uyguluyor. Tam da böyle bir zamanda Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor! Esed bu süreçte PYD ile birlikte hareket ediyor ve PYD üzerinden ABD ile temas halinde. **ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceğini** açıklamasının ardından Münbiç'te YPG ile ortak hareket etme çabası içerisinde olan Esed rejiminin, Türkiye'nin düzenleyeceği hareket öncesi bölgeye askeri yığınak yapıyor olması bu konuda ABD ile varılan dolaylı bir ittifakın sonucu.

Suriye rejimi sosyal medyada provokatörlük yaparak aslında Türkiye topraklarında da bir algı operasyonu yönetme çabasında. Suriyeli sığınmacılar üzerinden son dönemlerde artan provakasyon girişimleri sosyal medya üzerinden de yürütülüyor. Provakatörler Suriyelilere karşı nefreti artırmak için her yola başvuruyor. Kendisini Suriyeli gibi tanıtıp, Türklere hakaret eden "Suriye Vatandaşlık Ofisi" isimli hesabın sahibi, Mehmet T.'nin 'Türk vatandaşı' çıkması bu konuda bu ittifakın çok farklı çevreleri harekete geçirebildiklerini gösteriyor. Bunlar isterlerse DAESH gibi dini grupları, dilerlerse LBGT gibi unsurları, Liberal kesimden birilerini harekete geçirebiliyorlar. Bunu Gezi olaylarında aslında çok açık bir şekilde gördük. Anymos geçen hafta Gezi benzeri bir

eylem çağrısı yaptı ama, kara - yağmura takıldı. Bu çağrılarını sürdürecekler. Kaset ve sosyal media üzerinden saldırılarına hız verecekler.

Bütün bunlar olurken, **Çin ve Rusya'nın ABD** ile restleşmesi devam ediyor. Lavrov resmen açıkladı: Anlaşmazlıklar sürüyor saklamayacağım. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Japonya ile Kuril Adaları'na ilişkin yapılamayan barış anlaşması hususunda anlaşmazlığın sürdüğünü belirterek, "Hâlâ önemli anlaşmazlıklarımızın sürdüğünü saklamayacağım" dedi. Rusya ABD'nin Türkiye'ye karşı politikaları konusunda Türkiye'nin yanında olduklarını açıkladı. Çin'de ise ABD ile restleşme devam ediyor, teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü Ming Vancou'yu gözaltına alan Kanada'ya ağır bir misillemede bulundu. Reuters'ın haberine göre, Çin mahkemesi, Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg'i ölüm cezasına çarptırdı. Bakalım bundan sonra ne olacak. Görelim Mevlam neyler. Selâm ve dua ile.

AKŞAM

Emin PAZARCI

**CHP'de paralar,
paracıklar...**

Önce **CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç** kameraların karşısına geçti, “**Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği tazminatlar için fon kurulduğunu**” açıkladı. Sonra, **Kemal Bey**, fonun bütün milletvekilleri ve parti yöneticilerini kapsadığını söyledi. Şimdi de **CHP** içinde fona gazetecilerin de eklenmesi tartışılıyor.

Nasıl olacak bu?

Eğer teklif kabul görürse, gazetecilerin ve özellikle de işsiz kalan gazetecilerin tazminat cezaları da **CHP** tarafından karşılanacak. Tabii ki bütün gazetecilerin değil. Muhtemelen birkaç gazeteci belirlenecek. Onlar da büyük ihtimalle **Erdoğan** ya da **Ak Partililerin** kişilik haklarına saldıranlar olacak. Çarpıtılacakları tazminat cezaları ödenip, şov yapılacak. **Kılıçdaroğlu**, birkaç gün önce izlenecek stratejinin ipuçlarını verdi zaten: Organizasyona “**Özgürce Konuşabilme Fonu**” dedi. Halkın karşısına geçilecek, “**İşte biz özgürlüklerden yanayız**” mesajı verilmeye çalışılacak!

Gerçekte ise, yargının cezalandırdığı “**hakaret, yalan, iftira ve kişilik haklarına saldırı**” eylemleri kutsanmış olacak!

***Peki, mümkün mü fonda toplanan para ile **Kılıçdaroğlu** başta olmak üzere bütün **CHP**’lilerin ve bazı gazetecilerin tazminat cezalarını karşılamak?

Değil tabii ki... Olacak iş değil...

Bırakın **5’er bin lirayı**, **CHP**’li vekillerin her birinden **15’er bin lira** toplasanız da yetmez!

Zaten amacın bu olmadığı söyleniyor. **CHP**’nin, “**açık kapatmak için**” bu yola girdiği yönünde çok ciddi iddialar var. Biliyorsunuz, **Kılıçdaroğlu**’nun daha önce ödediği tazminatlarla ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. **T.C. Başkanı Erdoğan** da kamuoyu önünde sormuştu:

-Kılıçdaroğlu bana ödediği tazminatları kendi cebinden mi, CHP kasasından mı ödedi?

Kılıçdaroğlu ise, uzun süre sessiz kalıp, daha sonra **Burhaniye**’deki evini sattığını söylemişti. Ancak, **Burhaniye** kaynıyor. Aday belirleme sürecine tepki gösteren **CHP**’liler bile “**O ev bu kadar para etmez**” diyorlar.

Durum bu olunca “**açık kapatma**” iddiası daha ciddi hale geliyor!

Kısacası, fon tartışmaları **CHP** içinde de sürüyor. Bazı **CHP**’liler, meseleyi alabildiğine

Köşe Yazıları – 16/01/2019

abartmış durumda. Parti içinde yerel seçimler için toplanacak paraların bir miktarının (yüzde 10) bu amaçla ayrılması gerektiğini dillendirenler dahi çıkıyor.

Tabii bunların tamamı hukuken tartışmalı konular!

Aslında, konu baştan itibaren hukuken problemlerle dolu...

Kiminin “**küfür ve hakaret**”, Kılıçdaroğlu’nun da “**özgürce konuşabilmek**” için oluşturulduğunu söylediği bu fondan, sonuçta mahkemelerin “**suç**” olduğunu hükme bağlandığı eylemlerin cezaları karşılanacak. **Türk Ceza Kanunu**’nda ise suçu özendirmek de, suçluyu desteklemek de “**suç**” olarak düzenleniyor! Pek çok hukukçu **CHP**’nin böyle bir fon oluşturmasının, “**suça özendirme fiili**” oluşturduğunu savunuyor.

Apaçık ortada: Bu fonun, hem siyasi etik, hem de hukuk açısından elle tutulur tarafı yok. Üstelik ortada çok ciddi iddialar var. Göreceksiniz, bu fon uygulaması ileride **Kılıçdaroğlu** ve **CHP**’nin başını çok ağrıttacak.

Ben de “**söylenmedi**” denilmesin diye şimdiden yazıp, altını çizmek istedim!