

STAR

Ahmet KEKEÇ

Hulusi Akar o gece...

Başlığı “**Hulusi Akar**” koyunca, akla ister istemez bu ismin mütemmim cüzü olan **Özgür Özel** geliyor. Zira ikili arasında Meclis’te sert bir tartışma yaşandı ve yankıları devam ediyor.

Özgür Özel kim?

Önce ona bakalım:

CHP’nin grup başkanvekilidir.

Biraz **HDP** sempatizanıdır.

Moda ifadesiyle, çokça “**atarlı**”dır ama son tahlilde “**kof**”tur.

Bu arkadaş bir vakitler (*TBMM Genel Kurul Salonu Başkanlık Divanı’ndaki tadilat sırasında*) ortaya fırlamış, “**Meclis Başkanı, duvara Arapça yazılı tablo asıyor...**

Gericilik...” vs. gibi çirkin ötesi bir açıklama yapmıştı.

Onun “**Arapça yazılı tablo**” değil, “**Âli İmran suresinin bir ayeti**” olduğu hatırlatılmıştı.

Bu hatırlatma üzerine şöyle bir kıvırmada bulunmuştu: “**Burada elbette böyle bir tablo kendisi tarafından kullanılabilir ama bunu muhalefet partilerinin bulunduğu bölümün duvarına dayatması kabul edilemez.**”

Şunu söylemeye çalışıyordu Özel: “**Tablonun asıldığı duvarın arkasında muhalefet bölümü var. Meclis Başkanı duvarımızı ayetle taciz ediyor...**”

Bunun üzerine (*Özgür Özel’in “**ayetten duyduğu rahatsızlığı**” dile getirmesi üzerine*) bir hatırlatmada daha bulunulmuş ve şöyle denmişti: “**Senin Arapça yazılı tablo dediğin şey, hat sanatının en güzel örneklerindedir. Aynı tabloyu Atatürk de duvarına asmıştı. İşte fotoğrafı...**”

Bu hatırlatmadan sonra ne mi olmuştu?

Ne olacak?

Susmuştu.

Hat sanatı cahili ve ayet rahatsızı **Özgür Özel** derin bir suskunluğa bürünmüştü. **Hulusi Akar**, böyle bir adamla tartışıyor işte...

Böyle bir adama laf anlatmaya çalışıyor.

Özgür Özel, “**Balyoz, Ergenekon**” diye geveleyip, bu davaların sorumluluğunu **Hulusi Akar**’a yıkmaya çalışıyor ama **FETÖ**’cülerle ilgili tek lafı yok.

Hulusi Akar o gece (15 Temmuz gecesi) darbecilerin “**başımıza geç**” teklifini kabul etseydi, **Özgür Özel**’ler ve tank görünce sıvışan tabansızlar bugün daha saygılı bir üslup kullanacaklardı, “**Sayın Genelkurmay Başkanımız, iyi ki darbe yaptınız, iyi ki Balyoz ve Ergenekon soruşturmalarına yol verdiniz**” diyeceklerdi.

Şimdi darbeye direnenleri suçluyorlar.

Köşe Yazıları – 20/12/2018

Bu tartışmanın bir de “öncesi” var tabii...
Daha doğrusu, ikili daha önce de karşı karşıya gelmişlerdi.

Hatırlayalım:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, **Halifax** toplantısından sonra **BBC**'ye bir mülakat vermiş, BBC muhabirinin cezaevindeki gazetecilerle ilgili sorusu üzerine, “**Hiçbiri gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride değil**” açıklamasını yapmıştı.

Hemen **Portakal** devreye girmişti...
Hani, Fransa'daki “**iç savaş**” görüntülerine gönderme yaparak, bizimkilerin de sokağa çıkmaları gerektiğini öğütleyen zat...
Devreye girmiş ve adamları aracılığıyla CHP'nin grup başkanvekili Özgür Özel'e mikrofon uzatmıştı.

Özgür Özel de, uzatılan mikrofonun hakkını (!) vermiş ve aynen şöyle demişti: “**Geçmişte ne kadar rezil bir Genelkurmay Başkanlığı yaptıysa, o kadar rezil bir bakanlık yapacağıının işaretini veriyor...**”

Bu söze nasıl mukabelede bulunulur?

Bir başka ifadeyle, hayatların boyunca “**darbeci**” hiçbir generale laf söyleyememiş ama “**demokrasilerde ordu hükümetin emrindedir**” diyen generallere edilebilecek en ağır lafları etmiş birine ne söylenir?

Esasında ne söyleseniz boş...

Hulusi Akar yine de nezaket göstermiş, “**FETÖ ve PKK ağzıyla şahsıma söylenmiş haksız, terbiyesiz, seviyesiz sözleri sahiplerine misliyle iade ediyorum**” diyerek, sözün sahibine ait olduğu yeri hatırlatmıştı.
O “**yer**” Özgür Özel'e ve tank görünce tabanları yağlayan genel başkanına çok yakışıyor.
Orada dursunlar ve **FETÖ**'yle haşrolsunlar!

STAR **Ardan ZENTÜRK**

TSK'nın son 45 yılını sorgulamak zorundayız...

Amerikan derin devletinin 45 yıllık süreçte içimize yerleştirdiği bir *emperyalist işbirlikçisi örgütün* toplum ve devlet yaşamımızda açtığı derin yaraların kapanması hayli zaman alacak.

15 Temmuz'da genelkurmay başkanlığı görevinde olan, bugünün milli savunma bakanı hakkında çıkan tartışma, **Türk vatanının sarsılmaz bekçisi** olarak tanımladığımız TSK'nın bu örgüt eliyle ne hale getirildiğini gösterdi.

“**Silah arkadaşlığı**” kutsal bir kavramdır, tek zemini “**güven**”dir. Eğer aynı üniformayı taşıyan insanlar birbirlerine

güvenmiyorsa, orada çok ama çok ciddi sorunumuz var demektir.

Bırakın yapmış oldukları tüm hainlikleri bir kenara, FETÖ'nün bu aziz vatana yaptığı en büyük ihanet, insanlar ve kurumlar arasındaki güven duygusunu ortadan kaldırmasıdır.

Bakın, **Hulusi Akar**, zaten FETÖ'nün hedefindeki bir isim... Ama **Balyoz-Ergenekonsürecinin** mağdurlarının açıklamalarından anlıyoruz ki, FETÖ'nün mağdur ettiği insanların da sevmediği bir komutan...

Bu nasıl olabilir? Aslında olmaması gerekir ama emperyalizmin manevra kabiliyeti, algı operasyonları, *uzun vadeli çürütme-çökertme planları* zaten budur...

Biz, anti-emperyalist savaş tek cephedir derken karşıımızdaki gücün bu yapısını bilerek konuşuyoruz.

Hulusi Akar üzerinden tırmandırılan tartışmaya en çok kim sevinir? Suriye'nin kuzeydoğusunda panik halinde Türk askerinin gelmesini bekleyen PKK-ABD-İsrail ittifakı ile onların tescilli işbirlikçileri FETÖ'cüler...

FETÖ'cüler seviniyorsa, Türkiye bir yerde yanlış yapıyor demektir, bilin.

Erdoğan ele geçirilseydi

Tümamiral **Cihat Yayıcı** komutasındaki vatansever kadroların oluşturduğu FETÖMETRE'nin tüm komutanlıklarda

devreye girmesi, ankesörlü telefon soruşturmalarını yürüten savcılarının/emniyet-MİT istihbarat birimlerinin vatanseverliği, TSK'daki kripto unsurların temizlenmesini sağlıyor. Ortaya çıkan tablo, dehşet vericidir... Savcılar, kendi komutanlarına değil, bir takım sivil imamlara (*tamamı CIA ajanı*) bağlı binlerce kripto FETÖ'cü tutukluyorlar. **Belli ki TSK, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında büyük bir ihanet örgütlenmesiyle karşılaşmış. Bunun tek sorumlusu, Hulusi Akar mı, insaf!..**

Hulusi Akar'ın dönemi eleştirilmeyecek mi, tabii ki eleştirilir ama hepimizin bilmesi gereken ana nokta, o imzayı atması halinde darbe ihanetinin emir-komutaya dönüşeceği ve Türkiye'nin başının büyük ama çok büyük belaya gireceğiydi.

Kim nasıl anlarsa anlasın, benim düşündüğümü kitabın ortasından söyleyeyim: **15 Temmuz ihanetinin önlenmesinde tek bir unsur önemlidir. Erdoğan'ın ele geçmemesi ve sağ-salim bir şekilde önce halkı sokağa çağırıp, sonra da İstanbul'a inmesidir.**

CHP'nin manidar tutumu

CHP'nin, *15 Temmuz'u önleyen askeri kadronun komutanını* bu ölçüde hedefe oturtması dikkat çekicidir. İzledikleri politikalar nedeniyle bu soruyu CHP'yi yönetenlere sorma hakkı görüyorum: **15**

Temmuz ihanetinin siyasi ortağı sizler miydiniz, yaşanan büyük hayal kırıklığı mı sizlere bütün bunları yaptırıyor?

Eğer, Türkiye'nin 15 Temmuz felaketine kadar varan süreci tartışılacaksa, ki tabii ki tartışılmalıdır, bunun başlangıç noktası **Hulusi Akar** mıdır, sanmam... Geçmişin **YAŞ** kararlarında imzaları olan genelkurmay başkanlarına, bu millet henüz **“ne ettiniz de, bu ülkenin generallerinin yarısını Amerikan ajanı kıldınız”** diye sormadı!.. Sorması gerekir mi, evet...

Tabii ki soracağız ve cevaplar arayacağız...

Yalnız TSK mı, hayır. Sivil bürokrasi, üniversiteler, siyaset, medya...

İhanetin hesabını sormazsanız, ihanetin ortağı, yani, hain olursunuz... Beka mücadelemizde kimseyi tanımayacağımız açıktır...

SABAH

Mehmet BARLAS

**Zaten Trump'a kalsaydı
ABD Suriye'de hiç
bulunmazdı**

Hepimiz Fırat'ın doğusuna yönelik bir askeri operasyon beklerken dün Reuters'dan gelen

bir haber eğer doğruysa, her şeyi değiştirecek niteliktedir.

Çekiliyor mu?

Buna göre İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer,

"Washington Suriye'deki bütün askeri varlıklarını çekmeyi düşünüyor"

açıklamasını yaptı. The Wall Street

Journal(WSJ) gazetesi de haberi, **"ABD ani bir kararla Kuzey Suriye'deki**

güçlerini çekmeye hazırlanıyor" diye

verdi. WSJ'ye göre ABD'li yetkililer, çekilme

planının terör örgütü PKK/ YPG'ye

bildirilmeye başlandığını da söyledi. ABD

Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta terör

örgütü DEAŞ'ın 30 gün ömrünün kaldığını

açıklamıştı.

Trump ve Suriye

Bu haberleri okurken çok fazla

şaşırmak gerekmiyor. Çünkü eğer ABD'de her

şey Başkan Trump'ın etki alanına giriyorsa,

zaten ABD'nin Suriye'de hiç bulunmaması

gerekliyor. Arşivleri karıştırırsanız Trump'ın

başkan seçilmeden önce **"Amerika'nın**

Suriye'de ne işi var" içerikli mesajlar

verdiğini görebilirsiniz.

Kim oldukları bilinmiyormuş

Trump başkan seçildikten hemen sonra

2016'nın 12 Kasımında ilk röportajını Wall

Street Journal gazetesine vermiş ve Suriyeli

muhafifler için **"Destekliyoruz ama**

onların kim olduğunu bilmiyoruz"

demişti.

Başkan seçildikten sonra ilk röportajını veren Trump, Suriye konusunda Obama yönetiminin politikalarından uzaklaşabileceğinin sinyalini vermişti.

"Suriye konusunda çoğu kişiden farklı düşünüyorum" diyen Trump, ABD'nin bölgede DEAŞ'la mücadeleye odaklanması gerektiğini vurgulamıştı.

Bu noktada Rusya ve Suriye ile işbirliği sağlanabileceğine işaret etmişti.

Doğru olabilir

Bu ilk demeçten bu yana geçen zaman boyunca Trump, Suriye'de işbirliği yaptıkları muhaliflerin PKK/ PYD teröristleri olduklarını da öğrendi.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı defalarca uyardı ve bilgilendirdi.

Eğer ABD sonunda Trump'ın çizgisine geldiyse ve Pentagon Trump'ın patronluğunu kabul edecekse, Reuters'in haberi doğru olabilir. Ve böylece Türkiye ile ABD'nin Fırat'ın doğusunda sıcak bir çatışmaya girmeleri ihtimali bertaraf edilir.

SABAH

Salih TUNA

Bonzai mi çekiyorsun

ABD'nin binlerce TIR silah verdiği ve "gözlem noktalarıyla" himaye ettiği "terör örgütüne" karşı, **"Fırat'ın doğusuna operasyon"**

kararı alındı ya...

ABD bu kararımızı "kabul edilemez" bularak Türkiye'yi tehdit etti ya...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Sincar'ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecek" diyerek rest çekti ya... ABD'nin psikolojik savaş aygıtı mesabesindeki **"dahili bedhahlar"** anında harekete geçtiler! Zaten Mehmetçik ne zaman **"vatan savaşı"** verse...

Emperyalizmin bu etki ajanları, FETÖ'nün tenhalardaki bu gizli ortakları, bu **Natotürkçüler**anında "Atatürk" maskesi takıp "bozgunculuk" yapmaya başlarlar. Mehmetçiğin teröre karşı verdiği savaşı itibarsızlaştırmak için **"saray savaşı"** diyen de bunlardı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel adlı şahıs da geçen gün Milli Savunma Bakanı Akar'a kin ve nefret kustu. TBMM Genel Kurulu'nda hançeresini yırtarcasına nasıl bağırды, aklınız durur. **Sayın Akar** da cevap sadedinde, FETÖ'cülerin yaptıklarını anlattı: "15 Temmuz'da o alçaklar kafama silah dayadılar; 'başımıza geçeceksin' dediler. (...) Reddettim. Aranızda kafasında silah varken hayır diyebilecek kaç kişi var?.."

Sayın Akar'ın bilmediği şu:

Zaten sizden FETÖ'cülere boyun eğmediğiniz için nefret ediyorlar! Yani, dönemin

Köşe Yazıları – 20/12/2018

Genelkurmay Başkanı olarak FETÖ'cülerin başına geçip emir-komuta içinde "darbe" yapmadığınız için.

Şayet FETÖ'cülerle bir olup o "ihaneti" başarsaydınız, "**Bizi Erdoğan'dan kurtardı**" diyerek sizi kahraman ilan edeceklerdi.

Kahramanlık algıları budur.

Bunlar o alçak işgal girişimine "**tiyatro**" diyenlerdir.

Bunlar, o gece FETÖ'cülerin "darbe bildirisini" yayın organları **HALK TV**'den coşkuyla yayınlayanlardır.

Bunların hiçbir şekilde **Balyoz** ve **Ergenekon** üzerinden konuşmaya hakları yoktur.

Zira, bunlar o "kumpasları" kuran FETÖ için "adalet" yürüyüşü yapanlardır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yapılan saldırıların bir nedeni de, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde, **Fırat Kalkanı** ve **Zeytin Dalı** operasyonunu başarıyla yönetmesidir.

Haliyle, CHP Grup Başkan Vekili o şahsın nefreti anlaşılırdır.

Ne de olsa "terör örgütünün" siyasi ayağıyla **seçim ittifakı** içindedirler.

Genel başkanları da terör örgütünün Suriye kolu hakkında, Pentagon'la ağız birliği içinde, "**terör örgütü olarak görmüyoruz, yurtlarını savunuyorlar**" demişti.

Tıpkı, **Fetullah**'la ağız birliği içinde "tiyatro" dediği gibi.

Mezkûr eleman, **Hulusi Akar**'ın yazı ve düşün ustası büyük sanatçı **Nuri Pakdil**'i ziyaret etmesine (*Atatürk üzerinden*) lağaluga ediyor.

Siz gerçekten bonzai mi çekiyorsunuz kuzum?

İnsan laf etmeden önce etrafına bir bakar. Mesela, Mustafa Kemal'e "**kefere**" diyen o CHP milletvekilini görür de susar.

Hadi onu unuttun diyelim...

Kılıçdaroğlu'nun **E. Dumanlı**'yı ziyaretini, il başkanınızın Türkiye'yi "**soykırımcı**" ilan etmesini veya o CHP'li milletvekilinizin, "**Dersim Katliamı bir soykırımdır ve sorumlusu CHP'dir. Bu soykırımdan Atatürk de haberdardır**" sözlerini de mi unuttun?

HÜRRİYET

Abdulkadir SELVİ

Binali Yıldırım'ın adaylığında bir sorun mu var?

ADAYLAR açıklanıyor, kulisler kaynıyor. Ankara'da dedikodudan geçilmiyor. Son 48 saattir AK Parti'nin İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri başkan adaylarıyla ilgili bir söylenti dolaşıyor.

Biri, Meclis Başkanı Binali Yıldırım yerine başka bir isim konuşulmaya başlandığı şeklindeydi. Hatta THY'nin, dünya çapında

bir marka olmasında çok büyük katkısı olan İlker Aycı ismi gündeme getirilmişti.

Ankara’da ise Mehmet Özhaseki’nin adaylığından memnun olunmadığı yönünde söylentiler yayılıyordu.

AK Parti yöneticileriyle konuştum. Doğrudan muhataplarına ulaşip işin aslını öğrenmeye çalıştım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile konuştum. “Her ikisi de yalan, her ikisi de çirkinlik” dedi. Ses tonu biraz kızgındı. Özhaseki hem ittifak görüşmelerini yürütüyor, hem belediye başkan adaylarının belirlenmesi için çalışıyor, hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı. 24 saatini üçe bölmüş durumda. Ama her gün mutlaka Ankara ile ilgili bir çalışmaya katılıyor. Şehir plancılarından, mimarlardan, kültür ve sanat adamlarından oluşturduğu ekip ise Ankara’yla ilgili projeler üzerinde çalışıyor. Özhaseki, yılbaşından önce aday tespitinin tamamlanacağını söyledi. “Yılbaşında Ankara için hazırladığımız projeleri açıklayacağım. Sürpriz projelerimiz var. Ben mütevazı bir adamım, ama geçmişte hem büyükşehir belediye başkanlığı hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış biri olarak bu konuda mütevazı olmayacağım. Bu projeleri en iyi ben yaparım” dedi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN DESTEĞİ

Özhaseki’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı bir anda gelişmiş değil. Arkasında bir başarı hikâyesi yatıyor. Ayrıca Özhaseki, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yerel seçimlerin sonrasına dönük projeler sundu. Erdoğan, her defasında onları sonraya bıraktı. Çünkü başından beri Erdoğan’ın kafasında Ankara için Özhaseki vardı. O nedenle hiç tereddüt etmeden adaylığını ilan etti. Ayrıca AK Parti MYK toplantısında ve MKYK’da yapılan oylamalarda Özhaseki’ye tam destek çıktı. Temayül yoklamasında birinci sırada geldiği gibi... Mehmet Özhaseki iş insanı. “Kavganın, gerilimin değil; projelerin konuşulacağı bir seçim kampanyası yürüteceğim” dedi.

Özhaseki’ye Erdoğan’ın desteği tam. Ayrıca bir ara git-gel yaşayan MHP ile ittifakın tekrar sağlanmasındaki katkısından dolayı Bahçeli’nin de değer verdiği bir isim.

BİNALİ YILDIRIM KESİNLEŞTİ

Mehmet Özhaseki’ye Meclis Başkanı Binali Yıldırım’la ilgili söylentileri sordum. “Yalan” dedi. “Binali Yıldırım ismi kesinleşti. Yılbaşından sonra İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir programla açıklanacak” diye konuştu. Binali Yıldırım’ın adaylığıyla birlikte AK Parti, İstanbul’da moral üstünlük kazandı. Ayrıca çok başarılı bir isim olan İlker Aycı’nın Türk

Hava Yolları'nda yapacağı daha çok önemli işler var. Aycı'nın da bu söylentilerden haberi olduğunu sanmıyorum.

CHP'DE SIRADA İZMİR VAR

CHP'de ise İstanbul ve Ankara tartışmaları bitti, şimdi gündemde İzmir var. Kılıçdaroğlu, İzmir için şimdiye kadar en ufak bir sinyal vermedi. Her an bir sürpriz gelebilir.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu dün Ankara'daydı. Anıtkabir'i ziyaret etti. İmamoğlu için İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı bir tanıtım toplantısı düzenlenecek.

CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Mansur Yavaş, dün CHP Genel Merkezi'ndeydi. Yavaş, Kılıçdaroğlu ile görüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de telefonla arayarak "Hayırlı olsun" dedi. Yavaş'ın İYİ Parti adaylığını kabul etmemesi nedeniyle aralarının limoni olduğu söyleniyordu. O nedenle Akşener'in arayıp tebrik etmesi ittifak ruhu açısından önemliydi.

Çünkü liderler çatıda ittifakı kurdu. Şimdi asıl soru şu: Liderlerin tavanda kurduğu ittifak, tabanda da aynı şekilde sağlanacak mı? Kılıçdaroğlu ve Akşener'in anlaşığı adaya CHP ve İYİ Parti seçmeni oy verecek

mi? Erdoğan ile Bahçeli'nin belirlediği ismi AK Parti ve MHP tabanı destekleyecek mi? Seçim kampanyasının başlamasıyla birlikte bunu daha net bir şekilde göreceğiz.

YENİŞAFAK Aydın ÜNAL

Seçmeni okuyan kazanır

AK Parti'nin AR-GE Başkanlığı diğer tüm partilerdeki benzer birimlerden farklıdır. AR-GE Başkanlığı AK Parti'nin adeta beynidir: Sessiz ve derinden çalışır, büyük bir hassasiyetle havayı koklar, toplumu izler, dünyayı takip eder.

Elde ettiği verilere dayanarak strateji üretir, politika üretir. AK Parti'yi her seçimde zirveye taşıyan, AR-GE Başkanlığının seçmeni doğru okuması, seçmeni okumak için yaptığı her türlü etkiden uzak araştırma ve analizleridir. AK Parti'nin AR-GE Başkanlığı, partinin ve Genel Başkanın doğru bilgilendirilmesini sağladığı kadar, yanıltılmasını da engelleyen birimdir.

İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK

Parti AR-GE Başkanlığı daha da

dinamizm kazandı. Genç Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kendisi gibi genç bir ekiple, siyasetin bu en zor zamanlarında

Köşe Yazıları – 20/12/2018

sorunları objektif şekilde tespit edip çözüm bulma mücadelesi veriyor.

31 Mart Yerel Seçimleri için siyaset sahası ısınırken, AR-GE Başkanlığı da teşkilatların iletişim gücünün artırılması için bir çalışma başlattı. Sayın Dağ'ın ricasıyla Doğu illerimizde teşkilatla buluşma görevini seve seve üstlendik. Sırt çantamızı hazırlayıp Anadolu yollarına revan olduk. İlk durağımız da Malatya oldu.

Malatya toparlanıyor

Malatya AK Parti'nin en önemli kalelerinden biri. 2014 yerel seçimlerinde **Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır yüzde 62 oy oranıyla seçildi. Malatya'da AK Parti, 7 Haziran 2015'de yüzde 58; 1 Kasım 2015'de yüzde 67 oy aldı. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a yüzde 70 destek veren Malatya, 2017 halkoylamasında yine yüzde 70 "evet" derken, 24 Haziran'da da Erdoğan'a yüzde 69 oranında oy verdi.**

24 Haziran Genel Seçimlerinde Malatya'da ortaya çıkan sonuç son derece dikkat çekiciydi. Genelde yüzde 60-70 bandında gidip gelen AK Parti'nin oy oranı, son seçimde yüzde 54'e geriledi. Her seçimde AK Parti'den 5 aday Meclis'e gönderen Malatya, 24 Haziran'da sayıyı 4'e düşürdü.

Malatya'nın verdiği mesaj, hem Ankara'da Genel Merkez'de, hem de Malatya içinde enine boyuna sorgulandı. Gerekli adımlar da hızla atıldı. İhsan Koca'nın Malatya İl Başkanlığına getirilmesi şehirde heyecan ve umudu artırdı. Yeşilyurt Belediye Başkanı iken Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilen Hacı Uğur Polat da Malatya'da başarılı işlere imza attı. 31 Mart seçimleri için Malatya Büyükşehir'e aday gösterilen Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Malatya'daki değişim ve dinamizmin en somut işareti oldu.

İl Başkanı İhsan Koca, "Malatya'da yüzde 70'i çok rahat yeniden yakalarız; hatta aşarız" diyor.

AK Parti teşkilatında da İl Başkanı'yla aynı hissiyat var. Malatya Teşkilatı, 24 Haziran'da Malatya'dan verilen mesajın okunduğuna, doğru okunduğuna, gerekli adımların da atıldığına inanıyor.

İlk sorun: Ekonomi

Malatya Türkiye için gösterge değil; zira AK Parti'ye ve Erdoğan'a şartsız, karşılıksız, gönülden destek veriyor. Malatya'nın tek arzusu, verdiği bu desteğin hoyratça harcanmaması. Zaten 24 Haziran'da Erdoğan'a yüzde 69, AK Parti'ye yüzde 54 oy vermesi de bu arzunun en net ifadesi.

Ekonomideki sıkıntı elbette Malatya’da da hissediliyor. Özellikle çarşı-pazardaki, marketteki fiyat artışları Malatyalıyı da etkiliyor. **“Biz yine de partimizin arkasındayız” diyor Malatya.**

Ekonomide sorunların çözüleceğine inanıyor, sıkıntıların gelip geçici olduğunu biliyor.

Ekonominin ardından ise “ahlak ve maneviyata” ilişkin genel kaygılar öne çıkıyor Malatya’da. Bu kaygılar seçmenin tercihini değiştirecek düzeyde değil ama yine de, pusuda bekleyen çakallar düşünülürse, kaygılar uzun vadede risk potansiyeli taşıyor. Malatya bu noktada da rahatlatıcı adımlar, mesajlar bekliyor.

Meşhur türküsü “Malatya, bulunmaz eşin” diyor ya... Malatya gerçekten AK Parti’ye desteğiyle eş bulunmaz bir vilayet. Malatya toparlanıyor, uyanıyor ve **31 Mart seçimlerine büyük motivasyonla hazırlanıyor. Eğer yüzde 70 oy oranını geçerse, Malatya’nın tepkileri siyaset bilimine ders olacaktır: Seçmeni üzersen kaybedersin; seçmeni dinlersen kazanırsın.** AK Parti zaten tüm seçimlerini bu anlayışla kazandı, Malatya’da ve Türkiye’de de yeniden bu şekilde kazanacaktır.

YENİAKİT

Ali KARAHASANOĞLU

Balyoz’cular bu buyurganlıkları ile kendilerini ele veriyor!

Ne kadar “buyurgan”lar, ne kadar “tepeden inmece”ler görüyor musunuz?

Hesap sormaya kalkıyorlar, Genelkurmay Başkanı’na meydan okuyorlar: “Niye ziyarete gelmedin?”

Eski Genelkurmay Başkanı, bugünün **Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar** açıklama yapıp, “Geldim” deyince..

Bir de CHP Milletvekili Mehmet Büyükçelebi’yi şahit gösterince..

Bu sefer buyurganlıklarını şeddeli hale getiren şu resti çekiyorlar:

“Niye 15 gün sonra geldin?”

Konu ne?

Subaylar tutuklandıklarında, Hulusi Akar, Balyoz’culara destek vermiş mi, vermemiş mi? Dikkat buyrun..

Bunlar değil miydi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Mısıroğlu’nu hasta yatağında ziyaret ettiğinde, “Ziyaret edemezsin” diyerek tepinenler?..

Evet, bunlardı..

Hakkında bir ceza davası olmayan..

Hakkında bir mahkumiyet kararı olmayan..

Hakkında bir yakalama kararı olmayan..

Köşe Yazıları – 20/12/2018

Zaten kendisi de, bir ameliyat sebebi ile hastanede olan **Kadir Mısıroğlu’nu** ziyaret ettiğinizde..

Size sopayı gösterip, “Ziyaret edemezsin” diyorlar..

Ama kendileri..

Şöyle veya böyle..

Velev ki devleti ele geçirmiş FETÖ’cü hakimler vasıtası ile tutuklanmış olsunlar..

Gerçekten hiçbir suçları yok iken, tutuklanmış olsunlar..

Sonuçta şekli olarak, yargısal bir karar ile haklarında tutuklama kararı verilip, cezaevine konulmuşlar..

Genelkurmay Başkanı’na sopa gösterip, “Bize ziyarete nasıl gelmezsin” diye nasıl tehditte bulunabilirler?

Dahası..

Cezaevinde iken, kanunlara aykırı olarak kendilerine tanınan fazladan hakları..

Öyle bir tepeden bakmacı mantıkla izhar ediyorlar ki..

Hayret etmemek elde değil..

Balyoz’cu general Semih Çetin aktarıyor:

“Davanın özünü bir kenara bırakıp cezaevi koşullarının iyileştirilmesine odaklanan komutanlar bir dediğimizi iki etmediler, doğru. Biz buna ‘Çay, çörek, börek işleri’ adını verdik. Vicdan rahatlatmak için ne kolay bir yol!”

Nasıl bir tepeden bakma, görüyor musunuz?

Adam tutuklanmış..

Cezaevinde iken..

Özgürmüş gibi..

Börek, çörek partileri düzenleme imkanı kendisine tanınmış..

O da börek çörek toplantılarını yapmış..

Kendilerine o imkanı tanıyan Hulusi Akar..

“Büyük risk alıyorum” diye hatırlatmada bulunmuş..

Şimdi bu general, Hulusi Akar’a teşekkür edeceğine..

“Ancak Sayın Akar bunu bile ‘Büyük risk’ olarak tanımlıyor” diyerek, tekrar tepesine çıkmaya çalışıyor..

Sonuçta tüm bu karşılıklı açıklamalardan sonra karşımızda duran fotoğraf şu:

Dindar bir kişi..

Bırakın tutuklu olmayı..

(Şevket Kazan, 28 Şubat sürecinde partisinin Sincan Belediye Başkanı haksız yere tutuklandığında.. Başkan Bekir Yıldız’ı ziyaret etmişti de.. Bu ziyaret, Refah Partisi’nin kapatılması davasında iddianameye konu edilmişti.)

Hasta yatağında bile ziyaret edilemez.

Ederseniz, size sopayı gösteririz..

Bunun karşısında..

Dindar yöneticileri alaşağı etmek isteyen subaylar tutuklanırsa..

Onları ise, ziyaret etmeye mecbursunuz..

Yoksa..

Yine sopayı elimize alırız..

•

Bakıyorum şu buyurgan subaylara..

Hemen hepsinde bir İP sevdası var..

Kimisi Vatan Partisi'nden milletvekili aday olmuş.

Mesela Semih Çetin.

Kimisi İP'ten aday olmuş..

Mesela Ali Türkşen..

Kimisi CHP'den aday olmuş..

Mesela Mehmet Büyükçelebi..

Ama hepsi, kesin Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapıyorlar..

Kesin, Hulusi Akar düşmanlığı yapıyorlar..

Meral Akşener'i savundukları gibi..

CHP'yi destekleyerek..

HDP'ye tek eleştiri getirmeden..

Tüm muhalefet partilerini kucaklıyorlar..

Tam bu noktada da..

Sorasımız geliyor:

“Afedersiniz Balyoz'cular, siz 15 Temmuz darbe girişimine karşı mısınız, destekçi mi?”

Öyle ya..

15 Temmuz darbe girişiminde, Hulusi Akar rehin alındı..

Tayyip Erdoğan devrilmek istendi..

O darbeye sizler karşı mısınız, destekçi mi?

Niye soruyorum, bu soruyu?

Şimdi Balyoz'cu subaylar..

15 Temmuz'da FETÖ'cülerin hedef seçtikleri isimleri, bire bir hedef seçiyorlar da onun için..

Dolayısı ile, bize de sormak düşüyor:

“Sizlerin, FETÖ'cülerden, ne farkınız var?”

Gerçekten..

FETÖ'cülerin başaramadıklarını, şimdi

Balyoz'cular mı başarmayı umuyorlar?

Daha doğrusu..

Bizim de eskiden beri dillendirdiğimiz gibi..

Ortak hedef Tayyip Erdoğan mı?..

Önce Balyoz'cular kolları sıvadılar..

FETÖ'cüler ise, iyi polisi oynadılar..

Balyoz'cuları yakaladılar..

Sonra “iyi polis” rolü değişti..

FETÖ'cüler kötü polis oldu..

Balyoz'cular, (Hatırlayın, Atatürkçü subaylar, “15 Temmuz darbesini biz önledik” diye ne nutuklar atmışlardı) iyi polisliğe geçtiler..

Şimdi tekrar..

Balyoz'cular, Erdoğan'ı devirmek için, kolları sıvadılar..

Roller, süreç içinde, böyle mi değiştirildi?

Bu soruya vereceğimiz cevap, “Maalesef öyle gibi!”

•

Aslında Balyoz'cular, son açıklamaları ile, kendilerini ele veriyor..

Halka nasıl baktıklarını, kendi generallerine bile nasıl baktıklarını ifşa etmiş oluyorlar..

Ve bunların, Balyoz darbe planını da..

Başka darbe planlarını da, rahatlıkla hazırlamış olabilecekleri konusunda, kendi kendilerine ifşaat yapmış oluyorlar..

İnsan birazcık düşünür..

“Bizi cezaevinden, şu beğenmediğimiz Tayyip Erdoğan çıkarttı..

Düne kadar kendisini devirmek istediğimiz

Tayyip Erdoğan..

Şu olmuş, bu olmuş..

Darbe planını üç kişi yapmış..

Köşe Yazıları – 20/12/2018

Yanında 10 kişi daha, FETÖ piyngosundan, dosyaya katılmış..

Ama ortada bir darbe planı da var..

Geldiğimiz noktada..

Bir darbe planı olmasına rağmen..

Tayyip Erdoğan sayesinde, hepimiz dışarı çıktık..

Bu iyiliğinin karşılığı olarak..

En azından **Tayyip Erdoğan'a** birazcık saygılı olalım” demeleri gerekir iken..

Herkesle birlik oluyorlar..

Tayyip Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorlar..

Bize de..

“Önce Balyoz.. Sonra FETÖ.. Şimdi tekrar Balyoz” demek düşüyor..

AKŞAM

Markar ESAYAN

Bir hatırlayalım...

Gündem yoğun olduğu için 17/25 Aralık'ın yıldönümü yeterince ilgi görmeden geçip gitti.

Oysa o gün ülkenin kaderinde bir kırılma noktasıydı. Devletin içine yarım asırlık bir proje dahilinde sızmış FETÖ'cü polis, savcı, hakim ve bilumum sözde görevliler “yolsuzluk” kılıfına soktukları darbe teşebbüsüne girişmişlerdi.

Rahatlıkla, 15 Temmuz işgal teşebbüsünün, Gezi, 17/25 Aralık darbe denemesi ve 6-7 Ekim

PKK vandalizminin başarısız olmasından ötürü girişilen bir “altın vuruş” olduğunu söyleyebiliriz. Bu tespitlerin hepsini en sıcak günlerde yazdık. Ancak malum, hafıza-i beşer nisyan ile malul.

Tabii tüm bu dizayn teşebbüslerinde FETÖ'nün veya PKK'nın yalnız olmadığını, ortaklarının olduğunu ama daha öte, bu kötücül orkestrayı bir üst aklın yönettiğini de eklemek lazım.

Anılan olayları saf yürek veya bilgisizlikle “sunulduğu” gibi algılayanlar da resmin tamamını herhalde günler geçtikçe görüyorlardır. Henüz göremeyenler de, ideolojik veya farklı nedenlerden oluşan önyargı gözlüklerini çıkarttıklarında, bu tespitlerin doğruluğuna kani olacaklardır.

Çünkü, bu sadece hakikat adına değil, ülke adına da yapılması gereken bir özeleştirmedir. Evet, hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsı ve AK Parti olarak görülmekteydi ama saldırı altında olan, ülkemizin doğrudan kendisiydi. Sayın Erdoğan bu kavgayı vermese, veremese veya hata yapsaydı, doğrudur, iktidarı kaybedecek, lince maruz kalacaktı. Ancak iş bununla tabii ki bitmeyecekti.

Bunu ispatlamak için daha sonra olanlara bakmak ve biraz spekülasyon yapmak yeterli. PKK'nın hendek ihanetinin karşısında güçlü

Köşe Yazıları – 20/12/2018

bir irade dikilmeseydi ne olurdu mesela? Bu mücadeleyi CHP verebilir miydi? Ya da önümüze hangi süreçler konurdu?

Eğer 15 Temmuz işgal girişimi başarılı olsaydı, Suriye’de durum bugün ne halde olurdu? Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib operasyonları yapılabilir miydi? PKK’ya ülke içinde ve dışında diz çöktürülür müydü? Bunu anlamak için ilgili olaylara dair CHP/HDP’nin söylem ve tavırlarını bir hatırlayınız isterseniz.

Bu açılardan, öncesi ayrı vaka ama Gezi’den beri yaşanan saldırıların aynı aktör/lerin yarattığı, aynı amaca matuf olaylar silsilesi olduğunu görmek lazım.

10 Ağustos ekonomik saldırısını da bu silsileye kattığınızda, bu hadiselerin birbirinden bağımsız ve doğal olduğunu iddia edenlerin niyetlerini sorgulamak da bizim hakkımızdır. Bu kısa ve acılı süreçlerde binlerce şehit verdik. Maddi kaybı hesaplamak çok zor. Ama onlardan birisinin muvaffak olması halinde gördüğümüz zulüm, göreceğimizin yanında mukayese bile kabul etmeyecekti.

Çok şükür başaramadılar ve bundan sonra da başaramayacaklar. Bu aziz milletin feraseti hiçbirisine geçit vermeyecek.