

STAR

Yalçın AKDOĞAN

CHP bitmiş de ağlayanı yok...

Seçimlerde iddiası olmayan partinin siyasette de iddiası olmaz.

CHP siyazetsizlik haliyle tükendiği gibi, seçimlerde hiçbir varlık gösterememesiyle de tükenmiş durumda.

Bir parti düşünün ki, hem kendisini Türkiye'nin en köklü partisi görsün hem de yerel seçimlere yönelik aday krizi yaşasın.

CHP, çok zayıf olduğu Doğu-Güneydoğu'nun birçok seçim bölgesinde aday çıkaramıyor veya iddia sahibi olamıyor.

CHP, çok güçlü olduğu İzmir gibi bazı şehirlerde; Bakırköy, Şişli, Beşiktaş gibi ilçelerde aday açıklayamıyor.

CHP, ortalama gücü bulunan ve ittifak sayesinde rekabete girebileceği Ankara gibi bazı şehirlerde aday belirleyemiyor.

Bir partinin zayıf olduğu yerlerde adaylıklar konusunda sıkıntı yaşaması belki mümkündür, ama güçlü veya rekabet edebilir olduğu yerlerde adaylık krizi yaşaması ne demektir?

Evet, CHP'nin bugün yaşadığı durum tam anlamıyla bir 'aday çıkaramama krizi'dir.

Peki, CHP gibi çok eski bir parti bunca yıldır **belediyeçilikte marka isim haline gelmiş bir kişi üretmez mi?**

CHP'nin güçlü olduğu yerlerde bile yarışa sokabileceği donanımlı siyasetçileri yok mu?

CHP'nin tam bir darboğaz içine girdiği anlaşılıyor. **Parti yönetiminde yarışan iki isim (Kılıçdaroğlu ve İnce) AK Parti karşısında seçim mağlubu durumunda. AK Parti'den oy devşirmek üzere yöneldikleri isimlerle ise bugüne kadar başarıyı yakalayamadılar. Yani ne kendi adamlarıyla kazanabiliyorlar, ne transfer adaylarla...**

AK Parti'nin 74 il adayını açıkladığı bir ortamda ikinci parti CHP hala istikşafi görüşmeleri sürdürüyor!

CHP ne İstanbul'da öne çıkaracak belediyeçilikte marka olmuş bir isme sahip, ne Ankara'da şansı olan bir siyasetçi üretebilmiş durumda.

Geçenlerde bir televizyon kanalında CHP'li bir grup başkanvekiline partilerinin niçin adaylarını açıklayamadığı, niçin gecikme olduğu sorulduğunda "Biz gayrı resmi seçim mahiyetinde temayül yoklamaları yapıyoruz, bu işi çok ciddiye alıyoruz ondan" gibi bir cevap verdi. "Peki, temayülden ne sonuç çıktı" denilince ise "daha yapmadık" gibi çaresiz bir cevap verdi.

Meselenin CHP teşkilatlarının veya parti kurullarının ne düşündüğü olmadığı çok açık.

CHP, kendi dışından isimlerle seçime girmek ve kendi dışındaki partilerin

Köşe Yazıları – 12/12/2018

desteğiyle seçim kazanmak gibi bir strateji izlediğinden adım atamıyor.

Siyasetsizlik hali CHP'yi çaresizlik haline sıkıştırmış durumda.

Başka partilerin tabanını gözüne kestirerek hareket eden ve tek önceliği bu olan partilerin kendi tabanlarını ve teşkilatlarını motive edemeyeceği çok açık.

Kılıçdaroğlu bu hali **popülizm** yaparak kapatmaya çalışacak. Geçen seçimlerde yaptığı popülizm kendisine kazandırmasa da başka bir yol bulamadığı anlaşılıyor. Nitekim bütçe konuşmasında **yerel yönetimler düzeyinde popülizm** yapacağını işaretini vererek, CHP'li belediyelere yönelik asgari ücret açıklamasında bulundu.

Daha önceki yerel seçimlerde vaat ettiklerini CHP'li belediyelerde uygulatmasa da, yeni vaatlerde bulunmaya devam ediyor.

Partilerin seçimlerdeki başarısızlıkları sebebiyle kriz yaşamasına alışmıştık ama CHP yine bir ilki başarıyor ve **seçimden önce kriz görüntüsü** veriyor.

STAR

Ahmet KEKEÇ

Bu ne kibir Sayın Cumhurbaşkanı!

Önce, **“Kılıçdaroğlu’yla görüşen Gül’e trol saldırısı başladı...”** diyen sosyal medya arsızlarına bir çift söz:

Sayın eski Cumhurbaşkanımız **Abdullah Gül**’le ilgili, daha önce de birkaç kez yazmıştım.

Bunlar bir **“hatır”**dan bakan, Sayın Gül’ün de bir **“hatır”**dan bakması gerektiğini söyleyen yazılardı ve belli bir **“ölçü”** çerçevesinde kaleme alınmışlardı.

O **“ölçü”**yü aştığımı, değerli Gül’e haksızlık ettiğimi, hele incitici ve kırıcı olduğumu düşünmüyorum.

Bir diğer ifadeyle, **“saldırı”** yazıları yazdığımı kabul etmiyorum.

Meraklısı, **“arama motorlarına”** uygun denekleri yazıp, söz konusu yazılara ulaşabilir ve bir de o nazarla okuyabilir.

Nerede Sayın Gül’e haksızlık yapılmış, nerede gadredilmiş, nerede üzerine hak etmediği bir **“yafta”** yapıştırılmış ve o yazılar hangi unsurlarıyla **“saldırı”** niteliği taşıyor?

Birileri bunu iş edinip, bu satırların yazarını mahcup duruma düşürebilir.

Özellikle, **“Kılıçdaroğlu’yla görüşen Gül’e trol saldırısı başladı...”** diyen sosyal medya arsızlarına sesleniyorum.

Bunu yapın...

Bir de zahmet olmazsa, gerçek isminizle, gerçek kimliğinizle ortaya çıkın.

Hem bir **“mahlas”**ın arkasına gizlenip kendinizi yasalara karşı güvenceye alacaksınız (çünkü Sayın Gül’ün destekçisi olduğunu söyleyen bu **“arsızlar”** aynı zamanda **“küfürbaz...”** Mahkemeye

Köşe Yazıları – 12/12/2018

düşmekten korkuyorlar), hem de ismiyle cismiyle ortada olan ve arandığında bulunabilecek bir kişiye “trol” yaftası yapıştıracağız.
Korkmasınlar...

Mahkemeye vermeyeceğim.

İsimlerini lütfetsinler, yeter.

Bari bu küçücük “**cesareti**” gösterebilirler...
Kılıçdaroğlu’yla görüşmesini mesele yaptığım düşünülen Sayın Gül’e gelince...

Benim böyle bir meselem yok.

Bunu, öncelikle, “**dava arkadaşlarının**” çağrılarına ve davetlerine olumlu cevap vermeyen Sayın Gül’ün mesele edinmesi gerekiyor.

İstedığı kişiyle görüşür.

İstedığı ittifakın içinde yer alır.

Bize ne!

Fakat buradaki, “**bize ne!**” diye geçirilebilecek bir durum değil.

Çünkü Sayın Gül, görev süresi dolunca, aktif siyasi hayatını noktaladığını söylemişti.

Sadece “**eski bir Cumhurbaşkanı olarak**”, fikrine başvurulduğunda (ülkenin yararını düşündüğü için) görüşlerini açıklayacaktı. Başka da bir işe bulaşmayacaktı...

Fakat biz, bir süre sonra, Sayın Gül’ü aktif siyasetin tam göbeğinde gördük.

Hayır, aktif siyaseti kendi partisinde düşünmedi.

Kendisini Başbakanlığa, Dışişleri Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığına taşımış **AK Parti**’ye karşı kurulmuş siyasi ittifakın içinde yer aldı.

Bununla da kalmadı, “**Bizim**

Cumhurbaşkanı adayımız kardeşim

Abdullah Gül’dür” diyen **Erdoğan**’ı

devirebilmek için “**mutabakat arayışına**” girişti.

Dolayısıyla, “Bize ne!” deyip geçemeyiz.

Bu durumu (Sayın Gül’ün durumunu) hatırlatmayı ödev biliriz.

HAMIŞ

Önceki gün, Abdullah Gül’ün ofisinden bir açıklama yapıldı. Sayın Gül, talep üzerine yerli ve yabancı ziyaretçileri kabul edermiş... Bu çerçevede, önce **Temel Karamollaoğlu**’nu, sonra **Kemal Kılıçdaroğlu**’nu kabul etmiş... Metninin altında “**11. Cumhurbaşkanı Ofisi**” ibaresi yer alıyor.

Şu cümle çok dikkat çekici: “**Gerek ulusal gerekse uluslararası konularda geniş tecrübe ve birikime sahip 11.**

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün yerli ve yabancı siyasetçi ve devlet adamlarınca ziyaret edilmesi, ülkemiz ve dünya meselelerine dair düşüncelerini merak etmeleri gayet tabii ve anlaşılır bir durumdur.”

Köşe Yazıları – 12/12/2018

Metni okuyunca, “**Bu ne kibir!**” diye düşündüm.

Hem ulusal ve uluslararası konularda “**geniş tecrübe ve birikime**” sahip olacaksınız (ofis çalışanlarınıza böyle laflar ettireceksiniz), hem de “**İçişlerinizi düzenlemezseniz, darbe ve dış müdahale kaçınılmaz hale gelir**” şeklinde açıklamalar yapacaksınız.

Hakikaten bu ne kibir!

SABAH

Kerem ALKİN

2019’un önceliği tasarruf ve verimlilik

2019'un ilk 6 ayı için, küresel ekonomi çevreleri ve iş dünyasının ekonomik ve siyasi belirsizliklere yönelik değerlendirmeleri artmış durumda. ABD Merkez Bankası'nın, **19 Aralık** ve 2019'un ilk toplantısı olan **30 Ocak**'ta ne yapacağı, tüm 2019 için nasıl sinyal vereceği; Avrupa Merkez Bankası'nın **24 Ocak** toplantısında 2019 için 'para politikasında sıkılaştırma' sinyali verip vermeyeceği hayli önemli. Çünkü **küresel iş dünyası**, bu toplantılar üzerinden **dolar ve euro cinsinden borçlanma maliyetlerinin** nasıl seyredeceğini anlamaya çalışacak. ABD ile Çin arasında bir gerilen, bir normalleşen '**ticaret savaşı**' ile **ABD-AB gerginliğinin** de 2019'da nereye evrileceği,

küresel ekonomik büyümeyi, uluslararası sermaye hareketlerini etkileyen boyutuyla merak konusu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da, 2019'un küresel belirsizliklere dayalı risklerini detaylı analiz ederek bir bütçe hazırladı.

Bakan Albayrak'ın 2019 için '**tasarruf ve verimlilik**' başlıklarını öne çıkarması, '**fiyat istikrarı**' ve '**finansal istikrar**'a dayalı tedbirlerin sonuç verme düzeyi ve süresi açısından önemli ipuçları içeriyor.

Enflasyonla ve cari açıklama mücadelede, **yıllıklandırılmış enflasyon ve cari açığın** ilkbahar ortasına kadar ekonomistlerin beklentilerinin de ötesinde **gerilemesi**, TCMB'ye **para politikası** içinde üretim, büyüme ve istihdam lehine '**pozisyonlandırma**' adına değerli bir hareket alanı sağlayacaktır.

Bakan Albayrak'ın işaret ettiği husus açısından, **2019** merkezi yönetim bütçesinde, harcamalarda doğru ve yapıcı tasarruf adımlarının yanı sıra, **hem bütçe gelirlerinde, hem de bütçe harcamalarında verimliliğin güçlendirilmesi**, reel sektör üzerindeki kamu yüklerinin '**normalizasyonu**' ve reel sektörün küresel rekabet boyutunda rekabetçiliğinin güçlü kılınması ve **ihracat hacminin rekor kırmayı sürdürmesi** açısından önemli.

Çünkü 2018'in 2. yarısında olduğu gibi,

2019'un ilk yarısında da, GSYH büyüme performansında, net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı kritik önemde olacak. **'Dengeleme ve disiplin'** dönemine bağlı olarak, **iç talebin** büyümeye katkısının **göreceli olarak düşük düzeyde** tutulacağı bu süreçte, net mal ve hizmet ihracatının büyümeye, istihdama, döviz gelirlerine ve cari dengeye yapmayı sürdüreceği pozitif katkının, **2. ve 3 nesil ekonomik reformlara** sağlayacağı hareket alanı hayli değerli olacak.

SABAH

Engin ARDIÇ

Pis demagoji

Mecliste bütçe görüşmeleri sürüyor. Hiçkimse de **"acaba bütçe meclisten geçermi"** diye merak etmiyor. Filmin sonu belli. Fakat muhalefetin kürsüye çıkıp birşeyler söylemesi de şart. Tamam da, görüşmeler **"bütçe"** hakkında, yani para pul, yani gelir gider... Ne yapıyorlar? Meclis kürsüsünü panayır mitingine çeviriyorlar. Eskiden ellerinde pırasa, patates, çarşı pazar filesiyle falan çıkarlardı. Sanki karşılarında **"kafalanacak"** seçmen var. Ertesi gün kendi gazeteleri yazacak, kendi

televizyon kanalları gösterecek, ona güveniyorlar da, o gazetelerin müşterisi **"zaten"** oyunu CHP'ye verecek. Esip savursan da verecek, pısıp otursan da verecek. Müttefikleri de zor durumda. **"Cezaevinde bulunan arkadaşlarına selam göndermenin"** bütçeyle ne ilgisi var? Kılıçdaroğlu, kürsüde **"Süleyman Şah türbesini"** gündeme getirmiş. Yok, türbenin bakım masrafları falan değil konu. O gerçekten bütçeyle ilgili olurdu... Türbe niçin ölümüne çarpışarak savunulmamış da, sınırlarımız içine taşınmış? Türbeye henüz saldırı yoktu, tedbir olarak taşındı. Aslına bakarsanız, o türbenin orada bırakılması da abesti... Yoksa Ankara yönetimi, 1921 yılında Fransa'yla yaptığı anlaşmayla, **"Ortadoğu'dan çekildik ama Suriye'de hiç olmazsa birkaç metre kare toprağımız kaldı"** şeklinde bir avuntu yaratmak mı istemişti? Süleyman Şah türbesi daha önce de taşındı. 1939 yılında türbenin yeri **"kendi kalesi içinde"** değiştirildi. 1973 yılında da, Caber Kalesi'nden alınıp tam 73 kilometre kuzeye taşındı! Çünkü baraj suları altında kalma tehlikesi vardı. Yani, **"niçin bıraktık"** dedikleri küçük toprak parçası aslında türbenin **"çakma"** yeridir!... Demek ki olabiliyor, demek ki taşınabiliyor. Günü gelince, yani Kuzey Suriye'de güvenlik

sağlanınca da gene oraya dönecektir, mesele bundan ibarettir.

Üstelik bu tartışma bugünün konusu değildir, üç yıllık bir hikâyledir.

Şimdi Kılıçdaroğlu, kasaba mitinginde kürsüye fırlamış bir panayır politikacısı edasıyla, meclisin bütçe görüşmelerinde bunu tartışma konusu yapmak istiyor.

Cahil bir adam olduğu için de "**bizim tarihimizde bir ilktir**" diyor.

Hayır, değildir. Üçtür.

"**Orada bin kişi, on bin kişi hep beraber ölürüz ama toprağımızı terk etmeyiz**" demiş.

Oraya o kadar asker sığmaz, yüzölçümü bir futbol sahası kadardır ancak.

"**Ben ölürüm çakılını dahi vermem**" demiş...

Acaba bu, CHP'nin parti içi muhalefeti açısından ilginç bir sonuç mu olurdu?

HÜRRİYET

Abdulkadir SELVİ

CHP-İYİ Parti ittifakı nereye gidiyor?

CHP-İYİ Parti ittifakı için Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener üç kez bir araya geldiler.

Önce Bülent Tezcan ile Koray Aydın, sonra Oğuz Kaan Salıcı ile Koray

Aydınlısteler üzerinde çalıştı. Dün CHP-İYİ Parti ittifakı açısından kritik bir 24 saat

yaşandı. MYK toplantısında Kılıçdaroğlu, "Bu iş en kısa sürede bitsin" diye talimat verdi.

Bu süre zarfında ittifak gitti geldi.

Bugün için ya iki liderin kameraların karşısına geçip "Anlaştık" diye açıklama yapmaları, ya da iki partinin ayrı ayrı açıklama yapıp bu işin bittiğini ilan etmeleri bekleniyordu. Çünkü süreç uzadıkça bu iş kabak tadı vermeye başladı. Liderlere "Bu iş olumlu ya da olumsuz bir an önce bitsin" baskısı artmaya başladı.

İttifak süreci Kılıçdaroğlu'nun 20 Kasım'da Akşener'i ziyaretiyle başladı. Bu süre zarfında iki lider, ortak dostlarının evinde iki kez görüştüler. Akşener ilk başta "Bu işin istikşafi görüşmelere dönmemesi için 15 günde sonuçlandırılması lazım" uyarısında bulunmuştu. Ancak süreç uzadı, 22 günü buldu. Bu kadar önemli bir olayda 1 haftalık gecikme olabilir. Ama iş uzadıkça yıpratıcı olmaya başladı. İttifak görüşmelerinin başında Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım Ankara için çok ısrar ediyor" demişti. Akşener'le görüşmemizde kendisi de aynı noktanın altını çizmiş, Kılıçdaroğlu'nu doğrulamıştı.

MANSUR YAVAŞ İŞİ KÖRDÜĞÜME DÖNÜŞTÜ

Başından beri dikkat çektiğim bir nokta oldu, Mansur Yavaş bu ittifakın kaderini belirleyecek

diye. Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun 8 Aralık Cumartesi günü yaptığı görüşmede bir ara

kriz aşılır gibi oldu. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'nin adayı olarak girmesini kabul etmişti. Ancak pazartesi gecesi yaptığı görüşmede bu kez Mansur Yavaş kabul etmedi. Mansur Yavaş başından beri "CHP'den ortak aday olayım" görüşündeydi. Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde İYİ Parti'den aday olma önerisine sıcak bakmadığını bildirdi. CHP'den ortak aday olmak istediğini ifade etti. Mansur Yavaş'ın net tavrı üzerine kulislere CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun istifa ettirilerek İYİ Parti'den aday gösterilmesi formülü düştü. Meclis'te konuşma imkânı bulduğum Bülent Kuşoğlu, "Bana böyle bir şey sorulmadı" dedi. Bu formüle sıcak bakmadığını ifade etti. Dün akşam saatlerine doğru bu kez Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den adaylık teklifini düşündüğü yönünde söylentiler dolaşmaya başladı. Mansur Yavaş'a ulaştım. Bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Siyasette 24 saatin çok uzun bir süre olduğu anları yaşıyoruz. Ama yeni bir durum oluşmadığı takdirde Mansur Yavaş'denkleminden çıkıyor denilebilir.

PÜRÜZLÜ İLLER HANGİLERİ?

CHP-İYİ Parti ittifakında en önemli pürüz Ankara'ydı. Henüz aşıldığı söylenemez. Balıkesir'de de CHP, milletvekili Ahmet Akın'ı, İYİ Parti ise bir önceki dönem belediye başkanı olan milletvekili İsmail Ok'u ilan etti. Akşener'in

görüşmede Kılıçdaroğlu'ndan Balıkesir'de ilan ettikleri adayı geri çekmesini istediği, ancak CHP Lideri'nin buna sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Ama tek pürüz bunlar değil. İYİ Parti'ye Manisa, Trabzon ve Samsun'un verildiği; buna karşılık İstanbul, Adana, Antalya, Hatay, Eskişehir ve Tekirdağ'ın CHP'de kaldığı söyleniyor. Bu durumda Ankara ya İYİ Parti'de olacak ya da iki parti kendi adaylarını çıkaracak.

KRİTİK 24 SAAT

Dün gün boyu hem CHP hem İYİ Parti yetkilileriyle görüştüm. Onlar da sürecin uzamasının artık zarar vermeye başladığı görüşündelerdi. Dün yapılan MYK toplantısında bazı üyeler bunu Kılıçdaroğlu'na iletmişler. Ama hâlâ ittifakın gerçekleşme ihtimalini yüzde 60 olarak görenler vardı. Olma ihtimali, olmama ihtimalinden bir adım ileride duruyordu. Henüz yüzde 50 yüzde 50 denilmiyordu. Ama ittifak gerçekleşse dahi ilk baştaki sinerjinin yakalanamayacağı kanaati oluşmaya başlamıştı.

Bugün gözümüz iki liderin üstünde olacak. Ama olumlu bir hava olduğunu söylemem mümkün değil. Kılıçdaroğlu ile Akşener muhalefette ittifakı başaramazlarsa, seçimlere giderken moral üstünlüğünü cumhur ittifakına kaptırmış olurlar.

YENİŞAFAK

İbrahim KARAGÜL

*** Yeni ‘Gezi’ ve içerideki siyasi arayış. Küresel ölçekte saldırı başlatıyorlar. * O iki ‘Veliaht’ bu işin neresinde ve Türkiye’deki ortakları kimler? * Medyada ‘örtülü’ yazılara dikkat!**

İki veliaht Muhammed bin Selman ve Muhammed bin Zaid’in Türkiye’ye karşı başlattığı savaş Cemal Kaşıkçı meselesiyle sınırlı bir şey mi sanıyorsunuz?

Onların Türkiye ile savaşı çok önceden başladı. Suriye savaşı ile başladı. Fırat’ın Doğu’su ile başladı. **Türkiye’ye karşı kurulan Birleşik Arap Amirlikleri (BAE), S. Arabistan, İsrail, Mısır eksenli ile başladı. Kaşıkçı cinayeti “hata” yaptıkları, suçüstü yakalandıkları verdi sadece.**

Medyada yürütülen örtülü kampanyaya dikkat edin!

Bu saldırıların, ülkemize yönelik bu savaşın nerelere uzanacağını göremiyorsak, en azından bugünlerde olanlara dikkat kesilelim. Bölgemizde olanlara, Batı’dan gelenlere, içerideki hareketlenmelere, medya üzerinden yürütülen örtülü kampanyaya dikkat kesilelim.

Bir fırtınanın yaklaştığını, büyütüldüğünü, üzerimize doğru sürüldüğünü görelim. Bu anlamda Kaşıkçı cinayeti, elimizde sağlam bir veri olmasına rağmen bir taraftan da körlüğe yol açıyor. Meselenin Kaşıkçı cinayeti ile sınırlı olduğunu sanıyoruz çünkü.

Yeni senaryonun içinde kimler var? Beyinsizce Türk-Arap savaşı istiyorlar

Şimdi aynı veliahtlar, aynı ülkeler, onların küresel efendileri savaşı yayıyorlar, genişletiyorlar, açık savaşa dönüştürüyorlar. Türkiye’yi doğrudan hedef alan küresel bir kampanya başlatıyorlar. Bu kampanyanın arkasından çok daha sert dalgalar gelecek. Siyasi ve güvenlik eksenli girişimler gelecek. İçeride bazı dalgalanmalar beslenecek.

Bu kampanyanın içinde 15 Temmuz’un arkasındaki bütün ülkeler ve güçler var. Soros Vakfı gibi, Konrad Adenauer Vakfı gibi yapılar var. Bu ülkeyi yıllardır teröre boğup mali açıdan çökertmeye çalışan sermaye çevreleri var. FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri var. Bu dalganın içinde o iki Veliaht var. Onların ölçsüz Türkiye düşmanlığı, onların beyinsizce beslediği Türk-Arap savaşı senaryoları var.

Türkiye içindeki ortaklarınız kim?

Köşe Yazıları – 12/12/2018

O İki Veliht üzerinden ülkemize yönelen küresel saldırıyı göremiyorsak, bu saldırının bölgemizdeki ayaklarını göremiyorsak, o “şer ittifaki”nın Türkiye içindeki ortaklarını ve bunlara bağlı hareketlenmeleri göremiyorsak, Gezi olayları ya da 15 Temmuz gibi açık saldırılar öncesi gibi yeni bir “hazırlıksız” demindeyiz demektir.

O İki Veliht açık biçimde bu ülkeye savaş ilân etmişlerdir. O İki Veliht’ın arkasındaki güçler, onlar üzerinden dolaylı savaş yürütmektedir. O İki Veliht’ın saldırılarıyla terör örgütlerinin saldırıları, 15 Temmuz niyetleri, Türkiye’yi güneyden çevreleme plânları paralel gitmektedir.

O İki Veliht’ın saldırıları ile Türkiye içinde bazı arayışlar birbirini tamamlıyor görüntüsü vermektedir. O İki Veliht’ın saldırılarıyla gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında sarf edilen cümlelerin aynı kaynaktan çıktığı çok açıktır. Sadece gözlemleyin, dikkatli bakın, birkaç adım sonrasını göreceksiniz.

O işkence anlaşmasına imza atan kişi şimdi nerede? Biz onu biliyoruz

Neymiş, Türkiye’nin dünyanın dört bir yanındaki FETÖ’cülerini kaçırarak özel uçaklarla gizli hapisanelere götürüyormuş. Birçok ülkeden aynı anda servis edilen, aynı çevreler tarafından dile getirilip yayılan, aynı merkezler tarafından fonlanan bir kampanya

başlatıyorlar. Bu kampanya, ülkemize yönelik bütün saldırılarda rolü olan çevreler tarafından organize ediliyor. Malum çevreler tarafından fonlanıyor.

Bu yöntem CIA uçakları ile ilgili bir yöntemdi. Afganistan ve Irak işgalinde ABD tarafından kullanıldı. Sanırım bunu ilk yazan kişi de bendim. Okyanuslardaki gizli hapisane gemileri, 36 ülkede kurulan işkence merkezleri, CIA’nın esir ticareti uçakları meselesi buydu.

36 ülkede gizli esir ticareti yapılması için Paris’te yapılan anlaşmaya Türkiye de o zaman imza verdi! Ne gariptir ki, Türkiye’den o korkunç olaya imza atan kişi, şimdi o çevrelerle birlikte aynı cephede yer alıyor, kendisi İki Veliht’ın Türkiye projesiyle paralel biçimde bir “muhalif”. Biz onu biliyoruz, o bizim neler bildiğimizi bilmiyor.

MİT TIR’ları ile aynı senaryo bu

İki Veliht, bütün örtülü operasyonlarda işte CIA’nın bu yöntemlerini kullanıyor. Belki o işkence merkezleri şimdi onlara çalışıyor, belki kendi Ebu Gureyb’leri kuruldu. Cemal Kaşıkçı da böyle bir örtülü operasyonun parçasıydı.

Kendi yaptıklarını Türkiye yapıyor diye yaygara koparıyorlar. FETÖ ve ABD’nin, Suriye’de DEAŞ’la ortaklık kurup “Erdoğan DEAŞ’ı destekliyor” kampanyasıyla aynı

senaryo bu. MİT TIR'ları meselesiyle aynı senaryo bu.

“Muhafazakâr muhalefet” ve “muhafazakâr müdahale” projesini kimler fonluyor?

İşte tam bu sırada, seçimlerden hemen önce, İki Veliht'ın Türkiye ile açık savaşa girdiği günlerde birileri “Türkiye içinde yeni Gezi” hayalleri için harekete geçiyor.

Bu sefer, sadece Batılı fonlar, STK görünümlü istihbarat vakıfları değil, Arap dünyasından bir besleme dalgası başlıyor. Neden? Çünkü bazı muhafazakâr çevreleri de işin içine alacaklar. AK Parti'yi kendi tabanı ile vuracaklar. Bir “muhafazakâr muhalefet” inşa edecekler, onlar üzerinden bir “muhafazakâr müdahale” tertipleyecekler.

Yeni Gezi hayalleri, yeni siyasi arayışlar

Ne gariptir ki, bu yeni Gezi hayalleri ile yeni siyasi arayışlar birbirinden besleniyor. Ne tuhaf ki, bugünlerde medyada bazıları, bu endişeleri dile getirenlere açıktan saldırıyor, baskın çıkıp bir şeyleri gölgelemeye çalışıyor.

Bu ülke bir daha asla ve asla, bir “çokuluslu müdahale” ile yüzleştirilemeyecektir. Böyle bir sınava tabi tutulamayacaktır. Bu ülke, bir daha asla o örtülü operasyonlara kurban edilmeyecektir. “Türkiye Ekseni” dışında kalan

herkes, tarihin yanlış sayfalarında heba olup gidecektir. Bence herkes ayağını denk alsın.

YENİAKİT Ali KARAHASANOĞLU

Sözcü savunma yaparken, mahkumiyet belgelerini yayınladı!

Sözcü gazetesinin dünkü 1. sayfasını hazırlayan arkadaşına teşekkür ile başlayayım.. Kafamdaki gazetecilik, görsel ile mutlaka desteklenmiş haberciliktir. Ne deniliyor ise, belgesini koyacak, yorumunu okura bırakacaksınız.. Olsun olsun.. Okurun kafasında bir kıvılcım çakabilirsiniz.. Kıvılcım yeterli.. Sonrasını, o yorumlasın.. Yanlış da anlaşılmasın.. Sözcü'nün 1. sayfasını, kendilerini çok güzel savunmuşlar diye tebrik etmiyorum.. **Tam aksine, suçlarını; somut delilleri ile birinci sayfadan afişe etmişler..** Tebriğim de, buna yönelik.. Beni, Sözcü editörünü tebriğe götüren sebep ne? İstanbul Savcılığı'nın, Sözcü yöneticileri ve yazarları hakkında hazırladığı iddianame sonrasında, kendilerini savunma bağlamında hazırladıkları sayfada, tam da

iddianameyi doğrulayan
belgeleri yayınlamaları..

**“FETÖ’cü hainlerin ipliğini pazara
çıkarmak mı suç” başlığı atıp, altına
sıraladıkları Sözcü’nün manşetleri..
Ne var bu başlık altında, aktardıkları
belgelerin içinde?**

Ergenekon soruşturmaları başladığında,
kamuoyunda yüksek yüksek itibarlı kişi diye
bilinen isimler ifadeye çağrıldığında, “Fetullah
düğmeye bastı” şeklinde attıkları manşet..
Bir diğeri..

Ergenekon yapılanması ile ilgili somut
belgeler medyada yer almaya başladığında,
Sözcü’nün attığı “Belgeleri Fetullahçı basına
sızdırıyorlar” şeklindeki manşet..

Ergenekon tutuklamaları yavaş yavaş
görevdeki generallere geldiğinde, Sözcü’nün
attığı **“Ergenekon soruşturmasının
ardında Fetullah var”** şeklindeki manşet..

Ergenekon gözaltıları yapıldığında,
iddianameler açıklandığında, bu manşetleri
atan Sözcü gazetesi..

Suçlananlar, Ergenekon sanıkları olunca,
ölümüne savunmaya geçen Sözcü gazetesi..
Ergenekon derin devlet yapılanmasında,
Balyoz darbe girişiminde, “belgelerin ne
olduğunu” değil, “belgeleri kimin kime
sızdırdığı”nı yazan Sözcü gazetesi..

Derin suikastlerle ilgili soruşturmalarda,
polis bulduğu “bombaları yazacağına,
bombaların bulunması için başlayan

soruşturmada düğmeye kimin
bastığını” manşetten açıklayan Sözcü gazetesi..
17 Aralık 2013’ten sonra..

Gazetecilik anlayışında..

Ben diyeyim “Keskin bir U dönüşü yapıyor..”
Siz deyin, **“FETÖ, Ergenekon’la mücadele
ettiğinde Ergenekoncu.. FETÖ, siyasi
iktidarı devirmek istediğinde, FETÖ’cü
olmuş!”**

Nasıl mı?

Buyrun görelim..

Sözcü dünkü birinci sayfasında, **“17-25
Aralık haberleri suç sayıldı” başlığı
altında sıralamış..**

**Ne imiş, 17 Aralık’tan sonra, Sözcü
gazetesinin manşet haberleri?**

Onlar kupürlerini de yayınlamışlar, çok da iyi
etmişler, nasıl bir riyakarlık içinde olduklarını
belgelemişler..

Kupürü de verilen manşetlerin birisi şu:
“Rüşvet dolu ayakkabı kutusu!..”

Dikkat buyrun, “kimin düğmeye bastığı” ile
ilgilenmiyor, Sözcü..

Kimin düğmeye bastığı, derin devlet örgütü
Ergenekon suçlanırken lazım. Sözcü ekibi,
Ergenekon’u savundukları için, o
soruşturmada “kimin düğmeye bastığı” ile
ilgileniyorlar..

Ama..

Tayyip Erdoğan’ın hiç ilgisi olmadığı bazı
iddiaları kullanarak, siyasi iktidarı devirme
girişimi söz konusu olunca... Düğmeye kimin
bastığı Sözcü’yü hiç ilgilendirmiyor..

Köşe Yazıları – 12/12/2018

Bodoslamadan, “iddialar doğru imiş” gibi..

Direkt, “iddialar gerçek imiş” gibi..

“Rüşvet dolu ayakkabı kutuları” diyor..

Başka ne diyor?

Kupürünü kendileri yayınlamış:

“Bakanların oğulları, Zarrab ve kutucu müdür hapse atıldı” diyorlar..

Oysa Ergenekon davasındaki tutuklamalarda ne

diyorlardı: “Soruşturmanın arkasında

Fetullah var..”

Sözcü kafasına göre..

Bir soruşturmada somut delillere karşı bir şey diyemiyorsanız.. “Arkasında Fetullah var” der, kurtulursunuz..

Soruşturmanın arkasında, Fetullah var ise, bombaların, patlayıcıların hiçbir anlamı yok..

Ergenekon söz konusu ise..

Sözcü, bombaları değil, soruşturmanın arkasında kimin olduğunu yazar..

Amaaa..

Tayyip Erdoğan ile yan yana

gösterebilecekleri biri cezaevine girdi ise, bu soruşturmanın arkasında çok daha net şekilde ve tartışmasız olarak, herkesin ittifakla kabul ettiği üzere Fetullah’ın olduğu gözler önünde olsa bile..

Manşet, “Arkasında Fetullah var” olmaz..

Ya ne olur?

Ergenekon’da atamadıkları “Darbeci general hapiste” başlığı, aktüelleştirilerek, “Bakanların oğulları hapiste” olur..

18 bin faili meçhul cinayetin sorumluları

sorgulanırken, “Amerika’dan ahkam

keseceğine Türkiye’ye dön” manşeti atarak,

Gülen’i Türkiye’ye davet eden Sözcü..

17 Aralık’tan sonra, aynı daveti Gülen’e

yapmaz, FETÖ’nün iftiralarını manşete

taşır, “100 milyar dolarlık yolsuzluk” der..

Hani olaylarda bir takdim-tehir olsa idi..

Yani önce Tayyip Erdoğan’ın suçlandığı manşetler **atılmış..**

Arkasında FETÖ’nün olduğu görmezden

gelinerek, Tayyip Erdoğan aleyhine haberler yapıp..

Sonrasında, Ergenekon ile ilgili soruşturmalar açılmış ve Sözcü’nün FETÖ leyhtarı manşetleri

de, Tayyip Erdoğan’ı devirmek istedikleri

FETÖ yönlendirmeli manşetlerden sonra

atılmış olsa idi..

“Adamlar Fetullah Gülen’in ne numaralar çevirdiğini bilmedikleri için, FETÖ lehine,

Tayyip Erdoğan aleyhine manşetler atmışlar..

Ama, Sonra FETÖ’nün ne haltlar çevirdiğini

öğrenince, Ergenekon soruşturmasında delillere mesafeli yaklaşmışlar” diyeceğim..

Ama olayların sıralaması tam aksi..

Yani Sözcü, 2008’de FETÖ’nün ne hain bir örgüt olduğunu bildiğini iddia ediyor..

Ergenekon’u savunurken, FETÖ’nün dış

bağlantılı bir örgüt olduğunu manşetten

haykırıyor..

Ama 2013’e geldiğinde..

O hain FETÖ'nün servis ettiği çarpıtılmış belgelerle, Tayyip Erdoğan'ı devirmeye kalkışıyor..

Buyursunlar, kendi yayınladıkları kupürler eşliğinde savumasını yapsınlar..

Bakalım, kimi inandırabilecekler?

AKŞAM

Kurtuluş TAYİZ

ABD'nin "Suriye Kürt Yönetimi" hazırlığı

Suriye'de iç savaş aslında çoktan bitti. Sahadaki "düşman" DEAŞ yenildi. Ortada DEAŞ tehlikesi diye bir tehlike de kalmadı. Suriye halkını temsil eden güçler ise ağırlıklı olarak Türkiye'nin etkisi altında ve uzlaşma için silahlarını susturmuş bekliyor.

Ama tabii, iç savaş, ABD'nin istediği gibi bitmediği için yeni siyasi düzenin şekillenmesi de erteleniyor. Suriye'de siyasi çözümü bugün itibarıyla engelleyen asıl güç ABD'den başkası değil. Oysa yeni anayasa, seçimler ve geçiş dönemi için koşullar son derece uygun. Ancak ABD, Türkiye, Rusya ve İran'ın öncülüğünde Suriye'de yeni düzenin yapılandırılması için ortaya konulan yol haritasını istemiyor.

Çünkü Suriye'nin kuzeyinde ABD himayesinde yürütülen "Suriye Kürt Bölgesi" çalışmaları henüz sonuçlanmadı. ABD, siyasi çözümün

netleşeceği masaya gelmeden önce "Kürt bölgesi"ni her açıdan tamamlamak niyetinde.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde eğitilmiş, tam donanımlı bir ordu, özerk bir yönetim ve bu bölgeyi havadan koruma şemsiyesi altına aldıktan sonra ancak "siyasi çözüm" için masaya gelecek. Böyle bir durumda da rejime ve diğer ülkelere "YPG realitesini" kabul etmekten başka bir yol kalmayacak. ABD'nin halihazırda Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerinin hedefi bu.

Türkiye'yi Münbiç ve Fırat'ın doğusu konusunda oyalamalarının sebebi de bu. Münbiç, "Fırat'ın doğusuna açılan kapı" olması özelliğiyle önem arz ediyor. ABD'nin bu stratejik "kapıyı" Türkiye'ye teslim etmesi zor. Fırat'ın doğusunu tümünden koruma altına aldıktan sonra belki burayı Türkiye'ye terk etmeye razı olurlar ki, bu da içeride yürüttükleri hazırlıklara bağlı. Yani henüz 8-10 bin kişilik bir terör ordusunu eğitmiş durumdadır. Hedefleri ise 40 bin militanı daha eğitip donatmak. Silah konusunda bir sıkıntı çekmiyorlar. ABD'nin en azından, şimdilik 50 bin kişilik bir terör ordusunu donatmaya çalıştığı anlaşılıyor. ABD, bölgede kurduğu askeri üslerle, yeni oluşturacağı gözlem noktalarıyla Fırat'ın doğusunu Türkiye'ye karşı koruma altına alıyor.

ABD, Fırat'ın doğusundaki hazırlıklarını tamamladığında Suriye'de siyasi çözüm için

Köşe Yazıları – 12/12/2018

masaya gelecek ve taraflara “Suriye Kürt Yönetimi”ni tanımayı dayatacak. “Fırat’ın doğusu”nda bir “Kürt devleti” Batı’nın yüz yıldır peşinde koştuğu bir proje. Sevr’de de “Fırat’ın doğusu”nu Türklere kabul ettirmeye çalıştılar. Yüz yıl önce, en zayıf anında bile Türkiye’nin kabul etmediği bu planı Ankara’nın bugün kabul etmesi elbette mümkün değildir. Ankara kendi hazırlıklarını, dengesini, hesaplarını iyi yapmaya çalışıyor. Müdahale için de görünen uygun bir zaman kollanıyor. Batı’nın “Fırat’ın doğusu”yla ilgili dayatmaları dün nasıl tutmadıysa bugün de tutmayacak. Üstelik bu kez Ankara her zamankinden daha güçlü, daha kararlı ve kendinden daha emin.

AKŞAM
Hikmet GENÇ

Sözcü ve yazarları FETÖ’cülük yapabilemezmiş?!..

Sözcü ya da Sözcü yazarı FETÖ’cülük yapar mı hiç?” ne demek?..

Neden olmasın?.. FETÖ’nün ideolojisi, çizgisi, dini, falanı filanı yok ki!..

FETÖ’yü koruyan, başına basan ABD, AB.. FETÖ’cülerin en sevdiği ülke İsrail... Sağcı, solcu, Siyonist, Mason, ateist, terörist..vs, herkesle çalışıyorlar. Güce paraya tapan,

ruhunu satan herkesle işbirliği yapıyorlar. “İsterse Türkiye batsın, yıkılsın, yeter ki Erdoğan gitsin” diyen her soysuzla yatağa girebiliyorlar.

FETÖ, 17/25 Aralık, MİT Tırları kumpaslarını hazırlar, ultra aydınlanmacı kökten laik Can Dündar’ın Cumhuriyet’i ve bir o kadar çağdaş, Kemalist Sözcü kendisine verilen rolü oynar!..

17/25 Aralık’ta da FETÖ’nün medya ayağı olmadılar mı?..

Hiç Emin Çölaşan ve Necati Doğru FETÖ’cülük yapar mıymış?

Niye olmaz, olabilemez anlamıyorum?!
FETÖ’cülükten müebbet yemiş Ahmet Altan’dan neleri eksik?!

29 Ekim 2015’te “Şimdi Cemaat’i savunma zamanı...” diyen Emin Çölaşan ne diyordu o yazısında;

“Şimdi piyasaya adına FETÖ dedikleri en son terör örgütünü sürdürdüler. Cemaati yok etmek amacıyla, durduk yerde, aslı astarı olmayan yeni bir dandik örgüt yarattılar. Hiç kimse bu sözde terör örgütünün hangi silahlı eylemi gerçekleştirdiğini bilmiyor!..”

FETÖ bile kendini böyle savunamadı.

Köşe Yazıları – 12/12/2018

17-25 Aralık'ta; 'Bizim başaramadığımızı Fetullah'la ekibi başardı' diye başlayıp 29 Ekim 2015'te "Şimdi Cemaat'i savunma zamanı"na kadar varan Çölaşan neden FETÖ'cülük yapamazmış?..

15 Temmuz'a "Naylon darbe" diyen Necati Doğru'nun FETÖ'cülüğü aklama çabaları neydi peki?.. Kaçak ne kadar FETÖ'cü varsa hepsinin referansı Sözcü ve yazarları değil miydi?..

'FETÖ'nün tüm kumpaslarını destekleyen, örgütün ağzıyla konuşan, kutu kutu yazılar yazan Sözcü ve ekibini biz vatandaş olarak unuturuz sanmayın...

Ulan Bağdat Caddesi'nde tankları alkışlayan, Beşiktaş'ta 'darbeyle de olsa Erdoğan gidiyor' diye sevinçten etekleri zil çalanlar da Sözcü okuru değil miydi?.. Milleti ne hale getirdiğiniz yahu!..

Neticede "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgütün amacına hizmet etmek ve aynı amaca yönelik kamuoyunda algı ve destek sağlamak"la suçlanıyorlar.

Tabii ki kararı yargı verecek...

"Sözcü'den de FETÖ'cü mü çıkar canım, akla zarar!" diyenlere sesleniyorum... Kendini 'Türk Solu, Kemalist' diye tanıtır, Marksist

sakalını kesersen, bir de bakmışsın karşıda; Pensilvanya'nın iti var!.. Çok fazla salağa yattınız, bi'sey değil yata yata bayağı salaklaştınız!..